



DE OPEN POORT  
PROTESTANTSE GEMEENTE HARMELEN

DE OPEN POORT  
PROTESTANTSE GEMEENTE HARMELEN

## **INHOUD**

Van de redactie	2
Nieuwe woorden voor een eeuwenoud geloof	4
Leiderschap in crisistijd	6
Vanuit het College van Kerkrentmeesters	9
Namens de diaconie	10
Hulp gezocht voor schoonmaak kerk	17
Jeugdpagina	19
Scriba René de Reuver: “Deze tijd vraagt om heilzaam samenleven”	23
Groet uit Grimma	27
Kerkdiensten	29
Informatief	31

Gemeenteleden,

Om te beginnen wil ik u, namens de kerkenraad, een gezegend 2022 toewensen en daarbij de hoop uitspreken dat in de loop van dit jaar de kerkdiensten weer 'normaal' gehouden kunnen worden.

We mogen, ondanks de afgekondigde coronamaatregelen, terugkijken op twee mooie kerstvieringen waarbij de kerstnachtdienst van tevoren was opgenomen. Op het moment dat ik deze tekst schrijf zie ik dat de kerstnachtdienst driehonderdachtenzestig keer is gestreamd en de kerstmorgendienst honderddrieëndertig keer. Volgens mij geven deze getallen aan dat er, ondanks het feit dat De Open Poort dicht bleef voor gemeenteleden en andere belangstellenden, een grote behoefte is om met elkaar verbonden te blijven. Gedurende het opnemen van de kerstnachtdienst merkte een gemeentelid op dat onze gemeente nog steeds heel flexibel is en zich kan aanpassen aan de omstandigheden, hoe vervelend die ook zijn. We mogen blij zijn dat we met elkaar -en we zijn een kleine gemeente- zoveel weten te realiseren. En dan wil ik ook stilstaan bij de kerstpakkettenactie van de gezamenlijke diaconieën. Leest u de bijdrage 'vanuit de diaconie' er in dit nummer eens op na. Ik krijg van al deze activiteiten veel energie. Iedereen die een bijdrage geleverd heeft, in welke vorm dan ook, wil ik hartelijk danken

Voor u ligt het eerste nummer van de Meeleven nieuwe stijl. Deze nieuwe stijl zal zich in de loop van de tijd moeten ontwikkelen en bewijzen. Wat is er veranderd?

In de eerste plaats de indeling. Meeleven begint niet meer met de kerkdiensten maar met een inhoudsopgave en een 'van de redactie'. De Meeleven nieuwe stijl, die nog maar één keer in het kwartaal verschijnt begint met een overdenking van onze eigen predikant

Geurt Roffel over dat oude woorden, die in het verleden troostend en helpend konden zijn, ineens tekort kunnen schieten maar dat er dan, vaak na een zoekproces, weer nieuwe woorden voor terugkomen en dat dit als een verrijking kan worden ervaren. Daarna een tekst van mijn eigen hand over leiderschap in tijden van crisis en hoe lastig het is om overeind te blijven als er vanuit de sociale media de gruwelijkste dingen over je worden geroepen. Daarna twee vaste rubrieken namelijk een bijdrage vanuit de diaconie en het College van Rentmeesters (CvK). Eigenlijk gaat het om drie vaste rubrieken, ook één vanuit de kerkenraad, maar omdat de kerkenraad tussen het laatste nummer van Meeleven en dit nummer niet vergaderd heeft valt er op dit moment niets te melden. In de Meeleven Nieuwsbrief zal hierover, na de eerstvolgende vergadering, wel verslag worden gedaan.

De jeugdpagina bevat zowel een verhaal over de zesjarige Jezus, een kleurplaat met herders als een spannende inkleurpuzzel.

De redactie vindt het van belang ook geluiden van buiten onze gemeente in ons kerkblad ruimte te geven en we beginnen met de scriba van de PKN, René de Reuver. Hij gaat in op het groeiende onbegrip en de onverdraagzaamheid in onze huidige samenleving en roept hij op tot verdraagzaamheid.

Uiteraard is er (weer) een oproep om taken die onder druk staan in te vullen. We zijn een kleine gemeente en de inzet van vrijwilligers is essentieel om onze gemeente draaiende te houden. We hebben daarin allen een verantwoordelijkheid.

Tenslotte de kerkdiensten tot en met begin april en de vaste rubriek 'informatief'.

De redactie is benieuwd wat u van de nieuwe opzet vindt en hoort graag uw reactie. Ook tips zijn van harte welkom. Zoals gezegd is de nieuwe opzet werk in uitvoering en we leren graag van uw ervaring.

# Nieuwe woorden voor een eeuwenoud geloof

*Geurt Roffel*

Eens in de zoveel tijd overkomt het me. Ik krijg de ervaring dat de woorden waarmee ik mijn gebeden bid of die ik in mijn overwegingen gebruik niet meer passen bij wat ik wil zeggen. De eerste keer dat het me overkwam, wist ik niet wat me gebeurde en voelde ik me onthand. De gebeden die ik in de loop der jaren zorgvuldig had bewaard, leken ineens niet bruikbaar meer, zonder dat ik alternatieven had. Ik had het gevoel taal te kort te komen, terwijl ik juist van alles te zeggen had. Later, toen ik hetzelfde opnieuw meemaakte, ben ik iets meer van dat proces gaan begrijpen. Inmiddels had ik gemerkt dat, als de oude woorden stokken, nieuwe woorden komen. Dat werkt wel een beetje zoals de seizoenen. Nieuwe woorden zijn niet meteen voorhanden. Er moet op worden gebroed, ze moeten door de oude woorden heen breken en het kan een tijdje zoeken zijn naar lenteblaadjes tussen het herfstblad. Geduldig ankeren op wat je wilt zeggen, en hoe je wilt verbinden, helpt en werkt. En vooral ook: praten met anderen en met jezelf. Zo kom je het dichtstbij de woorden die je zelf het liefst in je eigen gebeden gebruikt.

Ik moest daaraan denken toen ik keek naar de protestantse kerk zoals we daar vandaag de dag deel van uitmaken. Die kerk is volop in beweging. De landelijke kerk meldt zich steeds nadrukkelijker, onder meer in de mailbox met overdenkingen en muziek, pioniersplekken krijgen steeds meer voet aan de grond, vormen van diensten veranderen en ook de woorden en gebruiken in de diensten veranderen. Ook in Harmelen zijn we daarmee bezig. Ik zie een kerk die probeert authentiek te geloven in de tijd van nu, met alle veelkleurigheid die daarbij hoort en daarbij moedig nieuwe paden bewandelt. Spannend is dat, want wat de één veelzeggend vindt, zegt een ander niets. En toch komt het erop aan daar doorheen elkaars geloof te zien en te koesteren.

Alleen al in de verschillende liedbronnen die we ook in Harmelen gebruiken, is te zien hoe divers de woorden zijn die worden gekozen om het geloof mee te verwoorden. Ik geniet van de gesprekken waarin we samen de liturgie voorbereiden, omdat juist dan op tafel komt wat liederen met mensen doen. Daar ontstaat de openheid om, met het lied als toegang, elkaars geloof te raken.

Als landelijke kerk zie ik ons gaandeweg eenzelfde soort proces doormaken als ik dat zelf ook vanuit mijn eigen geloof herken. Het proces dat je soms uitdrukkingvormen tekort voelt schieten voor wat je wilt zeggen en dan op zoek gaat naar nieuwe. Ik zie hoe we herfstbloemen combineren met lentegroen en houd daarvan, omdat de combinaties laten zien dat we met elkaar in gesprek zijn. In Harmelen, maar ook in de landelijke kerk. Wat mij daarbij opvalt, is dat het geloof zich op twee manieren ontwikkelt. Enerzijds is er de ontwikkeling van hoe je zelf gelooft. Dat eigen geloof ontwikkel je door bijvoorbeeld liederen te verzamelen die je goed doen, boeken te lezen die je liggen, kunst te kijken, een geloofscursus te doen. Er zijn allerlei manieren. Maar er is ook het geloof dat je zo ineens toevalt, zonder dat je er de vinger op kunt leggen of er woorden aan kunt geven. Dat geloof is veel minder gemakkelijk te verwoorden, juist omdat het oplicht wanneer iemand iets zegt dat maakt dat je ineens anders naar de werkelijkheid en God daarin gaat kijken. Of dat een moment van doorzicht voor je is. Beide vormen van geloofsontwikkeling gaan volgens mij hand in hand. Alleen al daarom is het belangrijk steeds vertrouwde vormen en nieuwe met elkaar te verbinden, zonder te weten waarop het uitloopt.

Exodus 16: 2 en 3

*En de ganse vergadering der kinderen Israëls murmureerde tegen Mozes en tegen Aaron, in de woestijn.*

*En de kinderen Israëls zeiden tot hen: Och, dat wij in Egypteland gestorven waren door de hand des Heeren, toen wij bij de vleespotten zaten, toen wij tot verzadiging brood aten! Want gijlieden hebt ons uitgeleid in deze woestijn, om deze ganse gemeente door den honger te doden.*

Voor zover ik mij kan herinneren kwam ik hem voor het eerst tegen in het hoge gebouw van OCW in Den Haag. Het was, vanwege de strenge controle, een heel gedoe om er binnen te komen, zoals in de meeste overheidsgebouwen. Ik kwam er, met enkele andere mensen, om te praten over digitale lesmethodes voor het voortgezet onderwijs. De grootste uitgeverijen van schoolboeken wilden meedoen. Het was op het gebied van digitalisering in het onderwijs een spannende periode. Er waren allerlei initiatieven en de uitgeverijen keken een beetje de kat uit de boom. Zou hun lucratieve markt in gevaar komen? Misschien was het wel verstandig om mee te doen met het initiatief.

Ik had al snel door dat we van overheidswege niets konden verwachten. Men luisterde beleefd naar onze uiteenzetting maar ik merkte weinig echte interesse. Op één beleidsmedewerker na. Hij stelde geïnteresseerde vragen en wilde oprecht weten van onze plannen. Maar hij maakte uiteraard geen kans tegen de rest van zijn collega's.

Hij werd wethouder onderwijs in Rotterdam, mijn stad, en ik kreeg door mijn werk opnieuw met hem te maken. En toen hij voor een tweede periode ging hoopte ik dat het hem zou lukken. Toen ik hem dat vertelde verscheen er een glimlach op zijn gezicht. Hij was een goede, geïnteresseerde wethouder met het hart op de juiste plaats. Geen kapsones, ook al werd hem toen ook al ijdelheid verweten

vanwege zijn schoenen. Hij bleef in Rotterdam Zuid, de afvoerput van Nederland, wonen en deed er zijn kinderen op school. Gedurende zijn wethouderschap werd hij voor een van de hoogste regeringsambten gevraagd: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en viceminister-president.

In 2020 moest hij zich noodgedwongen helemaal op de bestrijding van de corona uitbraak richten, dé grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog. Ik hoor hem nu alleen maar op de televisie en zie hoe oud er vermoeid hij er uitziet. Afgebrand. Iedereen in het land heeft een mening over hem. In de sociale media worden de meest idiote dingen over hem geroepen en zijn de bedreigingen niet van de lucht. Ik was en ben het ook niet altijd met hem eens maar dit heeft hij niet verdiend. Je kunt van alles van hem vinden maar hij blijft aan het roer staan, vastbesloten om er het beste van te maken. Ondertussen blijft het volk murmureren.

Murmureren, het is een term die in de Statenvertaling van de Bijbel voorkomt (zowel oude als nieuwe testament). In modernere vertalingen worden er synoniemen als klagen, morren, mopperen en protesteren voor gebruikt. We komen het woord al tegen in Exodus als 'de kinderen van Israël' door de woestijn trekken op weg naar het beloofde land. Maar wat zo bevrijdend begon lijkt op een grote deceptie uit te draaien. De situatie lijkt uitzichtloos. Honger en dorst, vermoeidheid en pijn, ziekte en dood is het schijnbare perspectief. En dan begint het volk te murmureren.

Als je naar het Exodusverhaal vanuit het perspectief van leiderschap kijkt dan zijn er wel lijnen te trekken met de situatie waarin we ons nu bevinden. Mozes en Aaron waren zo ferm begonnen maar bleken het geheel van hun expeditie niet te kunnen overzien. Er waren ook zoveel onverwachte wendingen en tegenslagen. Het volk verlangde een routekaart die duidelijkheid bood zodat men wist wat men kon verwachten. Maar als er één ding voorspelbaar was gedurende de exodus dan was het wel de onvoorspelbaarheid. Onder leiding van Korach wordt er een coupe voorbereid.



Achteraf is het altijd makkelijk om te vertellen wat er mis is gegaan en hoe het had moeten. Als daarover het gesprek gevoerd wordt om van te leren is dat natuurlijk prima. En als er, bewust of onbewust, grote fouten zijn begaan moet daarover verantwoording worden afgelegd.

Mozes mag het beloofde land niet betreden ten gevolge van ondoordacht handelen. Hij mag er slechts een glimp van zien.

Leiderschap ten tijde van crisis is ingewikkeld. Het is veel makkelijker om een leider te zijn in een tijd van economische groei en krimpende werkeloosheid dan als het tij keert en het perspectief onduidelijk is. Met die ogen kijk ik nu naar onze demissionaire minister van volksgezondheid. Ga er maar aan staan. Iedere dag wordt hij overspoeld met cijfers, prognoses, statistieken en adviezen. Wat is dan wijsheid? Hoe helder is de juiste weg?

Dat we kritisch zijn ten aanzien van het beleid waarmee we te maken hebben is goed. Kritisch zijn betekent ook betrokken zijn. Maar waar ligt het kantelpunt? Is het normaal om mensen die in een gekozen volksvertegenwoordiging zitten zo ernstig te bedreigen, zelfs met de dood?

Toch blijft Hugo de Jonge op zijn post en doet zijn best. Dat doet hij omdat hij zo is opgevoed, omdat hij van nature een optimistisch mens is. Nee, hij zal als minister van volksgezondheid waarschijnlijk niet het einde van de pandemie meemaken. Maar ik gun het hem toch zo dat hij er in ieder geval een glimp van mag zien.

## VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

*Ton Eijkenaar*

Voor het CvK staat het eerste kwartaal van het nieuwe jaar altijd in het teken van 2 zaken: Actie Kerkbalans en de jaarrekening.

Allereerst de Actie Kerkbalans. Dit jaar 2022 loopt de actie van zaterdag 15 tot zaterdag 29 januari. Dit betekent dat u weer bezocht gaat worden door of namens het CvK. U wordt dan verzocht een toezegging te doen voor een vrijwillige bijdrage in de kosten van onze kerk. Tegelijkertijd kunt u dat ook doen voor het werelddiaconaat en de zending. We spreken niet voor niets over een toezegging in het kader van een Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB). Het is een bijdrage. U bepaalt met de hoogte van uw bijdrage wat wij als kerk kunnen doen. Ook in deze tijd van een pandemie lopen de kosten door met als grootste posten de voorganger en het kerkgebouw. De bijdrage is vrijwillig, met de toezegging gaat u wel een morele verplichting aan richting de kerk waar u lid van bent. Op basis van deze toezeggingen kan de penningmeester een verantwoord financieel beheer voeren. Het vaste in de VVB brengt tot uiting dat u voornemens bent deze bijdrage in de komende jaren te herhalen. Zo kunnen we als CvK komen tot een meerjarenbegroting. De huidige meerjarenbegroting laat helaas een jaarlijks terugkerend tekort zien. Gelukkig hebben we na de verkoop van de pastorie een vermogen. De jaarlijkse tekorten kunnen we financieren uit dit vermogen. Het zal duidelijk zijn dat we dit niet tot in het oneindige kunnen doen.

Tot slot de jaarrekening. In de loop van februari wanneer alle rekeningen binnen zijn en ook bekend wordt in welke mate de toegezegde bijdragen VVB van 2021 zijn overgemaakt aan de penningmeester kan de jaarrekening worden opgemaakt. Dan blijkt in hoeverre de begroting 2021, die ultimo 2020 is vastgesteld door de kerkenraad, is gehaald. In het Meeleven bij het tweede kwartaal zal de penningmeester hierover verslag doen. Deze jaarafrekening zal na goedkeuring door de kerkenraad ter inzage worden gelegd in een gemeentebijeenkomst voor alle geïnteresseerde leden van onze gemeente.

Ook voor de diaconie is het even zoeken wat we allemaal wel en niet in de nieuwe Meeleven gaan vertellen. Om nou voor drie maanden alle collectes op te sommen is misschien wat teveel van het goede. Daarom gaan we de collectes in de Meeleven-Nieuwsbrief vermelden. Wel is het de bedoeling dat we kort vertellen over bijzondere collectes van bijvoorbeeld Kerk in Actie. Ook zullen wij u op de hoogte houden van de activiteiten die wij binnen de diaconie gehad hebben of gaan organiseren. Zo hebben we in december de kerstpakketten actie gehad voor mensen in Harmelen met een minimuminkomen. Het is iedere keer een uitdaging: Het is spannend of er voldoende levensmiddelen binnenkomen, waar regelen we “zo voordelig mogelijke” verpakkingen, de lijst met namen moet op tijd worden samengesteld aan de hand van informatie die we van de hulpverleningsinstanties in Woerden krijgen etc, etc. Dan moeten er enveloppen geschreven worden waaruit duidelijk wordt hoeveel geld mensen krijgen bij het pakket, dit is afhankelijk van de gezinssamenstellingen en het geld moet er natuurlijk ingestopt worden. Contant geld is een probleem op zich want je komt niet makkelijk meer aan veel contant geld. Verder moeten er etiketten worden geprint met al die informatie om op de verpakking te worden geplakt zodat duidelijk is voor wie het pakket is en waar we hen een plezier mee kunnen doen. Zo kunnen we bijvoorbeeld speelgoed doen in pakketten voor gezinnen met kinderen. Het leuke is dat er steeds nieuwe ideeën zijn om mensen nog meer te kunnen helpen. Zo hadden de collega's van de Bavo kerk deze keer een actie waarbij mensen om een tikkie konden vragen. Op die manier is er € 600,- binnen gekomen waardoor iedereen een cadeaukaart van bakkerij Griffioen in zijn pakket had. Al met al hebben we vierenzestig pakketten kunnen vullen bij De Open Poort. Dit hebben we vanwege corona in de buitenlucht gedaan. De diaconie bezorgt de pakketten meestal op dezelfde dag, soms bij oude bekenden maar er komen ook telkens nieuwe ontvangers bij. Behalve blij zijn deze mensen vaak verbaasd dat er een dergelijke actie in Harmelen is.

Het is mooi om dit met de drie kerken in Harmelen te doen en waardevol om “kerk overstijgend” contact te hebben. Op deze manier is 1+1+1 geen 3 maar vier!

Verder hebben we ook de 75-plussers van onze gemeente weer een kerstattentie gebracht. Zeker in deze coronatijd is het belangrijk dat we contact houden met elkaar en oog houden voor onze medemens zodat we problemen en zorgen kunnen signaleren. Fijn dat Oege Boskma hiervoor weer een passende tekening heeft gemaakt. Dank je wel Oege!

Voor het eerste kwartaal van 2022 hebben we natuurlijk een planning, maar de afgelopen twee jaar hebben ons geleerd dat corona zomaar roet in het eten kan gooien.

Allereerst hebben we weer een doel gekozen dat we willen steunen met de collecte van de Maaltijd van de Heer. We hebben voor Villa Vrede gekozen. Er komen heel veel goede doelen voorbij binnen de diaconie, zowel lokaal, nationaal als internationaal. Wij hechten eraan om deze collecte te besteden aan een lokaal doel met lage overheadkosten zodat het grootste deel van het collectegeld terecht komt bij de mensen die het nodig hebben. Wij denken dat Villa Vrede zo'n doel is en via dominee Marieke Sillevius Smit worden we regelmatig op de hoogte gehouden van het wel en wee van deze organisatie. Zoals u wellicht weet is Villa Vrede een dagopvang voor mensen zonder verblijfstatus. Villa Vrede is een plek voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling maar er wordt ook voor kleding en/of eten gezorgd. Verder wordt er ook gekeken naar slaapplekken of andere zorg die mensen nodig hebben. Kortom, deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen!

Als het even kan hopen we met de Hervormde Kerk op 12 februari een diner te organiseren in de Burgemeester Burgerhof. Mocht dit niet doorgaan dan kijken we of we de bewoners op een andere

manier in het zonnetje kunnen zetten of pakken we het bv in de zomer op.

Tot en met 19 februari 2022 loopt nog de boodschappenpakketactie bij de Plus in Harmelen. Als u de zegels zelf niet spaart kunt u ze in een bus bij de Plus inleveren. De zo bij elkaar gespaarde pakketten brengen we weer bij mensen die het kunnen gebruiken.

Verder gaan we voor het vakantie project van de Raad van Kerken inventariseren wie hiervoor in aanmerking komen.

We gaan aandacht besteden aan de veertigdagentijd.

Rond Pasen gaan we cupcakes verkopen voor het goede doel. We zullen daar in de volgende Meeleven en in de kerk meer over vertellen.

We zamelen weer levensmiddelen in voor de voedselbank in Woerden. Die inzameling is gekoppeld aan de viering van de Maaltijd van de Heer. Mocht die vanwege de online diensten langere tijd niet door kunnen gaan, dan zijn we weer de tweede zaterdag van de maand van 10.00 – 11.00 uur in De Open Poort om u toch in de gelegenheid te stellen om uw gaven te brengen. Als we hier weer mee starten zullen we u daarover informeren in de Nieuwsbrief

In maart 2022 wordt samen met de gezamenlijke kerken een evaluatie gehouden van het project “winkelen zonder betalen” uit de voorraadkast in het Dorpshuis in Harmelen. Meer hierover volgt later.

Hieronder staat het overzicht van de collectes van het eerste kwartaal met een bijzonder doel:

### **Zondag 16 januari Collecte ondersteuning gemeenten door PKN**

#### **Toerusting voor werkers in de kerk**

De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de kerk wel genoemd. Ook in onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief: van missionair werkers tot kerkrentmeesters, van musici tot jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen. Het is belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk vrijwilligers - maar ook professionals - met een groot en gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee kunnen zij hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.

### **Zondag 23 januari Collecte Protestantse Kerk- missionair werk**

#### **Kerk in, van en voor het dorp**

In veel dorpen speelt de kerk een belangrijke rol: als geloofsgemeenschap, maar ook maatschappelijk en cultureel. De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij hun ervaringen kunnen delen, ideeën kunnen opdoen en elkaar kunnen inspireren en motiveren om kerk in, van en voor het dorp te zijn. Veel dorpskerken hebben hierdoor (opnieuw) verbindingen gelegd met hun buurt. Door samen te werken met anderen kan ook een kleine groep van betekenis zijn.

### **Zondag 30 januari Collecte Jong Protestant**

#### **Interactief aan de slag met de Bijbel**

Elk jaar strijden jongerengroepen uit heel Nederland voor de hoogste score bij Sirkelslag, een interactief bijbelspel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. De groepen spelen het spel vanaf hun eigen locatie en staan online met elkaar in verbinding. Bij Sirkelslag staan altijd een Bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema's centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.

### **Zondag 6 februari Collecte Kerk in actie -Oeganda**

**Goed boeren in een lastig klimaat.** In de regio Teso in het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze moeten planten. Soms valt er te weinig regen, dan weer te veel met overstromingen tot gevolg. Dan blijft er weinig te oogsten over. De Anglicaanse Kerk van Oeganda steunt boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan.

### **Zondag 13 februari Collecte Kerk in actie- Nepal**

**Meer werkgelegenheid voor jongeren** Omdat de werkloosheid in Nepal hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden erbarmelijk en de lonen laag. Door de coronapandemie moesten veel van deze arbeidsmigranten terugkeren. Kerk in Actie creëert in Nepal voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding en een stageplek en coaching. Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers.

### **Zondag 6 maart 40dagentijdcollecte Kerk in actie: Rwanda**

**Met zusters werken aan gezond eten** In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen over veeteelt en over het verbouwen van groenten en fruit met moderne landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven. De komende weken gaan we aan de slag met de zeven werken van Barmhartigheid. Elk collecte project in de Veertigdagentijd past bij een van de zeven werken

### **Zondag 13 maart 40dagentijdcollecte Kerk in actie**

**Kerk zijn doe je met elkaar** Hoe zorg je er als diaconie voor dat je betrokken bent op het leven van mensen? Hoe zet je daarin de mens centraal en niet het probleem dat iemand heeft? Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in hun diaconale taak om van betekenis te zijn in hun omgeving. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij een Friese kerk die het initiatief 'De Woonkamer' steunt. Mensen die eenzaam zijn of met een ziekte worstelen kunnen er wekelijks terecht om hun verhaal te delen en anderen te ontmoeten.

### **Zondag 20 maart 40dagentijdcollecte Kerk in actie: Indonesië**

**Een betere toekomst voor straatkinderen** In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoekt de kinderen op en geeft begeleidingen noodopvang. Voor kinderen die niet meer op straat willen wonen, is er een opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse wil ook voorkomen dat kinderen op straat belanden en ondersteunt daarom hun ouders om financieel zelfredzaam te worden. Zo kunnen zij hun kinderen voeden, kleden en naar school laten gaan

### **Zondag 27 maart 40dagentijdcollecte Protestante kerk**

**Jong en oud thuis in de kliederkerk** Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen, juist ook voor wie vervreemd is van kerk en geloof. In een kliederkerk ontstaan spelenderwijs nieuwe contacten tussen mensen van alle generaties. Jong en oud, zoeker en kerkganger ontdekken samen de betekenis van bijbelverhalen, leren van elkaar en komen (weer) in aanraking met de kerk en het geloof. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.



## **Zondag 3 april 40dagentijdcollecte Kerk in actie: Moldavië**

**Kinderen en ouderen worden gezien** Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethanië krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen zoals een douche.

## **Vergeetmijnetjes**

De bloemen waren voor:

31 oktober	Mvr. A. Boes
7 november	Mvr. O. Boskma
14 november	Mvr. R. Kamphuis
21 november	Mvr. E. van Dam
28 november	Mvr. R. Langeveld
5 december	Mvr. M. Berghorst
12 december	Fam. v. Leeuwen
19 december	Mvr. B. Mandok
25 december	Dhr. H. Vink
2 januari	Mvr. M. van Bommel

## HULP GEZOCHT VOOR SCHOONMAAK KERK

*Jan Brundel*

Het afgelopen jaar is de kerk wekelijks schoongemaakt door 4 teams in de Open Poort. Dit betekent dat elk team een keer per maand verantwoordelijk is voor het schoonmaken van de kerk.

In 2021 heeft Alie van Bommel gemeld dat ze wil stoppen als schoonmaakvrijwilliger van groep 2. Wij willen haar hierbij hartelijk dankzeggen voor haar inzet voor het schoonhouden van de kerk in de afgelopen jaren.

Hierdoor hebben we op dit moment 2 teams met 3 leden en 2 teams met 2 leden die het werk uitvoeren. Daarom zoeken we versterking van een teamlid voor zowel team 2 als team 4, zodat alle teams weer 3 leden hebben in 2022. Indien de schoonmaakdagen een belemmering zijn dan verzoeken wij u toch om aan te melden zodat we na kunnen gaan of hiervoor een oplossing te vinden is.

Hieronder staat het overzicht van de teamleden:

Groep 1: Deelnemers: Ria de Heer, Joke Doornenbal en Harm Scheper. Schoonmaken op vrijdag

Groep 2: Deelnemers: Ria Griffioen, Jeanette Sneller en vacature. Schoonmaken op vrijdag

Groep 3: Deelnemers: Jan Brundel, Hwa Yong Brundel en Oege Boskma. Schoonmaken op zaterdag

Groep 4: Deelnemers: Anja van Kesteren, Kees van Kesteren en vacature. Schoonmaken op zaterdag

Vanaf januari 2022 gaan we met een schoonmaaklogboek werken, waarin ieder schoonmaakteam per week de uitgevoerde werkzaamheden aangeeft, zodat de volgende schoonmaakgroep kan

bepalen welke werkzaamheden extra aandacht nodig hebben en welke werkzaamheden minder aandacht nodig hebben.

In de laatste week van mei (27 of 28 mei) willen we een bijzondere schoonmaak houden in de Kerk waar iedereen zich voor kan aanmelden. Op het programma staan dan: het reinigen van alle ramen aan de binnenzijde en buitenzijde van de Kerk, alle gordijnen wassen, reinigen van kasten van de keuken.

Als u belangstelling heeft een bijdrage te leveren aan het schoonhouden van de kerk dan verzoek ik u contact op te nemen met mij via telefoon 06-82680882. Of als alternatief dat u contact opneemt met de deelnemers van de teams.

## Jeugdpagina de Open Poort

### Jezus is zes jaar

Dit verhaal staat niet in de bijbel. Het is fantasie, maar omdat Jezus helemaal mens is geweest en helemaal kind van zijn tijd, kan het zo gebeurd zijn. De dingen die Hij op oudere leeftijd leert, heeft Hij eerst als ervaring meegemaakt.

‘Vader, het lam is perfect!’ roept Jezus opgewonden naar Jozef. Jakobus staat erbij en springt op en neer. ‘Ja, pappa, helemaal gekleurd!’ Jezus lacht naar hem. ‘Niet gekleurd, maar gekeurd, Jakobus. Het is toch een wit lam! Dan is het toch niet gekleurd!’ O ja, Jakobus snapt het. Jezus vervolgt: ‘Pap, de priester is gekomen en heeft hem helemaal onderzocht. Zijn pootjes waren gaaf, zijn lijfje, zijn bekje, zijn oortjes, nergens was een spikkeltje zwart te vinden. De priester zei dat hij geschikt is om als offer in de tempel te brengen.’ ‘Geweldig, Jezus,’ zegt Jozef, ‘als de burenen dan volgende week voor het Pesachfeest naar de tempel in Jeruzalem gaan, hebben ze een lam.’ Jezus kijkt hem nadenkend aan. ‘Abba, ik begrijp wel dat het een perfect lam moet zijn, want het is heilig voor God, maar waarom moeten we eigenlijk een lam slachten met Pesach?’ ‘Het hoeft niet per se een lam te zijn, Jezus, het mag ook een geit zijn. Kijk, dat zit zo. Heel lang geleden waren alle mensen van ons volk slaven in Egypte, maar de Here God heeft ons daaruit geleid. Op de laatste avond, toen God de Egyptenaren strafte met de dood van hun eerstgeboren zoon, moesten wij binnen blijven in onze huizen. We moesten gepakt en gezakt klaar staan om te vertrekken. En... het allerbelangrijkste was...’ ‘Dat het bloed van het paaslam aan de deurposten was gesmeerd.’ antwoordt Jezus, die zich het verhaal weer herinnert van het vorige Pesachfeest. ‘Goedzo! Want anders...’ ‘Zou ook bij ons de eerstgeboren zoon worden gedood, hè pappa? En ik ben ook de eerstgeboren zoon.’ ‘Precies, Jezus. Het bloed van het lam is onze bescherming en het vlees van het lam is om op te eten.’

‘Ja, want het volk moest een héél lange reis maken, helemaal naar het Beloofde Land, Jakobus, door de woestijn heen, daar is het heet, niet te geloven! Daar word je moe van hoor met je kleine benen!’ zegt Jezus tegen Jakobus, die vaders been vasthoudt. ‘En je krijgt er reuze honger van.’ Jakobus knikt ernstig. Hij snapt er nog niet veel van, maar over honger gesproken... Hij zal maar even naar de vijgenboom lopen om te kijken of er nog wat vijgen op de grond gevallen zijn... Jozef gaat het houten juk afmaken dat de zoon van de boer besteld heeft. En Jezus? Jezus gaat naar herder Isaï, die op de heuvels zijn kudde laat grazen. Pappa heeft hem vandaag toch niet nodig. Vanuit de verte ziet de herder hem al aankomen. Hij zwaait vrolijk naar zijn kleine vriend. ‘Goed dat je er bent, Jezus. Je moet me even helpen. De Eenzame heeft een doorn tussen haar hoeven. ‘De Eenzame?’ ‘Ja, je weet wel dat schaap dat altijd apart van de kudde loopt te grazen.’ zegt Isaï. ‘O, die...’ Ja, dat schaap kent Jezus wel. ‘Heb je alle schapen en geiten namen gegeven, Isaï?’ vraagt hij nieuwsgierig terwijl hij de kop van de Eenzame stevig tegen de grond gedrukt houdt. Isaï onderzoekt de opgezwollen poot en snijdt met de punt van zijn mes de gemene doorn er uit. Dan rent de Eenzame blatend weg, gekke sprongen makend met zijn poot, die ineens veel minder pijn meer doet. ‘Mèhehe!!’ ‘Ja,’ zegt Isaï, ‘een goede herder kent zijn schapen, Jezus. Ze hebben allemaal zo hun eigenaardigheden. Je hebt de Bijter, de Gevlekte, het Moedertje, Ouwe Reus en ga maar door. Als je goed voor ze zorgt raken ze aan je gehecht. Ik hoef maar even met mijn tong te klikken en ze volgen mij.’ Jezus zoekt met zijn ogen zijn lievelingslam. Hij noemt hem altijd ‘Witje’. Hoe zou Isaï hem noemen. Hij vraagt het maar meteen. ‘O, dat goedgekeurde lam? Die noem ik de “Gave”. Hij is heel speciaal...’ Daar is Jezus het natuurlijk helemaal mee eens. Samen lopen ze een poosje zwijgend verder, genietend van de mooie dag, richting de beek. ‘Shjsss!’ Het ruisende geluid wordt sterker en sterker. Het water dat stroomafwaarts gaat over rotsblokken en stenen maakt een heerlijk rustgevend geluid. Jezus rent vooruit, doet zijn sandalen uit en springt in het water. IJs- en ijskoud is het, maar vreselijk lekker. Een reiger die aan de kant stond te vissen vliegt klapwiekend weg,

verschrikt door de vrolijke kreten van de jongen. De schapen en geiten beginnen nu ook blatend en mekkerend naar de oever van de beek te rennen. Ze weten het al. Langs de kant zijn drinkbakken gemaakt. Daar kunnen ze hun dorst lessen. Ze verdringen elkaar bokkend en kopstotend om het beste plekje te krijgen voor de nog droge bakken. Isai geeft Jezus een kruik en vraagt hem water uit de beek te scheppen en in de bakken uit te gieten. Het is een hele klus voor een jongen van zes, maar de herder doet het zwaarste werk. Als de beesten even later lekker staan te slobberen geeft dat beiden een voldaan gevoel. 'Isai, waarom laat je ze niet zelf uit de beek drinken?' vraagt Jezus, 'Dat zou een hoop werk schelen.' 'Jongen, je vraagt me de oren van het hoofd,' lacht de herder uitpuffend. 'De beek gaat veel te snel. Als hun vacht water opzuigt worden ze topzwaar en kukelen ze zo voorover. Dan hebben we nog eens de poppen aan het dansen! Ze hebben rustig water nodig. Hier, houd mijn stok eens vast...' Daar staat de kleine jongen, de grote stok met de ronde haak aan het eind stoer naast zich op de grond geplant. Hij voelt zich heel tevreden. Herder zijn is echt gaaf!

Bron: [bijbelverhalen.nl](http://bijbelverhalen.nl)



## **Scriba René de Reuver: “Deze tijd vraagt om heilzaam samenleven”**

In dit Protestants Perspectief gaat scriba René de Reuver in op de huidige polariserende toon in de samenleving en het debat over de mogelijke 2G-maatregel. “Geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus, pleiten wij als kerk voor zorgzaamheid, voor onszelf en voor elkaar.”

Hoe langer de coronapandemie duurt, hoe groter de onverdraagzaamheid wordt. De onderlinge saamhorigheid van het begin van de pandemie is grotendeels verdampt. Dat er geen kant-en-klare antwoorden zijn, maakt angstig en onzeker. We zijn coronamoe, irritaties lopen op en onvrede groeit.

### **Virus als splijtzwam**

Sterker nog: de verschillende meningen over hoe het virus te bestrijden, zijn een gevaarlijke splijtzwam geworden in onze samenleving. Ons begrip van de coronamaatregelen wordt bepaald door onze persoonlijke visie op en ervaringen met het virus. Ben je sterk en gezond, dan kijk je er anders naar dan wanneer je een zwakkere gezondheid hebt. Werk je in de zorg of in de evenementenbranche, dan kleurt dat je beeld van hoe om te gaan met het virus. Heb je iemand verloren aan corona of wacht je op een uitgestelde operatie, dan is dat allesbepalend.

### **Groeiend onbegrip**

Ondertussen groeit het onbegrip voor mensen die zich niet laten vaccineren. Zij worden gezien als de boosdoeners, die weer nieuwe maatregelen noodzakelijk maken. Degenen die zich - om verschillende redenen - niet willen laten vaccineren voelen zich steeds meer buiten spel gezet. Over en weer is er veel onbegrip en boosheid. Meningen en verwijten vliegen over en weer. De polarisatie groeit en ons samenleven staat onder druk.



De overheid zoekt naarstig naar middelen om de crisis te beteugelen. Gezien de complexiteit van deze epidemie is dit welhaast een onmogelijke opgave. Aan elke keuze kleven medische, ethische, psychische en economische bezwaren. Wat is wijs? Je zult hierover maar moeten beslissen ...

## **2G-maatregel**

Momenteel wordt er gedebatteerd over het mogelijk invoeren van de 2G-maatregel. Als kerk kunnen wij niet overzien welke maatregelen in deze huidige situatie het meest adequaat zijn. We zijn ons er wel van bewust dat de aangekondigde 2G-maatregel een heel fors middel is dat grote impact heeft op de samenleving en tegenstellingen in de samenleving aanscherpt.

## **Grote aarzelingen**

Wij hebben daarom grote aarzelingen bij het gebruik van de 2G-maatregel. Persoonlijke vrijheid en collectief belang botsen hier met elkaar. Persoonlijke vrijheid is een belangrijke christelijke waarde. Ieder mens is waardevol in Gods ogen. Tegelijk heeft de overheid zorg te dragen voor het welzijn van het geheel van de samenleving. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid - maar ook van onszelf - om persoonlijke vrijheid en collectief belang niet tegenover elkaar uit te spelen. Zij dienen in balans te zijn met elkaar om goed te kunnen samenleven.

Het invoeren van 2G- of 3G-maatregelen voor het bijwonen van een kerkdienst past niet bij de kerk. Om theologische redenen: in Gods huis is iedereen welkom, zonder een vorm van controle bij de ingang. Ook geeft de overheid aan dat het vragen om een coronatoegangsbewijs een vergaande maatregel is die alleen noodzakelijk is als anderhalve meter afstand houden onmogelijk is.

## **Wat is heilzaam?**

Hoe komen we de polarisatie nu te boven? Wat is heilzaam voor onze samenleving? Hoe houden we elkaar hoog? Om deze vragen draait als het gaat om heilzaam samenleven. Felle reacties en denigrerende opmerkingen helpen niet, en brengen het gesprek ook niet verder. Het gesprek staken leidt alleen maar tot kille stilte of nietszeggende conversaties. Hoe dan wel?

## **Luister naar elkaar**

Persoonlijke keuzevrijheid en heilzaam samenleven blijven het uitgangspunt. Luister naar elkaars angsten, drijfveren en overtuigingen, ook al botsen die met jouw eigen waarden. Onbegrip en boosheid worden namelijk niet minder als we langs elkaar heen leven, in de bubbel van ons eigen gelijk. Het is en blijft van belang om het gesprek en ook het debat in alle openheid en kwetsbaarheid met elkaar te voeren, vragen te stellen en elkaar op te zoeken in plaats van elkaar weg te zetten en te (ver)oordelen. Zoek naar wat heilzaam is voor jou, voor die ander en voor het geheel van de samenleving.

## **Verdraagzaamheid**

Geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus pleiten wij als kerk voor zorgzaamheid, voor onszelf en voor elkaar. Laten we elkaar dragen, in onderlinge verbondenheid, zonder iemand uit te sluiten. Verdraagzaamheid en respect zijn geen softe woorden maar vormen een grote uitdaging. Het roept ons op om het met elkaar uit te houden, om elkaars lasten en lastigheden te dragen. Paulus voegt hieraan toe dat we zo de wet van Christus vervullen (Galaten 6:2). Dit vraagt om een genadige houding.

## **Verdraagzaamheid is 'ver' dragen**

Dit betekent niet dat het geding om de waarheid, of het gesprek over wel of niet vaccineren uit de weg wordt gegaan, integendeel. Verdraagzaamheid daagt ons uit om de ander 'ver' te dragen. Dat kost veel energie. En toch worden we ertoe geroepen, omdat Gods liefde niemand afschrijft. Laten we elkaar niet uit het oog verliezen maar zoeken naar wat onze samenleving dient. In het besef dat we met elkaar verbonden zijn in het ene geloof in God, de Vader van Jezus Christus. Dat geeft vertrouwen voor onze gezamenlijke toekomst die in Gods hand is. Dit vertrouwen ontspant. Vanuit dit vertrouwen bidden we om wijsheid voor de overheid, voor de ander en voor onszelf.

Bron: website PKN

## **GROET UIT GRIMMA**

‘Beste vrienden uit Harmelen’, zo begint de groet die we vlak voor Oud en Nieuw ontvingen uit Grimma. Bijgesloten was een prachtige Adventskaart en een begeleidend schrijven waarin de hoop wordt uitgesproken om elkaar in het nieuwe jaar weer te kunnen ontmoeten.

Omdat de Adventskaart geheel in kleur is kan deze niet in Meeleven worden afgedrukt. Daarom zullen kaart en schrijven in zijn geheel in de Meeleven Nieuwsbrief worden opgenomen zodat iedereen die de Nieuwsbief ontvangt er kennis van kan nemen.

### **Een hartelijke felicitatie voor :**

23 jan : Dhr. J.C. van Osnabrugge

13 feb : Dhr. H. Vink

7 mrt : Mw. J. Boele

8 mrt : Mw. J. Gerritsen - Mottier

11 mrt : Mw. M.H. van Bemmelen - Snel

16 mrt : Mw. J.J. Liefhebber - Geurtsen

22 mrt : Mw. A.M. van Osnabrugge - Vedder

26 mrt : Mw. A. de Bruin - Stoof

## ***Vragenderwijs***

ik vroeg het aan de vogels  
de vogels waren niet thuis

ik vroeg het aan de bomen  
hooghartige bomen

Ik vroeg het aan het water  
waarom zeggen ze niets  
het water gaf geen antwoord

als zelf het water geen antwoord geeft  
hoewel het zoveel tongen heeft  
wat is er dan

wat is er dan  
er is alleen een vissersman

die draagt het water  
onder zijn voeten  
die draagt een boom  
op zijn rug  
die draagt op zijn hoofd een vogel

*Guillaume van der Graft*  
*Uit het Liedboek van de Kerken blz. 1361*

## KERKDIENTEN

### Zondag 23 jan. 2022

#### **De Open Poort**

10.00 uur : Ds. E. Bruggeman  
te : Amsterdam  
Kerkauto : C. van der Veer  
tel : 506659

### Zondag 30 jan. 2022

#### **De Open Poort, Kerk en school**

10.00 uur : Ds. G. Roffel  
te : Harmelen  
Kerkauto : J. Brundel  
tel : 06 - 82680882

### Zondag 6 feb. 2022

#### **De Open Poort**

10.00 uur : Ds. A. Maarleveld  
te : Bodegraven  
Kerkauto : C. de Heer  
tel : 442069

### Zondag 13 feb. 2022

#### **De Open Poort**

10.00 uur : Ds. F. Flantua  
te : Loenen aan de Vecht  
Kerkauto : L. Elings  
tel : 443204

### Zondag 20 feb. 2022

#### **De Open Poort**

10.00 uur : Ds. G. Roffel  
te : Harmelen  
Kerkauto : G. den Braber  
tel : 441788

### Zondag 27 feb. 2022

#### **De Open Poort**

10.00 uur : Ds. P. Rebel  
te : Utrecht  
Kerkauto : A. Kroes  
tel : 443660

### Zondag 6 maart 2022

#### **De Open Poort**

#### **1<sup>e</sup> zondag 40 dagentijd**

10.00 uur : Pastor A. Creemer  
te : Kudelstaart  
Kerkauto : P. de Langen  
tel : 441970

### Zondag 13 maart 2022

#### **De Open Poort/Dopen**

#### **2<sup>e</sup> zondag 40 dagentijd**

10.00 uur : Ds. G. Roffel  
te : Harmelen  
Kerkauto : W. van der Sluijs  
tel : 443860

### Zondag 20 maart 2022

#### **De Open Poort**

#### **3<sup>e</sup> zondag 40 dagentijd**

10.00 uur : Ds. M. Sillevius – Smit  
te : Utrecht  
Kerkauto : A. Overbeek  
tel : 442819

### Zondag 27 maart 2022

#### **De Open Poort**

#### **4<sup>e</sup> zondag 40 dagentijd**

10.00 uur : Ds. L. Webbink  
te : Linschoten  
Kerkauto : B. Nagelhout  
tel : 443410

## *De Kringloopcommissie biedt aan:*

Heeft u spullen nodig voor uzelf of voor bijvoorbeeld een kind dat op zichzelf gaat wonen, informeer dan eens bij de Kringloopcommissie. Of breng eens een bezoekje aan de schuur van Johan. U zult versteld staan wat we allemaal te koop hebben. De Kringloopcommissie is het hele jaar bezig met het ophalen van spullen, verkoop via Marktplaats en natuurlijk tijdens de Septembermarkt. De opbrengst van de verkoop van dit alles is voor het onderhoud van de kerk.

We verkopen o.a.:

Fietsen; zowel dames als heren, kinderfietsen, een step, fietsendragers.

Witgoed; koelkast, vrieskist, vaatwasser, gasfornuis, magnetron.

Huisraad; lederen bankje, tafels, stoelen, bedden, lampen, klok.

Elektronica; televisie, platenspelers, videorecorders, printer, stereotoren.

Tuin: grasmaaiër, bladblazer, tuingereedschap, hogedrukreiniger, vuurkorven, complete tuinsets, parasol.

Verder nog; Kinderbedjes, kinderstoelen, serviesgoed, rollator, poststoel, ladder, skeelers,

Vouwwagen( 6 persoons).

Zoekt u iets of heeft u vragen, neem dan contact op met:

**Johan Griffioen**

**Haanwijk 29**

**Tel: 443253 of 06-23107137**

## INFORMATIEF

De lay-out van dit nummer was in handen van Kees van Kesteren  
Kopij voor het volgende nummer inleveren **22 maart tot 19.00 uur.**

### **Kopij inleveren op DINSDAG !!!**

E-mailadres: [redactie@deopenpoortharmelen.nl](mailto:redactie@deopenpoortharmelen.nl)

Of in de brievenbus van Wil Schouten, **Oudeland 110**

Jaargang	Nr	Inleveren	Verschijnt
56	2	22 mrt	1 april
56	3	21 juni	1 juli
56	4	20 sept.	30 sept.
56	5	13 dec.	23 dec.

### **Meeleven voor belangstellenden**

€ 10,- per jaar door overmaking van het bedrag op:  
NL61INGB 0000363157 t.g.v. Ger. Kerk Harmelen  
met vermelding van gastlezer Meeleven.

### **Een bericht van het kerkelijk bureau**

Een verhuizing, een huwelijk, de geboorte of het overlijden van een gemeentelid. Dit alles moet ook verwerkt worden in de kerkledenadministratie. Om dit goed op orde te kunnen houden, stelt het kerkelijk bureau het heel erg op prijs als u deze mutaties door wilt geven.

**Adres: Hans den Braber, zie achterkant Meeleven!**

**Emailadres :** [hans261030@gmail.com](mailto:hans261030@gmail.com)

**Onderwerp :** kerkelijk bureau