

DE
GEMEENTE
HARMELEN



DE OPEN POORT
PROTESTANTSE GEMEENTE HARMELEN

Zondag 7 nov. 2021

De Open Poort

Maaltijd van de Heer

10.00 uur : Ds. G. Roffel

te : Woerden

Collecte : Kerk in actie

Deurcollecte : Grimma

Kindernevendienst : groep 1 t/m 8

Crèche : Annefieke en Desiree

Kerkauto : P. de Langen tel : 441970

Koffie schenken : groep 3

Zondag 14 nov. 2021

De Open Poort

10.00 uur : Dhr. B. Maarleveld

te : Bodegraven

Collecte : Onderhoudsfonds

Deurcollecte : Diaconie

Kindernevendienst : groep 1 t/m 8

Crèche : Greet

Kerkauto : W. van der Sluijs tel : 443860

Koffie schenken : groep 4

Zondag 21 nov. 2021

De Open Poort

Euwigheidszondag

10.00 uur : Ds. C. Burger

te : Kamerik

Collecte : Bloemenfonds

Deurcollecte : Prot. Kerk

Kindernevendienst : groep 1 t/m 8

Crèche : Wendy

Kerkauto : A. Overbeek tel : 442819

Koffie schenken : groep 5

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 7 november

Deze zondag is onze voorganger ds. Geurt Roffel.
Mooi om na lange tijd deze dag de Maaltijd van de Heer te mogen vieren.

Zondag 14 november

Fijn dat Bram Maarleveld de weg naar Harmelen weer weet te vinden.

Zondag 21 november

Ds. Kees Burger is op deze Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, onze voorganger.

We herdenken onze gemeenteleden die ons dit jaar ontvielen.

Met liefde worden de namen genoemd en kaarsen ontstoken voor *Gerrit Marie van Dam en Jannetje Arendse-Bergman*.

Ook worden wij allen in de gelegenheid gesteld een lichtje te laten schijnen voor geliefden die we missen.

Muzikale inbreng wordt verzorgd door Dick van Vliet (dwarsfluit) en Marcel Kooijman (vleugel).

Zondag 28 november, eerste Advent

Ds. Ruurd van der Weg is onze voorganger.

In de kindernevendienst gaat het project "Tel je mee?" van start.

De lezingen hierbij passen worden doorgegeven aan de (gast)predikanten die in Adventstijd onze voorgangers zijn.

IN MEMORIAM

Janny Arendse-Bergman

*Als het leven niet meer gaat zoals je had gehoopt,
als je zoveel wordt ontnomen,
het leven niet meer jouw leven is,
dan komt de tijd van berusting,
dat het einde is gekomen.*

Dit gedicht stond bovenaan de rouwkaart van Janny Arendse-Bergman. Op 30 september 2021 overleed ze, in haar kamer in Gaza, op 93-jarige leeftijd. Haar kamer toonde hoe omringd ze was door kinderen, klein- en achterkleinkinderen. De deur hing vol tekeningen en foto's. Ook liet de kamer zien dat ze omringd werd door het verleden, met foto's van haar man en van haar oudste zus Tina. Het lijflied van de familie, 'Veilig in Jezus' armen', was destijds aan het graf van Tina voor het eerst gezongen. Vanuit die kamer was Janny Arendse betrokken bij iedereen. De afscheidsdienst op 7 oktober getuigde op een veelkleurige manier van die betrokkenheid. We zongen liederen die Janny zelf had uitgezocht en er klonken ook liederen die de achterkleinkinderen mooi vinden. Want, zei dochter Annemarie: 'Als de achterkleinkinderen het mooi vinden, dan vond zij het ook mooi. Want zo is ze.' Dochter Willy vertelde onder meer over het geluk in het leven van Janny: het gezin, de verbondenheid met mensen, de komst van de kleinkinderen die ze aanvankelijk wekelijks bezocht gebracht door haar man Leen, en veel later de blijdschap en dankbaarheid om vijf achterkleinkinderen mee te mogen maken. Kleinkinderen Jeffrey en Sandra vertelden onder meer herinneringen aan het logeren bij oma, waarin de genegenheid voelbaar was. Indrukwekkend was dat achterkleinzoon Jelle (6), gesteund door achterkleindochter Lieke tijdens de afscheidsdienst een gedicht oplas voor zijn overgrootmoeder.

Uit de Bijbel lezen we psalm 23 en Johannes 10:14-15, over God die je nabij is in mooie en moeilijke dagen, die je kent en tot steun is. Hoezeer dat geloof voor Janny bleef spreken, tot in haar laatste levensdagen, zagen we toen ik een laatste maal met haar bad. Het was de dag dat ze vertelde te verwachten dat haar leven nu afliep. Terwijl ik haar hand vasthield, legde ze haar andere hand op de mijne.

Tijdens dat bezoek gaf ik haar de ziekenzegen. In De Open Poort zegende ik haar nog eenmaal. Op begraafplaats 't Spijck zagen we aan de overlijdensdata op de grafstenen dat we langzaam terug in de tijd gingen. Daar vertrouwden we haar lichaam toe aan de aarde, op de donderdag dat precies 23 jaar geleden haar man overleed.

Geurt Roffel

Naast me ligt de NBV21 die ik na de dienst van 17 oktober van jullie kreeg. Het is een Bijbel zoals ik die altijd gehad had willen hebben. Niet te klein, niet te groot. Een serieuze uitstraling, allerlei voetnoten en in mijn lievelingskleur. Blauw. Ik moet me bedwingen er niet teveel in te gaan lezen 😊

Voor het eerst sinds lange tijd worden weer hoofdletters gebruikt voor woorden waarmee naar Jezus of God wordt verwezen (Hij, Hem). Dat voelt voor mij een beetje onwennig, omdat ik, zo merk ik, woorden met hoofdletters extra geneigd ben te beklemtonen, zelfs al lees ik ze niet hardop. Zo zijn ze niet bedoeld, dat moet ik mezelf afwennen.

Om te kijken wat het effect is van hoofdletters, zoek ik de tekst op die me sinds het verschijnen van mijn proefschrift het meest vertrouwd is, Lucas 9:20. De blaadjes knisperen terwijl ik ze omsla, de Bijbel ligt direct mooi open. In de vertaling uit 2004 zegt Jezus er tegen zijn leerlingen: 'En wie ben ik volgens jullie?' Het werd de titel van mijn proefschrift. Het mooie van die uitspraak als boektitel vind ik dat je die op twee manieren kunt lezen. In de zin 'En wie ben ik volgens jullie?' kun je, naast een uitspraak van Jezus, ook een vraag van mijzelf als schrijver van het boek lezen. Ik geef lezers met mijn boek een verslag van een zoektocht naar wie Jezus voor mij is. Mijn vraag aan de lezers, nadat ze het hebben gelezen: 'En wie ben ik volgens jullie?'

De nieuwste Bijbelvertaling bevat direct een slik-momentje voor me. De tekst 'En wie ben ik volgens jullie?' staat er niet meer in. Niet alleen is 'ik' voor 'Ik' gewisseld, de tekst zelf is ook veranderd. Nu staat er: 'En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?' Ik merk dat die zin anders bij me binnenkomt. In de vraag 'Wie *ben* ik volgens jullie?' klinkt een stuk onzekerheid door. Ik vraag het als ik zelf niet zeker ben van mijn zaak en feedback zoek over mijn positie. Met de vraag 'Wie *ben* ik volgens jou?' vraag ik of iemand anders wil beschrijven wie hij denkt dat ik ben, zodat ik mezelf weer

scherper kan zien.

De vraag 'Wie zeg je dat ik ben?' klinkt me veel zelfbewuster in de oren, veel uitdagender, veel meer als 'Omschrijf mij eens, dan kan ik bedenken wat ik daarvan vind.' Als ik het nazoek in de originele tekst, zie ik dat de nieuwste vertaling daar inderdaad dichterbij ligt dan de vorige.

Het mooie van een nieuwe Bijbelvertaling is dat hij je met nieuwe ogen leert kijken naar Bijbelteksten. Een vertaler schudt de tekst als het ware opnieuw op, en maakt daarmee nieuwe inkijkjes mogelijk in bekende verhalen en teksten. Daarnaast geeft een nieuwe Bijbelvertaling de kans om Bijbelverhalen weer helemaal eigentijds te lezen.

Een andere tekst die me dierbaar is, is 1 Korintiërs 13:12. Paulus beschrijft daar dat geloven altijd in zekere zin vertrouwen en hopen blijft. Nooit is het een direct, en helder zeker weten. Het heeft altijd iets tastends. Paulus schrijft dat zo, in de vorige vertaling: 'Nu kijken we nog door een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog.' Daarbij zie ik een beslagen glas voor me, waardoorheen je nauwelijks iets kunt zien. In wat je ziet, zie je ook je eigen ogen, je eigen gezicht weerspiegeld, en je weet niet waar de spiegel ophoudt en je ziet wat er aan de andere kant van het glas is.

In de nieuwste vertaling is ook dat nieuw geworden. Paulus zegt nu: 'Nu zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld, maar straks staan we oog in oog.' Wat roept dat bij jou op? Ik merk dat ik met deze nieuwe vertaling niet meer tuur naar een glas, maar mijn ogen open gaan naar de wereld om me heen. Daar zoek ik waar ik die afspiegeling zie van waarin ik geloof.

Geurt Roffel

VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ria de Heer

Opbrengst Collecte

12 september	Coll.Prot.Kerk:	€	40.35
	Missionair werk	€	40.35
	Diaconie	€	38.35
19 september	Kerk	€	72.60
	KerkinActie: Zending	€	80.50
26 september	KerkinActie: Zending	€	42.25
	Jeugdwerk	€	48.05
03 oktober	Coll.Prot.Kerk: Kerk en Israël	€	87.40
	Diaconie	€	81.60
	Koffiegeld	€	33.30

Jeugdpagina de Open Poort

Adventsproject KND 2021 “Tel je mee?”

Tel je mee? Dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Kerst toelevan. De Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God. Het kerstverhaal maakt dat op een bijzondere manier duidelijk. Jezus zelf kwam naar de aarde als een klein en hulpeloos kind, onder arme omstandigheden. Zo liet God aan ons zien dat juist ‘kleine’ mensen, zonder macht en invloed, een speciale plek bij Hem hebben. De volgende Bijbelteksten worden tijdens advent aan de kinderen verteld:

Zondag 28 november Lucas 2:1-5 Volkstelling

Zondag 5 december Lucas 1:32-56 Het lied van Maria: God maakt gewone mensen belangrijk

Zondag 12 december Marcus 9:33-37 Wie is de belangrijkste

Zondag 19 december Jesaja 53 Gods dienaar die door niemand werd gezien

Zaterdag 25 december Lucas 2:6-20 De geboorte van Jezus



Na de zomer is het weer gezellig druk met allerlei projecten. Ook is het fijn dat we weer hebben kunnen overleggen met de diaconieën van de drie kerken om één en ander met elkaar af te stemmen. Zo is er de actie Schoendoen waarmee we gezinnen met een minimum inkomen en kinderen tussen de 4 en 16 jaar financieel helpen bij de aankoop van een paar schoenen. Verder is er de voorraadkast in het Dorpshuis geopend door de gezamenlijke Harmelense kerken. Hierover heeft ook in de media een stukje gestaan:

Vanaf vandaag kunnen mensen in Harmelen die geen geld hebben voor eten in het "Dorpshuis" van Harmelen terecht. Daar is een 'voorraadkast' ingericht met etenswaren voor een eenvoudige maaltijd. Deze kunnen zonder te vragen meegenomen worden door mensen die het nodig hebben. In Harmelen wonen ontzettend veel mensen die iets aardigs willen doen voor hun dorpsgenoten. De diaconieën van de Hervormde Kerk, De Open Poort en de Bavokerk waren al een tijdje op zoek naar een manier om blijvend te laten zien dat mensen in Harmelen naar elkaar omzien. Geïnspireerd door initiatieven elders in Nederland en in samenwerking met het "Dorpshuis" is nu een voorraadkast ingericht.

Harmelenaren die om wat voor reden dan ook geen geld hebben voor eten kunnen uit de voorraad iets kiezen zodat zij alsnog een maaltijd op tafel kunnen zetten. Met de voorraadkast willen de kerken laten zien dat er hulp is zonder erom te hoeven vragen en zonder er dank je wel voor te hoeven zeggen, want Harmelenaren kunnen helemaal anoniem etenswaren meenemen.

Tot groot genoegen van de diaconale werkgroepen hebben de eerste mensen zich al gemeld die ook aan de actie willen bijdragen en zelf etenswaren in de voorraadkast willen zetten.

"Dit is vooralsnog niet bedoeling, want we zijn bang dat het Dorpshuis anders binnen de kortste keren overspoeld wordt met etenswaren. De 'loop' moet er eerst even in gaan zitten en de kerken van Harmelen hopen van harte dat dat gaat gebeuren. Zo laten we in Harmelen zien dat we er voor elkaar zijn, ook als je het moeilijk vindt om hulp te vragen" De voorraadkast is te bezoeken tijdens openingstijden van het Dorpshuis/Bibliotheek in Harmelen, maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur.

Wereldmaaltijd

Als u deze Meeleven krijgt is de wereldmaaltijd misschien net wel of nog net niet achter de rug. We zitten nu nog volop in de voorbereidingen en de aanmeldingen stromen binnen. Geweldig hoe iedereen er aan mee wil werken om geld in te zamelen voor de boeren op Zuid Sumatra. Henk Vink is al druk bezig om de boodschappenlijsten op te stellen en we zijn er van overtuigd dat we iedereen een heerlijke Indonesische rijsttafel gaan voorzetten!

Inzamelingen Voedselbank

Nu we weer de Maaltijd van de Heer kunnen gaan vieren gaan we de inzameling van levensmiddelen voor de Voedselbank ook weer tijdens die diensten houden. Het is geweldig geweest dat tijdens corona zoveel mensen de moeite genomen hebben om één keer per maand op zaterdagochtend naar De Open Poort te komen en van alles langs te brengen. Iedereen heel erg bedankt voor de bijdragen!

Kerstattenties

Het duurt nog even maar we zijn ook al weer bezig met de organisatie van de kerstattenties die we met de drie kerken samenstellen. Deze worden ieder jaar rond kerst bij gezinnen met een minimum inkomen rondgebracht en zeer op prijs gesteld. Dit zullen we op 18 december gaan doen. We zullen in de volgende Meeleven meer informatie geven over de data waarop u uw bijdragen af kunt geven.

Collectes

Zondag 7 november

Kerk in Actie : zending Guatemala

Contactgroep Grimma

Zondag 14 november

Onderhoudsfonds

Diaconie

Zondag 21 november

Bloemenfonds

Collecte Protestantse kerk-Pastoraat

Toelichting:

Kerk in Actie collecte Guatemala:

Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met discriminatie en zelfs huiselijk geweld. Een vrouwencentrum voor pastorale studies waar Kerk in Actie mee samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen en strijdt voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het biedt vrouwen een bijbels-theologische opleiding waarna ze actief kunnen worden in de kerk of samenleving. Dit geeft hen zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het centrum helpt de vrouwen ook als ze juridische of medische hulp nodig hebben na huiselijk geweld.

Kerk in Actie: Pastoraat

Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog hebben voor mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert gemeenten in hun pastorale taak, onder andere door het steunen van gedachtenismomenten waarbij de kerk ruimte biedt aan alle wijk- of dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met verlies en rouw. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde ten voeten uit.

De laatste voetstap

De laatste voetstap is gezet,
het laatste woord gesproken
een laatste weg is nog te gaan
die hoeft ze niet te lopen,
want d' engelen dragen haar omhoog
tot ver voorbij de hemelboog
daar staat de poort al open!
Zij heeft haar ogen dicht gedaan,
haar handen zijn gevouwen,
ze heeft voorgoed vaarwel gezegd
aan hen die om haar rouwen
en ondergaat gedwee haar lot,
ze leeft in vrede met haar God,
volgt Hem in blind vertrouwen.
En met haar hand in Zijn hand schrijdt
zij binnen in de Eeuwigheid.

Uit de dichtbundel: Bloem-lezing, een leven in meer dan honderd gedichten door Lenie Terlouw- Kleijwegt. De gedichtenbundel verkrijgbaar bij Anneke Boskma- de Zoete.

De Kringloopcommissie biedt aan:

Heeft u spullen nodig voor uzelf of voor bijvoorbeeld een kind dat op zichzelf gaat wonen, informeer dan eens bij de Kringloopcommissie. Of breng eens een bezoekje aan de schuur van Johan. U zult versteld staan wat we allemaal te koop hebben. De Kringloopcommissie is het hele jaar bezig met het ophalen van spullen, verkoop via Marktplaats en natuurlijk tijdens de Septembermarkt. De opbrengst van de verkoop van dit alles is voor het onderhoud van de kerk.

We verkopen o.a.:

Fietsen; zowel dames als heren, kinderfietsen, een step, fietsendragers.

Witgoed; koelkast, vrieskist, vaatwasser, gasfornuis, magnetron.

Huisraad; lederen bankje, tafels, stoelen, bedden, lampen, klok.

Elektronica; televisie, platenspelers, videorecorders, printer, stereotoren.

Tuin: grasmaaier, bladblazer, tuingereedschap, hogedrukreiniger, vuurkorven, complete tuinsets, parasol.

Verder nog; Kinderbedjes, kinderstoelen, serviesgoed, rollator, po-stoel, ladder, skeelers,

Vouwwagen(6 persoons).

Zoekt u iets of heeft u vragen, neem dan contact op met:

Johan Griffioen

Haanwijk 29

Tel: 443253 of 06-23107137

VAN DE REDACTIE

De lay-out van dit nummer was in handen van Barbara Mandok
Kopij voor het volgende nummer inleveren **16 nov. tot 19.00 uur.**

Kopij inleveren op DINSDAG !!!

E-mailadres: redactie@deopenpoortharmelen.nl

Of in de brievenbus van Wil Schouten, **Oudeland 110**

Jaargang	Nr	Inleveren	Verschijnt
55	12	16 nov.	26 nov.
55	13	14 dec.	24 dec.

Meeleven voor belangstellenden

**€ 20,- per jaar door overmaking van het bedrag op:
NL61INGB 0000363157 t.g.v. Ger. Kerk Harmelen**
met vermelding van gastlezer Meeleven.

Een bericht van het kerkelijk bureau

Een verhuizing, een huwelijk, de geboorte of het overlijden van een gemeentelid. Dit alles moet ook verwerkt worden in de kerkledenadministratie. Om dit goed op orde te kunnen houden, stelt het kerkelijk bureau het heel erg op prijs als u deze mutaties door wilt geven.

Adres: Hans den Braber, zie achterkant Meeleven!

Emailadres : hans261030@gmail.com

Onderwerp : kerkelijk bureau

