



DE OPEN POORT
PROTESTANTSE GEMEENTE HARMELEN

DE
OPEN
POORT
PROTESTANTSE
GEMEENTE
HARMELEN

Zondag 10 okt. 2021

De Open Poort

10.00 uur : Ds. P.J. Rebel
te : Utrecht
Collecte : Bloemenfonds
Deurcollecte : Prot. Kerk
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8
Crèche : Ellen
Kerkauto : L. Elings
tel : 443204
Koffie schenken : groep 5

Zondag 31 okt. 2021

De Open Poort

10.00 uur : Ds. B. Tack
te : Bodegraven
Collecte : Kerk
Deurcollecte : Bloemenfonds
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8
Crèche : Ellen
Kerkauto : A. Kroes
tel : 443660
Koffie schenken : groep 2

Zondag 17 okt. 2021

De Open Poort

10.00 uur : Ds. G. Roffel
te : Amersfoort
Collecte : Kerktelefoon
Deurcollecte : Kerk in actie
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8
Crèche : Greet
Kerkauto : C. de Heer
tel : 442069
Koffie schenken : groep 6

Zondag 24 okt. 2021

De Open Poort

10.00 uur : Ds. C. Burger
te : Kamerik
Collecte : Meeleven
Deurcollecte : Kerk
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8
Crèche : Wendy
Kerkauto : G. den Braber
tel : 441788
Koffie schenken : groep 1

BIJ DE DIENSTEN

Afke Boes

Op het moment dat dit gelezen wordt kunnen we terugzien op twee bijzondere diensten.

5 september was er de startzondag met de - inmiddels traditionele - Openluchtdienst.

En : wat werden we gezegend met stralend weer en grote opkomst: Het feest van de ontmoeting met de Eeuwige en elkaar, waarin de toon gezet mocht worden om met vertrouwen het nieuwe kerkelijk seizoen in te gaan.

In de Nieuwsbrief was er al de impressie met foto's. Ook langs deze weg - in deze rubriek – is een woord van DANK voor de vele helpende en onmisbare handen op zijn plaats!

3 oktober was er het afscheid en bevestiging van ambtsdragers en was er de medewerking van de Cantorij, nu onder leiding van Karin van der Helm. Wat fijn dat Karin nu de (bege)leiding wil gaan verzorgen!

Komende diensten

Zondag 10 oktober is ds. Piet Jan Rebel voorganger, m.m.v. combo VIER

Zondag 17 oktober is ds. Geurt Roffel in zijn eigen gemeente.

Zondag 24 oktober is er het weerzien met ds. Kees Burger.

Zondag 31 oktober is onze voorganger ds. Bram Tack uit Bodegraven m.m.v. combo VIER.

Zondag 7 november mogen we uitzien naar het vieren van de Maaltijd van de Heer en is onze eigen predikant Geurt Roffel de voorganger.

Direct na het stukje dat ik in het vorige Meeleven schreef over het altaarstuk van Marlene Dumas, kreeg ik inhoudelijke reacties. En in ons huis in Woerden ontving ik een 'Welkom thuis'-kaartje van iemand uit De Open Poort. Daar houd ik van, omdat ik erin merk dat we met elkaar in verbinding zijn. Precies in die verbinding ontstaat voor mij het geloof en wordt het gevoed. Daarin ontstaan namelijk onverwachte vragen en gedachten, die maken dat er iets gebeurt in een gesprek waarover ik blijf nadenken. Dat krijgt vervolgens ook in mijn geloof een plek; dat kan niet anders, want ik leef mijn leven als gelovig mens.

De afgelopen maand vonden op die manier bijzondere gesprekken plaats. Ik schoof aan bij een maaltijd van *Jong Belegen* en vond het leuk om, naast met de ouders, ook met de kinderen en jongeren te praten (en te lachen). Als vanzelf kwam het geloof ter sprake, midden in het leven. En met vertegenwoordigers van de katholieke Sint Bavokerk en de Hervormde gemeente spraken we over verbonden kerkzijn in Harmelen. Het is fijn dat de collegiale contacten goed zijn. Zowel bij collega ds. Heikoop van de hervormde gemeente als bij diaken Frank van Rooijen van de parochie ervaar ik humor, betrokkenheid, ernst en zorgzaamheid. Dat voelt als een goede basis om samen te werken waar dat kan, en verbonden te blijven waar samenwerken niet mogelijk is.

Wanneer ontdekte je: 'Dáárover gaat het!'

Buiten Harmelen bezocht ik de liturgiekring waar ik sinds enkele jaren deel van uitmaak. In een Amersfoortse kerk komt zo eens per kwartaal een kringetje theologen (denk: dominees, onderzoekers en geïnteresseerden) samen om een boek te bespreken dat gaat over hoe we in een kerkdienst samen vieren. De boeken zijn geschreven door mensen die zich daarin verdiept hebben en van daaruit hun eigen visie neerleggen. De gesprekken zijn bedoeld om al doende helderder te krijgen waarom wijzelf vieren zoals we vieren en wat onze gevoelens daarbij zijn. Het leuke van zo'n kring is dat even je

ogen opengaan voor een kerk die breder is dan alleen de eigen gemeente. Hoe vieren mensen in de katholieke kerk, en waarom doen ze dat zo?

Een citaat waarover ik bleef nadenken uit het boek dat we dit kwartaal lezen, kwam van een kerkvader uit de zesde eeuw. Hij preekte eens over Ezechiël, een bij vlogen een onhelder en duister boek. Tijdens die preek vertelde hij dat hijzelf op het moment dat hij de teksten voor zichzelf las, lang niet alles begreep wat er stond. Het inzicht kwam pas, zo zei hij, tijdens de kerkdienst, als hij te midden van de mensen om hem heen de teksten beluisterde en probeerde te vertellen wat erin aan de orde was.

Dat vind ik een mooie gedachte om op door te denken. Wanneer valt bij ons het kwartje waarover het in een bepaalde Bijbeltekst gaat? Soms hoor ik dat een lied daarin belangrijk is, soms is het een ervaring. Het kan ook een gesprek zijn. Mocht je me de komende weken eens over een moment willen vertellen waarop jij het gevoel kreeg: 'Nu weet ik waarover het in die tekst gaat', dan hoor ik het graag, in gesprek, via de app (06 52 35 37 26) of de mail (predikant@deopenpoortharmelen.nl).

VERSOEPELING CORONAMAATREGELINGEN

Vanaf zaterdag 25 september voert de rijksoverheid opnieuw versoepelingen door in de covid-19 maatregelen.

Naar aanleiding van het advies van de PKN heeft de kerkenraad de volgende besluiten genomen:

- In onze kerk is het tot nu toe geen probleem geweest om de anderhalve meter afstand aan te houden. **Daarom handhaven we de anderhalve meter maatregel tot nader order.**
- Enkele maatregelen vervallen: registratieplicht en gezondheidscheck. U hoeft zich dus niet meer aan te melden als u naar de kerk wilt komen. Placering (toewijzen van een plaats) blijft van toepassing: **kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst.**
- Het coronatoegangsbewijs (CTB) dat de overheid invoert voor bepaalde evenementen en locaties is **niet** van toepassing op kerkdiensten. Wij zullen er dus niet om vragen.

De basisregels blijven onverminderd van belang, omdat het coronavirus niet weg is:

- Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog;
- thuisblijven en testen bij klachten;
- zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes;

Noodzakelijk en van groot belang is een goede ventilatie. Dat betekent dat wij de deuren zo lang mogelijk tegen elkaar open zullen houden. Zorgt u dus voor gepaste kleding.

Naast deze algemene zaken gelden voor De Open Poort nog een aantal specifieke zaken:

- Koffie/theedrinken na de dienst mag weer. Bij mooi weer drinken we koffie/thee buiten, maar bij mindere

weersomstandigheden wordt in de kerkzaal koffie/thee geschonken. Voor de duidelijkheid: de koffie/thee wordt naar de kerkzaal gebracht. Bij dit alles geldt dat we gepaste afstand houden. **Het is niet toegestaan om rond de bar koffie/thee te drinken.**

- Vanaf 25 september kunnen de lectoren weer ingezet worden. Lectoren die hiermee moeite hebben kunnen dat aangeven. In dat geval leest de ouderling van dienst de Bijbelteksten.

Namens de kerkenraad,
Gerrit Elings

Omzien naar elkaar!

Steun het werk van de Diaconie.

Maak uw bijdrage over op:

NL 16 INGB 0 000696095

Of van de ZWO

Maak uw bijdrage over op:

NL 16 INGB 0 000696095

Meeleven is een begrip in onze gemeente. Ik heb geen idee wanneer Meeleven voor het eerst verschenen is maar dat moet lang geleden ergens midden afgelopen eeuw geweest zijn. Ik hoor graag van mensen die weten hoe het feitelijk zit.

In de coronaperiode bleek ons kerkblad een waardevolle verbinder. Maar er was, omdat we elkaar niet meer in de kerk konden ontmoeten, meer nodig om de gemeente adequaat te informeren over alles wat er speelde. En zo is de Nieuwsbrief ontstaan, een tweewekelijks medium met een hoge actualiteit, niet in het minst vanwege de orden van dienst die er in opgenomen werden. Doel was om u zo meer bij de kerkdiensten te betrekken.

Al ruim voor de zomervakantie heeft de kerkenraad nagedacht over de periode na corona. Met de redactie van Meeleven en met Marja Vilijn, die de redactie van de Nieuwsbrief voor haar rekening neemt, zijn gesprekken gevoerd.

We hebben de voor- en nadelen van beide media op een rij gezet en uiteindelijk het volgende besloten:

- Vanaf 1 januari 2022 verschijnt Meeleven in gedrukte vorm nog maar vier keer per jaar. Ons kerkblad zal dan een meer inhoudelijk karakter krijgen met artikelen van onze predikant, kerkenraadsleden, gemeenteleden of interessante teksten van elders. Uiteraard zijn er een aantal vaste rubrieken zoals 'Vanuit de kerkenraad', 'Vanuit het CVK', het preekrooster, de kerkauto en, indien nodig, een in memoriam. Meeleven zal, zo is onze intentie, meer een blad worden waarin de verdieping wordt gezocht. Uiteraard is dit maar een korte opsomming. De komende tijd zullen we dit verder uitwerken.
- Daarnaast zal er een periodieke digitale versie van Meeleven, de Meeleven Nieuwsbrief, verschijnen. Deze is vooral gericht

op de actualiteit. Zijn er wijzigingen in het preekrooster? Zijn er acties die nu de aandacht vragen, enzovoort. Ook dit moet de komende tijd uitgewerkt worden.

Voor het verzenden van de Meeleven Nieuwsbrief gebruiken we de e-mailadressen waarnaar de huidige Nieuwsbrief al gestuurd wordt. Ontvangt u de Nieuwsbrief al via de mail dan hoeft u niets te doen. Ontvangt u momenteel geen Nieuwsbrief maar wilt u de Meeleven Nieuwsbrief vanaf januari aanstaande ontvangen dan moet u uw e-mailadres doorgeven aan Marja Vilijn:
nieuwsbrief@deopenpoortharmelen.nl

Er zijn ook gemeenteleden die geen internet hebben en de Meeleven Nieuwsbrief niet digitaal kunnen ontvangen. Bij de huidige Nieuwsbrief gaat het om tien gemeenteleden. Deze mensen zullen, zoals ze dat nu ook al gewend zijn, de Meeleven Nieuwsbrief uitgeprint in de brievenbus ontvangen.

Tenslotte: de Nieuwsbrief is de afgelopen anderhalf jaar vooral door het werk en de inzet van Marja Vilijn tot stand gekomen. Dat is een klus die voor één persoon eigenlijk te groot is. Daarnaast maakt het ons kwetsbaar, dat merken we nu al als Marja bijvoorbeeld op vakantie is. Daarom hierbij de oproep om een maatje voor Marja om lay out en verzending van de Meeleven Nieuwsbrief samen op te pakken. Bent u handig in het opmaken en redigeren van teksten en afbeeldingen en wilt u daarin verder leren laat mij dit dan weten via ghelings@hetnet.nl

VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ria de Heer

Opbrengst Collecte in kerk

08 augustus	Kerktelefoon/kerk digitaal	€	42.00
	Diaconie	€	45.00
15 augustus	Kerk in Actie Zending	€	45.50
	Kerk	€	41.50
22 augustus	Diaconie	€	40.60
	Kerk	€	37.75
29 augustus	Jeugdwerk	€	35.50
	Bloemenfonds	€	36.00
05 september	3 Kerken Harmelen (Diaconie)	€	148.85
	Openluchtdienst onkosten	€	152.65

Jeugdpagina de Open Poort

Crèche en KND weer volop bezig

Sinds begin september zijn er weer kinderen in de kerk. Dat geeft direct een andere sfeer in de kerkzaal. Bij de KND doen de kinderen enthousiast mee aan de activiteiten en knutselwerkjes. Zondag 29 november starten we bij de KND met het adventsproject "Dicht bij het licht". In de crècheruimte is het ook weer gezellig met de spelende kinderen. Voor de jeugd van de middelbare school wordt binnenkort een activiteit georganiseerd.

Het is fijn om te zien dat de kinderen en de bijbehorende leiding terug zijn in de kerk. Zowel de kinderen als de leiding zijn enthousiast begonnen.

Ellen Verkleij



Dit jaar ging de Septembermarkt niet door en hierdoor was het niet mogelijk een gezamenlijke presentatie/collecte te houden op de markt voor het doel Stichting Ontmoeting Woerden. Gelukkig zijn de collectes in de drie kerken wel door gegaan. Dit heeft bij ons een bedrag van €148,85 opgeleverd.

Wij zijn blij dat we kunnen mededelen dat we de geplande activiteiten voor het najaar weer kunnen gaan uitvoeren.

Inzameling voor de voedselbank Woerden

Na het besluit van de regering in september 2021 om de 1,5 meter afstand regel te laten vervallen betekent dit dat we in november de Maaltijd van de Heer weer kunnen vieren. Daarom houden we op zaterdag 9 oktober nog de inzameling voor de voedselbank tussen 10.00-11.00 uur in De Open Poort. Vanaf november doen we de inzameling voor de voedselbank weer gelijk met de Maaltijd van de Heer.

Tijdens de vorige inzameling voor de voedselbank kwam de vraag naar voren of er ook toilet artikelen mogen worden ingeleverd. Bij navraag bleek dat deze artikelen van harte welkom zijn.

Resultaat van de stemming tijdens de openluchtdienst op 5 september 2021

Wij hebben weer een prachtig resultaat gehaald bij de stemming op 5 september, hieronder staat een summier overzicht van de doelen met de bijbehorende stemmen en bedragen. Voor toelichting op de betreffende organisaties kunt u contact opnemen met de diaconie.

ZWO doelen

1-Christian Refugee Relief	15 stemmen	600 euro
2-Kameroen landbouw training	15 stemmen	600 euro
3-Hart voor kinderen	18 stemmen	720 euro
4-Ondersteuning in Moldavië	1 stem	40 euro
5-Hulp aan vervolgte Christenen	6 stemmen	240 euro
6-Bijbels voor arbeidsmigranten	3 stemmen	120 euro

Doelen in Nederland

1-Villa Vrede	18 stemmen	680 euro
2-Stichting gevangenen	2 stemmen	80 euro
3-Voedselbank Woerden	6 stemmen	240 euro
4-SchuldHulpMaatje	11 stemmen	440 euro
5-Ondersteuning Leon Rasser	17 stemmen	680 euro
6-Sleep Inn Utrecht	14 stemmen	560 euro

Vrije doelen

1-Devotion jeugdkerk	1 stem	40 euro
2-Uitzending gemeenteleden bv World Servants	1 stem	40 euro
3-Kinderwinkel Den Haag	1 stem	40 euro
4-Vakantiebureau Doorn	1 stem	40 euro
5-Afghanistan	1 stem	40 euro

Samenwerking met Stichting Present

Wij hebben in september op verzoek van Stichting Present uit Woerden met de gezamenlijke kerken in Harmelen achterstallig onderhoud uitgevoerd in de tuin van een bewoner die dit niet meer zelf kon doen. Resultaat na een ochtend hard werken: een opgeruimde tuin en een tevreden eigenaar. Hartelijk dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt!

Wereldmaaltijd 3 november

Op dit moment werken we aan de voorbereiding van de Wereldmaaltijd op 3 november.

We gaan nog steeds uit van de 1,5 m afstand dus met pijn in ons hart gaan we net als vorig jaar nog één keer een afhaalmaaltijd in combinatie met een avondgebed via YouTube organiseren. We hopen volgend jaar weer met elkaar om de tafel te kunnen zitten! Er komt weer een mogelijkheid voor afhalen en voor thuisbezorgen. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk tijdens de kerkdienst en in de Nieuwsbrief.

Connie van Leeuwen neemt afscheid als diaken.

Tijdens de diaconievergadering in augustus vertelde Connie dat zij in september 2022 na 8 jaar wil stoppen met haar werk als penningmeester van de diaconie. Om Connie te vervangen zoeken wij een enthousiast nieuw lid voor de diaconie welke we graag uitnodigen voor een kennismaking met het werk van de diaconie zodat de vervanging tijdig kan worden voorzien. Iedereen is welkom.

Vergadering met de gezamenlijke diaconie van Harmelen.

De volgende punten zijn aan de orde geweest:

- Het vakantieproject van de Raad van Kerken wordt in 2022 opnieuw ondersteund. Met het vakantieproject kunnen mensen met een minimum inkomen een week op vakantie.
- De vereniging SchuldHulpMaatje Woerden is vanaf 1 oktober 2021 elke week in het dorpshuis aanwezig voor hulp en advies aan mensen die dit nodig hebben
- Er komt een voorraadkastje voor gratis winkelen in het dorpshuis. gevuld met houdbare producten welke door de gezamenlijke kerken ter beschikking worden gesteld. Als er mensen zijn die dit initiatief willen ondersteunen dan moeten ze even contact opnemen met de diaconie. Voorlopig is het

gratis winkelen een proef voor een periode van 6 maanden voor mensen die even geen geld hebben om een maaltijd te kopen. We gaan kijken of het een goede aanvulling is op bestaande voorzieningen in Harmelen.

- De actie Schoendoen loopt op dit moment in samenwerking met schoenwinkel van Engelen uit Harmelen. Aan de hand van een uitnodigingsbrief kun je schoenen kopen voor de helft van de prijs met nog eens € 40,00 subsidie van de gezamenlijke diaconie van Harmelen. Wij zeggen van Engelen van harte dank voor de medewerking.
- Wij zullen de gezamenlijk kerstfolder in oktober afronden zodat iedereen in Harmelen op de hoogte is van de activiteiten van de kerken.
- In december hebben we de gezamenlijk kerstpakketten actie voor gezinnen die ondersteuning kunnen gebruiken in Harmelen. De planning is deze rond 18 december te bezorgen. Op zondag 5 en 12 december kunt uw bijdrage leveren aan de inhoud van de kerstpakketten. Wij komen hier later op terug.

We hadden voor het eerst sinds een jaar ook weer een vergadering met de Raad van Kerken in Woerden. Daar kwam o.a. het volgende aan de orde:

- In de kerken in Woerden zijn tijdens de coronatijd weinig activiteiten geweest.
- Uitwerking vakantieproject en kerst in actie zijn naar volgende vergadering geschoven.
- Er wordt de laatste hand gelegd aan een beleidsplan waar alle diaconieën naar gaan kijken.
- Er is een website van de Raad van kerken gemaakt : www.kerkeninwoerden.nl
- De Ambi status is verkregen waardoor er éénmalig subsidie is verkregen voor Schoendoen.

Collectes

10 oktober 19^e zondag na Trinitatis

1^e collecte Bloemenfonds Open Poort

2^e collecte- PKN Jong Protestant

Opvoeden doe je niet alleen

Ook in de geloofsopvoeding hebben ouders anderen om hen heen nodig, een geloofsgemeenschap die hen ondersteunt en ruimte biedt om ervaringen uit te wisselen. De kerk is zo'n plek waar ouders hun geloof kunnen delen en levend houden, hun opvoedvragen kunnen delen en bemoedigd kunnen worden door anderen. Jong Protestant heeft materiaal ontwikkeld om het geloofsgesprek tussen ouders en kinderen te stimuleren. Omdat de rol van vaders in de levens van jonge kinderen nogal eens wordt onderschat, zijn er ook speciaal materialen gemaakt rond het vaderschap en geloofsopvoeding. Daarnaast worden kerken ondersteund om een plek te zijn waar gezinnen zich thuis voelen en gehoord weten.

17 oktober 20^e zondag na Trinitatis

1^e collecte Kerktelefoon

2^e collecte- Wereld diaconaat

Onze kerk in actie voor een sterke kerk in Kameroen

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Als christenen zijn we wereldwijd verbonden. We willen van elkaar leren en met elkaar delen. Samen met partnerorganisaties van Kerk in Actie komen we op een voor een sterke kerk wereldwijd.

Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk in het droge Noord-Kameroen in West-Afrika. In een gebied zo groot als Nederland komen 250.000 christen samen in 1.300 kerken. Ze spreken vijftien verschillende lokale talen. De meeste kerken worden geleid door voorgangers zonder opleiding.

De Lutherse Broederkerk wil de boerengemeenschap houvast bieden, in materieel én in geestelijk opzicht. De kerk traint de bevolking in duurzame landbouw en stimuleert boeren en boerinnen om meer met elkaar samen te werken. Ook kunnen zestig studenten ieder jaar theologische onderwijs volgen, om opgeleid te worden tot goede voorgangers die oog hebben voor wat er speelt in Noord-Kameroen. In vijftig jaar tijd zijn inmiddels ruim 300 voorgangers opgeleid. Wat kan deze kerk doen met uw steun?

-Een geit die melk en mest geeft kost 45 euro.

-Een stevige kruiwagen, voor transport van de oogst, kost 105 euro.

-Een theologiestudent in Kameroen een jaar opleiden kost 2.000 euro.

24 oktober 21^e zondag na Trinitatis

1^e collecte Meeleven

2^e collecte- Open Poort

31 oktober 22^e zondag na Trinitatis

1^e collecte Open Poort

2^e collecte- Bloemen fonds Open Poort

7 november 23^e zondag na Trinitatis

1^e collecte Kerk in Actie

2^e collecte-Contactgroep Grimma

Deze collecte ondersteunt de contactgroep Grimma die de organisatie verzorgt tussen De Open Poort en de kerk uit Grimma.

VANUIT DE KRINGLOOPCOMMISSIE

Ondanks de corona en geen Septembermarkt hebben we toch veel dingen van u gekregen om te mogen verkopen vanuit onze kringloopschuur.

En is het bedrag dit jaar € 3.900,-- geworden. Hartelijk dank daarvoor.

Zoekt u nog iets, fietsen, kinderfietsjes, een koelkast of ander witgoed?

Bel of app gewoon 06 - 23 107 137 en ik kan meteen zeggen of we iets voor u hebben.

Hartelijke groeten,
Johan Griffioen



Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

INFO 2021 - kort

Bijbelzondag 2021: 'Op zoek naar betekenis'

Bijbelzondag valt dit jaar op 31 oktober en heeft als thema 'Op zoek naar betekenis'. Dat sluit aan bij de introductie van de NBV21, en bij de Bijbelcampagne die daaromheen wordt gehouden. 'We willen zoveel mogelijk feestvreugde en positieve aandacht voor de Bijbel creëren', zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG).

'Oktober wordt de maand waarin we in en buiten de kerk volop aandacht vragen voor de Bijbel en de boodschap van hoop en liefde die daarin staat', vervolgt Buitenwerf. 'Met de NBV21, de Bijbelcampagne en via Bijbelzondag hopen we kerkleden te inspireren om met elkaar de betekenis van de Bijbel te delen. Dus om stil te staan bij wat dit bijzondere boek voor henzelf betekent, maar ook wereldwijd.'

Meer informatie over bijbelzondag?

<https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-bijbelzondag2021/>

NBG-webinar over bijbelvertalen

Wat is het geheim van een goede bijbelvertaling? Daarover geeft het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) op woensdag 29 september het webinar *Vijf sleutels van bijbelvertalen*. Iedere geïnteresseerde bijbellezer kan er zich kosteloos voor aanmelden.

Het webinar wordt gegeven door Matthijs de Jong en Cor Hoogerwerf op woensdagavond 29 september van 20.00 - 21.00 uur. Deelname is kosteloos.

Aanmelding kan via de website: <https://nbv21.nl/webinar-bijbelliefhebbers>

Officiële presentatie NBV21 in Den Haag

Koning neemt nieuwe Bijbel in ontvangst

Op woensdag 13 oktober verschijnt de NBV21. Het eerste exemplaar van deze vernieuwde bijbelvertaling wordt 's middags aangeboden aan koning Willem-Alexander door directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). De overhandiging vindt plaats tijdens de feestelijke presentatie van de NBV21 in de Grote Kerk in Den Haag.

De NBV21 is de opvolger van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), de meest gebruikte Bijbel in Nederland en Vlaanderen. In de NBV21 is de feedback van duizenden betrokken bijbellezers benut, en zijn nieuwe inzichten verwerkt.

Meer informatie over de presentatie van de NBV21?

<https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-koning-nbv21/>

Geef voor de Bijbel in Suriname

Diep in het Surinaamse regenwoud verlangen mensen naar de Bijbel in hun eigen taal. Zowel het vertaalwerk als het verspreiden van de Bijbel is belangrijk voor de tienduizenden bewoners van het binnenland van Suriname. Steunt u de vertaalprojecten in Suriname met een gift?

Met een gift van bijvoorbeeld 30 euro maakt u de Bijbel in het Saramaccans mede mogelijk.

Helpt u ook mee? Dit kan via

<https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-suriname>

NOOT VOOR DE REDACTIE

Vragen en/of interviewverzoeken n.a.v. dit bericht kunt u voorleggen aan persvoorlichter Peter Siebe, 06-20424699 of 06-33087962, psiebe@bijbelgenootschap.nl

Hek naar het verleden

Het hek knarst en kraakt, 't doet de mensen haast beven
't Brengt door zijn geknars bijna de doden tot leven.
Zij die hier sinds jaren ter rust zijn gelegd
worden door 't gekraak die rust weer ontzegd.
Het bezoek dat hier komt eert met vrome gebeden
familie en vrienden die zijn overleden.
Men komt hier tot rust van 't jachten en jagen
herdenkt wat er was in vroegere dagen..
Eén blik op het graf, daarna weer op huis aan,
zij zijn slechts bezoekers: het leven moet doorgaan.
Nog eenmaal knarst 't hek als 't bezoek weer de kilte
van 't kerkhof ontvlucht, daarna heerst er weer stilte.
Het hek is gesloten voor toekomst en heden
wie achter het hek ligt hoort tot het verleden.

*Uit de dichtbundel: Bloem-lezing, een leven in meer dan honderd
gedichten door Lenie Terlouw- Kleijwegt. De gedichtenbundel
verkrijgbaar bij Anneke Boskma- de Zoete*



VAN DE REDACTIE

De lay-out van dit nummer was in handen van Kees van Kesteren
Kopij voor het volgende nummer inleveren **26 okt. tot 19.00 uur.**

Kopij inleveren op DINSDAG !!!

E-mailadres: redactie@deopenpoortharmelen.nl

Of in de brievenbus van Wil Schouten, **Oudeland 110**

Jaargang	Nr	Inleveren	Verschijnt
55	11	26 okt.	5 nov. (3 weken)
55	12	16 nov.	26 nov.
55	13	14 dec.	24 dec.

Meeleven voor belangstellenden

€ 20,- per jaar door overmaking van het bedrag op:
NL61INGB 0000363157 t.g.v. Ger. Kerk Harmelen
met vermelding van gastlezer Meeleven.

Een bericht van het kerkelijk bureau

Een verhuizing, een huwelijk, de geboorte of het overlijden van een gemeentelid. Dit alles moet ook verwerkt worden in de kerkledenadministratie. Om dit goed op orde te kunnen houden, stelt het kerkelijk bureau het heel erg op prijs als u deze mutaties door wilt geven.

Adres: Hans den Braber, zie achterkant Meeleven!

Emailadres : hans261030@gmail.com

Onderwerp : kerkelijk bureau