

DE
EVEN
TE
ME
TE
TE
TE



DE OPEN POORT
PROTESTANTSE GEMEENTE HARMELEN

Zondag 12 sept. 2021

De Open Poort

10.00 uur : Ds. M. Sillevis - Smit
te : Utrecht

Collecte : Missionair werk

Deurcollecte : Diaconie

Kindernevendienst : groep 1 t/m 8

Crèche : Wim / Annefieke

Kerkauto : Chr. Van der Veer

tel : 506659

Koffie schenken : groep 1 (zo nodig)

Zondag 19 sept. 2021

De Open Poort

10.00 uur : Ds. L.J. Rasser

te : Amsterdam

Collecte : Kerk

Deurcollecte : Kerk in actie

Kindernevendienst : groep 1 t/m 8

Crèche : Wendy

Kerkauto : J. Brundel

tel : 06 - 82680882

Koffie schenken : groep 2 (zo nodig)

Zondag 26 sept. 2021

De Open Poort

10.00 uur : Ds. M. Verstoep

te : IJsselstein

Collecte : Kerk in actie

Deurcollecte : Jeugdwerk

Kindernevendienst : groep 1 t/m 8

Crèche : Greet

Kerkauto : W. Hoogendoorn

tel : 06 – 24797808

Koffie schenken : groep 3 (zo nodig)

Zondag 3 okt. 2021

De Open Poort

Bevestiging ambtsdragers

10.00 uur : Ds. G. Roffel

te : Amersfoort

Collecte : Kerk en Israël

Deurcollecte : Diaconie

Kindernevendienst : groep 1 t/m 8

Crèche : Wim/Annefieke en Desiree

Kerkauto : E. Stoffelsen

tel : 442818

Koffie schenken : groep 4 (zo nodig)

BIJ DE DIENSTEN

Afke Boes

Zondag 5 september ...is als dit gelezen wordt net achter de rug. Hopelijk kunnen we terugzien op een inspirerende startzondag, die traditiegetrouw van start ging met een Openluchtdienst.

Dit schrijf ik in de hoop dat we ook deze keer gezegend werden met mooi weer!

Zondag 12 september mogen we ds. Marieke Sillevius Smit verwelkomen.

Zondag 19 september ook weer een bekende gaspredikant: ds. Leon Rasser.

Zondag 26 september begroeten we ook graag weer ds. Martha Verstoep.

Zondag 3 oktober zal onze "eigen" ds. Geurt Roffel voorganger zijn in de dienst waarin afscheid en bevestiging zal plaatsvinden van ambtsdragers. Fijn dat dan de Cantorij in deze dienst zal zingen, nu onder leiding van Karin van der Helm.

Er zijn al meerdere diensten ingepland waarin de Cantorij medewerking zal verlenen. Eerdaags gaan we om de tafel om te bezien wanneer ons combo VIER kan meewerken. Daarna kan het organistenrooster worden ingevuld. Fijn dat er weer nieuwe organisten bereid zijn gevonden om bij ons te komen spelen op het orgel en/of de vleugel.

Ook de lijst van gastpredikanten kon worden aangevuld. Het preekrooster voor dit kalenderjaar was al nagenoeg rond en ingevuld met bekende predikanten en **ook het rooster voor 2022**. Met ingang van 2023 kunnen we wellicht nieuwe (nog) onbekende predikanten en/of studenten verwelkomen.

Het ligt in de bedoeling dat in september de crèche en kindernevendienst weer wordt opgestart.

Wat nog geen doorgang vindt is het vieren van de Maaltijd van de Heer.

Laten we hopen dat dit in de loop van dit jaar weer kan plaatsvinden, zoals we ook mogen hopen dat weer meer kerkgangers de weg naar De Open Poort weten en durven te vinden!

KUNST IN ONTVANGSTRUIMTE

Geurt Roffel

Wie recent De Open Poort bezocht, zag wellicht de posters die ik installeerde in mijn ontvangstruimte. De derde is een foto van een kerk uit Dresden. De foto heb ik niet zelf gemaakt, het erop afgebeelde werk zag ik nog niet in werkelijkheid. Het is gemaakt door Marlene Dumas, en het is het altaarstuk van de Lutherse Annenkirche. Een altaarstuk is een kunstwerk dat op het altaar wordt geplaatst. Je kunt daarbij denken aan rooms-katholieke kerken waar je vaak veel kunst achter de priester ziet, en ook aan onze kleden in de kleur van het kerkelijk jaar, de antependia. Die kleden staan op de voorgrond, het altaarstuk tegen de achterwand.

Dumas wilde in het kunstwerk zowel het uitzicht van het geloof afbeelden als het maatschappijkritische ervan, zowel het eeuwige ervan als de manier waarop het verbonden is met de plek, de stad, het land, waarin het wordt beleefd. Ik las erover in *Trouw* en als je goed kijkt, is dat alles in het altaarstuk terug te zien. De zin die me het meest trof in het *Trouw*-artikel waarin Dumas werd geïnterviewd, was: 'Af en toe dacht ik: dit is zo lelijk.' Ik las erin dat Dumas volledig in de worsteling was die ik ook zelf soms zo herken: dat je je geloof wilt uitdrukken, en dat je daarbij steeds het gevoel hebt dat de uitdrukking die je vindt tekort schiet.

Ben je geïnteresseerd geraakt in het kunstwerk, weet je dan welkom in mijn ontvangstruimte (of in Dresden natuurlijk 😊). Heb je een *Trouw*-abonnement, dan kun je het artikel dat ik las gemakkelijk terugvinden door te googelen op 'Trouw Dumas Dresden levenslessen'. Heb je geen *Trouw*-abonnement, maar wil je het artikel toch graag lezen, spreek me dan even aan of mail of app me, dan zorg ik dat je het krijgt.

Inzet en activiteit inspireren

In de pastorale kennismakingsgesprekken die ik voer, merk ik dat ik verschillende kanten van mezelf toon. In het ene gesprek praat ik voluit over mijn scoutingverleden, in een ander gesprek komt dat niet voor. Dan gaat het bijvoorbeeld over het lesgeven op een ZMLK-school, over Wilp of over het conciliair proces. Aanvankelijk dacht ik dat ik degene was die Harmelen al puzzelend zou leren kennen, via steeds nieuwe stukjes die jullie me aanreiken. Nu weet ik dat ook jullie mij in fragmenten leren kennen.

Een belangrijke constante die ik in de kennismakingsgesprekken over De Open Poort ontdek, is dat er liefhebberij is om iets te doen dat een verbindend resultaat heeft. Of het nu over clubwerk, de cantorij, het leerhuis, de bouwcommissie, groepswork, Grimma, diensten, interkerkelijke en oecumenische verbinding, kerk en school of de toekomst van De Open Poort gaat, mensen spreken met liefde over inzet en activiteit. Het geeft me energie om dat te horen, en ik zie aan de mensen die erover vertellen dat het hen ook energie geeft.

Samen het verschil maken

Hoewel mijn aanstelling natuurlijk zeer beperkt is en ik spaarzaam moet zijn met mijn tijd, denk ik door alle energie die ik voel: 'Als we willen, kunnen we samen het verschil maken.'

Mocht dat je aanspreken, loop je zelf bijvoorbeeld al een tijdje na te denken over iets dat je wel zou willen doen of waarbij je wel zou willen helpen, wil je me dan aanspreken? Je mag me ook appen (06 52 35 37 26) of mailen (predikant@deopenpoortharmelen.nl). Ik zou graag de positieve energie die ik voel, benutten om het komende seizoen een paar mooie verrassende dingen op te zetten. En dat kan alleen als we er samen onze schouders onder zetten.

KENNISMAKINGSGESPREKKEN MET ONZE NIEUWE DOMINEE

Woensdag 21 juli is een begin gemaakt met kennismakingsgesprekken tussen dominee Geurt Roffel en de gemeenteleden van De Open Poort. Geurt wil graag na zijn vakantie doorgaan met deze gesprekken om zo gemeenteleden beter te leren kennen. Dat gebeurt in kleine groepen van maximaal 7 mensen. Op die manier is het goed mogelijk wat meer over jezelf te vertellen, en ook Geurt vertelt dan over zichzelf. De bijeenkomsten duren elk anderhalf uur. We mogen al terugzien op hele mooie open en verdiepende gesprekken.

Voor de komende weken staan de volgende bijeenkomsten gepland:

- * Woensdagavond 8 september één groep van 19.30 uur tot 21.00 uur
- * Woensdagmiddag 15 september één groep van 13.30 uur tot 15.00 uur
- * Woensdagmiddag 15 september één groep van 15.30 uur tot 17.00 uur
- * Woensdagavond 22 september één groep van 19.30 uur tot 21.00 uur

Inmiddels heb ik een aantal gemeenteleden telefonisch benaderd om ze voor een bijeenkomst uit te nodigen. Daar ga ik mee door, want deze rechtstreekse manier van uitnodigen bevalt goed. Maar uiteraard kunt u zich ook zelf bij mij opgeven om aan één van de komende bijeenkomsten deel te nemen. Dat kan telefonisch (0348-446865) of per e-mail (r.sneller@planet.nl)

Hartelijke groeten en wellicht tot ziens op de gespreksbijeenkomsten,
Jeannette Sneller

VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ria de Heer

Opbrengst Collecte in kerk

13 juni	Kerk	€	44.70
	Coll.Prot.kerk: Missionair werk	€	34.45
20 juni	Meeleven	€	38.50
	KerkinActie: Noodhulp	€	39.25
27 juni	Jeugdwerk	€	56.40
	Kerk	€	64.95
04 juli	KerkinActie: Binnenl. Diaconaat	€	98.10
	Bloemenfonds	€	99.70
11 juli	Kerktelefoon-Kerk Digitaal	€	52.00
	Meeleven	€	52.20
18 juli	Diaconie	€	51.50
	Onderhoudsfonds	€	58.00
25 juli	Gemeentecontact met Grimma	€	43.90
	Kerktelefoon-Kerk Digitaal	€	41.80
01 aug	Kerk	€	79.00
	Jeugdwerk	€	66.20

VANUIT DE DIACONIE

Connie van Leeuwen

Gebed : U die voor mij uitgaat

Heer,

Als ik eerlijk ben:

mijn leven lijkt zo vaak een doolhof.

Ik zoek mijn weg, maar steeds weer kom ik op
dezelfde paden

en heb ik het gevoel terug bij af te zijn.

Aan U de toekomst?

ik geloof het wel, maar bespeur er zo weinig van.

Niet alleen in mijn eigen hart en leven,

maar ook als ik de krant lees en het journaal zie.

Vol hartstocht bid ik:

‘Laat komen Heer, Uw rijk, Uw koninklijke dag...’

Maar hoe lang bidden mensen dit al?

Soms bekruipt me het gevoel: heeft het wel zin
om dit te blijven bidden ?

Is het leven niet een eeuwige wederkeer van
groeien, bloeien en verzinken ?

Van ‘er is een tijd van vrede en een tijd van oorlog ?

Gloort Uw toekomst wel of is morgen niet anders
dan vandaag ?

Vanuit mijn twijfel roep ik tot U:

laat Uw woord een lamp voor mijn voet en licht

op mijn pad zijn zodat uw weg zichtbaar blijft

ook al loopt die door de zee

en kom ik steeds weer langs start.

Houd mij gaande,

Ga mij voor, Uw toekomst tegemoet.

Amen.

Geschreven door Ds. R. de Reuver

Dit gebed kreeg ik via mail en vindt het nu heel erg bij deze tijd passen. Er gebeurt nu zoveel in deze wereld dat het soms niet allemaal te bevatten is

Op 11 september is er weer een inzameling voor de voedselbank. Van 10 tot 11 uur kunt u uw bijdrage bij De Open Poort langs brengen. We doen het nu nog op deze manier , omdat er nog geen beslissing is genomen hoe we het gaan doen met de Maaltijd van de Heer. Op 14 september tijdens de kerkenraad vergadering gaan we hier over praten. Als er weer een Maaltijd van de Heer komt gaan we de inzameling voor de Voedselbank weer als vanouds doen. Informatie volgt dan.

Voor het vakantieproject zouden twee gezinnen op vakantie gaan. Een gezin is geweest en we kregen zeer leuke en dankbare reacties terug. Het andere gezin heeft door persoonlijke omstandigheden de vakantie even moeten uitstellen. We hopen dat ze met de herfstvakantie alsnog kunnen gaan. Vanuit de Diaconie van onze kerk hebben we het gezin nog een extraatje gegeven, zodat ze nog een leuk dagje uit konden.

Tijdens onze vergadering nog de aankomende activiteiten doorgenomen. Dit zijn actie schoen doen, de wereldvoedselmaaltijd, de vergadering met de drie kerken van Harmelen en de vergadering van De Raad van Kerken. Deze laatste hopen we wel dat die door gaat. Het is al enige tijd geleden dat we bij elkaar kwamen. U ziet het: het nieuwe kerkseizoen is begonnen.

Tijdens de openluchtdienst is er een stemming geweest voor de goede doelen. We gaan de stemmen tellen en u hoort in de volgende Meeleven hoe we het geld gaan doneren. Bedankt voor uw stem.

Helaas ging de septembermarkt niet door, maar als drie kerken van Harmelen hebben we wel een collecte gehouden voor de Stichting Ontmoeting. De opbrengst hoort u nog.

DE COLLECTES

12-09-2021

PROTESTANTSE KERK: MISSIONAIR WERK
DIACONIE

19-09-2021

KERK
KERK IN ACTIE : ZENDING (SYRIË) 2021

26-09-2021

KERK IN ACTIE : ZENDING (VREDE ISRAËL/PALESTINA) 2021
JEUGDWERK

03-10-2021

PROTESTANTSE KERK : KERK & ISRAËL 2021
DIACONIE

12-09-2021

Jong en oud ontdekken de kliederkerk

Op zondag 12 september is de collecte bestemd voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig Kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een ideale plek voor gezinnen om samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbel en geloof te ontdekken. Samen eten, samen kliederen en samen vieren zijn de hoofdingrediënten van deze niet-alledaagse vieringen. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. Daarmee blijkt kliederkerk duidelijk in een brede behoefte te voorzien. 'Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop'.

Steun het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Meer informatie www.kerkinactie.nl/collecte en www.kliederkerk.nl

19-09-2021

Bouw de kerk in Syrië weer op

In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. In regio's waar mensen voorzichtig terugkeren, worden tientallen gebouwen opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn.

26-09-2021

Zending

In Israël leeft de Joodse en Palestijnse bevolking dicht bij elkaar, maar ze hebben geen contact. Het Rossing Center for Education and Dialogue, christelijke partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil hier verandering in brengen. Via een uitwisselingsprogramma worden Joodse en christelijke Palestijnse kinderen met elkaar in contact gebracht. De kinderen, in de leeftijd van 10-15 jaar, krijgen op hun eigen school lessen over elkaars cultuur en godsdienst. Daarna gaan schoolklassen bij elkaar op bezoek. Ze ontmoeten elkaar dan vaak voor het eerst en ontdekken dat de anderen net zo zijn als zichzelf. Ook zijn er trainingen en ontmoetingen voor de docenten. De ontmoetingen helpen om vooroordelen weg te nemen. Als Joodse en Palestijnse kinderen elkaar al jong leren begrijpen, geeft dat hoop voor de toekomst. Met deze collecte steunt u het vredeswerk in Israël en het wereldwijde zendingswerk van Kerk in Actie. Van harte aanbevolen!

03-10-2021

Kerk en Israël verbonden door ontmoeting en dialoog

De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle activiteiten van Kerk en Israël gericht. Het magazine Op weg, voorheen Kerk en Israël Onderweg, laat mensen aan het woord die betekenis geven aan de joodse wortels voor geloven en kerk-zijn vandaag, en stimuleert aandacht voor de joodse achtergronden van de Bijbel en het geloofsgesprek in de gemeente. De handreiking 'Onopgeefbaar Verbonden' brengt mensen in plaatselijke gemeenten in gesprek over de onopgeefbare verbondenheid. Daarnaast zijn er de jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël en het internetproject 'De Uitdaging'. Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten van ontmoeting en gesprek en gericht op leren van de dialoog tussen joden en christenen, mogelijk. Om ons geloof levend te houden. Op 3 oktober, Israëlzondag, is de collecte bestemd voor het werk van Kerk & Israël.

Geef in de collectes of maak uw bijdrage over via rekening van de diaconie De Open Poort Harmelen o.v.v. het doel.

Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Tot zover mijn bijdrage. Tot gauw

Jeugdpagina de Open Poort

Vanaf 5 september weer crèche en vanaf 12 september KND

Vanaf 5 september (de openluchtdienst) wordt de crèche weer opgestart. De kindernevendienst begint een week later op 12 september. De crèche en KND leiding heeft er na 1,5 jaar zin in om er elke week samen met de kinderen een leuke tijd van te maken. Namens de leiding wil ik alle kinderen uitnodigen om vanaf september weer terug te komen naar de kerkdienst op zondagmorgen. Als er nog vragen zijn, neem dan met mij contact op.

Ellen Verkleij (ellen.verkleij@gmail.com)



DE CANTORIJ GAAT WEER VAN START

Jeroen Verkleij

Ruim anderhalf jaar mocht de cantorij alleen nog maar met twee of drie mensen de diensten ondersteunen. Maar nu mogen we weer en vanaf september gaan we weer van start.

Met het afscheid van Hetty als dominee van de Open Poort verloor de cantorij ook haar dirigent. Maar gelukkig hebben we een nieuwe dirigent gevonden in de persoon van Karin van der Helm uit De Meern. Met haar gaan we vol goede moed weer van start. Onze eerste repetitie was op maandag 6 september. Verder oefenen we steeds twee weken voorafgaand aan de dienst waarin we zingen. We hopen de diensten op 3 oktober, 7 november en 12 december met onze zang op te luisteren.

We zijn momenteel met 7 zangers en versterking is welkom. Lijkt het je/u leuk om te zingen, kom dan eens kijken of meeluisteren bij een van onze repetities. Voor meer informatie graag contact opnemen met Jeroen Verkleij (j.verkleij@planet.nl / 0348 442341).

De Kringloopcommissie biedt aan:

Heeft u spullen nodig voor uzelf of voor bijvoorbeeld een kind dat op zichzelf gaat wonen, informeer dan eens bij de Kringloopcommissie. Of breng eens een bezoekje aan de schuur van Johan. U zult versteld staan wat we allemaal te koop hebben. De Kringloopcommissie is het hele jaar bezig met het ophalen van spullen, verkoop via Marktplaats en natuurlijk tijdens de Septembermarkt. De opbrengst van de verkoop van dit alles is voor het onderhoud van de kerk.

We verkopen o.a.:

Fietsen; zowel dames als heren, kinderfietsen, een step, fietsendragers.

Witgoed; koelkast, vrieskist, vaatwasser, gasfornuis, magnetron.

Huisraad; lederen bankje, tafels, stoelen, bedden, lampen, klok.

Elektronica; televisie, platenspelers, videorecorders, printer, stereotoren.

Tuin: grasmaaiër, bladblazer, tuingereedschap, hogedrukreiniger, vuurkorven, complete tuinsets, parasol.

Verder nog; Kinderbedjes, kinderstoelen, serviesgoed, rollator, postoele, ladder, skeelers,

Vouwwagen(6 persoons).

Zoekt u iets of heeft u vragen, neem dan contact op met:

Johan Griffioen

Haanwijk 29

Tel: 443253 of 06-23107137



Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

INFO 2021 - kort

Bijbelgenootschap in de Golf helpt gastarbeiders

'Wat we hun komen brengen? Hoop!' zegt directeur Hrayr Jebejian van het Bijbelgenootschap in de Golf (BGG). Hij heeft het over de gastarbeiders in de zeven landen in de Arabische Golf. Ze leven vaak onder ellendige omstandigheden. Het migrantenwerk van zijn bijbelgenootschap wordt gesteund door het NBG.

Wat doet het BGG daartegen? 'Kerken gaan elke dag de werkkampen in om daar te bidden, een bijbelverhaal te lezen, een bijeenkomst te organiseren of om een bijbel te geven aan wie er een wil. Want een deel van de migranten is christelijk, bijvoorbeeld uit de Filippijnen, Ethiopië of India.

Steun onze actie: Bijbels voor arbeidsmigranten in Bahrein. Een donatie kan via de onderstaande link:

<https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-bahrein?project=Bijbels%20voor%20arbeidsmigranten%20in%20Bahrein>

NBG-blogserie over karakter, gedrag en de Geest

'Vrede begint bij mijzelf', zegt de katholieke theoloog Frank Bosman deze week in een blog over het werk van de heilige Geest, geschreven voor het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Negen bijbelkenners – onder wie Nikolaas Sintobin, Kelly Keasberry en Andries Knevel – reflecteren in een blogserie op verschijnselen als angst, agressie en depressie die in coronatijd naar boven komen.

De blogserie verschijnt op debijbel.nl en in de gratis app *Mijn Bijbel*, die te vinden is in de [Google Play Store](#) en de [App Store](#).

Eerste NBV21-bijbels rollen van de pers

Bij Royal Jongbloed in Heerenveen zijn de eerste exemplaren van de NBV21 van de drukpers gerold. 'Ik verheug me erop dat iedereen deze bijbel straks kan lezen', zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG).

De NBV21 wordt over precies twee maanden gepresenteerd. Het is de up-to-date gebrachte Nieuwe Bijbelvertaling van 2004. Beter, scherper en krachtiger dan de versie uit 2004, mede dankzij reacties van duizenden bijbellezers. Wie alvast een exemplaar wil reserveren, kan terecht in de boekhandel en in de [NBG-webshop](#).

Meer weten over de NBV21? Kijk op NBV21.nl of schrijf je in voor de [NBV21-nieuwsbrief](#)

Waarom....

Ach Heer, vergeef mijn twijfel
en mijn vele, vele vragen.
Vergeef me mijn opstandigheid
leer mij mijn lot te dragen.
Ook al begrijp ik niet waarom
mij dit moet overkomen
en ben ik bang voor wat er
in de toekomst nog zal komen.
Maak toch mijn schouders sterk genoeg
om deze last te dragen,
dan zal ik trachten u niet meer
naar het 'waarom' te vragen.

*Uit de dichtbundel: Bloem-lezing, een leven in meer dan honderd
gedichten door Lenie Terlouw- Kleijwegt. De gedichtenbundel
verkrijgbaar bij Anneke Boskma- de Zoete*



VAN DE REDACTIE

De lay-out van dit nummer was in handen van Kees van Kesteren
Kopij voor het volgende nummer inleveren **28 sept. tot 19.00 uur.**

Kopij inleveren op DINSDAG !!!

E-mailadres: redactie@deopenpoortharmelen.nl

Of in de brievenbus van Wil Schouten, **Oudeland 110**

Jaargang	Nr	Inleveren	Verschijnt
55	10	28 sept.	8 okt.
55	11	26 okt.	5 nov. (3 weken)
55	12	16 nov.	26 nov.
55	13	14 dec.	24 dec.

Meeleven voor belangstellenden

€ 20,- per jaar door overmaking van het bedrag op:
NL61INGB 0000363157 t.g.v. Ger. Kerk Harmelen
met vermelding van gastlezer Meeleven.

Een bericht van het kerkelijk bureau

Een verhuizing, een huwelijk, de geboorte of het overlijden van een gemeentelid. Dit alles moet ook verwerkt worden in de kerkledenadministratie. Om dit goed op orde te kunnen houden, stelt het kerkelijk bureau het heel erg op prijs als u deze mutaties door wilt geven.

Adres: Hans den Braber, zie achterkant Meeleven!

Emailadres : hans261030@gmail.com

Onderwerp : kerkelijk bureau