

DE  
OPEN  
POORT  
PROTESTANTSE  
GEMEENTE  
HARMELEN



DE OPEN POORT  
PROTESTANTSE GEMEENTE HARMELEN

**Zondag 18 juli 2021**

**De Open Poort**

10.00 uur : Ds. C. Burger  
te : Kamerik  
Collecte : Diaconie  
Deurcollecte : Onderhoudsfonds  
Kerkauto : J. Brundel  
tel: 06 - 82680882

**Zondag 25 juli 2021**

**De Open Poort**

10.00 uur : Ds. T.M. van Montfoort  
te Utrecht  
Collecte : Grimma  
Deurcollecte : Kerktelefoon  
Kerkauto : C. de Heer  
tel: 442069

**Zondag 1 aug. 2021**

**De Open poort**

10.00 uur : Ds. K.G.W. Roffel  
te : Harmelen  
Collecte : Kerk  
Deurcollecte : Jeugdwerk  
Kerkauto : A. Kroes  
tel: 443660

**Zondag 8 aug. 2021**

**De Open Poort**

10.00 uur : Ds. J.A. Berkheij  
te : Woerden  
Collecte : Kerktelefoon  
Deurcollecte : Diaconie  
Kerkauto : P. de Langen  
tel : 441970

**Zondag 15 aug. 2021**

**De Open Poort**

10.00 uur : Ds. R. Blokland  
te : Maarssen  
Collecte : Kerk in actie  
Deurcollecte : Kerk  
Kerkauto : W. van der Sluijs  
tel : 443860

**Zondag 22 aug. 2021**

**De Open Poort**

10.00 uur : Ds. P.J. Rebel  
te Utrecht  
Collecte : Diaconie  
Deurcollecte : Kerk  
Kerkauto : A. Overbeek  
tel: 442819

**Zondag 29 aug. 2021**

**De Open Poort**

10.00 uur : Ds. F.A.A. Baarslag  
te : Amersfoort  
Collecte : Jeugdwerk  
Deurcollecte : Bloemenfonds  
Kerkauto : C. van Leeuwen  
tel : 06 - 53118868

**Zondag 5 sept. 2021**

**De Open Poort/ Openluchtdienst**

10.00 uur : Ds. K.G.W. Roffel  
te : Harmelen  
Collecte : Diaconie 3 kerken  
Deurcollecte : Openluchtdienst  
Kerkauto : C. van Leeuwen  
tel : 06- 53118868

## BIJ DE DIENSTEN

Afke Boes

Doorgaans wordt de aandacht gevestigd op de *komende* diensten.  
Deze keer een korte *terugblik*:

Wat was het bijzonder om 27 juni weer eens een doopdienst te mogen vieren !

Een week later was er op 4 juli de dienst van verbintenis en intrede van onze nieuwe predikant Geurt Roffel en mochten we met velen in Gods naam het feest van ontmoeting en begroeting ervaren.

Voor de komende periode zien we als voorgangers allemaal bekende namen en fijn dat zij in de vakantietijd de weg naar Harmelen weten te vinden!

En : voor het gegeven dat ook de orgel- en vleugelkruk wekelijks bezet is, mag op deze plaats wel eens vermeld worden dat de zorg voor deze bemensing Jeroen Verkleij vaak hoofdbrekens geeft, maar bij hem in goede handen is!

WEL wil ik - nu al -melden dat de voorbereiding voor de startzondag op **5 september** in gang is gezet.

Traditiegetrouw vieren we deze dag met de OPENLUCHTDIENST.  
Verderop leest u hierover meer!

En waar dan ook, in De Open Poort, thuis, of elders in den lande of wellicht in het buitenland:  
God laat zich overal vinden!

Op 15 juni is de kerkenraad voor het eerst dit jaar weer fysiek bijeen geweest in De Open Poort. Het was goed elkaar in brede kring te ontmoeten. Zoals te verwachten was is er de nodige tijd besteed aan de intrededienst van dominee Geurt Roffel waarover meer in dit nummer van Meeleven. Hieronder een aantal punten om door te geven uit deze vergadering. Een aantal punten is inmiddels uitgevoerd.

- Het pastoraal team heeft weer een pastoraal ouderling. Beter gezegd: heeft nu twee pastorale ouderlingen. Chris van der Veer en Afke Boes hebben te kennen gegeven dit ambt gezamenlijk op te willen pakken. De kerkenraad is blij dat deze vacature weer is ingevuld en zo de verbinding tussen pastoraal team en kerkenraad weer is hersteld. Na de zomervakantie zullen we, samen met dominee Roffel, het gesprek aangaan over invulling en organisatie. Op 3 oktober a.s. zullen de nieuwe ambtsdragers worden bevestigd. Zoals al eerder aangegeven zal Anneke Boskma het scribaat overnemen van Marcel den Hartog.
- De Paaskaars die het afgelopen jaar in de kerk heeft gestaan is door Jeannette Sneller aan Bep Nagelhout overhandigd.
- Op 18 juni hebben Hendrik van Wensen en Jannie van den Munckhof elkaar het ja- woord gegeven. De kerkelijke inzegening vond plaats in de kapel van Kasteel de Haar te Haarzuilens. Namens de gemeente van De Open Poort was er een ouderling van dienst aanwezig en heeft het bruidspaar de trouwbijbel ontvangen

- Op 27 juni hebben Caroline en Sander Kreeft hun zoontje Jelle laten dopen in De Open Poort. De doopdienst werd geleid door onze oud-predikant Hetty Brederoo.
- Enkele leden van de kerkenraad gaan het gesprek aan met de redactie van Meeleven om te praten over de toekomst van ons kerkblad. Sinds de coronacrisis is er ook een digitale Nieuwsbrief verschenen om de gemeente snel te kunnen informeren over belangrijke zaken en om de liturgie van de vieringen te verspreiden zodat de gemeenteleden op zondag goed voorbereid kunnen luisteren of kijken. We hebben hiervan veel geleerd en willen onderzoeken hoe deze ervaringen verwerkt kunnen worden in ons kerkblad.
- Tot en met de zomervakantie zullen de ouderlingen van dienst het lectoraat vervullen. Na de vakantie hopen we het lectoraat weer de plaats te kunnen geven in de eredienst die het toekomt.
- De kerkenraad houdt de website van de PKN goed in de gaten zodat er ingespeeld kan worden op ontwikkelingen betreffende de coronacrisis. In deze Meeleven vindt u een update van Marja Vilijn. Dominee Roffel heeft gevraagd of hij in beide gemeenten een vertrouwenspersoon kan krijgen die de gemeente en de geschiedenis van de gemeente kent zodat hij met vragen bij hem of haar terecht kan. Kees van den Berg is bereid gevonden deze taak voor onze gemeente op zich te nemen.

- Een voorstel om een klein onderdeel in de liturgie te wijzigen is door de kerkenraad aangenomen. Het gaat om de volgorde van de voorbeden en de mededelingen. Afsproken is dat eerst de mededelingen worden gedaan door de ouderling van dienst en daarna de voorbeden worden uitgesproken. Tot nu toe was dat andersom. Op deze manier kunnen er zaken uit de mededelingen, bijvoorbeeld een vreugdevol of verdrietig bericht, direct worden meegenomen in de voorbeden.

De vakantieperiode breekt aan. Veel gemeenteleden zullen op weg gaan naar een vakantiebestemming en hopelijk genieten van alles wat een zomervakantie in zich kan hebben. Ik wens u, namens de kerkenraad, een goede zomervakantie toe, ook voor degenen die thuis blijven en ik hoop u na de vakantie gezond en uitgerust weer te ontmoeten. Hopelijk in een, volgens de dan geldende normen, volle kerk waarin we ons geloof in Jezus Christus mogen belijden.

Zondag 4 juli was het eindelijk zover: de verbintenis van dominee Geurt Roffel met onze gemeente. Velen hadden er lang naar uitgekeken. Met een voor coronatijd volle kerk – er zaten ruim negentig mensen in de kerk – was het in velerlei opzichten een bijzondere viering. Op moment van schrijven van dit stukje (maandagavond) zie ik tevens dat via honderdvierendertig devices of televisies de viering is gestreamd.

Vanwege corona kon er maar een beperkt aantal mensen worden toegelaten. De kerkenraad heeft er bewust voor gekozen om de eigen gemeenteleden hierbij voorrang te geven. Naast de eigen gemeenteleden waren de ouders van Geurt en Kars aanwezig, onze oud-predikant Hetty Brederoo en haar man Martin, onze consulent Rianne van der Nagel - Meter en Johan van der Vorm, voorzitter Oecumenische Wijkraad van Het Brandpunt te Amersfoort.

Dominee Kees Burger leidde de verbintenis waarbij het toevertrouwen van de taken aan dominee Geurt Roffel via Bijbel, water, brood en wijn en een kaars werden gesymboliseerd.

Na de verbintenis nam dominee Roffel de dienst over van dominee Burger. Hij begon met een gesprekje met de kinderen om vervolgens zijn overweging te wijden aan het aangrijpende verhaal van de verlamde man te Betzata. Persoonlijk werd ik geraakt door de woorden 'dat als mensen elkaars bestaan delen, aan de ene kant het lijden van elkaar gekend wordt, in alle diepten, maar dat daarnaast het licht zo volledig mogelijk ontsloten wordt'.

De muzikale begeleiding werd verzorgd door een speciaal voor deze gelegenheid samengesteld V!ER dat werkelijk alle registers lostrok om er een feestelijk geheel van te maken.

Na de dienst van verbintenis mocht ik dominee Roffel welkom heten in onze kerk en de nodige mensen bedanken. Op zo'n moment besef ik weer hoeveel gemeenteleden een steentje bijdragen aan het geheel. Het lijkt wel alsof iedereen die zich in kán zetten zich ook daadwerkelijk inzet. De Open Poort is een vitale gemeente van doeners, van mensen die de handen uit de mouwen steken als dat nodig is en dat vaak in alle stilte doen. Op dit soort momenten wordt dat weer duidelijk.

Ik wil iedereen daarvoor hartelijk bedanken. Het was jammer dat het weer tegenzat en we elkaar, na het officiële gedeelte, niet buiten in de vrije ruimte konden spreken maar desondanks verliep het geheel in een gemoedelijke sfeer.

Het was voor dominee Kees Burger de laatste keer dat hij als bijstand pastoraat aanwezig was. We hebben de afgelopen anderhalf jaar gezien dat hij veel meer is geweest dan deze taak. Hij heeft zich met liefde en inzet een betrokken voorganger getoond die we niet snel zullen vergeten. Ook de overdracht heeft hij op een bijzondere wijze opgepakt. Eén zinnetje stond apart in mijn afscheidswoord: 'je hebt onze doden begraven'. Ik weet nog dat dit een punt was toen dominee Evert Jan van Katwijk onze gemeente verliet en er door een aantal gemeenteleden werd aangedrongen om haast te maken met het benoemen van een nieuwe predikant. 'Wie moet onze doden begraven?', heb ik toen regelmatig gehoord. Dominee Burger heeft dat in deze periode voor ons gedaan, waarvoor veel dank en waardering.



## **Reactie van Geurt**

Het was voor Kars en mij heel bijzonder om op dezelfde dag twee intredediensten mee te maken. Een dag na de intrededienst zijn alle indrukken nog moeilijk te bevatten. Fijn dat de preventiemaatregelen zodanig waren dat ik veel mensen kon ontmoeten en spreken, zowel in Kamerik als in De Open Poort en we samen verbonden konden vieren, in alle veelkleurigheid. Ik herinner me gezichten en verhalen en zoek met het fotoboek namen terug. Dat gaat redelijk goed en in het fotoboek vind ik nog meer verhalen, namen en gezichten. Mooi was het om terloops, tijdens de nagesprekken, ook over de dienst na te praten en te delen wat aansprak, verbond en reacties opriep. Op die manier leer ik De Open Poort goed kennen en kunnen we hecht verbonden samenwerken. Daar verheug ik me op!

Hartelijke groet,  
Geurt Roffel

## **VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS**

*Evert Stoffelsen*

Vaste bijdrage en collecten tijdens corona.

Op onze vraag om bij de vaste bijdrage iets extra over te maken voor de gemiste collecten tijdens corona is goed gereageerd. Inmiddels is hiervoor € 770,- ontvangen. Onze dank hiervoor.

## **STARTZONDAG 5 SEPTEMBER**

Ook dit jaar willen we het kerkelijk seizoen starten met een **OPENLUCHTDIENST**.

Het thema voor dit jaar wordt: **VAN U IS DE TOEKOMST**.

De PKN hoopt dat veel kerken dit als jaarthema willen kiezen. Wij vinden dit een prachtig thema om het seizoen mee in te gaan en te vervolgen.

PKN scriba Rene de Reuver licht het thema - in een gegeven interview - als volgt toe:

*“Ons voortbestaan als individu, als kerk, als samenleving, als aarde hangt niet van onszelf af.*

*Natuurlijk zetten we ons ervoor in.*

*Maar in het besef dat het ons gegeven moet worden:*

*de kracht en de creativiteit om ons in te zetten,*

*de moed om te veranderen wat we kunnen,*

*de wijsheid om te accepteren wat we nu niet kunnen veranderen*

*EN het vertrouwen dat eens alles goed zal komen.”*

Wij hopen van harte dat we 5 september vele gemeenteleden en gasten mogen begroeten!

NA de dienst is er dan volop gelegenheid om na te praten en graag nemen we VOOR de dienst het meegebrachte lekkers-bij-de-koffie al in ontvangst.

**HEEL GRAAG TOT ZIENS OP 5 SEPTEMBER!**

# ***‘Van U is de toekomst’***



# ***Openluchtdienst***

**van de Protestantse Gemeente**

**'De Open Poort' Harmelen**

**op zondag 5 september 2021.**

**Vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar.**

**Aanvang dienst 10.15 uur.**

**Voorganger: Ds. Geurt Roffel.**

**M.m.v. het Koperensemble van de**

**Torenpleinkerk Vleuten.**

## Jeugdpagina De Open Poort

### Vanaf september weer crèche en KND: leiding gezocht

Vanaf september is er weer crèche en kindernevendienst. Daarvoor is wel leiding nodig! Van de huidige leiding gaan de meeste door, maar een aantal wil stoppen. Er zijn ook al nieuwe aanmeldingen gekomen. Maar om elke week crèche en KND aan te kunnen bieden, is er meer leiding nodig. Hoe meer leiding er is, hoe minder vaak iedereen aan de beurt is. Iedere volwassene die interesse heeft, kan met mij contact opnemen. De jongeren vanaf 13 jaar zijn welkom in de crèche als (hulp)leiding.

Ellen Verkleij ([ellen.verkleij@gmail.com](mailto:ellen.verkleij@gmail.com))



### Leesrooster KND van Bijbel Basics

Tot en met augustus is er nog geen kindernevendienst en geen crèche. De ouders kunnen op de website van Bijbel Basics (<https://www.debijbel.nl/thuismateriaal>) het leesrooster met activiteiten bekijken en thuis aan de slag gaan.

### **Zondag 18 juli**

Johannes 9:1-7 Jezus zorgt dat een blinde man kan zien met modder en spuw.

### **Zondag 25 juli**

Daniël 1:1-20: Daniël en zijn vrienden blijven trouw aan Gods regels, ook aan het hof van de koning van Babylonië.

### **Zondag 1 augustus**

Daniël 5:1-2a, 5-9,13-18, 20, 22, en 24-28: koning Belsassar ziet tijdens een feest letters op de muur verschijnen. Alleen Daniël kan uitleggen wat die letters betekenen: Belsassars dagen als koning zijn voorbij.

### **Zondag 8 augustus**

Daniël 6:1-24, 26-29: de vijanden van Daniël willen hem doden door hem in een kuil met leeuwen te laten gooien, maar een engel zorgt ervoor dat Daniël niets overkomt.

### **Zondag 15 augustus**

Johannes 10:11-16: Jezus zegt dat Hij de goede herder is.

### **Zondag 22 augustus**

Johannes 11:17-27 en 32-44: Lazarus staat op uit de dood.

### **Zondag 29 augustus**

Johannes 15:1-8: Jezus geeft het voorbeeld van de druivenplant. Jezus zegt dat Hij de stam van Gods druivenplant is.



Wij hopen dat we na de zomervakantie weer op de oude weg van voor de coronatijd verder kunnen gaan. Zoals rondgaan met de collectezakken i.p.v. op de schalen bij de uitgang, de Maaltijd van de Heer weer te kunnen vieren en daarbij ook de voedselpakketten voor de Voedselbank in te kunnen zamelen i.p.v. op de zaterdag zoals dat heden gebeurt.

Verder hopen we ook dat de activiteiten zoals het vakantieproject enz. weer op normale wijze kunnen plaatsvinden.

We willen jullie hartelijk danken voor jullie begrip en medewerking en de giften op de rekening.

We hebben de afgelopen tijd tijdens corona wel een hoop leuke activiteiten mogen doen ondanks alle maatregelen zoals een paas en pinkstergroet waarvoor we leuke complimenten kregen. Het was van onze kant ook leuk om te doen.

Helaas kunnen we nog niks beloven aangezien we ons wel aan de richtlijnen moeten houden, maar houden wel een gezonde hoop.

We zijn blij te kunnen melden dat er deze zomer weer twee gezinnen uit Harmelen met het vakantieproject mee kunnen op vakantie. De vakantie enveloppen zullen weer uitgedeeld gaan worden bij minima gezinnen met kinderen op basisschoolleeftijd.

Verder hebben we de begroting en jaarcijfers weer kunnen indienen en is de ANBI status op de website ook weer bijgewerkt en up to date.

Helaas is dit een Meeleven voor 8 weken en zijn tussentijdse veranderingen via de nieuwsbrief te volgen.

## Collectes voor de komende periode:

Datum	Eerste collecte	Tweede collecte
18-7	Diaconie	Onderhoudsfonds
25-7	Contactgroep Grimma	Kerktelefoon
1-8	Kerk	Jeugdwerk
8-8	Kerktelefoon	Diaconie
15-8	Kerk in actie: Zending	Kerk
22-8	Diaconie	Kerk
29-8	Jeugdwerk	Bloemenfonds
5-9	Drie kerken Harmelen (diaconie)	Openluchtdienst

### **Kerk in actie: Zending (15-8)**

In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert en ook laat zien hoe je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren!

Laat ons waken voor verdeeldheid  
zorg dat onrust het niet wint  
leer te leven in nabijheid  
dichtbij God, nu haat verblindt.

Laat ons leven alle dagen  
naar de wil van onze Heer  
en Hem om bescherming vragen  
want dan winnen wij veel meer.



Laat ons kiezen voor de vrede  
die geschonken wordt door God  
deel het ook je naasten mede  
liefde is het hoogste gebod.

Laat die liefde ons verbinden  
wees ook nu tot hand en voet  
want de satan wil verslinden  
maar wij hebben God ontmoet

Laat eenieder voelen, merken  
wat voor ons belangrijk is  
elkaar steunen, samenwerken  
uitziend op Zijn erfenis.

Laat ons samen ondanks onrust  
niet verdeeld ten strijde gaan  
als Zijn uur ons niet uitblust  
zullen wij de strijd doorstaan

Laat ons volgen onze Herder  
die ons naar de eindstreep leidt  
want dan komen wij veel verder  
zijn verbonden voor altijd!

## **HET WORDT LANGZAAM WEER ” GEWOON”**

*Marja Vilijn*

Wat hebben we een mooie diensten gehad op 27 juni en 4 juli. Het kan haast geen toeval zijn dat deze bijzondere diensten samenvielen met het moment waarop de gemeente weer met meer mensen aanwezig mocht zijn en we ook weer mee mochten zingen!

In de kerk mogen nu een onbeperkt aantal mensen aanwezig zijn, mits de 1,5 m afstand aangehouden wordt. Gezien de grootte van onze kerk betekent dat, dat we maximaal met zo'n 100 mensen bij elkaar kunnen komen. Ventilatie is hierbij wel van belang dus de deuren zetten we zoveel mogelijk open.

Verder is ook de mondkapjesplicht vervallen maar moeten we nog steeds van tevoren aanmelden, een gezondheidscheck doen bij de ingang, handen reinigen en een plaats aanwijzen. Tot nog toe ben ik hierbij meestal uw gastvrouw geweest maar we zullen deze taak nu gaan verdelen onder de dienstdoende diakenen.

Nu we weer mogen zingen gaan de leden van de cantorij ook stoppen met hun voorzang. We bedanken m.n. Anneke en Jeroen voor hun vele muzikale bijdragen, maar natuurlijk ook Bep, Ria en Harm. We hopen dat de gemeentezang ook online te horen zal zijn, anders gaan we daar nog actie op ondernemen.

Het koffiedrinken willen we ook voorzichtig op gaan starten. Het mag nog niet binnen, maar bij goed weer zetten we wat statafels en wat stoelen buiten zodat we elkaar toch na de dienst weer even kunnen ontmoeten. We zullen dit per zondag, afhankelijk van het weer bekijken.

Ik ben ontzettend trots hoe wij als kleine gemeente ons hebben weten aan te passen aan alle veranderende omstandigheden, gezocht hebben naar mogelijkheden i.p.v. bij de pakken neer te zitten. Ik hoop dat we dat mee kunnen nemen uit de afgelopen 1,5 jaar en creatief om blijven gaan met onze mogelijkheden!

## Vergeet mij nietjes

### De bloemen waren voor :

23 mei : Dhr. P. Kalsbeek  
30 mei : Dhr. C. van der Veer  
6 juni : Fam. Sloeserwij  
13 juni : Dhr. J. van Osnabrugge  
20 juni : Dhr. G. Croiset

## VAN DE REDACTIE

De lay-out van dit nummer was in handen van Barbara Mandok  
Kopij voor het volgende nummer inleveren **31 aug. tot 19.00 uur.**

**Kopij inleveren op DINSDAG !!!**

E-mailadres: [redactie@deopenpoortharmelen.nl](mailto:redactie@deopenpoortharmelen.nl)

Of in de brievenbus van Wil Schouten, **Oudeland 110**

Jaargang	Nr	Inleveren	Verschijnt
55	9	31 aug.	10 sept.

**Meeleven voor belangstellenden**

**€ 20,- per jaar door overmaking van het bedrag op:**

**NL61INGB 0000363157 t.g.v. Ger. Kerk Harmelen**

met vermelding van gastlezer Meeleven.

**Een bericht van het kerkelijk bureau**

Een verhuizing, een huwelijk, de geboorte of het overlijden van een gemeentelid. Dit alles moet ook verwerkt worden in de kerkledenadministratie. Om dit goed op orde te kunnen houden, stelt het kerkelijk bureau het heel erg op prijs als u deze mutaties door wilt geven.

**Adres: Hans den Braber, zie achterkant Meeleven!**

Emailadres : [hans261030@gmail.com](mailto:hans261030@gmail.com)

Onderwerp : kerkelijk bureau

**Namens de redactie van Meeleven (alle medewerkers)**

**wensen wij een ieder een prettige vakantie toe**