

DE
EVEN
TE
E
E
E



DE OPEN POORT
PROTESTANTSE GEMEENTE HARMELEN

Zondag 20 juni 2021

De Open Poort

10.00 uur : Ds. M. Verstoep

te : IJsselstein

Collecte : Meeleven

Deurcollecte : Kerk in Actie

Kerkauto : J. Brundel

tel : 06 - 82680882

Zondag 27 juni 2021

De Open Poort / Dopen

10.00 uur : Ds. H. Brederoo

te : IJsselstein

Collecte : Jeugdwerk

Deurcollecte : Kerk

Kerkauto : W. Hoogendoorn

tel : 06 - 24797808

Zondag 4 juli 2021

De Open Poort / Intrededienst

15.00 uur : Ds. G. Roffel

te : Amersfoort

Collecte : Kerk in Actie

Deurcollecte : Bloemenfonds

Kerkauto : E. Stoffelsen

tel : 442818

Zondag 11 juli 2021

De Open Poort

10.00 uur : Dhr. A. Havenaar

te : Waal

Collecte : Kerktelefoon

Deurcollecte : Meeleven

Kerkauto : G. den Braber

tel : 441788

BIJ DE DIENSTEN

Afke Boes

Zondag 20 juni begroeten we graag weer ds. Martha Verstoep uit IJsselstein.

Zondag 27 juni belooft een feestelijke dienst te worden!

Deze zondag zal een doopdienst zijn. We ontmoeten dan als voorganger graag een oude bekende.

Want: nadat ds. Hetty Brederoo eerder al twee kinderen doopte van Sander en Carolien Kreeft- Zwijsen, zal Hetty nu ook het derde kind, zoon **JELLE**, het broertje van Thijs en Maud dopen.

Heel fijn als er deze zondag ook gezinnen met kinderen aanwezig willen en kunnen zijn!

Voor de allerkleinsten zal er crèche zijn en ook kinderen uit de Onderbouw zijn daar welkom.

Zondag 4 juli alweer een feestelijke dienst!

We hopen dan vele gemeenteleden **om 15.00 uur** te verwelkomen bij de intrededienst van onze nieuwe predikant Geurt Roffel. Vanzelfsprekend vervalt deze zondag dan de morgendienst.

De intrede zal de mooie taak mogen zijn van ds. Kees Burger.

Daarna zal Geurt Roffel het vervolg van de dienst zelf als voorganger verzorgen.

Deze dienst is er muzikale begeleiding door het combo VIER.

Zondag 11 juli zijn we welkom bij de dienst met als voorganger Arte Havenaar uit Waal.

Zondag 18 juli is ds. Kees Burger onze bekende voorganger.

Heel mooi dat er in de media bekend werd gemaakt dat nu sinds kort weer meer dan 30 kerkgangers welkom zijn EN - zoals de laatste berichten luiden - mag er weer wat gezongen worden! Er is er nu groen licht om enkele coupletten van het slotlied mee te zingen,

maar: (nog) niet uit volle borst. Een 'mondjesmaat' begin dus....Eerdaags zal de kerkenraad de situatie bespreken en ons allen nader informeren. Tot die tijd gelden de bestaande maatregelen. Al eerder maakten we bekend dat responsies al een paar weken zijn toegestaan en we het Onze Vader met elkaar hardop mogen bidden.

De regels versoepelen nu langzamerhand meer en meer... maar we blijven de veilige afspraken in acht nemen: mondkapjes op totdat de plaats in de kerkzaal is ingenomen en gepaste afstand van elkaar houden.

Dit laatste - afstand houden - dan uitsluitend in letterlijke zin, want ondanks gemis aan de wekelijkse ontmoeting in de kerk, leert de praktijk hoe we onderling de afstand in deze tijd in overdrachtelijke zin zelfs verkleinen en er vele onderlinge contacten intensief in stand worden gehouden in het omzien naar elkaar. Maar: het gegeven dat er nu ook al velen van ons zijn gevaccineerd, mag wellicht een afweging zijn de weg naar onze Open Poort weer te durven vinden en elkaar in Gods naam te ontmoeten en te begroeten.

Als dan ook het napraten **t.z.t.** weer met een kopje koffie kan plaatsvinden, zal het weer bijna als vanouds zijn en we wachten nu af wanneer dit enorme gemis weer voltooid verleden tijd zal zijn.

Vergadering Kerkenraad

De Kerkenraad vergadert op dinsdag 15 juni a.s.

Huwelijk

Op 18 juni a.s. geven Hendrik van Wensen en Jannie van den Munckhof elkaar het ja- woord. De kerkelijke inzegening vindt plaats in de kapel van Kasteel de Haar te Haarzuilens. Namens de Open Poort zullen zij een trouwbijbel ontvangen. We wensen het bruidspaar een goede voorbereiding toe op de bruiloft.

Doop

Op 27 juni a.s. laten Caroline en Sander Kreeft hun zoontje Jelle dopen in De Open Poort. De doopdienst zal geleid worden door onze oud-predikant Hetty Brederoo. In het voorbereidingsgesprek is de wens uitgesproken om aan met name jonge gezinnen te vragen aanwezig te zijn. We zorgen voor deze bijzonder zondag dat er crèche is en dat er dus opvang is voor de kleinere kinderen maar ook voor kinderen in de onderbouw van de basisscholen. Wel graag van tevoren aanmelden, zoals we dat nu gewend zijn, zodat een en ander goed geregeld kan worden.

VANUIT DE INTREDECOMMISSIE

Greet den Braber

Dominee Roffel heeft de wens uitgesproken om mensen die deelnemen aan de dienst (of het nu online is, door te bezoeken of in gedachten) te vragen of zij een foto van zichzelf/hun gezin en een klein beetje personalia kunnen geven. Hij zegt: Daarmee denk ik op een heel mooie manier thuis te kunnen raken in de gemeente, omdat ik dan al in een korte tijd de mogelijkheid heb gezichten en een klein beetje achtergrond te leren kennen. Als intredecommissie geven wij graag gehoor aan deze wens.

U kunt tot 28 juni één kant van een A-4tje of een kaart inleveren bij Greet den Braber, Wilhelminalaan 20, Email:

greetdenbraber@gmail.com Tel: 06-28815209

Ik wil het zo nodig ook bij u ophalen.

Voel u vrij om te doen wat bij uw (creativiteit) past. Uw bijdrage worden verzameld in een map en aangeboden tijdens de intrededienst op 4 juli.

Paniek en God.

‘Is de Heere er?’

Vorige week werd onze schoondochter van 34 jaar, moeder van drie kleine kinderen geconfronteerd met een hartstilstand. Paniek. 1-1-2. Elke seconde telt. Langdurige reanimatie. Coma. Dagen van ondragelijke spanning. Doodsangsten. Hoop en vrees. Het zal toch niet? Na 2,5 dag de eerste tekenen van leven en een dag daarna een ontwaken. Niet te geloven, alsof het wéér klonk: ‘Meisje, sta op.’ Maar.....er is nog een lange en ook bange weg te gaan. Ze moet van heel ver komen en tot hoever zal het gaan?

‘Is de Heere er?’

Het was de vraag van een kennis van mij. Een kennis uit ‘zware’ kring, zoals u wel zult begrijpen.

Zware vraag, dat ook.

Ik dacht: ik weet niet. Wat ik wel wist dat het gebed me bestierf op de lippen. En toch ook weer niet. Je bent doorlopend gebed, maar wanhopig en ook vol ongeloof en twijfel.

Jean-Jacques Suurmond, predikant en publicist schreef ooit na de diagnose kanker, liggend in het ziekenhuis: “Wat moeten al die patiënten hier wel niet denken? Wanhopig als een kind, zoeken ze steun bij een God die almachtig is en straalt als de onoverwinnelijke zon. God, kunt U zich niet een beetje meer.....nou ja, goddelijk gedragen?”

Ja, en toch.....

Al dat meelevens! Het allerbeste van mensen dat dan naar boven komt! Nee, dat is méér dan schrale troost. Iemand zei me eens: ‘In de liefde die dan vrijkomt voel ik dat wij mensen ten diepste weten van een liefdevolle God.’

En dan het gebed.

Het is vreemd met het gebed. Zoveel mensen die dat voor ons doen. Sterker, iemand liet mijn zoon weten: “Ik geloof wel niet, maar mijn vrouw en ik zullen voor je bidden.” Wat is dit toch? Maar laat

niemand mij zeggen dat dit flauwekul is. Bidden: het is onopgeefbaar.

Iemand zei eens: "Ook al haalt mijn gebed niets uit, ik kan het niet laten. Ik ben mijzelf niet genoeg. Die eenzaamheid wil ik niet." Ik vind dat prachtig gezegd.

Ik laat nog even Suurmond aan het woord:

"Mensen zeggen: "Zeg op, wat hebben we aan zo'n God?"

Ik zeg: "Alles."

"Hoezo alles?"

O, U bent in onze ziektes? In mijn nakende ziekenhuishemd? In de MRI-scan, in het begripvolle personeel? Zijn mijn bedroefde naasten úw naasten, is mijn leven úw leven, mijn dood de uwe? Inderdaad, dan bent U alles. Mij ontbreekt niets. "

Dat zijn grote woorden, misschien nu nog veel te groot. Toch wil ik ernaar reiken, in de hoop dat verlangen al geloof ís.

In ieder geval houd ik me vast aan wat Leonard Cohen zingt: 'There is a crack in everything, that is where the light comes in' (in alles zit wel een barst, maar juist dan word je door het licht verrast).

'Is de Heere er?'

Een zware vraag uit zware kring.

Ik weiger er om er ontkennend op te antwoorden.

Integendeel.

ds. Kees Burger

(naschrift: ik ben niet gewend eigen zielerorselen en wederwaardigheden centraal te stellen Dat is naar mijn mening niet wenselijk en ook niet professioneel. Maar soms is er op een regel een uitzondering!)

VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Evert Stoffelsen

Vaste bijdrage en collecten tijdens corona.

In deze Meeleven vindt u een brief met acceptgiro voor de vaste bijdrage voor de kerk. Op de acceptgiro is het bedrag niet ingevuld.

Als u dan net als vorig jaar meer overmaakt, zullen wij dit extra gebruiken als aanvulling op de collecten tijdens corona.

Via de diaconie en rechtstreeks bij de Kerk is dit jaar t/m nu ruim € 630,- ontvangen. Wij zullen dit bedrag verdelen in verhouding tot het collecterooster.

Nu wordt alvast € 600,- als volgt verdeeld:

Kerk	€ 200,-	Kerk in Actie	€ 100,-
Diaconie/			
kerktelefoon	€ 100,-	Bloemencommissie	€ 100,-
Jeugd	€ 50,-	Meeleven	€ 50,-

Een en ander is duidelijk minder in vergelijking met perioden waarin het aantal kerkbezoekers niet gelimiteerd is.

Collectebonnen

De Belastingdienst heeft de kerken erop gewezen dat het voortaan voor belastingaftrek vereist is dat er per bank betaald wordt. M.a.w. stort u het geld voor de collectebonnen op de rekening van de kerk, dan kunt u daarna bij Wim van der Sluijs de bonnen afhalen. Of op de 1^e zondag van de maand na de kerkdienst.

Opbrengst Collecte in kerk

09 mei	Kerk	€	29.60
	Kerk in Actie: Noodhulp	€	26.20
16 mei	Diaconie	€	41.10
	Kerk	€	46.50
23 mei	Kerk	€	108.00
	Kerk in Actie: Zending	€	110.00
30 mei	Diaconie	€	57.15
	PKN: Jong Protestant	€	55.35
06 juni	Kerk in Actie: Werelddiaconaat	€	53.50
	Kerk	€	49.20

Nu de invloed van de Covid vaccinaties duidelijk merkbaar is in de Covid ziekte cijfers in Nederland, hopen we na de zomer weer te kunnen werken als diaconie. Dit betekent dat een aantal uitgestelde activiteiten alsnog worden uitgevoerd en dat het mogelijk is de inzameling voor de Voedselbank weer gelijk te houden met de Maaltijd van Heer.

In juli is het nog niet zover daarom staat de Poort op 10 juli van 10-11 uur open voor de ontvangst van goederen voor de Voedselbank. Als dit u slecht uitkomt kunt u contact op nemen met de diaconie dan halen wij uw bijdrage bij u thuis op. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bij de verbintendienst van Geurt Roffel in de Open Poort gaat de diaconie voor een hapje en een drankje zorgen. Er zal de komende weken nog wel wat overleg noodzakelijk zijn maar de hoofdlijnen van de bijdrage van de diaconie zijn duidelijk. Wij hopen dat het een onvergetelijke dag wordt.

We hebben de afgelopen maand veel steun verzoeken gehad die wij tijdens de openluchtdienst in september zullen presenteren. U kunt dan het doel van uw voorkeur kiezen.

Goedkeuring van de jaarrekening 2020 van de diaconie.

De kascommissie heeft naar de jaarrekening gekeken. Er moeten nog enkele puntjes op de bekende I gezet worden. Binnenkort wordt er een nieuwe afspraak gemaakt met de kascommissie om te komen tot goedkeuring. De jaarrekening moet op 15 juni definitief worden ingediend bij de PKN voor goedkeuring. Hierna wordt de jaarrekening gepubliceerd op de website van de Open Poort zodat de Anbi status van de diaconie weer geborgd is.

Vakantieproject van de Raad van Kerken Woerden 2021

Door het uitvallen van vergadering met de Raad van Kerken Woerden is op dit moment niet duidelijk welke gezinnen uit Harmelen gebruik maken van de regeling. Wij hopen u hierover meer informatie te verstrekken in de volgende Meeleven.

Dit is een verhaal van Villa Vrede uit ons archief. Inmiddels heeft Fatiha een verblijfsvergunning en bouwt ze aan een nieuwe toekomst.

Fatiha Miezour is een alleenstaande moeder van twee jonge meisjes, 7 en 4 jaar oud. Ze komt uit Marokko en verblijft sinds 2012 in Nederland, zonder verdere familie. Fatiha is in afwachting van haar status als asielzoeker. Over twee maanden doet de rechtbank een uitspraak.

Hoe ervaar je jouw verblijf in Nederland?

In het begin vond ik het ingewikkeld om hier te zijn. Na mijn vertrek uit Marokko kreeg ik eerst onderdak bij een Marokkaans-Nederlands gezin in Utrecht. Het contact verliep nogal moeizaam. Na zes maanden moest ik daar weg. STIL (een solidariteitsorganisatie in Utrecht voor uitgeprocedeerde vluchtelingen, mensen in asielprocedure en migranten zonder papieren) heeft naar een nieuwe plek voor mij gezocht en voor tien maanden konden we bij een Nederlands gezin in Driebergen wonen. Ik kreeg een eigen kamer en we voelden ons er thuis. Maar die familie ging verhuizen en dus moesten ook wij daar weg.

Gelukkig konden we vrij snel bij een nieuw gezin in Amsterdam terecht. We bleven een jaar en zij zijn haast familie van ons geworden. We hebben nog altijd contact, we bellen en zien elkaar regelmatig. Maar uiteindelijk wilde ik terug naar Utrecht. STIL kon ons helpen aan een eigen woning in Kanaleneiland en zou ons bijstaan bij het verkrijgen van een verblijfsvergunning. Voor mijn kinderen was het stressvol om steeds opnieuw te moeten beginnen, met telkens een nieuwe school, nieuwe vriendjes en vriendinnetjes.

Daarom moest ik sterk zijn, vooral voor hen. Dat vind ik moeilijk. Want het is ook voor mij een heel spannende tijd. Maar ik krijg veel hulp en steun.

Wat heb je ontdekt in de tijd dat je hier bent?

Ik vind het opvallend hoeveel vrijheid er in Nederland is, vooral voor vrouwen. Ze mogen zijn wie ze zijn, leven zoals ze zelf willen. Dat was ik in Marokko niet gewend, daar hoor je als vrouw altijd dienstbaar te zijn aan mannen. Vrouwen kunnen hier gewoon naar school en gaan werken. Ik zie in Nederland ook minder angst, er is meer openheid. Alles is bespreekbaar.

Wat betekent Villa Vrede voor jou?

In één woord: familie. Dat ervaren mijn kinderen ook zo. Ze komen hier graag om mee te doen aan activiteiten of om te spelen met andere kinderen. Dat contact is heel belangrijk voor ons. Niet alleen met andere vrouwen en kinderen, maar ook met Wilma (coördinator Villa Vrede) en Marieke (pastor voor vluchtelingen en asielzoekers). Zij steunen ons, ook met praktische zaken zoals zwemles en taalles. Zonder Villa Vrede en STIL had ik het nooit volgehouden.

Welke talenten heb je?

Ik vind koken erg leuk en doe dat soms op feestelijke momenten van Villa Vrede. Ik zou daarnaast graag voor ouderen willen zorgen, want dat vind ik fijn en belangrijk. Ik kan goed luisteren naar anderen.

Wat zou je andere mensen wil meegeven?

Tegen mensen zonder papieren wil ik zeggen: wees sterk, houd vol. Ik weet hoe moeilijk dat is, maar je moet moed houden voor je kinderen en actief blijven werken aan je toekomst. Alleen maar bezig zijn met angst en stress werkt verlamdend. Daarom moet je iets doen.

Als je burgemeester van Utrecht of minister-president van Nederland was, wat zou je doen?

Ik zou mensen zonder papieren willen helpen, met een vaste woonplek, met scholing. Vooral moeders met kinderen. Wanneer een moeder angstig en gestrest is, heeft dat negatieve gevolgen voor

haar kinderen. Als de zorg voor moeders goed is, helpt dat tegelijk ook anderen.

Wat is jouw hoop voor de toekomst?

Ik hoop op een vaste woonplek in Utrecht, op een school waar mijn dochters kunnen blijven en kansen krijgen voor hun toekomst. Ik zou zelf ook graag meer scholing willen, vooral om beter de Nederlandse taal te spreken en schrijven. Ten slotte hoop ik ooit mensen in problemen, bijvoorbeeld mensen zonder papieren, verder te helpen. Want ik weet hoe belangrijk dat is.

Collectes

20 juni Wereld Vluchtelingendag

1^e collecte Meeleven

2^e collecte Noodhulp voor Griekenland

Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije op de Griekse eilanden waaronder Lesbos.

27 juni 3^e zondag na Trinitatis

1^e collecte Jeugdwerk

2^e collecte Kerk

4 juli 4^e zondag na Trinitatis

2^e collecte Bloemenfonds

1^e collecte Kerk in Actie Binnenlandsdiaconaat

Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een vakantie als alle vrienden/vriendinnen weg zijn. Een vrolijke rugtas vol speelgoed, toegangskaartjes en een tegoedbon voor een ijsje is voor kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal Protestantsse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in

de omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee de Kerk in Actie kinderen in armoede helpt.

11 juli 5^e zondag na Trinitatis

1^e collecte Kerktelefoon

2^e collecte Meeleven

18 juli 6^e zondag na Trinitatis

1^e collecte Diaconie

2^e collecte onderhoud fonds

Vergeet mij nietjes

De bloemen waren voor:

11 april Dhr. T. de Groot

18 april Dhr. C. van Leeuwen

25 april Dhr. H. de Boer

2 mei Mvr. de Bloeme

9 mei Dhr. H. Kleyer

16 mei Mvr. A. van Bommel

Jeugdpagina de Open Poort

Namen eindexamen leerlingen doorgeven

De leerlingen van de eindexamen klassen zijn druk bezig met hun eindexamens en daarna komt het spannende wachten op de uitslag. Namens de Open Poort wil ik de geslaagden graag feliciteren. Als u iemand kent die dit jaar eindexamen doet, wilt u zijn of haar naam aan mij doorgeven?

Ellen Verkleij (ellen.verkleij@gmail.com)



Leesrooster KND van Bijbel Basics

Voorlopig is er nog geen kindernevendienst en geen crèche. De ouders kunnen op de website van Bijbel Basics (<https://www.debijbel.nl/thuis materiaal>) het leesrooster met activiteiten bekijken en thuis aan de slag gaan.

Zondag 20 juni

Ezechiël 1:1-12 en Ezechiël 1:22-28: we richten ons op Ezechiël die in een visioen de HEER

ziet op een troon, met om Hem heen een regenboog.

Zondag 27 juni

Johannes 4:4-18, 25-26 en 28-30: Jezus spreekt met een Samaritaanse vrouw en vertelt dat Hij het water is dat leven geeft.

Zondag 4 juli

Johannes 6:28-36: Jezus vertelt de mensen dat Hij het brood is dat eeuwig leven geeft.

Zondag 11 juli

Johannes 7:53-8:11: er wordt een vrouw bij Jezus gebracht die iets verkeerd heeft gedaan.



geen kopieerrechten / no copyrights www.bijbeltekstplaten.nl

Johannes 4

Jezus en de samaritaanse vrouw

“Wie water uit deze put drinkt krijgt weer dorst, maar wie het water drinkt dat ik geef, zal nooit meer dorst krijgen”.

**BIJBEL
TEKSTPLATEN**
GOD HOUDT VAN JOU

De lockdown schijnt op zijn einde te lopen.
De versoepelingen zijn gaande, we mogen weer meer.

Ook in de kerk mogen we met meer mensen samenkomen. De kerkenraad neemt hier binnenkort een besluit over.
Ik persoonlijk kijk met smart uit naar het moment dat we weer samen mogen zingen, al begint dat nu weer een beetje te komen.
Zingen maakt blij zeggen we vaak, maar zang en muziek doet meer.
Ze roepen herinneringen op, soms uit lang vervlogen tijden.
En ze zorgen voor verbinding met God en met elkaar.

Zingen heb ik van mijn moeder geleerd, als klein kind.
Mijn moeder zong de hele dag psalmen en gezangen door elkaar, tot op haar sterfbed aan toe.

Als ze ons naar bed bracht werden er christelijke slaaplieden gezongen.

Er gaat door alle landen een trouwe kindervriend.
En ik ga slapen, ik ben moe en kent jij reeds de goede herder.
Ze zitten allemaal in mijn hoofd, dat was zingen en bidden tegelijk.
Ik weet het ik praat nu als een oude man, maar toch zingen maakt blij.

Maar ook in verdrietige omstandigheden kan zingen helpen.
Dan kan soms je adem stokken maar in je hoofd zing je door.

Ook in onze gemeente is er veel verdriet en eenzaamheid.
We denken aan mevrouw Kamphuis en haar zoon en zijn gezin.
Aan dominee Burger en zijn gezin die onverwachts zo zwaar getroffen zijn.

Ook zijn er zorgen bij mevrouw Arends.
Het leven is zo broos en teer, toch moeten we hoop houden.
Hoop opent toekomst, zelfs over de grenzen van dit leven heen.

Ook bereikten ons het bericht dat mevrouw Catsburg verhuisd is naar de Vijverhof.
Langer thuis blijven was niet meer mogelijk.

Ze vertelde altijd er trots op te zijn dat ze nog zelfstandig woonde.
Ik ben ook niet bang alleen zei ze, het heeft helaas niet langer mogen duren.

We hopen dat Lies haar plekje mag vinden in haar nieuwe woonsituatie.

Haar nieuwe adres
Lies Catsburg-Bijman
De Vijverhof Harmelen
Spruit en Bosch 1
3481 EZ Harmelen kamer 12A.

Omzien naar elkaar!

Steun het werk van de Diaconie.

Maak uw bijdrage over op:

NL 16 INGB 0 000696095

Of van de ZWO

Maak uw bijdrage over op:

NL 16 INGB 0 000696095

De Kringloopcommissie biedt aan:

Heeft u spullen nodig voor uzelf of voor bijvoorbeeld een kind dat op zichzelf gaat wonen, informeer dan eens bij de Kringloopcommissie. Of breng eens een bezoekje aan de schuur van Johan. U zult versteld staan wat we allemaal te koop hebben. De Kringloopcommissie is het hele jaar bezig met het ophalen van spullen, verkoop via Marktplaats en natuurlijk tijdens de Septembermarkt. De opbrengst van de verkoop van dit alles is voor het onderhoud van de kerk.

We verkopen o.a.:

Fietsen; zowel dames als heren, kinderfietsen, een step, fietsendragers.

Witgoed; koelkast, vrieskist, vaatwasser, gasfornuis, magnetron.

Huisraad; lederen bankje, tafels, stoelen, bedden, lampen, klok.

Elektronica; televisie, platenspelers, videorecorders, printer, stereotoren.

Tuin: grasmaaier, bladblazer, tuingereedschap, hogedrukreiniger, vuurkorven, complete tuinsets, parasol.

Verder nog; Kinderbedjes, kinderstoelen, serviesgoed, rollator, postoele, ladder, skeelers,

Vouwwagen(6 persoons).

Zoekt u iets of heeft u vragen, neem dan contact op met:

Johan Griffioen

Haanwijk 29

Tel: 443253 of 06-23107137



Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

INFO 2021/6.7 - kort

Het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap definitief samen verder

Vanaf april 2021 zijn het Nederlands Bijbelgenootschap en het Vlaams Bijbelgenootschap als één vereniging verder gegaan. Daar hoort ook een nieuwe naam bij: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Rieuwerd Buitenwerf: 'Dit is het gevolg van de nauwe samenwerking vanaf 2016. Vanaf vandaag bundelen we onze krachten officieel, en zijn we dus één bijbelgenootschap voor 24 miljoen Nederlanders en Vlamingen.'

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-het-nederlands-en-het-vlaams-bijbelgenootschap-gaan-samen-verder/>

Bible Basics in het Engels vertaald

Bijbel Basics, de kinderdienstmethode van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG), is vertaald in het Engels.

95 afleveringen in die taal zijn kosteloos te downloaden via biblebasics.nl. 'Vanaf nu is het materiaal ook beschikbaar voor migrantenkerken', aldus Samuel Ekpo.

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/english/>

United Bible Societies bestaat 75 jaar

Wat de wereld heeft aan het werk van de UBS en haar leden? NBG-directeur Buitenwerf: 'Miljoenen mensen ontlenen hoop en inspiratie uit de Bijbel, het boek waarin ze Gods boodschap van liefde voor de wereld leren kennen.'

Ik heb in verschillende landen meegemaakt hoe diep mensen worden geraakt als ze voor het eerst de Bijbel kunnen lezen of horen in hun eigen moedertaal, de taal van hun hart. De Bijbel heeft levensveranderende kracht.'

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/wereldbond-van-bijbelgenootschappen-bestaat-75-jaar/>

Vlees of aardse natuur: sarx in de NBV21

Hoe vertaal je in de brieven van Paulus het lastige Griekse woordje 'sarx'? Die kwestie wordt uitgediept in het nieuw verschenen nummer van Met Andere Woorden (MAW), het vertaalblad van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

Het nummer is gewijd aan de NBV21, de verbeterde editie van de Nieuwe Bijbelvertaling die in oktober uitkomt.

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-sarx-in-de-nbv21/>

Braillebijbels voor Sri Lanka 'Alles is mogelijk bij God'

Het is voor blinde mensen extra moeilijk om zich staande te houden in een arm land als Sri Lanka. Melani Stephen (41) verloor haar zicht toen ze elf was.

Maar bidden voor genezing doet ze niet. 'Ik wil God aanbidden zoals ik ben. Voor mijn geloofsleven zou het bijzonder waardevol zijn om een eigen braillebijbel te hebben.

Omdat het extra speciaal is om het Woord van God in je eigen stem te kunnen horen, en niet in die van iemand anders.'

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-alles-is-mogelijk-bij-god/>

Engelse Samenleesbijbel voor christen-migranten

Migrantenkerken en internationale geloofsgemeenschappen zijn steeds prominenter aanwezig in christelijk Nederland en Vlaanderen. Het NBG is er ook voor deze kerken.

Met Pinksteren werd daarom de *Family Bible*, de Engelse Samenleesbijbel, overhandigd aan migrantenpastor George Elroy, voorzitter van de Haagse Raad van Kerken. 'Dit helpt migrantenkerken die hun leden bij de Bijbel willen betrekken.'

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-engelse-samenleesbijbel-voor-christen-migranten/>

VAN DE REDACTIE

De lay-out van dit nummer was in handen van Kees van Kesteren
Kopij voor het volgende nummer inleveren **6 juli tot 19.00 uur.**

Kopij inleveren op DINSDAG !!!

E-mailadres: redactie@deopenpoortharmelen.nl

Of in de brievenbus van Wil Schouten, **Oudeland 110**

Jaargang	Nr	Inleveren	Verschijnt
55	8	6 juli	16 juli (8 weken)
55	9	31 aug	10 sept

Meeleven voor belangstellenden

€ 20,- per jaar door overmaking van het bedrag op:
NL61INGB 0000363157 t.g.v. Ger. Kerk Harmelen
met vermelding van gastlezer Meeleven.

Een bericht van het kerkelijk bureau

Een verhuizing, een huwelijk, de geboorte of het overlijden van een gemeentelid. Dit alles moet ook verwerkt worden in de kerkledenadministratie. Om dit goed op orde te kunnen houden, stelt het kerkelijk bureau het heel erg op prijs als u deze mutaties door wilt geven.

Adres: Hans den Braber, zie achterkant Meeleven!

Emailadres : hans261030@gmail.com

Onderwerp : kerkelijk bureau