



DE OPEN POORT
PROTESTANTSE GEMEENTE HARMELEN

DE
OPEN
POORT
PROTESTANTSE
GEMEENTE
HARMELEN

Zondag 23 mei 2021

De Open Poort / Pinksteren

10.00 uur : Pastor A.M. Cremer

te : Kudelstaart

Collecte : Kerk

Deurcollecte : Kerkinactie

Kerkauto : B. Nagelhout

tel : 443410

Zondag 30 mei 2021

De Open Poort

10.00 uur : Ds. M. Verstoep

te : IJsselstein

Collecte : Diaconie

Deurcollecte : Prot. kerk

Kerkauto : W. van der Sluijs

tel : 443860

Zondag 6 juni 2021

De Open Poort

10.00 uur : Ds. J.J. Blom

te : Almere

Collecte : Kerkinactie

Deurcollecte : Kerk

Kerkauto : C. van Leeuwen

tel : 06 - 53118868

Zondag 13 juni 2021

De Open Poort

10.00 uur : Dhr. A. Havenaar

te : Waal

Collecte : Kerk

Deurcollecte : Prot. kerk

Kerkauto : C. van der Veer

tel : 506659

BIJ DE DIENSTEN

Afke Boes

Zondag 23 mei verwelkomen we pastor Ans Creemer uit Kudelstaart. Samen met combo VIER zien we uit naar een inspirerende **Pinksterdienst!**

Zondag 30 mei zal ds. Martha Verstoep uit IJsselstein onze (bekende) voorganger zijn.

Zondag 6 juni is er de hernieuwde kennismaking met ds. Hans Blom uit Almere. Het is al heel lang geleden dat deze senior beleidswerker bij het Leger des Heils bij ons vooring.

Zondag 13 juni zal (student) Arte Havenaar uit Waal zijn opwachting in De Open Poort maken.

Zondag 20 juni is onze voorganger ds. Martha Verstoep uit IJsselstein. Zij behoeft geen nadere introductie meer.

*Al geruime tijd voordat onze nieuwe predikant Geurt Roffel intrede doet in beide gemeentes - en de intrede vindt bij ons plaats op **zondagmiddag 4 juli om 15.00 uur** - vond er online overleg plaats met Geurt Roffel en de preekplanners van Kamerik en Harmelen, om te bezien welke diensten Geurt kan en wil voorgaan in Kamerik en Harmelen.*

Het was een prettig overleg en eigenlijk kwamen we er binnen korte tijd goed uit.

We keken naar de periode juli 2021 – juli 2022.

Inmiddels werden de predikanten die al genoteerd waren voor data waarop nu Geurt zal voorgaan geïnformeerd over de wijzigingen.

Eerdaags zullen we de periode juli 2022 – tot en met december 2022 met elkaar gaan invullen.

Vanaf begin 2022 zal de planning dan kunnen plaatsvinden voor het gehele kalenderjaar.

van dominee Geurt Roffel. De dienst zal worden geleid door dominee Kees Burger. Er is een commissie samengesteld die de organisatie van de intrededienst voor haar rekening zal nemen. Hoe het op het moment van intrede zal gaan met het aantal fysieke aanwezigen in de kerk hangt af van de ontwikkelingen van het coronavirus. U wordt daar op tijd via Meeleven, Nieuwsbrief en mededelingen in de vieringen over geïnformeerd. Tevens zult u later geïnformeerd worden over de opzet van de intrededienst.

Dominee Roffel heeft de wens uitgesproken om mensen die deelnemen aan de dienst (of het nu online is, door te bezoeken of in gedachten) te vragen of zij een foto van zichzelf/hun gezin en een klein beetje personalia kunnen geven. Hij zegt: “Daarmee denk ik op een heel mooie manier thuis te kunnen raken in de gemeente, omdat ik dan al in een korte tijd de mogelijkheid heb gezichten en een klein beetje achtergrond te leren kennen.”

De commissie zal zich over dit verzoek buigen, maar het kan zo maar zijn dat u een uitnodiging ontvangt om op een speelse manier mee te werken aan deze mooie wens van onze nieuwe voorganger.

In de intrededienst zal de beroepingscommissie officieel bedankt worden voor het geweldige werk dat zij, in samenwerking met de beroepingscommissie van De Ontmoetingskerk, hebben verricht. Onder ingewikkelde omstandigheden hebben zij hun opdracht op bijzondere wijze uitgevoerd, waarvoor dank zeker op zijn plaats is.

te weinig mensen trekt verdwijnt. Dat betekent dat de media er, in het algemeen gesproken, alles aan doen om de kijkers en luisteraars vast te houden. Een van de trucjes daarbij is om de spanningsboog kort te houden. Snelle interviews, soms onderbroken door een muziekje of een reclame, en gauw weer door naar het volgende itempje. Het was dan ook een verademing toen ik de podcast “Marathoninterview” van de VPRO ontdekte. Steeds gaat het om een drie uur durend gesprek waarop de interviewer zich grondig heeft voorbereid. Meestal luister ik de podcasts ‘s morgens vroeg gedurende het wandelen door de polder. Ik heb gemerkt dat ik beter luister als ik beweeg. Bij het stilzitten loop ik tegen mijn eigen spanningsboog aan. Tsja, ook ik ben een kind van deze tijd.

De podcasts waar ik het over wil hebben zijn die met Cees Nooteboom en Jan Brokken, allebei bekende schrijvers. De een geboren in 1933, de ander in 1949. De vader van Cees kwam om bij het bombardement op Bezuidenhout te Den Haag, de vader van Jan zat in een Jappenkamp in Indonesië. Cees werd door zijn stiefvader naar Franciscaner kostscholen gestuurd en Jan was bang om na schooltijd zijn zwaar getraumatiseerde vader, die predikant was in Rhoon, onder de tafel te vinden.

Beiden hebben op jonge leeftijd de huisdeur achter zich dichtgetrokken. Cees, zoals hij dat vertelt, om nooit meer terug te komen. Jan, op aanraden van de wijze dorpsdokter die hem apart nam en hem adviseerde om, als dat kon, zo ver mogelijk weg te gaan.

Beiden hebben prachtig romans geschreven, maar vooral ook reisboeken. *De omweg naar Santiago* van Cees heeft grote indruk op mij gemaakt, evenals *Baltische zielen* van Jan. Wat mij zo aanspreekt is hun beweeglijkheid, hun nieuwsgierigheid. Niet stil gaan zitten maar proberen verder te komen, proberen om iets van die

raadselachtige wereld te begrijpen en te vatten in taal. Om iedere keer weer te ontdekken dat taal tekort schiet.

In het boek *Met lichte tred* van de filosoof én antropoloog Ton Lemaire wordt verteld hoe belangrijk bewegen eigenlijk is voor de mens. Grote filosofen als Kant en Nietzsche wandelden vele uren per dag en hun werk was zonder dit wandelen ondenkbaar geweest. Het boek maakte mij bewust van het feit hoe groot de invloed is geweest van mensen die al wandelend, al reizend, hun gedachten formuleerden. Dit in schril contrast met mensen die achter hun bureau zitten te werken. Als we het hebben over beleid dat 'achter de bureautafel is bedacht' dan bedoelen we dat er geen rekening is gehouden met de praktijk, dat het goed zou zijn als 'ze' eens een dagje mee zouden lopen.

Toen ik dit liet bezinken realiseerde ik mij dat Abraham, Jacob en Mozes, om maar een paar grote namen uit het Eerste Testament te noemen, ook altijd onderweg waren. Mozes mocht het beloofde land wél zien maar er níet binnengaan.

Van Jezus is bekend dat hij met zijn volgelingen door het land trok en al lopend zijn gedachten over God en de wereld verkondigde. Nee, Jezus woonde niet in de Timmermansstraat 53 te Nazareth. Hij kwam niet 's avonds thuis om, na de avondmaaltijd met uiteraard een mooi glas rode wijn, tot diep in de nacht aan het Tweede Testament te schrijven. Dat is pas veel later door zijn volgelingen, die door het Romeinse Rijk reisden, gedaan. Niet voor niets werden de eerste christenen mensen van 'die weg' genoemd.

Zoals ik in mijn vorige overdenking schreef is het goed om de Bijbel te bestuderen en diep na te denken over de betekenis ervan voor ons bestaan. Maar de geschiedenis heeft laten zien dat geloof vast kan lopen in dogma's en overtuigingen. Dan gaan mensen elkaar de maat nemen en loopt de zoektocht naar zuiverheid uit op zuivering, letterlijk een doodlopend pad.

Levend geloof is geen doodlopend pad maar een weg met steeds weer nieuwe perspectieven. Alleen door die weg te bewandelen leren we er de hoogten en diepten van verstaan.

VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Evert Stoffelsen

Inmiddels wordt al weer enkele weken gebruik gemaakt van de nieuwe streaming apparatuur voor de kerkdiensten. De investering hiervoor is ruim € 3.500,-.

Zowel technici als de volgers thuis zijn tevreden. Hier past een woord van dank aan de technici en voor de kringloopcommissie. De kringloopcommissie heeft deze hele investering betaald vanuit de verkoop van de aan hun toevertrouwde goederen.

Vandaar onze oproep “heeft u iets nodig of wilt u iets kwijt, neem dan contact op met de kringloopcommissie”. Dan kunnen zij ook in de toekomst ondersteunen!

Opbrengst Collecte

11 april	Meeleven	€	54.50
	Onderhoudsfonds	€	52.50
18 april	Diaconie	€	39.50
	Kerk	€	34.70
25 april	KerkinActie: Binnenl.Diaconaat	€	26.90
	Kerk	€	26.00
02 mei	Coll.Prot.kerk: Jong Protestant	€	38.50
	Kerktelefoon - Kerk digitaal	€	38.00

VANUIT DE DIACONIE

Jan Brundel

Ter gelegenheid van Pinksteren wil de diaconie aan alle leden van De Open Poort een kleine attentie geven waarin we naast de goede wensen ook aandacht willen geven aan de viering van het Pinksterfeest.

Voedselbank Woerden

De volgende inzameling van goederen voor de voedselbank is op **zaterdag 12 juni 2021** tussen 10.00 en 11.00 uur. Als deze tijd voor u slecht uitkomt dan kan in overleg een ander moment worden afgesproken om uw gift af te geven. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens de mensen van de Voedselbank, ze hebben het in deze tijd extra moeilijk.

Vakantieproject via de commissie van de diaconie van de Raad van Kerken.

Via de commissie van de diaconie van de Raad van Kerken in Woerden is het mogelijk om in augustus een week op vakantie te gaan in een stacaravan of bungalow. Gezinnen met een laag besteedbaar inkomen (lager dan 110 % van het minimum inkomen) kunnen hiervoor in aanmerking komen. Vorig jaar zijn er een zeer beperkt aantal mensen op vakantie gegaan vanwege de Covid 19 pandemie en ook dit jaar is zullen er waarschijnlijk beperkingen zijn. De families die in aanmerking komen hebben we gevraagd zich opnieuw aan te melden voor dit vakantieproject. De diaconieën van de gezamenlijke kerken ondersteunen jaarlijks het vakantieproject van de Raad van Kerken. Hiernaast is het mogelijk om u aan te melden voor het project "Vakantietas".

Doosjes veertigdagentijd

Omdat er in de veertigdagentijd nog geen kerkgangers in de kerk waren kon er ook niet in de spaardoosjes gespaard worden. Daarom hebben we gift van 250 euro overgemaakt.

Villa Vrede

In het kader van de hulp aan Villa Vrede heeft de Diaconie een donatie van € 500,00 overgeschreven voor de dagopvang voor ongedocumenteerden in Hoograven, Utrecht. Tot 1 mei werden dak en thuislozen zonder verblijfsrecht opgevangen in het kader van de corona maatregelen maar na 1 mei is deze regeling niet meer van toepassing en zijn er ongeveer 1000 mensen weer op straat komen staan. Villa Vrede is een handtekeningen-actie begonnen om deze opvang niet te sluiten per 1 mei maar permanent hulp te bieden aan dak- en thuislozen. Gelukkig komt er ook goed nieuws van Villa Vrede: Samsom uit Burundi en Mo hebben na jarenlang wachten een verblijfsvergunning ontvangen.

Handje helpen Woerden

Handje helpen Woerden is het goede doel van de extra collecte bij de Maaltijd van de Heer in 2021. In het kader hiervan heeft de diaconie een donatie van € 300,00 overgeschreven. Handje helpen is actief in de gemeente Woerden, zij koppelen gemotiveerde vrijwilligers aan mensen die een maatje nodig hebben voor persoonlijke aandacht, ondersteuning of begeleiding. Ze verzorgen een vacaturebank met een selectie van de actuele hulpvraag, in het huidige overzicht staan ook hulpvragen in Harmelen. Wij nodigen alle leden van De Open Poort hieraan mee te doen als dit mogelijk is.

Stichting Ontmoeting

Door de gezamenlijke kerken van Harmelen is de stichting

Ontmoeting gekozen als goed doel van de septembermarkt en de gezamenlijke collecte in de Kerken van Harmelen op 5 september. De stichting organiseert diverse activiteiten zoals: Taal in de Wijk, Fietsles, Ontmoeting 4 kids en thuishaven. De Stichting werkt voornamelijk met vrijwilligers en werkt ook samen met het Oranje Fonds.

Collectes

Hieronder staat het overzicht van de komende collectes. Wij verzoeken u uw bijdrage over te schrijven naar de bankrekening van de Geref. Kerk Harmelen of aan de bankrekening van Zendingscommissie Harmelen de rekeningen staan achter in meeleven. Uw bijdragen zijn erg belangrijk voor de ontvangers van deze collectes.

23 mei Pinksteren

1^e collecte De Open Poort

2^e collecte Zending Egypte

Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en daardoor lezen mensen nauwelijks. De bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap stimuleert kinderen én ouders om dit juist wel te doen. Tijdens een groot bijbelfestival op verschillende plekken in het land worden prijzen uitgereikt. Voor alle deelnemers is er een bijbelstripboek en kinderen van 12 jaar krijgen een Bijbel: hun eerste eigen boek. Zo kan de hele familie bijbellezen!

30 mei Zondag van de Drie-eenheid/Trinitatis (PM dag van de vervolgde kerk)

1e collecte Diaconie De Open Poort.

2e collecte Jong Protestant (Diaconaat)

Jongeren en diaconaat: een mooie combinatie! Met Jong in Actie, een samenwerkingsproject van Jong Protestant en Kerk in Actie,

maken jongeren kennis met een diaconaal project en gaan ze ook diaconaal aan de slag. Deze activiteiten zijn onderdeel van een groter programma dat door Jong Protestant en Kerk in Actie is ontwikkeld en jongeren bewust maakt van het belang van diaconaat. Daarnaast geeft het programma gemeenten handvatten voor hoe ze jongeren en diaconaat structureel kunnen verbinden.

6 juni Sacramentsdag (PM 5 juni wereld milieu dag)

1e collecte De Open Poort

2e collecte Werelddiaconaat Oeganda

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van de Oegandese kerk deze (vaak alleenstaande) vrouwen hoe ze hun leven en dat van hun kinderen kunnen verbeteren. Door hen betere landbouwtechnieken aan te leren, kunnen ze meer te verdienen. En door het bespreken van hun problemen staan ze er niet langer alleen voor. Zo worden kwetsbare vrouwen en gezinnen sterk

13 juni (PM 12 juni dag van de kinderarbeid)

1e collecte De Open Poort

2e collecte Missionair

De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk in Nederland geeft kleine geloofsgemeenschappen een platform in hun zoektocht naar betekenisvol kerk-zijn in hun omgeving. Dat veel kerken krimpen, betekent niet dat zij niet zinvol kunnen zijn. Zo zijn er dorpskerken die bijvoorbeeld van hun kerk een 'huiskamer van het dorp' maken, dorpsactiviteiten organiseren of deelnemen in een dorpscoöperatie. Binnen de Dorpskerkenbeweging inspireren en motiveren kleine gemeenten elkaar

20 juni Wereldvluchtelingendag

1^e collecte Meeleven

2e collecte Noodhulp Griekenland

Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije op de Griekse eilanden, waaronder Lesbos

Vergeet mij nietjes

De bloemen waren voor:

21 februari Mvr. C. Liefhebber

28 februari Mvr. C. Gerritsen

7 maart Fam. van Dam

14 maart Mvr. J. van den Hoeven

21 maart Mvr. G. den Braber

28 maart Mvr. I. Battem

4 april Dhr. W. Fokker

De bloemen van het kruis van Pasen zijn gegaan naar:

Ds. K. Burger

Mvr. M. Vilijn

Dhr. W. Rombout

Dhr. J. Terpstra

Dhr. J. Welling

Dhr. C. Nolles

Jeugdpagina de Open Poort

LEESROOSTER KND VAN BIJBEL BASICS

Voorlopig is er nog geen kindernevendienst en geen crèche. De ouders kunnen op de website van Bijbel Basics (<https://www.debijbel.nl/thuismateriaal>) het leesrooster met activiteiten bekijken en thuis aan de slag gaan.

Zondag 23 mei

Romeinen 8:26-28: de heilige Geest steunt ons en bidt voor ons als we het moeilijk hebben.

Los de rebus op!



+s



-d



Zondag 30 mei

1 Johannes 4:7-16: God is liefde en wie liefheeft, hoort bij God. We richten ons op God die het eerst van ons hield, waardoor wij ook van elkaar kunnen houden.

Zondag 6 juni

Jeremia 1:1-12 en Jeremia 1:17-19: Jeremia is door God uitgekozen om profeet te zijn, ook al is hij nog jong.

Zondag 13 juni

Jeremia 38:1-13: Jeremia die wordt bevrijd uit een diepe put.



1 Johannes 4 vers 19

Beste gemeenteleden van de Open Poort.

Het was een grote verrassing dat wij op zondag 2 mei, zo'n prachtige bos bloemen mochten ontvangen uit de Open Poort.

Gelukkig gaat het weer een stuk beter met mijn vrouw. Het was schrikken dat zij met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht.

Zij kan gelukkig weer lopen, ook al zal zij niet meer beter worden van de Parkinson.

Hopelijk hebben wij nog een tijd samen.

Met vriendelijke groet.

Ferdinand de Bloeme.

Vraag niet waarom

Vraag me niet naar het waarom,
ik kan geen antwoord geven.

vraag me niet waarom een einde
komt aan ieder leven.

Al hebben wij het leven lief
en willen wij niet scheiden
bedenk, wij kregen het te leen,
er wachten betere tijden.

Uit de dichtbundel: Bloem-lezing, een leven in meer dan honderd gedichten door Lenie Terlouw- Kleijwegt. De gedichtenbundel verkrijgbaar bij Anneke Boskma- de Zoete

Het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap definitief samen verder

Vanaf april 2021 gaan het Nederlands Bijbelgenootschap en het Vlaams Bijbelgenootschap als één vereniging verder. Daar hoort ook een nieuwe naam bij: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

Rieuwerd Buitenwerf: 'Dit is het gevolg van de nauwe samenwerking vanaf 2016. Vanaf vandaag bundelen we onze krachten officieel, en zijn we dus één bijbelgenootschap voor 24 miljoen Nederlanders en Vlamingen.'

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-het-nederlands-en-het-vlaams-bijbelgenootschap-gaan-samen-verder/>

NBV21 vanaf nu te bestellen

Bijbellezers in Nederland en België kunnen vanaf nu intekenen op de NBV21, de nieuwe, verbeterde editie van de Nieuwe Bijbelvertaling. 'Wie nu een exemplaar reserveert, krijgt dat geleverd zodra de NBV21 in oktober verschijnt', aldus Stefan van Dijk, manager Ontwikkeling en Uitgeven van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Intekenen kan via de boekhandel en het NBG.

Meer weten over de NBV21? Kijk op [NBV21.nl](https://www.bijbelgenootschap.nl/nbv21) of schrijf je in voor de [NBV21-nieuwsbrief](#).

Bijbel vertaald in 46 nieuwe talen

Zo'n 13 miljoen mensen konden in 2020 voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen. Zij spreken een van de zesenzeventig talen waarin de Bijbel of een deel ervan vertaald werd. Dit meldt United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van de 155 bijbelgenootschappen, in zijn vertaalstatistiek over 2020.

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-bijbel-vertaald-in-46-nieuwe-talen/>

‘De Bijbel helpt om het leven te vieren’

‘Soms til ik wat zwaar aan het leven’, erkent gedragswetenschapper Ben Tiggelaar in de NBG-podcast Bijbelbekenissen. ‘Dan helpt de Bijbel me om het leven te vieren. In Prediker 9 staat een passage die dan opluchting geeft: dat je genieten mag van alles wat je krijgt en dat God daar met welgevallen naar kijkt.’

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-de-bijbel-helpt-om-het-leven-te-vieren/>

De Kringloopcommissie biedt aan:

Heeft u spullen nodig voor uzelf of voor bijvoorbeeld een kind dat op zichzelf gaat wonen, informeer dan eens bij de Kringloopcommissie. Of breng eens een bezoekje aan de schuur van Johan. U zult versteld staan wat we allemaal te koop hebben. De Kringloopcommissie is het hele jaar bezig met het ophalen van spullen, verkoop via Marktplaats en natuurlijk tijdens de Septembermarkt. De opbrengst van de verkoop van dit alles is voor het onderhoud van de kerk.

We verkopen o.a.: fietsen, huisraad, witgoed, electronica, tuin.

Zoekt u iets of heeft u vragen, neem dan contact op met:

Johan Griffioen

Haanwijk 29

Tel: 443253 of 06-23107137

VAN DE REDACTIE

De lay-out van dit nummer was in handen van Kees van Kesteren
Kopij voor het volgende nummer inleveren **8 juni tot 19.00 uur.**

Kopij inleveren op DINSDAG !!!

E-mailadres: redactie@deopenpoortharmelen.nl

Of in de brievenbus van Wil Schouten, **Oudeland 110**

Jaargang	Nr	Inleveren	Verschijnt
55	7	8 juni	18 juni
55	8	6 juli	16 juli (8 weken)
55	9	31 aug	10 sept

Meeleven voor belangstellenden

€ 20,- per jaar door overmaking van het bedrag op:
NL61INGB 0000363157 t.g.v. Ger. Kerk Harmelen
met vermelding van gastlezer Meeleven.

Een bericht van het kerkelijk bureau

Een verhuizing, een huwelijk, de geboorte of het overlijden van een gemeentelid. Dit alles moet ook verwerkt worden in de kerkledenadministratie. Om dit goed op orde te kunnen houden, stelt het kerkelijk bureau het heel erg op prijs als u deze mutaties door wilt geven.

Adres: Hans den Braber, zie achterkant Meeleven!

Emailadres : hans261030@gmail.com

Onderwerp : kerkelijk bureau