

DE  
EVEN  
TE  
E  
E  
E



DE OPEN POORT  
PROTESTANTSE GEMEENTE HARMELEN

**Zondag 25 april 2021**

**De Open Poort**

10.00 uur : Ds. W.F. Flantua

te : Loenen aan de Vecht

Collecte : Kerkinactie

Deurcollecte : Kerk

Kerkauto : G. den Braber

tel : 441788

**Zondag 2 mei 2021**

**De Open Poort**

10.00 uur : Ds. J.A.A. van der Nagel

te : Linschoten

Collecte : Prot. kerk

Deurcollecte : Kerktelefoon

Kerkauto : A. Kroes

tel : 443660

**Zondag 9 mei 2021**

**De Open Poort**

10.00 uur : Ds. J. Schelling

te : Woerden

Collecte : Kerk

Deurcollecte : Kerkinactie

Kerkauto : P. de Langen

tel : 441970

**Zondag 16 mei 2021**

**De Open Poort**

10.00 uur : Ds. T.M. van Montfoort

te : Utrecht

Collecte : Diaconie

Deurcollecte : Kerk

Kerkauto : A. Overbeek

tel : 442819

## BIJ DE DIENSTEN

Afke Boes

*Wat was het fijn dat er op Goede vrijdag en Paasmorgen – na een lange periode van alleen de aanwezigheid van medewerkers - weer kerkgangers aanwezig mochten en konden zijn!*

*OOK heel mooi dat bij deze beide Vieringen er de muzikale inbreng was van Henk Hilgeman en Esther Brederoo (op Goede Vrijdag) en Aartjan van Pelt en trompettist Arie Plomp (op Paasmorgen)*

***Graag onderstreep ik (namens en vanuit het WED) hetgeen ds. Kees Burger ook al verwoordde na de dienst op Paasmorgen: DANK aan allen die zoveel inzet hebben getoond bij de intensieve voorbereiding en uitvoering van deze diensten!***

**Zondag 25 april** begroeten we dhr. Fred Flantua uit Loenen aan de vecht als (bekende) voorganger.

**Zondag 2 mei** ook een bekende predikant: Rianne van der Nagel uit Linschoten; deze dienst verzorgt ons combo VIER de muzikale inbreng.

**Zondag 9 mei** komt ds. Joost Schelling uit Woerden naar De Open Poort.

**Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag** is er geen kerkdienst.

**Zondag 16 mei** is onze voorganger ds. Trees van Montfoort uit Utrecht.

**Eerste Pinksterdag zondag 23 mei** weet ds. Ans Creemer uit Kudelstaart de weg naar Harmelen weer te vinden en deze dag m.m.v. combo VIER.

**Zondag 30 mei** fijn dat ds. Martha Verstoep uit IJsselstein weer naar Harmelen komt.

**Zondag 6 juni** is ds. Hans Blom uit Almere onze gastpredikant. Deze predikant is senior beleidsmedewerker bij Het Leger des Heils. Het is al heel lang geleden dat hij in de O.P. in een dienst voorging. Fijn om hem weer eens te mogen begroeten!

*Sinds vorig jaar maart zitten we nu al in het ritme van “het nieuwe normaal”.*

*We mogen heel blij zijn met de inzet van alle gastpredikanten. Ze DOEN het toch maar: het steeds vroegtijdig overleg en het aanleveren van gegevens voor de Nieuwsbrief om vervolgens voor te gaan in diensten van de periode met geen en nu een gering aantal kerkgangers, met ook het creatief “inspelen” op het niet mogen zingen.*

*Overigens: responsies en het gezamenlijk bidden van het “Onze Vader” is toegestaan!*

*De laatste keer dat er sprake was van veel kerkgangers was de Openluchtdienst in september.*

*Zouden we daar nu weer op moeten wachten..... OF mogen we erop gaan vertrouwen dat - nu de vaccinatie in volle gang is gezet - het einde in zicht is...de tijd zal het leren!*

**HOUD MOED**

**HEB LIEF**

### Opvolgingen kerkenraad

Zoals u weet zijn er enkele vacatures in de kerkenraad. In Meeleven en de Nieuwsbrief heeft u hierover kunnen lezen. De kerkenraad maakt zich zorgen over het geringe aantal reacties dat binnengekomen is naar aanleiding van de berichten en wijst de gemeente op haar verantwoordelijkheid in dezen.

Voor de scriba is er een opvolger gevonden. Anneke Boskma wil dit belangrijke en tijdrovende werk van Marcel den Hartog overnemen. De kerkenraad is Anneke zeer erkentelijk hiervoor. Vanwege de komst van een nieuwe predikant is de kerkenraad akkoord gegaan met het verlengen van één jaar van Oda van Groen als ouderling en lid CvK en Gerrit Elings als voorzitter van de kerkenraad. De kerkenraad vindt het belangrijk dat er een stabiel team staat als dominee Roffel begint. In de loop van het komende kerkelijk jaar kan dan samen met hem gekeken worden naar nieuwe leden.

Er blijft dan nog een vacature openstaan voor pastoraal ouderling. Deze taak is al sinds een jaar vacant. Momenteel worden er hierover gesprekken gevoerd.

Het lijkt er dus op dat we in september weer een voltallige kerkenraad hebben.

## **Overhandigen Beroepsbrieven van De Open Poort en De Ontmoetingskerk**

*Gerrit Elings*

Op zaterdag 10 april ben ik, samen met de voorzitter van de diaconie van De Ontmoetingskerk te Kamerik, op bezoek geweest bij dominee Geurt Roffel om hem de Beroepsbrieven namens beide kerkenraden te overhandigen. De ontvangst was allerhartelijks. Daarnaast heb ik, namens de Gemeente van De Open Poort, dominee Roffel een fles wijn en een geseald brood (vacuüm in plastic verpakt) overhandigd om onze verbondenheid te symboliseren. Een vers brood was uiteraard mooier geweest maar vanwege de pandemie is voor deze oplossing gekozen. Dominee Roffel was zichtbaar verrast door dit gebaar en benadrukte hoe belangrijk de Maaltijd van de Heer voor hem is waarin brood en wijn ons aller verbondenheid met Christus symboliseren.

Op zondag 11 april heeft dominee Roffel zijn eigen gemeente geïnformeerd over het beroep dat door Harmelen en Kamerik op hem is uitgebracht.

Op zondagmiddag heeft dominee Roffel mij telefonisch laten weten dat hij dat hij beroep aanvaardt en op zondagavond heb ik de ondertekende Beroepsbrief van hem ontvangen.

Over allerlei zaken zoals intrede e.d. zal nog gesproken moeten worden en daarover zult u zeker geïnformeerd worden. Zoals het er nu uitziet zal dominee Roffel voor de zomervakantie zijn intrede doen in onze gemeente. We hebben in ieder geval een nieuwe predikant, die er heel veel zin in heeft, en met wie we als gemeente kunnen bouwen aan onze toekomst.

In de laatste Meeleven stond een inspirerende overdenking van onze bijstand pastoraat dominee Kees Burger over het be-grijpen van het geloof. Ik werd geraakt door het verhaal van het meisje dat de kern van haar geloof verwoordde met *vergeving*. Maar er bleef ook iets bij mij haken, met name toen het ging over dat be-grijpen. En dan gaat het niet over iets wat Kees schreef, want zijn verhaal heb ik met veel plezier en instemming gelezen, maar veel meer over iets van mij persoonlijk. De overdenking zette mij dus aan het denken en dat is, volgens mij, precies de bedoeling van een overdenking.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw kwam ik in aanraking met het werk van de middeleeuwse Franse theoloog / filosoof Pierre Abélard (eerste helft 11<sup>de</sup>, tweede helft 12<sup>de</sup> eeuw) die stelde dat hij eerst wilde begrijpen om daarna te kunnen geloven (*nihil credendum nisi prius intellectum*). Abélard durfde te twijfelen aan de geloofsantwoorden van zijn tijd. Dat werd hem overigens niet in dank afgenomen. Hij werd in de ban gedaan en zijn leer werd in 1140 door de synode van Sens veroordeeld.

Abélard's woorden ervoer ik als een openbaring. Zeker in die tijd wilde ik het geloof begrijpen en voor het eerst las ik iemand die daar zo openlijk voor uitkwam. Ik had natuurlijk wel in de gaten dat geloof voorbij het begrijpen gaat maar dat wil toch niet zeggen dat je alles maar moet aannemen? Juist die gezonde twijfel heeft er toe geleid dat we de Bijbel op alle mogelijke manieren zijn gaan onderzoeken en er achter zijn gekomen dat de historische boeken, om maar een voorbeeld te geven, helemaal niet zo historisch zijn als er eeuwenlang voor waar is aangenomen. Voor mij heeft het 'begrijpen' mijn geloof juist verdiept. Zo ging ik de scheppingsverhalen niet meer lezen als een verklaring over het ontstaan van de aarde maar als een ouverture van de Bijbel waarin geschetst wordt waar het in mijn leven, in ons leven, op aan komt. Zoals bij de ouverture van een opera de dragende melodieën al bij

aanvang naar voren komen zo worden de grote thema's al in de eerste boeken geschetst. En de rest is uitwerking. Door te willen begrijpen is het verhaal van Abraham geen historische gebeurtenis gebleven – het is de vraag of hij daadwerkelijk geleefd heeft – maar een bemoedigend verhaal van een mens die een stem hoorde, deze stem vertrouwde en met deze stem op weg ging zonder te weten waarheen, in het vertrouwen dat het goed zou komen. Is dat niet de kern van wat geloof is?

Ik heb veel respect voor mensen die leven vanuit een eenvoudig geloof en voor wie dat genoeg is. Uiteindelijk gaat het daar ook om. Want wat heeft een mens aan begrijpen als er daarnaast niet een handelen is?

Het grote belang van het willen begrijpen, en dus het belang van Abélard, is dat aannames, ook in de geloofsleer van de kerken, betwijfeld kunnen worden. De kerkvaders van de Reformatie onderkenden dit en reageerden scherp op excessen zoals bijvoorbeeld de aflaat. Maar ook deze kerkvaders beweerden, op grond van de Bijbel, dingen die we nu beslist niet meer zouden onderschrijven. Bekend zijn het antisemitisme van Luther (Joden zijn de duivel in eigen persoon) en de positie van de vrouw (ondergeschikt aan de man) bij Calvijn. Op 6 april jl. overleed de rooms-katholieke Zwitsers theoloog Hans Küng die de onfeilbaarheid van de paus aan de kaak stelde. Dit koste hem zijn leerbevoegdheid wat hem zeer zwaar viel.

Geloven heeft voor mij, kortom, dus aan de ene kant te maken met vertrouwen, met hoop, of zoals dat meisje tijdens de catechisatie aangaf, met vergeving. Maar aan de andere kant met het stellen van kritische vragen, met onderzoek, met twijfelen en niet zeker weten. Begrijpen en geloven sluiten elkaar niet uit maar vullen elkaar aan in die ene alomvattende vraag: hoe kan ik het leven verstaan?



## FINANCIEN

*Marcel den Hartog*

De penningmeester van het College van Kerkrentmeesters heeft in de kerkenraadsvergadering van 30 maart de jaarrekening over 2020 gepresenteerd en toegelicht. De kascontrolecommissie heeft de jaarrekening gecontroleerd, en haar bevindingen gedeeld met de kerkenraad. De kascontrolecommissie adviseert de Gemeente om de penningmeester en daarmee de Kerkenraad decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in 2020. Op basis van het advies van de commissie bestaande uit Pieter Aartsma en Oege Boskma is de jaarrekening formeel vastgesteld. Namens de kerkenraad hartelijk dank voor de controle en uitgebrachte adviezen. Ook dank richting de penningmeester Evert Stoffelsen voor het opstellen en toelichten van de jaarrekening.

Als u inzage wilt in de jaarrekening, kunt u contact opnemen met de penningmeester van het CvK.

## VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

*Ria de Heer*

### Opbrengst Collecten in kerk

17 januari	Coll.prot.Kerk: Ondersteuning gem.	€ 10.00
	Meeleven	€ 10.00
14 februari	KerkinActie: Noodhulp	€ 10.00
	Diaconie	€ 10.00
21 maart	KerkinActie: Werelddiaconaat	€ 10.00
	Diaconie	€ 10.00
04 april	Onderhoudsfonds	€ 62.00
	KerkinActie: Werelddiaconaat	€ 66.00
	40 Dagentijd Diaconie	€ 141.05

### **DAT ER EEN MORGEN KOMT**

Ga met ons God  
de lange weg  
van onmacht en verdriet  
naar kracht en opstanding.  
Ga met ons die weg  
die over sterven heen  
naar onaantastbaar leven voert.  
Duld onze vragen.  
Erken ons verdriet.  
Verzacht wat zo pijn doet.  
En laat er ook licht zijn.  
Blaas de gloed  
van verlangen weer aan.  
Dat er een morgen komt  
die ons optilt.  
Dat er een avond is  
van vervulling,  
van eeuwig weerzien  
en thuis zijn met allen.

Kris Gelaude

Voor wie bidden wil, uitg. Averbode/ Forte

Met zijn allen op weg naar Pinksteren en het mooie weer hoop ik.  
Zelf vind ik dit altijd een mooie tijd. Alles gaat weer bloeien en de  
blaadjes komen weer aan de bomen.  
Sommigen doen een grote schoonmaak in huis en in de tuin maken  
we het weer vrolijk met de bloeiende plantjes.

De spaardoosjes voor de veertig dagen tijd hadden een mooie  
opbrengst, €166,05. Dank voor uw gaven.

Als Diaconie hebben wij met Pasen 80 kaarten naar gedetineerden gestuurd. Deze zullen ze denk ik hebben ontvangen en sommigen konden ook een kaart door sturen. Dit jaar hebben wij met de vier diakenen een groet op de kaart gezet maar volgend jaar hopen we het weer met zijn allen te kunnen doen.

Ook de 75-plussers hebben een paasgroet ontvangen. Een bosje narcissen en een mooie kaart, getekend door Oege Boskma. Bedankt dat je zo'n mooie kaart hebt gemaakt, Oege!

Voor de voedselbank heeft Marja 10 april tijdens een uurtje bij De Open Poort weer veel boodschappen mogen ontvangen. Dit heeft u misschien zondag 11 april wel gezien via onze uitzending. De volgende inzameling gaat 8 mei plaatsvinden. Van 10 tot 11 uur kunt u bij De Open Poort uw lang houdbare boodschappen weer brengen. Bedankt voor uw gaven en wat mooi dat we zoiets voor onze medemensen kunnen doen.

7 april hebben we een digitale vergadering gehouden met de drie kerken uit Harmelen over allerlei activiteiten die we gezamenlijk doen zoals: het vakantieproject, de vakantie envelop, Schoen doen en de Septembermarkt. Genoeg te bespreken en gelukkig dankzij de computer kan dit. We hopen dat het vakantieproject en de septembermarkt door kunnen gaan. Dit alles op verantwoorde manier, dus als het niet kan dan een jaartje later.

## **COLLECTES**

- 25 april: Kerk in Actie/ Binnenlands diaconaat  
Kerk
- 2 mei: PKN/ Jong Protestant  
Kerktelefoon
- 9 mei: Kerk  
Kerk in actie/ Noodhulp
- 16 mei: Diaconie  
Kerk

*Toelichting collecte 25 april- Vrolijkheid in asielzoekerscentra*  
Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug. In asielzoekerscentra wachten ze op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven.

Stichting De Vrolijkheid organiseert in azc's wekelijks het KunstLab, met creatieve activiteiten zoals dans, theater, muziek, film en fotografie voor kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren ontdekken en ontwikkelen hun talenten. Kunst en creativiteit versterken hun veerkracht en zelfvertrouwen.

Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat jonge azc-bewoners ook in de schoolvakanties creatieve workshops kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor bewoners van azc's worden de workshops afgesloten.

*Toelichting collecte 2 mei 2021 - Kerk als thuisplek voor jongeren*  
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen, of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen en waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben.

*Toelichting collecte 9 mei 2021 - Libanon/Jordanië - Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen*

Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meeste terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije. Zij hebben alles achter moeten laten en leven in grote armoede. Via een netwerk van kerken in deze regio ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen op verschillende manieren, onder andere met een opleiding of het opzetten van een eigen bedrijfje. Daardoor zijn ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen sterker.

# Jeugdpagina de Open Poort

Leesrooster KND van Bijbel Basics

Voorlopig is er nog geen kindernevendienst en geen crèche. De ouders kunnen op de website van Bijbel Basics (<https://www.debijbel.nl/thuismateriaal>) het leesrooster met activiteiten bekijken en thuis aan de slag gaan.

Zondag 25 april

Jesaja 11:1-10: over een rechtvaardige koning die vrede zal brengen.

Zondag 2 mei

Jesaja 55:1-5: over eten en drinken waar je niets voor hoeft te betalen.

Zondag 9 mei

Efeziërs 6:14-17: de gelovigen moeten Gods wapens gebruiken om zichzelf te verdedigen.

Zondag 16 mei

1 Timoteüs 4:11-16: Timoteüs moet een voorbeeld zijn voor iedereen.

**Jesaja 11 : 6**



© DATJEGROEENMAG



Frauenkirche  
Ev.- Luth. Kirchgemeinde Grimma

## **VANUIT DE GRIMMACONTACTGROEP**

In de contacten met partnergemeente Grimma krijgt elkaar schrijven op dit moment meer accent.

In februari ontvingen wij als gemeente een brief van Conny Beijer, kerkelijk werker in Grimma en vanuit De Open Poort is er een paasgroet met foto's naar Grimma gegaan.

Beide zijn in Meeleven en de Nieuwsbrief afgedrukt.

We zijn op weg naar Pinksteren, en een feest is een mooi moment om groeten uit te wisselen.

John heeft met Albrecht Günther afgesproken dat er vanuit Grimma namen met het adres komen

van mensen bij wie een kaartje welkom is. Daar willen we graag gemeenteleden bij betrekken.

Vind je het leuk om een kaartje te sturen en zo met deze activiteit mee te doen, vraag dan om een naam met adres bij de Grimmacontactgroep.

Dat kan bij John Welling: Mail: [john\\_welling@hotmail.com](mailto:john_welling@hotmail.com)

Ria Griffioen Tel: 0348-443253

Miep van Bommel Tel: 0348-441602

Ellen Verkleij Tel: 0348-442314

Bep Nagelhout Tel: 0348-443410

## DANK JE WEL

*Mia van der Sluijs*

De Corona-maatregelen raken ons allemaal, ook in kerkelijk opzicht. Eerst konden we nog met een beperkt aantal mensen fysiek in “de Open Poort” aanwezig zijn, ook dat was op een gegeven moment niet meer mogelijk. Gelukkig kan dit nu weer wel.

Maar wat een flexibiliteit en creativiteit kwam er tevoorschijn. Online-diensten, Nieuwsbrieven.

Fijn dat we op deze manier, ook al is het allemaal afstandelijker, toch met elkaar verbonden blijven.

Daarom HARTELIJK DANK aan

- De Kerkenraad. Zij moesten lastige beslissingen nemen, ook allemaal op afstand, vanachter een computerscherm. Dat moet niet altijd even gemakkelijk zijn geweest en veel energie hebben gekost, en nog steeds.
- De beroepingscommissie. Dat zij juist in deze periode, in samenspraak met onze broeders en zusters uit Kamerik, een kandidaat hebben gevonden en dat er een beroep is uitgebracht: Hulde.
- Onze diaconie. Naast hun vaste taken (onder andere groeten aan 75-plussers, inzamelen Voedselbank, rondbrengen verjaardagskaarten) regelen zij nu ook de registratie van het kerkbezoek.
- Organisten/pianisten: fijn dat we op jullie muziek thuis mee kunnen zingen.
- Leden van de Cantorij en VIER: fijn dat jullie ons lied laten klinken.

- Bloemencommissie: iedere week een fleurige aankleding om ook thuis via het scherm van te genieten.
- Werkgroep Eredienst: Er is, samen met ds. Kees Burger, veel aandacht aan de Kerst- en Paasdiensten geschonken. Bijzonder mooie ervaringen.
- Communicatie met gastpredikanten: vraagt in deze periode veel (extra) tijd en overleg over de spelregels.
- Schoonmaakteam: we zien jullie nooit aan het werk, maar schoon is het!
- Redactie/techniek Nieuwsbrieven: die verschijnen niet vanzelf in de mailbox!
- Geluid en beamer: alles is altijd prima te zien en te horen.
- Camerateam: iedere week weer opnieuw met een klein team ons van beelden te voorzien, ik ben er stil van. En niet alleen op zondag zijn jullie er, tijdens de Kerst- en Paasdienst konden we zien dat jullie ook op locatie filmen. En dat allemaal vrijwillig, petje af.

De lijst is waarschijnlijk niet volledig, excuses voor wie vergeten is.

Nog even doorbijten. Houd geloof, hoop en liefde.

En laten we bidden dat we elkaar snel weer fysiek in “de Open Poort” mogen ontmoeten.



## INFO BERICHTEN IN HET KORT

*Bron: Nederlands Bijbelgenootschap*

‘Een fascinerend, geheimzinnig en soms onmogelijk boek’  
‘Ik prijs me gelukkig dat ik de Bijbel van huis uit meekreeg’, zegt theologe en tv-presentatrice Jacobine Geel in de NBG-podcast Bijbelbekenissen. ‘De Bijbel bepaalt me erbij dat het niet om mij draait. Het is een fascinerend, geheimzinnig en soms onmogelijk boek met grote impact. Begin er gewoon maar eens in te lezen. En vraag je af: wat zegt het mij?’

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-een-fascinerend-geheimzinnig-en-soms-onmogelijk-boek/>

Wit-Rusland: na 500 jaar een nieuwe bijbelvertaling

*De Bijbel Wereldwijd 2021 – deel 1*

Het werk van de 155 bijbelgenootschappen gaat door, ook in moeilijke omstandigheden. Zoals in Wit-Rusland. Daar werkt het Bijbelgenootschap van Wit-Rusland (BGWR) – met steun van het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap – aan een bijbelvertaling in eigentijds Wit-Russisch. De vorige vertaling dateerde uit 1517. Ook biedt het BGWR hoop en hulp aan christenen in deze periode van politieke onrust.

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-een-fascinerend-geheimzinnig-en-soms-onmogelijk-boek/>

Internationale Moedertaaldag: de Bijbel in je moedertaal

Een moedertaal – die hebben we allemaal. Het begint met een paar woordjes. Al snel worden dat zinnen en verhalen. Maar taal is zoveel meer dan een verzameling woorden en grammaticaregels. Het is dé manier om je te verbinden met de ander, om je gevoel in woorden te vangen, om betekenis te geven aan de wereld om je heen. Dat maakt taal, en met name je moedertaal, zo bijzonder. Reden genoeg voor een feestje: Internationale moedertaaldag.

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/internationale-moedertaaldag-de-bijbel-in-je-moedertaal/>

Het vertaalwerk aan de NBV21 is klaar

Het vertaalteam dat vanaf 2017 de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) reviseerde, is klaar. 'De eindredactie van alle bijbelboeken is afgerond en de laatste knopen zijn doorgehakt', vertelt projectleider Matthijs de Jong. De allerlaatste knoop zat in Jesaja 29.

Link: <https://nbv21.nl/over-de-nbv21/>



## VAN DE REDACTIE

De lay-out van dit nummer was in handen van Barbara Mandok  
Kopij voor het volgende nummer inleveren **11 mei tot 19.00 uur**.

### **Kopij inleveren op DINSDAG !!!**

E-mailadres: [redactie@deopenpoortharmelen.nl](mailto:redactie@deopenpoortharmelen.nl)

Of in de brievenbus van Wil Schouten, **Oudeland 110**

Jaargang	Nr	Inleveren	Verschijnt
55	6	11 mei	21 mei
55	7	8 juni	18 juni
55	8	6 juli	16 juli ( 8 weken)
55	9	31 aug	10 sept

### **Meeleven voor belangstellenden**

€ 20,- per jaar door overmaking van het bedrag op:  
NL61INGB 0000363157 t.g.v. Ger. Kerk Harmelen  
met vermelding van gastlezer Meeleven.

### **Een bericht van het kerkelijk bureau**

Een verhuizing, een huwelijk, de geboorte of het overlijden van een gemeentelid. Dit alles moet ook verwerkt worden in de kerkledenadministratie. Om dit goed op orde te kunnen houden, stelt het kerkelijk bureau het heel erg op prijs als u deze mutaties door wilt geven.

**Adres: Hans den Braber, zie achterkant Meeleven!**

**Emailadres : [hans261030@gmail.com](mailto:hans261030@gmail.com)**

**Onderwerp : kerkelijk bureau**