



DE OPEN POORT
PROTESTANTSE GEMEENTE HARMELEN

DE
OPEN
POORT
PROTESTANTSE
GEMEENTE
HARMELEN

Vrijdag 2 april 2021

De Open Poort / Goede vrijdag

19.00 uur : Ds. C. Burger

te : Kamerik

Kerkauto : C. van der Veer

tel : 506659

Zondag 4 april 2021

De Open Poort / Pasen

10.00 uur : Ds. C. Burger

te : Kamerik

Collecte : Onderhoudsfonds

Deurcollecte : Kerkinactie

Kerkauto : W. Hoogendoorn

tel : 06 - 24797808

Zondag 11 april 2021

De Open Poort

10.00 uur : Ds. L.L.J. Webbink

te : Linschoten

Collecte : Meeleven

Deurcollecte : Onderhoudsfonds

Kerkauto : C. de Heer

tel : 442069

Zondag 18 april 2021

De Open Poort

10.00 uur : Ds. T.M. van Montfoort

te : Utrecht

Collecte : Diaconie

Deurcollecte : Kerk

Kerkauto : L. Elings

tel : 443204

BIJ DE DIENSTEN

Afke Boes

We zijn blij dat besloten kon worden dat er vanaf Goede Vrijdag weer 30 kerkgangers welkom zijn en er door 2 leden van de cantorij of VIER mag worden gezongen.

Goede Vrijdag 2 april 19.00 uur

In deze dienst is onze voorganger ds. Kees Burger.

Medewerking:

Henk Hilgeman : vleugel en orgel;

Esther Brederoo: zang en dwarsfluit;

Els Terpstra en Ruud Sneller: lectoren

Paasmorgen zondag 4 april

Ook deze zondag is ds. Kees Burger de voorganger.

Medewerking:

Aartjan van Pelt: vleugel en orgel;

Arie Plomp: trompet;

Anneke Sloesarwij en Jeroen Verkleij: zang

De bloemencommissie: versiering van het kruis;

Anneke Boskma: Lector.

Deze Paasmorgen is er een verhaal voor de kinderen.

Deze beide bijzondere diensten werden - in overleg en samenwerking met de WED en de bloemencommissie - voorbereid en we hopen dat we ons in de kerkzaal en thuis met elkaar oprecht verbonden mogen voelen in het stilstaan bij het lijden en daarna het vieren van de opstanding van onze Heer!

Zondag 11 april

Graag verwelkomen we deze zondag dhr. ds. Leo Webbink uit Linschoten.

Ons combo VIER zal deze zondag de muzikale begeleiding weer mogen verzorgen!

Zondag 18 april

Mw. ds. Trees van Montfoort uit Utrecht is deze zondag onze voorganger.

Zondag 25 april

Voorganger is dhr. Fred Flantua uit Loenen aan de Vecht.

IN MEMORIAM

Gerrit van Dam

Op dinsdag 9 maart is overleden Gerrit Marie van Dam in de leeftijd van 87 jaar.

Gerrit was een bekende verschijning in onze gemeente, een man van trouw, en vaste gewoontes.

Hij kwam overigens uit Utrecht waar zijn vader schoenmaker was. Hij groeide op in een groot, armlastig gezin. Hij moest een vak gaan leren van zijn ouders en werd timmerman. Hij bracht het van krullenjongen tot bedrijfsleider, in een bedrijf was hij tientallen jaren werkte, trouw als hij was. Hij trouwde met Elly, eveneens uit Utrecht. Tot hun grote vreugde werd na 15(!) jaar zoon Michiel geboren en daarna ook nog dochter Evelien.

Gerrit tobde al dertig jaar met zijn gezondheid. Hart, vaten en later ook Parkinsonachtige verschijnselen speelden hem parten. Hij vocht zich echter met een ijzeren wil altijd weer door de moeilijkheden heen, daarbij geholpen door zijn opgewekte karakter. Een zorgzame, trouwe, vrolijke man. Vele jaren ging hij ook naar de dagbesteding, want stilzitten kon Gerrit niet en hij heeft daar ook aardig wat afgetimmerd.

Een bacterie werd Gerrit fataal. Hij kwam voor de zoveelste keer weer in het Antoniusziekenhuis te liggen en werd daarna overgeplaatst naar het Zorgspectrum. Maar het was op. Hij leed ondragelijke pijn en zijn heengaan was dan ook zoiets als een bevrijding.

Op 15 maart namen we van Gerrit van Dam afscheid in De Open Poort. "Hij had een volle kerk verdiend", zei Elly. Dat kon helaas niet, maar velen hebben de dienst via de livestream gevolgd. We lazen de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. We herkenden Gerrit in

die gewonde man, langs de kant van weg, zomaar ineens afhankelijk. Maar vooral ook in de barmhartige Samaritaan die geheel onbaatzuchtig die gewonde man te hulp schiet. Want zo zei zijn gezin- dát waren de twee woorden die kenmerkend waren voor Gerrit: trouw en onbaatzuchtig.

We leven mee met zijn gezin, vooral ook met zijn lieve Elly, die vooral de laatste jaren 'topsport' moest bedrijven als mantelzorgster. Laat de woorden van het lied dat we zongen in de dankdienst haar en allen die Gerrit missen troosten:

'Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.' (lied 263)

ds. Kees Burger

DE DEUR OP EEN KIER!

Beste gemeenteleden,

Het moderamen van de generale synode schreef onlangs op de site van de PKN dat men er veel belang aan hecht gemeenten perspectief te bieden en daarom is het moderamen van de generale synode van mening dat de deur naar voorzichtige versoepelingen moet worden opengezet.

De kerkenraad heeft over dit bericht van gedachten gewisseld met de vraag wat dit betekent voor de gemeente van de Open Poort. Alle mitsen en maren zijn aan bod gekomen zoals dat er veel oudere gemeenteleden zijn die een verhoogd risico lopen. Maar ook de wisselende cijfers met betrekking tot het aantal besmettingen maken de weg terug naar 'normaal' nog ongewis.

Op de PKN site staat dat "het heel goed is ons te realiseren dat meer ruimte ook meer verantwoordelijkheid betekent". Daarnaast worden "kwetsbaren en risicogroepen geadviseerd de dienst online te (blijven) volgen".

Na ampele overwegingen heeft de kerkenraad het volgende besloten:

Vanaf Goede Vrijdag 2 april wordt de kerk weer opengesteld voor het bezoek van de eredienst. Maximaal dertig kerkleden zijn dan welkom. Bezoekers voor Goede Vrijdag melden zich voor woensdagavond 31 maart voor 21.00 uur aan. Voor de zondagse vieringen geldt dat u zich aanmeldt voor vrijdagavond 21.00 uur. Dit kan via diaconie@deopenpoortharmelen.nl of via 06-82680882. Uiteraard gelden de regels voor het reinigen van de handen en het dragen van een mondkapje totdat u plaatsneemt op de plek die u aangewezen krijgt. Daarnaast blijft de anderhalve meter maatregel van kracht.

Samenzang blijft nog steeds **niet** mogelijk. We willen wel de contorij en V!ER de gelegenheid geven de vieringen te begeleiden, mits er wordt voldaan aan het maximum van twee zangers.

Behoort u tot een risicogroep maar heeft u inmiddels uw vaccinaties ontvangen dan kan het zijn dat u een andere afweging maakt dan het hierboven genoemde advies van de PKN.

De kerkenraad wil met dit besluit de deur weer op een kier zetten. Het is wellicht minder dan u gehoopt had maar meer dan we de afgelopen maanden hebben gekregen.

Als de coronamaatregelen door de overheid worden versoepeld of aangescherpt dan zal de kerkenraad naar bevinden handelen. U wordt daar dan snel over geïnformeerd. Tot die tijd geldt dit nieuwe beleid dat op 2 april ingaat.

VOORTGANG BEROEPINGSWERK

Gerrit Elings

Als u deze Meeleven leest is inmiddels bekend wat de stemming over het voornemen van de kerkenraad dominee Geurt Roffel te beroepen heeft opgeleverd. Op 28 maart zal ik zelf in de kerk de uitslag van de stemming bekendmaken. Het is van belang dat, zoals de kerkorde voorschrijft, een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen positief is over de te beroepen predikant. Echter, de stemgerechtigde leden van de gemeente hebben dan nog vijf dagen de tijd om tegen de gevolgde procedure in beroep te gaan bij de kerkenraad. Dit dient schriftelijk en ondertekend te gebeuren. Als er geen bezwaren worden ingebracht of de ingebrachte bezwaren ongegrond worden bevonden kan de

gekozen kandidaat beroepen worden tot predikant van onze gemeente. Dit gebeurt middels een beroepsbrief. De beroepen predikant heeft dan drie weken de tijd om schriftelijk op het beroep te reageren.

Het is dus een spannende tijd en afgaande op het aantal uitgebrachte stemmen kan ik zeggen dat de beroeping leeft onder onze gemeenteleden.

Zoals al eerder op diverse plekken aangegeven verloopt het beroepingsproces vanwege covid-19 niet zoals dat onder normale omstandigheden zou moeten verlopen. We hebben hierover al geruime tijd geleden contact gehad met de PKN en deze heeft ons de ruimte gegeven het proces op een alternatieve wijze in te richten. We hebben met u gecommuniceerd via Nieuwsbrieven, Meeleven en mededelingen in de vieringen. Tenslotte hebben we een filmpje opgenomen met dominee Roffel zodat u hem wat beter heeft leren kennen. Gemeenteleden die, om welke reden dan ook, geen gebruik maken van de Nieuwsbrief hebben een brief in hun brievenbus ontvangen en hen is de mogelijkheid geboden om extra informatie op te vragen. Op deze manier is geprobeerd u bij het proces te betrekken. Gezien het aantal reacties mogen we niet ontevreden zijn. Maar we kijken allemaal uit naar het moment waarop we elkaar weer in levende lijve kunnen ontmoeten.

De hand van God

Iemand heeft eens gezegd dat onze doden pas echt overleden zijn als er niemand meer is die hem of haar heeft gekend. Onze doden blijven in ons voortleven in herinneringen, door middel van foto's, brieven of andere voorwerpen die we bewaren. Maar ook een geur, kleur of klank kan herinneringen oproepen aan iemand die ons ontvallen is. Er zijn, kortom, veel manieren waarop wij onze doden levend houden. Hoeveel troost kunnen sommige mensen ontvangen bij het bezoeken en onderhouden van een graf? En terwijl het graf wordt onderhouden wordt er gepraat tegen de overledene, mét hem of haar, lief en leed gedeeld, vragen worden voorgelegd. Het zijn allemaal manieren om het verschrikkelijke verlies te verwerken, voor zover dat werkelijk mogelijk is.

De dichter Marinus Nijhof had zo'n herinneringsmoment toen hij bij Zaltbommel aan de oever van de Waal in het gras lag en schreef daarover een prachtig gedicht dat heel bekend is geworden.

DE MOEDER DE VROUW

*Ik ging naar Bommel om de brug te zien.
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden
die elkaar vroeger schenen te vermijden
worden weer burens. Een minuut of tien
dat ik daar lag, in 't gras, mijn thee gedronken
mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd-
laat mij daar midden uit de oneindigheid
een stem vernemen dat mijn oren klonken.*

*Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer kwam
langzaamaan stroom af door de brug gevaren.
Zij was alleen aan dek, zij stond bij 't roer,*

*en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren.
O, dacht ik, o dat daar mijn moeder voer.
Prijs God zong zij, Zijn hand zal u bewaren.*

Het gedicht is door velen geëxegeseerd maar daar waag ik mij niet aan. En daar gaat het mij nu niet om. Het gedicht ontroert mij nog iedere keer als ik het lees. Ik heb het voorgedragen aan het graf van mijn eigen moeder die eind vorige eeuw overleden is. In die sterke, aan het roer staande, psalmzingerende vrouw herken ik haar, net zoals Nijhof. Maar er is nog een reden waarom ik het gedicht bij haar teraardebestelling heb gelezen en dat heeft te maken met de laatste strofe van het gedicht.

Het gebeurde toen mijn moeder zes jaar was. Toen ze, als gezin, uit de kerk kwamen vertelde haar vader tegen haar moeder dat hij iets ernstigs te vertellen had. Hij had, gedurende de kerkdienst, een stem vernomen 'dat', zoals Nijhof het omschrijft, 'zijn oren klonken'. Die stem had hem gezegd dat hij zijn huis (gezin) moest voorbereiden 'want gij gaat sterven'. Hij verzekerde mijn oma dat ze zich, ondanks alle verdriet, geen zorgen hoefde te maken omdat Gods hand hen zou bewaren.

Vanuit ons perspectief bekeken een onverantwoorde toezegging. Het was 1918, de Eerste Wereldoorlog was nog niet afgelopen, de beurskrach van 1929 moest nog komen met alle ellende van de jaren dertig met grote werkeloosheid en armoede. En tenslotte de Tweede Wereldoorlog. Als in die tijd een vrouw, met vier jonge kinderen, haar man verloor betekende dat in veel gevallen een marginaal bestaan.

Mijn opa werd ziek ten gevolge van de Spaanse griep, en overleed kort daarop.

De belofte aan mijn oma gedaan bleek betrouwbaar. Het was beslist geen vetpot maar zelfs in de hongerwinter (1944 – 1945) had mijn

oma genoeg om te delen met anderen. Mijn moeder heeft dit verhaal haar leven met zich meegedragen en het heeft haar gevormd tot een optimistisch mens die over tegenslagen heen durfde te kijken.

Mijn oma is kort na mijn geboorte overleden. Zowel mijn opa, oma als mijn moeder leven in mij voort door middel van dit hoopvolle verhaal. Het heeft ook mij gevormd en mij moed gegeven als ik met verdriet of teleurstellingen te maken kreeg of als er nieuwe uitdagingen op mijn weg kwamen. Het is voor mij een Paasverhaal van hoop en vertrouwen in donkere perioden van het leven.

Prijs God, Zijn hand zal u bewaren.

Een paar jaar geleden zei een vriend tegen mij: "Ik zat in de Leidse Pieterskerk bij een uitvoering van de Mattheüs Passion van Telemann. Ineens realiseerde ik mij dat de klassieke leer van verlossing en verzoening, van Jezus die al onze zonden op zich nam om ons, om mij als mens met God te verzoenen mij vreemd geworden is. Ik schreef het zelfs die avond op: Het landt echt niet bij me, ik kan er niets mee, het maakt niets los van emotie of van existentieel inzicht."

Ik moet eerlijk zeggen dat ik met hem meevoelde. In mijn eerste gemeente

zei een oude boer tegen me: "Ik kan rustig sterven. Christus heeft de kwitantie met zijn bloed betaald." Eigenlijk vind ik dat huiveringwekkende woorden. Ze zijn ingegeven door de zondagen 4-6 van de Heidelbergse Catechismus, waar de verzoening op een rationalistische, juridisch logische wijze 'begrepen' lijkt te worden. Maar verzoening kan niet begrepen worden en in een dogmatische formule worden gevat. Dan gaat er iets kapot. Dan wordt het een soort mantra.

Moeten we Goede Vrijdag dan maar opzij zetten? Nee, maar het is wél cirkelen om een geheim, om iets wat niet te vatten is.

Ik herinner me nog goed dat ik op een avond aan belijdeniscatechisanten het 'waarom' van het sterven van Christus probeerde uit te leggen. Het werd een ingewikkeld betoog en iedereen keek me wat wazig aan. Toen zei een meisje: "Het zal allemaal wel waar zijn, dominee, maar ik kan er niet veel mee. Weet u", - en ze pakte haar kettinkje en wees op het hangertje, een kruisje – "dit kruisje heeft voor mij met vergeving te maken en dat is voor mij genoeg."

Niet zij, maar ik kreeg een catechisatielesje!

Veel meer dan het katholicisme heeft de protestantse traditie letterlijk alles willen 'be-grijpen'. Dat heeft veel mensen vervreemd van de kerk. Gaandeweg heb ik veel meer oog gekregen voor de

kruismystiek, die het onzegbare onzegbaar laat zijn. In de geloofsgemeenschap van Taizé wordt elke vrijdag een groot kruis de kerk binnengedragen. Veel mensen, allemaal jongeren, knielen daar dan bij, raken het kruis aan. Ik ben dat prachtig en ontroerend gaan vinden. Ik zou willen sterven met een houten kruisje in mijn handen. Is elk spreken dan onmogelijk? Nee, maar het moet wel tastenderwijs, zoekend, langs de richels van de woorden. Kijkend naar een afbeelding van het kruis kom ik niet zo gauw meer tot theologische overwegingen, hoewel ik ze allemaal ken. Maar met de woorden van Professor Bram van der Beek zeg ik: "Hij is één van ons en Hij is God. Hij draagt mijn leven met mijn hopeloze kluwen van schuld. Hij draagt de woede die ik in mij voel en Hij draagt mijn depressie en agressie. Hij is bij mij in het lijden, in het aangezicht van de dood. Hij is bij mij als ik oppervlakkig door het leven ga."

Christus biedt mij op onzegbare wijze zijn vrede aan. Méér dan theologen spreken schilders en dichters voor mij over Golgotha. Ik denk aan die prachtige woorden van Martinus Nijhoff.

*Ze grepen hem terwijl zijn vrienden sliepen
En het verraad kuste als een vriend zijn mond.
Rumoer was in de stad, en mannen liepen
Met toortsen in de donk're straten rond.*

*Een menigte drong op het plein: ze riepen:
"Kruis Hem! Kruis Hem!". Hij, die gebonden stond
Voor het paleis, zag in hun oogen 't diepe
Geheim, waarvoor hem God ter wereld zond.*

Dat is het. Het is alles een geheim. Ik deel in dat geheim, maar ik doorgrond het niet. Dat moeten we ook niet willen.

VANUIT DE DIACONIE

Marja Vilijn

Op de tweede zaterdag van april is er weer een mogelijkheid om spullen in te leveren voor de voedselbank.

We hebben vanuit de diaconie samen met de gereformeerde kerk in Woerden een nieuwe actie. Het thema van deze actie is "Nieuwe kleding voor Pasen"

Het is bedoeld voor mensen die van maximaal 110% van het minimum inkomen moeten rondkomen. Hierbij zullen mensen benaderd worden voor een aanvraagformulier, maar als u denkt hiervoor zelf in aanmerking te komen of kent u iemand die hier (waarschijnlijk) voor in aanmerking komt, neem dan gerust contact met ons op via de mail diaconie@deopenpoortharmelen.nl en dan wordt de aanvraag verder behandeld.

Wij hopen dat we hiermee weer een hoop mensen blij kunnen maken.

Voor de Vijverhof hebben we een actie met chocolaatjes. Marja heeft op een vrijdagochtend samen met iemand van de hervormde kerk 64 zakjes gevuld met chocolaatjes en 16 schaalpjes met allerlei paaslekkers.

Deze worden samen met de tekeningen van de kinderen van school naar de bewoners gebracht.

Collectes:

Datum	Eerste collecte	Tweede collecte
04-04-21	Onderhoudsfonds	Kerk in actie: Werelddiaconaat
11-04-21	Meeleven	Onderhoudsfonds
18-04-21	Diaconie	Kerk

U kunt de collectes overmaken op het rekeningnummer wat achter in meelevens staat.

Veertig dagen

Veertig dagen de kruisweg door
in Jezus spoor
veertig dagen naar Hem kijken
elke dag meer op hem lijken
veertig dagen vergeving vragen
Zijn kruis dragen
dagelijks schuld belijden
met de zonde strijden

Veertig dagen mee
naar Gethsémané
bespot, geslagen, veracht
in de donkere nacht
vallen en weer opstaan
struikelend, verlangend meegaan
veertig dagen verwondering
stilte in bezinning

veertig dagen bidden
om Jezus in ons midden
veertig dagen geloof opwekken
meer van Jezus ontdekken
veertig dagen waken
een geloofsreis maken
veertig dagen dichterbij Hem
volg zijn stem

Veertig zinnen

Veertig dagen met Jezus alleen
om het kruis heen
in aanbidding
we horen Zijn smeking
Mijn God, Mijn God
waarom verlaat U Mij
wat een liefde, wat een trouw
Mijn kind, het is voor jou

Dat Hij gestorven is
Hij koos de duisternis
voor het licht
geeft ons Hemels uitzicht
veertig dagen kwetsbaar
eeuwig dankbaar
voor het wonder
van genade zo bijzonder

Jeugdpagina de Open Poort

Leesrooster KND van Bijbel Basics

Voorlopig is er nog geen kindernevendienst en geen crèche. De ouders kunnen op de website van Bijbel Basics (<https://www.debijbel.nl/thuismateriaal>) het leesrooster met activiteiten bekijken en thuis aan de slag gaan.

Met Pasen sluiten we het veertigdagenproject af, waarvoor de kinderen thuis materiaal hadden gekregen om zelf mee aan de slag te gaan.

Zondag 4 april Eerste Paasdag

Johannes 20:1-18: Maria uit Magdala en twee leerlingen ontdekken dat Jezus' graf leeg is, en Maria ontmoet daarna de opgestane Jezus zelf

Zondag 11 april

Jesaja 6:1-8: over de roeping van de profeet Jesaja.

Zondag 18 april

Jesaja 2:1-5: over de tijd die eens zal komen waarin de mensen zullen leven zoals God het wil, en er vrede zal heersen op aarde.

KLEURPLAAT VOOR PASEN



JEZUS IS OPGESTAAN

Gemis

Laat mij niet omzien vol verdriet
om wat er niet meer is,
maar dankbaar zijn voor wat ooit was
al blijft ook het gemis.
Dan kan ik door mijn tranen heen
weer lachen, ondanks het verdriet,
want ik vind troost in de herinneringen
die je voor mij achterliet.

*Uit de dichtbundel: Bloem-lezing, een leven in meer dan honderd gedichten
door Lenie Terlouw- Kleijwegt. De gedichtenbundel verkrijgbaar bij Anneke
Boskma- de Zoet*

De Kringloopcommissie biedt aan:

Heeft u spullen nodig voor uzelf of voor bijvoorbeeld een kind dat op zichzelf gaat wonen, informeer dan eens bij de Kringloopcommissie. Of breng eens een bezoekje aan de schuur van Johan. U zult versteld staan wat we allemaal te koop hebben. De Kringloopcommissie is het hele jaar bezig met het ophalen van spullen, verkoop via Marktplaats en natuurlijk tijdens de Septembermarkt. De opbrengst van de verkoop van dit alles is voor het onderhoud van de kerk.

We verkopen o.a.: fietsen, huisraad, witgoed, electronica, tuin.

Zoekt u iets of heeft u vragen, neem dan contact op met:

Johan Griffioen

Haanwijk 29

Tel: 443253 of 06-23107137

VAN DE REDACTIE

De lay-out van dit nummer was in handen van Kees van Kesteren
Kopij voor het volgende nummer inleveren **13 april tot 19.00 uur.**

Kopij inleveren op DINSDAG !!!

E-mailadres: redactie@deopenpoortharmelen.nl

Of in de brievenbus van Wil Schouten, **Oudeland 110**

Jaargang	Nr	Inleveren	Verschijnt
55	5	13 april	23 april
55	6	11 mei	21 mei
55	7	8 juni	18 juni

Meeleven voor belangstellenden

€ 20,- per jaar door overmaking van het bedrag op:
NL61INGB 0000363157 t.g.v. Ger. Kerk Harmelen
met vermelding van gastlezer Meeleven.

Een bericht van het kerkelijk bureau

Een verhuizing, een huwelijk, de geboorte of het overlijden van een gemeentelid. Dit alles moet ook verwerkt worden in de kerkledenadministratie. Om dit goed op orde te kunnen houden, stelt het kerkelijk bureau het heel erg op prijs als u deze mutaties door wilt geven.

Adres: Hans den Braber, zie achterkant Meeleven!

Emailadres : hans261030@gmail.com

Onderwerp : kerkelijk bureau