

DE
OPEN
POORT
PROTESTANTSE
GEMEENTE
HARMELEN



DE OPEN POORT
PROTESTANTSE GEMEENTE HARMELEN

Zondag 14 maart 2021

De Open Poort

4^e zondag 40 dagentijd

Biddag voor gewas en arbeid

10.00 uur : Ds. M.C.A. Korpel

te : Leusden

Collecte : Meeleven

Deurcollecte : Kerkinactie

Zondag 21 maart 2021

De Open Poort

5^e zondag 40 dagentijd

10.00 uur : Mw. E. Bruggemans

te : Amsterdam

Collecte : Kerkinactie

Deurcollecte : Diaconie

Zondag 28 maart 2021

De Open Poort

6^e zondag 40 dagentijd /

Palmzondag

10.00 uur : Ds. M. Verstoep

te : IJsselstein

Collecte : Kerk

Deurcollecte : Prot. kerk / Jong

Protestant

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 14 maart verwelkomen we graag ds. Marjo Korpel uit Leusden.

Ook 7 februari stond zij op ons rooster, maar het duivels dilemma was de corona.

En...al had zij toch willen komen: deze zondag was het voor haar ABSOLUUT onmogelijk geweest naar Harmelen te rijden.

Ds. Kees Burger was al bereid gevonden deze dienst te doen en trotseerde deze zondag dapper code donkerrood!

Zondag 21 maart is onze voorganger de studente Eva Bruggemans, die al met regelmaat in diensten voorgaat en nu voor het eerst bij ons!

Zondag 28 maart zien we weer een bekende predikant: ds. Martha Verstoep uit IJsselstein.

Deze zondag van Palmzondag is er ook aandacht voor de kinderen.

Diensten in de Stille Week

In overleg met ds. Kees Burger en de kerkenraad is besloten dat er dit jaar GEEN diensten zijn op Witte Donderdag en Stille Zaterdag.

Goede Vrijdag (2 april) en Paasmorgen (zondag 4 april) is ds. Kees Burger onze voorganger.

Samen met organist/pianist Henk Hilgeman zal Esther Brederoo op Goede Vrijdag medewerking verlenen met zang en dwarsfluit.

Paasmorgen missen we - evenals vorig jaar - de mooie en gezellige start van het gezamenlijk Paasontbijt.

In de dienst wordt muzikale medewerking verleend door Aartjan van Pelt op de vleugel en/of het orgel en trompettist Arie Plomp.

Ook zal er Paasmorgen een verhaal voor de kinderen worden verteld.

Tenslotte

Veel waardering voor de inzet en creativiteit van predikanten en pianisten/organisten die, gedurende de periode dat we niet mogen zingen gedurende de viering, met een prachtige alternatieve invulling komen.

VANUIT DE KERKENRAAD

Gerrit Elings

Zoals bekend hebben de beroepingscommissies van De Open Poort en de Ontmoetingskerk gezamenlijk een kandidaat voorgedragen die zij beroepbaar achten als predikant in beide kerkelijke gemeentes. Voordat de kerkenraad meer informatie naar buiten kon brengen was het noodzakelijk dat er eerst een kennismakingsgesprek zou plaatsvinden met de kandidaat. Dit gesprek heeft afgelopen woensdagavond, 24 februari, plaatsgevonden. Het was een online gesprek dat gevoerd werd aan de hand van tevoren opgestelde vragen. De voorzitters hebben de vragen samengevat voor het gesprek. Alle kerkenraadsleden van zowel De Open Poort als de Ontmoetingskerk waren woensdag jl. aanwezig. Het gesprek met de kandidaat werd gevoerd door beide voorzitters.

Na het kennismakingsgesprek zijn beide kerkenraden uiteen gegaan en hebben afzonderlijk hun bevindingen besproken. Daarna zijn beide kerkenraden weer bijeen gekomen om de uitslag te bespreken.

Het verheugt de kerkenraad van De Open Poort u te melden dat de kandidaat, dominee Geurt Roffel, door beide kerkenraden unaniem als onze nieuwe voorganger wordt voorgedragen aan de leden van beide gemeenten.

Beide kerkenraden waren onverdeeld positief over dominee Geurt Roffel. Woorden en zinnen die genoemd werden om hem te typeren zijn ‘inspirerend, positief, sterk inhoudelijk, pastoraal, durft grenzen aan te geven, kent zichzelf goed, realistisch, eerlijk, kan goed luisteren’.

We menen als kerkenraad met dominee Geurt Roffel een zeer geschikte menselijke voorganger te hebben gevonden die het pastoraat als een van zijn belangrijkste werkzaamheden ziet.

Dominee Geurt Roffel is zesenvestig jaar, woont en werkt in Amersfoort en is getrouwd met zijn man Kars. Het feit dat hij met een man getrouwd is, is in het gesprek met de kerkenraden aan de orde gekomen. Wij hebben daarbij met name geïnformeerd of hij ervaring heeft met weerstand hiertegen in de gemeenten waarin hij gewerkt heeft en hoe hij hier mee omgaat. Als gemeente van De Open Poort hebben wij al jaren geleden besloten dat dit bij ons geen belemmering mag vormen bij het uitvoeren van belangrijke taken en werkzaamheden in onze gemeente.

Met dominee Roffel is afgesproken dat hij nog een filmpje maakt waarin hij zichzelf voorstelt en dat, zodra dit beschikbaar is, met u gedeeld zal worden.

Aan u, als gemeentelid van De Open Poort, wordt gevraagd of u kunt instemmen met de voordracht van dominee Geurt Roffel als voorganger voor onze kerkelijke gemeente voor 0,4 fte. U heeft daartoe **tot 28 maart** de tijd. U kunt uw stem indienen via de e-mail van onze scriba: scriba@deopenpoortharmelen.nl of via een briefje bij de scriba in de brievenbus, Bergmolen 25, 3481 AD te Harmelen. Ik wil u oproepen gebruik te maken van uw stem.

Op 28 maart zal na de viering de uitslag van de stemming bekend worden gemaakt waarna de kerkenraad op basis van deze stemming formeel een besluit neemt. U heeft daarna nog vijf dagen de tijd om bezwaar aan te tekenen tegen dit besluit. Als alles loopt zoals wij dat

als kerkenraad hopen dan zou het zo maar kunnen dat we begin april dominee Geurt Roffel officieel kunnen beroepen.

De kerkenraad is zich bewust van de ongemakkelijkheid van de gekozen procedure. Vanwege de pandemie is het echter niet mogelijk een gemeentevergadering bijeen te roepen waarin hoofdelijk gestemd kan worden zoals de kerkorde dit voorschrijft. De PKN biedt gelukkig ruimte aan kerkenraden om hun gemeenteleden op een alternatieve wijze bij het stemproces te betrekken. Diverse opties zijn besproken en de gekozen variant is, ons inziens, de minst slechte. Het is niet anders. Wij rekenen op uw begrip hiervoor.

Heeft u nog geen informatie ontvangen en bent u benieuwd hiernaar, stuurt u dan een e-mail naar nieuwsbrief@deopenpoortharmelen.nl

U krijgt dan het volgende opgestuurd:

1. Rapportage beroepingswerk voorganger voor de Protestantse Gemeenten van Kamerik en Harmelen, opgesteld door de beroepingscommissies. In deze rapportage staan ook links waarop u kunt doorklikken om o.a. naar vieringen geleid door dominee Roffel.
2. Het curriculum vitae (CV) van dominee Geurt Roffel.

Mocht u het moeilijk vinden om de websites te openen die in de rapportage genoemd worden dan is Greet den Braber, lid van de beroepingscommissie, bereid u daarbij te helpen. U kunt haar bereiken via de telefoon 0348-441788 of 06-28815209. Bij geen gehoor graag de voicemail inspreken. U kunt haar ook mailen: greetdenbraber@gmail.com

U heeft inmiddels allemaal het bericht ontvangen dat het beroepingsproces heel concreet is geworden met de voordracht van dominee Geurt Roffel. Als alles loopt zoals ik hoop dan wordt dit proces ergens in april afgerond met een daadwerkelijk beroep. Als we eenmaal zo ver zijn dan ga ik ervan uit dat dominee Roffel het beroep ook zal aanvaarden en dat we, samen met de gemeente van de Ontmoetingskerk, weer een nieuwe voorganger hebben. Dat betekent dat we het vanaf het afscheid van Hetty Brederoo een dik jaar zonder voorganger hebben moeten doen. En dat was niet het makkelijkste jaar in ons bestaan als kerkelijke gemeente, ik hoef u daarover niets te vertellen.

Waarom is het zo belangrijk om een voorganger te hebben? Ik kan me de gesprekken nog herinneren bij het vertrek van Evert Jan van Katwijk. Persoonlijk was ik er een voorstander van om de tijd te nemen en niet te snel te werk te gaan en vooral eerst te kijken wat voor type voorganger er op dat moment bij onze gemeente paste. Maar er waren anderen die juist vaart wilden maken. Eén argument kan ik me uit die tijd nog herinneren en dat was de vraag wie onze doden zou moeten begraven. Een hele belangrijke vraag, uiteraard, in een gemeente met veel ouderen. Een uitvaart is, mijns inziens, een heel intiem en persoonlijk gebeuren waarbij een voorganger die bekend is met de overledene en de familie het verschil kan maken.

Een ander belangrijk punt is natuurlijk het pastoraat. Hoe moet het met het pastoraat in de gemeente als er geen dominee is? Het is bekend dat een pastoraal gesprek alleen maar kan plaatsvinden als er sprake is van vertrouwen. En dan helpt het wel als mensen elkaar kennen en weten wat ze aan elkaar hebben. Nu hebben wij gelukkig een uitstekend pastoraal team. En de laatste twee voorgangerloze tijdperken zijn en worden voortreffelijk ingevuld door respectievelijk Leo Webbink en Kees Burger. Maar toch, een eigen voorganger, die

ten minste een aantal jaren verbonden is aan de gemeente, heeft uiteindelijk de voorkeur.

Voor mij is nog een ander aspect van belang. Een voorganger is ook een leraar die zijn of haar gemeente meeneemt als de Schriften geopend worden, die aan de hand van de Bijbel de gemeente voorgaat in een ingewikkelde tijd waarin zoveel zekerheden verdwenen zijn. Uiteraard is het van belang dat we hierover ook als gemeenteleden onderling praten, maar een voorganger die hiervoor is opgeleid kan meer achtergrondinformatie, inzicht en perspectief bieden.

Ik moet denken aan het verhaal uit het boek waarover ik in een van de laatste Nieuwsbrieven sprak en dat ik te leen heb gekregen van een gemeentelid. Het is een Chassidische vertelling:

Karel Lippe was een joodse geleerde en lange tijd arts in Jassy (Roemenië). Hij was wijd en zijd bekend om zijn grote medische deskundigheid. Op een dag kwam een eenvoudige jood bij hem op bezoek die tot zijn patiënten behoorde. Hij vertelde blijmoedig aan dokter Lippe dat hij vanaf heden geen gebruik meer hoefde te maken van zijn doktersadviezen. 'Hoezo? Vertel eens!', zei Lippe nieuwsgierig. De man zei: 'Ik heb ontdekt dat de leraar van mijn kinderen een boek heeft dat "Boek der ziekten" heet. Als ik nog eens ziek mocht worden, kan ik in het boek opzoeken welke ziekte ik onder de leden heb en vervolgens voor mijn eigen genezing zorgen.' 'Pas dan maar op', sprak Lippe, 'dat je niet overlijdt aan een drukfout!'

KOMEN WE TERUG?

ds. Kees Burger

Toen de Amerikaanse generaal MacArthur vanwege de invasie van Japan in 1942 verdreven werd van de Filippijnen sprak hij de gedenkwaardige woorden: 'I shall return'. Dat heeft hij drie jaar later ook waargemaakt.

Shall we return? Zullen wij terugkomen? Zullen wij terugkomen in de kerk nadat het virus ons eruit had verdreven?

Dat is een spannende vraag.

Laatst zei iemand mij: "Ik ben dol op de on-line vieringen. Ik kijk er altijd naar. Nu hóef ik niet meer naar de kerk van mezelf, en van die stem van mijn ouders die ik nog altijd hoor." Ze vond de on-line diensten een bevrijdende ervaring en hoopt dat ze blijven.

Natuurlijk zijn er ook velen die de kerk op zondag heel erg missen. Dat is dan het samen-zijn, het zingen, de ontmoeting, de gemeenschap die je voelbaar beleeft.

Toch bleek uit een onlangs gehouden enquête dat er ook mensen te zijn die zeggen dat ze helemaal niets missen en zelfs het geloof vaarwel aan het zeggen zijn. Het was blijkbaar een sleetse gewoonte geworden.

Ik vroeg me af: hoe zit het met mij? Ik ben tenslotte met emeritaat en ik hóef niet meer. En ik ken genoeg emeriti die binnen de kortste tijd helemaal afhaken. Maar tot mijn vreugde voel ik het anders. Ik hoor tot de mensen die de kerk op zondag heel erg missen. Wat verlang ik naar een volle kerk, méér dan ooit.

Waarom? Wat mis ik dan? Waarom kerk?

Iemand zei: "Ik kan mij een gelegenheid herinneren, dat ik mij zeer gelukkig voelde als schepsel van God. Ik liep in de regen, zong 'raindrops keep falling on my head'. Ik was domweg gelukkig en zeer verenigd met mijn God. Als je God in het gewone leven niet tegenkomt, kan je het wel vergeten."

Precies, maar waarom dan kerk?

Omdat je van het geloof geen eenzaam avontuur moet maken!
De Geest zoekt vaste voet!

Natuurlijk, een mens kan iets met God hebben als hij op de fiets zit. 'Je kunt God loven onder het aardappel rooien', zei een oude theoloog eens. Zeker, maar wat in je leeft, dat wil je ook uiten en delen. Dat is oer-menselijk. Als je verliefd bent, mag iedereen dat weten. Zo zoekt het geloof ook naar uitingsvormen. Dat is altijd zo geweest. In de oudste culturen vind je al plaatsen van samenkomen, totempalen en tempeltjes. Geloven is vooral meervoud.

Laten we eerlijk zijn: geloven in je eentje is vaak maar een armzalig gebeuren. Maar mét dat armzalig gebeuren ga je dan naar de kerk, en dan ga je zingen. Je gaat zingen. Hoor mij. Je weet dat het woorden zijn die je alleen nooit zomaar zou durven zeggen. Ze zijn groter dan je hart, en tóch stem je in. Je haalt zelfs opgelucht adem. Je vouwt je handen. Daar was 't van de week ook al niet meer van gekomen. Nu wel. Je voegt je in een geheel dat jou helpt om te geloven, en dan kán er zich een wereld voor je openen die je vergeten was. Heerlijk! Ineens maak je weer deel uit van een schare die niemand tellen kan. Gods grote huisgezin.

Maar.....stel je je nu eens voor: je gaat dus naar de kerk, na corona. Je gaat weer naar de kerk en er is niemand meer!

Wat een verantwoordelijkheid hebben we voor elkaar.

Waar blijft mijn geloof als er niemand meer met mij wil geloven?

Jezus zegt: het huis moet vol.

Hij zegt dat in een gelijkenis over een gastheer die een grote maaltijd aanrichtte, maar de gasten kwamen niet, want de één had dit en de ander dat. Er kan heel wat tussen ons en God inschuiven.

En dan zit God te zitten aan het hoofd van de tafel en het eten staat koud te worden. Waar blijven ze nu? Je hóórt het verdriet, zoals Jezus elders ook zegt: "Jullie gaan toch ook niet weg?"

"Het huis moet vol", zegt Jezus.

Komen we terug?

Wat hóóp ik dat velen dat zullen beamen. We shall return.

Lopen de tranen dan over onze wangen als we weer voluit kunnen zingen?

Dat zou zomaar kunnen.

VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Evert Stoffelsen

Aktie kerkbalans

Er zijn nog enkele leden aan wie wij willen vragen hun formulieren in te leveren. Het is verheugend dat er meer verhogingen zijn dan in voorgaande jaren.

En dat velen hun toezegging al over maakten!

Maar er zijn ook dalingen door pensionering, verhuizing en overlijden.

Ten opzichte van 2020 is een daling begroot van €4.000,- en dit zal zeker de helft minder worden.

Als diaconie krijgen wij regelmatig verzoeken om diverse doelen te steunen. Alhoewel wij graag iedereen willen helpen moeten wij soms keuzes maken en dan is het erg fijn om feedback te krijgen wat er met de donatie is gedaan. Zo krijgen we bv regelmatig een nieuwbrief van ds. Marieke Sillevius Smit over de ontwikkelingen in Villa Vrede en dit keer kregen wij ook bericht van ds. Leon Rasser en deze mail wil ik graag met u delen:

Geachte leden van de diaconie van De Open Poort te Harmelen,

Langs deze weg willen we u hartelijk danken voor uw giften voor ons werk voor de zeevarenden in de haven van Amsterdam. Het afgelopen jaar zijn er twee grote acties gehouden. Met Pasen zijn aan boord van alle schepen tulpen bezorgd. Op de schepen waar de internetverbinding slecht was, zijn ook simkaartjes uitgedeeld. De reacties hierop waren verbaasd, verrast en soms emotioneel. Met kerst hebben we, mede dankzij uw bijdrage, maar liefst 750 pakketjes kunnen maken. Als blijvend aandenken ontvingen de zeevarenden een blik met toeristische afbeeldingen. Het blik was gevuld met een zak stroopwafels, een kerstgroet en een herbruikbare USB-stick met kerstmuziek en een kerkdienst. De pakketten zijn overigens niet alleen bezorgd in de haven van Amsterdam. We mochten ook met een bevoorradingschip meevoeren zodat opvarenden van schepen die voor anker lagen in de Noordzee niet vergeten werden. Een fantastische ervaring. Via het internet kregen we tientallen berichten van zeevarenden die hun dank uitspraken voor de attenties, die we mede dankzij u, konden geven.

Het hele jaar worden de zeevarenden voorzien van SIM-kaartjes. Gratis, tegen kostprijs of tegen een gereduceerd tarief. Afhankelijk van de situatie waarin de zeevarende zich bevindt. Al met al gaat het om vele honderden kaartjes. Ook stellen we tweedehands kleding

beschikbaar. De behoefte aan o.a. warme sjaals, handschoenen, jacks en mutsen blijkt groot.

Dankzij uw financiële steun kunnen we veel betekenen voor de zeevarenden, nogmaals onze hartelijke dank.

Namens de Nederlandse Zeevarendencentrale waarin opgenomen het Protestants Koopvaardijwerk Amsterdam, ds. Leon Rasser.

Door dit soort reacties wordt geld dat in een collectezakje wordt gedaan, of in deze tijd: geld dat over wordt gemaakt, haast tastbaar. Je voelt dat je er iets waardevols mee hebt kunnen betekenen voor ander.

Zo hebben we ook van de voedselbank enthousiaste reacties mogen ontvangen voor uw bijdragen van 13 februari jl. De eerstvolgende inzameling zal op 13 maart zijn en dan is Connie van Leeuwen van 10:00-11:00 uur bij De Open Poort om uw gaven in ontvangst te nemen.

Bij de Plus hebben we 70 boodschappenpakketten in ontvangst mogen nemen doordat we met heel veel Harmelenaren van de drie kerken zegeltjes gespaard hebben. De afgelopen week hebben we de pakketten rondgebracht en het is mooi om te zien hoe blij verrast mensen zijn met deze zeer welkome attentie. Iedereen heel erg bedankt voor uw hulp!

Binnenkort gaan we ook met de drie kerken van Harmelen weer Paasattenties maken voor de bewoners van de Vijverhof. We mogen weliswaar niet naar binnen om onze Paasgroet te overhandigen maar op deze manier kunnen we toch laten zien dat er aan hen gedacht wordt.

Zoals in de vorige Meeleven al door Jan aangekondigd hebben we 80 kaarten voor de Paasgroeten actie van het PKN gekocht. Deze kaarten hebben we allemaal van een persoonlijke groet voorzien en

zullen verspreid worden onder gedetineerden in binnen- en buitenland.

Collectes:

Denkt u ook aan de collectes nu u niet in de kerk aanwezig kunt zijn? U vindt ons rekeningnummer achter in Meeleven. Graag vermelden voor welke collecte uw bijdrage bestemd is.

14 maart:

1^e collecte Meeleven

2^e collecte Kerk in actie: Binnenlands diaconaat

21 maart:

1^e collecte Kerk in actie: Werelddiaconaat

2^e collecte Diaconie

28 maart:

1^e collecte Kerk

2^e collecte Collecte Protestantse kerk: Jong Protestant

Toelichting:

Collecte 14 maart: Armoede is in Nederland een groeiend probleem. Met name in regio's als Groningen en Limburg zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog en gaat de armoede vaak over van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Kerken willen graag helpen en starten bv voedselbanken en kledinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou staan. Helaas zijn deze kerken zelf vaak klein en hebben weinig financiële middelen. Met uw bijdrage kan kerk in Actie deze kerken begeleiden en ondersteunen in hun diaconale taak.

Collecte 21 maart: Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks rond kunnen komen. De Javaanse Kerk helpt om coöperaties op te zetten waardoor de boeren minder

afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Ook wordt hen geleerd om duurzaam te verbouwen en gevarieerd te koken met lokale gewassen. Helpt u mee? Geef boerengezinnen via Kerk in Actie een beter inkomen!

Collecte 28 maart: Elk jaar gaan meer dan zesduizend jongeren in heel Nederland aan de slag met de PaasChallenge. De PaasChallenge, die wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is ontwikkeld door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. In dit spel vol puzzels, opdrachten en uitdagingen doorleven jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is. Met uw bijdrage geeft u jongeren die het paasverhaal al vaak hebben gehoord de kans om op een nieuwe manier in aanraking te komen met de boodschap van Pasen!

Jeugdpagina de Open Poort

Leesrooster KND van Bijbel Basics

Voorlopig is er nog geen kindernevendienst en geen crèche. De ouders kunnen op de website van Bijbel Basics (<https://www.debijbel.nl/thuismateriaal>) het leesrooster met activiteiten bekijken en thuis aan de slag gaan.

De komende weken gaan we verder met het veertigdagenproject op weg naar Pasen.

Zondag 14 maart

Johannes 14:15-17, 25-28: Jezus belooft dat de heilige Geest de leerlingen zal helpen en dat Jezus'vrede altijd bij hen zal blijven.

Zondag 21 maart

Johannes 15:9-17:

Jezus houdt van de leerlingen, en zij mogen die liefde aan elkaar doorgeven.

Zondag 28 maart

Johannes 18:1-14:

een groep soldaten komt om Jezus gevangen te nemen.



VANUIT DE GRIMMACONTACTGROEP

Bep Nagelhout

Hierbij stuur ik jullie de handgeschreven brief uit Grimma van Conny Beijer. Ze heeft in het Nederlands geschreven. Op een bijgevoegd kaartje schrijft ze: "Ik hoop de brief heeft niet te veel fouten... Ik ben nog aan het oefenen!!! Groetjes, Conny"

Grimma, 8.2.20

Lieve vrienden van Harmelen!

Wij wensen Gods zegen voor het nieuwe jaar 2021!

Wij zijn heel blij dat de Kerstdienste 2020 in onze grote "FrauenKirche" in Grimma konden plaats vinden. We weten helemaal niet wat met Pasen en Pinksteren in onze gemeente kan gebeuren. In iedere geval gaan we een digitale dienst op youtube aanbieden.

Met 2021 zullen we het beste er maar van hopen dat het goed gaat met de Pandemie.

Onze Gemeente heeft nu een nieuwe structuur en naam. We noemen ons vanaf dit moment "Kirchspiel Muldentale". We zijn dus een nieuwe verbond en behoren nog de gemeenten Colditz, Naunhof, Trebsen, Mutzschen, ... bij.

Er zijn een aantal projecten in het lopen.

Bijvoorbeeld herstellen bij ons orgel in de FrauenKirche en op zomere gaan we met de jongeren op het IJsselmeer zijlen omdat de reis op de winter vakantie naar Zweden helaas niet doorgaan kan. Hopelijk is er een ontmoeting op oktober mogelijk!

Met lieve groeten,

Ewe Grimmaes! ☺

VANUIT HET PASTORAAT

Ziekenhuis

Dhr. Gerrit van Dam werd enkele weken geleden ernstig ziek. Hij moest worden opgenomen in het Antonius-ziekenhuis te Nieuwegein. Er bleek een bacterie in zijn bloed te zitten waardoor de tussenwervelkolom ontstoken was. Hij ondergaat nog een lange antibioticumbehandeling. Gerrit is een vaat-patiënt en helaas werd daar niet goed naar gekeken. Dat bracht hem verder achterop en veroorzaakte veel pijn.

Maar hij is een vechter. Gerrit wordt nu verpleegd in het Zorgspectrum te Nieuwegein. En hij houdt goede moed. Zijn vrouw Elly bezoekt hem trouw. Ze wordt bijna dagelijks gereden, veelal door leden van onze kerk. Zij zijn beiden heel dankbaar voor alle belangstelling en alle praktische hulp.

Vergeet mij nietjes

De bloemen waren voor:

10 januari	Mvr. R. Kamphuis
17 januari	Mvr. L. Catsburg
24 januari	Fam. D. de Groot
31 januari	Mvr. N. Immel
7 februari	Mvr. D. Bierling
14 februari	Dhr. T. van der Kooij

Richtlijnen voor het maken van opnames in kerkdiensten

In de Open Poort maken we sinds de coronacrisis gebruik van liveopnames die via YouTube beschikbaar worden gesteld. Hierbij zijn wij gebonden aan een aantal richtlijnen, opgesteld door de PKN. Met dit stukje wil de Kerkenraad u hierover informeren.

Kerkdiensten mogen worden uitgezonden en de opname mag op internet worden geplaatst. Er is wel een aantal zaken om rekening mee te houden zodat de privacy en anonimiteit van de bezoekers gewaarborgd blijven. Hiervoor zijn richtlijnen opgesteld om kerken te helpen dit vorm te geven.

- Breng de mensen die zich in de kerk bevinden niet herkenbaar in beeld. Maak ook geen opnames van de binnenkomst in de ruimte, zodat niet zichtbaar wordt wie de dienst wel en niet bezoekt. Maak geen close-up van mensen en film ze zoveel mogelijk van achteren. Bij speciale gelegenheden, zoals avondmaal, communie, doop, trouwen, moment voor de kinderen etc. kan er gebruik worden gemaakt van een overzichtsbeeld, zodat ook mensen die in het liturgisch centrum staan niet direct herkenbaar zijn.
- Vraag bij speciale gelegenheden (zoals bijvoorbeeld een doop of een huwelijksceremonie) ook expliciet toestemming aan de mensen die in beeld komen. Vaak is dit voor de mensen zelf een fijne herinnering. Leg de toestemming wel (schriftelijk/email) vast, en zorg dat u later kunt aantonen dat u de toestemming heeft gekregen.

- Maak duidelijke afspraken met bijvoorbeeld een organist en het koor, en regel vooraf via schriftelijke toestemming dat beelden mogen worden uitgezonden. Dit kan bijvoorbeeld voorafgaand aan toetreding tot het koor gevraagd worden.
- Zorg voor een apart deel van de ruimte waar de camera geen bereik heeft. Mensen die niet in beeld willen komen kunnen daar gaan zitten.
- Tijdens bijzondere gelegenheden (zoals avondmaal) kan er ook voor gekozen worden om een afbeelding te laten zien (van bijvoorbeeld een avondmaalstafel), of een stilstaand beeld in de kerk (zoals het orgel, een gebrandschilderd raam of een bloemstuk). Tijdens deze gelegenheid brengt u geen mensen zonder toestemming in beeld.

Bijzondere handelingen in de kerk

- Bij gebeden of voorbeden kan er voor gekozen worden om alleen de voorganger of ambtsdrager in beeld te brengen (dit vergroot de betrokkenheid bij de mensen thuis). Let op de persoonlijke informatie die hierbij naar buiten kan komen. Bij twijfel: overleg vooraf met elkaar wat wel en niet wenselijk is en in hoeverre de betrokkene er nadeel van kan ondervinden.
- Indien dit bezwaren oplevert kan er ook voor worden gekozen om een stilstaand beeld in de kerk in beeld te brengen (zoals het orgel, een gebrandschilderd raam of een bloemstuk). Ook kan er een afbeelding worden getoond (zoals gevouwen handen).

- Toon bij samenzang de tekst van het lied dat gezongen wordt. Als dit niet mogelijk is, maak dan een totaaloverzicht van de kerkzaal. Zoom niet in op zingende mensen en breng deze niet herkenbaar in beeld.

Voor en na de dienst

- Voor en na de dienst kunnen er mededelingen worden getoond, bijvoorbeeld vanaf een laptop, een tablet of rechtstreeks van een aanwezige beamer.
- Er kan ook een totaalbeeld van de kerk worden getoond. Zorg er voor dat mensen niet herkenbaar in beeld zijn (zoom dus bijvoorbeeld niet in op de ingang).

NIEUWS OM DOOR TE GEVEN



Veertigdagenproject ‘Niet van brood alleen’

Met het gratis veertigdagenboekje en podcasts *Niet van brood alleen* hoopt het NBG bij te dragen aan verdieping, verstillings en verbinding. Het boekje bevat de bijbeltekst voor de zondagen in een stijl die uitnodigt om alle facetten van een tekst te beleven: de ‘lectio divina’. Voor de woensdagen en de vrijdagden zal via een QR-code in het boekje een podcast te beluisteren zijn met een bijbelgedeelte en een meditatie.

Aanvragen: <https://formulier.bijbelgenootschap.nl/veertigdagentijd>

Bijbel-ontdekkingstocht, podcast en blogs over bijbellezen

Voor wie aan de slag wil met de Bijbel is er het leesplan *Op ontdekkingstocht met de Bijbel*. Daarnaast is er de podcastserie *Bijbelbekenntnissen*. Bekende Nederlanders vertellen over hun worsteling met de Bijbel en welke inspiratie ze eruit halen.

Link: <https://debijbel.nl/leesjebijbel/podcast-bijbelbekenntnissen>

Kopiëren van debijbel.nl kan nu ook met een gratis account

Sinds kort is een belangrijke functionaliteit ook beschikbaar voor alle debijbel.nl gebruikers met een gratis account: het kunnen kopiëren van bijbelteksten. Zo kan je direct aan de slag met de Bijbel, zoals jij dat wilt. Hiermee werkt het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap aan hun missie: de Bijbel dichtbij brengen. Wil je gebruik maken van de kopieerfunctie? Ga naar debijbel.nl en klik op ‘Gratis account’. Heb je al een account? Klik dan op ‘inloggen’.

Link: <https://debijbel.nl/>

Een Nederlandse bijbel voor gezinnen overal ter wereld

In 2015 maakten gezinnen in Nederland en Vlaanderen kennis met de *Samenleesbijbel*.

Inmiddels zijn er vertalingen verschenen in het Spaans, Engels, Portugees en Arabisch. Aan de Roemeense editie wordt gewerkt en er lopen gesprekken over vertalingen in het Frans, Chinees,

Papiamento en Papiamentu. Ook het Bijbelgenootschap van India is geïnteresseerd.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Contactpersoon: <naam>

Bijdragen aan dit project? Meer info:

<https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-middenoosten>

Bijbellezer zocht ook in 2020 liefde, vrede en licht

Liefde, vrede en licht waren in 2020 de meest gebruikte zoekwoorden van bijbellezers op debijbel.nl.

In totaal werd de Bijbel in 2020 op debijbel.nl 10,8 miljoen keer geopend, 0,1 miljoen meer dan in 2019. Met 85.000 nieuwe gebruikers komt het totaalaantal daarvan nu op 225.000. De app biedt de Bijbel in alle op de site beschikbare vertalingen en versies en de Bijbel in audio.

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/bijbellezer-zoekt-ook-in-2020-liefde-vrede-en-licht/>

De Kringloopcommissie biedt aan:

Heeft u spullen nodig voor uzelf of voor bijvoorbeeld een kind dat op zichzelf gaat wonen, informeer dan eens bij de Kringloopcommissie. Of breng eens een bezoekje aan de schuur van Johan. U zult versteld staan wat we allemaal te koop hebben. De Kringloopcommissie is het hele jaar bezig met het ophalen van spullen, verkoop via Marktplaats en natuurlijk tijdens de Septembermarkt. De opbrengst van de verkoop van dit alles is voor het onderhoud van de kerk.

We verkopen o.a.: fietsen, huisraad, witgoed, electronica, tuin.

Zoekt u iets of heeft u vragen, neem dan contact op met:

Johan Griffioen

Haanwijk 29

Tel: 443253 of 06-23107137

VAN DE REDACTIE

De lay-out van dit nummer was in handen van Kees van Kesteren
Kopij voor het volgende nummer inleveren **23 maart tot 19.00 uur.**

Kopij inleveren op DINSDAG !!!

E-mailadres: redactie@deopenpoortharmelen.nl

Of in de brievenbus van Wil Schouten, **Oudeland 110**

Jaargang	Nr	Inleveren	Verschijnt
55	4	23 mrt	2 april (3 wkn)
55	5	13 april	23 april
55	6	11 mei	21 mei
55	7	8 juni	18 juni

Meeleven voor belangstellenden

€ 20,- per jaar door overmaking van het bedrag op:
NL61INGB 0000363157 t.g.v. Ger. Kerk Harmelen
met vermelding van gastlezer Meeleven.

Een bericht van het kerkelijk bureau

Een verhuizing, een huwelijk, de geboorte of het overlijden van een gemeentelid. Dit alles moet ook verwerkt worden in de kerkledenadministratie. Om dit goed op orde te kunnen houden, stelt het kerkelijk bureau het heel erg op prijs als u deze mutaties door wilt geven.

Adres: Hans den Braber, zie achterkant Meeleven!

Emailadres : hans261030@gmail.com

Onderwerp : kerkelijk bureau