

DE
OPE
N
P
O
O
R
T



DE OPE N POORT

PROTESTANTSE GEMEENTE HARMELEN

Zondag 14 feb. 2021

De Open Poort

10.00 uur : Ds. L.J. Rasser

te : Amsterdam

Collecte : Kerkinactie

Deurcollecte : Diaconie

Zondag 21 feb. 2021

De Open Poort

1^e zondag 40 dagentijd

10.00 uur : Ds. P.J. Rebel

te : Utrecht

Collecte : Grimma

Deurcollecte : Kerk

Zondag 28 feb. 2021

De Open Poort

2^e zondag 40 dagentijd

10.00 uur : Ds. W.F. Flantua

te : Loenen aan de Vecht

Collecte : Missionair werk

Deurcollecte : Kerk

Zondag 7 maart 2021

De Open Poort

3^e zondag 40 dagentijd

10.00 uur : Ds. B. Maarleveld

te : Bodegraven

Collecte : Kerk

Deurcollecte : Kerkinactie

Zoals u kunt zien: de komende drie weken mogen we bekende voorgangers welkom heten in De Open Poort.

Omdat nu het besluit genomen is om in het geheel NIET meer te (laten) zingen worden de predikanten hier - zolang dit van kracht is - vanzelfsprekend over geïnformeerd.

Ook laten we in dit schrijven (mede ondertekend door kerkenraad en verzonden door preekvoorzener) weten dat er steeds een musicus aanwezig is en in overleg met de predikant kan zo gepaste invulling worden verzorgd.

Daarnaast is er ook gewezen op de mogelijkheid gebruik te maken van you tube filmpjes van samenzang of anderszins.

Wat mogen we blij zijn dat er steeds voorgangers bereid zijn om in De Open Poort - nu wat kortere - diensten te willen verzorgen en meer dan dat: steeds worden er tijdig gegevens aangeleverd voor de Nieuwsbrief.

Niet alleen is het voor ons als gemeente een groot gemis dat we fysieke ontmoeting zo missen en de diensten nu online of via kerkomroep meegevierd worden, maar ook een aderlating voor de predikanten die tegen lege stoelen en banken aankijken.

Hoe lang dit alles nog gaat duren.....de tijd zal het leren!

BERICHT VAN DE SCRIBA

Marcel den Hartog

In de vorige Meeleven werd teruggekeken op een bewogen jaar. Via dit bericht wil ik ook even kort terugblikken op de 3,5 jaar waarin ik scriba ben geweest binnen de kerkenraad. In deze tijd is ontzettend veel gebeurd, ik vond het bijzonder om dit mee te maken in de rol als scriba. Ik heb deze rol in 2017 aanvaard omdat ik me wilde ontwikkelen in het geloof en mijn steentje wilde bijdragen in onze gemeente. Nita Immel was aftredend scriba en heeft mij wegwijs gemaakt binnen de activiteiten in de kerkenraad gedurende mijn eerste jaar, dank daarvoor Nita. Ook de andere kerkenraadsleden hebben mij geholpen om de rol eigen te maken. De eerste jaren (2017-2019) stonden vooral in het teken van de zorgelijke financiële situatie van de kerk en de plannen rondom de verkoop van het kerkgebouw. Ik vond het heel fijn om te merken dat de gemeente de moeilijke beslissingen niet uit de weg ging en zich nog steeds richt op de toekomst. Nu voorlopig weer in het eigen kerkgebouw! In de nabije toekomst is dat hopelijk weer met een eigen predikant, samen met de Ontmoetingskerk uit Kamerik. Ik hoop dat de predikant ook een ingang kan zijn voor een samenwerking tussen beide gemeente, dat schrijf ik op eigen titel. Vooralsnog betreft de samenwerking enkel het gezamenlijk beroepen van een predikant. Ik vind het oprecht een mooie kans om gezamenlijk op te trekken, echter lijkt me dat ook gewoonweg nodig. We weten dat onze gemeente al een geruime tijd krimpt, dat is geen nieuws en komt veel voor binnen de PKN. Waar onze aandacht de laatste jaren vooral uitging naar de financiële situatie wil ik hier graag aandacht vragen voor het vervullen van alle taken binnen de gemeente. Heel veel gemeenteleden zetten zich in op verschillende gebieden, dat vind ik echt een kracht van onze gemeente. Ik heb dat binnen de kerkenraad met veel plezier en voldoening gedaan. Graag deel ik op deze manier met jullie dat ik de rol van scriba in het najaar zal neerleggen en dat daarmee deze rol binnen de kerkenraad vacant wordt. Zoals Gerrit Elings al eerder heeft aangegeven zal hij

na lange tijd ouderling te zijn geweest binnen de kerkenraad, waarvan het laatste jaar als voorzitter, in het najaar ook terugtreden. Op dat moment zal de kerkenraad bestaan uit 7 leden (zonder predikant), mochten de rollen van ouderling vacant blijven. De kerkorde schrijft voor dat de ambten van predikant, ouderling, diaken en specifiek ouderling-kerkrentmeester moeten worden vervuld. Vandaar dat het kerkordelijk minimum voor de kerkenraad is gesteld op een predikant, twee ouderlingen, twee ouderlingen-kerkrentmeesters en twee diakenen.

Op dit moment heeft de kerkenraad al twee vacatures voor het ambt van ouderling na het aftreden van Afke Boes en Jeannette Sneller, in het najaar komen daar twee vacatures bij. Hiermee voldoet de samenstelling van onze kerkenraad niet aan het kerkordelijk minimum. Voor wie daar meer over wil lezen, zoek op de website van de PKN naar 'uit hoeveel leden moet een kerkenraad minimaal bestaan?'. Hier wordt uitgelegd waarom dat minimum van toepassing is verklaard.

In de hierboven geschetste situatie moet onze gemeente in overleg treden met de classis. Vervolgens wordt een samenwerking met andere gemeenten nadrukkelijk een optie/ mogelijke vervolgstap. De keuzes over de toekomst van de gemeente worden door de kerkenraad genomen, vanwege het krimpende ledenaantal zijn al moeilijke keuzes gemaakt. Ik zie graag dat we onze eigen identiteit behouden en elkaar op de vertrouwde plek kunnen blijven ontmoeten en daar onze erediensten houden. Ik wil echter benadrukken dat bij onvoldoende bezetting van de kerkenraad een bestuurlijk probleem ontstaat waardoor de beslissingsbevoegdheid (gedeeltelijk) bij de classis zal komen te liggen. Zoals ik hierboven aangaf zal als uiteindelijke consequentie de samenwerking en wellicht samengaan met een andere gemeente tot de opties behoren. Dit is de realiteit. Ik vind het daarom belangrijk om het op deze manier met u te delen, als we ons op de toekomst richten doen we dat bij voorkeur als gemeente en staat de kerkenraad daarin niet alleen!

De afgelopen weken was het programma 'De slimste mens' weer op de televisie. Naar blijkt kijken heel veel mensen naar deze quiz die door twee bejaarde mannen wordt gepresenteerd. Er waren dagen bij dat er meer dan twee miljoen mensen keken. Ik vind het ook een leuk programma dat voor wat verstrooiing zorgt in deze monotone tijd. Om de slimste mens te worden heb je wat algemene kennis nodig, je moet taalvaardig zijn en thuis zijn in de media. Vooral bij dit laatste onderwerp val ik steeds weer door de mand. Ik kijk, op nieuws en actualiteiten na, weinig tv. Ik schat in dat als ik mee zou doen ik er al bij de eerste ronde uit zou liggen. Wat mij opvalt is dat de meeste deelnemers heel weinig weten van beeldende kunst. De meeste vragen hierover blijven onbeantwoord. Karel Appel en Pablo Picasso, maar ook Gustav Klimt en Sandro Botticelli zitten bij de meeste deelnemers niet bij de parate kennis. Wat de Bijbelkennis betreft constateer ik hetzelfde. Eenvoudige vragen over Eerste en Tweede Testament zijn aan de meeste deelnemers niet besteed. Daarnaast haalt Maarten van Rossum nog wel eens uit naar mensen die geloven. Als rationalist pur sang kan hij geloof niet anders dan ridiculiseren. Het past niet in zijn denkkader. Het is een trend die al decennia lang breder in onze samenleving opgang maakt: als je gelooft dan ben je toch eigenlijk wel een beetje van lotje getikt. Nu kom je ook regelmatig hele vreemde kostgangers onder gelovigen tegen die ook bij mij de wenkbrauwen doen fronsen of sterker: afschuw wekken. Maar om daarmee al die gelovige mensen belachelijk te maken gaat mij zeker te ver. Het is een manier van denken waarbij het eigen levensbeschouwelijk kader als norm wordt gehanteerd om anderen de maat te nemen. Deze wijze van denken is al zo oud als de weg naar Rome waaraan we ons ook in het Christendom schuldig hebben gemaakt en nog steeds maken.

We kennen een geschiedenis waarbij de wetenschap zich moest aanpassen aan de Bijbel ook als dat aantoonbaar niet klopte. Bekend voorbeeld is Galileo Galilei die bewees dat de aarde niet stilstaat maar als één van de planeten om de zon draait en niet andersom. Op zijn oude dag kreeg hij huisarrest, wat feitelijk nog meeviel in vergelijking met anderen die gefolterd werden of erger. En laten we eerlijk zijn: de gereformeerde kerk, waar de Open Poort uit voortgekomen is, kent zijn eigen 'kwestie-Geelkerken'. Beter bekend onder de vraag of de slang in het paradijs werkelijk gesproken heeft (een zintuiglijk waarneembare werkelijkheid). Bijna honderd jaar geleden speelde dit alles. Het ging Geelkerken om meer oecumenische ruimte in denken over de Schriften maar daar was een groot deel van de goegemeente nog niet aan toe.

Onlangs hoorde ik een podcast over de geschiedenis van het vaccineren en vernam dat het inenten tegen de pokken (het zogenaamde pokkenbriefje) door de historicus en dichter Willem Bilderdijk werd weggezet als antichristelijk. Had Jezus immers niet zelf gezegd dat alleen de zieke de heelmeester nodig heeft? Daarom mocht een gezond lichaam niet gevaccineerd worden. Alleen wie ziek was mocht naar de dokter.

Dat wantrouwen tegenover de medische wetenschap speelt nu ook in andere kringen. Ik heb geen peiling gedaan onder de gemeenteleden van de Open Poort maar ik schat dat de meesten, als het mogelijk is, zich laten vaccineren. Ik ben het in ieder geval wel van plan.

We zijn dus in de loop der eeuwen meegegaan met het denken van onze tijd. Er zullen maar weinig christenen meer zijn in Nederland die geloven dat de aarde het middelpunt van het heelal is of dat gezonde mensen zich niet hoeven te laten vaccineren. Eveneens is ons denken over de scheppingsverhalen in de Bijbel veranderd. Nog maar weinigen zullen deze verhalen lezen als een feitelijke beschrijving van het ontstaan van de aarde. En dat stoort me wel eens als ik mensen,

zoals Maarten van Rossum - die ik overigens waardeer voor zijn geweldige kennis en inzicht in de hedendaagse geschiedenis -, lelijke uitspraken hoor doen over mensen die geloven. Vaak worden oude clichés van stal gehaald om aan te geven hoe belachelijk geloven eigenlijk is. Ook andere godsdiensten hebben hieronder te leiden. In het nieuwe programma van een bekende politieke partij wordt gesproken over de-islamisering en het verbieden van de Koran. Dit krijgt zoveel aandacht in de media dat we vergeten dat de meeste moslims doodgewone mensen zijn die hard willen werken voor de kost en verdraagzaam met hun medemens om willen gaan. Uiteraard zijn er aan de uitersten extremen die er verwerpelijke gedachten en daden op na houden. Maar de enorme steun vanuit christelijk orthodoxe hoek voor een Amerikaanse president, die zijn aanhangers ophitst tot geweld, zou ons aan het denken moeten zetten.

Geloof is bewegelijk en gaat niet uit van in beton gegoten waarheden. Het is, net als wetenschap, een manier om om te gaan met een ondoorgrondelijke wereld waarvan wij geloven dat hij door God geschapen is en aan de mens in bruikleen gegeven om er voor te zorgen. Een wereld waarin wij geroepen zijn om op te komen tegen sociaal onrecht, tegen de ongelijkwaardigheid van mensen met een andere geaardheid, tegen de uitputting van de aarde. Vanuit ons soms irrationele geloof vormen we een stem die roept om recht en gerechtigheid en om naastenliefde. Wat mij betreft een stem die wel meer gehoord zou mogen worden.

Wachten.

Ik merk dat mijn corona-moeheid verandert in corona-boosheid. O nee, ik demonstreer absoluut niet, laat staan dat ik mij rellerig ga gedragen. Maar ik erger mij wel in toenemende mate aan het vaccinatiebeleid. Dat beleid dreigt verstrikt te raken in het polderoverleg waar wij als land zo goed in zijn. Maar er is brand! Er moet als de wiedeweerga geblust worden.

Ik mis urgentie!

Waarom is er niemand die 'carte blanche' krijgt? Waarom ligt de uitvoerende organisatie bij het RIVM? Dat is een ambtenareninstituut is, evenals het ministerie voor volksgezondheid. De evenementenbranche heeft niets te doen, maar is natuurlijk geweldig getraind in logistieke zaken. Waarom zij niet ingeschakeld? Waarom alles over zoveel schijven, met evenzovele belangen en niet te vergeten: ego's?

Ik ben dus corona-boos. Want intussen worden mensen ziek, zijn mensen eenzaam, is de spankracht van gezinnen met kinderen op en verpieteren jongeren.

Of moet ik ook een kritische kanttekening maken en even aan zelfreflectie doen?

Weten we nog wel wat dat is: wachten? Kúnnen we dat nog wel, of zijn we dat aan het verleren?

Ik vrees het.

Vòòr dat ik ga slapen, ben ik in bed altijd nog een beetje met mijn tablet in de weer. Gewoon een beetje 'tablet-zappen'. Ik lees een goede recensie over een pas uitgekomen boek. Ik tik BOL.COM in, bestel en betaal het boek. Kwestie van drie minuten. Het is nog net voor elven, dus het boek ligt morgen in de bus.

Fijn? Nou, ergens voelt het ook niet goed. Het is té gemakkelijk, althans, zo voel ik dat.

Vijftig jaar geleden spaarde ik maanden voor een lp. En dán de dag dat ik fl. 17,95 had! Glunderend naar huis, de plaat voorzichtig uit de hoes. Wát een gelukzaligheid.

Ja, en die gelukzaligheid kwam óók door het lange wachten.

Nu download ik binnen een paar seconden de muziek die ik wil hebben en erger mij als het langer duurt. Wat ís dit?

Misschien hebben al ons ongeduld, onze coronaboosheid, ja misschien hebben ook wel de grimmige rellen ermee te maken dat wij niet meer kunnen wachten. En ook dat dingen anders lopen en dat wij daar even niets aan kunnen doen. We blijken toch minder de regie te hebben dan we dachten.

Ik merk dat echt oude mensen, hoe moeilijk zij het ook hebben, zich beter bewust zijn van het feit dat niet alles maakbaar is en dingen tegen kunnen zitten. Ze zijn daar beter tegen bestand. Ze zijn gehard en komen uit een tijd waarin wachten, afwachten nu eenmaal een gegeven was.

Ik lees psalm 27. De psalmist kijkt uit naar God. Hij wacht op de Heer. Dat wachten is geen verloren tijd. Het maakt je sterk, bestand tegen storm en ontij.

Maar wie kan het nog?

ds. Kees Burger

Vergeet mij nietjes

De bloemen waren voor :

29 november Mvr. W. van de Steen

6 december Mvr. G. Griffioen

13 december Mvr. M. Langeveld

20 december Mvr. W. Hesse

24 december Ds. C. Burger

In maart vorig jaar stond het leven plotseling even stil, tot aan juni waren de vieringen zonder bezoekers. Daarna hebben we hebben de adviezen van de PKN gevolgd, de kerkdiensten konden tot half december worden bijgewoond door 30 personen. Maximaal 30 personen en 2 zangers werd de norm. Recent werd dit nul bezoekers en nul zangers. Veel gemeenteleden behoren daarnaast tot de zogenaamde voor Covid kwetsbare groep en kwamen om die reden niet naar de vieringen in De Open Poort. Natuurlijk hadden en hebben we ook de kerkomroep maar de combinatie van beeld en geluid voegt wel heel veel toe.

Om al die gemeenteleden in staat te stellen toch de dienst in De Open Poort mee te vieren via beeld zijn we begonnen met het opnemen en rechtstreeks uitzenden van de dienst via ons eigen Youtube kanaal. Dit vergt de nodige apparatuur en technische kennis. We zijn blij dat Chris Nolles en John Welling dit direct met succes hebben opgepakt. Chris als de man van de techniek, John als cameraman. Al deze tijd waren zij elke zondagmorgen paraat met hun apparatuur. Gecombineerd met de liturgie, die vooraf aan 100 adressen binnen onze gemeente worden toegezonden via de digitale Nieuwsbrief De Open Poort, maakte dit het mogelijk de diensten thuis te volgen. Een aantal gemeenteleden hebben geen internet maar ontvangen toch via het pastoraal team een gedrukte versie van deze nieuwsbrief.

Sinds kort hoeven Chris en John hun eigen apparatuur niet meer mee te brengen. De kerk heeft op hun advies recent professionele apparatuur aangekocht waarmee op een eenvoudige wijze de diensten live kunnen worden opgenomen met 2 vaste camera's en uitgezonden, gestreamd, via ons eigen Youtube kanaal. Daarmee is de mogelijkheid van het streamen van onze vieringen in De Open Poort niet meer tijdelijk maar permanent geworden. Hierbij willen

we vermelden dat de kringloop commissie heeft toegezegd een belangrijk deel van de kosten van de apparatuur voor haar rekening te nemen. Waarvoor dank. Tevens heeft Kees van Kesteren gezorgd voor een nog goede 2e gebruikte camera die ook een vaste plek zal krijgen in de kerkzaal. Hij heeft tevens de vaste bedrading aangebracht wat weer scheelde in de installatiekosten.

Met het uitzenden van de viering via een openbaar toegankelijk platform als Youtube komt de vraag op hoe daar mee om te gaan. Enerzijds past het uitzenden van onze viering helemaal in de gedachte van De Open Poort waar iedereen welkom is. Anderzijds komen gemeenteleden in beeld voor iedereen die op de desbetreffende "link" klikt. Deze link staat rechtsboven op onze website. We kunnen ons voorstellen dat niet iedereen dit op prijs stelt. Nu zijn de mensen die betrokken zijn bij de uitvoering van de dienst zoals, voorganger, organist/pianist, combo Vier en dienstdoende ambtsdragers bekend met de uitzending. Door deel te nemen aan deze diensten geven zij daarmee impliciet toestemming tot uitzending. Dat geldt niet voor de kerkbezoekers. We hebben daarom afgesproken dat er in principe geen beelden worden gemaakt van de bezoekers in de kerkbanken. We volgen daarmee de richtlijnen van de landelijke PKN. Daarnaast kennen we bijzondere viering als doop, avondmaal en uitvaart. Per geval zullen hiervoor afspraken worden gemaakt.

Hiermee heeft de uitzending van onze zondagse eredienst een vaste plek gekregen. Ook wanneer we ooit weer gewoon als gemeente fysiek bijeen kunnen komen voor de viering en het zo broodnodige sociale contact voor en na de vieringen.

Dank aan allen die dit nieuwe medium voor ons als Open Poort toegankelijk hebben gemaakt.

VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Evert Stoffelsen

De eindejaarsactie heeft het mooie bedrag van € 3.425,- opgebracht. Dit wordt aangewend om de collectes aan te vullen. Voor het afgelopen jaar komen wij dan uit op een totale collecte opbrengst vergelijkbaar met een normaal jaar.

De bestemmingen zijn:

Kerk € 1.455,-

Jeugdwerk € 300,-

Meeleven € 300,-

Bloemenfonds € 300,-

Diaconie € 700,-

Kerk in actie € 370,-

Hartelijk dank aan allen die hieraan bijgedragen hebben.

VANUIT DE DIACONIE

Jan Brundel

In het kader van de veertigdagentijd heeft de diaconie besloten aan alle lezers van Meeleven de Petrus veertigdagentijdkalender 2021 te geven. U heeft hem in deze Meeleven aangetroffen. De kalender daagt uit tot bezinning in de veertig dagen op weg naar Pasen. De veertigdagenkalender geeft ook aandacht aan de Kerk in Actie activiteiten tijdens de veertigdagentijd.

De veertigdagen doosjes zullen ook worden gebruikt als dit mogelijk is. In de doosjes kan een bijdrage worden gedaan voor de actie.

Dit jaar doen we ook mee met het versturen van Paasgroeten aan gedetineerden in binnen- en buitenland. De kaarten zijn een teken van verbondenheid met de gemeente binnen de muren. “Die verbondenheid willen gedetineerden andersom ook laten zien,” vertelt justitiepredikant Harma Zuidersma. Samen met vrouwelijke gedetineerden ontwierp ze een kunstwerk van verbondenheid, de cover van de paaskaart in 2021. Als er leden van de kerk mee willen doen met het schrijven van kaarten dan zijn ze hierbij van harte uitgenodigd. Stuur dan graag een mail naar diaconie@deopenpoortharmelen.nl.

In januari kregen we een verzoek van de diaconie in Utrecht of we willen helpen bij de verhuizing van een lid van Utrecht naar Harmelen. Uiteraard hebben we ja gezegd en zijn in het nieuwe huis gaan schilderen en hebben het transport van de wasmachine verzorgd naar de zolder. Inmiddels woont ze in Harmelen en willen we haar later kennis laten maken met De Open Poort.

We kregen een verzoek van de voedselbank Woerden voor steun van De Open Poort aan de voedselbank in de vorm van levensmiddelen. Door de lockdown is de bijdrage van De Open Poort stilgevallen. We hebben besloten elke maand een inzameling te houden op de 2^e zaterdag van de maand voor goederen voor de voedselbank. De eerste keer is op zaterdag 12 februari 2021 tussen 10.00 en 11.00u. Als deze tijd slecht uitkomt kan na overleg een ander moment worden afgesproken. Hartelijk dank voor uw bijdrage, de mensen van de voedselbank hebben het in deze tijd extra moeilijk.

In januari hebben we ook kennis gemaakt met de diaconie uit Kamerik. In de loop van het jaar willen we onderzoeken of we samen acties kunnen houden.

Door de lockdown moet de maaltijd in Nieuw Batestein worden verschoven van februari naar het 3^e kwartaal 2021.

We kregen een verzoek van een inwoner uit Harmelen. Hij wil graag kinderkleding beschikbaar stellen aan iemand uit Harmelen die het goed kan gebruiken. Als u belangstelling heeft of iemand kent die het kan gebruiken dan kunt contact op te nemen met de diaconie.

Hieronder staat het overzicht van de collecties in februari 2021. Wij verzoeken u uw bijdrage over te schrijven naar de bankrekening van de diaconie/ ZWO. Het nummer staat achter in Meeleven. Uw bijdrage is erg belangrijk voor de ontvangers van deze collecte aangezien in veel kerken de opbrengst in 2020 veel lager was dan in 2019, dit kunnen we de mensen niet aan doen.

Collectes

14 februari

1^e collecte Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist door overstromingen. Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen met de Kerk van Ethiopië helpt Kerk in Actie de meest kwetsbare inwoners met noodhulp. Maar beter is het als noodhulp kan worden voorkomen. Daarom krijgen boeren landbouwtraining en leren ze welke gewassen beter bestand zijn tegen droogte. Vrouwen leren op andere manieren geld verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen blijven voeden als de oogst tegenvalt.

2^e collecte Diaconie

21 februari 1e zondag van de veertigdagentijd

1^e collecte Contactgroep Grimma.

2^e collecte Steun voor Moldavië, het armste land in Europa. Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft

desastreuze gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke ouderen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

28 februari 2e zondag van de veertigdagentijd

1e collecte Missionair binnen Nederland: In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Hier delen ze het evangelie op een manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt deze pioniersplekken. Ze staan altijd in verbinding met een bestaande gemeente, want 'oude' en nieuwe kerken hebben elkaar nodig. Sinds 2008 zijn er zo'n 160 pioniersplekken ontstaan.

2e collecte De Open Poort.

7 maart 3e zondag van de veertigdagentijd

1e collecte De Open Poort.

2e collecte Missionair: Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Christelijke instellingen als Near East School of Theologie hebben een regionale functie. Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun kennis toe te passen.

Jeugdpagina de Open Poort

Leesrooster KND van Bijbel Basics

Voorlopig is er nog geen kindernevendienst en geen crèche. De ouders kunnen op de website van Bijbel Basics (<https://www.debijbel.nl/thuismateriaal>) het leesrooster met activiteiten bekijken en thuis aan de slag gaan.

Zondag 7 februari

Deze zondag is de eerste van een blok met twee verhalen over Jona. We lezen het verhaal over de profeet Jona die van God de opdracht krijgt om naar Nineve te gaan. Jona 1:1-16 en Jona 2:1 en 11: Jona is op de vlucht voor God.

Zondag 14 februari

Jona 3:1-10 en Jona 4:1-11: Jona gaat alsnog naar Nineve om de mensen namens God te waarschuwen. Maar God straft de mensen in de stad niet en Jona is daar boos over.

Vanaf 21 februari begint de veertigdagentijd. Het thema van het project is "Een spoor van liefde". Dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Pasen toelevan. Iedere zondag staat daarbij een tekst uit het laatste deel van het Johannes-evangelie centraal. Jezus bereidt zichzelf en zijn leerlingen voor op zijn dood en opstanding, en vooral op de tijd daarna. De andere evangelisten schrijven over een laatste maaltijd waarbij Jezus brood en wijn met zijn leerlingen deelt. Maar Johannes legt de nadruk op iets anders: de volgelingen van Jezus zullen het niet altijd gemakkelijk hebben, maar toch hoeven ze niet bang te zijn. Jezus legt nog een keer uit hoe speciaal de verbondenheid tussen Hem en God de Vader is. Door de

heilige Geest blijven ook de leerlingen altijd met God en Jezus verbonden. En door Jezus' voorbeeld weten ze hoe ze met elkaar moeten omgaan. Een sleutelwoord in Jezus' afscheidsrede is 'liefde': Jezus geeft zijn leven uit liefde voor de mensen. Hij vraagt aan zijn leerlingen om uit liefde voor Hem ook elkaar lief te hebben. Jezus heeft een diepe voetafdruk achtergelaten in de wereld en in hun leven. De leerlingen mogen in zijn voetstappen treden, en daarbij zal Hij hen nooit alleen laten.

Zondag 21 februari

Johannes 12:1-8: Maria, de zus van Marta en Lazarus, giet olie over de voeten van Jezus, en wijst daarmee vooruit naar Jezus' begrafenis.

Zondag 28 februari

Johannes 13:1-5, 12-17: Jezus wast de voeten van zijn leerlingen en vraagt hen om zijn voorbeeld te volgen door elkaar te dienen.

Zondag 7 maart

Johannes 14:1-7: Jezus vertelt dat de mensen door Hem God de Vader kunnen kennen en bij Hem kunnen komen.



VAN DE REDACTIE

De lay-out van dit nummer was in handen van Barbara Mandok
Kopij voor het volgende nummer inleveren **2 maart tot 19.00 uur.**

Kopij inleveren op DINSDAG !!!

E-mailadres: redactie@deopenpoortharmelen.nl

Of in de brievenbus van Wil Schouten, **Oudeland 110**

Jaargang	Nr	Inleveren	Verschijnt
55	3	2 mrt	12 mrt (3 wkn)
55	4	23 mrt	2 april (3 wkn)
55	5	13 april	23 april

Meeleven voor belangstellenden

€ 20,- per jaar door overmaking van het bedrag op:
NL61INGB 0000363157 t.g.v. Ger. Kerk Harmelen
met vermelding van gastlezer Meeleven.

Een bericht van het kerkelijk bureau

Een verhuizing, een huwelijk, de geboorte of het overlijden van een gemeentelid. Dit alles moet ook verwerkt worden in de kerkledenadministratie. Om dit goed op orde te kunnen houden, stelt het kerkelijk bureau het heel erg op prijs als u deze mutaties door wilt geven.

Adres: Hans den Braber, zie achterkant Meeleven!

Emailadres : hans261030@gmail.com

Onderwerp : kerkelijk bureau