

DE  
EVEN  
TE  
E  
E  
E



DE OPEN POORT  
PROTESTANTSE GEMEENTE HARMELEN

**Zondag 17 jan. 2021**

**De Open Poort**

10.00 uur : Pastor A.M. Cremer

te : Kudelstaart

Collecte : Prot. Kerk

Deurcollecte : Meeleven

**Zondag 24 jan. 2021**

**De Open Poort**

10.00 uur : Ds. F.A.A. Baarslag

te : Amersfoort

Collecte : Diaconie

Deurcollecte : Prot. Kerk

Kerkauto : J. Brundel (**mits mogelijk**)

tel : 06- 82680882

**Zondag 31 jan. 2021**

**De Open Poort**

10.00 uur : Ds. H.J.K.A. Gierkink

te : Uitwijk

Collecte : Prot. Kerk

Deurcollecte : Jeugdwerk

Kerkauto : C. de Heer (**mits mogelijk**)

tel : 442069

**Zondag 7 feb. 2021**

**De Open Poort**

10.00 uur : Ds. M.C.A. Korpel

te : Leusden

Collecte : Bloemenfonds

Deurcollecte : Kerkinactie

Kerkauto : L. Elings (**mits mogelijk**)

tel : 443204

## **BIJ DE DIENSTEN**

**Zondag 17 januari** is pastor Ans Creemer-Allard uit Kudelstaart onze voorganger.

Combo VIER zal dan de muzikale begeleiding en zang verzorgen.

**Zondag 24 januari** verwelkomen we ds. Alex Baarslag uit Amersfoort.

**Zondag 31 januari** is onze voorganger ds. Anja Gierkink-van Geerestein uit Uitwijk.

**Zondag 7 februari** komt uit Leusden ds. Marjo Korpel naar De Open Poort.

Deze zondag weer m.m.v. Combo VIER.

**Zondag 14 februari** weet ds. Leon Rasser de weg naar Harmelen weer te vinden.

In ieder geval tot en met 17 januari handhaven we het besluit dat - naast de predikant - slechts de ambtsdragers, pianist/zangers of combo VIER en de technici in de kerkzaal aanwezig mogen zijn. Bij de kerkdiensten kunnen we ons dan alleen online of via kerkomroep verbonden voelen.

In afwachting van richtlijnen die 19 januari wel/niet door de regering worden bijgesteld wordt dan wel duidelijk of er weer een max. aantal kerkgangers de diensten in de kerkzaal mag gaan bijwonen.

Aan het einde en het begin van het jaar verschijnen er in de media allerlei lijstjes met de mooiste boeken, muziek, tentoonstellingen en andere gebeurtenissen. Het gaat bijna altijd om persoonlijke lijstjes van recensenten waarop natuurlijk een en ander af te dingen valt. Wat de één een mooi boek vindt is aan een ander helemaal niet besteed. De lijstjes zeggen dus vaker iets over de opsteller zelf dan over de genoemde namen, titels of gebeurtenissen.

Ook ik wil me wagen aan een lijstje (in willekeurige volgorde opgesteld) in de wetenschap dat het om een subjectief lijstje gaat. Wat zijn voor mij belangrijke momenten geweest in onze gemeente van de Open Poort?

1. De gebeurtenis die bijna alles overschaduwde is natuurlijk het besluit van de kerkenraad om vanaf zondag 15 maart geen vieringen meer te houden waarbij gemeenteleden fysiek aanwezig zijn. Het was een moeilijk besluit, temeer omdat we nog helemaal geen beeld hadden van de pandemie. Was het middel niet veel te zwaar? We wisten het niet. Achteraf is het altijd makkelijk praten en kunnen we zeggen dat het een verstandig besluit is geweest maar daar waren we toen nog helemaal niet zeker van. Toen we later in het jaar opnieuw deze beperking moesten doorvoeren waren we, door alle gebeurtenissen, al veel beter geïnformeerd en was het besluit relatief makkelijker te nemen. Relatief ja, want zo'n besluit is nooit makkelijk. Dit wil je natuurlijk als kerkenraad niet.
2. Eerder dezelfde maand hadden we afscheid genomen van onze predikant Hetty Brederoo. Het is goed, zeker voor een jonge predikant, om ervaring op te doen in meerdere gemeenten. Met dankbaarheid kijken we terug op het werk dat Hetty, in samenwerking met onze gemeente, tot stand heeft gebracht. Om er één ding uit te lichten, in het besef dat ik haar daarmee tekort

doe: de muziek is in onze kerk teruggekeerd. Er was iedere zondag wel een organist/pianist die ons als gemeente begeleidde bij het zingen, maar er is weer een cantorij en de muziek van VIER klinkt momenteel zeer regelmatig. Overigens was het invullen van de organistenlijst ook geen makkelijke opgave.

3. Met het vertrek van Hetty kwam de pastorie vrij voor de verkoop. De zorgen om de verkoop van ons kerkgebouw werden daarmee weggenomen. We hebben voor de komende jaren nog steeds een gebouw voor onze samenkomsten en die zekerheid hadden we een jaar geleden niet. Ik raad u aan het verslag van het CvK, dat ook in deze Meeleven staat, te lezen want daarin wordt helder het perspectief geschetst voor de komende acht jaar. Want ook al is ons gebouw voorlopig behouden, financieel valt er op onze situatie wel het een en ander af te dingen.
4. De cantorij en VIER hebben ons muzikaal door het jaar heen getrokken. Iedere zondag waren de leden van de cantorij of VIER bereid om in de viering te zingen en te spelen, omdat we als gemeente dit niet meer mochten doen. Dankzij hen bleef voor mij de beleving van een 'echte' kerkdienst overeind.
5. De vieringen hadden we thuis natuurlijk nooit mee kunnen maken als er geen mensen bereid waren om de techniek te bedienen. In het begin ging dit nog alleen via de kerkomroep, een medium waar ikzelf nog steeds graag naar luister. Maar dankzij de inzet van een paar gemeenteleden werden onze vieringen via YouTube live uitgezonden. Dat ging in het begin met vallen en opstaan maar werd al snel steeds professioneler. Nu is onze livestream niet meer weg te denken. Wie had dat een jaar geleden kunnen bedenken? Ook voor deze mensen veel waardering. Dankzij hen, de werkgroep eredienst en onze predikant kon er toch een kerstnachtdienst worden gehouden die, op dit moment van schrijven, driehonderdzeventig keer is bekeken. Zoveel mensen zijn er deze eeuw niet bij een 'gewone'

- kerstnachtdienst geweest. Ook de oudejaarsvlog is tot nu toe zestig keer bekeken. Gewoonlijk zit er op oudejaarsavond maar een fractie van dit aantal mensen in de kerk. 2020 is dus het jaar dat de livestream zijn intrede heeft gedaan in onze gemeente. Als kerkenraad zullen we hierover met elkaar het gesprek aangaan en kijken wat dit voor ons betekent en welke acties er nodig zijn.
6. In september was er de openluchtdienst. Wat plezierig was het om elkaar weer in levende lijve te zien. Het kerkplein zat helemaal vol en het weer speelde daarbij ook een belangrijke rol. De muziek, de activiteiten, de preek, alles zorgde er voor dat het een feestelijk geheel werd. Het heeft de voorbereidingscommissie veel tijd en energie gekost maar het resultaat was er ook naar. We voelden ons voor het eerst sinds maanden weer echt met elkaar verbonden.
  7. Wat ook voor een goede verbinding zorgde was de Nieuwsbrief. Vanaf het begin van de pandemie is deze verschenen en naar alle ons bekende e-mailadressen gestuurd. We hebben gemerkt dat dit zeer gewaardeerd wordt. Het is weer een extra activiteit, naast Meeleven, en het zegt iets over onze gemeente dat dit toch gerealiseerd kan worden. Uiteraard blijft de Nieuwsbrief een tijdelijk medium en is aanvullend op Meeleven (waar overigens ook steeds zeeën van tijd ingestoken wordt door de redactie) maar in de coronatijd voegt het echt iets toe.
  8. De beroepingscommissie moest ook in deze contactloze tijd haar werk doen, wat niet altijd meeviel, zeker als er ook nog met een beroepingscommissie uit Kamerik moet worden opgetrokken. Gelukkig waren de verhoudingen uitstekend en half september kon de advertentie geplaatst worden. In december hadden er tien predikanten gereageerd. Er is een ruime selectie gemaakt en nu, in het nieuwe jaar, kunnen de gesprekken gevoerd worden door de leden van de beroepingscommissie. Zoals u weet is het

de bedoeling dat er uiteindelijk één kandidaat voorgedragen wordt. Zodra er meer bekend is krijgt u dit te horen.

Het is u misschien opgevallen maar op de naam van Hetty na, van wie wij afscheid hebben genomen, noem ik geen namen in mijn lijstje. Dat doe ik bewust. Er zijn zoveel mensen die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor onze kerk dat ik zeker weet dat als ik met het noemen van namen begin mensen tekort doe. Want er zijn veel mensen die zich minder zichtbaar voor onze gemeente inzetten maar van wie het werk ook van groot belang is. Ik denk aan de kringloopcommissie, het pastorale team, de bloemencommissie, de websitecommissie, de kerkautorijders, het Grimmateam, degenen die zorgen voor het onderhoud van de kerk, degenen die de vierenzestig kerstpakketten hebben rondgebracht, degene die er wekelijks voor zorgt dat de PowerPoint gereed is voor de kerkdienst. Indrukwekkend voor zo'n kleine gemeente. Het zegt iets over onze vitaliteit. Dat we deze vitaliteit ook in 2021 mogen ervaren. Namens de kerkenraad wens ik u een gezond en gezegend nieuwjaar toe.

# VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

*Ton Eijkenaar*

## **Terugblik en vooruitkijken**

Ook in financieel opzicht was het een bijzonder jaar voor onze geloofsgemeenschap De Open Poort. Begin vorig jaar was het inmiddels duidelijk dat verkoop van ons kerkgebouw aan de Hendriklaan onvoldoende financieel soelaas zou bieden en niet op korte termijn realiseerbaar. Ongeveer om dezelfde tijd bleek dat onze predikant Hetty een beroep naar elders had aangenomen. Dit maakte het voor ons mogelijk de pastorie aan de Uitweg te verkopen. In september is de pastorie verkocht en daarmee is onze vermogenspositie aanzienlijk verbeterd. Dit was mede aanleiding voor het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken het verscherpt toezicht, wat sinds november 2018 van kracht was, op te heffen. Tijd voor ons als CvK om vooruit te blikken naar 2021 en later.

We zijn allereerst gaan werken aan een meerjarenbegroting met een tijdshorizon van 8 jaar gerekend vanaf 2021. Dit was ook nodig voor de vereiste toestemming van de Classis om een beroep uit te brengen. We kregen toestemming voor 0,4 FTE een voorganger te beroepen. Ten aanzien van ons kerkgebouw hebben we de kerkenraad geadviseerd het kerkgebouw niet te verkopen en het noodzakelijke onderhoud uit te gaan voeren. Dit advies heeft de kerkenraad overgenomen. Tenslotte stelden we vast dat de opbrengsten uit de Vaste en Vrijwillige Bijdrage langzaam maar zeker achteruit lopen wegens een dalend aantal kerkleden. Gezien het voorgaande zal het u niet verbazen dat de meerjarenbegroting in de komende jaren vanaf 2022 wederom exploitatietekorten laten zien bij ongewijzigd beleid. Met het huidige vermogen zullen we het wel een tijdje kunnen uitzingen. Maar zoals gezegd bij ongewijzigd beleid. Na de genoemde tijdshorizon van 8 jaar wordt het allemaal onzeker.



Het voorgaande was voor ons aanleiding de Kerkenraad te adviseren in gesprek te gaan met de voltallige gemeente over onze toekomst. Een dergelijke bijeenkomst is al voorbereid door de Kerkenraad. Helaas is het Covid Virus daar tussen gekomen. We willen een zo belangrijk gesprek met u niet doen via Teams of ZOOM. Daarom wachten we totdat een fysieke bijeenkomst in ons kerkgebouw weer mogelijk is. Hopelijk is er dan ook een nieuwe voorganger die we in dit zo belangrijke gesprek kunnen betrekken.

Het exploitatieresultaat 2020 zal waarschijnlijk positief eindigen. De vacature leidde tot tijdelijk lagere kosten. De beperking van het fysieke bezoek van onze vieringen veroorzaakte een structurele daling van de collecte opbrengsten. Tussentijds zijn er met succes twee acties geweest om dit te compenseren. Daarvoor dank aan alle gemeenteleden die extra geld hebben gestort op de rekening van de kerk. De penningmeester heeft de opbrengsten gelijkmatig verdeeld over alle geplande collecten.

Tenslotte vragen wij uw aandacht voor de actie Kerkbalans die op 16 januari van start gaat. U wordt weer gevraagd uw toezegging voor 2021 te doen. De formulieren zullen door onze “lopers” bij u worden afgegeven en opgehaald. Om fysiek contact zoveel mogelijk te vermijden zullen de formulieren in de brievenbus worden gedeponneerd. Voor het afhalen zullen onze “lopers” bij u aanbellen uiteraard met een mondkapje op.

Rest ons u een goed en gezond 2021 te wensen en de hoop uit te spreken, dat we elkaar weer spoedig kunnen ontmoeten in onze eigen Open Poort.

## Opbrengst Collecte

15 nov.	Onderhoudsfonds	€	41.60
	Diaconie	€	46.50
22 nov.	Bloemenfonds	€	64.00
	Coll.Prot.kerk: Pastoraat	€	43.40
29 nov.	Kerk in Actie: Kinderen in de knel	€	48.00
	Meeleven	€	50.00
06 dec.	Kerk	€	68.55
	Kerk in Actie: Kinderen in de knel	€	75.70
13 dec.	Diaconie	€	40.00
	Kerktelefoon	€	40.10

Wij wensen jullie 365 dagen,  
gevuld met warmte liefde en licht.

Een nieuw jaar ligt voor ons en dus allereerst de beste wensen voor 2021 en laten we hopen dat het een beter jaar gaat worden. Ik hoop in ieder geval een jaar waarin we elkaar weer meer kunnen ontmoeten.

Als diaconie hebben we toch wel een drukke december maand gehad. We begonnen met het rondbrengen van kerstkaarten met een kaarsje voor de 75 plussers. Leuke reacties teruggekregen en dank hiervoor.

Ook hebben we 64 kerstpakketten kunnen maken voor bewoners in Harmelen die het wat minder hebben. We hadden de tafels buiten voor De Open Poort gezet en zo konden we alle boodschappen uitstallen en verdelen. Samen met de twee andere kerken van Harmelen is het een coronaproof en succesvolle actie geworden. We hadden genoeg lekkernijen om er een mooi kerstpakket van te maken. Ook zat er een extraatje in een envelop. Bedankt voor uw bijdragen en foto's zijn nog te vinden op onze website. Op 10 januari zou er eigenlijk een Maaltijd van de Heer zijn , maar helaas kan die nog niet doorgaan in verband met de maatregelen rondom Corona.

Graag wil ik u wel vertellen over ons nieuwe doel voor de collecte van de Maaltijd van de Heer: **HANDJE HELPEN** uit Woerden is de organisatie die wij willen ondersteunen.

Handjehelpen gelooft in een samenleving waarin iedereen mee kan doen en waar mensen zich voor elkaar inzetten. Daarom ondersteunen zij mensen die zonder hun steun niet of slechts ten dele mee kunnen doen. Zij koppelen hen aan mensen die hun

maatschappelijke betrokkenheid om willen zetten in daden. Met als resultaat dat hulpvragers en hulpverleners elkaar versterken en zinvol aan de samenleving deelnemen.

#### **Wat ze doen:**

Handjehelpen zorgt voor de juiste match tussen een hulpvrager en een vrijwilliger of stagiair. Zij bieden hulp aan kinderen en volwassenen met een chronische ziekte, beperking of gedrag dat om extra zorg en aandacht vraagt. Zij zijn er ook voor (overbelaste) mantelzorgers. Handjehelpen biedt ondersteuning in de thuissituatie. In de meeste gevallen koppelen zij één hulpvrager aan één vrijwilliger of stagiair. Elke koppeling is maatwerk, waarbij zij de wensen en behoeften van de hulpvrager centraal stellen. Hun werkwijze kenmerkt zich door deskundigheid, betrokkenheid, zorgvuldigheid en enthousiasme.

Gaby Kramer is de contactpersoon van Handje helpen in Woerden. Als de mogelijkheid er weer is wil zij graag bij ons in de kerk komen vertellen wat haar organisatie allemaal doet. Ook kunt u alle informatie op hun website vinden. Tot zover deze info en wordt vervolgd.

Onze eindejaarscollecte was ook anders. De opbrengsten gaan nu verdeeld worden over de collectes van het afgelopen jaar. De opbrengst is mij nog niet bekend, maar het kan zomaar zijn dat Evert hier iets over schrijft. Kan in deze Meeleven zijn, maar het kan ook de volgende zijn. Wel onze hartelijke dank voor uw bijdrage.

## **COLLECTES**

17 januari

Collecte protestantse kerk : ondersteuning gemeenten

Meeleven

24 januari

Diaconie

Collecte protestantse kerk : Missionair werk

31 januari

Collecte protestantse kerk : jong protestant

Jeugdwerk

7 Februari

Bloemfonds

Collecte kerk in actie : Werelddiaconaat

### **17 Januari**

Goed toegerust aan de slag in de kerk. In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief. Dit werk gebeurt op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot catechese en van bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt de academie van de Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis, doen ze ideeën op en wisselen ze ervaringen uit. Zo gaan ze goed toegerust aan de slag!

## **24 januari**

Een kerk van betekenis. Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor álle mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van betekenis.

## **31 Januari**

Sirkelslag: interactief bijbelspel. Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof? Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Ze strijden tegen groepen in andere plaatsen - met wie ze online in verbinding staan - om de hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen.

## **7 Februari**

Bangladesh Beter bestand tegen het water Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen.

Mijn wens voor het nieuwe jaar

is duidelijk en klaar

Een vriendelijk woord en een lieve lach.

Wens ik jullie elke dag.

Ook wens ik jullie en hen die jullie omringen,

Het allerbeste voor het

### **NIEUWE JAAR**

Geluk in grote en kleine dingen.

Maar bovenal geluk met elkaar.

### **De bloemen waren voor:**

18 oktober	Mvr. D. Bierling
25 oktober	Dhr. J. Hoogendoorn
1 november	Ds. L. Webbink
8 november	Mvr. M de Boer
15 november	Dhr. S. v.d. Woude
22 november	Fam. van Dam

## Jeugdpagina de Open Poort

Leesrooster KND van Bijbel Basics

Namens de leiding van de kindernevendienst en de crèche wens ik, Ellen Verkleij, alle kinderen en hun (groot)ouders een gelukkig Nieuwjaar toe. Ik hoop dat we snel weer samen in de kerk bij elkaar kunnen komen.

Voorlopig is er nog geen kindernevendienst en geen crèche. De ouders kunnen op de website van Bijbel Basics (<https://www.debijbel.nl/thuismateriaal>) het leesrooster met activiteiten bekijken en thuis aan de slag gaan.

Zondag 17 januari: Op deze zondag staat Johannes 2:1-12 centraal: tijdens een bruiloft in Kana verandert Jezus water in wijn.





Zondag 24 januari: Op deze zondag staat Johannes 3:1-13 centraal: Jezus spreekt met de Farizeeër Nikodemus.

Zondag 31 januari: Op deze zondag staat Johannes 3:14-21 centraal: Jezus vertelt dat God Hem naar de wereld heeft gestuurd om de mensen te redden.

Zondag 7 februari: Op deze zondag staan Jona 1:1-16 en Jona 2:1 en 11 centraal: Jona is op de vlucht voor God.



**God stuurde een vis  
om Jona mee  
te nemen.**

## *De Kringloopcommissie biedt aan:*

Heeft u spullen nodig voor uzelf of voor bijvoorbeeld een kind dat op zichzelf gaat wonen, informeer dan eens bij de Kringloopcommissie. Of breng eens een bezoekje aan de schuur van Johan. U zult versteld staan wat we allemaal te koop hebben. De Kringloopcommissie is het hele jaar bezig met het ophalen van spullen, verkoop via Marktplaats en natuurlijk tijdens de Septembermarkt. De opbrengst van de verkoop van dit alles is voor het onderhoud van de kerk.

We verkopen o.a.:

Fietsen; zowel dames als heren, kinderfietsen, een step, fietsendragers.

Witgoed; koelkast, vrieskist, vaatwasser, gasfornuis, magnetron.

Huisraad; lederen bankje, tafels, stoelen, bedden, lampen, klok.

Elektronica; televisie, platenspelers, videorecorders, printer, stereotoren.

Tuin: grasmaaier, bladblazer, tuingereedschap, hogedrukreiniger, vuurkorven, complete tuinsets, parasol.

Verder nog; Kinderbedjes, kinderstoelen, serviesgoed, rollator, postoele, ladder, skeelers,

Vouwwagen( 6 persoons).

Zoekt u iets of heeft u vragen, neem dan contact op met:

**Johan Griffioen**

**Haanwijk 29**

**Tel: 443253 of 06-23107137**



## VAN DE REDACTIE

De lay-out van dit nummer was in handen van Kees van Kesteren  
Kopij voor het volgende nummer inleveren **2 febr. tot 19.00 uur.**

### **Kopij inleveren op DINSDAG !!!**

E-mailadres: [redactie@deopenpoortharmelen.nl](mailto:redactie@deopenpoortharmelen.nl)

Of in de brievenbus van Wil Schouten, **Oudeland 110**

Jaargang	Nr	Inleveren	Verschijnt
55	2	2 febr.	12 febr.
55	3	2 mrt	12 mrt ( 3 wkn)
55	4	23 mrt	2 april ( 3 wkn)

### **Meeleven voor belangstellenden**

€ 20,- per jaar door overmaking van het bedrag op:  
NL61INGB 0000363157 t.g.v. Ger. Kerk Harmelen  
met vermelding van gastlezer Meeleven.

### **Een bericht van het kerkelijk bureau**

Een verhuizing, een huwelijk, de geboorte of het overlijden van een gemeentelid. Dit alles moet ook verwerkt worden in de kerkledenadministratie. Om dit goed op orde te kunnen houden, stelt het kerkelijk bureau het heel erg op prijs als u deze mutaties door wilt geven.

**Adres: Hans den Braber, zie achterkant Meeleven!**

**Emailadres :** [hans261030@gmail.com](mailto:hans261030@gmail.com)

**Onderwerp :** kerkelijk bureau