

DE
OPEN
POORT
PROTESTANTSE
GEMEENTE
HARMELEN



DE OPEN POORT
PROTESTANTSE GEMEENTE HARMELEN

Zondag 20 dec. 2020

De Open Poort / 4^e advent

10.00 uur : Ds. L.J. Rasser
te : Amsterdam

Collecte : Prot. Kerk/Missionair

Deurcollecte : Meeleven

Kerkauto : A. Overbeek
tel : 442819

Donderdag 24 dec. 2020

De Open Poort

Geen Kerstnachtdienst

Zie bij de Diensten !

Vrijdag 25 dec. 2020

De Open Poort/ 1^e Kerstdag

10.00 uur : Ds. K. Burger
te : Kamerik

Collecte : Kerkinactie

Deurcollecte : Jeugdwerk

Kerkauto : W. van der Sluijs
tel : 443860

Zondag 27 dec. 2020

De Open Poort

10.00 uur : Ds. P.J. Rebel
te : Utrecht

Collecte : Jeugdwerk

Deurcollecte : Bloemenfonds

Kerkauto : C. de Heer
tel : 442069

Donderdag 31 dec. 2020

De Open Poort

Geen Vesper

Zie bij de Diensten !

Zondag 3 jan. 2021

De Open Poort

10.00 uur : Ds. P.J. Rebel
te : Utrecht

Collecte : Kerk

Deurcollecte : Diaconie

Kerkauto : W. Hoogendoorn
tel : 06 – 24797808

Zondag 10 jan. 2021

De Open Poort

10.00 uur : Prop. M.C.L. Oldhoff
te : Culemborg

Collecte : Diaconie

Deurcollecte : Kerktelefoon

Kerkauto : B. Nagelhout
tel : 443410

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 20 december verwelkomen we graag ds. Leon Rasser uit Amsterdam.

Kerstavond 24 december

In de WED is samen met ds. Kees Burger nagedacht over een alternatieve invulling van de kerstavond. Deze avond zal een online opname worden uitgezonden vanuit een sfeervolle entourage in de Vijverhof, met - naast ds. Kees Burger - medewerking van leden van de WED. Roel Bontan zal de vleugel bespelen en Esther Brederoo zal zingen.

Vanaf 17.00 uur kunt u afstemmen op deze kerstviering.

Vanzelfsprekend kunt u ook op een ander tijdstip inschakelen.

Kerstmorgen 25 december is ds. Kees Burger onze voorganger. Ons Combo VIER zal de begeleiding/zang deze dienst verzorgen. Doorgaans is er dan ruimschoots aandacht voor de kinderen, al hebben de laatste jaren Jong EN Oud kunnen genieten van een kerstmusical. Ook dit behoort weer tot gedroomde toekomstmuziek. WEL zal er voor de kinderen een verhaal worden verteld.

Zondag 27 december begroeten we als voorganger graag weer ds. Piet Jan Rebel uit Utrecht.

Donderdag 31 december, Oudjaar is - even als voor de viering op kerstavond - naar een alternatief gezocht voor de Vesper viering. Als kerk doen we op deze dag onze naam eer aan en zullen tussen 17.00 uur en 19.00 uur een **OPEN** Poort zijn.

U/jij bent van harte welkom om te luisteren naar muziek en bent in de gelegenheid om in deze donkere dagen een lichtje te ontsteken. U kunt ook een poosje rustig gaan zitten, in stilte of gebed.

Zondag 3 januari zal ds. Piet Rebel uit Utrecht onze voorganger zijn.

Zondag 10 januari komt uit Culemborg proponent Martine Oldhoff naar De Open Poort.

Van harte wensen we elkaar Gezegende Vieringen, in de hoop en verwachting dat we in de loop van volgend jaar weer diensten "als vanouds" mogen gaan vieren en verlangend uitzien naar het samen zingen en de ontmoeting met elkaar!

OVERDENKING

Gerrit Elings

Samuel ging naar de mensen die hem om een koning hadden gevraagd. Hij vertelde hun alles wat de Heer tegen hem had gezegd. Hij zei: "Dit zal een koning doen als hij over jullie heerst: hij zal jullie zonen in dienst nemen bij zijn strijdwagens en paarden. En ze zullen voor zijn wagen uit lopen. Ze zullen aanvoerders in zijn leger moeten worden, over duizend en over vijftig mannen. Ze zullen zijn akkers moeten ploegen en zijn oogsten binnenhalen. Ze zullen zijn wapens en zijn strijdwagens moeten maken. Jullie dochters zullen voor hem moeten koken en bakken. Ze zullen zijn zalven moeten maken. Hij zal jullie je beste akkers, beste wijngaarden en beste olijfbomen afnemen en aan zijn dienaren geven. Hij zal een tiende deel van jullie graan en wijn nemen en aan zijn hofdienaren geven. Hij zal jullie slaven, slavinnen, de beste jongemannen en de beste ezels meenemen en voor zich laten werken. Hij zal een tiende deel van jullie schapen en geiten van jullie afnemen. En jullie zullen hem dienen. Jullie zullen tot de Heer jammeren en klagen over de koning die jullie wilden hebben. Maar de Heer zal dan niet naar jullie luisteren."

Maar ze wilden niet naar Samuel luisteren. Ze zeiden: "Nee, we willen écht een koning hebben. Dan zullen we net zo zijn als de andere volken. Onze koning zal ons leiden. Hij zal voorop gaan in onze oorlogen. Hij zal voor ons strijden."

1 Samuel 8: 10 – 20.

In deze tekst uit 1 Samuel gaat het over de wens van het volk van Israël een koning te hebben, net zoals de volken om hen heen. Het antwoord van de profeet Samuel is duidelijk: een koning neemt. En hij neemt niet zo maar wat, nee, hij neemt het beste van het beste. Persoonlijk heb ik dit altijd een prachtige tekst gevonden die het overdenken waard is. Ondanks de waarschuwingen van Samuel komt er toch een koning, het is immers de wil van het volk?

De wil van het volk, hoeveel regeringsleiders claimen in onze tijd niet dat zij de wil van het volk uitvoeren? We kunnen daar in deze eeuw genoeg voorbeelden bij bedenken. Maar ondertussen doen ze, zogenaamd in naam van het volk, allerlei zaken die alleen hun eigen belang dienen. Familie en vrienden worden op hoge posten aangesteld of krijgen lucratieve opdrachten. En het volk staat er bij en kijkt er naar. Ook in ons land zien we de tendens om 'sterke' leiders te volgen. Mensen wordt angst aangepraat over vluchtelingen, veiligheid, joden en moslims. Zogenaamde 'sterke' leiders jagen deze angst aan om er zelf van te profiteren. Het bekendste voorbeeld is toch wel de huidige president van de Verenigde Staten. Als hij in januari aftreedt (als hij dat inderdaad doet) dan laat hij een compleet verscheurd land achter. De president neemt. Alles wat hij doet doet hij om zijn eigen machtspositie te vergroten.

Nu kunnen we achterover leunen en zeggen dat het in Nederland wel meevalt. En ik ben inderdaad heel blij in Nederland te wonen waar de minister president op zijn fiets naar zijn werk gaat en nog wekelijks, indien geen andere plichten hem roepen, voor de klas staat. Kan het nog gewoner? Maar de toeslagenaffaire laat zien dat het ook in ons land compleet fout kan gaan en dat gewone burgers zomaar de dupe kunnen worden van mensen die zich achter elkaar verschuilen met als verdediging dat ze alleen maar de regels volgen. Als je dat doet dan hoef je niet meer zelf na te denken en zelf

verantwoordelijkheid te nemen. Zit deze gedachte ook achter de vraag van de Israëlieten in 1 Samuel als ze om een koning vragen?

In de bijbel wordt het verhaal van de geboorte van Jezus vanuit verschillende perspectieven verteld door de evangelisten Mattheus en Lucas. Maar in beide boeken wordt er gesproken van de komst van een koning. Koning Herodus, de koning die neemt, raakt helemaal van slag en schiet met hagel: alle jongetjes van twee jaar en jonger in Bethlehém moeten gedood worden. Zijn positie mag over lijken gaan.

Jezus heeft met zijn leven laten zien dat leiderschap niet hetzelfde is als de baas willen spelen maar dat een goede leider dient, en dat is iets anders dan de wil van het volk uitvoeren. Jezus neemt niet maar geeft. Uiteindelijk gaat hij daarin zo ver dat hij zijn eigen leven geeft.

Met de viering van de geboorte van Jezus vieren we de komst van het Licht in deze wereld. Het is, naast andere zaken, ook een Licht dat ons laat zien hoe we met elkaar om dienen te gaan. In de kern gaat het daarbij om de vraag of we bereid zijn naar elkaar om te zien. En dan is iedereen aan de leiding, niet alleen leidinggevenden. En ook al is dat Licht voor veel mensen in deze ingewikkelde tijd moeilijk te zien, het is er zeker, ook binnen onze gemeente van de Open Poort. Daarom vind ik de boodschap van ons landelijk kerkgenootschap zo inspirerend: Houd moed / heb lief. Dat we daaraan met elkaar vorm mogen blijven geven.

Namens de kerkenraad wens ik u gezegende kerstdagen en een betekenisvol nieuw jaar toe.

Voor u ligt de laatste Meeleven van 2020.

Een bewogen jaar, waarin veel onwerkelijke dingen zijn gebeurd.

Wie had in het begin van dit jaar kunnen denken, dat het zo zou lopen?

Wat ik begreep, is het in de geschiedenis nog nooit voor gekomen dat wij niet meer met vele gemeenteleden konden samen komen.

Zelfs in oorlogstijd bleven de kerken open. We hopen en bidden dat we over een paar maanden weer samen kunnen komen.

We denken aan de mensen die dit jaar met Kerst zonder hun geliefde zijn.

Vorig jaar waren ze er nog bij. Ook voor de mensen die al langer hun geliefde verloren zijn, is het een moeilijke tijd.

Ook denken we aan de mensen die ziek zijn.

Er zijn ook vrolijke dingen, familie Brundel zijn voor het eerst opa en oma geworden, van kleinzoon Noah.

Ook de familie Hoogendoorn zijn opa en oma geworden van kleinzoon

Jonas. Van harte gefeliciteerd, geniet ervan, een rijk bezit.

Namens het Pastoraal team wensen wij u goede feestdagen en een voorspoedig 2021.

Op aarde werd een kind geboren,
In donkere tijden van weleer,
Voor mensen zoekend en verloren,
Kwam juist in deze nacht de Heer.

Maar in Judea's wijdse dreven,
Was licht en luister, overal,
Waar herders met hun vee verbleven,
Klonk 't grote nieuws door het heelal.

Ook wij mogen die Heiland zoeken,
In deze vreemde, donkere tijd,

Het staat geschreven in de boeken:
Wie Jezus zoekt krijgt nimmer spijt.

We kunnen dit jaar niet luid zingen,
Van Christus komst in Bethlehem,
Maar wel getuigen van de dingen,
Die herders spraken over Hem!

VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Evert Stoffelsen

Eindejaarscollecte 2020

In tegenstelling tot andere jaren is de bestemming van de eindejaarscollecte 2020 veranderd. Vorige jaren was de collecte bestemd voor onze kerk en diaconie.

Dit jaar zullen we de opbrengst verdelen onder de collectes van de afgelopen maanden die, doordat er een beperkt aantal leden bij de diensten in de kerk aanwezig mogen zijn, een bescheiden bedrag opgeleverd hebben.

Het gaat hierbij om de collectes voor kerk, diaconie, kerktelefoon-digitaal en diverse actie doelen van Kerk in Actie.

Daarom treft u bij deze Meeleven een brief met acceptgiro aan. Natuurlijk kunt u uw bijdrage ook overmaken naar bankrekening NL 61 INGB 0000 363157 o.v.v. Eindejaarscollecte. Wij hopen dat u toch nog een extra bijdrage wilt geven. Bij voorbaat hartelijk dank.

Met de diaconie gaan we weer volop aan de gang met de voorbereidingen van de kerstpakketten, in de hoop dat het weer net zo mag lukken als vorig jaar. Toen hadden we tafels vol van spullen die we konden uitdelen en we hopen dat het dit jaar weer hetzelfde mag zijn. Helaas zal het door corona nu op een coronaproof wijze moeten gebeuren maar dat mag de pret niet drukken. U kunt de spullen op zondag meenemen in de kerk, of u kunt ze bij Connie afgeven op Walmolen 37 en anders bij een andere diaken. Mocht het niet lukken om ze weg te brengen kunt u ze ook nog laten ophalen. Dit kan door contact met ons op te nemen wanneer u één van ons ziet of een mail te sturen naar diaconie@deopenpoortharmelen.nl met uw adres erbij en een paar datums en tijdstippen dan proberen wij het bij u op te komen halen.

Mocht dit ook niet lukken kunt u bellen naar nr:06-826 80 882.

Van de scheepspredikant dominee Rasser hebben wij mail gekregen met de volgende oproep:

In Seamen's Centre in Amsterdam wordt al vele jaren een kerstviering georganiseerd voor bemanningsleden/scheepmensen. Die is altijd druk bezocht en het is een warm samenzijn. Om de welbekende redenen moeten de zeevarenden nu aan boord blijven. Helaas komt er ook bij kijken dat veel bemanningsleden hadden verwacht het kerstfeest thuis met hun familie te kunnen vieren, maar nu worden ze niet afgelost. Na een zware periode van negen maanden aan boord worden het nu vaak meer dan vijftien maanden.

Om ze toch een hart onder de riem te steken en te laten weten dat er aan hun gedacht wordt, organiseert het Protestantse Koopvaardijwerk een kerstactie. Door de kerspakketten aan boord van de schepen te brengen willen men er voor zorgen dat de zeevarenden zich niet vergeten maar gesteund voelen.

Ze krijgen een groot koekblik met toeristische afbeeldingen gevuld met ministroopwafels en met memorysticks voor o.a. mobiele

telefoons met daarop een kort kerstviering door drie havendominiee 's. Afhankelijk van alle respons die ze krijgen willen ze er ook nog een extra sim kaart bijdoen zodat ze in deze eenzame zware periode wat extra contact kunnen hebben met gezin, familie en vrienden wat heel belangrijk is in deze moeilijke tijd.

Wij als diakenen van De Open Poort vonden dit een hele mooie actie en willen daarom ook onze steun en meelevens tonen en hebben een donatie van 500 euro gedaan.

De dienst is te bekijken op Youtube op de site:

<https://www.youtube.com/watch?v=kPHA2MLvQC8&feature=youtu.be>

De collectes voor de komende periode zijn:

20-12-2020:

Collecte protestantse kerk missionair Meeleven

24-12-2020:

Drie kerken Harmelen (diaconie) Kerk

25-12-2020 Kerk in actie: Kinderen in de knel
Jeugdwerk

27-12-2020:

Jeugdwerk Bloemenfonds

31-12-2020:

Geen collecte Eindejaarscollecte

03-01-2021:

Kerk Diaconie

10-01-2021:

Diaconie Kerktelefoon

17-01-2021:

Collecte protestantse kerk ondersteuning Meeleven
Gemeenten 2021

Er zullen een aantal diensten niet worden gehouden maar dan kunt u de collectes overmaken op het rekeningnummer zie achterin Meeleven. Dit geldt ook voor de personen die thuis via de kerktelefoon of via youtube meekijken/luisteren. Graag vermelden om welke collecte het gaat.

Collecte Protestantse Kerk-Daarom Kerst (Missionair) 2020

Kerst is bij uitstek een feest om als kerk de deuren wagenwijd open te zetten. Veel mensen zijn op zoek naar warmte, licht en geborgenheid. Als christenen mogen we mensen uitnodigen om dit bijzondere feest, de geboorte van Jezus Christus, met ons mee te beleven. Met 'Daarom Kerst' biedt de Protestantse Kerk diverse materialen en activiteiten aan om mensen op een aantrekkelijke manier kennis te laten maken met de kerstboodschap.

Collecte Protestantse Kerk-ondersteuning gemeenten 2021

In onze protestantse kerken zijn tienduizend mensen actief. Dit werk gebeurt op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt de academie van de protestantse kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis, ze doen ideeën op en wisselen ervaringen uit. Zo gaan ze goed toegerust aan de slag.

Jeugdpagina de Open Poort

Leesrooster KND van Bijbel Basics

Voorlopig is er nog geen kindernevendienst en geen crèche. De ouders kunnen op de website van Bijbel Basics (<https://www.debijbel.nl/thuismateriaal>) het leesrooster met activiteiten bekijken en thuis aan de slag gaan.

Het thema van de zondagen van advent en Kerst is dit jaar: 'Dicht bij het licht'. De tijd van Kerst is een tijd van lichtjes. Kaarsjes in huis, lichtjes in (kerst)bomen, kerstversiering in tuinen en op straat. Licht geeft niet alleen gezelligheid en sfeer – in het donker heb je licht echt nodig. Om te kunnen zien. Om je veilig te voelen. Licht is zelfs van levensbelang. Zonder het licht van de zon is leven niet eens mogelijk. Licht is dus een heel krachtig en aansprekend symbool. Ook voor kinderen is het licht een bijbels en begrijpelijk beeld waarmee je het goede nieuws van Kerst kunt uitleggen: Gods Zoon is naar de wereld gekomen om licht in de wereld te brengen (Johannes 1)

Zondag 20 december 4e advent: Lucas 1:67-79 staat centraal waarin Zacharias God dankt in een lied na de geboorte van zijn zoon Johannes, die later de mensen de weg naar Jezus zal wijzen.

Vrijdag 25 december: Op Eerste Kerstdag staat Johannes 1:1-18 centraal: Gods Zoon is het licht voor de mensen, Hij komt naar de wereld toe.

Zondag 27 december: Op deze zondag staat Psalm 150 centraal: een uitbundig loflied voor God

Zondag 3 januari: Op deze zondag staat Micha 6:1-8 centraal: een oproep om eerlijk en trouw te leven. Het gaat erom niet alleen aan jezelf te denken, maar dicht bij God te leven.

Namens de leiding van de kindernevendienst wens ik u allen in deze bijzondere tijd goede Kerstdagen toe en een gelukkig 2021.

Mijn beste wensen voor het nieuwe jaar
Ik kan de toekomst niet voorspellen
Maar ik wil je toch vertellen
Als ik het voor het zeggen had
Kwam enkel vreugde op je pad

Ellen Verkleij





Frauenkirche
Ev.- Luth. Kirchgemeinde Grimma



VANUIT DE GRIMMACONTACTGROEP

Als reactie op onze groet ontvingen wij een brief namens de Frauenkirche in Grimma met de volgende inhoud:

Beste vrienden in Harmelen,

Wij danken jullie hartelijk voor de lieve groeten en bemoediging in jullie YouTube-diensten. We zijn heel blij met de woorden van John Welling.

In deze ook voor ons ernstige situatie doen ze ons goed.

Op 19 oktober hadden wij een overleg. We zijn het erover eens dat deze moeilijke situatie ons partnerschap niet belemmeren mag. Het zou een heel grote vreugde voor ons zijn als onze contacten actief blijven. Wij denken dat dat ook in de geest van Frank Nagelhout zal zijn. Dus willen wij graag ons bezoek volgend jaar inhalen als de omstandigheden het toelaten.

In Grimma zou er begin november een jaarlijkse ontmoetingsdag van Nederlands-Saksische gemeenten plaatsvinden. Ons partnerschap is inmiddels 41 jaar oud, en het oudste in heel Saksen. Daar zijn we heel blij mee en ook dankbaar voor en het bemoedigt ons, onder de huidige omstandigheden, op onze weg door te gaan.

Groeten en zegeningen

Namens de 'Harmelenkreis' Grimma

A. Günter

DE OPEN POORT IN HET ALGEMEEN DAGBLAD

In het Algemeen Dagblad van 7 december stond een mooi artikel van Gijs Kool die een interview heeft gehouden met onze Ds Kees Burger over de kerstnachtdienst. U kunt hier de tekst lezen. Op onze website treft u ook de bijbehorende foto aan.

In een stampvolle kerk samen *Stille nacht* zingen, terwijl het buiten begint te sneeuwen; dat romantische idee van kerstavond in de kerk is door de coronacrisis flink de nek omgedraaid. Het zet veel voorgangers voor een dilemma: wordt het een kale viering online? Of kiezen ze dit jaar voor een geheel andere aanpak.

In het Algemeen Dagblad van 7 december stond een mooi artikel van Gijs Kool die een interview heeft gehouden met onze Ds Kees Burger over de kerstnachtdienst. U kunt hier de tekst lezen. Op onze website kunt u het artikel met bijbehorende foto bekijken.

Zelfs in de oorlog was de kerk open, konden mensen elkaars nabijheid en warmte opzoeken en even hun huis uit op kerstavond. Maar nu zonder kerst in de kerk hebben velen een geamputeerd gevoel”, schetst emeritus predikant Kees Burger. De 70-jarige dominee uit Kamerik werkt nu als ‘interim’ bij de protestantse Open Poort in Harmelen en eerder in Mijdrecht, Nieuwerbrug, Woerden en Oudewater.

Zevenendertig jaar was hij elke kerstavond in de kerk te vinden, met een koor dat zong en een preek in z'n handen waar hij extra zijn best op deed omdat kerstavond hét moment is om mensen die de kerk maar een keer per jaar van binnen zien, laagdrempelig aan te spreken.

Weigeren

Voor Burger was het dan ook een flink dilemma. „Stel dat we een

kerstdienst zouden houden voor dertig mensen, maar er komen meer mensen aan de deur? Dan moet je ze weigeren, dat zou echt afschuwelijk zijn. Stel je voor! Maria en Jozef werd in het kerstverhaal ook de deur gewezen”, vertelt Burger. Overigens heeft Burger daar wel ervaring mee. „De kerstnachtdiensten zijn altijd zo populair dat ik heb meegemaakt dat de brandweer zei: ‘En nu zit het echt vol’. Dan is het lastig om aan de deur iemand tegen te houden. Maar nogmaals: kerstavond vieren met dertig mensen, geeft geen kerstgevoel.”

Kerststal

Maar helemaal niets doen, was geen optie voor de predikant. Samen met de vrijwilligers van De Open Poort bedacht hij om in Harmelen, al voordat kerst aanbreekt, de ‘kerstnachtdienst’ op te nemen in de grote kerststal van het Harmelense wooncentrum “De Vijverhof”. De Open Poort zendt de dienst op kerstavond uit via haar Youtubekanaal.

Sfeervolle ambiance

En dus sleept de dominee de kerstboom naar De Vijverhof. „Ik lees het kerstverhaal voor in de kerststal waar een fijne belichting is. We hebben ook een goede pianist gestrikt en we spreken een gebed uit. Het is een experiment om toch een sfeervolle ambiance te creëren. Zo hebben we toch nog iets van een kerstwake. We kunnen beter iets anders goed doen, dan het oude vertrouwde met zóveel beperkingen dat het echt niet meer leuk is”, stelt Burger. De kern van het kerstverhaal is volgens de predikant heel herkenbaar: „Het gaat over een vader, een moeder en een kind. Als je dat verbindt met het geloof dan zie je dat God in onze levens komt als een kind. God is niet verheven en onbereikbaar, maar iemand die neerdaalt in ons leven.”

Korte lontjes

Volgens Burger is kerst keihard nodig in deze coronatijden. „Veel mensen zitten eenzaam thuis en snakken naar saamhorigheid. Ik sprak ouderen die bijna niemand meer zien, maar soms een telefoontje krijgen. Ook ken ik ouders met pubers die thuis online

studeren en inmiddels hele korte lontjes hebben ontwikkeld. Corona heeft een grote wissel getrokken op de geestesgesteldheid van mensen.”

‘All you need is love’

Volgens de predikant zijn er ook lichtpuntjes te zien in de coronacrisis die doen denken aan kerst. „Er zijn veel mensen die elkaar bellen, appjes sturen of lieve briefjes ter bemoediging sturen. De aanwezigheid daarvan correspondeert met de aanwezigheid van God. Mensen zeggen weleens: ‘Je komt als geroepen’. Nou, daar zit ook een religieuze dimensie aan.” Of de predikant nu eindelijk, na 32 jaar, op kerstavond lekker thuis All you need is love gaat kijken? „Ik kijk mijn diensten niet altijd na, maar ik ga ongetwijfeld op 24 december toch naar onze kerstviering kijken hoor.”

GEZAMELIJKE KERSTVIERING

De Open Poort en de Hervormde Gemeente

Het is heel jammer u te moeten meedelen dat de gezamenlijke kerstviering dit jaar, gezien de corona richtlijnen, niet door kan gaan. Als commissie hebben we wel afgesproken dat we, wanneer de beperkingen zijn opgeheven, we een ontmoeting met elkaar zullen organiseren. We wensen u gezegende kerstdagen toe!

Hartelijke groet,

Ali van Wensen, Adri de Groot, Jannie Dijkhof en Nelleke van Eijk.

De strandtent is dicht, maar ik kan wel koffie krijgen. Ik vraag de eigenaar of hij zich zorgen maakt. Nee hoor. Het is toch een goede terraszomer geweest.

Wat hij voor de kerst wenst? Zijn stem daalt, alsof hij een intieme mededeling gaat doen: “Dat we niet open hoeven. Al die rompslomp voor een paar dagen. Daarna moet ik toch de boel weer afbreken voor de gebruikelijke winterstop. “

Ik denk aan mijn ouders. Zij verheugen zich erop dit jaar de kerst schriftelijk te vieren. Dat is bij ons iedere kerst al het geval, maar dit even terzijde.

Terwijl ik van mijn koffie geniet, spreekt een man me aan. Hij is voorganger in een protestantse kerk. Ook hij blijkt van ons geheime strandgenootschap en ziet uit naar een kerst zonder grootse vieringen.

Kerst wordt het toch wel. En Licht wordt het ook, of we ons er nou tegenaan bemoeien of niet.

Tijd voor een adventsmijmering. Jozef en Maria waren allang blij dat die lawaaierige herberg overvol was. Ze gunden hun kindje een vredige start, want ze zagen de levenslange bui al hangen voor deze mensenzoon.

Jammer dat een paar exotische heren en dat clubje opgeschoten herders hun afgelegde stal toch wisten te vinden.

‘Voortaan vieren we zijn verjaardag schriftelijk.’

Aldus geschiedde.

In maar liefst vier evangeliën is het altijd feest. De voorganger schatert.

GROETEN AAN GEWETENSGEVANGENEN

Ria Griffioen

In de kerkdienst op eerste Kerstdag is er aandacht voor gewetensgevangenen.

Aan de paaskaars wordt licht voor hen ontstoken, namen genoemd, zo mogen zij zich gekend weten bij God en mensen.

Van Amnesty International kregen we de namen van:

Khaled Drareni in Algerije
Germain Rukuki in Burundi
Yiliyasijiang Reheman in China
Melike Balkan en Özgür Gür in Turkije
Maria Ressa in de Filipijnen
Idris Khattak in Pakistan
Yulia Tsvetkova in Rusland
Jani Silva in Colombia

Naast bidden is het ook mooi om hen door een kaartje te laten merken dat zij niet worden vergeten.

Kaarten klaar voor verzending worden graag bij je thuis gebracht. Gefrankeerd à 1,50 voor de porto-kosten en zonder postzegel gratis. Via mail ria.johangriffioen@hotmail.com of per telefoon 44 32 53 hoor ik graag hoeveel kaarten je wilt versturen. Heel fijn om te zien hoeveel respons de oproep in vorig Meeleven al geeft.

Dank aan iedereen die wil meedoen.

De Bijbel in de Bijlmer: uitdagend en verrassend

Van mensen uit allerlei kerken kreeg het NBG reacties op *De Bijbel in de Bijlmer*, het boek van migrantenvoorganger Samuel Lee uit de Bijlmer. Het boek bevat zes bijbelverhalen over migranten en zes verhalen van migranten uit de Bijlmer, onder wie Lee zelf.

De Bijbel in de Bijlmer is verkrijgbaar voor € 12,95 in de boekhandel en via de NBG-webshop.

Link: <https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/bijbel-in-de-bijlmer/>

Bijbelgenootschap bedankt bijbellezers voor inbreng

Het Nederlands Bijbelgenootschap bedankt alle bijbellezers die reageerden op de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. Alle reacties zijn meegewogen bij het voorbereiden van de NBV21 – de verbeterde versie van de NBV die in het najaar van 2021 zal verschijnen. U kunt nu al een indruk krijgen op de website NBV21.nl. Daar vindt u voorbeelden met uitleg en kunt u een nieuwsbrief aanvragen.

Link: <https://nbv21.bijbelgenootschap.nl>

Opvolger Nieuwe Bijbelvertaling gaat NBV21 heten

De nieuwe versie van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 gaat NBV21 heten en verschijnt volgend najaar.

Op de website nbv21.nl staan achtergrondinformatie en voorbeelden van wijzigingen, met uitleg. Er kan ingetekend worden op een nieuwsbrief. Ook is gratis een NBV21-editie van het vakblad *Met Andere Woorden* aan te vragen.

Link: <https://nbv21.bijbelgenootschap.nl>

Bijbelgebruikers willen vaker bijbellezen

De Bijbel is een inspirerend boek waar vaak in gelezen wordt. Dat blijkt opnieuw uit een onlangs gehouden online enquête van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) onder bijbellezers uit heel christelijk Nederland. 56% van de 3500 deelnemers leest dagelijks uit de Bijbel. Opvallend is dat zo'n 70% niet tevreden is en aangeeft vaker of langer te willen bijbellezen.

Het boek *Lees je Bijbel* helpt bijbellezers om hun eigen drijfveren te ontdekken, hun eventuele schuldgevoel van zich af te schudden en opnieuw met de Bijbel aan de slag te gaan op een manier die bij hen past.

Link: <https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/lees-je-bijbel/>

Verspreiding van audiobijbels in Mozambique

Veel mensen in Mozambique kunnen niet lezen of schrijven. Meedoen in de kerk of met een bijbelgroep is dan heel lastig. Daarom wil het NBG opnieuw audiobijbels verspreiden in Mozambique.

Het Bijbelgenootschap van Mozambique is financieel hard getroffen door de coronacrisis. De inkomsten uit eigen bijbelverkoop vielen bijna volledig weg tijdens de lockdown in het land.

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/bpmc/project-van-de-maand-november-3/>

OPROEP DOORGEVEN EMAILADRES VOOR NIEUWSBRIEF

Sinds eind maart, begin april gebruiken we naast Meeleven de nieuwsbrief om snel mededelingen te kunnen doen en u de liturgie door te geven. Wij hebben hiervoor van veel mensen al een emailadres mogen ontvangen. Mocht u de nieuwsbrief nog niet krijgen maar wel willen ontvangen, stuur dan uw emailadres naar nieuwsbrief@deopenpoortharmelen.nl

De Kringloopcommissie biedt aan:

Heeft u spullen nodig voor uzelf of voor bijvoorbeeld een kind dat op zichzelf gaat wonen, informeer dan eens bij de Kringloopcommissie. Of breng eens een bezoekje aan de schuur van Johan. U zult versteld staan wat we allemaal te koop hebben. De Kringloopcommissie is het hele jaar bezig met het ophalen van spullen, verkoop via Marktplaats en natuurlijk tijdens de Septembermarkt. De opbrengst van de verkoop van dit alles is voor het onderhoud van de kerk.

We verkopen o.a.:

Fietsen; zowel dames als heren, kinderfietsen, een step, fietsendragers.

Witgoed; koelkast, vrieskist, vaatwasser, gasfornuis, magnetron.

Huisraad; lederen bankje, tafels, stoelen, bedden, lampen, klok.

Elektronica; televisie, platenspelers, videorecorders, printer, stereotoren.

Tuin: grasmaaiër, bladblazer, tuingereedschap, hogedrukreiniger, vuurkorven, complete tuinsets, parasol.

Verder nog; Kinderbedjes, kinderstoelen, serviesgoed, rollator, postoele, ladder, skeelers,

Vouwwagen(6 persoons).

Zoekt u iets of heeft u vragen, neem dan contact op met:

Johan Griffioen

Haanwijk 29

Tel: 443253 of 06-23107137

VAN DE REDACTIE

De lay-out van dit nummer was in handen van Kees van Kesteren
Kopij voor het volgende nummer inleveren **5 jan. tot 19.00 uur.**

Kopij inleveren op DINSDAG !!!

E-mailadres: redactie@deopenpoortharmelen.nl

Of in de brievenbus van Wil Schouten, **Oudeland 110**

Jaargang	Nr	Inleveren	Verschijnt
55	1	5 jan.	15 jan.
55	2	2 feb.	12 feb.
55	3	2 mrt	12 mrt (3 wkn)

Meeleven voor belangstellenden

€ 20,- per jaar door overmaking van het bedrag op:
NL61INGB 0000363157 t.g.v. Ger. Kerk Harmelen
met vermelding van gastlezer Meeleven.

Een bericht van het kerkelijk bureau

Een verhuizing, een huwelijk, de geboorte of het overlijden van een gemeentelid. Dit alles moet ook verwerkt worden in de kerkledenadministratie. Om dit goed op orde te kunnen houden, stelt het kerkelijk bureau het heel erg op prijs als u deze mutaties door wilt geven.

Adres: Hans den Braber, zie achterkant Meeleven!

Emailadres : hans261030@gmail.com

Onderwerp : kerkelijk bureau