

DE
OPEN
POORT
PROTESTANTSE
GEMEENTE
HARMELEN



DE OPEN POORT
PROTESTANTSE GEMEENTE HARMELEN

Zondag 29 nov. 2020

De Open Poort / 1^e advent

10.00 uur : Ds. M. Sillevius - Smit

te : Utrecht

Collecte : Kerkinactie/Kinderen in de knel

Deurcollecte : Meeleven

Kerkauto : C. de Heer

tel : 442069

Zondag 6 dec. 2020

De Open Poort/ 2^e advent

10.00 uur : Ds. L. Roersma

te : Oudewater

Collecte : Kerk

Deurcollecte : Kerkinactie/ Kinderen in de knel

Kerkauto : A. Kroes

tel : 443660

Zondag 13 dec. 2020

De Open Poort/ 3^e advent

10.00 uur : Ds. G. Morsink

te : Zeist

Collecte : Diaconie

Deurcollecte : Kerktelefoon

Kerkauto : P. de Langen

tel : 441970

IN MEMORIAM

Antoon van Scherpenzeel

Hoewel hij al jaren geleden verhuisde uit ons dorp lijkt het terecht om aandacht te geven aan ons vroegere gemeentelid Antoon van Scherpenzeel, die op 6 november j.l. is overleden in Gouda.

Hij kwam met zijn vrouw Leny rond 1960 in Harmelen wonen. Eerst enkele jaren in de Dorpsstraat, later tot ca. 1995 aan de Joncheerelaan. Hij heeft zich met power en enthousiasme ingezet op heel veel publieke terreinen. Al gauw zat hij in het bestuur van het Chr. Bejaardenhuis De Driesprong. Hij was een van de initiatiefnemers voor het voormalige H.I. gebouw. Zat voor de ARP in de gemeenteraad en was daar later wethouder. Grotere fan van de korfbalclub THOR dan Antoon is nauwelijks denkbaar, de vereniging waar ook zijn kinderen heel veel jaren bij hebben gespeeld.

Maar ook de Gereformeerde kerk droeg hij een warm hart toe. Hij nam als voorzitter van de commissie van beheer eerst het initiatief voor een nieuwe pastorie en vervolgens ook voor een nieuw kerkgebouw. Kortom hij heeft veel van zijn energie kunnen gebruiken om Harmelen te maken tot wat het nu geworden is. Als kerkgemeenschap hebben wij veel aan hem te danken.

Hij is 95 jaar geworden en is op woensdag 11 november in Alphen aan den Rijn begraven.

Teun van der Kooij

Op dinsdag 10 november jl. heeft de kerkenraad vergaderd en zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

1. De bijzondere vieringen in de adventstijd.

Zoals het er nu naar uitziet, u bemerkt ik maak enig voorbehoud, zal er wel een kerstnachtsdienst gehouden worden maar zal deze niet plaatsvinden in de Open Poort. De werkgroep eredienst is hiermee bezig en u wordt, zodra meer duidelijk is, hierover geïnformeerd via Meeleven, de Nieuwsbrief en de mededelingen in de vieringen.

Op kerstmorgen is er, op de in Coronatijd gebruikelijke wijze, een viering waarin dominee Kees Burger zal voorgaan.

Op 31 december zal onze kerk tussen 17.00 en 19.00 uur open zijn. Mensen kunnen dan een kaarsje aansteken en, indien gewenst, in gesprek gaan met dominee Kees Burger.

Ondergetekende is dan in ieder geval ook aanwezig namens de kerkenraad.

2. Het is u misschien al opgevallen maar dominee Kees Burger speelt een belangrijke rol in de komende periode, zowel bij Eeuwigheidszondag als in de adventsperiode. Dominee Burger heeft een contract dat loopt tot en met 31 december. Namens de kerkenraad heb ik een gesprek met hem hierover gehad en ik kan u meedelen dat in de kerkenraadsvergadering besloten is om zijn contract te verlengen, in ieder geval tot de periode dat er voor de Open Poort weer een vaste predikant beschikbaar is. We zijn heel blij dat dominee Burger beschikbaar blijft voor onze gemeente. Ook vanuit de gemeente horen we dat er veel waardering is voor zijn inzet.

3. Een andere verheugende mededeling is dat het combo V!ER vanaf nu om de drie weken een muzikale bijdrage zal leveren

aan onze diensten. En dat is echt heel bijzonder. Er is een tijd geweest dat het ons nauwelijks lukte om, anders dan de organist, andere muzikanten een bijdrage te laten leveren aan onze vieringen. Daarom veel waardering voor VIER.

4. Door het CvK is de begroting voor 2021 gepresenteerd. Het is gebruikelijk dat gemeenteleden vragen kunnen stellen aan het CvK en de begroting kunnen inzien. Vanwege Corona zal er door de penningmeester, Evert Stoffelsen, over de begroting een tekst in Meeleven verschijnen waarop gereageerd kan worden door gemeenteleden. Tevens is de begroting bij hem opvraagbaar.
5. Over het beroepingswerk valt nog weinig te zeggen. Het proces is in gang gezet en we zijn bezig om een vergadering met de kerkenraad van de Ontmoetingskerk uit Kamerik te organiseren. Een lastige opgave vanwege de veiligheidsvoorschriften waaraan we ons zeker willen houden. Verwacht wordt dat deze vergadering pas in het nieuwe kalenderjaar gehouden kan worden.
6. In het kader van de verbondenheid bestelt de diaconie een adventskalender van de PKN voor alle gemeenteleden. De kalender wordt meegegeven met de bezorging van Meeleven. De gemeenteleden die Meeleven digitaal ontvangen krijgen de kalender uiteraard ook bezorgd.
7. Ten slotte kan ik melden dat de kerkenraad besloten heeft om een vaste camera aan te schaffen om de vieringen op te nemen. Op dit moment wordt er gebruik gemaakt van de camera's van de vrijwilligers. We zijn heel blij dat zij dit doen, maar nu de online diensten waarschijnlijk vast onderdeel zullen blijven uitmaken van onze vieringen, wordt het tijd dat we hier zelf in gaan investeren. We gaan met deze camera de komende tijd ervaring opdoen en kijken gaandeweg of er mogelijk nog meer nodig is.

De Coronacrisis waar we als geloofsgemeenschap al sinds half maart mee te maken hebben biedt op dit moment nog weinig perspectief op een terugkeer naar de aloude kerkgang. Eeuwigheidszondag, de adventsperiode met als hoogtepunten de kerstnachtsdienst en de viering op kerstmorgen, het bezinningsmoment op 31 december, ze staan allen onder druk. De werkgroep Eredienst is momenteel, samen met dominee Kees Burger, druk bezig om op een alternatieve wijze invulling te geven aan deze bijzondere momenten, waarvoor veel waardering, maar het vooruitzicht dat we komend jaar weer over kunnen gaan tot de orde van de dag ontbreekt nog op dit moment.

En zullen we dat nog wel kunnen, wel willen: overgaan tot de orde van de dag? Wat heeft deze crisis ons als gemeente van de Open Poort laten zien?

Wat voor mij nogmaals duidelijk werd is dat alle vrijwilligers er werkelijk toe doen. Met elkaar hebben we de Open Poort open gehouden, zij het met beperkingen. Dat is iets waar we heel trots op mogen zijn, of meer vanuit het geloof geformuleerd: dankbaar. De vieringen konden doorgaan, er kwam, naast de kerktelefoon een streamingdienst via YouTube en onze voorgangers pasten zich heel makkelijk aan de nieuwe situatie aan. Maar ook onderling werd er naar elkaar omgekeken waarbij de diaconie en het Pastorale Team hun verantwoordelijkheid pakten. Nu is het niet mijn bedoeling om een opsomming te geven van allen die zich de afgelopen periode hebben ingezet en nog steeds inzetten, maar het is overweldigend. Laten we ons dat wel realiseren, want zo vanzelfsprekend is dit niet.

Ik heb in de afgelopen periode veel gewandeld en gelezen. Harmelen biedt, wat dat betreft, veel mogelijkheden. Omdat ik gewend ben vroeg op te staan liep ik in het voorjaar soms al voor zessen bij de Cattenbroekerplas en verwonderde me over de oplevende natuur. De bermen vol met de meest bijzondere planten, vogels aan het broeden, futen met hun jongen achterop hun rug zwemmend en zo kan ik wel doorgaan.

Vooraf die futen en hun jongen zijn me bij gebleven. Ik vroeg me af waarom ze dat doen? Kunnen de jongen nog niet zwemmen? Ik las dat ze dit vooral doen vanuit veiligheidsoogpunt. Reigers en snoeken hebben wel zin in zo'n lekker hapje. Dus wat op het eerste gezicht aandoenlijk is – wat lief hè – is feitelijk puur zelfbehoud. Het boek *Pelgrim langs Tinker Creek* van Annie Dillard opende mijn ogen hiervoor.

Annie woonde in 1971 een jaar lang in de Amerikaanse staat Virginia, in een landelijke omgeving waar de Tinker Creek doorheen stroomt. Dagelijks maakte ze wandelingen en observeerde op een bijzonder gedetailleerde wijze de natuur, waar ze diep van onder de indruk raakte. Over deze kijkervaringen gaat haar boek. Door Annie werd ik als het ware gedwongen om zelf ook beter te gaan kijken naar de kleine dingen gedurende mijn eigen wandelingen.

Maar Annie is niet alleen een nieuwsgierige vrouw die gebiologeerd naar de natuur kijkt, zij is ook een gelovige vrouw die de bijbel en de geschriften van de kerkvaders kent. Dat brengt haar in conflict met wat ze ziet en waarin zij gelooft. Ondanks alle schoonheid ziet zij een wrede natuur waarin bijvoorbeeld insecten elkaar constant naar het leven staan en doodbijten, doodsteken, vermorzelen, opeten. Zij kan niet anders dan concluderen dat de natuur geen moraal kent. Zij is geschokt en helemaal van de kaart door haar eigen redenering. Hoe is dit in

verband te brengen met het geloof waarin zij is opgevoed waarin sprake is van een liefdevolle God?

Annie's worsteling is herkenbaar Dat laat het Covid-19 virus goed zien. Ook dit virus kent geen moraal maar 'kiest' een ieder die op zijn pad komt. Het maakt geen onderscheid tussen 'goede' en 'slechte' mensen.

Des te bijzonderder is het dus, en dat is het punt dat ik wil maken, dat er geloofsgemeenschappen zijn, overal op de wereld, die zich laten leiden door een boodschap van liefde, hoop en medemenselijkheid. Dat is niet zo natuurlijk als het lijkt (Annie zou zeggen: dat is tegennatuurlijk). De Open Poort is zo'n gemeenschap, dat heb ik zeker de afgelopen periode sterk ervaren. Dat we deze gedachte mogen meenemen in de komende adventsperiode en dat zij ons tot troost en bemoediging mag zijn.

OPROEP DOORGEVEN EMAILADRES VOOR NIEUWSBRIEF

Sinds eind maart, begin april gebruiken we naast Meeleven de nieuwsbrief om snel mededelingen te kunnen doen en u de liturgie door te geven. Wij hebben hiervoor van veel mensen al een emailadres mogen ontvangen. Mocht u de nieuwsbrief nog niet krijgen maar wel willen ontvangen, stuur dan uw emailadres naar nieuwsbrief@deopenpoortharmelen.nl

De herfst is begonnen. De dagen zijn korter, de nachten langer. De donkere dagen voor kerst zeggen we dan, al duurt het nog vier weken.

We trekken ons terug in onze huizen, doen de lampen aan en de gordijnen dicht.

Maar we weten ook, dat de december maand niet voor ieder de prettigste maand is.

Ook voor mensen die in onze gemeente een operatie moeten ondergaan en voor de genen die geopereerd zijn.

Een verdrietige en angstige periode.

We hopen en bidden voor een voorspoedig herstel.

We leven naar de adventsdagen toe.

Advent is afgeleid van het latijn adventus (komst, er aan komen) Letterlijk God komt naar ons toe.

Het is de voorbereidingstijd op het kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus ruim tweeduizend jaar geleden.

Eveneens is de advent de periode van verwachting van Jezus wanneer hij wederkomt en God alles in allen zal zijn.

Wij willen U vragen voor de kerst eens een kaartje te sturen naar mensen in en buiten de gemeente.

Een kaartje kan zoveel goed doen.

In het bijzonder wil ik U noemen drie personen die altijd trouw bij onze gemeente betrokken zijn geweest, maar door omstandigheden elders verblijven.

Coby Gerritsen, Zorgcentrum Careyn Weddesteyn,
Utrechtsestraatweg 50, 3445 AS Woerden.

Paul v. Woudenberg, Costa Ricadreef 9, kamer 601, 3563 TA Utrecht

Tiny v. Rooijen, Voorhoevehuis, Trumanplein 1, 3527 CX Utrecht.

Wij wensen u een gezegende Adventsperiode.

VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Evert Stoffelsen

Aan degenen die de vaste bijdrage en/of de toegezegde vrijwillige bijdrage nog niet betaald hebben willen wij vragen dit alsnog te doen.

HET COLLEGE VANUIT VAN KERKRENTMEESTER

Ria de Heer

Opbrengst Collecte

11 oktober	Bloemenfonds	€	37.00
	Kerk	€	44.00
18 oktober	Diaconie	€	36.00
	KerkinActie Werelddiaconaat	€	34.20
25 oktober	Kerk	€	70.50
	Meeleven	€	63.50
08 november	Collecte Jeugdwerk (JOP)	€	45.50
	Gemeentecontact met Grimma	€	48.55

29 november-5 december:

Huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen Griekenland

Het is bijna zover. Van 29 november-5 december collecteren we - volledig coronaproof! - voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Hun situatie is, na de brand in Moria, urgenter dan ooit. Meer dan 50.000 kinderen verblijven onder erbarmelijke omstandigheden op diverse Griekse eilanden. Door de trage procedures zitten sommigen daar wel drie jaar.

Een van hen is Anis Gul uit Afghanistan. Ze zegt: “Ik wilde helemaal niet weg uit mijn land. Afghanistan is een prachtig land waar mensen hun kinderen een goed leven willen bieden. Maar oorlog maakt dit onmogelijk en slechte mensen zorgen ervoor dat wij niet naar school kunnen en dat je er je leven niet zeker bent. Ik ben gevlucht omdat ik in vrede wil leven, naar school wil en mijn dromen wil waarmaken. Veel geld of een duur huis hoef ik niet, als ik maar bij mijn familie kan zijn en niet al jong hoef te trouwen.”

Iets groots neerzetten

Kerk in Actie, die de huis-aan-huiscollecte organiseert, helpt de vluchtelingenkinderen in Griekenland met voedsel, kleding en onderwijs en probeert ze op een betere plek te krijgen. Op meer dan zeshonderd plekken gaan collectanten in de eerste week van december langs de deuren. “Ik vind het vreselijk wat die kinderen in Griekenland meemaken. Ze hebben er niet om gevraagd en part noch deel aan de situatie”, vertelt een collectant. “Als ik dan aan mijn eigen kinderen denk, kun je toch alleen maar dankbaar zijn dat ze hier geboren zijn, en niet daar. Daarom collecteer ik, en ik hoop dat mensen gul geven. Als we allemaal iets kleins doen, kunnen we met elkaar iets groots neerzetten!”

In de knel

Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht. De projecten van Kerk in Actie richten zich op mensen slachtoffer zijn van rampen en conflicten, mensen die niet in vrijheid kunnen geloven en mensen die leven in armoede. Een belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie richt zich op kinderen die in de knel zitten door oorlog, armoede of uitbuiting. Kijk ook op kerkinactie.nl/griekenland.

Geef gul aan de collectant! Namens alle vluchtelingenkinderen in Griekenland: dank voor uw betrokkenheid.

Jorine de Klerk, coördinator Harmelen

VANUIT DE DIACONIE

Marja Vilijn

Als leden van de diaconie mochten we de afgelopen tijd weer veelvuldig meewerken aan mooie acties.

Als eerste wil ik de wereldmaaltijd van 4 november benoemen. Onder leiding van Henk Vink hebben we voor 72 personen een Griekse afhaalmaaltijd gekookt. Corinna Mitrovitch van het dorps huis had voor een voorgerecht (spanakopita) gezorgd. Wij hebben als hoofdgerecht een stoofschotel gemaakt met daarbij een salade en tzatziki. Een stukje baklava vormde het dessert. Terwijl alle maaltijden coronaproof afgehaald werden, mochten we ook kleding voor Villa Vrede in ontvangst nemen. Vanaf 18:45 hebben het combo V!ER en Ds. Kees Burger een prachtige YouTube uitzending verzorgd. Uit de vele positieve reacties die wij kregen bleek dat het doel van de avond, verbinding, warmte en op afstand samenzijn, geslaagd is. Ook hebben we het mooie bedrag van 695 euro bij elkaar gekookt. Hierbij

zit tevens een gift die wij mochten ontvangen. Wij zullen het bedrag dat wij overmaken t.g.v. de vluchtelingen op Lesbos aanvullen tot 1000 euro.

Zoals al even genoemd mochten we voor Villa Vrede vele winterjassen en ondergoed/ sokken in ontvangst nemen. Connie van Leeuwen is met een afgeladen auto naar Villa Vrede gereden om alles af te leveren. Het is met blijdschap in ontvangst genomen! Hartelijk dank aan iedereen die hieraan bijgedragen heeft.

Met de actie “schoendoen” hebben we 19 kinderen uit 14 gezinnen in Harmelen kunnen steunen. De uitgifte en financiële afwikkeling zijn intussen afgerond.

Verder is er vanuit de drie kerken een spontane actie ontstaan om cadeaukaarten van de postcodeloterij in te zamelen. Dit heeft het ongelofelijke resultaat van 177 kaarten, omgerekend ruim 2200 euro opgebracht!! De kaarten zijn intussen ingewisseld en er zijn vele dozen vol soep, spaghetti en nog veel meer naar de voedselbank gebracht. Ook hier zijn we als diaconie onder de indruk hoeveel mensen hier in Harmelen voor elkaar over hebben. Wat geweldig dat wij dit gezamenlijk met de Bavo en de Hervormde kerk voor elkaar krijgen om mensen die het moeilijk hebben te helpen. Ook hier zijn wij iedereen die meegeholpen heeft dankbaar.

Bij deze Meeleven treft u als lid van de Open Poort een adventskalender aan. In deze donkere tijden willen we graag een lichtje met u delen. Met de woorden van Stef Bos:

En Hij geeft licht voor een uitweg in het donker
Voor wat er vaak niet is
Dus geef licht, geef alles wat je hebt,
Geef de liefde een gezicht.

Mocht u de kalender niet gekregen hebben maar wel op prijs stellen, stuur dan even een berichtje naar diaconie@deopenpoortharmelen.nl dan kijken wij of wij u er nog één kunnen doen toekomen.

Bij de Plus kunt u weer sparen voor boodschappenpakketten. Mocht u niet meesparen dan kunt u uw zegels in de bus die in de winkel staat stoppen. Met de drie kerken kunnen we dan een mooi aantal pakketten bij elkaar sparen. In het voorjaar hebben we op deze manier zo'n 100 dozen vol boodschappen uit kunnen delen in Harmelen.

In december gaat onze kerstpakketten actie weer van start. Met de drie kerken zamelen we levensmiddelen in waarmee we een leuke kerstattentie samenstellen voor de mensen in Harmelen die weinig te besteden hebben. Zo hopen we ook hen met kerst een klein lichtpuntje te kunnen bezorgen. Vorig jaar hebben we zo'n 70 pakketten kunnen rondbrengen. U kunt hiervoor op 29 november, 6 en 13 december artikelen meenemen naar de kerk. Wilt u hierbij letten op de houdbaarheidsdatum? Ook mogen we geen alcoholhoudende producten in de pakketten doen. U kunt e.e.a. ook bij één van de diakenen langsbrengen of ons vragen om iets op te komen halen. Neemt u hiervoor contact op via diaconie@deopenpoortharmelen.nl of tel 06-82680882.

Op 7 november hebben we online de landelijke diaconale dag gevolgd. Natuurlijk is de beleving online anders dan als je met elkaar in een goed gevuld Beatrix theater zit maar het is fijn om weer inspiratie op te doen en goede ideeën met elkaar te delen.

Collectes:

Denkt u ook aan de collectes als u niet in de kerk aanwezig kunt zijn? U vindt ons rekeningnummer achter in Meeleven. Graag vermelden voor welke collecte het bestemd is.

29 november 1^e advent:

1^e collecte kerk in actie- kinderen in de knel

2^e collecte Meeleven

6 december 2^e advent:

1^e collecte kerk

2^e collecte Kerk in actie- kinderen betrekken bij het diaconaat

13 december 3^e advent:

1^e collecte diaconie

2e collecte kerktelefoon

Toelichting:

Collecte 29 november- Steun aan internaten in Oekraïne om goed en liefdevol onderwijs aan kinderen te kunnen bieden i.t.t. wat er in staatsinternaten gebeurt. Personeel wordt getraind om een goede liefdevolle relatie op te kunnen bouwen met de kinderen en of verzorgers.

Collecte 6 december - Wereldwijd leven er miljoenen kinderen in een onveilige situatie. Kids in actie wil met behulp van de duif "Rainbow" kinderen in Nederland bewust maken van de problemen die hun leeftijdsgenootjes in andere landen hebben en kinderen al jong enthousiast maken voor werelddiaconaat. Deze collecte is bedoeld om creatieve materialen en ideeën te ontwikkelen.

Jeugdpagina de Open Poort (november/december 2020)

Leesrooster KND van Bijbel Basics

Voorlopig is er nog geen kindernevendienst en geen crèche. De ouders kunnen op de website van Bijbel Basics (<https://www.debijbel.nl/thuismateriaal>) het leesrooster met activiteiten bekijken en thuis aan de slag gaan.

Het thema van de zondagen van advent en Kerst is dit jaar: 'Dicht bij het licht'. De tijd van Kerst is een tijd van lichtjes. Kaarsjes in huis, lichtjes in (kerst)bomen, kerstversiering in tuinen en op straat. Licht geeft niet alleen gezelligheid en sfeer – in het donker heb je licht echt nodig. Om te kunnen zien. Om je veilig te voelen. Licht is zelfs van levensbelang. Zonder het licht van de zon is leven niet eens mogelijk. Licht is dus een heel krachtig en aansprekend symbool. Ook voor kinderen is het licht een bijbels en begrijpelijk beeld waarmee je het goede nieuws van Kerst kunt uitleggen: Gods Zoon is naar de wereld gekomen om licht in de wereld te brengen (Johannes 1)

Zondag 29 november 1e advent: Jezus zegt in Johannes 8 dat Hij het licht voor de wereld is. Jezus kan dit zeggen, omdat Hij als Gods Zoon weet waar het licht vandaan komt: van God.

Zondag 6 december 2e advent: Het eerste dat God heeft gemaakt is het licht. God houdt van het licht, Hij vindt het mooi en goed. Maar de mensen vertrouwden God niet, daardoor werd het donker in de wereld.

Zondag 13 december 3e advent: Licht en donker zijn belangrijke symbolen in de Bijbel. Licht staat voor een leven met God. Het donker staat voor een leven zonder God, en voor het verdriet en de pijn dat dat tot gevolg heeft. In Jesaja 9 lezen we dat Gods volk in het

donker leeft. Maar God belooft dat Hij hen zal helpen: ze zullen 'een stralend licht zien'.

In deze bijzondere tijd wens ik iedereen goed adventstijd toe met dit gedicht van Coby Poelman-Duistenwinkel.

Zie je deze kaarsjes.
één ervan mag aan,
elke week een kaarsje meer,
het kerstfeest komt eraan.

Kijk eens naar de kaarsjes,
het feest komt dichterbij,
het lichtje brandt niet meer alleen,
er komt een tweede bij.

Een kleine rij van kaarsjes,
ze geven steeds meer licht,
het derde kaarsje brandt nu ook,
ze brengen een bericht.

Nu branden alle kaarsjes,
wil je hun boodschap horen,
we gaan nu bijna vieren
dat Jezus is geboren.

Ellen Verkleij



ORGANISTEN/PIANISTEN GEZOCHT

Door het wegvallen van een aantal van zowel onze vaste als onze inval organisten / pianisten wordt het steeds moeilijker om het organistenrooster voor de Open Poort rond te krijgen.

Ik ben daarom op zoek naar nieuw talent.

Kun je zelf leuk spelen, of ken je iemand die kan spelen, piano of orgel, of allebei, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Jeroen Verkleij

telefoon 0348-442314

e-mail: j.verkleij@planet.nl.

2020 GROETEN AAN GEWETENSGEVANG

Ria Griffioen

Amnesty International heeft weer een lijst met namen en adressen van gewetensgevangenen om in de decembermaand een kaartje te sturen.

Vanuit de kerk doen we daar al jaren aan mee en ik denk juist in deze tijd extra belangrijk dat mensen zo een gebaar van medeleven en hoop ontvangen.

Nu de mogelijkheden bij de kerstdiensten beperkter zijn, lijkt het mij een goed alternatief kaarten op aanvraag thuis te bezorgen. De kaarten zijn verzendklaar, als je ze gefrankeerd wilt voor de portokosten à 1.50 euro, zonder postzegel gratis.

Wij krijgen altijd 8 namen en die zal ik in de volgende Meeleven noemen.

Met een mailtje naar ria.johangriffioen@hotmail.com

of per telefoon 0348-44 32 53 hoor ik graag hoeveel kaarten je wilt versturen. In de loop van december worden ze dan bij je thuis gebracht.

Bij voorbaat veel dank aan iedereen die wil meedoen.

Ria Griffioen

VAN DE REDACTIE

De lay-out van dit nummer was in handen van Barbara Mandok
Kopij voor het volgende nummer inleveren **8 dec. tot 19.00 uur.**

Kopij inleveren op DINSDAG !!!

E-mailadres: redactie@deopenpoortharmelen.nl

Of in de brievenbus van Wil Schouten, **Oudeland 110**

Jaargang	Nr	Inleveren	Verschijnt
54	12	8 dec.	18 dec.
55	1	5 jan.	15 jan.

Meeleven voor belangstellenden

€ 20,- per jaar door overmaking van het bedrag op:
NL61INGB 0000363157 t.g.v. Ger. Kerk Harmelen
met vermelding van gastlezer Meeleven.

Een bericht van het kerkelijk bureau

Een verhuizing, een huwelijk, de geboorte of het overlijden van een gemeentelid. Dit alles moet ook verwerkt worden in de kerkledenadministratie. Om dit goed op orde te kunnen houden, stelt het kerkelijk bureau het heel erg op prijs als u deze mutaties door wilt geven.

Adres: Hans den Braber, zie achterkant Meeleven!

Emailadres : hans261030@gmail.com

Onderwerp : kerkelijk bureau