

DE
O
P
E
N
P
O
O
R
T



DE OPEP POORT
PROTESTANTSE GEMEENTE HARMELEN

Zondag 1 nov. 2020

De Open Poort

10.00 uur : Ds. L.L.J. Webbink

te : Linschoten

Collecte : Kerk

Deurcollecte : Kerkinactie

Kerkauto : C. van der Veer

tel : 506659

Zondag 15 nov. 2020

De Open Poort

10.00 uur : Dhr. S. van der Woude

te : Zeist

Collecte : Onderhoudsfonds

Deurcollecte : Diaconie

Kerkauto : G. den Braber

tel : 441788

Zondag 8 nov. 2020

De Open Poort

Dankdag voor gewas en arbeid

10.00 uur : Ds. P.J. Rebel

te : Utrecht

Collecte : Jeugdwerk (JOP)

Deurcollecte : Grimma

Kerkauto : J. Brundel

tel : 06 - 82680882

Zondag 22 nov. 2020

De Open Poort

Eeuwigheidszondag

10.00 uur : Ds. K. Burger

te : Kamerik

Collecte : Bloemenfonds

Deurcollecte : Prot. Kerk

Pastoraat

Kerkauto : L. Elings

tel : 443204

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 1 november mogen we ds. Leo Webbink uit Linschoten welkom heten als onze voorganger.

Zondag 8 november is ds. Piet Jan Rebel uit Utrecht in De Open Poort.

Deze zondag staan we stil bij de Dankdag voor gewas en arbeid. Van onze overdaad en rijkdom mogen we kleding meebrengen voor Villa Vrede. Verderop in dit blad leest u hier mee over.

De Dankdag valt officieel op de eerste woensdag in november, maar ooit werd besloten hier in onze kerk geen aparte dienst op de woensdag aan te wijden, maar er de zondag daarna bij stil te staan. Dit jaar is er echter OOK op woensdag 4 november aandacht voor Dankdag en kunnen er deze dag maaltijden worden besteld. Voorheen was dit gekoppeld aan Wereldvoedseldag in oktober en konden we gezamenlijk in de kerk eten. De opbrengst is voor een diaconaal doel en in dit blad leest u verderop meer hierover.

Jammer dat – door aangescherpte richtlijnen – besloten moest worden deze dag geen M.v.d.H. te vieren.

Zondag 15 november ook weer een bekende voorganger. Dan is proponent Stijn van der Woude onze gastpredikant. Proponent wil zeggen dat Stijn nu afgestudeerd en beroepbaar is.

Ons combo VIER zal de muzikale begeleiding/zang deze zondag verzorgen.

Zondag 22 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Voorganger is ds. Kees Burger.

Op deze Eeuwigheidszondag gedenken wij in de dienst gemeenteleden die dit jaar zijn overleden.

Met liefde en respect worden de namen genoemd van :

Corry van der Kooij-Visser, 15 februari 1941 – 10 januari 2020.

Frank Nagelhout, 10 januari 1945 – 10 juli 2020.

Dirkje Pijnse van der Aa-Nap, 31 mei 1924 – 13 augustus 2020

Muzikale medewerking wordt deze dag verleend door Esther Brederoo (dwarsfluit) en Aartjan van Pelt op de vleugel, met ook vocale inbreng van enkele leden van de cantorij.

Naast familie en vrienden van de overledenen zal er nog maar weinig plaats zijn voor het toegestane aantal gemeenteleden.

Natuurlijk is dat jammer, maar wij hopen dat online de verbondenheid met elkaar ervaren mag worden en er wellicht in alle huiskamers lichtjes mogen branden voor wie ons in familie- en vriendenkring ontvallen zijn.

Op zondag 11 oktober is onze gemeente geïnformeerd over het beroepingsproces, dat we samen met de Ontmoetingskerk te Kamerik, oppakken. In de kerk konden, vanwege de verscherpte maatregelen, maar een beperkt aantal gemeenteleden aanwezig zijn maar via de kerkomroep en ons YouTube kanaal hebben veel mensen de informatie toch kunnen zien en horen. Kees van den Berg, de voorzitter van onze beroepingscommissie, ging vooral inhoudelijk in op het beroepingsproces terwijl ondergetekende meer de grote lijn vanuit de kerkenraad schetste. De reacties die nadien vanuit de gemeente binnen gekomen zijn waren louter positief.

In Kamerik werd gelijktijdig een zelfde gemeentebijeenkomst gehouden met een zelfde resultaat. De kerkenraad is hierover zeer verheugd. Gezegd moet worden dat beide beroepingscommissies uitstekend voorwerk verricht hebben waardoor er een helder verhaal verteld kon worden.

Op 12 oktober is het beroepingsproces van start gegaan. Eind december of begin januari hopen wij u hierover meer te kunnen zeggen. Mocht er tussentijds nieuws zijn dan wordt dit via Meeleven en de mededelingen in de vieringen kenbaar gemaakt. Op onze website kunt u onder 'vacature' de nodige informatie vinden waaronder de profielschetsen, de advertentie, de beleidsplannen en de brochure van de Open Poort. Wij wensen beide beroepingscommissies veel wijsheid en Gods zegen toe.

Op 8 november stond er een Maaltijd van de Heer gepland. Vanwege de verscherpte maatregelen heeft de kerkenraad besloten deze niet door te laten gaan. De gedachte is dat we dan zo in beslag genomen worden door alle protocollen dat de bedoeling van de Maaltijd van de Heer onder druk komt te staan. Al met al een pijnlijk besluit maar wij rekenen op uw begrip hiervoor. Er wordt in deze tijd sowieso veel

van ons als gemeente gevraagd. Vanaf half maart hebben we geen 'gewone' kerkdienst meer kunnen vieren en het einde ervan is nog niet in zicht. Ook al mogen momenteel een beperkt aantal kerkgangers op zondag fysiek aanwezig zijn in de dienst, alle sociale contacten die na de viering plaatsvinden bij het koffiedrinken en waar we zo gehecht aan zijn, kunnen momenteel niet plaatsvinden.

Vanuit de kerkenraad zijn we daarom op zoek naar manieren waarop we het onderling contact, met alle beperkingen, kunnen versterken. Er zijn al verschillende ideeën binnen gekomen zoals het opzetten van kleine telefooncirkels of appgroepen, de kerk openstellen door de week voor een beperkt aantal (van tevoren opgegeven) gemeenteleden om, volgens de afgesproken afstand, met elkaar in gesprek te gaan en/of te bidden. Het is een onderwerp dat op de volgende kerkenraadsvergadering op de agenda komt en daarom is het fijn dat u, mocht u ideeën hebben, deze kenbaar maakt aan ons. Het is belangrijk, zeker nu, dat we omzien naar elkaar en elkaar blijven vasthouden.

EEN WEERZIEN?

Op zondag 22 november gedenken wij hen die ons het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. Met het oog daarop een overweging.

Freek de Jonge zei eens in een interview: “Wat ik mijn kinderen níet heb kunnen meegeven is een spiritueel-religieus besef. Ik had mijn kinderen graag God gegeven. Voor mij is het nog steeds een vertrekpunt, maar het kinderlijke geloof uit mijn jeugd bestaat niet meer. Ik kan niet meer geloven in de God die mijn vader heeft gepreekt. Ik vind het idee van een hiernamaals onzin. Als je erover nadenkt dat wij mensen elkaar in de hemel terugzien.....”.

Jacqueline van der Waals hoefde er níet over na te denken. Ze schreef ooit een hartverscheurend gedicht over een oude vrouw die zich probeert voor te stellen hoe het zal zijn haar moeder te ontmoeten die zij als heel jong meisje al verloor.

Moeder

*Moeder naar wier liefde mijn verlangen
Sinds mijn kinderjaren heeft geschreid,
Ach, hoe zult gij mij zostraks ontvangen
Na den langen scheidingstijd?*

*Zult gij me aanstonds als uw kind begroeten,
Als 'k ontwaken zal uit mijnen dood?
Zal ik nederknielen mogen voor uw voeten
Met mijn hoofd op uwen schoot?.....*

*Maar wat dan? Wat zult gij tot mij zeggen,
Bij het ver gegons van de engelenschaar,
Als ge uw jonge, blanke hand zult leggen
Op dit oude grijze haar?*

Voor Jacqueline van der Waals stond het vast: wij zullen elkaar in het hiernamaals tegenkomen. Het gedicht is echter een eeuw oud. Vervlogen dagen! Wij zijn anders. Wij denken anders. Veel beelden uit onze jeugd zijn ons ontvallen en vaak hoeven we er niet rouwig om te zijn. Het hiernamaals leek vaak heel onaantrekkelijk: eeuwig lopen in lange gewaden of op een bankje almaar zitten kijken naar God. Daarom kunnen we én willen we ons bij het eeuwige leven vaak niets meer voorstellen.

Toch vind ik dat jammer. Freek de Jonge zei: “Als wij elkaar in de hemel zouden terugzien, betekent dat automatisch de hel, want wij kunnen niet met elkaar omgaan.” Dat is wel scherp gezegd, maar toch ook een beetje fantasieloos. De eigen grens is de norm geworden. In Brabant zeggen ze van een gestorvene: ‘Iemand is uit de tijd gevallen.’ Dat is mooi gezegd, vind ik. Er zijn nog andere dimensies dan onze waarneembare.

Mensen blijven er toch mee bezig. Ted van Lieshout stond bij hetzelfde thema stil als Jacqueline van der Waals, maar eigentijds verwoord, veel voorzichtiger ook, in seculiere taal.

Dood

*Mijn vader ging dood -
ik was toen zeven -
dat was heel erg, maar
erger was:
die ochtend had ik hem
geen kus gegeven.*

*Ik kwam die dag voor
de eerste maal
van school thuis met
een tien voor taal:
had hij geen dagje
kunnen wachten?*

*Later ging ook nog mijn
broertje dood.
Ik heb gehuild, kon hem
niet missen,
'k was toen al banger
voor de dood.*

*Ik heb van hem een foto
en angstig ben ik nog
het meest
dat als ik ouder word
geen mens meer zien zal
dat wij broertjes zijn
geweest.*

*En als er écht een hemel
is en als ik daar dan
woon,
dan is mijn vader net
mijn broertje
en mijn broertje net
mijn zoon.*

Ik heb de gedachte aan een 'weerzien' nooit helemaal los kunnen laten. Jarenlang sprak ik er maar niet over. Ik was bang dat het een beetje naïef zou zijn, een restant van een kinderlijk geloof. Toen kwam ik iets verrassends tegen.

In mijn boekenkast staat al jaren 'Geloven vandaag', een kleine dogmatiek van Dr.E.Flesseman-van Leer. Destijds gold dat boek - zeker in gereformeerde kring- als redelijk vrijzinnig. Nu houd ik helemaal niet van zulke kwalificaties, maar Flesseman - van Leer was inderdaad een modern theologe, nuchter, met een verstandelijke benadering van de dingen, aards. Daarom verraste het mij dat juist

deze vrouw heel onbekommerd spreekt over een 'weezien'. Ik laat haar graag aan het woord. "Ik begrijp niet waarom de vraag of wij in het hiernamaals de mensen van wie wij gehouden hebben, zullen terugzien en herkennen, meestal als naïef van tafel wordt geveegd. Als wij mogen hopen dat God niet laat varen wat Zijn hand begon en ons dus niet loslaat maar voltooien zal, waarom mogen wij dan ook niet hopen dat datzelfde geldt voor onze menselijke liefde? Ons mens-zijn is toch niet los te denken van degene met wie wij in liefde verbonden zijn? Als wij mogen hopen dat onze verbondenheid met God door de dood wordt heengedragen, waarom dan niet ook onze verbondenheid met hen die wij liefhebben? Als wij ooit tot ons recht zullen komen, dan óók het samenzijn met onze medemensen." Ik vind dat een prachtige, bijna logisch-nuchtere redenering. Soms heb je een ander nodig om je verlegenheid te overwinnen en om 'gewoon' te zingen:

'Wees nu, wie rouw draagt, eens voor al
getroost en wanhoop niet:
een weezien zonder einde zal
verzoeten uw verdriet.'

ds. Kees Burger

In de WED (Werkgroep Erediensten) mocht ik al twee vergaderingen bijwonen, want na mijn aftreden als voorzitter van de kerkenraad wisselden Gerrit Elings en ik van functie.

Het voelt goed om nu mee te draaien in een werkgroep waar voor alle bijzondere diensten draaiboeken zijn en de overige leden, Anja van Kesteren, Anneke Boskma en Bep Nagelhout met hun ervaring een stevig houvast geven!

Ook “onze” predikant Kees Burger toont zijn betrokkenheid. Eerdaags zullen wij ons gezamenlijk buigen over de vraag hoe we dit jaar de diensten van 22 november (Eeuwigheidszondag waarin we de gestorven gemeenteleden herdenken) en de Kerstnachtdienst inhoud willen geven.

Ook zien we de relatie met voorziening van het invullen van het organistenrooster en het preekrooster, waarvoor resp. Jeroen Verkleij en ik de organisten en gastpredikanten benaderen.

Mooi dat we onlangs samen met afvaardiging van de WED, de manager van ons combo VIER, Aartjan van Pelt van de Cantorij en voorzieners van organisten en predikanten alle zondagen al bekeken en zoveel als mogelijk konden invullen.

Jaarplan

Doorgaans werden de jaarplannen van alle commissies/werkgroepen in het Najaar besproken in een vergadering met het moderamen; daarbij werden dan ook de begrotingen gepresenteerd.

Dit jaar gaat dit anders en zal een afgevaardigde van de kerkenraad in gesprek gaan met (geclusterde) commissies. Wat een goed initiatief!

Jaarthema.

Sinds een paar jaar kiest de WED een thema dat als rode draad door ons kerkelijk jaar loopt en zo mogelijk accent krijgt met een paar themadiensten.

Het “zo mogelijk” is dit jaar sterk afhankelijk van de richtlijnen van de PKN, maar WAAR mogelijk willen we nadenken over inhoud geven aan ons thema.

Dit jaar is ons thema dat op de startzondag al tot uiting kwam:

HOUD MOED

HEB LIEF

Dat deze woorden ons komend jaar mogen blijven bemoedigen!

Zit u ergens mee of heeft u behoefte aan een goed gesprek?

Het pastoraal team staat voor u klaar.

Neem contact op met: Jeannette Sneller tel. 0348 446865

We leven in een vreemde tijd.

Wie dacht klaar te zijn met het virus heeft het mis.

De beperkte maatregelen zijn weer aangescherpt.

De crisis raakt ons als kerk heel sterk.

We kunnen in een kleine groep wel samen komen, maar niet zingen, elkaar ontmoeten zoals normaal.

Ik weet wel, gelukkig kunnen velen van ons wel via de livestream de dienst meemaken, maar ook veel ouderen ook weer niet.

Hoe geven we in dit seizoen vorm aan ons kerkenwerk.

Verliezen we door de crisis elkaar uit het oog?

De crisis bepaalt ons bij de kern van het kerk zijn.

Het zet een streep door onze vertrouwde vormen, gewoontes en zekerheden.

Zoals het altijd kon, kan het nu niet meer.

Dit vraagt om omdenken en vertrouwen, vertrouwen op God.

Hij laat ons niet aan ons lot over. Hij zal ook in het komend seizoen zeker wegen wijzen, waarlangs onze voeten kunnen gaan.

Waar het komend seizoen op aan komt, is oog te hebben voor elkaar.

Mensen die lijden aan de crisis. Voor de meest kwetsbare mensen die ziek worden, verliezen lijden, hun baan kwijt raken, vereenzamen, hun perspectief verliezen.

Dit vraagt om een pastorale en diaconale antenne, om oprecht mee te leven

in elkaars nood en verdriet, angst en onzekerheid.

Christus is tot in onze diepste nood afgedaald om ons daar heilzaam nabij te zijn,

Heel concreet om daar te zijn waar het leven zwaar is, waar mensen lijden, geen perspectief meer hebben en hun kracht hebben verloren.

Zoek elkaar op en deel elkaars verhalen. Bid en draag zorg voor elkaar.

Ook in onze gemeente gebeurt er veel. Mensen hebben afscheid moeten nemen van een van hun ouders, familie, vrienden of mensen uit hun directe omgeving.

Mensen hebben in het ziekenhuis gelegen, voor langere of kortere tijd.

Verschillende hebben een operatie ondergaan, leef met elkaar mee, een kaartje, een telefoontje of een bezoekje misschien. Wilt u eens met iemand praten, dominee Burger en leden van het pastoraal team zijn altijd bereid om langs te komen. We hebben niet altijd een antwoord op de vragen die gesteld worden, maar kunnen wel een luisterend oor bieden. Het gaat erom dat u gehoord wordt, uw verhaal kwijt kan.

VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ton Eijkenaar

In november 2018 is onze gemeente onder verscherpt toezicht geplaatst van het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB).

De belangrijkste aanleiding daarvoor was de financiële situatie van onze gemeente. Met de verkoop van de pastorie is de financiële positie

van onze gemeente aanmerkelijk verbeterd. Het CCBB heeft het verscherpt toezicht met ingang van 1 oktober j.l. opgeheven.

Opbrengst Collecte

Ria de Heer

13 september Diaconie	€	90.30
Collecte Jeugdwerk (JOP)	€	76.80
20 september Kerk	€	31.40
KerkinActie: Zending	€	29.95
27 september Collecte Prot.Kerk: Vredesweek	€	46.60
Jeugdwerk	€	49.70
04 oktober Collecte Prot.Kerk: Kerk en Israël	€	44.30
Diaconie	€	45.25

De komende weken zetten we ons in voor onderstaande acties

- Afronding van de actie Schoen-doen in samenwerking met de Raad van kerken uit Woerden. De actie geldt voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 16 jaar waarbij de ouders een minimum inkomen hebben. De ouders van deze kinderen ontvangen een bedrag van € 40,00 per kind bij de aanschaf van nieuwe schoenen. Dit jaar stonden er 24 gezinnen op de lijst maar gelukkig zijn er gezinnen waarvan het inkomen zodanig is gestegen dat hulp niet meer nodig is. Als u ook mensen kent die voldoen aan de criteria dan verzoeken wij u contact op te nemen met de diaconie.
- Start van de inzameling van kleding voor Villa Vrede in Utrecht. Villa Vrede heeft gevraagd deze actie te houden om bij het naderen van de winter hun bezoekers warme kleding te kunnen aanbieden. Als u kleding heeft verzoeken wij u dit op 4 november (tussen 17:00-19:00) of 8 november (voor of na de dienst) af te geven bij de Open Poort. Het is ook mogelijk een email te sturen naar de diaconie (diaconie@deopenpoortharmelen.nl) of een telefoontje naar Jan Brundel (tel 06-82680882) dan maken we een afspraak om de kleding te komen halen. Tijdens de start van de actie op 11 oktober vertelde dominee M. Sillevius Smit dat ze bij Villa Vrede vooral behoefte aan mannenkleding hebben (winterjassen, nieuw ondergoed, sokken, handschoenen en regenkleding) en wat minder aan damesjassen. In overleg met Villa Vrede zoeken we een gelegenheid om de ontvangen kleding aan te bieden. Hartelijk dank voor uw medewerking.

- Op 4 november vieren we de Dankdag voor Gewas en Arbeid. Helaas kunnen we dit jaar niet gezamenlijk in de Open Poort eten maar hebben we besloten een systeem met ophaal maaltijden/ bezorgmaaltijden te organiseren. Onze chef-kok Henk Vink werkt aan een Griekse maaltijd die hij gaat bereiden voor alle deelnemers. Het plan is de maaltijden koud aan te bieden zodat u ze zelf kunt opwarmen. De maaltijden worden klaargezet en kunnen dan worden afgehaald op een afgesproken tijd. De opbrengst is dit jaar voor de vluchtelingen op Lesbos in Griekenland. Na de brand in kamp Moria op 9 september hebben de meeste vluchtelingen alles verloren. De vluchtelingen hebben buiten het kamp helemaal niets. Ze kunnen ook het eiland niet af. "Er is nu dringend behoefte aan medische zorg en noodhulpgoederen, zoals dekens, luiers en babyvoeding." De Open Poort wil met deze actie een helpende hand bieden. Meldt u zich zo snel mogelijk aan door een mail naar de diaconie te sturen (diaconie@deopenpoortharmelen.nl) maar uiterlijk voor 31 oktober. Gelijk met de inschrijving verzoeken wij u het bedrag over te schrijven naar de bankrekening van de diaconie NL16INGB 000096095 onder vermelding van wereldmaaltijd x personen/ kinderen. De kosten zijn €12,50 voor volwassenen en €6,25 voor kinderen.
Wij zullen ook deze woensdagavond (4 november) tussen 19:00-19:30 uur vanuit de kerk een uitzending via het YouTube kanaal verzorgen waarbij het combo V!ER voor ons zal spelen en zingen en Ds. Kees Burger zal een meditatie houden. Wij hopen zo toch een beetje het gevoel van samenzijn te kunnen hebben en geven.
- Doordat de Maaltijd van de Heer diensten een aantal keer zijn komen te vervallen is ook de ondersteuning van de voedselbank in

de knel gekomen. We hebben nu besloten de voedselbank te ondersteunen door het houden van een permanente actie. Vanaf 1 november staat er elke week een mand in de kerk om uw gaven in te doen. Als u niet in de Open poort komt dan kunt u uw gave aan melden via het bekende emailadres of telefoonnummer, dan komen wij uw gave op halen. Allen hartelijk dank voor de hulp!

- Tijdens de Openluchtdienst op 6 september is Compassion uit het overzicht gevallen daarom hebben we alsnog een bedrag van € 500,00 overgemaakt uit het budget "speciaal doel". De stichting Compassion ondersteunt kinderen in hun ontwikkeling in gebieden met armoede.

Hiernaast hebben we besloten een bedrag van € 500,00 over te maken naar "de Heem". Vanwege de lagere opbrengst van de collectes van de Maaltijd van de Heer ten gevolge van het Covid 19 virus. In Domus De Heem Veldwijk is een 24 uurs beschermde woonvorm voor mannen en vrouwen boven de 18 jaar die kampen met een verslaving, vaak in combinatie met psychische problemen.

Op 7 november is de 125e landelijke diaconale dag die wij als diaconie zullen bijwonen. Het thema is 'Samenleven doe je niet alleen'. De landelijke diaconale dag wordt dit jaar ten gevolge van covid 19 volledig digitaal gehouden.

Voor de maand december hebben we onderstaande activiteiten op het programma

- Kerst actie met de gezamenlijke kerken. Inzameling op 6 december, 13 december en op 19 december in de Open Poort. De kerstpakketten zijn bestemd voor mensen met een minimum inkomen in Harmelen

- Afronden meerjarenbegroting voor de diaconie en jaarprogramma 2021

Hieronder staan de collectes voor de komende periode

Als het niet mogelijk is een bijdrage te leveren in de kerk dan verzoeken wij u een bijdrage te leveren op ons banknummer onder vermelding van collecte etc.

1 november

1^e collecte Open Poort

2^e collecte Kerk in Actie

De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de vrouwen die de handen uit de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk vormgeven. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papua in het toerusten van vrouwen. Zo ontstaat een netwerk van actieve vrouwen die een belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. Ook krijgen vrouwen les in hygiëne, voeding, naaien en maatschappelijk werk. Steun het opleiden van deze vrouwen met deze collecte!

8 november

1^e collecte Jeugdwerk JOP

2^e collecte Contractgroep Grimma

15 november

1^e collecte Onderhoudsfonds

2^e collecte Diaconie

22 november

1^e collecte Bloemenfonds

2^e collecte Kerk in Actie

Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor, een begrijpend woord, een hand op de schouder. Op deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. De kerk toont haar menselijk gezicht aan iedereen die ervoor open staat.

29 november (1^e zondag van de advent)

1^e collecte Kerk in Actie

Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden opgevangen in staatsinternaten die moeite hebben om een echt gezinsvervangend huis te zijn. In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie van kinderen slecht: gebrekkig onderwijs, minimale zorg en onverschillig personeel. De directrice van het internaat in de stad Vynnyky wilde het anders en richtte de School van onze Dromen op. Deze school zet zich in om het onderwijs in internaten positief te veranderen.

2^e collecte Meeleven

Jeugdpagina de Open Poort

Leesrooster KND van Bijbel Basics

Voorlopig is er nog geen kindernevendienst en geen crèche. De ouders kunnen op de website van Bijbel Basics (<https://www.debijbel.nl/thuismateriaal>) het leesrooster met activiteiten bekijken en thuis aan de slag gaan.

Zondag 1 november 2 Koningen 5:1-3, 9-20a: Naäman, de legerleider van de koning van Aram, gaat naar de profeet Elisa om van zijn huidziekte te worden genezen.

Zondag 8 november 1 Korintiërs 1:10-18: Paulus zegt dat de christenen in Korinte een eenheid moeten vormen en geen aparte groepen die allemaal iets anders zeggen over het geloof.

Zondag 15 november 1 Korintiërs 12:12-22: Paulus legt uit dat iedereen verschillend is, maar dat de verschillende delen samen één geheel vormen, net als bij een lichaam.

Zondag 22 november 1 Korintiërs 13:1-7 en 13:13: Paulus zegt dat zonder liefde alles zinloos is, en hij vertelt wat liefde is.



BELANGRIJKE DATA

8 november is het Dankdag voor Gewas en Arbeid, aanmelden voor een ophaal/bezorgmaaltijd uiterlijk voor 31 oktober.

22 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Waarom....

Ach Heer, vergeef mijn twijfel
en mijn vele, vele vragen.
Vergeef me mijn opstandigheid
leer mij mijn lot te dragen.
Ook al begrijp ik niet waarom
mij dit moet overkomen
en ben ik bang voor wat er
in de toekomst nog zal komen.
Maak toch mijn schouders sterk genoeg
om deze last te dragen,
dan zal ik trachten u niet meer
naar het 'waarom' te vragen.

Uit de dichtbundel: Bloem-lezing, een leven in meer dan honderd gedichten door Lenie Terlouw- Kleijwegt. De gedichtenbundel verkrijgbaar bij Anneke Boskma- de Zoete.

De Kringloopcommissie biedt aan:

Heeft u spullen nodig voor uzelf of voor bijvoorbeeld een kind dat op zichzelf gaat wonen, informeer dan eens bij de Kringloopcommissie. Of breng eens een bezoekje aan de schuur van Johan. U zult versteld staan wat we allemaal te koop hebben. De Kringloopcommissie is het hele jaar bezig met het ophalen van spullen, verkoop via Marktplaats en natuurlijk tijdens de Septembermarkt. De opbrengst van de verkoop van dit alles is voor het onderhoud van de kerk.

We verkopen o.a.:

Fietsen; zowel dames als heren, kinderfietsen, een step, fietsendragers.

Witgoed; koelkast, vrieskist, vaatwasser, gasfornuis, magnetron.

Huisraad; lederen bankje, tafels, stoelen, bedden, lampen, klok.

Elektronica; televisie, platenspelers, videorecorders, printer, stereotoren.

Tuin: grasmaaiër, bladblazer, tuingereedschap, hogedrukreiniger, vuurkorven, complete tuinsets, parasol.

Verder nog; Kinderbedjes, kinderstoelen, serviesgoed, rollator, postoele, ladder, skeelers,

Vouwwagen(6 persoons).

Zoekt u iets of heeft u vragen, neem dan contact op met:

Johan Griffioen

Haanwijk 29

Tel: 443253 of 06-23107137



NIEUWS OM DOOR TE GEVEN

Bijbelzondag: een dag om te vieren en te delen

Op Bijbelzondag denken we ook aan mensen die niet de beschikking hebben over een eigen leesbare bijbel. Daarom vragen we op deze dag steun voor het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap dat samen met andere bijbelgenootschappen in de hele wereld de Bijbel dichtbij mensen wil brengen.

Doet u mee? U kunt bijdragen via de collecte in de kerk én online.

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/bijbelzondag-2020-geef-de-bijbel-door/>

NBG-blogserie over lastige bijbelteksten

Als je alles kwijtraakt, moet je dan nog, net als Job, God prijzen? Of als je oprecht naar God zoekt maar Hem niet vindt, wat klopt er dan van Jezus' belofte 'zoek en je zult vinden'?

Op zulke vragen gaan het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap (NBG en VBG) in, in de blogserie 'Schurende bijbelteksten'. Wat is voor u zo'n schurende bijbeltekst? Stuur uw bijbeltekst naar info@bijbelgenootschap.nl onder vermelding van 'Schurende bijbeltekst voor blog'.

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/nbg-blogserie-over-lastige-bijbelteksten/>

Bijbelquiz van het NBG is beschikbaar

Sinds 2005 maakt het Nederlands Bijbelgenootschap elk jaar een bijbelquiz. De belangstelling daarvoor is nog steeds hoog. Ook nu is er weer een bijbelquiz beschikbaar.

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/aanvragen-bijbelquiz/>

Dirk De Wachter: 'Ontmenselijking dreigt door corona'

'Nu we elkaar vanwege het coronavirus nog steeds niet mogen aanraken, leidt dat op termijn tot ontmenselijking.'

Dat zegt de Vlaamse psychiater Dirk De Wachter in een podcast waarmee het Nederlands Bijbelgenootschap mensen wil inspireren tot 'barmhartigheid'. De Wachter houdt van dat bijbelse woord, want: 'Zorgen voor mensen in moeilijkheden is het mooiste wat er bestaat'.

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/wdj-goede-raad-geven/>

Bijbelgenootschappen wereldwijd solidair in de coronacrisis

De drastische maatregelen die de meeste landen namen om het coronavirus in te dammen, beperken vaak de mogelijkheden voor het vertalen en verspreiden van de Bijbel.

Er is daarom een Solidariteitsfonds ingesteld, een noodfonds om het bijbelwerk in landen te steunen die het zwaarst geraakt zijn door de crisis. Leden en donateurs van het NBG hebben royaal bijgedragen.

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/bijbelgenootschap-in-coronatijd-slotbijbelgenootschappen-wereldwijd-solidair-in-de-coronacrisis/>

VAN DE REDACTIE

De lay-out van dit nummer was in handen van Kees van Kesteren
Kopij voor het volgende nummer inleveren **20 okt. tot 19.00 uur.**

Kopij inleveren op DINSDAG !!!

E-mailadres: redactie@deopenpoortharmelen.nl

Of in de brievenbus van Wil Schouten, **Oudeland 110**

Jaargang	Nr	Inleveren	Verschijnt
54	11	17 nov	27 nov (3 weken)
54	12	8 dec	18 dec
55	1	5 jan	15 jan

Meeleven voor belangstellenden

€ 20,- per jaar door overmaking van het bedrag op:
NL61INGB 0000363157 t.g.v. Ger. Kerk Harmelen
met vermelding van gastlezer Meeleven.

Een bericht van het kerkelijk bureau

Een verhuizing, een huwelijk, de geboorte of het overlijden van een gemeentelid. Dit alles moet ook verwerkt worden in de kerkledenadministratie. Om dit goed op orde te kunnen houden, stelt het kerkelijk bureau het heel erg op prijs als u deze mutaties door wilt geven.

Adres: Hans den Braber, zie achterkant Meeleven!

Emailadres : hans261030@gmail.com

Onderwerp : kerkelijk bureau