

DE
OPE
N
P
O
O
R
T
P
R
O
T
E
S
T
A
N
T
S
E
G
E
M
E
E
N
T
E
H
A
R
M
E
L
E
N



DE OPE N POORT
PROTESTANTSE GEMEENTE HARMELEN

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 6 september hopen we de startzondag van het seizoen met Openluchtdienst te kunnen vieren.

Voorganger is ds. Evert Jan van Katwijk uit Nederhorst den Berg en de muzikale begeleiding wordt verzorgd door het Koperensemble van de Torenpleinkerk Vleuten o.l.v. Arie Griffioen.

Kerkauto : C. van Leeuwen, tel : 06 – 53118868

Voor meer informatie: zie elders in dit blad.

Zondag 13 september is ds. Kees Burger onze voorganger

Kerkauto : W. van der Sluijs, tel : 443860

In deze dienst nemen we afscheid van twee ambtsdragers: Jeannette Sneller en Afke Boes. Er zal geen nieuwe ambtsdrager bevestigd kunnen worden omdat er geen kandidaat gevonden is om de plaats van Jeannette in te gaan nemen. Gerrit Elings zal het komend jaar het voorzitterschap van de kerkenraad op zich nemen. Ook is er aandacht voor mutaties in het Pastoraal Team: Nel de Heer is gestopt met haar activiteiten en Oege Boskma maakt nu deel uit van het P.T. Deze dienst wordt de muzikale begeleiding verzorgd door het combo VIER.

Zondag 20 september is mw. ds. Loes Roersma uit Oudewater onze voorganger

Kerkauto : A. Overbeek, tel: 442819

Zondag 27 september verwelkomen we mw. ds. Martha Verstoep uit Montfoort.

Kerkauto : W. Hoogendoorn, tel : 06 - 24797808

Zondag 4 oktober zal ds. Alex Baarslag uit Amersfoort onze voorganger zijn.

Kerkauto : G. den Braber, tel : 441788

IN MEMORIAM

Dirkje Pijnse van der Aa-Nap

Dirkje Nap werd op 31 mei 1924 geboren in Zegveld. Al snel verhuisde het gezin naar de boerderij in Reijerscop in Harmelen, in 'de hoek'. Dirkje was de oudste van een gezin van 10 kinderen, met een ziekelijke moeder. Ze leerde al snel wat aanpakken is! Dat kwam heel goed van pas toen zij in 1955 trouwde met boer Cor Pijnse van der Aa. Ze werd een echte boerin, méér nog dan haar man boer was. Zoon Gijs werd in 1956 geboren.

In de afscheidsdienst op 19 augustus zei een nicht over tante Dith: "Het was een vrolijke, lieve zorgzame tante." Ook Gijs zei mij: "Ik heb een goede, zorgzame, evenwichtige moeder gehad." Dirkje was daarbij ook nuchter en kordaat.

Na het overlijden van Cor ging zij in het dorp wonen, en later vele jaren in Gaza. Ze heeft daar goede jaren gehad. Dirkje is 96 jaar geworden en dan blijft verdriet je niet bespaard. Het verlies van haar man, met de zorgen die daarin meekwamen, het sterven van Wilma, de vrouw van Gijs, lichamelijke pijn (artrose) en de laatste jaren geestelijke achteruitgang....het ging niet allemaal aan haar voorbij. Toch -in dit alles- kon zij het leven nemen zoals het kwam. En wat was zij blij om de nieuwe levenspartner van Gijs, Sandra.

Op het laatst was zij levensmoe, vooral ook toen zij door corona in een zeker isolement kwam te verkeren. Het hoefde niet meer. Zij stierf na een kort ziekbed op 13 augustus.

Tijdens de afscheidsdienst overheerste de dankbaarheid. We lazen uit het boek Prediker over de 'pijn' van het ouder worden, maar ook dat onze geest weerkeert tot God. We zongen liederen waar ze van hield zoals 'Abba Vader', 'Groot is uw trouw' en 'Veilig in Jezus' armen.'

Het was goed. Dirkje Pijnse van der Aa heeft een lang leven geleefd. Wij gedenken haar met eerbied en respect.

ds.Kees Burger

IN MEMORIAM

Frank Nagelhout

Wij allen treuren om het heengaan van Frank Nagelhout. Wat een verslagenheid! Wat een verlies! Allereerst voor Bep en zijn gezin, maar daarnaast voor zeer velen en zeker ook voor onze gemeente. Het is alsof een van de mooiste gebouwen van een stadje plots is afgebroken. Dat geeft een leegte die niet zomaar op te vullen is.

Frank werd in de hongerwinter geboren in Oldebroek, waar hij ook opgroeide. Na de ULO ging Frank naar de toen zo geheten 'Kweekschool'. Hij werd onderwijzer in Zwijndrecht. Ook Bep werkte daar. Ze trouwden in 1971. Het begin van een lang en zeer gelukkig huwelijk. Zij kregen drie kinderen, Gerwin, Marjon en Wim. Het gezin kwam in 1975 in Harmelen wonen, waar Frank hoofdonderwijzer werd. Frank en Bep werden snel actief lid van onze kerkgemeenschap en Frank was vele jaren ouderling en diaken. Ook was hij voorzitter van de Grimma-contactgroep. Hechte vriendschappen zijn daaruit ontstaan. Liefst 45 jaar verzorgde Frank met veel toewijding de weeksluiting in de Driesprong, later GAZA. Ook was hij de laatste 8 jaar voorganger in de Vijverhof.

Begin juni hoorde Frank dat hij ongeneeslijk ziek was. Dat was een enorme slag. Hij stond nog midden in het leven en genoot samen met Bep van zijn pensioen. Toch zag Frank alles moedig onder ogen, in een mengeling van verdriet, maar vooral in een diep vertrouwen en aanvaarding.

Pas in de laatste weken van zijn leven spraken wij voor het eerst met elkaar. Gelukkig 'klikte' het. Dat was overigens niet toevallig. Frank was een mensenmens die mensen snel voor zich innam met zijn openheid en vriendelijkheid.

We spraken met elkaar, maakten afspraken, maar de tijd haalde ons in.

De gezondheid van Frank nam een duikvlucht. Toch hebben we volgens zijn wens op ontroerende wijze afscheid van hem kunnen nemen. Zijn hele gezin was aanwezig in de woonkamer waar hij op een bed lag. We hielden, we lazen uit de Bijbel, Frank ontving de zegen, we spraken het 'Onze Vader' uit. In alle verdriet was het mooi en waardig, en -naar ik meen- helemaal in de geest van Frank. Twee dagen later, op vrijdag 10 juli stierf Frank Nagelhout in de leeftijd van 75 jaar.

In de dankdienst voor zijn leven ging het volgens zijn wens ook over psalm 103.

Frank heeft mij de diepte van deze psalm meegegeven. Aan de ene kant staan er pijnlijk eerlijke, realistische woorden in over de mens die zo kwetsbaar is als een bloem, die aan het sterven is prijsgegeven. En precies zó zie ik Frank nog voor mij, vermagerd, met een deken over zijn benen, terwijl het heel warm was. Niet te vatten. Maar aan de andere kant spreekt psalm 103 ook over 'de ziel'. Dat is het meest eigene, het innerlijke, van een mens. God weet daarvan. "Loof de Heer, mijn ziel. Hij welft zijn trouw over wie hem vrezet.....als een liefdevolle vader die niet vergeet." Dát, die alles overspannende liefde en trouw van God, daar wíst Frank van. Dat was zijn innerlijke rotsvaste overtuiging.

Dit, en nog veel meer heeft Frank ons meegegeven.

We hebben Frank Nagelhout begraven op een zonovergoten dag, de kist op touwen neergelaten door zijn kinderen. Wat sprak daar een liefde uit.

Onvergetelijke man.

Soms lijkt de zon verduisterd door zo'n sterven.

Geloof? Ja, maar niet altijd en zomaar.

Hoop? Ja, maar soms bevochten.

Liefde? Ik geloof het, ik zag het: de liefde vergaat nimmermeer.

ds. Kees Burger

OPENLUCHTDIENST 6 september

Door de veranderde omstandigheden mbt corona en ons streven om alles zo veilig mogelijk te willen regelen, moeten wij aanpassingen maken in de openluchtdienst.

Wij zullen vooraf GEEN koffie drinken, zodat we alle aandacht kunnen schenken aan het veilig, op anderhalve meter afstand plaatsen van alle gasten.

De dienst zal om 10.15 uur beginnen.

NA de dienst hopen we op deze startzondag wel met koffie, thee en limonade invulling te kunnen geven aan napraten en ontmoeting. Wij zullen zelf voor iets bij de koffie zorgen, dus u hoeft zelf niets mee te nemen.

Deze dienst zal **niet** online te volgen zijn. Het streamteam geniet dan van een (dik verdiende!) vakantie.

Er is een orde van dienst.

Voor de allerkleinsten is er crèche.

Bij onverhoopt slecht weer zal de dienst in de kerkzaal plaatsvinden. Dan vervalt het koffie drinken.

Graag herinneren wij u er nog aan dat er twee collectes zullen zijn. De eerste collecte is voor het gezamenlijk project van de drie Harmelense kerken: DE VOEDSELBANK.

De tweede collecte is voor bestrijding van de onkosten.

U zult begrijpen dat de voorbereiding voor deze dienst dit jaar extra tijd en energie kost. Wij vragen u dan ook de aanwijzingen van de gastheren en gastvrouwen goed op te volgen.

Heel belangrijk is natuurlijk ook uw eigen verantwoordelijkheid om onze verbondenheid op de voorgeschreven afstand te ervaren.

U kunt zich vanaf nu aanmelden voor de dienst en doet u dat graag **zo snel mogelijk** zodat wij de verdere planning kunnen maken.

[\(diaconie@deopenpoortharmelen.nl\)](mailto:diaconie@deopenpoortharmelen.nl)

Wij zien er naar uit, niet in de laatste plaats omdat we samen mogen zingen!

Houd moed
Heb lief



Open lucht dienst

**Protestantse Gemeente 'De Open Poort', Harmelen
op zondag 6 september 2020**

Aanvang dienst: 10:15

M.m.v Koperensemble van de Torengleinkerk
Vleuten, o.l.v Arie Griffioen,

Voorganger: **ds. Evert Jan van Katwijk**

Kerkdiensten in de afgelopen (zomer)periode

We mochten ons in de afgelopen zomer (vakantie) periode verheugen over het toenemend aantal gemeenteleden die in de kerkzaal de diensten bijwoonden; ook zien we dat er veel gekeken wordt naar de diensten online.

De veel gestelde vraag om na de dienst met elkaar koffie te kunnen drinken: dit vindt de kerkenraad nog niet verantwoord, al wilden we hiervoor een uitzondering maken op de startzondag na afloop van de Openluchtdienst.

Op moment van schrijven is het nu uitzien naar onze startzondag, die we nu voor de zesde keer met een Openluchtdienst hopen te vieren. Deze keer zijn onze medewerkers van het streamteam op vakantie, dus zal deze dienst niet online te volgen zijn (geweest).

Nieuw tafellinnen bij de Maaltijd van de Heer

Zondag 16 augustus vierden we - na lange tijd - de Maaltijd van de Heer in een grote kring met 35 gemeenteleden.

Deze zondag werd het nieuwe tafellinnen in gebruik genomen.

Hoewel het weefsel Golven Druivenranken wit van kleur is, zien we dan opeens donkere patronen op een lichte achtergrond verschijnen of voor wie aan de andere kant van de tafel staat, witte patronen op een donkere achtergrond. Voor de een is het wit op donker, voor de ander donker op wit.

Naast het nieuwe tafellinnen werd ook voor het eerst gebruik gemaakt van kleine stenen bekertjes, voor de wijn/druivensap, die qua kleurstelling prachtig combineren met ons Avondmaalsstel.

Afscheid ambtsdragers op zondag 13 september

Tot op heden is er geen kandidaat beschikbaar om binnen de kerkenraad Jeannette Sneller op te volgen als ouderling. In de dienst van 13 september zal er dan ook geen bevestiging van ambtsdrager(s) plaatsvinden. Er wordt afscheid genomen van Jeannette en de voorzitter, die beiden aftredend en niet herkiesbaar zijn. Ook is er aandacht voor mutaties binnen het Pastoraal Team. Komend jaar zal Gerrit Elings de taak van voorzitter op zich nemen. Onlangs heeft het moderamen, samen met ds. Kees Burger zich in een eerste brainstorm gebogen over voortgang in samenstelling van de kerkenraad en hoe we hierbij mogelijk in vernieuwde constructie de werkzaamheden kunnen gaan invullen. Hierbij kwam ook aan de orde hoe we het pastoraat, het omzien naar elkaar meer “gemeentebreed” kunnen maken.

Combo VIER

Als het lukt, zal VIER niet eens per maand, maar nu eens per drie weken de begeleiding en zang voor haar rekening willen nemen. Voor de andere diensten zal Aartjan van Pelt als pianist/organist steeds beschikbaar zijn, met medewerking van Jeroen Verkleij en Anneke Sloesarwijn en/of de cantorij. Wat mogen we blij zijn met de medewerking en inzet van allen om de lofzang gaande te houden!

Verkoop van de pastorie

Natuurlijk zijn we blij dat de pastorie verkocht is, niet in het laatste omdat we nu voor onbepaalde tijd gebruik kunnen blijven maken van ons kerkgebouw.

Beroepingswerk

Er werd en wordt veel werk verzet om de vaart erin te houden, dit in gelijke tred met Kamerik.

25 augustus vergaderden zowel in Harmelen als in Kamerik de eigen kerkenraden met hun eigen beroepingscommissies om volgende stappen te kunnen zetten.

Daarna zal een gemeentevergadering worden uitgeschreven.

Tenslotte

Omdat ik eerdaags aftreed en dan niet meer “voorzitter-AF” ben, maar dan echt voorzitter-af, is dit de laatste keer dat ik deze rubriek “Vanuit de kerkenraad” heb verzorgd.

Met veel liefde heb ik het kerkenraadswerk gedaan. Ik zag - ook voorgaande ambtsperiodes meegerekend - vier predikanten en veel kerkenraadsleden komen en gaan, mocht leiding geven en hierbij ook veel leermomenten ervaren.

Ik ben dankbaar voor de doorgaans uiterst plezierige en betrokken samenwerking en gedrevenheid binnen en ook buiten de kerkenraad.

De tekst op de nieuwe vlag is mij uit het hart gegrepen en daar eindig ik graag mee:

HOUD MOED

HEB LIEF

Op zondag 13 september aanstaande nemen we in de dienst afscheid van twee kerkenraadsleden. Afke Boes treedt dan af als voorzitter en Jeannette Sneller als pastoraal ouderling. Het werk dat beide ambtsdragers verzet hebben valt nauwelijks te onderschatten.

Jeannet heeft jaar in jaar uit met grote inzet, in samenwerking met het pastoraal team, zowel gemeenteleden als mensen die wat verder van de Open Poort afstaan bezocht. Jeannette zou ik willen kenschetsen als een stille kracht op de achtergrond die altijd bij mensen aanbelde als er iets speelde.

Jeannette blijft gelukkig wel deel uitmaken van het pastoraal team. Haar ervaring en kennis blijven dus beschikbaar, waarvoor we haar zeer erkentelijk zijn.

Afke werd voorzitter van de kerkenraad in een periode dat Evert Jan van Katwijk afscheid nam van de gemeente en het toekomstperspectief van onze kerkelijke gemeente zorgelijk was.

Met haar natuurlijke optimisme, gecombineerd met een praktische kijk en aanpak, heeft Afke zich ingezet voor de gemeente. Steeds weer lukte het haar om mensen te vinden die bereid waren om in de kerkenraad, het CvK of bepaalde commissies te gaan zitten. In de kerkenraad is afgesproken dat ik Afke voor één jaar zal opvolgen maar ik weet zeker dat ik op de genoemde punten haar kwaliteiten mis. We zullen dus nog regelmatig bij haar aankloppen om mee te denken met de vragen waar we als gemeente voor staan.

Afke neemt afscheid op een moment dat er weer perspectief is voor onze gemeente. Het kerkgebouw blijft voorlopig behouden en ook financieel zijn de zorgen minder dan de afgelopen jaren. De grootste uitdaging lijkt de bemensing van het kerkenwerk te worden. We zullen er als gemeente over moeten nadenken hoe we een levende geloofsgemeenschap kunnen blijven en wat dit betekent voor de organisatie hiervan.

Vorige week maandag 17 augustus is Anneke Boskma ongelukkig komen te vallen.

Zij is de volgende dag aan haar heup geopereerd en is vrijdag 21 augustus weer thuis gekomen.

Wij wensen haar een voorspoedig herstel toe. Met mantelzorger Oege naast haar gaat dat vast lukken.

Wij moeten vrolijke gastvrouw Marja Vilijn even in de kerk missen, want zij is vorige week thuis gekomen na een buikoperatie. Marja heeft even tijd en rust nodig om hiervan op te knappen.

Wij wensen haar een goede gezondheid toe!

Grote zorg is er bij Marilyn en Harrie Boer om de ouders van Marilyn die qua gezondheid achteruit gaan. Wij willen hun sterkte en kracht toewensen bij hun mantelzorg.

Er zijn meerdere gemeenteleden die over hun eigen gezondheid of de gezondheid van hun partner of kinderen inzitten. Wij willen ook hun moed en kracht toewensen.

Gebed

Het is niet te zeggen in een vers of in een woord

Het is niet te zingen in een psalm of in een lied

je voelt gewoon op zekere dag dat Hij je hoort

je merkt gewoon opeens dat Hij je ziet.

Toon Hermans.

VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ria de Heer

Opbrengst Collecte

8 maart	Avondmaal Woonvoorz. De Heem	€	65.70
	Kerk	€	49.20
	Coll. Prot.Kerk Missionair	€	35.10
21 juni	Meeleven	€	27.00
	KerkinActie Werelddiaconaat	€	30.90
28 juni	Jeugdwerk	€	36.00
	Kerk	€	38.00
05 juli	KerkinActie Binnenlands Diaconaat	€	48.25
	Bloemenfonds	€	40.45
12 juli	Kerktelefoon	€	38.50
	Meeleven	€	44.25
19 juli	Onderhoudsfonds	€	37.50
	Diaconie	€	23.80
26 juli	Gemeentecontact met Grimma	€	42.60
	Kerktelefoon	€	42.60
02 aug	Kerk	€	33.35
	Jeugdwerk	€	27.30
Envelop: voor collecten tijdens Coronatijd		€	40.00
	Koffiegeld	€	10.50

Voor het vakantieproject voor kinderen hebben wij 25 pakketten kunnen rondbrengen.

Ondanks corona hebben we met de gezamenlijke kerken van Harmelen en de RvK Woerden toch nog voor een aantal mensen uit Harmelen een vakantieweek kunnen organiseren. Hiervoor moest men wel eigen vervoer hebben. We zijn blij dat zij er toch nog even uit konden.

Verder zijn/waren we bezig met de voorbereidingen voor de collecte voor de openluchtdienst in september. Die is dit keer voor “De Voedselbank”.

We hebben vanuit de diaconie alvast een bijdrage gedaan voor de slachtoffers in Beiroet die na een hevige ontploffing hun woning/woon omgeving, bezittingen en eventuele kennissen en familieleden kwijt zijn geraakt. Wij denken ook aan hen en willen daarbij onze steun en meeleven daarin geven.

Het is jullie waarschijnlijk al opgevallen maar i.v.m. met corona mogen wij niet meer collecteren met de zakken dus hebben wij als oplossing de schaaltes staan bij de uitgang waarin U de giften kunt doen.

We willen de thuisblijvers onder ons erop attenderen dat het ook via de rekening kan die achterin Meeleven staat.

Collectes voor de komende tijd:

Datum: Eerste collecte :	Tweede collecte:
6-9 de Voedselbank	openluchtdienst
13-9 diaconie	collecte jeugdwerk (JOP)
20-9 kerk	Kerk in Actie zending
27-9 collecte Protestantse Kerk: Vredeswerk	Jeugdwerk
4-10 collecte Protestantse Kerk: Kerk en Israel	Diaconie

Uitleg collecte 20-9:

Kerk in actie zending,

De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen nagelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven en een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Ook de kerk heeft het zwaar. Veel christenen moesten vluchten, kerkgebouwen zijn verwoest.

Uitleg collecte 27-9:

Collecte Protestantse Kerk - Verlangen naar vrede,

Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruto geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden.

Uitleg collecte 04-10:

Collecte Protestantse Kerk – Israëlzondag - ontmoeting en dialoog, Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van het christelijke geloof, het trekken van lessen uit de joods-christelijke dialoog en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme centraal, Kernwoord in de relatie is

gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe.

Onderweg naar duizend dingen....

Onderweg naar duizend dingen
- zo noodzakelijk in mijn oog-
Jachtende van nu naar morgen,
Plotseling Uw regenboog.

Onderweg naar duizend dingen
Gaat het vlammend door mij heen;
Spreek God in een zee van kleuren:
"Trouw als Ik is er niet één."

Onderweg naar duizend dingen
Heb ik heel lang stil gestaan,
Om dit teken van uw liefde
Als een kind te ondergaan.

Onderweg van nu naar morgen
Nooit verliest U mij uit het oog.
Met voorbij zien aan mijn ontrouw,
Spant U, Heer, Uw regenboog

Jeugdpagina de Open Poort (september 2020)

Leesrooster KND van Bijbel Basics

Voorlopig is er nog geen kindernevendienst en geen crèche. De ouders kunnen op de website van Bijbel Basics (<https://www.debijbel.nl/thuismateriaal>) het leesrooster met activiteiten bekijken en thuis aan de slag gaan.

Zondag 6 september 1 Koningen 17:1-16: Elia komt tijdens een hongersnood bij een weduwe en zorgt dat zij en haar gezin genoeg te eten hebben.

Zondag 13 september 1 Koningen 18:17-46: Elia en de profeten van Baäl proberen met een spectaculaire proef allebei de macht van hun eigen god te bewijzen, om zo de Israëlieten voor die god te winnen.

Zondag 20 september 1 Koningen 19:1-16: Elia moet vluchten voor koningin Izebel. Wanneer hij moe en wanhopig tot God bidt, laat God zich op een verrassende manier aan hem zien.

Zondag 27 september Matteüs 8:23-27: een verhaal dat laat zien dat Jezus macht heeft over de wind en het water

Ellen Verkleij



PLAATSELIJKE REGELING VAN DE OPEN POORT 2020

Eerder dit jaar heeft de kerkenraad de Plaatselijke Regeling van De Open Poort vastgesteld. Martin Brederoo heeft veel werk verzet om de regeling te actualiseren en de kerkenraad te adviseren en informeren. We hebben op basis van de standaard artikelen van de PKN en de oude regeling uit 2015 een nieuwe Plaatselijke Regeling opgesteld die recht doet aan de visie en samenstelling van onze gemeente. De Plaatselijke Regeling 2020 ligt ter inzage in de kerk op het rek met magazines en informatieboeken.

BELANGRIJKE DATA

De zondag wanneer de Maaltijd van de Heer gevierd wordt, kunt u uw bijdrage meenemen voor de Voedselbank.

VAN DE REDACTIE

De lay-out van dit nummer was in handen van Barbara Mandok
Kopij voor het volgende nummer inleveren **22 sept. tot 19.00 uur.**

Kopij inleveren op DINSDAG !!!

E-mailadres: redactie@deopenpoortharmelen.nl

Of in de brievenbus van Wil Schouten, **Oudeland 110**

Jaargang	Nr	Inleveren	Verschijnt
54	9	22 sept	2 okt
54	10	20 okt	30 okt
54	11	17 nov	27 nov (3 weken)
54	12	8 dec	18 dec

Meeleven voor belangstellenden

€ 20,- per jaar door overmaking van het bedrag op:
NL61INGB 0000363157 t.g.v. Ger. Kerk Harmelen
met vermelding van gastlezer Meeleven.

Een bericht van het kerkelijk bureau

Een verhuizing, een huwelijk, de geboorte of het overlijden van een gemeentelid. Dit alles moet ook verwerkt worden in de kerkledenadministratie. Om dit goed op orde te kunnen houden, stelt het kerkelijk bureau het heel erg op prijs als u deze mutaties door wilt geven.

Adres: Hans den Braber, zie achterkant Meeleven!

Emailadres : hans261030@gmail.com

Onderwerp : kerkelijk bureau