

DE
E
V
E
E
E
E
E
E



DE OPEN POORT
PROTESTANTSE GEMEENTE HARMELEN

BIJ DE DIENSTEN

Afke Boes

Woord vooraf

Voor dit (vakantie)nummer van Meeleven worden de diensten tot en met 6 september in De Open Poort aangegeven. Er zijn nu sinds 21 juni kerkgangers welkom en na 5 juli zullen we (na de ervaring van vier zondagen) bepalen of we dit gaan voortzetten. Daar ziet het- naar wij hopen - wel naar uit.

De eerste tweeweken waren er naast predikant, ambtsdragers, musici en technici voor het eerst gemeenteleden aanwezig in de kerkzaal.

De schuifwand, deuren en gordijnen zijn dan open en gastvrouwen en /of gastheren wijzen u bij binnenkomst graag de plek aan waar plaatsgenomen kan worden.

Na afloop van de dienst krijgt u van hen een seintje wanneer u de kerkzaal weer kunt verlaten.

Zondag 12 juli verwelkomen we (voor het eerst) mw. ds. Edith Plantier uit Amsterdam.

Kerkauto : C. van Leeuwen , tel : 06 - 53118868

Zondag 19 juli is de voorganger dhr. ds. Jaap Doolaard uit Zeist.

Kerkauto : C. van der Veer, tel : 0348 - 506659

Zondag 26 juli zal mw. ds. Edith Plantier weer naar Harmelen komen

Kerkauto : J. Brundel, tel : 06 - 82680882

Zondag 2 augustus is dhr. Fred Flantua uit Loenen aan de Vecht onze bekende voorganger.

Kerkauto : C. de Heer, tel : 442069

Zondag 9 augustus mogen we ons gelukkig prijzen dat Kees van den Berg de kerkdienst wil leiden.

Kerkauto : L. Elings, tel : 443204

Zondag 16 augustus is dhr. ds. Kees Burger (bij ons al aardig ingeburgerd..) onze voorganger.

Kerkauto : G. den Braber, tel : 441788

Zondag 23 augustus wederom een bekende voorganger: Bram Maarleveld uit Bodegraven.

Kerkauto : A. Kroes, tel : 443660

Zondag 30 augustus zien we mw. ds. Marthi Tuski uit Utrecht weer eens al onze voorganger.

Kerkauto : P. de Langen, tel : 441970

Zondag 6 september hopen we de Openluchtdienst als startzondag te mogen en kunnen vieren. Voorganger is dhr. ds. Evert Jan van Katwijk uit Nederhorst den Berg.

Kerkauto : E. Stoffelsen, tel : 442818

Het koperensemble van de Torenpleinkerk uit Vleuten wil haar medewerking weer verlenen.

We zullen moeten afwachten in hoeverre we dan het samen zingen vorm kunnen geven en of we al dan niet deze startzondag koffie en thee voor en na de dienst kunnen drinken. In de Nieuwsbrief zullen we u/jullie daar t.z.t. over informeren.

Houd moed
Heb lief



Open lucht dienst

**Protestantse Gemeente 'De Open Poort', Harmelen
op zondag 6 september 2020**

vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar Aanvang dienst: 10:15

M.m.v Koperensemble van de Torenpleinkerk

Vleuten, o.l.v Arie Griffioen,

Voorganger: ds. Evert Jan van Katwijk

Ik realiseerde mij recent dat het alweer een jaar geleden is dat ik (tot mijn grote verrassing) gevraagd werd om diaken te worden. Natuurlijk heb ik daar even over nagedacht maar qua timing kwam het wel goed uit.

Onze jongste was net klaar met de middelbare school en ik had nu wat tijd over om in de kerk wat voor mijn medemens te kunnen betekenen. En hoeveel werk kon dat nu helemaal zijn?

De Open Poort is een kleine gemeente dus dat moest allemaal prima te behappen zijn. Ik vreesde zelfs dat het wat saai en rustig zou kunnen worden. Nou, dat heb ik geweten. Al voor mijn bevestiging heb ik boodschappenpakketten rondgebracht. Wat een dankbare taak om dat te mogen doen! Een afscheidsetentje werd georganiseerd voor mijn voorgangers, ook goed te doen, wereldmaaltijd, geen probleem, kerstdienst, superleuk!

Maar er was ook de kwestie van een kerkgebouw dat te duur werd, een dominee die vertrok, afscheidsdienst die daarvoor georganiseerd werd en als klap op de vuurpijl kregen we ook te maken met corona. Ik kwam tot de ontdekking dat er bij ons in de kerk meer gebeurt dan in "Goede tijden, Slechte tijden"! Saai is zeker het woord niet voor het afgelopen jaar. Ik ben diep onder de indruk van wat wij met zijn allen voor elkaar hebben gekregen: Nieuwsbrieven, livestreams, acties voor ouderen, acties voor minima. Zoveel mensen hebben zich ingezet. Niet alleen binnen de kerkenraad zijn mensen met veel inzet en competenties, ook daarbuiten dragen veel mensen belangeloos hun steentje bij: Er zijn wekelijks zangers aanwezig bij de diensten, er wordt piano gespeeld, de dienst wordt uitgezonden waarbij beeld en geluid geregeld worden en ook alle liederen komen in beeld, etc etc.

Ik ben ervan onder de indruk en erg trots op wat we met zijn allen mogen doen als gemeente van De Open Poort.

Er wordt vaak geklaagd en gemopperd in de wereld, maar hier in Harmelen zijn er genoeg lichtpuntjes te zien wat mij betreft!

VANUIT DE KERKENRAAD

Afke Boes

Kerkenraadsvergadering 16 juni

Wat voelde het goed dat we na diverse videovergaderingen vanuit eigen huiskamers op 16 juni weer in de kerk(zaal) konden vergaderen, in een grote kring met het Licht van de Paaskaars letterlijk centraal in ons midden

Er was de lege plaats van Frank; bij de opening waren we in gedachten, gebed en stilte bij Frank, nu hij en zijn gezin nog een waardevolle tijd hopen te beleven, om zoals Frank zelf citeerde *“geen dagen aan zijn leven toe te voegen, maar leven aan zijn dagen”*.

Deze avond werd er gesproken over onder meer de verkoop van de pastorie en Kees van den Berg informeerde ons over voortgang van het beroepingswerk.

In beide onderwerpen zit beweging en hierover zullen wij u vanzelfsprekend nader informeren als daar aanleiding voor is en er *“kogels door de kerk zijn.”*

Aanschaf tafellinnen voor de Maaltijd van de Heer

De kerkenraad heeft besloten over te gaan tot aanschaf van (prachtig!) tafellinnen.

De keus is gevallen op linnen met het patroon Golven Druivenranken, gemaakt van zuiver linnen damast.

De kosten komen ten laste van een speciale reservering voor de kosten van de Eredienst.

De kerkenraad heeft besloten de MvdH van 12 juli te laten vervallen en beraadt zich over aanpassing van de *vorm*; de laatste keer werd het drinken uit 1 beker al vervangen door het doorgeven/aanreiken van kleine bekertjes, hetgeen (begrijpelijkerwijs) wellicht een permanent karakter zal krijgen.

Bij de viering van de Maaltijd van de Heer zal de *essentie* van het samen delen van brood en wijn/druivensap de verbondenheid met de Heer en elkaar wellicht iets van *vorm*, maar NIET van *inhoud* veranderen.

Mooi als we - juist in deze tijd - binnenkort de Maaltijd van de Heer weer eens kunnen vieren.

Vacatures

Na verlengde ambtsperiodes binnen de kerkenraad zullen Jeannette Sneller en ik in september aftreden en **niet** herkiesbaar zijn.

De dienst voor bevestiging en afscheid van ambtsdragers is vastgesteld op zondag 13 september.

Jeannette blijft deel uitmaken van het pastoraal team, maar er MOET echt opvolging komen voor haar taak als pastoraal ouderling.

Tot op heden is de kerkenraad er niet in geslaagd een kandidaat bereid te vinden voor dit ambt.

Dit roept in de KR de vraag op *of het de taak van de KR is om in vacatures voor de kerkenraad te voorzien....*

Nee!

Ik leg het - bij deze - nadrukkelijk bij u/jullie neer om als gemeenteleden hierin verantwoordelijkheid te willen nemen door mee te denken en eens met uzelf of anderen in gesprek wilt gaan: WIE kan en wil de plaats van Jeannette gaan innemen?!

Het voorzitterschap wordt komend jaar door Gerrit Elings ingevuld. Dit betreft dan een stoelendans, want ik zal zijn plaats in de WED gaan innemen.

Kerkdiensten in de komende tijd

Het ziet er naar uit dat we voorlopig nog doorgaan op de ingeslagen weg: de diensten in beeld en/of geluid, waarbij nu kerkgangers welkom zijn op zondagmorgen.

Sinds kort worden daarom de diensten ook weer -net als voorheen – op de beamer geprojecteerd.

Maar: tijdens de vakantieperiode : van 19 juli t/m 23 augustus staat dit weer tijdelijk stil.

WEL zullen de diensten ook in vakantietijd wekelijks on-line en via Kerkmroep te volgen zijn.

We merken dat er nog grote terughoudendheid is om de diensten bij te wonen.

Vanzelfsprekend begrijpen en respecteren wij dit.

De verbondenheid wordt ervaren in het meevieren van de diensten EN veelvuldig onderling contact, omzien naar elkaar.

Communicatie via Meeleven en de Nieuwsbrief

U heeft van Meeleven nu een nummer voor 7 weken in handen.

Heel mooi dat we elkaar in deze periode kunnen blijven informeren via de nieuwsbrief.

Deze verschijnt in principe eens per twee weken.

Tenslotte

We ervaren het als heel inspirerend hoe er door musici en technici wekelijks veel zorg tijd en energie wordt geïnvesteerd om de kerkdiensten in huiskamers te kunnen meevieren.

Ook andere activiteiten gaan door.

Zo neemt bijvoorbeeld Ria Griffioen de moeite om de brieven voor Amnesty nu steeds bij ons thuis te bezorgen.

Zo mogen we trouw blijven aan elkaar binnen en onze opdracht buiten De Open Poort.

Lijken we nu werkelijk al helemaal gewend te zijn aan “het nieuwe normaal” in De Open Poort?

De eerste signalen dat er in de wereld iets goed mis dreigde te gaan kwamen eind februari al binnen; echter: we vonden het advies van Gerrit Elings om geen handen te schudden bij het afscheidsetentje voor Hetty (op 28 februari) nogal overdreven.

Maar zijn zorg en gelijk zou echter binnen de kortste keren bewezen worden!

Wat een zegen was het dat de diensten van afscheid en intrede van Hetty op resp. 1 maart en 8 maart nog “gewoon” konden plaatsvinden en er ruimschoots gelegenheid was voor handdrukken, omhelzingen en ontmoeting na afloop van beide diensten.

Toen in de loop van daarop volgende week de gastpredikant mij belde met de vraag of de dienst van 15 maart wel kon/mocht doorgaan, had ik geen enkele twijfel: “hoezo niet...natuurlijk!” Dat pakte echter finaal anders uit en vrijdag 13 maart (jawel: vrijdag de dertiende) ging de kogel door de kerk: er werd met klem geadviseerd om GEEN kerkdiensten te houden.

Werk aan de winkel: gemeenteleden moesten hiervan op de hoogte worden gesteld en...wat nu?!

Het “wat nu?!” werd direct het aanbod van Hetty om vanuit onze kerk op 15 maart voor Kerkkomroep een ochtendgebed te willen verzorgen en in allerijl kwam ook verbinding tot stand met haar nieuwe gemeente.

Deze dienst verzorgde Hetty de muzikale ondersteuning met haar dwarsfluit en de enig andere aanwezige in de kerk was ik als ouderling van dienst.

Beiden hebben we dit als heel bijzonder ervaren en deed volkomen recht aan de tekst “dat Gods geest aanwezig is waar er twee of drie in Zijn Naam vergaderd zijn...”

De week daarop was Martin Brederoo onze voorganger, was Aartjan al de pianist en werd het zingen door Martin en Hetty verzorgd. Deze dienst kon na afloop al op facebook worden teruggezien: Martin had een camera op statief neergezet.

De weken daaropvolgend waren naast de predikant en ambtsdragers alleen pianist Aartjan en vocalisten Anneke en Jeroen aanwezig.

Wat mogen we blij zijn dat tot op heden Aartjan met de vocalisten wekelijks hun bijdrage leveren, soms doen hierbij meerdere cantorijleden mee.

Ook ons combo VIER was al twee keer paraat.

Vanaf zondag 26 april kwam de live-stream tot stand en zo kan ook sindsdien de dienst op beeld worden meegevierd. Mooi dat dit op grote schaal gebeurt!

Marja Vilijn schreef het al eerder en ik herhaal graag nog eens hoe indrukwekkend de wekelijkse inzet van onze club technici is en hoe zij blijven zoeken naar optimale kwaliteit van de verbinding.

Om de communicatie met onze gemeenteleden meer te optimaliseren werd bedacht en besloten om elke twee weken een nieuwsbrief te verzorgen.

Deze wordt digitaal naar ruim 100 adressen verstuurd en waar geen computer aanwezig is wordt de uitgeprinte brief bezorgd.

Heel fijn dat onze gastpredikanten hiervoor steeds al tijdig gegevens van de diensten aanleveren.

Ook de PKN laat van zich horen en met regelmaat ontvangen wij van onze classispredikant informatie en adviezen.

Waar staan we nu en..hoe gaan we verder?

21 en 28 juni waren er weer kerkgangers welkom en de gastvrouw en/ of gastheer wijst plaatsen aan.

Mooi dat voor kerkgangers de dienst weer - als vanouds - op de beamer kan worden gevolgd,
al ligt dit weer - net als andere jaren - stil in de vakantieperiode van 19 juli t/m 23 of 30 augustus.
Goed om dan een eigen liedboek mee te brengen.

Het ziet er naar uit dat we voorlopig op de ingeslagen weg doorgaan met de kerkdiensten en het verzorgen van nieuwsbrieven.
Maar: dat we niet alleen kerk-zijn op zondag is in de afgelopen periode wel duidelijk geworden.

Er is - misschien zelfs meer dan ooit - sprake van pastorale en praktische zorg voor elkaar.
Vandaar de titel: SLECHTE TIJDEN...HECHTE TIJDEN.
Elke zondag hangen we de vlag uit met de tekst:

HOUD MOED

HEB LIEF

LIEF EN LEED

Jeannette Sneller

Fijn dat Dhr. Piet de Langen weer thuis gekomen is vanuit zorgcentrum Weddesteyn in Woerden.
Piet was blij met de bloemen van de kerk. Wij wensen hem succes met het herstel van zijn heup.

Frank en Bep zijn onder de indruk van alle kaarten en meeleven die zij van iedereen ontvingen de afgelopen tijd. Het geeft hun kracht om in deze verdrietige periode verder te gaan.
Wij wensen Frank en Bep heel veel sterkte toe.

Zou u in deze coronatijd aan de volgende mensen willen denken?
Misschien d.m.v. een kaartje?

Mw. J. Arendse, Dorpsstraat 70, Kamer 017, 3481 EN, Harmelen.

Mw. D. Pijnse van der Aa-Nap, Dorpsstraat 70, Kamer 207, 3481 EN, Harmelen.

Mw. J. Jansen, Dorpsstraat 86, 3481 EN, Harmelen. (aanleunwoning GAZA).

Dhr. Luuk van Dijk, Burg. Burgerhof 2, kamer 13, 3481 CZ Harmelen.

Dhr. P. van Woudenberg, Huize Aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, Kamer 601, 3563 TA Utrecht.

Deze gemeenteleden mogen maar 1 familielid ontvangen.

Geloven,
het is een kwestie van richting,
een bepaalde weg die je gaat.
Zelf had je `m nooit gevonden,
een weg die jou vond,
een weg die je werd aangewezen.
Of hij begaanbaar is,
of hij goed afloopt,
je moet het vertrouwen.
Pas als je de eerste stap doet,

de tweede stap,
pas gaandeweg krijg je zekerheid.
Een vreemde weg,
maar je komt niet bedrogen uit.
Degene die hem je aanwijst
heeft kennelijk het beste met je voor.
Hij, een God die niets liever wil
dan dat je leeft volgens je diepste bestemming.
Als jij maar mens bent, prachtig en compleet mens.

Van Hans Bouwma.

VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Evert Stoffelsen

Bericht van de penningmeester inzake de collecteopbrengsten

Inmiddels kunnen wij u berichten dat er op de rekening van de kerk 1.218 euro is gestort voor collecteopbrengsten in de corona periode. En nog elke dag komen er bedragen binnen. Hiervoor onze dank. Later zullen wij u informeren over de verdeling van deze gelden.

VANUIT DE DIACONIE

Marja Vilijn

Corona heeft ook de werkzaamheden van de diaconie beïnvloedt. De boodschappenpakketten van vlak voor Pasen konden nog bezorgd worden op 1,5 m. afstand, maar van het begin maart opgestarte vakantieproject kan maar een klein deel doorgang hebben. Dit komt doordat er volgens de richtlijnen van het RIVM geen gezinnen naar hun vakantieadres gebracht mogen worden, zodoende kunnen alleen gezinnen die eigen vervoer hebben op vakantie en dat zijn er over het algemeen niet zoveel.

Gelukkig heeft de Caritasgroep van de diaconie van de BAVO een goede manier bedacht om naastenliefde te kunnen tonen aan dorpsgenoten die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De diaconieën van De Open Poort en de hervormde kerk zijn gevraagd hieraan mee te werken en dat doen wij graag. Geïnspireerd door het vakantietassen project van de stichting "Present" gaan wij de actie "vakantie envelop" organiseren. Het is de bedoeling dat ongeveer 25 gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd een envelop gaan krijgen met daarin verschillende cadeaubonnen van Harmelense winkels. Want wat is er leuker voor kinderen die niet op vakantie kunnen, dan dat zij wél een lekker ijsje kunnen eten in het dorp en bv een leuk tijdschrift kunnen kopen of een frietje.

Het is jammer dat 3 Harmelense gezinnen niet op vakantie kunnen vanwege Corona, maar juist daardoor krijgen maar liefst 25 gezinnen nu een attentie van de Harmelense kerken. Zo brengt Corona soms niet alleen maar nare dingen, heel soms....

De Collectes

Datum	1 ^e Collecte	2 ^e Collecte
12 juli	Kerktelefoon	Meeleven
19 juli	Onderhoudsfonds	Diaconie
26 juli	Contactgroep Grimma	Kerktelefoon
2 augustus	De Open Poort	Het jeugdwerk
9 augustus	Kerktelefoon	Diaconie
16 augustus	Kerk in actie: Zending(zie toelichting)	De Open Poort
23 augustus	Diaconie	De Open Poort
30 augustus	Diaconie	Bloemenfonds

Zondag 16 augustus collecteren we voor de kerk in Rwanda:

De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betreft jongeren actief bij het gemeentelieven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor

daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Geef gul voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.
www.kerkinactie.nl/kerkrwanda.

U kunt de collectes indien gewenst o.v.v. het doel overmaken naar de rekening van de diaconie: NL16 INGB 0 000696095.

Voedselbank:

12 juli zou er normaal gesproken weer een Maaltijd van de Heer zijn. Dat gaat vanwege Corona helaas nog niet door. Wel willen we de actie voor het inzamelen van producten voor de voedselbank weer opstarten. Wij willen u dan ook weer uitnodigen om 12 juli de manden in de kerk te vullen.

KERKAUTO

Marja Vilijn

Nu we bij de diensten weer mensen mogen ontvangen ontstaat er ook weer behoefte aan het gebruik van de kerkauto. Vanaf 1 juli mogen er weer mensen uit verschillende huishoudens bij elkaar in de auto. Het advies is om een mondkapje te gebruiken, maar dit is niet verplicht. Wij willen voor de chauffeurs mondkapjes beschikbaar stellen zodat degene die meerijdt er geen gebruik van hoeft te maken. Wij zijn op het moment aan het inventariseren welke chauffeurs weer willen gaan rijden. *Wordt vervolgd.*

Jeugdpagina de Open Poort

Feliciteatie geslaagden

Annemarieke en Pieter van harte gefeliciteerd met het slagen voor jullie eindexamen. Veel succes met jullie vervolopleiding.

Overstappers groep 8

Voor groep 8 zit het schooljaar er bijna op. De overstap naar de middelbare school komt eraan. Ik wil speciaal Desiree en Pepijn noemen. Als aandenken aan deze overstap krijgen ze een cadeau van de KND. Als symbool voor het groeien van jullie geloof een zakje met zaadjes. Als symbool van het delen van het geloof met familie en vrienden een reep chocolade.

Leesrooster KND van Bijbel Basics

Tot en met de zomervakantie is er nog geen kindernevendienst en geen crèche. De ouders kunnen op de website van Bijbel Basics (<https://www.debijbel.nl/thuismateriaal>) het leesrooster met activiteiten bekijken en thuis aan de slag gaan.

Zondag 12 juli 1 Koningen 3:5-28: koning Salomo is een wijze koning.

Zondag 19 juli Prediker 3:1-8: voor alles in het leven is er een eigen tijd.

Zondag 26 juli 1 Koningen 6:1-38: koning Salomo bouwt de tempel voor God.

Zondag 2 augustus Matteüs 6:25-34: Jezus vertelt dat God elke dag met liefde voor je zorgt, en dat je dus geen zorgen hoeft te maken over de materiële dingen. Het is belangrijker om je op God en zijn nieuwe wereld te richten.

Zondag 9 augustus Matteüs 7:1-5: Jezus roept op om voorzichtig te zijn met je oordeel over anderen.

Zondag 16 augustus Matteüs 18:21-35: een voorbeeld waarin Jezus uitlegt wat vergeven is en hoe je dat moet doen.

Zondag 23 augustus Matteüs 22:34-40: God liefhebben met alles wat je in je hebt en je naaste als jezelf.

Zondag 30 augustus Jakobus 3:1-5 en 9-12: Jakobus roept zijn lezers op om goed op hun woorden te letten.

Fijne zomervakantie en tot ziens in september.



OPROEP SCHOONMAAK

Na de het openen van de Kerk op 24 juni zijn we ook weer gestart met de wekelijkse schoonmaak van de Open Poort

Het afgelopen half jaar is er veel veranderd, we namen afscheid van Tanja Adelerhof per 1 juli en Frank Nagelhout is wegens ziekte niet beschikbaar

Gelukkig heeft Joke Doornebal zich aangemeld om mee te werken per 1 juli, hierdoor ontstaat onderstaande groeipindelning

Groep 1 Ria de Heer en Joke Doornebal

Groep 2 Ria Griffioen , Jeannette Sneller en Alie van Bommel

Groep 3 Jan en Hwa Yong Brundel en Oege Boskma

Groep 4 Anja en Kees van Kesteren

Om bij de groepen weer een gelijke bezetting te hebben zoeken we nog 2 personen die mee willen werken bij het reinigen van de Kerk.

U kunt zich aanmelden bij ieder lid van het schoonmaak team onder het motto :

Een schone kerk kan niet zonder schoonmakers

Hartelijk dank

Jan Brundel

Vergeet mij nietjes

De bloemen waren voor :

23 februari	Mvr. J. Boes
1 maart	Ds. H. Brederoo
8 maart	Mvr. C. Liefhebber
15 maart	Mvr. A. Steketee
21 maart	Mvr. G.den Braber
29 maart	Mvr. B. Nagelhout
12 april	Dhr. G.van Dam
19 april	Dhr. W.van de Weg
26 april	Fam. A. de Groot
3 mei	Fam. J. Boele
10 mei	Fam. R. van Leeuwen
17 mei	Mvr.M. van Beusekom
24 mei	Mvr. L. Catsburg
30 mei	Ds. K. Burger
7 juni	Dhr. F. Nagelhout

BELANGRIJKE DATA

De zondag wanneer de Maaltijd van de Heer gevierd wordt, kunt u uw bijdrage meenemen voor de Voedselbank

Het bankje van toen

Op een bankje in het park,
ietwat verscholen tussen ´t groen,
zitten twee mensen hand in hand,
ze praten over ´toen´
Toen zij jong en onervaren
als stoere knaap en jonge meid
hun leven met elkaar begonnen
in die voltooid verleden tijd.
Veel jaren zijn sindsdien vergleden
en zij beleefden leed en vreugd.
Nu denken zij terug aan waar
het ooit begon toen, in hun jeugd.
Hier in het park en op dit bankje
waar zij nu zitten, heel tevreden
en in gedachten gaan zij terug
naar dat zo mooi, maar ver verleden.

Uit de dichtbundel: Bloem-lezing, een leven in meer dan honderd gedichten
door Lenie Terlouw- Kleijwegt. De gedichtenbundel verkrijgbaar bij Anneke
Boskma- de Zoete.

NIEUWS OM DOOR TE GEVEN

2019: jaar van verbreding voor bijbelwerk NBG

Sterke groei in het gebruik van de app Mijn Bijbel en van Bijbel Basics, en meer lezers van blogs en leesplannen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2019 van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en het Vlaams Bijbelgenootschap. Het Bijbelgenootschap zette in op verbreding en digitalisering.

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/jaarverslag>

Surinaams Bijbelgenootschap helpt vluchtelingen en migranten

Het Surinaams Bijbelgenootschap (SBG) bood – met steun van het Nederlands Bijbelgenootschap – al vóór de coronacrisis hulp aan vluchtelingen uit Cuba en Venezuela. Meteen na de eerste besmetting trof Suriname maatregelen. Nu wordt het gewone leven weer opgepakt met inachtneming van veiligheidsmaatregelen. Er zijn tussen de duizend en veertienhonderd vluchtelingen, voornamelijk Cubanen en Venezolanen. Het SBG wil ook hen bereiken met de Bijbel. Begin mei zijn ze weer begonnen met de distributie van bijbels en levensmiddelenpakketten via de lokale kerken.'

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/bijbelgenootschappen-in-coronatijd-1-surinaams-bijbelgenootschap-helpt-vluchtelingen-en-migranten/>

Bijbelgenootschap van Guatemala helpt gevangenen op rechte pad

Ook in Guatemala pleegt het coronavirus niet alleen een aanslag op de gezondheid, maar ook op de economie. 70% van de Guatemalteken heeft nu geen inkomen, omdat ze hun geld verdienen met 'informeel werk', wat nu meestal onmogelijk is.

Met financiële steun van het NBG bezoekt het SBG gevangenen. Dat werk gaat door. Bezoek mag niet, dus spreken onze kapelaans met de gevangenen per video-verbinding. Ook 'My second chance' voor jonge gevangenen gaat door, nu met behulp van internet, via het schoolplatform.

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/bijbelgenootschap-in-coronatijd-deel-2-bijbelgenootschap-van-guatemala-helpt-gevangenen-op-rechte-pad/>

Wereldwijde belangstelling voor NBG-bijbelplatform en -app

Er is wereldwijd veel belangstelling voor het bijbelplatform debijbel.nl en de app *Mijn Bijbel* van het NBG. Vanwege die internationale belangstelling is een nieuw digitaal systeem ontwikkeld voor debijbel.nl.

Een aantal bijbelgenootschappen, waaronder die van Finland, Zuid-Afrika, Kenia en sinds kort ook Duitsland, maken al gebruik van dit nieuwe systeem.

Vrijwilligerswerk voor het Nederlands Bijbelgenootschap

Werken als vrijwilliger bij het Nederlands Bijbelgenootschap is meewerken aan een prachtige missie:

de Bijbel dicht bij mensen brengen.

De Bijbel is nog niet vertaald in alle talen, niet iedereen die dat wil kan over een bijbel beschikken en voor velen is de Bijbel een belangrijk, maar tegelijk ingewikkeld boek. Vrijwilligers zijn nodig om de missie van het NBG te volbrengen. Als NBG-vrijwilliger sta je in een lange traditie van meer dan 200 jaar, maar tegelijk ook midden in deze tijd met zijn grote uitdagingen en bijna onbegrensde mogelijkheden.

Kijk op de website van het NBG voor meer informatie of mail naar vrijwilligers@bijbelgenootschap.nl

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/steun-ons/vrijwilligers>

VAN DE REDACTIE

De lay-out van dit nummer was in handen van Kees van Kesteren
Kopij voor het volgende nummer inleveren **25 aug tot 19.00 uur.**

Kopij inleveren op DINSDAG !!!

E-mailadres: redactie@deopenpoortharmelen.nl

Of in de brievenbus van Wil Schouten, **Oudeland 110**

Jaargang	Nr	Inleveren	Verschijnt
54	8	25 aug	4 september
54	9	22 sept	2 oktober
54	10	20 okt	30 okt
54	11	17 nov	27 nov (3 weken)
54	12	8 dec	18 dec

Meeleven voor belangstellenden

€ 20,- per jaar door overmaking van het bedrag op:
NL61INGB 0000363157 t.g.v. Ger. Kerk Harmelen
met vermelding van gastlezer Meeleven.

Een bericht van het kerkelijk bureau

Een verhuizing, een huwelijk, de geboorte of het overlijden van een gemeentelid. Dit alles moet ook verwerkt worden in de kerkledenadministratie. Om dit goed op orde te kunnen houden, stelt het kerkelijk bureau het heel erg op prijs als u deze mutaties door wilt geven.

Adres: Hans den Braber, zie achterkant Meeleven!

Emailadres : hans261030@gmail.com

Onderwerp : kerkelijk bureau

