

DE
OPEN
POORT
PROTESTANTSE
GEMEENTE
HARMELEN



DE OPEN POORT
PROTESTANTSE GEMEENTE HARMELEN

BIJ DE DIENSTEN

OOK DE KOMENDE TIJD zullen onze kerkdiensten nog plaatsvinden vanuit een kerkzaal zonder kerkgangers en zijn we met elkaar verbonden via kerkomroep.

De voorganger, ouderling en diaken zijn dan in de kerkzaal aanwezig en we prijzen ons heel gelukkig dat Aartjan van Pelt, Anneke Sloesarwij en Jeroen Verkleij elke week hun muzikale en vocale bijdrage willen leveren en ook wekelijks de geluidstechnicus zorg draagt voor goede ontvangst in de huiskamers.

We zien dat er steeds meer gemeenteleden en belangstellenden afstemmen op kerkomroep van De Open Poort en rechtstreeks of later de diensten meebelevén.

Zondag 17 mei is onze voorganger mw. ds. Anja Gierkink-van Geerestein uit Uitwijk.

Zij is dan voor de eerste keer in De Open Poort.

Donderdag 21 mei , Hemelvaartsdag wordt de dienst verzorgd door Bram Maarleveld , die vorig jaar onze stagier was en al eerder onze voorganger. **Aanvang: 9.30 uur.**

Zondag 24 mei is de voorganger dhr. Stijn van der Woude uit Zeist.

Zondag 31 mei, Pinksteren zal mw. ds. Loes Roersma uit Oudewater onze voorganger zijn.

Ook zij komt voor de eerste keer naar De Open Poort. We maakten al kennis met elkaar.

Dit jaar zal zij meerdere keren onze voorganger zijn.

Zondag 7 juni zal - na 17 mei - mw. ds. Anja Gierkink-van Geerestijn uit Uitwijk de weg naar de Open Poort weer weten te vinden.

Zondag 14 juni is onze voorganger mw. ds. Marjo Korpel uit Leusden.

Zolang we op deze wijze invulling geven aan onze kerkdiensten is het streven om liederen en lezingen kenbaar te maken in de nieuwsbrief.

Deze nieuwsbrief wordt naar bijna honderd gemeenteleden en belangstellenden digitaal verzonden.

De lay-out is in handen van Marja Vilijn, waarvoor we haar zeer erkentelijk zijn!

Voor een aantal - veelal oudere- gemeenteleden (waar geen digitale verbinding is) wordt deze uitgeprint en bezorgd.

De tijd - en hierbij het beleid van de Overheid - zal leren hoelang we nog op deze wijze onze verbondenheid in **geloof, hoop en liefde** zullen moeten - en mogen! - ervaren en dat er meer dan letterlijke verbinding tot stand komt blijkt uit de hartverwarmende reacties die we ontvangen.

Maar:

Wat zal het ooit een bijzondere zondag zijn als we elkaar weer allemaal in de kerkzaal mogen gaan ontmoeten. We zien er naar uit!

Rond 4 en 5 mei.

Ik heb geen weet van laarzen in het donker, van onverwachte invallen, van opgepakt worden. Ik weet niet van honger en ontberingen. Ik behoor tot de grote meerderheid die de oorlog alleen maar van horen zeggen kent.

Toch voel ik: het gaat mij aan.

Rond 4 en 5 mei: waar ik dan aan dénk?

Dan denk ik aan mijn vader die 3,5 jaar in Japanse kampen heeft gezeten, maar daarover nooit praatte.

Vlak voor zijn dood vonden we aantekeningen die hij gemaakt had, direct na het horen van de capitulatie van Japan.

“We hebben al een week rust; ineens hoeven wij het koeliewerk -dat ellendige werk van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, dat mij uitgeput heeft en mij nog maar 47 kilo doet wegen- nooit meer te doen. Het moment waar we gedurende al die tijd met smart naar hebben uitgekeken, waar we om gebeden en om gevloekt hebben, het moment dat zovelen niet gehaald hebben, dit moment is nu eindelijk daar. Ik ben er nog steeds vol van, bij momenten doorstraalt het me geheel. Nu te weten dat ik geen nummer meer ben, maar weer een naam heb gekregen, geen gevangene meer, maar een vrij man. “

Zonder erover te spreken is mij door mijn vader een besef bijgebracht dat vrijheid een geschenk is dat je moet koesteren. Daarom kwam er bij ons nooit iets van de oorlog in huis, geen legerdinky toy, zelfs geen klapperpistooltje. Ik vond dat weleens overdreven, maar leerde er wél van dat leven in vrede niet vanzelfsprekend is.

Op deze dag denk ik ook aan die jongen bij ons in de straat. Het verhaal ging dat zijn vader N.S.B-er was geweest. Henk heette die

jongen, maar we noemden hem Heinrich. Voor die jongen moet 4/5 mei een verschrikking zijn geweest. Foute kinderen bestaan toch niet? Oorlog maakt slachtoffers aan álle kanten.

Op deze dag denk ik ook aan de burens uit mijn jeugd. Het waren Joodse mensen. Er was weinig contact over en weer. Mijn vader was met de buurman gebrouilleerd over iets onnozels. Zo gaat dat vaker tussen burens.

Ik was hen eigenlijk allang vergeten totdat ik een paar jaar geleden mijn voormalige buurjongen, Benjamin, in een 4-mei uitzending van de EO in gesprek zag met ds. Arie van der Veer. Ze stonden met z'n tweeën voor zijn en dus ook voor mijn ouderlijk huis. Benjamin vertelde aan van der Veer dat zijn vader 100 familieleden had verloren, hoe zijn vader in Auschwitz had gezien dat een kind onder de ogen van zijn vader door de honden werd verscheurd, dat zijn vader elke nacht nog van de oorlog droomde.

'Waarom heb je geen hulp gezocht bij een psychiater of zo', had Benjamin tegen zijn vader gezegd. 'Die zal me niet begrijpen' had zijn vader gezegd. 'Alleen lotgenoten, alleen mensen die weet hebben van de verschrikkingen van oorlog, dáár zou ik wat aan hebben.' En ze woonden náást elkaar, hij en mijn vader én ze waren gebrouilleerd over iets onnozels en wisten niets van elkaar.

Trauma's maken eenzaam.

Op deze dag denk ik ook aan Dietrich Bonhoeffer, die jonge, Duitse predikant, vlak voor de bevrijding opgehangen, omdat hij op niet mis te verstane wijze in woord en daad liet merken wat hij dacht van Hitler en zijn trawanten. Dat had alles met zijn geloof in Jezus Christus te maken. Vlak voor zijn dood dichtte hij in de gevangenis deze onvergetelijke woorden:

'In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.'

Door goede machten omgeven.....in goede machten geborgen....hoe kón hij dat zeggen!

De kracht van dát stille weten, dát vertrouwen!
Bonhoeffer liet zien dat een mens vrij kan zijn, ook in de gevangenis.
Het is een vrijheid die verder reikt dan bevrijding.

Zeker, ik weet niet van stampende laarzen, maar wel van andere onvrijheden.

We weten er allemaal van, van dingen, van zaken waar we aan verslaafd zijn, waar we aan vastzitten, die ons in de greep houden, die ons onvrij maken en angstig.

Meer dan ooit weten we ervan in deze dagen

Bevrijdingsdag reikt verder dan 5 mei 1945.

Bevrijd-zijn is nog wat anders dan vrij zijn.

Als ik over Jezus lees, dan zou iets willen krijgen van zijn vrijheid, van zijn vrij-zijn.

Hij kon slapen te midden van de storm. 'Die wolken lucht en winden, wijst spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden waarlangs mijn voet kan gaan. '

Dát vertrouwen. Het rust in God.

Wij danken voor onze bevrijding.

Maar echte vrijheid.....dat is voor mij het vertrouwen van Christus in je laten wonen.

ds. Kees Burger

Overleg op andere wijze

In deze zorgelijke tijd vinden vergaderingen van het moderamen, de kerkenraad en het CvK plaats via beeld- en geluidsverbinding en dit werkt naar tevredenheid.

Maar natuurlijk zouden we liever letterlijk om de tafel zitten bij alles wat nu om overleg en besluitvorming vraagt, maar we geven nu verstand boven het gevoel voorrang.

Ook veel mail-verkeer zorgt voor intensieve onderlinge gedachtewisseling en communicatie.

Kerkdiensten

We zijn bijzonder blij dat tot nu toe alle gastpredikanten bereid zijn om op zondagmorgen vanuit onze kerk een ochtendgebed te willen verzorgen.

Uit veiligheidsoverwegingen vindt het consistoriegebed doorgaans plaats in de hal en ondanks de letterlijke afstand ervaren we toch een gevoel van sterke verbondenheid als we om Gods zegen vragen.

Beroepingsprocedure

Bij de laatste vergadering van het moderamen (21 april) werden samen met de voorzitter van de beroepingscommissie, Kees van den Berg, de plannen besproken en lijnen uitgezet.

Daarna werd dit al direct teruggekoppeld naar de leden van de kerkenraad.

Kees zal nu contact opnemen met de voorzitter van de beroepingscommissie in Kamerik om verdere verkenning in werking te gaan zetten.

Ook onze consulente, ds. Rianne van der Nagel, wordt hierbij betrokken, zoals ook vanuit Kamerik de consulent aldaar in beeld is om het proces te begeleiden en ondersteunen.

Aanvraag van solvabiliteit voor het CCBB en beleidsplan voor de Classis

Voor deze benodigde documenten is heel veel werk verzet (door resp. het CvK en de kerkenraad) en deze zijn nu verzonden.

Verkopen van de pastorie

De kerkenraad heeft het CvK toestemming gegeven de pastorie te verkopen.

Nieuwsbrief van de Classis

Deze brief werd ook ons deze week toegezonden naar aanleiding van de vraag (vanuit vele kerken) die met regelmaat wordt gesteld om **richtlijnen** voor het kerk-zijn aan te willen geven in een anderhalf meter samenleving: Wat betekent dit voor kerkdiensten, pastoraat, jeugdwerk, andere kerkelijke bijeenkomsten en het invulling geven aan sacramenten?

De realiteit is dat we voorlopig met de huidige regels moeten leven en dus online kerkdiensten houden. De Classispredikant spreekt hierbij haar grote waardering uit voor hoe dit wordt opgepakt. De leiding van de Protestantse Kerk is regelmatig in gesprek met de Overheid en de classispredikanten zijn hier actief bij betrokken. Een onderwerp waarover nagedacht wordt, betreft de mogelijke risico's van gemeentezang.

Er wordt ons toegezegd dat er tijdig heldere kaders, concrete richtlijnen en adviezen zullen worden (mede)gedeeld die elke kerk kan vertalen naar de plaatselijke praktijk.

Dank!

Een woord van dank is absoluut op zijn plaats voor de musici en technici, die zich wekelijks met liefde en zorg inzetten bij voorbereiding en uitvoering van de diensten.

Elders is te lezen hoe er vrij eenvoudig nu ook beeldverbinding mogelijk is

Preekrooster

In deze vacante periode zijn er voor alle zondagen dit jaar nu gastpredikanten bereid gevonden om zich welkom te weten in De Open Poort.

Ook voor 2021 zijn er al veel afspraken vastgelegd en meer dan dat: Diverse predikanten vroegen mij om u allen te groeten en zij wensen ons Gods zegen bij de beroepingsprocedure.

Graag geef ik deze groeten en betrokkenheid als “hart onder de riem” door van:

Leonard en Ryanne van Wijk

Leon Rasser

Hetty en Martin Brederoo

Marieke Sillevius Smit

Marti Tuski

Fred Flantua

Bram Maarleveld

Monique Maan

Evert Jan van Katwijk en Martje van der Heijden

Piet Jan Rebel

Tenslotte

Hoezeer we het persoonlijk contact in de ontmoeting met elkaar op zondagmorgen ook missen:

Er wordt in deze tijd heel veel “handen en voeten” gegeven aan onderling pastoraat en praktisch omzien naar elkaar binnen en buiten De Open Poort.

Dat we dit mogen volhouden, waarbij we nu al verlangend uitzien naar de dag dat we elkaar op zondagmorgen weer mogen gaan ontmoeten.

Op donderdagmorgen 30 april in de vroege uurtjes is Femke Mari geboren. Dochter van Carina en Chris, zusje van Jesse van Westenbrugge. Wat zijn ze blij en gelukkig met dit gezonde meisje. Met moeder en dochter gaat het goed. Ook oma en opa, Marilyn en Harrie de Boer verwelkomen Femke van harte binnen de familie. In de dienst van zondag 3 mei heeft ds. Kees Burger in zijn dankgebed dit wonder van nieuw leven genoemd. Inmiddels hebben Carina en Chris de witte roos en de kaart vanuit de Open Poort in dank ontvangen.

Op woensdag 22 april waren Adrie en Ton de Groot 50 jaar getrouwd. Zij zijn dankbaar en blij met zoveel gezonde en gelukkige jaren. U heeft dit vast al gelezen in de Nieuwsbrief en op 26 april is in de dienst in het dankgebed van ds. EvertJan van Katwijk aan dit heuglijke feit aandacht geschonken. Ook in Meeleven wensen we hun nog heel veel gezonde jaren samen toe. Vanuit de Open Poort hebben Adrie en Ton de bloemen en een kaart van ons allen ontvangen.

In de dienst van zondag 26 april was er een voorbede voor de kleinzoon van Atteke en Harm Scheper. Maandag is hij weer thuis gekomen en heeft gelukkig niets overgehouden aan zijn val!

Mw. Lies Catsburg verblijft nog steeds in het zorghotel in Woerden, waar zij op 8 mei jl. haar verjaardag vierde. Zij loopt nu stukken achter de rollator, dus de rechterenkel gaat goed vooruit. Over ongeveer drie weken gaat het gips eraf. Dan is het nog even afwachten of de zelfredzaamheid thuis gaat lukken.

Wij denken aan de mensen om ons heen, die wij liefhebben, in deze onzekere tijd. Mogen we hopen en vertrouwen dat er een omslag komt naar gezondere en minder eenzame tijden.

Lied 903 vers 3:

In het duister van de tijden
ben ik nooit alleen geweest,
want God gaf mij ten geleide
op mijn wegen woord en Geest.
Ja, de Heer doet mij geloven,
Hij ontstak in mij het licht
van het innerlijk gezicht,-
dat zal dood noch duivel doden.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

In deze corona tijd ging het bestuurlijke werk voor De Open Poort gewoon door via Video vergaderen. Daarover wordt ook regelmatig in Meeleven verslag van gedaan. Bij de laatste vergaderingen van het CvK en het Moderamen is onderstaand gebed gebeden. We willen dit graag met u allen delen.

Ton Eijkenaar

*Heer, ontferm u
over de mensen die ernstig ziek zijn
en eenzaam en alleen,
omdat ze hun naasten niet mogen besmetten.*

*Ontferm u
over de mensen,
die hun geliefde niet mogen bezoeken in hun stervensuur.*

*Ontferm u over de mensen in de zorg, de artsen en de verpleging,
die misschien binnenkort moeten beslissen hoe beperkte middelen
ingezet worden.*

*Heer, ontferm u
over onze angst
om onze dierbaren, om onszelf.
Ontferm u over onze zorgen
over werk dat stil komt te liggen,
over opdrachten die niet doorgaan,
over financiële gevolgen voor ons huishouden.*

*Geef ons moed en rust,
dat ons leven in uw hand is, dat we geborgen zijn in U, omdat we dat
altijd al waren.*

Amen

VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ton Eijkenaar

Pastorie

Wanneer u dit leest zijn de voorbereidingen voor de verkoop van de pastorie in gang gezet met de selectie van een makelaar. We streven ernaar de pastorie nu zo snel als mogelijk is te koop te zetten.

Brandveiligheid

Wanneer u weer in De Open Poort komt zult u zien dat er aan de zijkant van de bar in de hal een rode brandhaspel prominent zichtbaar is. Deze haspel heeft altijd aan de binnenkant van de bar gezeten maar was daar heel lastig bereikbaar. We werden er bij een controle op brandveiligheid op geattendeerd dat dit minder wenselijk was. Daarom hebben we de haspel verplaatst naar de buitenkant van de bar direct naast de doorgang naar de keuken.

Collecten

Het zal u opgevallen zijn dat er geen opbrengsten voor de collecten meer worden gepubliceerd. Geen vieringen in De Open Poort dus ook geen collecten al worden ze wel bij elke viering via de kerkomroep door de dienstdoende diaken genoemd. Een oproep om rechtstreeks te storten op de rekening van de kerk of van het specifieke doel levert weinig op.

We willen u vragen om bij de betaling van de jaarlijkse vaste bijdrage een extra bedrag te willen overmaken ten behoeve van de diverse “gemiste” collecte-doelen. In de binnenkort komende brief over de vaste bijdrage staat vermeld hoeveel deze is en wij vragen u zelf het bedrag op de acceptgiro in te vullen. De penningmeester zal het extra bedrag aanwenden voor de diverse doelen. Deze extra overboeking bevelen we van harte bij u aan.

ZONDER WOORDEN

*Kruip wat dichterbij elkaar
geef elkaar een pakkerd
als opeens van binnen uit
de liefde volop flakkert
en vind je niet de woorden om
haar alles uit te leggen
geen nood, het lijf kan af en toe
de mooiste zinnen zeggen*

Een gedicht van Toon Hermans om mee te beginnen. We willen elkaar knuffelen en omhelzen, maar we moeten nog even volhouden. Het gaat de goede kant op en ik vind dat we ontzettend creatief zijn om op afstand elkaar toch zoveel mogelijk te helpen en bij te staan. Samen staan we sterk.

Een vergadering van de drie diaconieën in Harmelen is dankzij Zoom goed verlopen.

We hebben het vakantieproject besproken en hopen dat de tweede periode nog gaat lukken. Het aanmeldformulier staat ook in deze meeleven. Als u nog een gezin uit Harmelen, dat onder het minimum leeft kent. Dan kunt u ze aanmelden via dit formulier.

Ook hebben de inwoners van Harmelen weer goed zegeltjes geplakt voor een boodschappenpakket. We hadden meer dan 80 pakketten. We hebben ze allemaal weer kunnen bezorgen. Juist in deze tijd waren ze zeer welkom. Met de drie kerken en de medewerking van De Plus uit Harmelen een zeer geslaagde actie. Bedankt voor jullie inzet.

Corona brengt niet alleen ellende maar er ontstaan ook mooie initiatieven binnen gemeentes. In Harmelen heeft de Rotary in samenwerking met de Kloosterhoeve 150 maaltijden gebracht bij mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De huisartsen, thuiszorg en het buurtwerk hebben hiervoor namen aangedragen en ook de diaconie van de 3 kerken in Harmelen werd verzocht om mee te denken. De reacties waren hartverwarmend en het was fijn om op deze manier samen te werken met andere organisaties binnen Harmelen.

Oorspronkelijk was de diaconie van plan om rond Pasen de gemeente na de kerkdienst weer doelen uit te laten kiezen waarvoor de meeste affiniteit was om aan te doneren. Dit kon onder de huidige omstandigheden niet doorgaan dus hebben we zelf keuzes gemaakt. We doneren de volgende bedragen aan de onderstaande doelen:

Stichting vluchtelingen Groene Hart -500 euro; De Voedselbank -500 euro; Kerk in actie - Wereldwijd strijden tegen Corona -500 euro; Kerk in actie – Gestrane vluchtelingen op Lesbos -500 euro; Slachtoffers overstromingen in Zuidelijk Afrika -500 euro; Sprinkhanenplaag in Afrika -250 euro en Ouderen in Moldavië -250 euro

De collectes voor de komende weken staan hieronder vermeld. Wij vragen u uw gift nu rechtstreeks over te maken op de rekening van de diaconie/ ZWO: NL16INGB 0000696095 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming.

DATUM	EERSTE COLLECTE	TWEEDE COLLECTE
17/5/2020	Jeugdwerk	Diaconie
24/5/2020	Kerk	Kerk in actie / Werelddiaconaat
31/5/2020	Kerk in actie/Pinksterzending	Diaconie
07/6/2020	Bloemenfonds	Kerk

DIT IS DE COLLECTE VAN 24 MEI.

Onze kerk wil Oegandese straatkinderen een nieuwe kans geven

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze bedelen, hebben amper te eten en worden door hun stadsgenoten met de nek aangekeken. Velen van hen zijn hun geboorteregio in het droge noordoosten ontvlucht vanwege geweld en armoede. Ze hoopten op een beter leven in Kampala. Drie Oegandese partnerorganisaties van Kerk in Actie werken samen met de kinderen aan een beter bestaan, met familie, een dak boven hun hoofd en vooral: op school. Als ze willen, begeleiden de organisaties jonge moeders en kinderen terug naar hun geboortedorp, waar de kansen op een beter bestaan zijn toegenomen.

Kinderen gaan weer naar school. Jongeren krijgen de kans om een eigen bedrijfje op te zetten. Ouders leren hoe ze beter voor hun kinderen kunnen zorgen en hoe ze genoeg inkomsten kunnen verdienen. Uiteindelijk moeten ze immers zelf weer zorgen dat hun kinderen naar school gaan.

Samen werken ze er zo aan om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Met uw steun kunnen zij dit belangrijke werk voortzetten.

1. Voor 225 euro kan een straatkind opgevangen worden in Kampala.
 2. Familie opsporen en terugkeer voorbereiden kost 40 euro per kind.
 3. Voor 330 euro kan een Oegandees gezin een nieuw leven opbouwen
- Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 t.n.v. kerk in actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer K009074.
- Hartelijk dank.

DIT IS DE COLLECTE VAN 31 MEI

Collecte voor jonge open kerk in Marokko

Vandaag collecteren we voor kerken in Marokko. De kerk groeit in dit islamitische land, vooral doordat christenen uit Afrikaanse landen in Marokko belanden voor studie of als gestrande migrant. Jean Lanou vertrok twintig jaar geleden uit Congo. Hij wilde theologie studeren in Europa. Na bijna vijf jaar reizen dwars door de Sahara bereikte hij Marokko. Hij verloor dertig vrienden: in de woestijn, tijdens de bootreis, door abortus na verkrachting. Inmiddels woont Jean vijftien jaar in Marokko. “Het begin was verschrikkelijk. Migranten kunnen niet naar een ziekenhuis. Vrienden van mij overleden door gebrek aan medicijnen.”

De kentering kwam toen een predikant migranten ging helpen. Jean werd lid van een huiskerk en steunt sindsdien andere migranten. “Ik breng ze naar de kerk. Ik werd meermalen de grens overgezet als ik voedsel uitdeelde.” Sinds Jean een werkvergunning heeft is hulpverlening makkelijker. Hij studeert nu theologie met steun van Kerk in Actie. Hij zegt: “Ik hoef niet meer naar Europa. Ook in Marokko of Congo kan ik mensen in nood dienen.”

Dankzij uw bijdrage aan de collecte kan Kerk in Actie de kerk in Marokko ondersteunen om predikanten op te leiden en hulp te bieden aan migranten. Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/kerkmarokko U kunt uw gift overmaken naar NL89 ABNA 0457457457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Kerk Marokko.

Aanmelden vakantieproject

Hieronder staan gegevens voor het opgeven van een gezin voor het vakantieproject. Er is nog één periode overgebleven en 100% zekerheid dat dit door kan gaan is er nog niet, maar hoop doet leven. Die periode is in Juli/augustus.

Een week vakantie in een stacaravan of bungalow in Nederland!

Waarom een vakantie? Het is misschien al lang geleden dat u er even tussenuit bent geweest. Op vakantie gaan is erg duur. Wij vinden het mooi dat we u een vakantie kunnen aanbieden. Zo kunt u ook even weg uit uw dagelijkse situatie en weer lekker opladen.

Wie mag mee? Gezinnen met een laag besteedbaar inkomen (indicatie: 110% van het minimuminkomen) die bekend zijn bij de Woerdense maatschappelijke instanties zoals, de Voedselbank, Maatschappelijk Werk, VluchtelingenWerk, Sociale raadslieden, de Stichting Ontmoeting, Welzijn Woerden of bij één van de diaconieën/ Parochiële Caritas Instelling en/ of de Raad van Kerken.

Wanneer? In het opgaveformulier staat nog 1 datum waar u zich voor op kunt geven.

Wat kost het? Deze vakantie wordt u aangeboden door de Commissie Diaconie van de Raad van Kerken Woerden, Kamerik, Harmelen en Zegveld. Naast de kosten van de dagelijkse boodschappen kost het u niets!

Hoe meld ik mij aan? Ga naar de website <http://vakantieprojectrvk.nl> of scan deze QR code: Vervolgens kunt daar het opgave formulier invullen. Doe dit zo snel mogelijk.

Wat gebeurt er nadat u zich heeft opgegeven? Iemand van de Commissie Diaconie Raad van Kerken neemt contact met u op. Er wordt met u overlegd in welke periode u kunt. Daarna wordt u aangemeld en dan hoort u of de vakantie is toegewezen.

Jeugdpagina de Open Poort (mei 2020)

Ellen Verkleij

Leesrooster KND van Bijbel Basics

Helaas is de Open Poort gesloten vanwege het Corona virus. Daardoor kan de KND in de kerk niet doorgaan. Gelukkig kunnen de ouders op de website van Bijbel Basics het leesrooster met activiteiten bekijken en samen met de kinderen thuis aan de slag gaan. De link voor deze informatie is <https://www.debijbel.nl/thuismateriaal>. Het leesrooster met een kleurplaat wordt hieronder voor de komende twee weken vermeld.

Zondag 17 mei

Deze zondag is de laatste zondag van een blok met vier verhalen over het leven van David. Op deze zondag staat **1 Samuel 25:2-13 en 25:18-35** centraal: David luistert naar Abigaïl, de vrouw van Nabal. Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op David die de wijsheid van Abigaïl weet te waarderen.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op David die naar Abigaïl luistert en daardoor geen dingen doet waar hij later spijt van zou krijgen.

Werkblad (4-6 jaar)
David en Abigail



Samuel 25:2-13 en 25:18-35 | David en Abigail



Voorbereiding | Doelstellingen | Werkblad

Zondag 24 mei

Op deze zondag staat **Psalm 23** centraal: een lied waarin God wordt beschreven als een herder.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op God die als een herder voor ons zorgt.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op God die ook op moeilijke momenten bij ons is.

Om te beginnen (8-12 jaar)
De Heer is mijn herder



Nu kerkdiensten met beeldverbinding:

Waar een kleine kerk groots in kan zijn!

Marja Vilijn

Zondagmorgen 3 mei jl. zat ik met mijn Ipad op schoot klaar om naar de livestream van de dienst op Youtube te kijken. De afgelopen weken konden we al meeluisteren met de kerkomroep en was het al fijn om de dienst te kunnen horen. Met de livestream had ik echter nog meer het gevoel bij de dienst aanwezig te zijn. Geweldig om te kunnen zien wat er gebeurt. De handen van Aartjan vaardig over de toetsen te zien dansen en vanuit verschillende hoeken Anneke en Jeroen te zien en horen zingen. Ook het geluid is goed en het is fijn om te zien met welke gebaren de dominee zijn woorden kracht bijzet. Wat mij betreft is het beeld van enorme toegevoegde waarde. Een heel groot dankjewel aan alle technici die dit mogelijk hebben gemaakt!! Wij hebben hen ondertussen de erenaam "STREAMTEAM" gegeven! Heeft u nog niet ontdekt waar u kunt kijken? Rechts bovenaan de website (www.deopenpoortharmelen.nl) vindt u het Youtube knopje waar u op kunt klikken, of zoek op Youtube naar "De Open Poort Harmelen". Natuurlijk kunt u de dienst ook op een later tijdstip nog bekijken.

Bericht vanuit de Vijverhof omtrent Corona

Onderstaand bericht ontvingen alle vrijwilligers werkzaam in de Vijverhof over de ontwikkelingen rondom Corona.

Het is goed te realiseren dat ook daar een grote inzet wordt geleverd door het personeel waar we weinig van zien omdat we daar niet op bezoek kunnen als naasten en als vrijwilligers. Laten we hopen dat we op afzienbare termijn ook in de Vijverhof weer aanwezig kunnen zijn vanuit de gezamenlijke kerken.

Beste vrijwilliger,

Vanaf 12 maart jl. is het vanwege de coronamaatregelen niet meer mogelijk om je vrijwilligerswerk te doen op 1 van de locaties.

Inmiddels zijn we alweer bijna 6 weken verder.

Er is ondertussen veel gebeurt op de locaties, maar gelukkig blijven we tot nu toe redelijk bespaard van het Corona-virus.

Momenteel zijn er op Veldhof en in Vijverhof enkele besmettingen.

In de woning waar een corona-patiënt is, wordt er gewerkt met beschermende kleding en is de bewoner, maar ook de woning voor zover mogelijk in quarantaine.

Dit is natuurlijk uiterst vervelend voor deze bewoners, maar kan ook onmogelijk anders.

Er gebeuren gelukkig ook heel veel mooie dingen.

Zo worden er regelmatig bloemen, kaartjes, lekkers afgegeven en buitenoptredens verzorgd voor de bewoners.

De activiteitenbegeleiding werkt op alle woningen en zorgen voor de nodige extra aandacht.

Ook verzorgen zij zoveel als mogelijk skype-momenten tussen familie en de bewoner.

De medewerkers doen allen hun uiterste best om het voor de bewoners zo comfortabel mogelijk te maken.

Zo komt er, op 1 mei een mooie bezoekcabine op 3 locaties te staan.

Dit is een mobiele ruimte met 2 gescheiden ruimtes, voorzien van een wand van plexiglas, dit maakt het mogelijk om een bewoner met zijn/haar familie in contact te laten komen.

Een afspraak kan hiervoor gemaakt worden via de activiteitenbegeleiding.

Laten we met zijn allen hopen dat iedereen zoveel mogelijk gespaard mag blijven van dit virus en dat we op korte termijn weer ons vertrouwde ritme op kunnen pakken.

Met vriendelijke groet,
Jolanda Vermeulen

Coördinator Vrijwilligers

Dank

Na het overlijden van Willem, onze schoonzoon, voelen wij ons omringd door medeleven en hartelijkheid.
Daarvoor willen wij onze dankbaarheid uiten.

Een gebaar, lieve woorden, ze geven zoveel bemoediging en hoop.

“Hoop, een lichtje in je hart
dat vandaag moed geeft
en morgen kracht”.

Johan en Ria Griffioen
ook namens Janneke

Bedankt!

Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes, mailtjes en appjes, die ik tijdens mijn ziekzijn mocht ontvangen.
Dat geeft een heel warm gevoel.

Bep Nagelhout

BELANGRIJKE DATA

18 t/m 21 september

**Gemeentebezoek van Grimma
aan Harmelen**

De zondag wanneer de Maaltijd van de Heer gevierd wordt,
kunt u uw bijdrage meenemen voor de Voedselbank.

William Boer en zijn vriendin Annewil de Jong schreven samen een hoopvol lied over Corona. William, die als verpleegkundige op de IC werkt, zag de schrijnende situatie daar. Aanleiding voor deze twee mooie, jonge mensen om samen een lied te schrijven. Leuk feitje? Het kan ook gezongen worden op de wijs van 'Wat de toekomst brengen moge'. Geniet en zing je mee?

Coronalied

1. Heere God wij komen tot U
in een bange donkere tijd.
Heel de wereld is verslagen
en we voeren allen strijd.
Breng ons HEERE op de knieën,
dat wij U belijden HEER'.
U staat boven alle dingen,
leer ons leven tot U eer!
2. Heer wij mogen niet naar school toe
en naar onze vriendjes thuis.
Wilt U voor hen blijven zorgen,
denkt U aan een ieders kruis.
Breng ons HEERE op de knieën,
dat wij U belijden HEER'.
U staat boven alle dingen,
leer ons leven tot U eer!
3. Heel veel mensen zijn nu eenzaam,
alleen in hun eigen huis
Wilt U hen een bezoekje brengen?
Misschien wel in het ziekenhuis?
Breng ons HEERE op de knieën,
dat wij U belijden HEER'.
U staat boven alle dingen,
leer ons leven tot U eer!

4. Wilt U ook voor dokters zorgen,
en voor allen in de zorg?
Geeft U wijsheid en veel liefde,
toon UW Vaderlijke zorg.
Breng ons HEERE op de knieën,
dat wij U belijden HEER'.
U staat boven alle dingen,
leer ons leven tot U eer!

5. Heel veel mensen zijn nu werkloos
en verdienen nu geen geld.
Heer U weet, dat geeft veel zorgen,
we voelen ons zo erg geveld.
Breng ons HEERE op de knieën,
dat wij U belijden HEER'.
U staat boven alle dingen,
leer ons leven tot U eer!

6. Leer ons in U woord te lezen,
help Uw knechten elke keer.
Om U word, ook nu, te brengen,
breng het in onz' harten Heer.
Breng ons HEERE op de knieën,
dat wij U belijden HEER'.
U staat boven alle dingen,
leer ons leven tot U eer!

7. HEER' ik mag toch alles vragen?
Als ik bang ben, vol verdriet?
Wilt U daarom naar ons luisteren?
Hoor, verhoor toch ook dit lied!
U bent Wonderlijk, U bent Raadsman,
U bent toch de Sterke GOD!
Brengt U dan Uw eigen vrede,
wees bewogen met ons lot!

Met dank voor de bijdrage van Jan Hoogendoorn

Lentevers

De rest van het leven
Om ons heen
Fluit er maar op los
Komt uit de knop
En bloeit open
Vogels leggen eieren
Met een optimisme
Die ons vreemd is
De magnolia is gezegend
Ze kan de krant
Niet lezen
En de schaduw van een zwaluw
Stijgt boven zichzelf uit
En vliegt
De zomer tegemoet

Maar onze nachten
Zijn stil
De straten hebben hun stem verloren
Wat anders kunnen wij
Dan blijven dromen
En geloven
In een overwinning
Op een tegenstander
Die onzichtbaar is
Maar eerst afstand nemen
Van alles
Om te weten
Wat je mist
Als het er niet meer is

Uit: lentevers van Stef Bos

Voedselpakketten en teilen met huishoudelijke artikelen voor gezinnen in sloppenwijken

Momenteel bevinden we ons allemaal in uitzonderlijke omstandigheden. Door de COVID-19 crises veranderen plannen en vallen ze in elkaar als een kaartenhuis. Dit woord is nu bijzonder toepasselijk: "De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest." (Romeinen 15:13)

Het werk van Mission Possible gaat door, hoewel de noodtoestand met zijn beperkingen dat werk behoorlijk beïnvloedt.

Met name de Roma in Bulgarije zijn sterk getroffen. Het einde van de winter is voor gezinnen in Bulgaarse sloppenwijken altijd al een moeilijke tijd. De reserves opgebouwd met behulp van baantjes in de afgelopen zomer zijn uitgeput. In de winter is het moeilijk om werk te vinden. Wij zijn een hulpactie gestart om deze mensen onmiddellijk te helpen. We verdelen voedselpakketten en teilen gevuld met artikelen voor hygiëne. Helpt u ook mee?

U kunt deelnemen aan dit project door het overmaken van elk willekeurig bedrag o.v.v. "Roma".

Wilt u meer doen? Ook dat is mogelijk. Zo kunt u een (eenmalige) actie organiseren in uw gemeente. Maar er zijn veel meer mogelijkheden. Bel of mail mij als u hier vragen over heeft. Meer weten? Kijk op www.missionpossible.nl

Met vriendelijke groet, Bert Dokter
Mission Possible Nederland 050 8511902
info@missionpossible.nl

NL07 RABO 0158 0454 24

VAN DE REDACTIE

De lay-out van dit nummer was in handen van Barbara Mandok
Kopij voor het volgende nummer inleveren **2 juni tot 19.00 uur.**

Kopij inleveren op DINSDAG !!!

E-mailadres: redactie@deopenpoortharmelen.nl

Of in de brievenbus van Wil Schouten, **Oudeland 110**

Jaargang	Nr	Inleveren	Verschijnt
54	6	2 juni	12 juni
54	7	30 juni	10 juli
54	8	25 aug	4 september
54	9	22 sept	2 oktober

Meeleven voor belangstellenden

€ 20,- per jaar door overmaking van het bedrag op:
NL61INGB 0000363157 t.g.v. Ger. Kerk Harmelen
met vermelding van gastlezer Meeleven.

Een bericht van het kerkelijk bureau

Een verhuizing, een huwelijk, de geboorte of het overlijden van een gemeentelid. Dit alles moet ook verwerkt worden in de kerkledenadministratie. Om dit goed op orde te kunnen houden, stelt het kerkelijk bureau het heel erg op prijs als u deze mutaties door wilt geven.

Adres: Hans den Braber, zie achterkant Meeleven!

Emailadres : hans261030@gmail.com

Onderwerp : kerkelijk bureau