

DE
OPE
N
P
O
O
R
T
P
R
O
T
E
S
T
A
N
T
S
E
G
E
M
E
E
N
T
E
H
A
R
M
E
L
E
N



DE OPE N POORT
PROTESTANTSE GEMEENTE HARMELEN

Beste lezers,

Bij het openslaan van deze editie van Meeleven is direct al duidelijk dat alles “anders dan anders” is.

U bent gewend op de eerste bladzijden de bekendmaking van alle diensten aan te treffen:

De diensten in De Open Poort, de Vijverhof en de weeksluitingen in GAZA, met daarbij de vermelding van alle voorgangers en (vele) medewerkers.

De diensten in GAZA en de Vijverhof kunnen voorlopig geen doorgang meer vinden.

Onze verbondenheid in De Open Poort komt nu op zondagmorgen tot uiting via www.kerkomroep.nl

De predikant verzorgt sinds 15 maart om 10.00 uur een morgengebed, in aanwezigheid van de ouderling van dienst, de diaken en pianist/organist Aartjan van Pelt.

15 maart verzorgde Hetty het morgengebed met ook de muzikale ondersteuning met dwarsfluit.

Heel mooi dat zij het aanbod deed om deze keer de dienst te willen verzorgen en hierbij de verbindende schakel was tussen haar vorige en nieuwe gemeente, die ook verbonden was met De Open Poort. Heel mooi om zo samen met de Evangelisch Lutherse gemeentes Utrecht-Zeist kerk te kunnen zijn.

We zijn heel blij dat Aartjan nu vooralsnog bereid is om wekelijks tot eind mei het orgel en de vleugel te bespelen voor begeleiding van de liederen en hierbij ook de muzikale intermezzo's verzorgt.

Aartjan zal elke week vanaf ruim half 10 al pianomuziek ten gehore brengen.

Vanaf dat moment zal de kerktelefoon in De Open Poort zijn ingeschakeld.

Er zijn nu heel veel kerken actief op deze manier en dit heeft tot gevolg dat er vaak geen directe verbinding direct voorafgaand aan 10.00 uur tot stand kan komen.

In dat geval adviseren wij u de dienst later op de dag te beluisteren.

Op de volgende bladzij treft u de bekende rubriek aan: aan **BIJ DE DIENSTEN**

Wat hierbij dit jaar gemist wordt zijn de diensten op Witte Donderdag en Stille Zaterdag.

Deze dagen is er geen viering in onze kerk.

WEL is er dienst op Goede Vrijdag en Paasmorgen.

Het was de laatste jaren gebruikelijk om voor alle diensten in de Stille Week een boekje te maken met daarin de uitwerking van alle diensten.

Dit boekje treft u in deze editie – in verkorte vorm – aan.

Ook ziet u bij voorgangers een nieuwe naam aan: **ds. Kees Burger**.

We zijn heel blij te kunnen melden dat deze (emeritus) predikant, woonachtig in Kamerik

bereid is gevonden om pastorale ondersteuning te willen verlenen.

Verderop in dit blad stelt ds. Kees Burger zichzelf voor.

Hij zal daarin nader ingaan op welke wijze wij overeen zijn gekomen invulling aan het pastoraat te gaan geven.

BIJ DE DIENSTEN

5 april, de zesde zondag in de Veertigdagentijd, Palmpasen.

Voorganger ds. Kees Burger uit Kamerik.

Ouderling van dienst: Marcel den Hartog; diaken: Marja Vilijn

Organist/pianist: Aartjan van Pelt.

10 april is het Goede Vrijdag. We doven de Paaskaars

Voorganger: Martin Brederoo.

Ouderling van dienst: Oda van Groen; diaken:

Organist/pianist: Aartjan van Pelt.

De aanvangstijd is 19.30 uur.

12 april, Paasmorgen, vieren we het feest van de opgestane Heer!

De nieuwe Paaskaars mag branden.

Voorganger: Martin Brederoo.

Ouderling van dienst: Ton Eijkenaar; diaken: Erwin van der Lee

Organist/pianist: Aartjan van Pelt.

19 april

Voorganger: ds. Piet Jan Rebel uit Utrecht.

Ouderling van dienst: Gerrit Elings; diaken: Marja Vilijn

Organist/pianist: Aartjan van Pelt.

26 april

Voorganger: ds. Evert Jan van Katwijk uit Nederhorst den Berg

Ouderling van dienst: Marcel den Hartog; diaken: Jan Brundel

Organist/pianist: Aartjan van Pelt

3 mei

Voorganger: ds. Kees Burger uit Kamerik

Ouderling van dienst: Afke Boes; diaken: Connie van Leeuwen

Organist/pianist: Aartjan van Pelt

10 mei

Voorganger: ds. Joost Schelling uit Woerden

Ouderling van dienst: Ellen Verkleij; diaken: Erwin van der Lee of Marja Vilijn.

Goede Vrijdag – 10 april 2020

In deze dienst volgen we via de kruiswegstaties de weg van Jezus naar het kruis met lezingen, liederen, gebeden en korte woorden ter overdenking.

Muziek

Stilte

Zingen: Lied 587: 1 en 2

1. Jezus ter dood veroordeeld

Lezen: Johannes 18:18-19:16

Zingen: Lied 587: 3

2. Jezus neemt het kruis op zijn schouders

Lezen: Johannes 19:16-17

Zingen: Lied 587: 4

3. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis

Lezen: Psalm 145:14

Zingen: Lied 23b: 2

4. Jezus ontmoet zijn moeder

Lezen: Job 17:7

Zingen: Lied 583: 1 en 2

5. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen

Lezen: Mattheüs 27:32

Zingen: Lied 547: 1 en 5

6. Veronica droogt het aangezicht van Jezus af

Lezen: Mattheüs 25:34-40

Zingen: Lied 561: 4 en 5

7. Jezus valt voor de tweede keer

Lezen: Psalm 22:7-9

Zingen: Psalm 22: 3

8. Jezus troost de huilende vrouwen

Lezen: Lucas 23: 27-31

Zingen: Lied 561:1

9. Jezus valt voor de derde keer

Lezen: Micha 7:8

Zingen: Lied 586: 3 en 4

10. Jezus wordt van zijn kleren beroofd

Lezen: Psalm 22:18-19

Zingen: Psalm 22: 7

11. Jezus wordt aan het kruis genageld

Lezen: Johannes 19:17-24

Zingen: Lied 587: 5

12. Jezus sterft

Lezen: Johannes 19:25-30

De paaskaars wordt gedooft en weggedragen. Daarna zijn we stil

13. Jezus van het kruis gehaald

Lezen: Johannes 19:31-37

Zingen: Lied 587: 6

14. Jezus in het graf gelegd

Lezen: Johannes 19:38-42

Zingen: Lied 587: 7

Gebed en zegen

Muziek: lied 576b: 1 en 7

Eerste Paasdag – 12 april 2020

Muziek

Zingen bij het binnendragen van de paaskaars: Lied 600: 1, 2 en 4

Welkom door ouderling van dienst

Zingen: Psalm 118: 1 en 9

Bemoediging en groet

De Heer is opgestaan!

De Heer is waarlijk opgestaan!

Christus deed de dood teniet.

De Heer is waarlijk opgestaan!

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, laat ons hem vieren met vreugde.

De Heer is waarlijk opgestaan!

Onze hulp is in naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en die niet loslaat het werk van zijn handen.

De Heer zij met ons!

Drempelgebed

Gebed om ontferming

Glorialied: Lied 632: 1 en 3

Gebed bij de opening van de Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Exodus 14: 9-14

Lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 20, 1-18

Zingen: Lied 630: 1 en 4

Verkondiging

Muziek

Zingen: Lied 608: 1 en 2

Dank- en voorbeden

Stil gebed, Onze Vader

Slotlied: Lied 637: 1 en 4

Zegen

Afscheid en intrede Hetty Brederoo

Eind februari kwamen de eerste alarmerende berichten van het Coronavirus ook ons land al binnen, maar konden het afscheid van Hetty op 1 maart en haar intrede op 8 maart gelukkig nog doorgang vinden.

Zaterdag 29 februari namen we met de kerkenraad afscheid van Hetty door met elkaar uit eten te gaan: een geanimeerd samenzijn waarin ook mooie gesprekken op gang kwamen.

Heel fijn om nu eens op deze wijze om de tafel te zitten.

De dag daarna vond de afscheidsdienst plaats en maakten velen van de gelegenheid gebruik om persoonlijk afscheid te nemen.

Onze diakenen stonden borg voor uitserveren van drankjes met daarbij (veelal zelf gemaakte!) hapjes

Een week later waren ook vele Open Poorters aanwezig bij de intrede van Hetty in haar nieuwe gemeente.

In de grote kring waarin het Avondmaal werd gevierd werd verbondenheid ervaren.

Deze verbondenheid kreeg ook gestalte in de twee daarop volgende weken, waarbij ook de gemeenteleden van de Evangelisch Lutherse gemeente uit Utrecht en Zeist geattendeerd werden op onze kerkomroep en Hetty als voorganger de eerste zondag (15 maart) de verbindende schakel vormde tussen haar vorige en nieuwe gemeente.

Eerdaags vertrekt de familie Brederoo naar het huis in IJsselstein.

Bij het opruimen werd de mooie regenboogvlag niet ingepakt, maar deze wordt door Hetty geschonken aan De Open Poort: dank hiervoor!

We wensen jullie veel woonplezier in het mooie huis met fraai uitzicht.

Verbondenheid

In deze broze en boze wereltijd merken we ook in onze Open Poort dat we nu op andere wijze onze verbondenheid ervaren: het gemis aan de wekelijkse kerkdienst maakt nu plaats voor het zoeken en vinden van verbinding via de kerkomroep.

In de kerkzaal ervaren we heel intens - net als naar wij mogen hopen en vertrouwen in vele huiskamers - dat waar er twee of drie in Zijn Naam bijeen zijn - Gods geest aanwezig is.

Heel mooi en bemoedigend dat we telefonisch of op de mail, of soms in persoonlijke ontmoeting buiten, reacties ontvangen waaruit blijkt dat de wezenlijke verbinding : de verticale en horizontale lijn ons sterkt!

Ook merken we dat er naast de pastorale aandacht ook de praktische zorg voor elkaar is.

Pastorale ondersteuning

Naast de onderlinge aandacht voor elkaar mogen we nu - zoals al eerder vermeld - een beroep doen op ds. Kees Burger die ons tot het eind van het jaar wil bijstaan in met name het pastoraat.

Consulent

De kerkorde schrijft voor dat een vacante gemeente bij de beroepingsprocedure voor een volgende predikant een consulent dient aan te trekken.

Wij zijn blij kunnen melden dat ds. Rianne van der Nagel (predikant in Linschoten) bereid is gevonden deze taak op zich te nemen.

Over het opstarten van het beroepingswerk wordt u geïnformeerd door Gerrit Elings.

Gedachtewisseling en besluitvorming

Het fysiek bijeen komen van moderamen en de kerkenraad vinden wij nu zeer onverstandig.

Maar: we zoeken naar andere wegen om tot gedachtewisseling en besluitvorming te komen.

24 maart vergaderde het moderamen al via een videoverbinding.

We hebben elkaar niet alleen gesproken maar ook gezien en dat doet goed.

Op het moment van schrijven moet de vergadering met de kerkenraad op 31 maart nog plaatsvinden. Wij hopen elkaar te spreken via een geluids- en beeldverbinding.

Vooraf worden alle belangrijke stukken toegezonden en hopen we aldus - goed voorbereid - stappen te kunnen zetten/tot besluitvorming te kunnen komen.

Voor nadere inhoudelijk informatie verwijst ik naar wat Ton Eijkenaar en Gerrit Elings hierover schrijven.

Vanzelfsprekend is het nu onmogelijk om u/jullie bijeen te roepen voor een gemeentevergadering.

Wij blijven u zo goed mogelijk informeren over alles waar ook U belang bij heeft, uw stem mag en moet u laten horen als we als gemeente keuzes moeten maken!

Een gegeven hierbij is dat niet alleen WIJ nu op ander vergader - en overleg pitje staan , maar ook de Classis en het CCBB hierin hun weg moeten vinden en - in de hoop dat we ALLEN gezond mogen blijven , we wat meer pas-op-de-plaats moeten maken en geduld moeten betrachten bij alle ontwikkelingen en besluitvorming.

Kerkdiensten

Zoals u heeft kunnen lezen mogen we blijven uitzien naar diensten op de zondagmorgen, waarbij alle gastpredikanten hun medewerking hebben toegezegd!

Bij deze diensten zullen de ouderling en de diaken van dienst aanwezig zijn. Zij vertegenwoordigen u. Aartjan van Pelt zal de muzikale begeleiding verzorgen. Daar zijn we erg blij mee. De uitzending vindt plaats via www.kerkomroep.nl.

Ook zal in de diensten aandacht gevraagd worden voor de collectes, waarvoor u op het rekeningnummer van de zendingscommissie NL 16 INGB 0000696095 uw bijdrage kunt storten die u anders in de collectezak zou doen. Graag het doel vermelden.

Nieuwsbrief

De eerste twee nieuwsbrieven werden al digitaal verzonden, maar daarnaast werden er nog vele brieven in de brievenbussen gedaan. Gelukkig gaven velen van u ondertussen een mailadres door. Daar zullen we zeer zorgvuldig mee omgaan. Volgende nieuwsbrieven zullen nu uitsluitend digitaal worden verzonden. Vanzelfsprekend blijft u ook Meeleven ontvangen.

Tenslotte

Wanneer wij elkaar weer op zondagmorgen mogen gaan ontmoeten ? De tijd zal het leren. Maar overduidelijk is dat we niet alleen kerk-op-zondag zijn en juist in deze tijd ook op alle *andere* dagen al ervaren dat in het omzien naar elkaar de verbondenheid als gemeente van Christus gestalte krijgt.

Een voorbeeld van deze verbondenheid:

Er wordt nu wat vaker de telefoon gepakt om met name met onze ouderen zo contact te onderhouden.

Zo belde ik onlangs Lies Catsburg en vroeg haar - min of meer gekscherend - aan het eind van het gesprek of ze niet even wat kon spelen op haar mondharmonica.

Lies bracht toen “ Abide with me”(Blijf mij nabij wanneer het duister daalt) ten gehore.

Mooier kon het gesprek niet afgesloten worden.

Ook dit stuk niet!

Beroepingscommissie

De kerkenraad is op 31 maart akkoord gegaan met een voorstel voor de samenstelling van de beroepingscommissie. Zoals al eerder meegedeeld is Kees van den Berg bereid gevonden om als voorzitter op te treden. In overleg met het moderamen en de kerkenraad heeft Kees nog vier andere gemeenteleden bereid gevonden om deel te nemen aan de commissie. We hebben daarbij gelet op een brede en representatieve vertegenwoordiging van onze gemeente.

De commissie bestaat uit:

- Kees van den Berg
- Greet den Braber
- Ge Griffioen
- A. Nagelhout
- John Welling

Voordat de commissie daadwerkelijk kan beginnen met het beroepingswerk zullen er eerst een aantal zaken geregeld moeten zijn. Zo zal de Classis toestemming moeten geven, zal de solvabiliteitsverklaring moeten worden goedgekeurd en dat zal alleen maar gebeuren als de pastorie is verkocht.

Daarnaast zal er een profiel van de te beroepen predikant worden opgesteld en een beschrijving van onze gemeente. Tevens is, op dit moment van schrijven, nog niet duidelijk of we met het beroepingswerk samen zullen optrekken met Kamerik. Er zijn dus nog een aantal voorwaarden en onzekerheden. Maar de eerste stap is gezet.

Met onderstaand gedicht werd op 17 februari de vergadering van het moderamen geopend.

Oefening van hoop

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik in mensen het goede kan zien.
Ik hoop dat ik in deze tijd
tekenen van hoop kan zien.
Ik hoop dat ik niet door wanhoop
overspoeld zal worden.

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik mensen kan aanmoedigen
en verwarmen.
Ik hoop dat ik anderen niet zal afbreken
met mijn woorden.
Ik hoop dat ik mild en terughoudend blijf
in mijn oordeel.

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik open kan blijven staan voor anderen.
Ik hoop dat ik kan luisteren
naar het innerlijk van de mens.
Ik hoop dat er iemand is die mij altijd weer steunt.

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik wil leven uit vertrouwen en liefde.
Ik wil doorgeven wat opbouwend en hoopgevend is.
Ik hoop op mensen die samen met mij leven
vanuit de goede hoop.

Marinus van den Berg

Bedankje en groet

Beste gemeenteleden,

Nog een laatste keer schrijf ik iets in Meeleven voor u. Terugkijken op de afgelopen jaren heb ik eerder al uitgebreid gedaan. Nu kan ik ook terugkijken op mijn afscheid van De Open Poort. Wat was het mooi en feestelijk! Bij mijn intrede op 26 augustus 2012 schudde ik vele handen, maar kende ik de meeste mensen nog niet. Hoe anders was dat bij het afscheid! Ik wil u heel hartelijk bedanken voor de lieve woorden, de vele kaarten, en natuurlijk voor de prachtige sieraden die ik heb gekregen! Ik voel mij een gezegend mens.

Ook op mijn intrededienst in Utrecht kijk ik met vreugde terug. Het was voorlopig de laatste dienst die op reguliere wijze kon plaatsvinden. Dat is een heel vreemd idee. Door alle beperkingen op dit moment is het zoeken, hoe ik toch mijn weg in de gemeente kan vinden. Dat gaat gelukkig steeds beter. En ik ben blij om te zien dat ook in De Open Poort het kerk-zijn op afstand al heel snel vorm heeft gekregen.

Ik wens u alle goeds toe in deze verwarrende tijd.

Hartelijke groeten,

Hetty Brederoo

VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ton Eijkenaar

Sinds de laatste Meeleven is verschenen, is de wereld veranderd. Het corona virus waart om ons heen en bijeenkomen is voorlopig niet aan de orde. Voordat het virus bij ons was heeft het CvK vergaderd en veel met elkaar besproken. Hiervan doen we hier verslag.

Zoals u bekend is het CvK in opdracht van de kerkenraad in het najaar van 2019 een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor de herontwikkeling van ons kerkgebouw De Open Poort. Ze heeft daartoe aan Reliplan, een makelaar gespecialiseerd in kerkelijk onroerend goed, de opdracht gegeven de mogelijkheden te onderzoeken van herontwikkeling. De eerste vraag van het CvK was daarbij de mogelijkheid te onderzoeken van sloop van het kerkgebouw en op de vrijgekomen grond appartementen te ontwikkelen in combinatie met een kleine kerkzaal. Een dergelijk plan was in het verleden al eens ontwikkeld door Architectenbureau Van der Hoeven. Reliplan heeft dit plan als uitgangspunt genomen en hierover een eerste rapport uitgebracht. De voorlopige conclusie is dat dit scenario pas op langere termijn, 2 a 3 jaar, liquiditeiten kan opleveren. En dan zijn er nog onzekerheden of dit voldoende liquiditeiten zal opleveren.

In de tussentijd werd bekend dat de pastorie zou vrij komen wegens vertrek van onze predikant. Daarmee kwamen we in een andere "financiële" situatie. De kerkenraad heeft de wens uitgesproken dat we zo snel mogelijk weer een nieuwe predikant, in deeltijd, gaan beroepen. Dit vereist echter voldoende solvabiliteit. We moeten kunnen aantonen dat we voldoende reserves hebben voor de komende 8 jaar om tenminste een predikant in deeltijd te kunnen bekostigen. Deze solvabiliteit hebben we op dit moment niet. Door de pastorie te verkopen kunnen we wel voldoende solvabiliteit krijgen. Onze penningmeester Evert Stoffelsen heeft daartoe een nieuwe meerjarenbegroting opgesteld gebaseerd op een situatie dat de pastorie is verkocht. De huidige WOZ waarde van de pastorie is 433.000 euro.

Gezien het voorgaande heeft het CvK aan de kerkenraad voorgesteld de pastorie op korte termijn te verkopen. De kerkenraad heeft in haar vergadering van 31 maart dit besluit genomen. We hebben dit in deze tijd van het coronavirus gedaan via een videoverbinding met elkaar.

Tevens heeft de kerkenraad besloten een zogenaamde solvabiliteitsverklaring aan te vragen bij het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken van de Classis Utrecht. Met de verkoop van de pastorie zullen we kunnen voldoen aan de eisen van solvabiliteit die worden gesteld aan een gemeente wanneer zij over wil gaan tot het beroepen van een in ons geval parttime predikant.

Hiermee is hiermee de noodzaak tot herontwikkeling van ons kerkgebouw minder dringend geworden. Dit betekent overigens niet dat we stil blijven zitten. We moeten ook voor dit gebouw naar de toekomst blijven kijken en ons afvragen of en hoe het huidige kerkgebouw past bij onze toekomstige gemeente. Dit betekent dat we voorlopig ons huidige kerkgebouw zullen blijven gebruiken. Wanneer we weer fysiek bijeen kunnen komen zullen we nader met u van gedachten wisselen over hoe nu verder met ons kerkgebouw.

Opbrengst Collecte

09 febr.	Bloemenfonds	€ 91.10
	Prot. Kerk: Catechese en educatie	€ 77.30
16 febr.	KerkinActie: Werelddiaconaat	€ 96.80
	Diaconie	€ 78.60
23 febr.	Gemeentecontact Grimma	€ 67.90
	KerkinActie: Binnenl. Diaconaat	€ 80.80
01 maart	Kerk	€ 164.50
	KerkinActie: Voorjaarszending	€ 134.60
	Koffiegeld	€ 90.10

1 maart was er een hele mooie afscheidsdienst van Hetty. Daarvoor hadden we allerlei lekkere hapjes en drankjes verzorgd. We vonden het heel leuk om te zien dat er zoveel mensen zijn blijven hangen en er lekker van genoten is en dat het ook heel gezellig was met z'n allen.

Verder willen wij vanuit de diaconie ook Hetty en haar gezin veel goeds wensen in hun nieuwe woning en de start in haar nieuwe gemeente.

En we danken Hetty dat ze ondanks dat ze hier geen predikant meer is, toch nog tijdens deze coronaperiode voor de kerktelefoon een preek wil voorbereiden en uitvoeren. Dat wordt erg gewaardeerd.

Voor Pasen hadden we het idee om post-its op te hangen waarop er goede doelen aangegeven kunnen worden. Aangezien er nu geen diensten meer zijn zullen we een andere oplossing moeten gaan zoeken.

Verder hadden we nog een kaartenactie lopen voor gevangenen. Deze kunt u voor Palmпасen opsturen of afgeven bij een diaken.

We hadden nog het idee om met Pasen een paasontbijt te organiseren, helaas zal dit ook niet doorgaan, we hopen dat het volgend jaar wel gaat lukken.

Wel sturen we mensen van 75 jaar en ouder een paasgroet.

Verder willen we graag een oproep doen aan u allen om aan de volgende punten te denken:

- Aan eenzame ouderen zowel binnen als buiten de kerk.
- Mensen die afhankelijk zijn van voedselbanken.
- Voedselbanken zelf, aangezien er nu meerdere mensen zonder werk komen te zitten.
- Gebeden voor mensen die het lastig hebben of ziek zijn of andere

situatie waar een gebed voor nodig is.
- En denk om elkaar.

Kort samengevat, laten we vooral in deze periode op de medemens
letten en elkaar helpen waar nodig.

Collectes:

Datum	rondgaande collecte	deur collecte
12-4	Meeleven	Kerk in Actie: kinderen in de knel
19-4	diaconie	kerk
26-4	kerk	onderhoudsfonds
3-5	kerk in actie: noodhulp	kerktelefoon
10-5	collecte jeugdwerk (JOP)	kerk

U kunt de collectes overmaken op de rekening:
NL16INGB0000696095 (staat ook achterin Meeleven)

Graag wel vermelden om welke collecte het gaat anders is het voor
ons lastig om het naar de juiste instantie over te maken.

Jeugdpagina de Open Poort (april 2020)

Datum	Activiteit	Leeftijd
Zo 3 april	Paasproject KND Palmzondag: 'Wie is die man?'	4 – 12 jaar
Zo 12 april	Paasproject KND Pasen: Jezus leeft!	4 – 12 jaar
Zo 19 april	Paasproject KND Na Pasen: De uitzending van de leerlingen	4 – 12 jaar
Za 6 juni	Portal EO jongerendag 13.00 – 21.00 uur	Middelbare school

Paasproject KND via Bijbel Basics

Ellen Verkleij

Helaas is de Open Poort gesloten vanwege het Corona virus. Daardoor kan het KND project in de kerk, met de berg voorin de kerkzaal, niet doorgaan. Gelukkig kunnen de ouders op de website van Bijbel Basics de informatie van het paasproject bekijken en samen met de kinderen thuis aan de slag gaan. De link voor deze informatie is <https://www.debijbel.nl/thuismateriaal>.

De opstanding van Jezus

Mat 28



Even voorstellen.

Op maandag 9 maart jl. had ik een prettig gesprek met Afke Boes en Ton Eijkenaar.

Zij kwamen met de vraag of ik voor zo'n 8 uur pastorale werkzaamheden kon gaan verrichten, dit i.v.m. de vacature die ontstaan is door het vertrek van ds. Hetty Brederoo.

Maar hoezeer is ons aller leven sindsdien veranderd!

Pastorale bezoeken zijn bijkans onmogelijk geworden. Telefonisch contact kan natuurlijk nog wel, maar we kennen elkaar (nog) niet, u en ik. We vroegen ons dus in gemoede af wat ik daadwerkelijk zou kunnen betekenen.

Toch zoeken we daarin een weggetje. Vooralsnog is besloten dat ik voor 4 uur per week meedenk hoe wij als kerk in deze zware tijden echt een gemeente kunnen zijn die naar elkaar omziet en elkaar vasthoudt.

Daarom heeft u er recht op iets meer van mij te weten te komen. Ik zal mij derhalve even voorstellen.

Mijn naam is Kees Burger, 70 jaar, geboren in Indonesië, maar opgegroeid in Rotterdam, een stad waar ik nog steeds van houd. Ik ben getrouwd met Marrie. Samen hebben we drie volwassen kinderen, en zijn in vier jaar tijd verblijd met vijf kleinkinderen.

Na de studie theologie aan de V.U te Amsterdam, werd ik in 1983 predikant in Zevenbergen (West-Brabant), vervolgens in Oud-Beijerland en daarna in Mijdrecht. In 2015 ging ik met emeritaat, zoals dat heet. Mijn vrouw en ik wonen nu in Kamerik. We genieten van deze levensfase en pasten tot voor kort met veel plezier één dag per week op de kleinkinderen. Helaas is dat nu even niet mogelijk.

Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Ik was als 'interimmer' al werkzaam in Nieuwerbrug en twee keer in Woerden. Ik ga ook nog zeer geregeld voor in kerkdiensten. Het ambt van predikant is mij

altijd lief geweest, en dan vooral de drie kerntaken: prediking, pastoraat en catechese. Ik kijk er met veel voldoening op terug en prijs me gelukkig om er zo her en der nog wat mee bezig te zijn, zónder de druk van een volledige dagtaak.

Vier uur per week is natuurlijk beperkt. Ik ben er dan ook voor het crisis-pastoraat. Nu klinkt dat wat paniekerig. Er is mee bedoeld dat u op mij een beroep kunt doen als u op de een of andere manier een predikant wilt spreken. Dat kan telefonisch en wellicht ook via het beeldscherm. Ook kunt u het contact laten lopen via Jeanette Sneller, de pastorale ouderling.

Om al een beetje met elkaar vertrouwd te raken, is besloten dat ik in de komende periode een paar keer zal voorgaan op de zondagochtend.

Laten we elkaar in deze moeilijke tijd toch ook een goede tijd toewensen, in geloof, hoop en liefde.

ds. Kees Burger
Overzicht 14
3471 EE Kamerik
06-44453250
e-mail: dscburger@gmail.com.

Voorbeden in de vieringen

Een van de mooie initiatieven in onze gemeente, waar regelmatig gebruik van wordt gemaakt, is het verzoek voor voorbeden voor een of meerdere personen of een bijzondere gebeurtenis. In de Open Poort ligt het boek waarin het verzoek geschreven wordt er momenteel ongebruikt bij. De kerkenraad vindt het jammer dat deze vorm van betrokkenheid nu, vanwege het Coronavirus, is weggevallen. Daarom hebben we besloten om u toch in de gelegenheid te stellen voorbeden te vragen middels het volgende e-mailadres: nieuwsbriefdeopenpoort@gmail.com

Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk **zaterdag voor 18.00 uur** uw verzoek op naar dit e-mailadres. De voorbeden zullen aan het voorbedeboek worden toegevoegd en de predikant zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Vergeet mij nietjes.

De bloemen waren voor:

12 januari Dhr. M. de Bruin

19 januari Mvr. T. Twikkeler

26 januari Mvr. M. Langeveld

2 februari Mvr. A. van de Landen

16 februari Dhr. T. van der Kooij

Meeleven in lief en leed

Jeannette Sneller

Op zondag 29 maart is via de kerkomroep vanuit De Open Poort een voorbede gedaan voor Janneke, Ria en Johan Griffioen en familie Pauw. Groot verdriet is er om het overlijden van schoonzoon Willem, echtgenoot van Janneke. Ook via deze weg willen wij aan Janneke, Ria, Johan en fam. Pauw ons meeleven betuigen door hun kracht en sterkte toe te wensen.

Een gemeentelid van onze kerk maakt zich ernstige zorgen over de gezondheid van zijn kleinzoon.

Heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Binnen onze gemeente De Open Poort maar ook in onze dorpsgemeenschap of daarbuiten zijn er mensen ziek. Onze gedachten gaan naar hen uit.

Met de gezondheid van Dennis en Bianca Boele gaat het weer een stuk beter. Wij zijn blij voor en met ze.

Wat een mooi nieuws dat Oda en Harm van Groen oma en opa zijn geworden van kleindochter Julia! Onze felicitaties en geluk gewenst met dit wondertje!

We leven mee met Ali van der Schrier. Zij heeft nu op een andere manier contact met haar echtgenoot Herman die in de Vijverhof verblijft. Het valt niet mee voor haar en alle anderen die door het coronavirus weinig tot geen contact met hun geliefden in bejaarden- of verpleeghuizen hebben. Wij wensen hen sterkte.

We denken aan Coby Gerritsen. Zij verblijft in Zeist. Ook hier worden vanwege het virus maatregelen genomen. Een kaartje is zeker welkom. Het adres van Coby is:

Coby Gerritsen, Altrecht, Gedachtengang 6, 3705 WH Zeist.

Ook mevrouw Arendse en mevrouw Pijnse van der Aa in Huize GAZA zijn door virus-maatregelen van de buitenwereld afgesloten. Wij wensen hun sterkte.

We mogen denken aan het slotlied van zondag 29 maart dat via de kerkomroep vanuit De Open Poort door dominee Rianne van der Nagel gezongen werd, lied 416:

Ga met God en Hij zal met je zijn,
met je zijn:
jou nabij op al je wegen
tijden,
met zijn raad en troost en zegen.
spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
met je zijn.

Ga met God en Hij zal
bij gevaar, in bange
over jou zijn vleugels
Ga met God en Hij zal

Bedankt!

Na de geboorte van onze zoon Erik op 14 februari hebben we veel felicitaties en mooie woorden mogen ontvangen van gemeenteleden. Dit vinden we heel fijn en bijzonder! Hartelijk dank voor jullie Meeleven!

Marcel & Wendy den Hartog
ook namens Edith en David

BELANGRIJKE DATA

18 t/m 21 september

**Gemeentebezoek van Grimma
aan Harmelen**

De zondag wanneer de Maaltijd van de Heer gevierd wordt, kunt u uw bijdrage meenemen voor de Voedselbank.

PASEN

Uit het plakboek van Anneke Sloesarwij

Regelmatig keren de vragen op catechese terug:

“Is er leven na de dood? Is er een hemel? Hoe kan dat nu:

Opstanding uit de doden? Er is toch nooit iemand teruggekomen! Als dat nu eens gebeurde, zou ik misschien kunnen geloven.....”

Kurt Marti dichtte eens:

Jullie vragen:

hoe is

de opstanding der doden?

Ik weet het niet.....

jullie vragen:

wanneer is

de opstanding der doden?

Ik weet het niet.....

Zo voelde ik me ook vaak, als jullie deze vragen stelden.

Ook ik weet het niet.....

Pasen betekent niet dat het leven het van de dood heeft gewonnen. Want op het moment, dat jullie dit lezen sterven er op de wereld honderden mensen.

We vieren, dat Jezus, de gekruisigde, is opgestaan. Je ziet op de tekening, hoe mensen, kinderen, jongeren en ouderen vanuit het westen, noorden en zuiden, op we zijn naar de opkomende zon. Die weg is een kruisweg. Dat betekent, dat de vele vragen die we met elkaar hebben in dit leven blijven bestaan. Er is nog een heel stuk weg te gaan naar het Licht. De zon is nog niet helemaal verschenen. We leven nog in het verdwijnende donker van de nacht. Maar het Licht van Pasen kleurt al in de lucht. Op die weg is goed te lopen. Want Jezus heeft die weg al voorgelopen en alle hindernissen opgeruimd. De weg is daarom wit gekleurd.

Ik zie ook, hoe de mensen weliswaar van alle kanten komen, maar straks samen op weg gaan naar het Licht. Er mag er niet één gemist worden. Ook jij niet..... Er is ruimte genoeg op de weg. Misschien stellen we wel zoveel vragen, dat we niet horen, waartoe de Levende Heer ons oproept zoals Karl Marti aan het slot van zijn gedicht schrijft:

*Ik weet alleen
waar toe Hij ons oproept:
tot opstanding vandaag en nu.*

Want Hij, Jezus, heeft gezegd: 'Ik BEN de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft heeft het eeuwige leven'.
Nu en daarom ook straks. Vraag me alleen niet hoe en wanneer.

W. Schaap, emeritus predikant Baarn



NIEUWS OM DOOR TE GEVEN

Info 201 (kort)

Bijbelse inspiratie in onzekere tijden

De Bijbel heeft mensen door de eeuwen heen rust, vertrouwen, hoop en moed gegeven in onzekere tijden. Nu het coronavirus Nederland bezighoudt, kinderen thuis zitten en verpleeghuisbezoek niet mag, wil het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) graag iets extra's voor mensen doen. Het NBG komt daarom met een nieuw leesplan, gratis boeken voor inspiratie en bemoediging, en een speciaal thuisprogramma van *Bijbel Basics* voor kinderen. Zo brengen we ook nu de Bijbel dichtbij.

Link: www.bijbelgenootschap.nl/juistnu.

Leesplan

In een tijd zoals nu moeten we veel van onze zekerheid en controle inleveren. Dat kan bedreigend voelen, maar biedt ook kansen: we worden teruggeworpen op wat we geloven en belangrijk vinden. Jannica van Barneveld kan hier uit eigen ervaring over meepraten. In dit leesplan nodigt ze ons uit om hoop en vertrouwen te vinden in de woorden van God. Om je aan te melden voor het leesplan ga je binnen de Mijn Bijbel app naar het menu. Hier vind je het kopje 'leesplannen'. Op deze pagina kan je je aanmelden voor het nieuwe leesplan.

Link: <https://www.debijbel.nl/app>

Gratis boeken

De Bijbel heeft mensen in alle tijden rust, vertrouwen, moed en houvast gegeven, ook in onzekere tijden. Daarom stellen wij een drietal uitgaven gratis ter beschikking nu het land getroffen wordt door het coronavirus. Zo is er bijvoorbeeld een uitgave van de *Psalmen Dichtbij*, of twee uitgaven die aansluiten bij de *Samenleesbijbel* of *Samenleesbijbel junior*.

Link: www.bijbelgenootschap.nl/juistnu.

Bijbel Basics

Niet alleen scholen, ook kerken zijn op dit moment veelal dicht. Wilt u toch samen met uw kinderen toelevan naar Pasen? Of kent u gezinnen voor wie dit een goede mogelijkheid is? Kijk dan eens naar het aangepaste *Bijbel Basics* materiaal, speciaal voor thuis!

Link: <https://www.debijbel.nl/bijbelbasics>

Bible2020: samen wereldwijd bijbellezen

De Bijbel verbindt wereldwijd zo'n 2 miljard christenen met elkaar. Wie die verbondenheid wil ervaren, kan meedoen met Bible2020. Het is een app waarmee je elke dag hardop uit de Bijbel kunt lezen en ziet hoe christenen overal ter wereld dezelfde tekst voorlezen. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en Wycliffe Bijbelvertalers brengen dit initiatief naar Nederland en lanceerden het op 12 maart.

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/bible2020/>

Geef hoop aan tieners in Bangladesh!

In het straatarme Bangladesh zouden veel mensen graag een eigen bijbel willen hebben. Vaak is er voor de gewone dingen al nauwelijks geld. Laat staan voor een bijbel. Daarom verspreidt het Bijbelgenootschap van Bangladesh bijbels onder tieners.

Het NBG wil 5.000 tieners in Bangladesh een eigen bijbel geven. Een hoopvolle investering in de toekomst van deze jonge mensen.

Link: <https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-bangladesh>

De Kringloopcommissie biedt aan:

Heeft u spullen nodig voor uzelf of voor bijvoorbeeld een kind dat op zichzelf gaat wonen, informeer dan eens bij de Kringloopcommissie. Of breng eens een bezoekje aan de schuur van Johan. U zult versteld staan wat we allemaal te koop hebben. De Kringloopcommissie is het hele jaar bezig met het ophalen van spullen, verkoop via Marktplaats en natuurlijk tijdens de Septembermarkt. De opbrengst van de verkoop van dit alles is voor het onderhoud van de kerk.

We verkopen o.a.:

Fietsen; zowel dames als heren, kinderfietsen, een step, fietsendragers.

Witgoed; koelkast, vrieskist, vaatwasser, gasfornuis, magnetron.

Huisraad; lederen bankje, tafels, stoelen, bedden, lampen, klok.

Elektronica; televisie, platenspelers, videorecorders, printer, stereotoren.

Tuin: grasmaaier, bladblazer, tuingereedschap, hogedrukreiniger, vuurkorven, complete tuinsets, parasol.

Verder nog; Kinderbedjes, kinderstoelen, serviesgoed, rollator, poststoel, ladder, skeelers,

Vouwwagen(6 persoons).

Zoekt u iets of heeft u vragen, neem dan contact op met:

Johan Griffioen

Haanwijk 29

Tel: 443253 of 06-23107137

VAN DE REDACTIE

De lay-out van dit nummer was in handen van Kees van Kesteren
Kopij voor het volgende nummer inleveren **5 mei tot 19.00 uur.**

Kopij inleveren op DINSDAG !!!

E-mailadres: redactie@deopenpoortharmelen.nl

Of in de brievenbus van Wil Schouten, **Oudeland 110**

Jaargang	Nr	Inleveren	Verschijnt
54	5	5 mei	15 mei
54	6	2 juni	12 juni

Meeleven voor belangstellenden

€ 20,- per jaar door overmaking van het bedrag op:
NL61INGB 0000363157 t.g.v. Ger. Kerk Harmelen
met vermelding van gastlezer Meeleven.

Een bericht van het kerkelijk bureau

Een verhuizing, een huwelijk, de geboorte of het overlijden van een gemeentelid. Dit alles moet ook verwerkt worden in de kerkledenadministratie. Om dit goed op orde te kunnen houden, stelt het kerkelijk bureau het heel erg op prijs als u deze mutaties door wilt geven.

Adres: Hans den Braber, zie achterkant Meeleven!

Emailadres : hans261030@gmail.com

Onderwerp : kerkelijk bureau