

DE
OPEN
POORT
PROTESTANTSE
GEMEENTE
HARMELEN



DE OPEN POORT
PROTESTANTSE GEMEENTE HARMELEN

Zondag 8 maart 2020

De Open Poort

2^e zondag 40dagentijd

Maaltijd van de Heer

10.00 uur : Ds. M.C.A. Korpel

te : Leusden

Avondmaalscollecte : De Heem

Collecte : Kerk

Deurcollecte : Missionair

Kindernevendienst : groep 1 t/m 8

Crèche : Ellen

Kerkauto : A. Overbeek

tel : 442819

Koffieschenken : groep 3

Zondag 15 maart 2020

De Open Poort

3^e zondag 40dagentijd

Biddag gewas en arbeid

10.00 uur : Ds. R.J. Blokland

te : Maarssen

Collecte : Meeleven

Deurcollecte : Kerkinactie

Kindernevendienst : groep 1 t/m 8

Crèche : Charlotte

Kerkauto : W. van der Sluijs

tel : 443860

Koffieschenken : groep 4

Zondag 8 maart 2020 - 10.30 uur

Vijverhof

Voorganger : C. van der Veer

Organist : M. de Gier

Medewerkers : groep 5

Zondag 15 maart 2020 - 10.30 uur

Vijverhof

Voorganger : H.C. van Eijk

Organist : W.M. Benders

Medewerkers : groep 6

Vrijdag 6 maart 2020 - 19.00 uur

Gaza

Voorganger : T. Mackloet

Organist : M.J. van de Beek

Medewerkers : groep 9

Vrijdag 13 maart 2020 - 19.00 uur

Gaza

Voorganger : H.C. van Eijk

Organist : N. van de Kooij

Medewerkers : groep 3

Zondag 22 maart 2020

De Open Poort

4e zondag 40 dagentijd

10.00 uur : M. Brederoo
te : Harmelen

Collecte : Kerkinactie

Deurcollecte : Diaconie

Kindernevendienst : groep 1 t/m 8

Crèche : Karlijn

Kerkauto : W. Hoogendoorn

tel : 06 - 24797808

Koffieschenken : groep 5

Zondag 22 maart 2020 - 10.30 uur

Vijverhof

Voorganger : R. Sneller

Organist : A. van Halm

Medewerkers : groep 1

Vrijdag 20 maart 2020 - 19.00 uur

Gaza

Voorganger : J. Branger

Organist : M.J. van de Beek

Medewerkers : groep 6

Zondag 29 maart 2020

De Open Poort

5^e zondag 40 dagentijd

10.00 uur : Ds. J.A.A. van der Nagel
te : Linschoten

Collecte : Kerkinactie

Deurcollecte : Kerk

Kindernevendienst : groep 1 t/m 8

Crèche : Esther

Kerkauto : C. de Heer

tel : 442069

Koffieschenken : groep 6

Zondag 29 maart 2020 - 10.30 uur

Vijverhof

Voorganger : C. Lugthart

Organist : M.J. van de Beek

Medewerkers : groep 2

Vrijdag 27 maart 2020 - 19.00 uur

Gaza

Voorganger : F. Nagelhout

Organist : G. Lekkerkerker

Medewerkers : groep 1

Zondag 5 april 2020

De Open Poort

6^e zondag 40 dagentijd

Palmzondag

10.00 uur : Ds. M. Tuski

te : Utrecht

Collecte : Onderhoudsfonds

Deurcollecte : Jeugdwerk (JOP)

Kindernevendienst : groep 1 t/m 8

Crèche : Ingrid

Kerkauto : B. Nagelhout

tel : 443410

Koffieschenken : groep 1

Donderdag 9 april 2020

De Open Poort

Witte donderdag

Maaltijd van de Heer

19.30 uur : Ds. M. Tuski

te : Utrecht

Kerkauto : H. Kleijer

tel : 443079

Zondag 5 april 2020 - 10.30 uur

Vijverhof

Voorganger : H. Mackloet

Organist : M. Burggraaf

Medewerkers : groep 3

Vrijdag 3 april 2020 - 19.00 uur

Gaza

Voorganger : C.M. Veerhoek

Organist : N. van de Kooij

Medewerkers : groep 2

BIJ DE DIENSTEN

Vanaf heden zal deze rubriek verzorgd worden door de preekvoorzienster Afke Boes.

15 maart, de derde zondag in de Veertigdagentijd en biddag voor gewas en arbeid, is onze voorganger ds. Ronald Blokland uit Maarssen.

22 maart, de vierde zondag in de Veertigdagentijd, zal Jong Belegen in samenwerking met de voorganger Martin Brederoo de dienst voorbereiden. Mooi dat VIER medewerking verleent en juist deze zondag van oudsher accent op de muziek mag liggen.

29 maart, de vijfde zondag in de Veertigdagentijd is onze voorganger ds. Rianne van der Nagel uit Linschoten.

5 april, de zesde zondag in de Veertigdagentijd is het Palmzondag; onze voorganger is dan ds. Marti Tuski uit Utrecht.

9 april, is het Witte Donderdag . We vieren dan de Maaltijd van de Heer; voorganger is ds. Marti Tuski uit Utrecht.
Aanvang van deze dienst 19.30 uur.

10 april, Goede Vrijdag is Martin Brederoo onze voorganger.
Aanvang 19.30 uur.

We doven het Licht van de Paaskaars en verlaten in stilte de kerk.

11 april, Stille Zaterdag begint de dienst om 21.30 uur, ook nu met als voorganger Martin Brederoo.
Tijdens deze dienst wordt de nieuwe Paaskaars binnengebracht.

12 april, Paasmorgen vieren we het Feest van de opgestane Heer!
Martin Brederoo is onze voorganger.

19 april, is onze voorganger ds. Piet Jan Rebel uit Utrecht.

Voor alle diensten na 1 maart waar Hetty ingeroosterd was moest vervanging worden gezocht.

Heel fijn dat Martin Brederoo heeft aangeboden om de diensten in de Stille Week en Paasmorgen te willen voorgaan!

Ook alle andere diensten zijn nu voor dit jaar voorzien van voorgangers.

VANUIT DE KERKENRAAD

Afke Boes

Afscheid ds. Hetty Brederoo

In dit nummer van Meeleven is hier veel over te lezen: bijna een themanummer “dag Hetty”.

Hoe verder met het pastoraat als vacante gemeente

Zoals al eerder te lezen was en nu nogmaals onder de aandacht wordt gebracht:

Voor dringende pastorale zaken is Jeannette Sneller het aanspreekpunt.

Tel. 0348 – 446865.

Niet alleen Hetty nam afscheid, maar in het Pastorale Team heeft ook Nel de Heer haar taak neergelegd.

Dank Nel voor al het mooie werk in de afgelopen jaren.

Oege Boskma is bereid gevonden plaats te nemen in het P.T.

Ook weten we dat naast het pastoraal team ook het onderling pastoraat kracht is van De Open Poort.

Verkenning met Kamerik

Vanuit de Classis is de gedachte geopperd of wij in Harmelen en Kamerik mogelijk samen een predikant kunnen en willen beroepen voor een (bijna) volledige predikantsplaats in plaats van beiden een deeltijd predikant voor ongeveer 50%.

Er heeft een eerste verkennend gesprek plaats gevonden en de uitkomst wordt nu in beide kerkenraden teruggekoppeld. Vanzelfsprekend houden we u - in samenspraak met Kamerik - van mogelijke ontwikkelingen op de hoogte.

Beroepingscommissie

Evenals Kamerik zullen wij onze eigen beroepingscommissie samenstellen.

Heel blij zijn we dat Kees van den Berg hiervan de voorzitter wil zijn. In overleg met Kees zullen er eerdaags nog vier kandidaten benaderd worden om deel te willen uitmaken van deze commissie.

Consulent

Tijdens de vacante periode zijn we - met het oog op het beroepen van een predikant -

kerkordelijk verplicht een consulent aan te stellen.

Daarnaast hopen we voor een beperkt aantal uren nog een predikant te kunnen aanstellen voor pastorale ondersteuning.

Dit laatste is afhankelijk van toestemming van de Classis.

Tenslotte

We verkeren als Open Poort gemeente in een fase waarin we voorlopig zonder eigen predikant en daarbij de ontwikkelingen betreffende kerkgebouw en pastorie de toekomst tegemoet gaan. Dit vraagt om wijsheid en vertrouwen in elkaar om deze periode de handen ineen te slaan en bij al dit mensenwerk voor ogen te houden dat we gemeente van Christus zijn en ook mogen bidden om Zijn onmisbare zegen.

AFSCHEIDSWOORDEN VOOR HETTY EN HAAR GEZIN

Na de afscheidsdienst van Hetty ging de voorzitter van de kerkenraad in haar toespraak van start met het hierna volgende verhaaltje van Toon Tellegen.

Op een ochtend klopte de mier al vroeg op de deur van de eekhoorn.

“Gezellig” zei de eekhoorn.

“Maar daar kom ik niet voor” zei de mier.

“Maar je hebt toch wel zin in wat stroop?”

“Nou ja, een klein beetje dan.”

Met zijn mond vol stroop vertelde de mier waarvoor hij gekomen was.

“We moeten elkaar een tijdje niet zien,” zei hij.

“Waarom niet?” vroeg de eekhoorn verbaasd. Hij vond het juist heel gezellig als de mier zo maar langs kwam.

Hij had zijn mond vol pap en keek de mier met grote ogen aan.

“Om erachter te komen of we elkaar zullen missen,” zei de mier.

“Missen?”

“Missen. Je weet toch wel wat dat is?”

“Nee,” zei de eekhoorn.

“Missen is iets wat je voelt als het er niet is.”

“Wat voel je dan?”

“Ja, daar gaat het nou om.”

“Dan zullen we elkaar dus missen” zei de eekhoorn verdrietig.

“Nee,” zei de mier, “want we kunnen elkaar ook vergeten.”

“Vergeten! JOU?!” riep de eekhoorn.

“Nou,” zei de mier. “Schreeuw maar niet zo hard.”

De eekhoorn legde zijn hoofd in zijn handen.

“Ik zal jou nooit vergeten.” zei hij zacht.

“Nou ja,” zei de mier. “Dat moeten we nog maar afwachten. Dag!”

En heel plotseling stapte hij de deur uit en liet zich langs de stam van de beuk naar beneden zakken.

De eekhoorn begon hem onmiddellijk te missen.

“Mier,” riep hij, “ik mis je!” Zijn stem kaatste heen en weer tussen de bomen.

“Dat kan nu nog niet!” zei de mier. “Ik ben nog niet eens weg!”

“Maar het is toch zo!” riep de eekhoorn.

“Wacht nou toch even” klonk de stem van de mier nog uit de verte.

De eekhoorn zuchtte en besloot te wachten. Maar hij miste de mier steeds heviger. Soms dacht hij even aan beukennotenmoes, of aan de verjaardag van de tor, die avond, maar dan miste hij de mier weer.

’s Middags hield hij het niet langer uit en ging hij naar buiten. Maar hij had nog geen drie stappen gedaan of hij kwam de mier tegen, moe, bezweet, maar tevreden.

“Het klopt,” zei de mier. “Ik mis jou ook. En ik ben je niet vergeten.”

“Zie je wel, “ zei de eekhoorn.

“Ja,” zei de mier.

En met hun armen om elkaars schouders liepen zij naar de rivier om naar het glinsteren van de golven te gaan kijken.

HET VERVOLG VAN DE AFSCHEIDSWOORDEN

DENKEND AAN HOLLAND.....

.....
(en nu 'eigen' werk: vrij naar 'HERINNERING AAN HOLLAND'
H.Marsman)

DENKEND AAN HETTY

zie ik jouw brede inbreng
van zeven jaar Harmelen
door gedachten gaan,
rijen ondenkbaar
preken, papieren
als rijke oogst
in je computer staan.
En in *deze* vertrouwde
ruimte verzonken
de cantonij aan jouw dirigerende hand.
Contacten in de gemeente, met school,
'Jong Belegen' gespreksgroep,
Kliederkerk, Openluchtdienst
werd jouw inbreng in ons kerkelijk verband.
"de kerk waar muziek in zit"
kwam ook (dwars) fluitend tot leven.
Dit alles geïnspireerd door het Bijbelse Woord.
Voor jou en je gezin nu onze bede
om mee te geven als slotakkoord:
GA MET GOD op nieuwe wegen
en in alle gewesten
met **HAAR ONMISBARE ZEGEN**
nu het **A DIEU** uit De Open Poort.

Afke Boes, voorzitter kerkenraad

Gedurende 7,5 jaar mocht ik predikant zijn van De Open Poort. Mijn eerste gemeente, dus vele dingen deed ik voor het eerst. En veel van die dingen waren bijzonder. De eerste doop- huwelijks- en uitvaartdienst. Voor het eerst voorgaan op hoogtijdagen als Kerst en Pasen. Voor het eerst op bezoek op de basisschool als dominee. Voor het eerst plannen maken voor activiteiten en bijzondere diensten.

De afgelopen tijd stond voor mij in het teken van 'laatste keren', in Harmelen dan in ieder geval. Voor het laatst ging ik voor in Gaza, leidde ik een bijeenkomst van zingen en bidden in de Vijverhof, vergaderde ik met verschillende commissies, repeteerde ik met de cantorij en voerde ik gesprekken met gemeenteleden. En nu schrijf ik mijn laatste stukje voor Meeleven. Veel is al gezegd in het gesprek dat Tanja Adelerhof en ik hadden, waarvan u elders in deze Meeleven een impressie kunt lezen. Ik hou het nu dan ook kort. De afgelopen tijd was een tijd van terugkijken en van vooruitkijken. Ik kijk terug op hele mooie en goede jaren in De Open Poort. Bedankt voor het vertrouwen dat ik gekregen heb en voor de kostbare momenten die we mochten delen. Dat waren er veel! Dank ook voor de samenwerking die er op vele gebieden was. Voor het samen plannen maken en uitvoeren.

En vooruitkijken, dat doe ik, naar de taak die mij wacht in mijn nieuwe gemeente. De Open Poort kijkt ook vooruit. Voor beiden is dat spannend. Hoe zal het zijn? Er zal veel veranderen. Voor de gemeente een vacante periode en een beroepingsproces, voor mij en mijn gezin een verhuizing, wennen aan dingen die anders zullen gaan. Een gemeente met een heel andere geschiedenis en traditie, waar ik mij nu al erg in thuis voel, maar waar ik toch in zal moeten groeien.

In al die spannende nieuwe dingen wil ik vasthouden aan wat voor mij de kern van mijn geloof is: vertrouwen. En dat vertrouwen mag er ook zijn in De Open Poort. Vele Bijbelteksten gaan over vertrouwen. Eén daarvan wil ik graag in deze laatste bijdrage aan u meegeven, als goede wens voor de toekomst. Een psalmtekst, omdat ik in de afgelopen jaren steeds meer ben gaan houden van de psalmen. Een psalm die, al dan niet toevallig, voor mijn afscheidsdienst op 1 maart ook op het rooster stond: psalm 91.

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: 'Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.'

(Psalm 91, 1-2, Nieuwe Bijbelvertaling).

Dat vertrouwen mogen we hebben. De kerk is in de eerste plaats huis van God, waar we Hem de lof toezingen. Laten we zo de lofzang steeds gaande houden, of dat nu in Harmelen, Utrecht, Zeist of elders is. Soli Deo Gloria! Aan God alleen komt alle eer toe!

De Open Poort ging in 2012 op zoek naar een nieuwe dominee. Een “ondernemer in geloofszaken” was de missie. Naar mijn mening is dat heel goed gelukt met de aanstelling van dominee Hetty Brederoo. Ik denk dat velen het met mij eens zullen zijn dat Hetty zich heeft laten zien als een ondernemende dominee, open voor nieuwe ideeën en energiek in het oppakken en uitwerken daarvan. Haar preken doordacht en met inhoud, altijd zorgvuldig en raak in haar woordkeus. En altijd met aandacht voor wie het nodig heeft. Ervan overtuigd dat de dingen die ze doet zinvol zijn.

Na precies 7,5 jaar verbonden te zijn geweest als predikant aan de protestantse gemeente De Open Poort in Harmelen, neemt Hetty afscheid in de dienst op zondag 1 maart 2020.

Ter gelegenheid daarvan had ik een gesprek met Hetty waarin zij openhartig terugblijkt op de achterliggende periode. En vooruit kijkt naar de tijd die komen gaat, waar ze ook veel zin in heeft. Maar die ze ook spannend vindt omdat deze veranderingen met zich meebrengt die ook haar gezin raken.

Maarten Luther

Eerst krijg ik een lesje kerkgeschiedenis. Hetty wordt predikant van de Evangelisch Lutherse gemeente Utrecht Zeist en op mijn vraag waarin een lutherse gemeente verschilt van een protestantse gemeente antwoordt zij (natuurlijk) met kennis van zaken. Maarten Luther was al in 1517 bezig met de reformatie, eerder dan Calvijn, die een protestantse stroming begon. De stroming die door Maarten Luther werd ingezet, ligt dichterbij de katholieke kerk dan de protestantse stroming. Hetty vertelt dat het helemaal niet het plan van Luther was om zich af te scheiden van de Katholieke kerk. Hij was het alleen niet eens met de aflaten. Maarten Luther zei dat de mensen zich de Bijbelteksten eigen konden maken door te zingen,

dat vond hij belangrijk. Door Luther, en later ook Calvijn, werd in de kerkdiensten niet langer Latijn gesproken.

De Lutherse kerk

In de Lutherse kerk wordt ook nu nog veel gezongen. De voorganger is ook voorzanger. De avondmaalsliturgie bijvoorbeeld, wordt grotendeels gezongen. De Lutherse gemeentes hebben vaak een professioneel organist. In de diensten is een grote rol voor muziek, bijvoorbeeld van Bach. Dit past bij Hetty, deze muziek vindt zij prachtig. Zij volgt een studie kerkmuziek aan het conservatorium in Rotterdam, die heel goed aansluit bij de muzikale elementen in haar nieuwe functie.

Werken in de nieuwe gemeente

Ik vraag haar hoe ze zich haar leven na 1 maart voorstelt. Ze antwoordt dat ze nog niet een goed beeld heeft van hoe het werken in de nieuwe gemeente zal zijn. Het is in ieder geval anders dan in de Open Poort, bijvoorbeeld omdat de kerkleden uit de hele provincie komen, het is een streekgemeente. Ook de nieuwe woonplaats zal wennen zijn. Het gezin verhuist in de zomer naar IJsselstein, maar zal nog regelmatig in Harmelen te zien zijn, omdat de jongste kinderen zeker nog tot zomer van 2021 naar de Fontein blijven gaan.

Waarom ben je dominee geworden?

Terug naar toen Hetty nog jong was, 8 jaar oud, toen verkondigde ze in de klas dat ze dominee wilde worden. Daar werd toen niet erg leuk op gereageerd, waardoor deze ambitie naar de achtergrond verdween. Hetty volgde het VWO en ging Taal- en Cultuurstudies studeren in Utrecht. Maar na het eerste jaar sloeg de twijfel toe: wat moet ik straks met deze studie gaan doen?

Tijdens de belijdeniscatechisatie werd haar interesse in geloofszaken nieuw leven ingeblazen, omdat de Bijbelverhalen op een andere manier werden uitgelegd dan ze tot nu toe gewend was. Dat vond ze mooi en interessant. Na het eerste jaar van haar studie is Hetty dan ook overgestapt op de studie Theologie, ook in Utrecht.

Tijdens de studie en door contacten met medestudenten is haar wens om predikant te worden weer opgebloeid.

Hoe kijk je terug op de afgelopen jaren als predikant in je eerste gemeente?

Hetty is er trots op 7,5 jaar dominee te zijn geweest in de Open Poort. Ze kijkt met plezier en voldoening terug op heel veel mooie gebeurtenissen en ontwikkelingen. Ze is bij dat de gespreksgroepen zo goed draaien en zelfs gesplitst zijn omdat de groep te groot werd. Ze ervaart een nieuwe energie in de gemeente en dat doet haar goed.

Als ik vraag naar de pareltjes in haar werk noemt Hetty de vijf mensen die belijdenis hebben gedaan en dat ze acht keer heeft mogen dopen. En ook de intrededienst, waarin ze voor het eerst de zegen mocht uitspreken. Dat was een mooi een emotioneel moment.

Daarnaast heeft Hetty het pastoraat rondom overlijden als erg waardevol ervaren. Er zijn heel bijzondere momenten geweest in de gesprekken voor een overlijden. Het contact met de familie op een moment waarop mensen op hun kwetsbaarst zijn, is heel bijzonder en schept vaak een blijvende band. Ze heeft dat een paar keer mogen meemaken en vindt het één van de mooiste dingen die je mag doen als predikant.

De kracht van de Open Poort

Als een kracht van de gemeente van de Open Poort noemt zij het open staan voor nieuwe mensen in de kerk en hen een welkom gevoel geven. Ze is blij dat de mensen die zich kwamen oriënteren in onze kerk, mede daardoor, zijn gebleven. Ze ziet dat er mensen bij zijn gekomen die initiatieven nemen en ook de schouders eronder willen zetten. Dat is waardevol en nodig om een levende gemeente te zijn en te blijven.

Ontwikkelingen

Hetty vindt dat de Open Poort zich heeft ontwikkeld tot een gemeente waarin plaats is voor veelkleurigheid. Er is ruimte voor nieuwe ideeën, andere denkbeelden, andere muziek. Het houden van diensten met een andere liturgie is meer vanzelfsprekend geworden. Meer dan eerst komt dat nu van binnenuit, zo ervaart Hetty het.

Activiteiten

Samen bedenken we wat er de afgelopen jaren is gedaan, is opgestart en soms ook weer is afgelopen. De basiscatechese, de Kliederkerk, de Bijbelkring zijn een paar voorbeelden van wat goed is gelukt en veel heeft gebracht. En als de belangstelling terugloopt komt er weer tijd voor iets anders. Blister is geëindigd maar De Portal is opgestart door gemeenteleden die dat belangrijk vinden. Het is een kleine groep, maar het is er wel. En de Openluchtdienst niet te vergeten die al een paar jaar wordt gehouden aan het begin van het nieuwe seizoen.

Contacten met school

De contacten als predikant met de school wil Hetty niet onbenoemd laten. Ze heeft dit altijd heel fijn gevonden, de Kerk- en Schooldiensten heeft ze altijd met veel plezier voorbereid. Het werken met kinderen vindt ze heel leuk om te doen en dit gaat ze ook zeker missen.

Hoe was het in het de beginjaren in Harmelen?

Hetty denkt terug aan haar start als predikant in augustus 2012. Ze was dertig jaar jong, maar had al een gezin met vier kinderen. Toen het gezin compleet was ging Hetty solliciteren naar een functie van predikant met een eigen gemeente. Ze vond die in Harmelen. Ze herinnert zich de dag na haar intrede op 26 augustus, haar eerste echte werkdag als dominee. Ze wist niet waar en hoe ze moest beginnen, er was geen inwerkprogramma, geen collega om haar gewijs te maken. Het was echt zoeken in die beginperiode.

Gelukkig waren er mensen in de gemeente die haar op weg hielpen. Ze kreeg een ervaren predikant toegewezen als mentor en heeft ook anderhalf jaar nascholing gedaan. In de Open Poort gemeente heeft Hetty het vak geleerd. Ze heeft zich ontwikkeld als predikant en als persoon, daar is ze blij mee en dankbaar voor.

Wens voor de Open Poort

Tot slot vraag ik Hetty of ze de mensen van de Open Poort nog iets wil meegeven.

Ze herhaalt dat ze het heel mooi vindt om te zien dat de gemeente zich heeft ontwikkeld, dat er meer bewustzijn is van wat voor gemeente de Open Poort wil zijn. Ze hoopt dat het geloofsgesprek gaande blijft. De kerk is in de eerste plaats een plek waar geluisterd mag worden naar Gods stem, een plek van rust en bezinning. Dit staat voorop. De ontmoeting met mensen is een goede tweede.

VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Evert Stoffelsen

Actie Kerkbalans 2020

Er zijn nog enkele leden aan wie wij willen vragen hun formulieren in te leveren. Het is verheugend dat er meer verhogingen zijn dan in voorgaande jaren.

En dat velen hun toezegging al over maakten. Maar er zijn ook dalingen door pensionering, verhuizing en overlijden. Per saldo blijven de inkomsten vrijwel gelijk aan 2019 en blijft de in het verleden voorspelde daling nog achterwege.

VANUIT DE CLASSIS

Wat is een gemeente?

Het spant erom. In de classicale vergadering is er nagedacht over kenmerken van gemeentezijn. Aan de ene kant zien we een krimpende kerk. In toekomstvisie verwoord in kerk 2025 wordt er zelfs rekening gehouden met de mogelijkheid van witte plekken in ons land, plekken waar de protestantse kerk niet meer present is. Aan de andere kant zien we nieuwe kerkvormen ontstaan, zogenaamde pioniersplekken. Dat leidt tot vragen over gemeentezijn. In de synode wordt gediscussieerd over de vraag waar een gemeente minimaal aan moet voldoen om gemeente te zijn. Ter voorbereiding op de synode dacht ook de classis daarover na. In haar beleidsplan geeft de classis ruim aandacht aan de kleine gemeente. Zoveel mogelijk moet er in steden, dorpen en wijken kerken present zijn als stenen getuigenis van het evangelie. Waar een gebouw niet open gehouden kan worden, is ook andere presentie mogelijk. In de classis zeiden we, dat het geopende Woord de essentie is van gemeentezijn. De ambten zijn belangrijk. Maar desnoods kan het ook zonder ambt. Samen de Bijbel lezen. Daar gaat het allereerst om. Sommige leden van de classis waarschuwden tegen in zichzelf gekeerde groepen. Het besef moet levend blijven dat we lid zijn van de protestantse kerk. We zouden wel zonder regels kunnen. Maar regels en trouw aan regels kunnen de eenheid doen bewaren. Bovendien hechten we aan openbaarheid. Elke gemeente moet een open deur hebben, zodat de band met de maatschappij blijft bestaan. Ieder moet aan kunnen sluiten. We spraken niet over het missionaire karakter, maar impliciet ging het daar wel over in de discussie. Al met al pleitte de classicae vergadering voor maximale flexibiliteit als het gaat om gemeentezijn. Nu zijn we benieuwd hoe daar in de synode over verder gepraat wordt.

ds Trinette Verhoeven, classispredikant

Vasten anders

in de hal van het station
gebeurde het –
hij kwam naast mij zitten
op de bank
een blik opzij
een enkel woord
ik wist genoeg
vleesgeworden eenzaamheid

ik zei iets onbenulligs
over het weer en zo
hij knikte bij de wolken
en de grauwe lucht
zijn ogen lichtten op
hij sprak
Goddank, u praat met mij
een kruis valt van mij af
bedankt –

zuchtend stond hij op
ik keek hem na en dacht
een dolend mens
of
en ik verschrok

was het Jezus zelf misschien –

www.oekekruythof.nl

12 februari zijn Connie van Leeuwen en ik naar de commissie diaconie vergadering van de raad van kerken in Woerden geweest. Daar heeft Jelle Ijpma een zeer inspirerend verhaal verteld over het noodfonds vluchtelingenwerk in Woerden. In “de Stadspoort”- dit zit in een vrijgekomen deel van het ziekenhuis in Woerden- worden statushouders opgevangen die wachten op huisvesting. Lang niet alle uitgaven voor deze mensen worden vergoed en als er echt geen ander potje meer te vinden is komt het noodfonds in actie. Het kan gaan om bv. gezinshereniging of iets simpels als een kunstgebit dat gebroken is en vervangen moet worden. Mooi dat hier aandacht voor is in onze regio en wij zullen vanuit de diaconie ook een gift overmaken.

Verder hoorden we o.a. dat het inzamelen van de DE-punten ruim 1000 (!) pakken koffie heeft opgeleverd. Iedereen die mee gespaard heeft: Hartelijk dank!

Zaterdag 15 februari hebben we weer het jaarlijkse diner bij Reinaerde gehad. Met vrijwilligers van de Hervormde kerk en de Open Poort hebben we de bewoners weer een heerlijke avond kunnen bezorgen. Voor mij was het de eerste keer dat ik erbij was en ik vond het echt bijzonder dat er zoveel mensen klaar staan om een 3 gangen diner te bereiden en deze mensen te helpen met eten. Zelfs live muziek was aanwezig en de bewoners genoten enorm van het eten en de ambiance. Eén van de bewoners had de blokfluit meegenomen en een ander deed een dankwoord. Ik vond het een waardevolle avond!

Woensdag 26 februari was het de eerste dag van de veertigdagentijd voor Pasen. Deze periode van Aswoensdag tot Pasen is vaak een tijd van bezinning en ook in de protestantse kerk wordt er steeds vaker gevast. Vasten is een beproefde manier om stil te staan bij het lijden

en sterven van Jezus Christus. Voor veel christenen is het vasten net zo vanzelfsprekend als bidden en bijbel lezen. Even afzien van de aardse zaken om zo ruimte te maken voor God. Vasten kan betekenen dat u ergens van afziet, zoals vlees en vis, koek en snoep, maar u kunt er ook voor kiezen om iets juist wel te doen. Daarom hebben wij voor 2 activiteiten gekozen. Allereerst zijn er weer spaardoosjes uitgedeeld. Mochten er nog doosjes over zijn, dan zetten wij ze op de tafel in de hal. De bedoeling is dat u veertig dagen spaart voor de veertigdagen projecten van kerk in actie en de doosjes paaszondag weer meeneemt naar de kerk. Ook doet onze gemeente mee aan de paasgroetenactie. Zondag 1 maart zijn er na de dienst kaarten uitgedeeld die verstuurd gaan worden aan gedetineerden in Nederland en Nederlandse gedetineerden in het buitenland. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Als u een kaart heeft meegenomen, wilt u hem dan uiterlijk 5 april inleveren bij een van de diakenen, voorzien van postzegel en een groet, dan zorgen wij voor de verdere verzending.

Bij de collectes:

8 maart: De rondgaande collecte is voor de kerk. De deurcollecte is voor binnenlands missionair werk vanuit de protestante kerk: Voor mensen die nooit in de kerk komen kan de drempel hoog zijn om zomaar binnen te stappen. Er zijn pioniersplekken vanwaar de kerk naar de mensen gaat i.p.v. andersom. Er ontstaan hier nieuwe geloofsgemeenschappen waar bij het evangelie niet losgelaten wordt maar wel op een

andere manier gedeeld wordt. Dit willen wij graag ondersteunen.

- 15 maart: De rondgaande collecte is voor Meeleven
De deurcollecte is voor noodhulp: De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de lokale kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden. We verstrekken gereedschap en goed zaai-zaad. Ook krijgen boerinnen training in zeep maken, waardoor ze een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan.
- 22 maart: De rondgaande collecte is voor het binnenlands diaconaat: Jaarlijks genieten ruim 2700 mensen van de diaconale vakantieweken. Het gaat hier voornamelijk om ouderen en mensen die zorg en begeleiding nodig hebben.
Ruim 1500 vrijwilligers zorgen er dag en nacht voor dat deze mensen een zorgeloze vakantie hebben. Kerk in actie steunt het vakantiebureau graag.
De deurcollecte is voor de diaconie
- 29 maart: De rondgaande collecte is voor het werelddiaconaat: Veel mensen uit het noorden van Ghana trekken naar de grote stad in de hoop op een beter leven. Een deel van hen, onder wie jonge meisjes, belandt op straat. Samen met een lokale organisatie vangt Kerk in Actie deze meisjes op, geeft ze psychologische hulp, medische zorg en een korte vak training zodat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Ook wordt er voorlichting in het Noorden van Ghana gegeven.
De deurcollecte is bestemd voor de kerk.

5 april: De rondgaande collecte is voor het onderhoudsfonds
De deurcollecte is voor het jeugdwerk (JOP)

Zit u ergens mee of heeft u behoefte aan een goed gesprek?

Het pastoraal team staat voor u klaar.

Neem contact op met: Jeannette Sneller tel. 0348 446865

Jeugdpagina de Open Poort (december 2019)

Datum	Activiteit	Leeftijd
Zo 1 mrt	Paasproject KND: Jezus vertelt over het echte geluk	4 – 12 jaar
Zo 8 mrt	Paasproject KND: Laat zien wie je echt bent	4 – 12 jaar
Zo 8 mrt	Portal 10.00 – 11.00 uur	Middelbare school
Ma 9 mrt	Schatgravertjes 18.45 – 20.00 uur (Trefpunt)	8 – 12 jaar
Zo 15 mrt	Paasproject KND: Je moet goed zijn voor iedereen	4 – 12 jaar
Zo 22 mrt	Paasproject KND: Onze Vader	4 – 12 jaar
Ma 23 mrt	Schatgravertjes 18.45 – 20.00 uur (Trefpunt)	8 – 12 jaar
Zo 29 mrt	Paasproject KND: Het huis op het zand	4 – 12 jaar
Zo 3 april	Paasproject KND Palmzondag: 'Wie is die man?'	4 – 12 jaar
Ma 6 april	Schatgravertjes 18.45 – 20.00 uur (Trefpunt)	8 – 12 jaar
Do 9 april	Portal samen The Passion kijken 19.30 uur	Middelbare school
Zo 12 april	Paasproject KND Pasen: Jezus leeft!	4 – 12 jaar
Zo 19 april	Paasproject KND Na Pasen: De uitzending van de leerlingen	4 – 12 jaar
Ma 20 april	Schatgravertjes 18.45 – 20.00 uur (Trefpunt) Laatste avond	8 – 12 jaar
Zo 10 mei	Portal 10.00 – 11.00 uur	Middelbare school
Za 6 juni	Portal EO jongerendag 13.00 – 21.00 uur	Middelbare school

Sirkelslag YOUNG is een spannend en interactief spel tussen jeugdgroepen (12-16 jaar) uit heel Nederland. Wij speelden het spel ook met The Portal op vrijdagavond 7 februari. Vanuit de Open Poort speelden we online tegen honderden andere groepen uit heel Nederland.

We zijn gestart met een gezellige pizza-maaltijd met elkaar. Daarna moesten we op tijd klaar zitten om via de live verbinding de eerste opdracht te horen. De opdrachten die we moesten uitvoeren hadden alles te maken met het thema Jona.

Sirkelslag YOUNG brengt Bijbelse thema's op een laagdrempelige leuke manier bij de jongeren. Ook is het goed voor de teambuilding, groepsopbouw en het vertrouwen binnen een groep. Verder is het gewoon erg leuk en spannend. We hebben geen prijs gewonnen, maar wel gelachen en een gezellige avond gehad.

Afscheidscadeau voor Hetty van de kinderen

Ellen Verkleij

Speciaal voor Hetty hebben de kinderen van de crèche, de kindernevendienst, The Portal en een paar jongeren hun hand overgetekend en versierd om Hetty te bedanken en veel geluk toe te zwaaien. De handen van de kinderen zijn verzameld, opgeplakt en als cadeau aangeboden bij het afscheid op zondagmiddag 1 maart tijdens de kerkdienst. Zo kan ze nog lang terugdenken aan haar inzet bij het jeugdwerk in onze kerk.

Hetty, kinderen en leiding van de Open Poort
zwaaien jou veel geluk toe!



PAASVIERING GEZAMELIJKE KERKEN

Donderdag 2 april hopen we in het Trefpunt om 14.30 uur weer de Paasbijeenkomst, uitgaande van de PG De Open Poort en de Hervormde Gemeente Harmelen te houden.

We zingen liederen passend bij de lijdenstijd en Paasliederen. De zang wordt begeleid door Gijsbert Lekkerkerker op het orgel. Ruud Sneller zal de meditatie verzorgen en er worden gedichten voorgedragen.

Na de pauze kijken we naar een film: In de voetstappen van Jezus. Hizkia Freeke speelt harp en Jozua Freeke gitaar.

We sluiten af met een broodmaaltijd.

Het wordt weer een fijne bijeenkomst, van harte uitgenodigd!

U kunt zich tot 30 maart opgeven bij Jannie Dijkhof tel. 442365 of Adri de Groot tel. 441297

Hartelijke groet Nelleke van Eijk.

VANUIT DE CANTORIJ

Afgelopen zondag 1 maart hebben wij voor het laatst met Hetty als dirigent gezongen. Dit betekent gelukkig niet dat de Cantorij gaat stoppen. Aartjan van Pelt is bereid gevonden om ons niet alleen muzikaal te begeleiden maar om ook weer onze dirigent te worden.

Bij ons laatste optreden hebben we versterking gehad van een aantal zangeressen en dat beviel ons erg goed. Wij zouden het dan ook fijn vinden als er nog mensen zijn die met ons mee willen zingen. Ervaring is niet nodig en je hoeft ook geen geschoolde stem te hebben. Plezier in zingen is het enige dat telt! Als u interesse heeft kunt u ons altijd even aanspreken of neem contact op met Jeroen Verkleij (0348-442314)

Afscheid van Addo Dam

Jeroen Verkleij

Op zondag 8 december 2019 speelde organist Addo Dam voor het laatst in de Open Poort. Op advies van de dokter gaat hij het wat rustiger aan doen. Namens de Open Poort zijn Ellen en ik bij hem langs geweest om hem een bloemetje aan te bieden en een kaart die door gemeenteleden was ondertekend. Wij bedankten hem voor de vele jaren muzikale ondersteuning van de diensten in de Open Poort

Addo, hartelijk dank.

Intussen is het vullen van het organistenrooster weer moeilijker geworden. Kent u iemand die orgel of piano speelt en die af en toe tijdens een dienst zou willen spelen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Jeroen Verkleij.



BELANGRIJKE DATA

18 t/m 21 september Gemeentebezoek van Grimma aan Harmelen

De zondag wanneer de Maaltijd van de Heer gevierd wordt, kunt u uw bijdrage meenemen voor de Voedselbank.

Heeft u uw vaste vrijwillige bijdrage al over gemaakt naar de Kerk?

Nee.... Doe het dan nu.

Maak uw bijdrage over op rekeningnummer:

NL 61 INGB 0 000363157

De Kringloopcommissie biedt aan:

Heeft u spullen nodig voor uzelf of voor bijvoorbeeld een kind dat op zichzelf gaat wonen, informeer dan eens bij de Kringloopcommissie. Of breng eens een bezoekje aan de schuur van Johan. U zult versteld staan wat we allemaal te koop hebben. De Kringloopcommissie is het hele jaar bezig met het ophalen van spullen, verkoop via Marktplaats en natuurlijk tijdens de Septembermarkt. De opbrengst van de verkoop van dit alles is voor het onderhoud van de kerk.

We verkopen o.a.:

Fietsen; zowel dames als heren, kinderfietsen, een step, fietsendragers.

Witgoed; koelkast, vrieskist, vaatwasser, gasfornuis, magnetron.

Huisraad; lederen bankje, tafels, stoelen, bedden, lampen, klok.

Elektronica; televisie, platenspelers, videorecorders, printer, stereotoren.

Tuin: grasmaaier, bladblazer, tuingereedschap, hogedrukreiniger, vuurkorven, complete tuinsets, parasol.

Verder nog; Kinderbedjes, kinderstoelen, serviesgoed, rollator, po-stoel, ladder, skeelers,

Vouwwagen(6 persoons).

Zoekt u iets of heeft u vragen, neem dan contact op met:

Johan Griffioen

Haanwijk 29

Tel: 443253 of 06-23107137

VAN DE REDACTIE

De lay-out van dit nummer was in handen van Kees van Kesteren
Kopij voor het volgende nummer inleveren **31 maart. tot 19.00 uur.**

Kopij inleveren op DINSDAG !!!

E-mailadres: redactie@deopenpoortharmelen.nl

Of in de brievenbus van Wil Schouten, **Oudeland 110**

Jaargang	Nr	Inleveren	Verschijnt
54	4	31 mrt	10 april (5 weken)
54	5	5 mei	15 mei
54	6	2 juni	12 juni

Meeleven voor belangstellenden

€ 20,- per jaar door overmaking van het bedrag op:
NL61INGB 0000363157 t.g.v. Ger. Kerk Harmelen
met vermelding van gastlezer Meeleven.

Een bericht van het kerkelijk bureau

Een verhuizing, een huwelijk, de geboorte of het overlijden van een gemeentelid. Dit alles moet ook verwerkt worden in de kerkledenadministratie. Om dit goed op orde te kunnen houden, stelt het kerkelijk bureau het heel erg op prijs als u deze mutaties door wilt geven.

Adres: Hans den Braber, zie achterkant Meeleven!

Emailadres : hans261030@gmail.com

Onderwerp : kerkelijk bureau