

DE  
O  
P  
E  
N  
P  
O  
O  
R  
T  
P  
R  
O  
T  
E  
S  
T  
A  
N  
T  
S  
E  
G  
E  
M  
E  
E  
N  
T  
E  
H  
A  
R  
M  
E  
L  
E  
N



DE OPE N POORT  
PROTESTANTSE GEMEENTE HARMELEN

**Zondag 16 feb. 2020**

**De Open Poort**

**Kinderzegen**

10.00 uur : Ds. H. Brederoo

Collecte : Kerkinactie

Deurcollecte : Diaconie

Kindernevendienst : groep 1 t/m 8

Crèche : Wil

Kerkauto : G. den Braber

tel : 441788

Koffieschenken : groep 6

**Zondag 23 feb. 2020**

**De Open Poort**

10.00 uur : Ds. P.J. Rebel

te : Utrecht

Collecte : Grimma

Deurcollecte : Kerkinactie

Kindernevendienst : groep 1 t/m 8

Crèche : Charlotte

Kerkauto : A. Kroes

tel : 443660

Koffieschenken : groep 1

**Zondag 16 feb. 2020 - 10.30 uur**

**Vijverhof**

Voorganger : T. Eijkenaar

Organist : M. Burggraaf

Medewerkers : groep 2

**Zondag 23 feb. 2020 - 10.30 uur**

**Vijverhof**

Voorganger : J. Branger

Organist : D.H. Sloof

Medewerkers : groep 3

**Vrijdag 14 feb. 2020 - 19.00 uur**

**Gaza**

Voorganger : C.M. Veerhoek

Organist : J.M. van de Weerd

Medewerkers : groep 7

**Vrijdag 21 feb. 2020 - 19.00 uur**

**Gaza**

Voorganger : G. van Woudenberg

Organist : M.J. van de Beek

Medewerkers : groep 4

**Zondag 1 maart 2020**

**De Open Poort**

**1<sup>e</sup> zondag 40 dagentijd**

**14.30 uur : afscheidsdienst Hetty**

Collecte : Kerk

Deurcollecte : Kerkinactie

Kindernevendienst : groep 1 t/m 8

Crèche : Ingrid

Kerkauto : P. de Langen

tel : 441970

**Zondag 1 maart 2020 - 10.30 uur**

**Vijverhof**

Voorganger : J. van Woudenberg

Organist : C.C. van Leeuwen

Medewerkers : groep 4

**Vrijdag 28 feb. 2020 - 19.00 uur**

**Gaza**

Voorganger : R. Sneller

Organist : G. Lekkerkerker

Medewerkers : groep 8

De vorige keer schreef ik al over de dienst op **16 februari**. In deze dienst zal Luna Nagelhout de kinderzegen ontvangen. Elders in deze Meeleven vindt u wat meer informatie hierover.

Op **23 februari** zal ds. Rebel uit Utrecht voorgaan in de dienst.

Op zondag **1 maart**, de eerste zondag van de Veertigdagentijd, neem ik afscheid als predikant van onze gemeente. De dienst begint dan om **14.30 uur**, 's morgens is er geen dienst. Zelf zal ik voorgaan, ds. Rianne van der Nagel-Meter uit Linschoten leidt het gedeelte van de losmaking aan het einde van de dienst. De cantorij zal zingen, aangevuld door enkele andere zangers. Hoewel de diensten in de Veertigdagentijd een ingetogen karakter horen te hebben, mag in deze dienst toch de dankbaarheid duidelijk doorklinken. Ik kijk dankbaar terug op de afgelopen jaren, waarin ik predikant van De Open Poort mocht zijn. Ik hoop dat veel gemeenteleden en dorpsgenoten in deze dienst aanwezig zullen zijn, om samen deze periode af te sluiten. In het bijzonder wil ik ook de kinderen uitnodigen. Het werken met de kinderen, vooral in de samenwerking met basisschool De Fontein, heb ik altijd met veel plezier gedaan. Er zijn ook in deze middagdienst gewoon kindernevendienst en crèche. Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting en afscheid nemen.

Op zondag **8 maart** is ds. Marjo Korpel uit Leusden de voorganger.

## IN MEMORIAM

### Corry van der Kooij – Visser

Op 10 januari overleed Corry van der Kooij – Visser. Aanstaande 15 februari zou ze 79 jaar worden. Hoewel haar ziekte zich al een aantal jaren geleden openbaarde, was haar overlijden onverwacht voor Teun en hun gezin. Corry verhuisde een paar maanden geleden naar de Vijverhof toen de liefdevolle zorg die Teun haar al die jaren thuis geboden had, echt niet meer ging. Ze ging ook die jaren nog graag op pad met haar vriendinnen (van heel vroeger en vanuit buurt en kerk) en dat was altijd weer, voor hen allen, een uitje. Maar communiceren en bewegen werd wel steeds moeilijker. En daarmee de afhankelijkheid. Dat was voor de zelfstandige, zelfredzame vrouw die Corry al in haar jeugd geworden was, nog wel de grootste opgave. En toen gleed zij langzaam weg uit het leven. Alsof ze daarin toch nog zelfstandig besloot; het is genoeg.

Ook in de overvolle Open Poort op zaterdag 18 januari overheerste dat gevoel. In dankbaarheid keken we terug op de gelukkige levensjaren van Corry met Teun en haar gezin. Op het vele dat zij voor onze kerkelijke gemeente en voor de samenleving betekent heeft. Dat was ook te merken aan de grote groep aanwezigen. Dat er nu een einde was gekomen aan haar dit rijke leven stemt ons verdrietig. Maar ook dankbaar dat een langere lijdensweg haar bespaard is gebleven.

### **Nieuwe Plaatselijke Regeling De Open Poort**

De Plaatselijke Regeling wordt vernieuwd, dit is al eerder aangegeven in Meeleven. De voornaamste aanleiding hiervan is de gewijzigde kerkorde van de PKN. Hierdoor werden een aantal artikelen uit de oude Plaatselijke Regeling uit 2015 in tegenspraak met de vernieuwde kerkorde. Bij de herziening zijn ook een aantal wijzigingen doorgevoerd die betrekking hebben op de besluitvorming binnen de kerkenraad. Het aantal kerkenraadsleden is bijvoorbeeld van 16 bijgesteld naar 12. Martin Brederoo heeft de consequenties van de gewijzigde kerkorde inzichtelijk gemaakt en heeft de nieuwe Plaatselijke Regeling voorgesteld aan de kerkenraad. Na een periode waarin gemeenteleden in de gelegenheid zijn gesteld om de concept regeling in te zien, heeft op zondag 2 februari een gemeentevergadering plaatsgevonden. Daarin heeft Martin het doel en nut van zowel kerkorde als Plaatselijke Regeling toegelicht. Tevens zijn de gewijzigde punten door hem toegelicht. We zijn Martin zeer erkentelijk voor zijn inspanning en expertise op dit onderwerp.

Wanneer de kerkenraad de Plaatselijke Regeling formeel heeft vastgesteld zal deze ter inzage worden gelegd in het boekenrek.

### **Afscheidsdienst Hetty op zondag 1 maart**

Zondagmiddag 1 maart is om 14.30 de afscheidsdienst van Hetty. Na deze dienst kunt u onder het genot van een hapje en drankje afscheid van haar nemen.

In De Open Poort kennen we de traditie van de kinderdoop. De doop is een ritueel waarmee mensen worden opgenomen in de kerk. Wie gedoopt is in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest maakt deel uit van Gods belofte, van Zijn verbond met mensen. In het geval van kleine kinderen zijn het de ouders die het kind binnenbrengen in de gemeente. Wanneer zij volwassen geworden zijn, kunnen kinderen zelf hun doop beamen door belijdenis te doen. Doop en belijdenis zijn daarom nauw met elkaar verbonden. Wanneer iemand als kind niet gedoopt is en als volwassene de keuze maakt om het geloof in God uit te spreken, volgt de doop op het doen van belijdenis.

Niet in alle christelijke gemeentes gaat het op de manier waarop het bij ons meestal gaat. In andere kerken is het gebruikelijk om pas als volwassene gedoopt te worden. Binnen de Protestantse Kerk zijn er ook ouders die het kind liever zelf de keuze laten om wel of niet gedoopt te worden. Dat wil niet zeggen dat zij hun kind geen christelijke opvoeding geven. Tenslotte kan een bewuste keuze voor het geloof slechts gemaakt worden, wanneer je weet waar je voor kiest.

Bij de doop van kinderen beloven de ouders het kind voor te gaan op de weg die de Heer voor ons gebaad heeft, om het op te voeden met het geloof in Jezus Christus. Ook ouders die hun kind zelf de keuze voor de doop willen laten, kunnen het verlangen hebben om hun kind in geloof op te voeden en om het kind deel uit te laten maken van de kerkelijke gemeenschap. Zij kunnen een zegen vragen over voor hun kind, in het verlangen dat het kind op latere leeftijd zal worden gedoopt. Daarvoor bestaat een liturgisch ritueel dat ook wel 'opdragen' wordt genoemd. Ouders vragen Gods zegen voor hun kind en dragen het kind op aan God, erkennen dat zij hun kind

hebben ontvangen als een gave uit Gods hand. De laatste jaren wordt dat binnen protestantse kerken steeds vaker gedaan.

Een paar jaar geleden kreeg de kerkenraad het verzoek van de jonge ouders Wim en Annefieke Nagelhout om ruimte te geven aan dit ritueel van kinderzegen. In de vorige gemeente waarvan zij lid waren, heeft hun oudste dochter Jolynn de kinderzegen ontvangen en zij wilden dat voor hun tweede kindje Noëlle ook graag. De kerkenraad heeft hierover destijds gesproken en was (en is) van mening dat het goed is om hier ruimte voor te geven, met alle begrip voor het gegeven dat de ouders voor alle kinderen dezelfde keuze willen maken. In ons beleidsplan staat dat wij open staan voor nieuwe vormen van vieren en dat er ruimte is om op eigentijdse wijze het geloof in God te beleven. Bovendien is de kinderzegen goed bijbels te verantwoorden. In Marcus 10, vers 13 lezen we over ouders die hun kinderen bij Jezus brachten om ze door Hem te laten aanraken.

In de dienst op 16 februari hopen Wim en Annefieke ook hun derde dochter Luna in het midden van onze gemeente aan God op te dragen en mag zij de kinderzegen ontvangen. Ik spreek de wens uit dat veel gemeenteleden bij dit bijzondere moment aanwezig zullen zijn en dat Luna liefdevol in de gemeenschap van De Open Poort opgenomen wordt, zodat wij ook als gemeente haar mogen voorgaan op de weg van Jezus.

*Dit artikel is een bewerking van een eerder geplaatste tekst.*



## VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

*Ton Eijkenaar*

### **Actie kerkbalans:**

Op het moment van verschijnen van deze Meeleven is de actie net afgerond.

Dank aan Evert en Oda die de voorbereiding voor hun rekening hebben genomen en dank aan de lopers die weer langs alle “deuren” zijn gegaan.

We kunnen op dit moment geen resultaten melden.

## VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

*Ria de Heer*

### **Opbrengst Collecte**

05 januari	Kerk	€	88.85
	Diaconie	€	83.05
12 januari	Avondm.Woonvoorziening DeHeem	€	67.65
	Diaconie	€	61.20
	Kerktelefoon	€	54.10
19 januari	Coll.prot.Kerk: Missionair	€	100.40
	Meeleven	€	76.50
26 januari	Jeugdwerk	€	184.70
	Collecte jeugdwerk (JOP)	€	103.90
02 februari	KerkinActie Werelddiaconaat	€	77.25
	Jeugdwerk	€	70.75
	Envelop Eindejaarscollecte	€	25.00

Op 17 januari 2020 hebben we afscheid genomen van Martin Bredero en Dorothea Bierling als lid van de Diaconie tijdens een gezamenlijke maaltijd bij Connie van Leeuwen. Iedereen van de Diaconie heeft een bijdrage geleverd om de Koreaanse maaltijd te serveren, het afscheid van de Diaconie was gepland vanaf september 2019 maar niet eerder mogelijk om een gezamenlijke datum te vinden. Hierbij nogmaals hartelijk dank voor de bijdrage aan de werkzaamheden in de periode 2015 – 2019.

Tijdens het bezorgen van de verjaardagskaarten voor leden ouder dan 70 jaar hebben we diverse malen het verzoek gehad de leeftijd van 70 jaar te wijzigen naar bijvoorbeeld 75 jaar.

Tijdens de vergadering in januari hebben we besloten dit verzoek te honoreren, vanaf 1 maart starten we met de minimumleeftijd van 75 jaar. Als er nu mensen zijn die toch graag de verjaardag kaart ontvangen van de Openpoort en ouder zijn dan 70 jaar dan verzoeken wij contact op te nemen met de Diaconie.

In februari hebben we onderstaande activiteiten:

- Opstellen van de definitieve jaarrekening van het jaar 2019
- Nieuw Batestein organisatie van een gezellige avond op 15 februari
- Bespreking met de Raad van Kerken in Woerden over de invulling van het vakantieproject van de zomer voor mensen die geen mogelijkheid hebben om op vakantie te gaan
- Voorbereiding afscheid van Hetty Bredero op 1 maart, we willen een leuke bijdrage leveren aan het afscheid van Hetty
- Voorbereiding van de 40 dagentijd door middel van de spaar doosjes

- Voorbereiding van de kaartenactie voor gevangenen in Nederlandse - en buitenlandse gevangenissen

Hieronder staat het overzicht van de collectie in februari

### **Rondgaande collecte zondag 16 februari 2020**

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel-zone: een regio met een grillig klimaat. Door lange periodes van extreme droogte rukt de woestijn op. Daarnaast telt de regio veel vluchtelingen, door onrust in de omliggende landen. Samen met lokale kerken en de inwoners van dit gebied werkt Kerk in Actie aan een stabiele toekomst. We ondersteunen boeren om via duurzame landbouw voldoende voedsel te verbouwen. Ook krijgen boeren training over veeteelt en waterbeheer.

### **Deurcollecte 23 februari 2020. Ongedocumenteerden in Nederland**

Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielpcedure in Nederland gebleven, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden.

Diverse kerkelijke initiatieven helpen ongedocumenteerden met informatie, advies en scholing en stimuleren hun zelfredzaamheid. Ook helpen zij bij nieuwe asielpcedures. Kerk in Actie ondersteunt deze initiatieven:

### **Wereldhuis Amsterdam**

In Amsterdam leven naar schatting 15.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn uitgeprocedeerde vluchtelingen, en slachtoffers van mensenhandel of mislukte huwelijksmigratie. Ongedocumenteerde migranten kunnen in het Wereldhuis even op adem te komen en

elkaar ontmoeten. De Protestantse Diaconie Amsterdam opende in 2008 dit ontmoetingscentrum. Het centrum biedt informatie, advies en scholing en stimuleert eigen initiatieven van de bezoekers. Ze kunnen een sociaal netwerk opbouwen, nadenken over hun situatie en samen met anderen toekomstplannen maken. Kortom, het Wereldhuis stimuleert dat mensen eigen initiatieven ontplooiën en het heft in eigen hand nemen.

### **Stap Verder in Amsterdam Zuidoost**

In het stadsdeel Amsterdam Zuidoost leven zo'n 80.000 mensen van 135 nationaliteiten. Een deel heeft geen geldige verblijfspapieren. Sinds september 2010 staat midden in de Bijlmer het diaconaal oecumenisch centrum 'Stap verder'. Het centrum wordt gedragen door zes kerkelijke gemeenten in Zuidoost en heeft speciale aandacht voor de nieuwkomers, zowel de mensen mét als zonder geldige papieren. '

### **Pauluskerk Rotterdam - Ondersteuning Mensen Zonder verblijfspapieren**

Het Diaconale Centrum Pauluskerk komt op voor alle mensen in Rotterdam en daarbuiten, die het zonder hulp economisch, sociaal en spiritueel niet redden. De Stichting OMZO helpt mensen zonder verblijfspapieren met als visie dat mensen zonder verblijfspapieren recht hebben op een bejegening die wij zelf ook onder dergelijke omstandigheden zouden willen ontvangen. De Pauluskerk verzorgde in 2017 ongeveer een kwart van de in totaal 110 Bed-Bad-Brood-opvangplaatsen in Rotterdam. Het project geeft hulp, zorg, opvang en bijstand aan mensen zonder verblijfsgrunning. Er is financiële ondersteuning voor levensonderhoud, juridische bijstand, medische en tandheelkundige zorg, tijdelijk onderdak, taallessen en dagbesteding. Zo bouwt men aan persoonlijke waardigheid en bevordert ook onderling contact. Samen met de Internationale Organisatie voor Migratie stimuleert de Pauluskerk, waar dat niet

anders kan, terugkeer naar het land van herkomst op vrijwillige basis en met opgeheven hoofd.

### **Stek Den Haag - Tijdelijke opvang in De Halte**

In Den Haag komen ongedocumenteerde vrouwen met enige regelmaat op straat te staan zonder enig recht op opvang. Deze vrouwen (en hun minderjarige kinderen) zijn te kwetsbaar voor de grootschalige Bed-Bad-Brood (BBB) opvang van de gemeente Den Haag. De Halte biedt hen tijdelijke opvang tot over een vervolgstap is besloten. Ook is er plaats voor drie ongedocumenteerde mannen met ernstige gezondheidsproblemen. De opvang is een veilige plek waar de bewoners tot rust kunnen komen. Het verblijf is tijdelijk en gericht op het komen tot een vervolgplek, waarbij gestreefd wordt naar uitstroom binnen 5 maanden.

### **Villa Vrede Utrecht - Een veilige plek**

Vijfduizend mensen in Utrecht mogen er niet zijn. Ze hebben geen verblijfsvergunning, geen recht op een woning of op werk. Ze leiden een onzichtbaar leven. In Villa Vrede worden deze mensen wel gezien en bij hun naam genoemd. Hier kunnen ze elkaar ontmoeten en hun dag zinvol doorbrengen. Zij volgen er taallessen, leren fietsen repareren, doen een spelletje of krijgen informatie over hun rechten. De vrijwilligers van Villa Vrede helpen deze mensen waar ze kunnen. Omdat mensen door het wachten in een afhankelijke en uitzichtloze situatie terecht komen wil Villa Vrede de komende jaren meer investeren in het werken met de bezoekers richting een realistisch toekomstperspectief.

### **Landelijke Ongedocumenteerden Steunpunt - meldpunt vreemdelingendetentie**

Vreemdelingen zonder verblijfsstatus kunnen tijdelijk vastgehouden worden door de Nederlandse overheid in een detentiecentrum. Soms is dat in afwachting van uitzetting, soms worden mensen na verloop van tijd weer vrijgelaten. Het doel van het Meldpunt

Vreemdelingendetentie is om de leefomstandigheden in vreemdelingendetentiecentra te verbeteren. Daartoe is er een helpdesk die op een gratis telefoonnummer te bereiken is. Deze krijgt ongeveer 550 telefoontjes per jaar vanuit de drie detentiecentra in Schiphol, Rotterdam en Zeist.

### **INLIA - Hulp aan dakloze vluchtelingen**

Stichting INLIA biedt hulp aan (individuele) asielzoekers en ondersteunt en adviseert kerken hoe zij deze mensen hulp kunnen bieden. In de stad Groningen geeft INLIA aan ruim 300 vreemdelingen Bed-Bad-Brood - opvang. INLIA werkt daarbij samen met haar gasten aan een toekomstperspectief. INLIA heeft o.a. daarvoor juridische, maatschappelijke en perspectief spreekuren. Ook worden er diverse activiteiten in de Bed-Bad-Brood – opvang georganiseerd zoals taalcursussen en naai -en handwerk cursussen. Daarnaast vormt INLIA een netwerk met vrijwilligers uit honderden kerken, maatschappelijke organisaties en gemeentebesturen om dakloze vreemdelingen van hulp te voorzien. Die hulp kan variëren van ondersteuning bij terugkeer, opvang in tijdelijke huisvesting tot en met ‘kerkasiel’. Een netwerk van ruim tachtig lokale kerken en geloofsgemeenschappen heeft zich aangesloten bij het Charter van Groningen, een manifest dat verwoordt dat uitgeprocedeerde mensen altijd een beroep kunnen doen op hun solidariteit.

### **Wat kunnen we doen met uw bijdrage op diverse locatie**

#### **Villa Vrede**

- Een ontbijtje bij Villa Vrede kost ongeveer 50 cent, een maaltijd 1 euro.
- Voor 3 euro kun je in de stad heen en weer met de bus.
- Voor 5 euro kun je even bellen met thuis.
- Voor 20 euro koop je een nieuwe broek.
- Voor 50 euro koop je een nieuwe jas.
- Voor 100 euro per maand huurt Villa Vrede 1x per week een sportzaal voor sportactiviteiten.

## Stichting LOS

- Het Meldpunt Vreemdelingendetentie van Stichting LOS kan voor € 100,- een vreemdeling in het detentiecentrum ondersteunen met zijn klacht over detentie-omstandigheden.

## INLIA - Hulp aan dakloze vluchtelingen

INLIA kan voor de bewoners in de Bed-bad-brood en begeleiding opvang:

- Voor € 50,00 een tandartsbehandeling betalen (consult € 16,50 en trekken van een tand of kies € 48,50).
- Voor € 75,00 kan iemand naar de podotherapeut voor steunzolen.
- Voor € 150,00 kan iemand een bril krijgen.  
*Deze kosten worden helaas niet vergoed uit de regeling 'medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerbare vreemdelingen'.*

**Deurcollecte Zondag 1 maart 2020** De kracht van Bijbelverhalen (voorjaarszending, 40 dagen tijd)

Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel.

**Deurcollecte zondag 8 maart 2020.**

Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken.

## Jeugdpagina de Open Poort (februari 2020)

Datum	Activiteit	Leeftijd
Ma 10 feb	Schatgravertjes 18.45 – 20.00 uur (Trefpunt)	8 – 12 jaar
Ma 24 feb	Schatgravertjes 18.45 – 20.00 uur (Trefpunt)	8 – 12 jaar
Zo 1 mrt	Paasproject KND: Jezus vertelt over het echte geluk	4 – 12 jaar
Zo 8 mrt	Paasproject KND: Laat zien wie je echt bent	4 – 12 jaar
Ma 9 mrt	Schatgravertjes 18.45 – 20.00 uur (Trefpunt)	8 – 12 jaar
Zo 15 mrt	Paasproject KND: Je moet goed zijn voor iedereen	4 – 12 jaar
Zo 22 mrt	Paasproject KND: Onze Vader	4 – 12 jaar
Ma 23 mrt	Schatgravertjes 18.45 – 20.00 uur (Trefpunt)	8 – 12 jaar
Zo 29 mrt	Paasproject KND: Het huis op het zand	4 – 12 jaar
Zo 3 april	Paasproject KND Palmzondag: ‘Wie is die man?’	4 – 12 jaar
Ma 6 april	Schatgravertjes 18.45 – 20.00 uur (Trefpunt)	8 – 12 jaar
Zo 12 april	Paasproject KND Pasen: Jezus leeft!	4 – 12 jaar
Zo 19 april	Paasproject KND Na Pasen: De uitzending van de leerlingen	4 – 12 jaar
Ma 20 april	Schatgravertjes 18.45 – 20.00 uur (Trefpunt) Laatste avond	8 – 12 jaar
Za 6 juni	Portal EO jongerendag 13.00 – 21.00 uur	Middelbare school



## **Paasproject “Tussen hemel en aarde”**

*Ellen Verkleij*

Met de kinderen gaan we in de veertigdagentijd aan de slag met het paasproject van Bijbel Basics. Voor in de kerk wordt een berg neergezet. Deze berg gaan we vanaf 1 maart samen beklimmen met de verhalen uit de bijbel. Na Pasen zendt Jezus zijn leerlingen uit vanaf de berg. In de veertigdagentijd lezen we teksten uit het evangelie volgens Matteüs. We horen wat Jezus zegt over Gods nieuwe wereld. En we denken na over wat wij hier en nu al van die nieuwe wereld kunnen zien:

- Jezus vertelt over het echte geluk (Matteüs 5:1-12)
- Laat zien wie je echt bent (Matteüs 5:13-16)
- Je moet goed zijn voor iedereen (Matteüs 5:43-48)
- Onze Vader (Matteüs 6:9-13)
- Het huis op het zand (Matteüs 7:24-8:1)
- Palmzondag: ‘Wie is die man?’ (Matteüs 21:1-11)
- Pasen: Jezus leeft! (Matteüs 28:1-10)
- Na Pasen: De uitzending van de leerlingen (Matteüs 28:16-20)

Elke zondag zingen we het projectlied “Hij klimt met je mee” voordat de kinderen naar de kindernevendienst gaan.



© LOOK@TV

## **NIEUWS OM DOOR TE GEVEN**

**Overbruggen - een gratis leesplan voor de veertigdagentijd**

**Op 26 februari start de veertigdagentijd. Wilt u bewust toelev  
naar Pasen? Vraag dan nu het gratis leesplan aan: Overbruggen - 40  
dagen tussen hemel en aarde.**

De weken voor Pasen zijn voor velen een tijd om stil te staan bij wat ons ten diepste beweegt. We houden ons leven tegen het licht en gaan op zoek naar een nieuw perspectief. Waar sta ik? Waarnaartoe ben ik onderweg? Wat houdt me gaande?

Het Nederlands Bijbelgenootschap biedt u dit boekje aan om die zoektocht vorm te geven aan de hand van het Matteüs-evangelie. Steeds weer slaat Jezus in dit evangelie een brug tussen het koninkrijk van de hemel en ons leven op aarde.

### **Leesrooster veertigdagentijd**

- Iedere dag een korte uitleg bij een tekst uit het Matteüs-evangelie.
- Bezinningsvraag om de tekst met uw eigen leven te verbinden.
- Interview met migrantenvoorganger en Theoloog des Vaderlands Samuel Lee.
- Exegetisch essay waarin dieper wordt ingegaan op de manier waarop Jezus in het · ·
- Matteüs-evangelie hemel en aarde met elkaar verbindt.

**Bron: Nederlands Bijbelgenootschap**

**Contactpersoon:** <naam>

**Aanvragen:** <https://www.bijbelgenootschap.nl/40dagentijd>

## **Aanspreekpunt pastorale zaken**

Hierbij wil ik u even onder de aandacht brengen dat per 1 maart Hetty geen deel meer uit maakt van het Pastorale Team. Vanaf dat moment zal ik het aanspreekpunt zijn wanneer er dringende pastorale zaken zich in de Open Poortgemeente voordoen. U kunt mij bereiken onder telefoonnummer: 0348- 446865  
Hartelijke groeten van Jeannette Sneller.

## **ONTMOETING RING WOERDEN**

In 2018 is de classicale indeling van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) gewijzigd.

De Classis Woerden, waartoe onze kerkelijke gemeente behoorde, ging op in de grotere classes Utrecht.

De bestuurlijke, ambtelijke taken zijn in deze nieuwe classes Utrecht belegd.

Als onderdeel van de veranderde structuur van de Protestantse kerk, zijn 'Ringen van gemeenten' ingesteld, met als doel: onderlinge ontmoeting van gemeenten en gemeenteleden.

De Ring Woerden, waarvan onze gemeente deel uitmaakt, bestaat uit de gemeenten die voorheen tot de Classis Woerden behoorden.

De Ring omvat de plaatsen Benschop, Harmelen, IJsselstein, Jaarsveld, Kamerik, Linschoten, Lopik, Lopikerkapel, Montfoort, Oudewater-Hekendorp, Oudewater, Polsbroek en Vlist, Woerden en Zegveld; in totaal 27 kerkelijke gemeenten binnen de PKN.

Inmiddels is er een kleine werkgroep gevormd, om de mogelijkheden voor onze Ring te verkennen.

Gezocht wordt hoe we als gemeenten/gemeenteleden elkaar kunnen bemoedigen, van elkaar kunnen leren, elkaar tot steun kunnen zijn, elkaar opscherpen, het geloofsgesprek kunnen voeren. Ontmoeten in de breedste zin van het woord.

Voor 2020 heeft de werkgroep inmiddels twee ontmoetingen gepland.

De eerste is gericht op het jeugdwerk in de Ring.

De insteek zal zijn: Hoe houd je jongeren (16+) tijdens en na het jeugdwerk betrokken. Een avond voor ieder die geïnteresseerd is in het jeugdwerk, wordt gehouden in 'Het Baken' in Woerden, op woensdag 22 april 2020.

De tweede ontmoeting is bedoeld voor alle gemeenteleden, met als thema 'Rouw en verlies', op zaterdag 28 november, wellicht tussen 10.00 en 14.00 uur, in Oudewater.

Het ligt in de bedoeling u in de loop van het jaar over beide ontmoetingen nader te informeren.

Een hartelijke groet van de Werkgroep Ring Woerden.

Ds. Joost Schelling - Woerden,  
ds. Bert van den Bosch - Linschoten,  
Wilma van Butselaar - Oudewater.

**40 stiltemomenten op weg naar Pasen** - Vanuit de 3 Eenheid parochie.

Wil jij in alle drukte van het leven met meer aandacht op weg gaan naar Pasen? Dan bieden wij het volgende Veertigdagen-project: vanaf Aswoensdag 2020 tot en met 8 april, de woensdag in de Stille Week, wordt er elke dag, behalve op zondag, ergens in het gebied tussen Nieuwegein, Harmelen en Cabauw een lectio divina gedaan met de Bijbeltekst van de dag.

Lectio divina, goddelijke lezing, is een oude traditie, die al in het vroege Christendom beoefend werd en door de eeuwen heen populair bleef, bij kloosterlingen én bij gewone gelovigen. In stilte en rust mediteer je over een bijbelgedeelte dat wordt gelezen en herlezen opdat het een Woord van God voor jou persoonlijk kan worden. Het is een luisteren met je hart.

## **Oude traditie waardevol**

“De Bijbel en het Bijbellezende zijn wij protestanten gewoon, het hoort bij onze dagelijkse geloofsrituelen”, aldus Anne-Mieke van der Plaats, predikant in De Rank in Nieuwegein. “Maar de lectio divina is bij ons in vergetelheid geraakt. Nu zijn we deze eeuwenoude traditie aan het herontdekken.” Ze is blij dat het een oecumenisch project wordt waaraan zowel protestantse als katholieke kerken meedoen.

Dat vindt ook Marion Korenrump, pastoraal werkster in de Heilige Drie-eenheidparochie en initiator van dit Veertigdagenproject: “Mijn droom is werkelijkheid geworden.” Zij ontdekte hoe waardevol de lectio divina is voor persoonlijke spiritualiteit bij de meditatiegroepen die zij de afgelopen jaren samen met de IJsselsteinse dominee Irene van der Meulen heeft geleid. Katholieken, protestanten en niet/voormalig kerkelijke mensen maakten daarin kennis met verschillende christelijke meditatievormen. “Door dit lectio divina-project ontstaat een continue ketting van bezinningsmomenten door de streek heen, 40 stiltemomenten op weg naar Pasen.”

Die stiltemomenten zullen door verschillende mensen binnen de lokale geloofsgemeenschappen worden georganiseerd zoals pastores en predikanten, maar ook kerkenraden, Jongeren- en Bijbelgroepen en mensen die ervaren zijn in meditatie.

## **Doe mee**

Je bepaalt zelf hoe vaak en waar je bijeenkomsten wilt meemaken. Het volledige overzicht vind je begin februari op de website [www.3eenheidparochie.nl](http://www.3eenheidparochie.nl)

*Ook in Harmelen zullen er 3 bijeenkomsten zijn van de Lectio Divina en wel op de zaterdagen 7-14-28 maart in de Bavohof om 10.00 uur in de ochtend.*

*Gerard Groener zal deze bijeenkomsten leiden samen met Marrie de Bree.*

*Je bent van harte uitgenodigd om hier aan deel te nemen. Van te voren op geven hoeft niet.*

## Vergeet mij nietjes

24 november	Mvr. L. Catsburg
1 december	Mvr. M. Berghorst
	Dhr. W. van der Weg
8 december	Dhr. T. de Groot
15 december	Dhr. S. Gresnigt
22 december	Mvr. D. Pijnse van der Aa
24 december	Mvr. G. Griffioen
30 december	Dhr. P. van Bommel
5 januari	Dhr J. Boele

## BELANGRIJKE DATA

De zondag wanneer de Maaltijd van de Heer gevierd wordt, kunt u uw bijdrage meenemen voor de Voedselbank.

## BEREIKBAARHEID PREDIKANT

Ds. Hetty Brederoo is telefonisch bereikbaar op 743484. U kunt Hetty ook altijd per e-mail bereiken op [predikant@deopenpoortharmelen.nl](mailto:predikant@deopenpoortharmelen.nl).

Wanneer er zich persoonlijke omstandigheden voordoen waarvan u het prettig vindt dat de predikant ervan op de hoogte is, of wanneer u graag eens bezoek van de predikant wilt, aarzelt u dan niet om contact met Hetty op te nemen!

## VAN DE REDACTIE

De lay-out van dit nummer was in handen van Barbara Mandok  
Kopij voor het volgende nummer inleveren **25 feb. tot 19.00 uur.**

### **Kopij inleveren op DINSDAG !!!**

E-mailadres: [redactie@deopenpoortharmelen.nl](mailto:redactie@deopenpoortharmelen.nl)

Of in de brievenbus van Wil Schouten, **Oudeland 110**

Jaargang	Nr	Inleveren	Verschijnt
54	3	25 feb.	6 mrt ( 5 weken)
54	4	31 mrt	10 april ( 5 weken)
54	5	5 mei	15 mei
54	6	2 juni	12 juni

### **Meeleven voor belangstellenden**

€ 20,- per jaar door overmaking van het bedrag op:  
NL61INGB 0000363157 t.g.v. Ger. Kerk Harmelen  
met vermelding van gastlezer Meeleven.

### **Een bericht van het kerkelijk bureau**

Een verhuizing, een huwelijk, de geboorte of het overlijden van een gemeentelid. Dit alles moet ook verwerkt worden in de kerkledenadministratie. Om dit goed op orde te kunnen houden, stelt het kerkelijk bureau het heel erg op prijs als u deze mutaties door wilt geven.

**Adres: Hans den Braber, zie achterkant Meeleven!**

**Emailadres :** [hans261030@gmail.com](mailto:hans261030@gmail.com)

**Onderwerp :** kerkelijk bureau