

DE  
EVEN  
TE  
E  
E  
E



DE OPEN POORT  
PROTESTANTSE GEMEENTE HARMELEN

**Zondag 2 dec. 2018**

**De Open Poort**

**1<sup>e</sup> advent**

10.00 uur : Ds. M. Korpel

te : Leusden

Collecte : Missionair werk

Deurcollecte : Kerktelefoon

Kindernevendienst : groep 1 t/m 8

Crèche : Karlijn

Kerkauto : A. Overbeek

tel : 442819

Koffieschenken : groep 2

**Zondag 9 dec. 2018**

**De Open Poort**

**2<sup>e</sup> advent**

10.00 uur : Ds. H. Brederoo

Collecte : Pastoraat

Deurcollecte : Jeugdwerk

Kindernevendienst : groep 1 t/m 8

Crèche : Wendy

Kerkauto : J. Terpstra

tel : 442501

Koffieschenken : groep 3

**Zondag 2 dec. 2018 - 10.30 uur**

**Vijverhof**

Voorganger : H.C. van Eijk

Organist : D.H. Sloof

Medewerkers : groep 5

**Zondag 9 dec. 2018 - 10.30 uur**

**De Vijverhof**

Voorganger : J. Branger

Organist : M. de Gier

Medewerkers : groep 6

**Vrijdag 30 nov. 2018 - 19.00 uur**

**Gaza**

Voorganger : H. Mackloet

Organist : J.M. van de Weerd

Medewerkers : groep 7

**Vrijdag 7 dec. 2018 - 19.00 uur**

**Gaza**

Voorganger : R. Sneller

Organist : N. van de Kooij

Medewerkers : groep 5

**Zondag 16 dec. 2018**

**De Open Poort**

**3<sup>e</sup> advent**

10.00 uur : M. Brederoo

Collecte : Diaconie

Deurcollecte : Onderhoudsfonds

Kindernevendienst : groep 1 t/m 8

Crèche : Wil

Kerkauto : B. Nagelhout

tel : 443410

Koffieschenken : groep 4

**Zondag 23 dec. 2018**

**De Open Poort**

**4<sup>e</sup> advent**

10.00 uur : Kees van den Berg en

Stijn van der Woude

Collecte : Jeugdwerk

Deurcollecte : Bloemenfonds

Kindernevendienst : groep 1 t/m 8

Crèche : Ellen

Kerkauto : A. de Groot

tel : 441297

Koffieschenken : groep 5

**Zondag 16 dec. 2018 - 10.30 uur**

**De Vijverhof**

Voorganger : R. Sneller

Organist : W.M. Benders

Medewerkers : groep 1

**Zondag 23 dec. 2018 - 10.30 uur**

**De Vijverhof**

Voorganger : T. Mackloet

Organist : A. van Halm

Medewerkers : groep 2

**Vrijdag 14 dec. 2018 - 19.00 uur**

**Gaza**

Voorganger : H.C. van Eijk

Organist : G. Lekkerkerker

Medewerkers : groep 4

**Vrijdag 21 dec. 2018 - 19.00 uur**

**Gaza / kerstviering gezamenlijke kerken**

Voorganger :

Organist :

Medewerkers : groep

Een nieuw kerkelijk jaar begint. Een jaar in de kerk begint altijd met de verwachting, de tijd van Advent. Een tijd van uitzien naar het licht, naar de geboorte van Jezus. Dit jaar sluiten we in de Adventsperiode aan bij ons jaarthema 'Toekomstmuziek'. In de kindernevendienst wordt bij wijze van proef een nieuwe methode gebruikt, Bijbel Basics, uitgegeven door het Nederlands Bijbelgenootschap. In de diensten en ook in de kindernevendienst staan teksten centraal die horen bij het project 'De profeten zien het al', dat hoort bij deze methode.

Ieder jaar zingen we met Kerst over vrede op aarde. In de Bijbel wordt ons toegezegd dat het Koninkrijk van de hemel eens volledig zichtbaar zal zijn, dat er werkelijk voor alle mensen vrede zal komen. Maar hoe realistisch is die verwachting voor gelovigen van nu, die alle nieuws over aanslagen en oorlogen binnen de kortste keren op hun smartphone onder ogen krijgen? Durven we die vrede nog te verwachten, en kunnen we het nog opbrengen om zelf vredestichters te zijn? Of zien we mensen die zich inzetten voor vrede als idealisten zonder realiteitsgevoel?

Dit jaar lezen we op de vier zondagen van advent verhalen van drie verschillende profeten die uitkijken naar een mooie toekomst. De profeten Micha, Jesaja en Zacharia kijken uit naar een toekomst waarin God omziet naar zijn volk. De mensen van het volk van Israël zijn als gevangenen meegenomen naar Babylonië, hun land is verwoest, maar God zal hen weer bevrijden. Bij die nieuwe toekomst hoort een nieuwe leider, die goed zal zorgen voor het volk van God. De profeten zien al wat God straks gaat doen, wat komen zal. Ze kondigen zijn nieuwe toekomst aan. In de Kerstnachtdienst horen we de profetie van Jesaja over het licht dat gekomen is. Misschien zien wij het nog niet, maar het licht is er al!

Op zondag **2 december**, de eerste zondag van Advent, is ds. Marjo Korpel uit Leusden onze voorganger. Het thema voor deze zondag is: Er komt een nieuwe leider (Micha 5:1-4).

Op **9 december** mag ik zelf voorgaan. In deze dienst zal de cantorij zingen en is ons thema: Een boodschapper met goed nieuws (Jesaja 40:1-11).

De voorganger op **16 december** is Martin Brederoo. Thema van het project is dan: Er komt weer vreugde (Jesaja 52:7-10).

De vierde zondag van Advent is op **23 december**. Op deze morgen zal er een viering zijn waarin Kees van den Berg een meditatie zal houden en Stijn van der Woude mooie Christmas Carols uit de Engelse traditie zal inleiden en begeleiden. De Bijbeltekst uit het Adventsproject is: Er komt een nieuwe koning (Zacharia 9:9-10).

Op maandag **24 december** om 21.30 uur mag ik voorgaan in de Kerstnachtdienst. Het thema van deze dienst is "Je licht is gekomen". Het koor Revival uit Bodegraven zal onder leiding van Henk Hilgeman prachtige liederen ten gehore brengen. Na afloop van de dienst zijn er natuurlijk de traditionele glühwein en warme chocolademelk en kerstbrood.

Dinsdag **25 december**, Eerste Kerstdag, is er een feestelijke viering voor jong en oud. Vele gemeenteleden van alle leeftijden zijn al bezig met de voorbereidingen voor het Kerstspel en muziek.

Op zondag **30 december** gaat Martin Brederoo voor.

Op Oudejaarsdag, **31 december**, sluiten we om 17.00 uur samen het jaar af met een vesper, waarin ik zelf zal voorgaan.

Tenslotte hopen we elkaar dan op zondag **6 januari** een goed 2019 te wensen, na de dienst waarin Fred Flantua uit Loenen aan de Vecht zal voorgaan.

## IN MEMORIAM

**Cornelia Hoogendoorn - Groenendaal**  
**1938 – 2018**

Op 13 november 2018 is Corry Hoogendoorn in de leeftijd van 80 jaar overleden. Haar dood kwam onverwacht, ondanks wat gezondheidsklachten de laatste tijd. Corry was nog altijd zeer actief: zij ging naar country line dansen, ze tuinierde graag en ging lopend naar de Vijverhof om zich daar als vrijwilliger in te zetten. Zij was een zeer zorgzame vrouw. Zij was geen prater, maar zij had wel oprechte belangstelling voor mensen. Zo zal zij ook gemist worden, als zorgzame en belangstellende echtgenote, moeder en oma. Ons medeleven gaat uit naar haar man Jan, naar Alex en Feija, Jacco en Jolanda en naar de kleinkinderen Marc en Demi.

Over haar geloof sprak Corry ook niet veel, maar het oude vertrouwde was haar lief. Ze hield van Psalm 23, de Heer is mijn herder. Deze Psalm stond dan ook centraal in haar afscheidsdienst op 19 november, voorafgaand aan de begrafenis op 't Spijck. We lazen de Psalm, zoals ze hem zelf het liefst hoorde, in de vertaling uit 1951, en zongen een van de vele daarbij gemaakte liederen:

1. De Heer is mijn Herder!  
'k Heb al wat mij lust;  
Hij zal mij geleiden  
naar grazige weiden.  
Hij voert mij al zachtkens  
aan waat'ren der rust.

2. De Heer is mijn Herder!  
Hij waakt voor mijn ziel,  
Hij brengt mij op wegen  
van goedheid en zegen,  
Hij schraagt me als ik wankel,  
Hij draagt me als ik viel.

3. De Heer is mijn Herder!  
Al dreigt ook het graf,  
geen kwaad zal ik vrezen,  
Gij zult bij mij wezen;  
o Heer, mij vertroosten  
uw stok en uw staf!

4. De Heer is mijn Herder!  
In 't hart der woestijn  
verkwikken en laven  
zijn hemelse gaven;  
Hij wil mij versterken  
met brood en met wijn.

5. De Heer is mijn Herder!  
Hem blijf ik gewijd!  
'k zal immer verkeren  
in 't huis mijnes Heren:  
zo kroont met haar zegen  
zijn liefde me altijd.

### **Afvaardiging Classis**

Vorig jaar is de ambtstermijn van diaken Frank Nagelhout verlengd tot 1 mei 2019, omdat hij door de toenmalige Classis Woerden afgevaardigd werd naar de nieuwe Classis Utrecht.

Hem is gevraagd zich herkiesbaar te stellen en Frank (en onze kerkenraad) heeft daarmee ingestemd.

Zijn ambtstermijn zal tot een nog nader te bepalen datum verlengd worden.

Frank blijft dus diaken met een bijzondere opdracht, nl. afgevaardigde naar de Classis.

### **Samenstelling kerkenraad en moderamen**

De praktijk leert ons dat het werk en activiteiten binnen de kerkenraad volle agenda's laat zien en er naast enkele gepensioneerden de meeste KR-leden nog volop actief zijn met werk en studie.

Besloten is om het Breed Moderamen daarom te gaan versmallen van vijf naar drie leden, te weten: de predikant, de voorzitter en de scribe.

Ik citeer een enkel artikel wat de kerkorde hierover vermeldt, waarbij ook duidelijk wordt wat de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van het moderamen behelzen.

*De kerkenraad kiest uit zijn midden een moderamen bestaande uit tenminste een preses, een scribe en een assessor met dien verstande dat in elk geval een predikant deel uitmaakt van het moderamen.*

*De bepaling dat het quorum een minimum kent van drie leden – zoals bepaald in artikel 5-4, is op het moderamen niet van toepassing.*

Zonodig kunnen we onze plaatselijke regeling hierop nog aanpassen. En verder :



*Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad, de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen zijn aangewezen, en voorts, onder verantwoording aan de kerkenraad, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen.*

Maar dan ... ik benoem hier nog maar eens dat we tekortschieten in het verplichte aantal van twee ouderling-kerkrentmeesters. Wordt vervolgd (met hopelijk positief bericht)

### **Teun van der Kooij**

Na ruim 25 jaar te hebben meegedraaid in het team dat de weeksluitingen op vrijdagavond in GAZA verzorgt moet Teun hier – door zorgelijke thuisomstandigheden – mee stoppen.

Ook zijn overige activiteiten, zijn diensten als lector en het gebeuren van de kerkauto, heeft Teun moeten stopzetten. Vooral het moeten loslaten van de weeksluitingen gaat hem aan het hart.

Ook vanaf deze plaats: *DANK Teun voor je liefdevolle en gedreven inzet!*

Als lector zal Lia Elings nu de plaats van Teun gaan innemen.

Het rooster voor de kerkauto werd al eerder opgepakt door Marjan Hoogendoorn.

Voor GAZA wordt nog een vervanger gezocht.

### **Tenslotte:**

Deze keer is in dit schrijven het thema “bemensing”.

Wij realiseren ons terdege – en daar mogen we heel blij mee zijn – hoeveel kerkleden voor en niet in het laatst *achter* de schermen tijd en energie investeren voor werkzaamheden en activiteiten in en voor De Open Poort en daarbuiten.

Veelal worden termijnen in de kerkenraad verlengd, en constateren we dat ook in de diverse werkgroepen en commissies de pijp niet snel aan Maarten wordt gegeven.

Maar daar zitten wel grenzen aan.

Ik hoop dat we erop mogen vertrouwen dat bij de vraag om je steentje te willen bijdragen we kunnen ervaren dat we in die zin als levende stenen vitale gemeente willen en kunnen blijven!

## **MEELEVEN IN LIEF EN LEED**

*Hetty Brederoo*

Oda van Groen is onlangs geopereerd. Zij herstelt goed en is intussen weer thuis, na een iets langere opname door een ziekenhuisbacterie. Wij wensen haar een voorspoedig verder herstel.

Graag wil ik ook iets vanuit onze eigen familie delen. De broer van mijn man Martin, de vader van onze pleegkinderen Esther en Martijn, is al heel lang ernstig ziek. De afgelopen tijd is zijn situatie ernstig verslechterd en het vooruitzicht is dat hij spoedig zal overlijden. Onlangs is er in de kerkdienst voorbede voor hem, voor ons als gezin en vooral ook voor Esther en Martijn gedaan en wij hebben veel blijken van medeleven vanuit de gemeente ontvangen. Dat doet ons goed, wij voelen ons gesterkt door uw gebed.

### **In de afgelopen periode**

Dank voor uw bijdrage aan de collectes in de diensten van de afgelopen periode!

Op 7 november is net als vorig jaar de Wereldmaaltijd gehouden. Heel bewust op dankdag, zodat de dankbaarheid voor wat ons gegeven is ook in verbinding gebracht wordt met delen met anderen. Ongeveer 50 mensen, waaronder een flink aantal van buiten onze gemeente, waren aanwezig en genoten van een Colombiaans menu. Henk Vink, onze nimmer aflatende en zeer creatieve kok zijn we weer zeer dankbaar, evenals een flink aantal mensen die bij de voorbereidingen en op de avond zelf hebben geholpen. De avond is afgesloten met een vesper, waarmee we in feite als gemeente de viering van dankdag op de dag zelf in ere hebben hersteld. De avond heeft €400 netto opgebracht voor een project in Colombia om jongeren vakopleidingen (waaronder kok!) te kunnen geven zodat zij straks beter in staat zijn om een bestaan op te bouwen. De diaconie rondt het bedrag af naar €500.

De actie Schoen Doen en de Actie Winterjas zijn inmiddels afgerond. Hoewel de eindbalans nog moet worden opgemaakt, zijn zeker 26 kinderen uit 12 gezinnen (5 uit Harmelen) geholpen met schoenen. 17 kinderen uit 9 gezinnen zijn geholpen met een winterjas. Een mooi resultaat!

Vanuit de diaconie is op 10 november een vertegenwoordiging naar de landelijke diaconale dag van de PKN gegaan. Een mooie inspirerende dag waar 1100 diakenen aanwezig waren. De kerk mag kleiner worden, maar het is fantastisch om te zien wat er allemaal nog wel gebeurt!

Tijdens de Open Lucht dienst in september heeft u de diaconie geweldig geholpen met het selecteren van doelen voor de ZWO-gelden. In december zullen we u laten zien welke doelen er hiermee, maar ook verder nog zijn gesteund via de diaconie.

## **In de komende tijd**

Heel belangrijk zoals elk jaar: de kerstpakkettenactie komt er weer aan. Vorig jaar was het een groot succes door lobby-acties van Johan Kuiken en door het aanleveren van producten net iets anders te organiseren. Dit jaar zullen we al op **15 december** de pakketten samenstellen in de Open Poort. Op **zondag 2 en zondag 9 december rond de diensten en zaterdagmorgen 15 december** als we de pakketten maken kunt u hiervoor goederen aanleveren. Heeft u bijvoorbeeld een flink kerstpakket dat u wel in zijn geheel wil doneren maar kunt u niet langskomen, bel dan even één van de diakenen.

Een paar regels hebben we wel: géén alcohol, dat zullen we niet meer in de pakketten stoppen. Daarnaast graag zaken die de kerst een beetje opvrolijken voor mensen die een steuntje nodig hebben. Het hoeft echt niet heel bijzonder te zijn, maar een fles glorix of wc-rollen zijn niet zo geschikt. Alvast bedankt voor uw bijdrage om ook dit jaar deze actie tot een succes te maken en zo een lichtje te zijn voor mensen die ook met kerst vooral duisternis ervaren. Het doet ertoe!

## **Collectes**

Op **25 november** is de gedachtenisdienst. We collecteren dan voor de Kerk en bij de deur voor Meeleven.

Op **2 december** is Eerste Advent. Het thema voor deze periode is: De profeten zien het al. Laten wij het ook anderen al zien? We collecteren voor het Missionair Werk van de PKN, dit keer voor pioniersplekken in Nederland waarbij nieuwe vormen van kerk-zijn een kans krijgen die nieuwe mensen aanspreken. Bij de deur collecteren we voor de Kerktelefoon.

Op **9 december**, Tweede Advent, collecteren we voor pastorale trainingen. Nu er op sommige plekken minder predikanten beschikbaar zijn zijn gemeenteleden soms op elkaar aangewezen voor pastorale zorg. Dit vraagt een nieuwe manier van omgang met het pastoraat en de landelijke kerk ondersteunt hierbij. De deurcollecte is voor het eigen jeugdwerk.

Op **16 december**, Derde Advent, collecteren we voor het lokale diaconale werk en voor het Onderhoudsfonds.

Voor verschillende doelen sluiten we vaak aan bij Kerk in Actie, de landelijke diaconale organisatie van de Protestantse Kerk. Op de website van Kerk in Actie staat nog veel meer informatie over het werk in alle verschillende projecten. Hoe zit het nu precies, met wie wordt er samengewerkt, wat is er nodig? Kijkt u hier vooraf eens naar als u in de gelegenheid bent. Er is vaak veel meer informatie over de projecten beschikbaar dan dat de diaken bij de mededelingen kan vertellen. Zie: [www.kerkinactie.nl](http://www.kerkinactie.nl)

## **VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS**

*Ria de Heer*

### **Opbrengst Collecte**

07 oktober	Israëlzondag: Kerk en Israël	€	76.85
	Kerk	€	60.45
14 oktober	KerkinActie-Werelddiaconaat	€	95.00
	Gemeentecontact met Grimma	€	84.40
21 oktober	Onderhoudsfonds	€	99.50
	Diaconie	€	75.85
28 oktober	Bloemenfonds	€	96.05
	Hervormingsdag	€	101.95
04 november	KerkinActie-Najaarszendingsweek	€	81.95
	Meeleven	€	63.15
	Koffiegeld	€	75.60

## Jeugdpagina de Open Poort (november 2018)

Datum	Activiteit	Leeftijd
Ma 26 nov	Schatgravertjes 18.45 - 20.00 uur (Trefpunt)	8 t/m 12 jaar
Zo 2 dec	1 <sup>e</sup> advent KND project over Micha	Groep 1 t/m 8
Zo 9 dec	The Portal 10.00 – 11.00 uur	Middelbare school
Zo 9 dec	2 <sup>e</sup> advent KND project over Jesaja	Groep 1 t/m 8
Ma 10 dec	Schatgravertjes 18.45 - 20.00 uur (Trefpunt)	8 t/m 12 jaar
Zo 16 dec	3 <sup>e</sup> advent KND project over Jesaja	Groep 1 t/m 8
Zo 23 dec	4 <sup>e</sup> advent KND project over Zacharia	Groep 1 t/m 8
Di 25 dec	1 <sup>e</sup> kerstdag afsluiting KND project met geboorte Jezus	Allen
Ma 7 jan	Schatgravertjes 18.45 - 20.00 uur (Trefpunt)	8 t/m 12 jaar
Ma 21 jan	Schargravertjes 18.45 - 20.00 uur (Trefpunt)	8 t/m 12 jaar
Zo 27 jan	Gezinsdienst Kerk & School (Open Poort en Hervormde Gemeente)	Allen
Zo 27 jan	Kliederkerk "Abraham" 14.30 – 16.00 uur	0 t/m 8 jaar
Zo 23 juni	Kliederkerk "Storm op zee" 14.30 – 16.00 uur	0 t/m 8 jaar

## **Adventsproject kindernevendienst**

*Ellen Verkleij*

Het adventsproject van de kindernevendienst gaat dit jaar over advent verhalen van verschillende profeten die uitkijken naar een mooie toekomst. Op 2 december vertelt Micha dat er een bijzondere leider zal worden geboren in de stad Bethlehem. Op 9 december hoort Jesaja een stem en moet bekend maken dat God zijn volk zal bevrijden. Op 16 december vertelt Jesaja dat God zal terugkeren naar Jeruzalem en er zal weer vrede zijn. Op 23 december vertelt Zacharia over de nieuwe koning. Hij zal rijden op een ezel en vriendelijk en rechtvaardig zijn. Met Kerst wordt het verhaal van de geboorte van Jezus in Bethlehem verteld. Jezus is de redder van de mensen waar iedereen al zolang naar uitkeek.

Iedere zondag is er voor de kinderen (en volwassenen) een korte film als inleiding op het verhaal in de KND, waarin twee kinderen een bijzondere *mystery guest* ontmoeten. Ook is er een grote poster waarbij iedere zondag drie vakjes geopend mogen worden. Zo ontdekken ook de mensen in de kerk meer over deze speciale kerstgast. Ten slotte is er het projectlied, met steeds een couplet dat bij het verhaal van de zondag past, en een refrein dat elke zondag gezongen wordt.

## **CHAUFFEURS GEZOCHT!**

*Marjan Hoogendoorn*

Helaas stoppen er met ingang van het nieuwe jaar een aantal chauffeurs van de kerkauto. Daarom ben ik op zoek naar mensen die ongeveer 1 x in de 3 - 4 maanden een keer op zondagochtend een aantal mensen naar de kerk zouden willen brengen. Om aan te melden graag een mail naar [marjanhoogendoorn@ziggo.nl](mailto:marjanhoogendoorn@ziggo.nl) Hierbij wil ik ook alle chauffeurs bedanken die de afgelopen tijd zich hebben ingezet. Speciale dank naar Monique Bowman en Teun van der Kooij, die hebben aangegeven te willen stoppen. Dank voor jullie jarenlange trouwe dienst!



Frauenkirche

Ev.- Luth. Kirchgemeinde Grimma



## **Kerst- en Nieujaarsgroet**

Zondag 9 december a. s. ligt in de hal van de Open Poort een Kerst- en Nieujaarskaart, die we namens onze gemeente naar onze partnergemeente in Grimma willen sturen. Op de kaart staan foto's van het laatste gemeentebezoek.

Wij nodigen u uit om uw naam te zetten op het inlegvel, dat met deze kaart wordt meegezonden.

Wij hebben reeds een groet naar Grimma gezonden, die opgenomen wordt in de 'Gemeindebrief' (kerkblad). De tekst van deze groet leggen we bij de kaart.

Graag willen we nog eens doorgeven, dat het Gemeentebezoek in 2019 gepland is in het weekend van 4 tot 7 oktober. We hopen dan het 40 jarig jubileum van onze contacten te vieren.

Het zou fijn zijn als een grote groep gemeenteleden mee op reis gaat naar Grimma. Noteert u de data alvast?!

Namens de Grimmacontactgroep,  
Frank Nagelhout



## **SCHOONMAKERS GEZOCHT!**

Helaas gaan Erwin en Ester ons schoonmaakteam verlaten. Zij kunnen hun schoonmaakwerkzaamheden niet meer combineren met hun andere activiteiten, hartelijk dank voor jullie inzet!

We zoeken dus nieuwe vrijwilligers voor schoonmaakwerkzaamheden in de Open Poort. Heeft u interesse om u met andere gemeenteleden in te zetten voor een schone kerk, dan kunt u contact opnemen met de coördinator kostertaken, zie laatste pagina van dit blad.

## **PERSBERICHT**

Op zaterdag 22 december 2018 nodigen wij, gospelkoor Rejoice, je van harte uit om met ons Rejoicing Christmas te vieren. Voor de zevende keer op rij organiseren wij dit feestelijke concert om je alvast helemaal in de kerststemming te brengen. Ons concert bestaat uit nummers van ons eigen kerstrepertoire aangevuld met traditionele kerstnummers en samenzang. Als thema is gekozen voor Back to the roots. Onze inspirerende spreker is niemand minder dan Rob Favier!

De muzikale leiding is in handen van Remco Hakkert.

Het concert vindt plaats in de Torenpleinkerk te Vleuten. Wij verzorgen twee concerten, om 18.30 uur en 20.30 uur. De toegangsprijs is € 7,50. Wilt u dit concert niet missen, bestel dan nu kaarten via [kaartverkoop@gospelkoorrejoice.nl](mailto:kaartverkoop@gospelkoorrejoice.nl). Kaarten zijn ook verkrijgbaar bij Annie's Bloemenwinkel, Stationsstraat 53 te Vleuten. Als de concerten nog niet zijn uitverkocht, kunt u op de avond zelf ook kaarten kopen aan de deur. Houd hiervoor onze website [www.gospelkoorrejoice.nl](http://www.gospelkoorrejoice.nl) in de gaten.

Gospelkoor Rejoice bestaat uit een groep enthousiaste mensen met vooral één gemeenschappelijke passie, namelijk muziek maken. Met deze muziek wil Rejoice de boodschap uitdragen van Gods liefde en Zijn blijvend verbond met onze wereld.

In de afgelopen 40 jaar is Rejoice gegroeid tot een koor met een eigen geluid en een goede reputatie. Rejoice heeft een breed Engelstalig repertoire met een ruime mix van black gospel, ballads, snelle rocknummers en traditionals. We hebben een vaste band met drums, piano en basgitaar welke bij grote concerten wordt uitgebreid met meer muzikanten.

Meer informatie over Gospelkoor Rejoice kunt u vinden op onze website: [www.gospelkoorrejoice.nl](http://www.gospelkoorrejoice.nl)

## **Kerstviering senioren**

Op donderdag 20 december hopen we weer als PG gemeente De Open Poort en de Hervormde gemeente Harmelen een kerstviering te houden. Aanvang 14.30 uur in het Trefpunt, Iepenlaan 2.

We luisteren naar een meditatie van ds. F. Heikoop. Het vrije verhaal wordt verteld door mevr. Wil Hesse.

Gijsbert Lekkerkerker zal het zingen begeleiden, Leonel Burggraaf speelt op zijn saxofoon.

U wordt hartelijk uitgenodigd om naar deze mooie middag te komen!

De middag wordt afgesloten met een broodmaaltijd.

U kunt zich opgeven bij Jannie Dijkhof tel. 442365 of Adri de Groot tel. 441297. (Als u gereden wilt worden kunt u dit aan hen doorgeven.)

Vriendelijke groet Nelleke van Eijk

## BELANGRIJKE DATA

### Kerstpakkettenactie:

Dit jaar zullen we al op **15 december** de pakketten samenstellen in de Open Poort. Op **zondag 2 en zondag 9 december rond de diensten en zaterdagmorgen 15 december** als we de pakketten maken kunt u hiervoor goederen aanleveren. Heeft u bijvoorbeeld een flink kerstpakket dat u wel in zijn geheel wil doneren maar kunt u niet langskomen, bel dan even één van de diakenen.

Zie voor verdere informatie elders in Meeleven

### BEREIKBAARHEID PREDIKANT

Ds. Hetty Brederoo is telefonisch bereikbaar op 743484. U kunt Hetty ook altijd per e-mail bereiken op [predikant@deopenpoortharmelen.nl](mailto:predikant@deopenpoortharmelen.nl).

Wanneer er zich persoonlijke omstandigheden voordoen waarvan u het prettig vindt dat de predikant ervan op de hoogte is, of wanneer u graag eens bezoek van de predikant wilt, aarzelt u dan niet om contact met Hetty op te nemen!

## VAN DE REDACTIE

De lay-out van dit nummer was in handen van Barbara Mandok  
Kopij voor het volgende nummer inleveren **11 dec. tot 19.00 uur.**

### **Kopij inleveren op DINSDAG !!!**

E-mailadres: [redactie@deopenpoortharmelen.nl](mailto:redactie@deopenpoortharmelen.nl)

Of in de brievenbus van Wil Schouten, **Oudeland 110**

Jaargang	Nr	Inleveren	Verschijnt
52	12	11 dec.	21 dec.
53	1	<b>8 jan.</b>	<b>18 jan.</b>
53	2	5 feb.	15 feb.
53	3	5 mrt.	15 mrt.

### **Meeleven voor belangstellenden**

€ 20,- per jaar door overmaking van het bedrag op:  
NL61INGB 0000363157 t.g.v. Ger. Kerk Harmelen  
met vermelding van gastlezer Meeleven.

### **Een bericht van het kerkelijk bureau**

Een verhuizing, een huwelijk, de geboorte of het overlijden van een gemeentelid. Dit alles moet ook verwerkt worden in de kerkledenadministratie. Om dit goed op orde te kunnen houden, stelt het kerkelijk bureau het heel erg op prijs als u deze mutaties door wilt geven.

**Adres: Hans den Braber, zie achterkant Meeleven!**

**Emailadres :** [hans261030@gmail.com](mailto:hans261030@gmail.com)

**Onderwerp :** kerkelijk bureau