

DE
E
V
E
T
E
E
E
M



DE OPEN POORT
PROTESTANTSE GEMEENTE HARMELEN

2 nov. – 30 nov. 2018

Zondag 4 nov. 2018

De Open Poort

10.00 uur : Ds. G. Polderman
te : Kamerik

Collecte : Kerkinactie
Deurcollecte : Meeleven
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8
Crèche : Karlijn
Kerkauto : P. de Langen
tel : 441970
Koffieschenken : groep 4

Zondag 4 nov. 2018 - 10.30 uur

Vijverhof

Voorganger : G. van Woudenberg
Organist : A. van Halm
Medewerkers : groep 1

Vrijdag 2 nov. 2018 - 19.00 uur

Gaza

Voorganger : T. van der Kooij
Organist : J.M. van de Weerd
Medewerkers : groep 3

Zondag 11 nov. 2018

De Open Poort

Maaltijd van de Heer

10.00 uur : Ds. H. Brederoo

Avondmaalscollecte :
Timon
Collecte : Kerk
Deurcollecte : Kerkinactie
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8
Crèche : Wendy
Kerkauto : M. van der Zaag
tel : 689420
Koffieschenken : groep 5

Zondag 11 nov. 2018 - 10.30 uur

De Vijverhof

Voorganger : T. Eijkenaar
Organist : M.J. van de Beek
Medewerkers : groep 2

Vrijdag 9 nov. 2018 - 19.00 uur

Gaza

Voorganger : F. Nagelhout
Organist : N. van de Kooij
Medewerkers : groep 1

Zondag 18 nov. 2018

De Open Poort

10.00 uur : Ds. M. Tuski
te : Utrecht
Collecte : Diaconie
Deurcollecte : Kerk
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8
Crèche : Ellen
Kerkauto : W.van der Sluijs
tel : 443860
Koffieschenken : groep 6

Zondag 18 nov. 2018 - 10.30 uur

De Vijverhof

Voorganger : L. Noorthoek
Organist : M. Burggraaf
Medewerkers : groep 3

Vrijdag 16 nov. 2018 - 19.00 uur

Gaza

Voorganger : C. Veerhoek
Organist : M.J. van de Beek
Medewerkers : groep 6

Zondag 25 nov. 2018

De Open Poort

Laatste zondag kerkelijk jaar

10.00 uur : Ds. H. Brederoo

Collecte : Kerk
Deurcollecte : Meeleven
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8
Crèche : Aniefieke / Wim
Kerkauto : W. Hoogendoorn
tel : 06-24797808
Koffieschenken : groep 1

Zondag 25 nov. 2018 - 10.30 uur

De Vijverhof

Voorganger : Ds. A. van de Schrier
Organist : C.C. van Leeuwen
Medewerkers : groep 4

Vrijdag 23 nov. 2018 - 19.00 uur

Gaza

Voorganger : G. van Woudenberg
Organist : J.W. Hueting
Medewerkers : groep 2

BIJ DE DIENSTEN

Hetty Brederoo

Op **4 november** is ds. Gilda Polderman uit Kamerik onze voorganger.

Op **11 november** hoop ik zelf weer voor te gaan. In deze dienst vieren we de Maaltijd van de Heer. Op de woensdag daarvoor staan we stil bij Dankdag voor gewas en arbeid, maar ook in het delen van onze gaven tijdens de Maaltijd van de Heer willen we God danken voor alles wat Hij ons schenkt.

Op **18 november** gaat ds. Tuski uit Utrecht voor. Tijdens deze dienst zorgt het combo voor de muziek.

Op **25 november** is het de laatste zondag van het kerkelijke jaar. Een zondag van terugkijken en ook verder kijken. Zelf zal ik voorgaan in deze dienst, waarin we degenen gedenken die ons in het afgelopen jaar zijn overleden. Voor overleden gemeenteleden steken familieleden een kaars aan. Daarna is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken ter nagedachtenis aan anderen die gestorven zijn. We zullen ook stilstaan bij andere bijzondere kerkelijke momenten in het afgelopen jaar, zoals huwelijk, doop en belijdenis. Bijzondere momenten in het leven van gemeenteleden, die we als gemeente van Christus samen mochten beleven.

De namen die we in liefdevolle herinnering zullen noemen:

Pieter Battem Jan van den Hoeven Eiko Ottés Frans van Rooijen Benno Gerritsen Teus de With

Gemeentevergadering

Maandag 15 oktober vond in aanwezigheid van veel gemeenteleden de gemeentevergadering plaats over de toekomst van De Open Poort.

Het verslag van deze avond is voor gemeenteleden als brief in dit nummer bijgevoegd.

Daarin is het plan te lezen voor huisbezoeken die de komende maanden zullen worden afgelegd en waarop door de aanwezigen al werd ingetekend.

En voor wie er niet was/waren: Schroom niet u hiervoor aan te melden. Integendeel. Zie verslag!

Kosterstaken

We zijn nu al een klein jaar verder in het kostenloze tijdperk en kunnen constateren dat alle werkzaamheden (met vele helpende handen) naar wens verlopen.

De inkoop wordt geregeld, de schoonmaak van kerkzaal, keuken en andere ruimtes vindt met regelmaat plaats en werden de zes uitvaarten, die dit jaar al plaatsvonden verzorgd. Vooral dit laatste vraagt om zorgvuldigheid en goede communicatie in de voorbereiding en uitvoering. Mooi om dan na afloop te mogen ervaren dat de nabestaanden en uitvaartleider(s) hun dank en waardering lieten blijken.

Aandachtspunt is en blijft dat alle activiteiten op de agenda worden vermeld en ook Jan Brundel geïnformeerd wordt.

De vleugel

De prachtige en zeer kostbare (!) vleugel is eigendom van Aartjan van Pelt en we mogen echt heel blij zijn dat hij deze beschikbaar heeft gesteld voor gebruik in onze kerk.

Ik wijs er (nogmaals) op - met recht vetgedrukt ! - dat (ondanks beschermhoes) de vleugel NIET dient als “bijzettafel” om spullen op te leggen en...bij het (moeten) verplaatsen van dit instrument ALTIJD contact moet worden opgenomen met Aartjan, die hierbij dan zelf aanwezig wil zijn.

Bezinning kerkenraad

Eens per jaar blijven vergaderstukken en werkzaamheden onbesproken en maken we tijd en ruimte voor bezinning.

Dit jaar gaan we niet op pad, maar zijn in een zgn. Happy Hour te gast bij Gerrit Elings om ons uit te spreken over wat ons drijft (en ook waar onze moeite ligt) in onze taak als ambtsdragers.

Terugblik

Heel blij mogen we zijn met de Grimma-contactgroep, die voor de 12 gasten een geweldig programma had samengesteld, waarbij dit jaar maar liefst 25 gemeenteleden hebben deelgenomen aan het programma op zaterdag.

De zondag kwam het thema “toekomstmuziek” tijdens de kerkdienst en daarna goed tot zijn recht en ook deze keer onder grote belangstelling op deze Open Poort ochtend, die werd afgesloten met een maaltijd.

Dank voor al het werk dat werd verzet, ook door Ruud Sneller, die zorgde voor “rijke soepen” op de zaterdag en zondag!

Tenslotte

Er staat nog een zondag Kliederkerk op de agenda (4 november) en ook is de Wereldmaaltijd al in voorbereiding. Deze vindt plaats op woensdag 7 november.

Zo ervaren we dat we nog steeds een vitale geloofsgemeenschap zijn, waarin diverse - ook de hier niet genoemde werkgroepen en medewerkers op allerlei gebied - zich inzetten om activiteiten te willen voorbereiden en uitvoeren.

Hierbij mag toch de WED niet onvermeld blijven: dankzij hun inspanning neemt de (kerk)muziek nu meer en meer een prominente plaats in, zowel door regelmatige medewerking van de cantorij als het Combo . Ook is er al nagedacht over de invulling van de laatste zondag van het kerkelijk jaar en zijn de voorbereidingen voor de decembermaand al in gang gezet.

We zien er naar uit!

Zit u ergens mee of heeft u behoefte aan een goed gesprek?

Het pastoraal team staat voor u klaar.

Neem contact op met: Jeannette Sneller tel. 0348 446865

MEELEVEN IN LIEF EN LEED

Hetty Brederoo

We feliciteren Marc Boes en Maartje Wempe met de geboorte van hun dochter Julie Saheli, zusje voor Nathan en kleindochter voor Afke Boes. Ook bij Chris en Rianne van der Veer werd een dochter geboren: Maud Riva, zusje voor Jill en kleindochter voor Chris en Adri. Veel geluk en zegen gewenst!

Na een lange periode van elf weken opname in ziekenhuis en revalidatiecentrum is Corry v.d. Kooij weer thuis. We wensen haar en Teun alle goeds!

Anderen worden nog elders verpleegd, zijn onder behandeling of herstellende van een ingreep. Wij leven met hen mee in gebaar en gebed.

NU LAAT ONS GAAN

Hetty Brederoo

In de afgelopen zomer nam ik deel aan de studiedagen voor Liturgie en Kerkmuziek in Hoeven. Jaarlijks komt hier een groep van predikanten, organisten, dirigenten, koorzangers en andere liefhebbers van liturgie en kerkmuziek samen om te zingen, te vieren en te leren. Het thema van dit jaar was 'Nu laat ons gaan', over de wegzending en de zegen aan het einde van de kerkdienst. Een klein onderdeel van de dienst, maar toch is er veel te zeggen, en te zingen, over dit onderwerp.

Tijdens een inleidende lezing van theoloog en dichter Sytze de Vries kwam naar voren, dat de zegen tegelijk opdracht en belofte is. In de zegen wordt ons het goede toegezegd. Dat scheidt ook een verwachting. Een gezegend mens ontvangt een functie en een bestemming. De Vries vertelde ons wat de Bijbel zegt over de zegen. Samenvattend gaf hij dit als volgt weer: "De zegen is Gods bemoedigende belofte en uitdagende opdracht op kruispunten en drempelmomenten, met het oog op zijn Rijk dat komt, de voltooiing van zijn Schepping. Wij aanvaardden die opdracht/zending en vertrouwen op zijn belofte, als ook op zijn nabijheid onderweg."

De woorden die aan de zegen voorafgaan in de kerkdienst noemen we ook wel de wegzending. De voorganger kan deze zelf formuleren. Vaak wordt daarbij aangesloten bij wat er eerder in de dienst gezegd is. Niet nog eens de preek in het kort, maar wel concretisering van wat de hoorders 'mee naar huis mogen nemen'. Soms staat in die wegzending de belofte centraal: ga met God en Hij zal met je zijn. En andere keren is de wegzending meer als opdracht geformuleerd: ga en maak het waar. De deelnemers uit onze groep, waaronder veel voorgangers, kregen de opdracht een wegzending te formuleren. Het was mooi om te horen hoe iedereen dat op een andere manier deed. Zelf schreef ik: *Laten wij gaan, de wereld in, gesterkt door Gods liefde en gedragen door Zijn zegen.*

Hoe ga je als kerkganger de kerk uit? Er is altijd nog meer te zeggen en te zingen, maar de kerkdienst moet ergens afgelopen zijn. Wat je dan hebt gehoord, daar zul je het mee moeten doen. Dat mag de inspiratie zijn voor de week die komt. Je wordt ermee uit de dienst gezonden, de wereld in, waar je je verantwoordelijkheden hebt. Hopelijk draagt wat er in de kerkdienst gezegd, gezongen en gebeurd is bij aan wat we vervolgens moeten doen, sterkt het ons, voedt het ons, zet het ons aan het denken. De ontmoeting met God en met elkaar rond het Woord mag iets aan ons veranderen.

Het gevoel waarmee mensen die kerk uitgaan hangt vaak ook samen met het slotlied dat gezongen wordt. Het slotlied moet, zo zijn we het met elkaar eens, een 'lekkere meezinger' zijn. Muziek doet een beroep op onze emoties. Een vrolijk lied helpt ons om met een blij gevoel de kerk te verlaten. Onlangs sprak een gemeentelid mij aan en zei, dat hij het toen gezongen slotlied eigenlijk wel ná de zegen had willen zingen, om elkaar zo de zegen toe te zingen. Inderdaad had dat toen erg mooi gepast, maar er is nog veel meer voor te zeggen om dat te doen. De kerkdienst noemen we ook wel een viering, we hebben wat te vieren. Dat feest mag je ook zingend afsluiten. Het lied kan dan echt mee naar buiten gaan, blijft dan misschien nog wel veel meer naklinken in onze gedachten. Ik kijk terug op een inspirerende week, die mij nieuwe inzichten heeft gegeven. Wellicht zult u hiervan nog wel eens iets terug horen in de diensten. Dat slotlied na de zegen kunnen we toch zeker een keer proberen!



Frauenkirche

Ev.- Luth. Kirchgemeinde Grimma



VANUIT DE GRIMMACONTACTGROEP

Gemeentebezoek 2018

In het zonnige weekend van 28 september tot 1 oktober waren 12 gasten uit onze partnergemeente Grimma bij ons op bezoek. Eén van hen, Conny Beyer, heeft een verslag geschreven van dit gemeentebezoek.

Bericht zum Partnergemeinden-Wochenende in Harmelen

Verslag van het weekend van de partnergemeentes in Harmelen.

Dankbaar kijken wij terug op een kleurrijk en vrolijk weekend in Harmelen.

Het begon op vrijdag 28 september met een (bijna) filevrije rit. We werden in de late middag met gebak, koffie en thee ontvangen en voelden ons meteen erg op ons gemak. De avond brachten we door bij onze gastgezinnen en we genoten van de Nederlandse gastvrijheid.

De zaterdag voerde ons naar Leerdam, waar we ons in een boot op de Linge mee lieten nemen (natuurlijk met koffie en gebak) en daarna de glasblazerij bezochten. Daar konden we na de lunch bekijken, hoe er uit een klein klompje glas een grandioze vaas kan ontstaan. Bijzonder indrukwekkend was het om te zien hoe men bij deze hitte zo nauwkeurig kon samenwerken, zonder met elkaar te spreken.

Daarna volgde er een rondleiding door de stad, en wie wilde, (en er nog niet genoeg van had) kon zichzelf daarna op een kopje koffie of een ijsje trakteren.

*'s Avonds heeft Rudi *) ons met zijn overheerlijke soepen in de ruimte van de Open Poort feestelijk onthaald.*

Op zondag was er voor ons een veelzijdige en muzikale kerkdienst, waarbij enkele leden van onze cantorij uit Grimma de Harmelense zangers mochten ondersteunen. In de kindernevendienst oefenden we het jongleren en het was een genot om te zien, dat de taal daarbij al snel geen enkele rol meer speelde, en het ons lukte, elkaar ondanks onze verschillende moedertaal te verstaan.

In aansluiting op de kerkdienst wisselden we de verschillende soorten en mogelijkheden in de muziek in onze beide partnergemeenten uit. We vertelden elkaar over onze lievelingsliederen en zongen gezamenlijk Duits en Nederlands.

Na een lunch, die uit een overvloedig buffet bestond, hebben we nog wat door Harmelen gewandeld, de kerken bezichtigd en van de natuur genoten.

Ons cadeau voor de Harmelense gemeente was het spel 'Strammer Matz', dat we natuurlijk met elkaar moesten uitproberen, en waarbij we aardig bezweet raakten. Daarna rustten we uit in de huizen van onze gastgezinnen en lieten we zo het weekend aflopen.

Wij bedanken jullie voor de gastvrijheid en zien uit naar volgend jaar als wij weer gastgever mogen zijn!

**) Ruud Sneller*

Tot slot willen we graag van de gelegenheid gebruik maken om een ieder, die aan het welslagen van dit weekend heeft bijgedragen, hartelijk te danken.

We denken hierbij in het bijzonder aan de gastgezinnen, de chauffeurs op zaterdag, Ruud Sneller, die de soep maakte, John Welling, die verschillende stukken in het Duits vertaalde en als tolk

optrad bij de rondwandeling door Leerdam, ds. Hetty Brederoo voor het leiden van de Open Poortochtend en aan alle gemeenteleden, die de helpende hand boden bij de verschillende activiteiten. We waren blij dat we op zaterdag met 37 personen naar Leerdam konden gaan en dat ook velen van u op zondag bij de kerkdienst en de Open Poortochtend aanwezig waren.

Al met al, het was een bijzonder geslaagd weekend. Volgend jaar zal het 40 jaar geleden zijn, dat het eerste bezoek van een groep gemeenteleden uit Harmelen aan Grimma plaatsvond. Dat was het begin van het contact tussen onze gemeenten.

We hebben afgesproken, dat we dit jubileum bij leven en welzijn in het weekend van 4 tot 7 oktober 2019 in Grimma zullen vieren. Reserveert u deze data alvast?

Namens de Grimmacontactgroep,
Frank Nagelhout

Omzien naar elkaar!

Steun het werk van de Diaconie.

Maak uw bijdrage over op:

NL 82 INGB 0 000339111

Of van de ZWO

Maak uw bijdrage over op:

NL 16 INGB 0 000696095

Bericht vanuit de Classis Utrecht

In het vorige nummer van Meeleven hebt u kunnen lezen over de verbintenisdienst van de classispredikant, Ds. Trinetta Verhoeven.

In september zond zij haar eerste nieuwsbrief naar de kerken in de classis Utrecht met daarin een meditatie, een persoonlijk woord en enkele aandachtspunten en ook de tweede nieuwsbrief is reeds verschenen.

In de toekomst zullen we gedeelten uit de berichten van de Classispredikant in Meeleven publiceren. Het is de bedoeling dat het besef gaat groeien dat we niet een gemeente of kerk in ons eentje zijn.

Alle kerkenraadsleden ontvangen steeds de volledige nieuwsbrief. Mocht u deze brief ook graag maandelijks willen ontvangen, laat mij dat dan weten via nagel587@planet.nl of 0348 443410. Hieronder volgen enkele passages uit de twee nieuwsbrieven.

Frank Nagelhout, lid van de Classis Utrecht.

Uit de nieuwsbrief van september:

Beste mensen,

Op 1 september ben ik als uw classispredikant in de provincie Utrecht begonnen. 29 september was de verbintenisdienst in de Pauluskerk in Baarn. Ik ben blij dat verschillende collega's en gemeenten de weg naar mij al gevonden hebben. Zo ben ik al op verschillende werkgemeenschappen van predikanten uitgenodigd. Het is mijn bedoeling nog dit jaar alle werkgemeenschappen te bezoeken, zodat ik een globaal overzicht van het kerkelijk leven in de provincie krijg. Doet u een beroep op mij. Ik weet niet van alle erkgemeenschappen. De eerste maanden staan nog in het teken van kennismaken.

.....

*Met een hartelijke groet,
Ds. Trinette Verhoeven*

Uit de nieuwsbrief van oktober:

Een impressie

De eerste weken en maanden staan in het teken van ontmoeting. Ik ervaar het als heel bijzonder in wel en wee van een gemeente te mogen delen. Een belangrijk onderdeel van het werk van de classispredikant is het eenmaal per 4 jaar bezoeken van iedere gemeente. Ontmoeten blijft een belangrijk onderdeel van het werk. Er komen vragen aan de orde als: wat inspireert jullie, wat gaat goed? En wat gaat minder goed.

Welke vragen leven er? Welke rol kan de classis, de classispredikant spelen? De vergelijking met de visitatie dringt zich op. Visitatie was er ook een maal per vier jaar. Maar was het bij de visitatie al de bedoeling dat een gemeente zou ervaren dat zij er niet alleen voor staat, dat staat nu voorop: we zijn samen kerk en zoeken samen naar de basis. 'Back to basics' zegt het rapport kerk 2025. Nemen we ballast mee, die ons in de weg zit? Hoe gaan we daar dan mee om. Hoe komen we bij het hart van het gemeente zijn. Ik kom bij u langs en als u mij uit wilt nodigen is dat ook helemaal prima.

.....
Ds. Trinette Verhoeven

HERDENKING KRISTALLNACHT

Tachtig jaar geleden werd in de nacht van 9 op 10 november en nog enkele dagen daarna, in heel Duitsland een massale pogrom* tegen de Joden georganiseerd. Brandstichting, plundering, gevangenschap, gewonden, doden, en de opdracht van overheidswege dat de Joden zelf de aangerichte schade moesten vergoeden. Kristallnacht, opmaat naar de Holocaust. En zij die niet meededen? De kerken bijvoorbeeld? Er zijn, God dank, wel uitzonderingen. Veelal was 'wegkijken' aan de orde. Dat is ook het thema van deze herdenking: Wegkijken. In verband met de sabbat is de herdenking niet op 9 november maar op 10 november; van 19.00 tot 19.30 u.; bij de Joods monument aan de ingang van het Spoorwegmuseum (bij de Maliesingel) te Utrecht. Ieder is van harte welkom.

Namens Kerk & Israël
C.P. Bouman

***Pogroms** (Russ.) zijn gewelddadige buitensporigheden tegen een deel van de bevolking (vaak een minderheid of een door hetze uitgesloten bevolkingsdeel) (v.d. Red.)

Jeugdpagina de Open Poort (oktober 2018)

Datum	Activiteit	Leeftijd
Zo 14 okt	The Portal 10.00 – 11.00 uur	Middelbare school
Ma 29 okt	Schatgravertjes 18.45-20.00 uur (Trefpunt)	8 t/m 12 jaar
Zo 4 nov	Kliederkerk “Bartimeüs” 14.30 – 16.00 uur	0 t/m 8 jaar
Zo 11 nov	The Portal 10.00 – 11.00 uur	Middelbare school
Ma 12 nov	Schatgravertjes 18.45-20.00 uur (Trefpunt)	8 t/m 12 jaar
Vr 16 nov	Sirkelslag Kids 19.00 – 20.30 uur	Groep 5 t/m 8
Ma 26 nov	Schatgravertjes 18.45-20.00 uur (Trefpunt)	8 t/m 12 jaar
Zo 9 dec	The Portal 10.00 – 11.00 uur	Middelbare school
Zo 27 jan	Kliederkerk “Abraham” 14.30 – 16.00 uur	0 t/m 8 jaar
Zo 23 juni	Kliederkerk “Storm op zee” 14.30 – 16.00 uur	0 t/m 8 jaar

Aanmelden Sirkelslag kids

Ellen Verkleij

Net als vorig jaar doen we mee met Sirkelslag kids, het meest creatieve, spannendste en meest interactieve spel. We gaan met De Open Poort de strijd aan tegen honderden andere kinderen in Nederland. Doe jij mee? Als we de opdrachten het best uitvoeren winnen we de Kids beker. We beginnen op vrijdag 16 november om 19.00 uur. Alle kinderen uit de groepen 5 t/m 8 zijn van harte welkom. En neem een vriendje of vriendinnetje mee. Als je mee komt spelen, meld je dan aan via ellen.verkleij@gmail.com en noem daarbij “aanmelden Sirkelslag kids”.

Zondagmiddag 4 november om 14.30 uur, een half uur later dan vorige keer, zijn de kinderen weer welkom bij de Kliederkerk in de Open Poort. Voor de kinderen tot en met 8 jaar zijn er leuke knutsels, spelletjes, schminken, etc. Hoe zou het zijn om niets te kunnen zien? En hoe blij ben je wanneer Jezus je geneest? De blinde Bartimeüs was in ieder geval heel blij. We sluiten de middag ook blij af met drinken en iets lekker (op een speciale manier). De kinderen betalen 2 euro en de (groot)ouders zijn gratis.

Portal

Samen over bepaalde thema's nadenken en daarbij kijken wat erover in de bijbel te vinden is blijft leuk! We doen het dan ook niet door alleen het lezen bespreken van de bijbel, maar met een spel, of het maken van een opdracht.

Inmiddels hebben we er weer twee ochtenden op zitten, de één over het verschil tussen arm en rijk en hoe je met geld om kunt gaan, de ander over oorlog en geloof. En er komen dit jaar nog twee ochtenden aan met leuke onderwerpen: 11 november en 9 december.

En als je nog niet eerder geweest bent: het is naast interessant ook vooral heel gezellig, dus kom gewoon een keertje kijken hoe het is!

VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Oda van Groen

Wij kunnen wel wat hulp gebruiken zal de strekking zijn van dit stukje zijn in Meeleven.

Kopieerapparaat/Printer

In de consistorie staat een kopieerapparaat. Het apparaat staat er al geruime tijd en we zien dat de kopieën die uit dit apparaat komen niet erg goed meer zijn. Het vermoeden is dat het apparaat een keer grondig schoon gemaakt moet worden. Vandaar ook onze vraag. Is er iemand die misschien iets weet van kopieermachines die kan beoordelen of schoonmaak inderdaad de oplossing is. En dan natuurlijk ook de vraag om dit uit te voeren.

Indien iemand zich aangesproken voelt en dit voor ons kan doen, laat het dan even weten.

Samenstelling van de CvK

Het College kent al ruim 10 jaar min of meer dezelfde samenstelling en daar zijn we blij en tevreden mee. Toch ontstaat dan ook het moment dat leden gaan nadenken over zijn of haar positie in het College en dat is heel begrijpelijk. Op dit moment heeft onze penningmeester Derk Jan Adelerhof aangegeven dat hij wil gaan stoppen. Wij zijn Derk Jan voor zijn jarenlange inzet voor de Kerk zeer erkentelijk en dankbaar. Het maakt ook dat wij op zoek zijn naar een nieuwe penningmeester. Mocht u van mening zijn dat u de aangewezen persoon bent om penningmeester te worden van onze kerk laat het ons dan weten. Dan gaan wij graag met u in gesprek.

Naast de aankondiging van Derk Jan is het ook zo dat onze ouderling-kerkrentmeester Oda van Groen tijdelijk uit de roulatie is vanwege

gezondheidsredenen. In onze gebeden en onze gedachten zijn we bij Oda en wij hopen en rekenen erop dat zij spoedig weer in haar functie kan terugkeren.

Het toont echter wel aan dat het goed zou zijn indien wij een tweede ouderling-kerkrentmeester zouden hebben. Mocht u zich aangesproken voelen in deze rol en/of wilt u hier meer over weten, aarzel dan niet om een van de leden van het CvK of de kerkenraad te benaderen.

Materiele zaken

We hebben lekkage gehad bij een van onze lichtkoepels. Dik de Groot heeft de koepel vervangen waardoor de lekkage is opgelost. Daarnaast is er regelmatig een alarmmelding in een elektronica-kast. We hebben contact met de installateur om dit definitief op te lossen. Vooralsnog hangt er een briefje, wat te doen als het alarm afgaat.

Ten slotte merken we dat een van de deuren van de Kerk niet altijd afgesloten is. Een van de mogelijke oorzaken is dat het slot gebreken vertoont. Er wordt een nieuwe cylinder geplaatst om het probleem op te lossen. Mocht u de kerk als laatste verlaten, graag even checken of beide deuren goed op slot zitten. Bij voorbaat dank.

Wim Hoogendoorn is zo vriendelijk om het gras rondom de kerk te maaien. Wim bedankt voor je inzet.

Opbrengst Collecte

09 september	Avondmaal:Timon	€	94.15
	Jeugdwerk Protestantse Kerk	€	66.85
	Diaconie	€	45.40
16september	Vredesweek	€	112.80
	Kerk	€	87.55
23 september	Bloemenfonds	€	80.90
	Kerk	€	71.05
30 september	Kerk	€	151.85
	Meeleven	€	130.00
	Koffiegeld	€	64.10

HUISKRINGEN 'JONG BELEGEN'

We zijn weer gestart met kringen! Dit seizoen gaan we aan de slag met het boekje 'Vreugde als levensstijl' over de brief aan de Filippenzen. We kijken uit naar veel gezelligheid, goede gesprekken en een manier om samen gemeente te zijn.

De groep werd groot, dus inmiddels zijn we dit seizoen opgesplitst in twee kleinere groepen van 6 en 7 deelnemers. Daardoor is er ruimte genoeg voor mensen die interesse hebben om met ons mee te doen. En natuurlijk is ook iedereen welkom om een keer mee te draaien en vervolgens zelf een huisgroep te starten. Jullie weten ons vast te vinden in de kerk.

Tot ziens!

Harmelen Praise



Stichting Nieuw Hart uit Woerden organiseert samen met verschillende vrijwilligers uit Harmelen op zaterdag 24 november een avond vol zang, aanbidding en aansprekend onderwijs. Op deze avond is er ook ruimte voor getuigenissen. Het thema van de avond is: 'Tijd voor je identiteit.'

Deze avond zal worden gehouden in het gebouw van PKN De Open Poort.

U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur voor koffie of thee en om 20.00 uur zal de avond starten. Er zijn geen kosten verbonden aan deze avond, wel zal er een collecte worden gehouden.

Kijk voor meer informatie op de website: www.nieuwhart.live .
Hier kunt u zich eventueel ook aanmelden.

Van harte welkom!

Couzijn van Leeuwen, namens Nieuw Hart

Bedankt.

Tot mijn verrassing kreeg ik vorige week zondag de bloemen uit de kerk. Mijn gezondheid laat op het ogenblik te wensen over en volgende maand word ik geopereerd en hoop halverwege het voorjaar weer gezond te zijn. Door de bloemen, kaarten en gebeden voel ik mij gesterkt voor de komende tijd.
Heel hartelijk bedankt hiervoor.

Oda van Groen

VERGEET MIJ NIETJES

De bloemen waren voor:

26 augustus	Dhr. H. Kalfsbeek Mvr. C. v.d. Kooij
2 september	Koperensemble Ds. H. Brederoo Dhr. Y. Croiset
9 september	Mvr. N. Nap
16 september	Dhr. F. de Bloeme
23 september	Dhr. J. Terpstra

PRIKBORD

CANTORIJ ZOEKT LEDEN

U heeft het wellicht al gemerkt dat de cantorij bij een aantal diensten gezongen heeft. De cantorij heeft als doel om de diensten muzikaal te begeleiden. Daarbij worden nieuwe liederen samen met de gemeente gezongen, waarbij sommige afwisselend door de cantorij en de gemeente. De cantorij zingt bekende liederen meerstemmig samen met de gemeente. Daarnaast zijn er ook liederen speciaal voor de cantorij.

We kunnen nog best wat extra zangers (m/v) gebruiken. Lijkt het u leuk om te zingen, kom dan gerust een keertje kijken. We oefenen steeds twee weken voor de dienst waarin we zingen, op maandagavond van 20:00 tot ca 21:30 uur in de Open Poort. De eerstvolgende oefenavond is op maandag 12 november voor de dienst op zondag 25 november.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met Jeroen Verkleij, tel 442314 of email j.verkleij@planet.nl.

Graag tot ziens bij de cantorij.

Waarom....

Ach Heer, vergeef mijn twijfel
en mijn vele, vele vragen.
Vergeef me mijn opstandigheid
leer mij mijn lot te dragen.
Ook al begrijp ik niet waarom
mij dit moet overkomen
en ben ik bang voor wat er
in de toekomst nog zal komen.
Maak toch mijn schouders sterk genoeg
om deze last te dragen,
dan zal ik trachten u niet meer
naar het 'waarom' te vragen.

*Uit de dichtbundel: Bloem-lezing, een leven in meer dan honderd
gedichten door Lenie Terlouw- Kleijwegt. De gedichtenbundel
verkrijgbaar bij Anneke Boskma- de Zoete.*

NIEUWS OM DOOR TE GEVEN

Geef kinderen in Kenia een bijbel

In de armste regio's van Kenia kunnen veel ouders geen bijbel voor hun kind betalen. Maar kinderen hebben op school wel een bijbel nodig. Het NBG wil aan 10.000 kinderen in Kenia een eigen bijbel geven.

Een van deze armste regio's in Kenia is het gebied van de Masai. Docente Nelius werkt op een school waar veel Masai-kinderen naartoe gaan en ziet hun problemen dagelijks. 'Een eigen bijbel is heel speciaal voor de kinderen. Daarmee wordt het geloof echt iets van henzelf', aldus Nelius.

Kijk op www.bijbelgenootschap.nl/kenia voor meer informatie of het geven van een gift.

Gratis adventskalender: Het wordt licht

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met een speciale kalender voor de adventstijd. Voor iedere dag is er een bijbelvers en een kunstwerk dat daarbij past. Op de achterkant van elke pagina staat een bijbelpassage met een korte uitleg en een vraag om over na te denken.

De kalender is vanaf 27 oktober gratis te bestellen op debijbel.nl. In een aantal plaatsen is het mogelijk om de kalender ook te bestellen via een vrijwilliger van het NBG.

Workshop Inspire bible journaling

Het Nederlands Bijbelgenootschap organiseert samen met het bible journaling team van By Kris dit najaar een serie workshops Inspire

bible journaling in Bennekom, Middelburg, Drachten, Dordrecht en Best.

Tijdens de workshop ga je aan de slag met de Inspire Bible met schilderen, tekenen, inkleuren en handletteren.

Meer informatie: www.bijbelgenootschap.nl/kom-naar-workshop-inspire-bible-journaling

NBG-Bijbelquiz

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt voor de dertiende keer met een eigen bijbelquiz.

Eén van de onderdelen heeft als onderwerp: 'Met andere ogen'. Dat is het thema van de Bijbelzondag.

Ook is er een quiz voor kinderen; Bijbelbolleboos.

Het quizpakket kan aangevraagd worden bij het

Klantencontactcentrum van het NBG: info@bijbelgenootschap.nl.

Aanvragers krijgen een link toegestuurd waarmee ze het quizpakket kunnen downloaden.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

De Kringloopcommissie biedt aan:

Heeft u spullen nodig voor uzelf of voor bijvoorbeeld een kind dat op zichzelf gaat wonen, informeer dan eens bij de Kringloopcommissie. Of breng eens een bezoekje aan de schuur van Johan. U zult versteld staan wat we allemaal te koop hebben.

De Kringloopcommissie is het hele jaar bezig met het ophalen van spullen, verkoop via Marktplaats en natuurlijk tijdens de Septembermarkt. De opbrengst van de verkoop van dit alles is voor het onderhoud van de kerk.

Zoekt u iets of heeft u vragen, neem dan contact op met:

Johan Griffioen,

Haanwijk 29,

Tel: 443253 of 06-23107137

Een andere kast, een andere fiets, een andere stoel of nog iets anders.

Neem eerst contact op met de kringloopwinkel

Johan Griffioen:

Voor elk wat wils

BELANGRIJKE DATA

4 november

Kliederkerk, aanvang 14.30 uur

7 november

Wereldmaaltijd

BEREIKBAARHEID PREDIKANT

Ds. Hetty Brederoo is telefonisch bereikbaar op 743484. U kunt Hetty ook altijd per e-mail bereiken op predikant@deopenpoortharmelen.nl.

Wanneer er zich persoonlijke omstandigheden voordoen waarvan u het prettig vindt dat de predikant ervan op de hoogte is, of wanneer u graag eens bezoek van de predikant wilt, aarzelt u dan niet om contact met Hetty op te nemen!

Jaarlijks vragen wij een vaste bijdrage voor afdrachten aan de centrale PKN-organisaties. U heeft hiervoor een brief ontvangen.

Heeft u uw bijdrage (€30,- per lid) al voldaan

Nee.... Doe het dan nu.

Maak uw bijdrage over op rekeningnummer:

NL 61 INGB 0 000363157



VAN DE REDACTIE

De lay-out van dit nummer was in handen van Kees van Kesteren
Kopij voor het volgende nummer inleveren **20 nov. tot 19.00 uur.**

Kopij inleveren op DINSDAG !!!

E-mailadres: redactie@deopenpoortharmelen.nl

Of in de brievenbus van Wil Schouten, **Oudeland 110**

Jaargang	Nr	Inleveren	Verschijnt
52	11	20 nov.	30 nov.
52	12	11 dec.	21 dec.

Meeleven voor belangstellenden

€ 20,- per jaar door overmaking van het bedrag op:
NL61INGB 0000363157 t.g.v. Ger. Kerk Harmelen
met vermelding van gastlezer Meeleven.

Een bericht van het kerkelijk bureau

Een verhuizing, een huwelijk, de geboorte of het overlijden van een gemeentelid. Dit alles moet ook verwerkt worden in de kerkledenadministratie. Om dit goed op orde te kunnen houden, stelt het kerkelijk bureau het heel erg op prijs als u deze mutaties door wilt geven.

Adres: Hans den Braber, zie achterkant Meeleven!

Emailadres : hans261030@gmail.com

Onderwerp : kerkelijk bureau