

DE
E
V
E
T
E
E
E
E
E
E



DE OPEN POORT
PROTESTANTSE GEMEENTE HARMELEN

Zondag 30 sept. 2018

De Open Poort

10.00 uur : Ds. H. Brederoo

Collecte : Kerk

Deurcollecte : Meeleven

Kindernevendienst : groep 1 t/m 8

Crèche : Annefieke / Wim

Kerkauto : J. Brundel

tel : 06-82680882

Koffieschenken : groep 5

Zondag 7 okt. 2018

De Open Poort

10.00 uur : Ds. B.M.H. van Drongelen
te : Delft

Collecte : Kerken Israël

Deurcollecte : Kerk

Kindernevendienst : groep 1 t/m 8

Crèche : Karlijn

Kerkauto : C. de Heer

tel : 442069

Koffieschenken : groep 6

Zondag 30 sept. 2018 - 10.30 uur

Vijverhof

Voorganger : Ds. F.A.J. Heikoop

Organist : M.J. van de Beek

Medewerkers : groep 2

Zondag 7 okt. 2018 - 10.30 uur

De Vijverhof

Voorganger : Chr. Van der Veer

Organist : M. Burggraaf

Medewerkers : groep 3

Vrijdag 28 sept. 2018 - 19.00 uur

Gaza

Voorganger : T. Mackloet

Organist : J.M. van de Weerd

Medewerkers : groep 2

Vrijdag 5 okt. 2018 - 19.00 uur

Gaza / Heilig Avondmaal

Voorganger : Ds. H. Brederoo

Organist : G. Lekkerkerker

Medewerkers : groep 7

Zondag 14 okt. 2018

De Open Poort

10.00 uur : Ds. H. Brederoo

Collecte : Kerkinactie

Deurcollecte : Grimma

Kindernevendienst : groep 1 t/m 8

Crèche : Wendy

Kerkauto : C. van Leeuwen

tel : 444843

Koffieschenken : groep 1

Zondag 14 okt. 2018 - 10.30 uur

De Vijverhof

Voorganger : T. Mackloet

Organist : D.H. Sloof

Medewerkers : groep 4

Vrijdag 12 okt. 2018 - 19.00 uur

Gaza

Voorganger : G. van Woudenberg

Organist : N. van de Kooij

Medewerkers : groep 4

Zondag 21 okt. 2018

De Open Poort

10.00 uur : Ds. E.J. van Katwijk

te : Nederhorst den Berg

Collecte : Onderhoudsfonds

Deurcollecte : Diaconie

Kindernevendienst : groep 1 t/m 8

Crèche : Ellen

Kerkauto : H. den Braber

tel : 441788

Koffieschenken : groep 2

Zondag 21 okt. 2018 - 10.30 uur

De Vijverhof

Voorganger : J. van Woudenberg

Organist : M. de Gier

Medewerkers : groep 5

Vrijdag 19 okt. 2018 - 19.00 uur

Gaza

Voorganger : R. Sneller

Organist : M.J. van de Beek

Medewerkers : groep 5

Zondag 28 okt. 2018

De Open Poort

10.00 uur : M. Brederoo

Collecte : Bloemenfonds

Deurcollecte : Hervormingsdag

Kindernevendienst : groep 1 t/m 8

Crèche : Annefieke /Wim

Kerkauto : A. Kroes

tel : 443660

Koffieschenken : groep 3

Zondag 28 okt 2018 - 10.30 uur

Vijverhof

Voorganger : H. Mackloet

Organist : W.M. Benders

Medewerkers : groep 6

Vrijdag 26 okt. 2018 - 19.00 uur

Gaza

Voorganger : H.C. van Eijk

Organist : J.W. Hueting

Medewerkers : groep 8

BIJ DE DIENSTEN

Hetty Brederoo

Op **7 oktober** is ds. Van Drongelen uit Delft onze voorganger.

Op **14 oktober** hoop ik zelf weer voor te gaan. In deze dienst werkt de cantorij mee. Ook is er de tweede keer *the Portal* van dit seizoen, waarbij middelbare scholieren in een eigen ruimte in gesprek gaan over een boeiend onderwerp.

Op **21 oktober** is de vorige predikant van onze gemeente, Evert-Jan van Katwijk, weer even terug.

Op **28 oktober** zal Martin Brederoo voorgaan. Deze zondag is Bijbelzondag, een feestelijke dag om eens extra stil te staan bij de Bijbel. Bijbelzondag heeft dit jaar het thema 'Met andere ogen'. We willen mensen uitnodigen op Bijbelzondag eens op een andere manier naar de Bijbel te kijken. In een bijbelverhaal zit namelijk meer dan je op het eerste gezicht ziet. Deze zondag behandelen we het bekende verhaal van Bartimeüs (Marcus 10: 46-52). De muziek wordt verzorgd door het combo.

Bevestiging en bedanken

Zondag 16 september mocht Jan Brundel bevestigd worden als diaken. Dankbaar zijn we dat Jan dit ambt op zich wil nemen en heel fijn dat de diakenen nu ook als kwartet hun mooie en zo belangrijke werk kunnen voortzetten.

Woorden van oprechte dank waren er voor Mia van der Sluijs, Nita Immel en Gerard Croiset.

Gerard moest – na een zeer ingrijpende hartoperatie, die hem dwingt zuiniger met zijn energie om te gaan - al eerder dit jaar zijn taak neerleggen. Heel blij mogen we zijn dat hij op de achtergrond (een plaats waar hij zich thuisvoelt) nog ondersteunend werk verricht in het CvK.

De overeenkomst tussen Nita en Mia is dat zij beiden sinds resp. 1995 en 1998 elk drie keer deel uitmaakten van de kerkenraad; beiden waren ooit jeugdouderling en scriba (Nita 2 periodes) en Mia heeft ook een periode het scribaat verzorgd; heel fijn dat zij dit veelomvattende werk toen samen konden doen met Greet den Braber en Tanja Adelerhof.

We zijn ze veel dank verschuldigd en...zullen ze missen, maar vanzelfsprekend is er ALLE begrip om nu stokjes door te geven. Het scribaat wordt nu verzorgd door Marcel den Hartog, die het laatste jaar goed werd ingewerkt door Nita.

Nog steeds is er nu de vacature voor een (tweede) ouderling kerkrentmeester en heel blij zijn we dat Oda van Groen, die formeel ook dit jaar aftredend was, haar termijn vooralsnog nog met 1 jaar wil verlengen.

Een heel bijzondere plaats in de kerkenraad (en het moderamen) werd ingenomen door Jan van den Hoeven.

Zijn overlijden liet een lege plaats achter. Voor zijn grote passie: de toekomst van ons kerkgebouw heeft hij zich met hart en ziel ingezet. Ook dit heeft hij moeten loslaten.

Met verdriet, maar ook in dankbaarheid hebben we hem met een moment van stilte herdacht.

Startzondag

Evenals vorig jaar vond de openluchtdienst plaats onder een strakblauwe hemel. Een stukje hemel op aarde werd met name beleefd op het moment dat we verbondenheid mochten ervaren door het voorbeeld van de mimespelers te volgen die hand-in-hand afsloten en wij allen opstonden en dit gebaar volgden. Het elkaar zo vasthouden mag hopelijk ook in overdrachtelijke zin bewaarheid worden als wij **als gemeente de zorg delen over.....**

...De toekomst van ons kerkgebouw

U heeft nu allen een brief ontvangen met de uitnodiging voor een gemeentevergadering op maandag 15 oktober. We hopen van ganser harte dat u/jij gehoor geeft aan deze uitnodiging. Deze avond is de start van het traject om SAMEN na te denken en u te gaan uitspreken over onze toekomst als gemeente, als dit om een andere locatie gaat vragen.

Jaarplannen

Onlangs werd door de kerkenraad het jaarplan 2018-2019 opgesteld. Dit werd als leidraad toegestuurd naar de diverse commissies met de vraag om hun plannen daarop af te stemmen om deze vervolgens tijdens het commissieoverleg (met het Breed Moderamen) in oktober te bespreken.

Tenslotte

In dit nog prille nieuwe seizoen werd er al heel veel vergaderd en geregeld en wachten ons nog vele overlegmomenten. Heel goed is het, om al het regel eens even los te laten en we al een moment hebben vastgesteld om als kerkenraad in een zgn. “happy hour” stil te staan en ons te bezinnen op wat ons drijft, moeite geeft of juist mag inspireren in ons ambt als lid van de kerkenraad. Mooi als we dit kunnen uitspreken en delen, in de hoop en verwachting dat bij het thema “toekomstmuziek” niet de *mineur*, maar de *majeur* en het *crescendo* de boventoon mag voeren: ons Kracht geeft voor het heden en de toekomst.

Heeft u uw vaste vrijwillige bijdrage al over gemaakt naar de Kerk?

Nee.... Doe het dan nu.

*Maak uw bijdrage over op rekeningnummer:
NL 61 INGB 0 000363157*

Zit u ergens mee of heeft u behoefte aan een goed gesprek?

Het pastoraal team staat voor u klaar.

Neem contact op met: Jeannette Sneller tel. 0348 446865

Verbonden als gemeente van Christus leven wij met elkaar mee in tijden van lief en leed.

Coby Gerritsen verblijft al enige tijd in Zeist. Op dit moment is zij op een afdeling voor geriatrische psychiatrie van Altrecht, waar men een diagnose hoopt te stellen en duidelijkheid hoopt te krijgen over het vervolg voor Coby. Wij wensen haar, maar natuurlijk ook haar dochters veel sterkte in deze situatie.

Corry v.d. Kooij is, na een lang verblijf in het Antoniusziekenhuis nu naar De Parkgraaf in Utrecht verhuisd. In dit revalidatiecentrum zal zij hopelijk verder opknappen en zal er ook meer duidelijk worden over hoe het verder zal gaan. Voor Corry, Teun en wie verder om hen heen staan veel kracht gewenst!

Bij Annemarie van der Landen werd borstkanker geconstateerd. Zij krijgt chemokuren. Wij denken aan haar en aan wie haar lief zijn. Aan dezen mensen en aan anderen die met ziekte te maken hebben, zelf of van een naaste, denken wij. Onze gebeden mogen hen tot steun zijn.

Op zaterdag 1 september hadden we als gezamenlijke diaconieën van de 3 kerken in Harmelen een kraam op de septembermarkt om aandacht te vragen voor het werk van het Leger des Heils. De opbrengst van de collecte op de markt bedroeg al ruim € 438,50. Samen met de opbrengst van de collecte tijdens onze openluchtdienst van € 169,78 maakt dat een prachtig bedrag van € 608,28. En daar komt de opbrengst van de rondgaande collecten in de andere 2 kerken nog bij. Zodra deze collecten geteld zijn, hoort u van ons wat het eindbedrag is.

Na de Open Luchtdienst van 2 september heeft u enthousiast gereageerd op de vraag aan welke doelen wij het komende jaar de Diaconie- en ZWO-gelden zullen besteden. Er zijn veel mooie projecten genoemd. Eind september in de vergadering van de Diaconie zullen wij hier naar kijken. Wij zullen u na de vergadering hier zeker verder over informeren.

Op de Dankdag voor Gewas en Arbeid, dit jaar op woensdag **7 november**, zal ook weer de **Wereldmaaltijd** plaatsvinden. Ook dit jaar wil Henk Vink weer voor ons koken. De opbrengst van deze maaltijd is bestemd voor een project van Kerk in Actie in Colombia waarbij bende-jongeren worden opgeleid tot topkok. Hiermee krijgen deze kwetsbare jongeren de kans van hun leven om uit de criminaliteit te blijven. Noteert u deze datum vast in uw agenda?

In de hal van de kerk liggen de aanmeldformulieren voor de **actie Schoen-Doen en actie Jas**. Deze acties zijn bedoeld voor mensen met kinderen in de leeftijd van 4 – 16 jaar. Met deze actie van de gezamenlijke diaconieën proberen we de mensen die van een minimum inkomen moeten rondkomen te helpen met een gift om deze dure winteraankopen te kunnen bekostigen. In de hal van de kerk kunt u de aanmeldformulieren van deze acties vinden. Maar

natuurlijk kunt u ook altijd een van de leden van de Diaconie benaderen als u een gezin kent dat dit extraatje goed kan gebruiken.

De collecten

Op **30 september** is de *rondgaande* collecte voor de Kerk. De *deur*collecte is bestemd voor ons kerkblad Meeleven.

Op **7 oktober** is het Israëlzondag: de zondag waarop de kerk stil staat bij haar diepe verbondenheid en verwevenheid met het Joodse volk. In de *rondgaande* collecte willen we daarom collecteren voor het werk van Kerk en Israël. Met de opbrengst wordt het werk van Kerk en Israël gesteund. Kerk en Israël wil mensen in de kerk bij de joodse wortels van hun geloof brengen en het gesprek tussen Joden en christenen bevorderen. In Nederland worden predikanten en gemeenten toegerust op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël wordt bijvoorbeeld het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap, gesteund.

De *deur*collecte is voor de Kerk.

Zondag **14 oktober** is de *rondgaande* collecte bestemd voor het project van het Werelddiaconaat: Leven van vis en ecotoerisme in Nepal.

De grond in bergachtig Nepal levert maar voor 6 tot 8 maanden voedsel per jaar op. Daarom is 35% van de kinderen onder de 5 jaar chronisch ondervoed. Samen met een lokale organisatie helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te verbeteren door visteelt en ecotoerisme te stimuleren. Met deze collecte ondersteunt u dit vernieuwende project.

Bij de *deur* collecteren we vandaag om de onkosten van het gemeentecontact met Grimma te bekostigen.

Op zondag **21 oktober** is de *rondgaande* collecte voor het Onderhoudsfonds van onze kerk. De *deur*collecte is voor de Diaconie.

Zondag **28 oktober**. De *rondgaande* collecte is bestemd voor het Bloemenfonds van onze kerk. De opbrengst van de *deur*collecte op deze Hervormingsdag wordt gebruikt om de vrijwilligers van 8 lokale kerken in Oekraïne te steunen die zoek en naar vernieuwing en sociale initiatieven opzetten.

Wie B zegt moet C zeggen: het combo in oprichting.

Arjen van de Wetering

Enige tijd geleden heb ik een oude hobby weer opgepakt; na meer dan twintig jaar heb ik m'n Washburn G-10V elektrische gitaar weer eens uit de koffer gehaald. En dat was toch wel weer erg leuk, ondanks de zere vingers en kramp in de armen aan het begin. En alsof het zo moest zijn, rond die tijd vroeg Annefieke Nagelhout mij namens de Werkgroep Eredienst of ik wilde helpen om af en toe een combo in de kerk te laten spelen. Ik was gelijk enthousiast want dat wil ik al jaren. Ik denk dat het belangrijk is dat een kerkdienst naast uitleg ook inspiratie biedt. Muziek speelt bij die inspiratie een belangrijke rol, maar is tegelijkertijd ook erg persoonlijk. Afwisseling is daarom belangrijk. Zo wordt de één geraakt door een psalm op het orgel en komt de ander in contact met God door het meezingen met een lekker spelende band.

Omdat je soms keuzes moet maken heb ik afscheid genomen van het Beamerteam. Wel met een zekere spijt, want ik heb dat toch 7 jaar gedaan; eerst als mede-oprichter en coördinator, later als "gewone" beamist. Samen met Annefieke richt ik me nu op de organisatie van een Combo. Van B naar C, om zo maar te zeggen. Het lukte om een vaste kern muzikanten en zangeressen enthousiast te krijgen en zo zijn we begonnen. Ondertussen hebben we twee keer met veel plezier in een ochtenddienst gespeeld, en de bedoeling is dat we dat maandelijks gaan doen.

Het begint af en toe al best lekker te klinken maar we zijn nog niet tevreden. We moeten nog beter op elkaar ingespeeld raken, nog sleutelen aan de keuze en muzikale invulling van de liederen, het volume en balans is nog niet naar onze zin en de bekendheid van de nummers bij onze gemeenteleden is ook nog een punt van aandacht. Dit alles moet langzaam groeien en dat gaat vast lukken. Laten we het wat tijd geven.

We horen uiteraard ook graag wat u ervan vindt; wat u mooi vindt, wat we vaker mogen doen, ook wat beter kan, nieuwe ideeën, etc. Want we doen het voor ons allemaal.

En oh ja, het beamerteam heeft nu een extra vacature. Ik meld het maar even ... ;-)

Tot bij de volgende combo-dienst,
Arjen

Jaarlijks vragen wij een vaste bijdrage voor afdrachten aan de centrale PKN-organisaties. U heeft hiervoor een brief ontvangen.

Heeft u uw bijdrage (€30,- per lid) al voldaan

Nee.... Doe het dan nu.

Maak uw bijdrage over op rekeningnummer:

NL 61 INGB 0 000363157



Frauenkirche

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Grimma



VANUIT DE GRIMMACONTACTGROEP

Gemeentebezoek 2018

Vrijdag 28 september mogen we om ± 17.00u. 12 gemeenteleden uit onze Partnergemeente Grimma begroeten. We ontvangen ze in de Open Poort met koffie/thee en cake. Daarna gaan ze naar de gastadressen.

De gasten zijn: Pfarrer (Ds.) Tosten Merkel en zijn vrouw Astrid, Christel Fritzsche, Albrecht en Ruth Günther, Gottfried en Ursula Morsch, Karl en Maria Gey, Conny Beyer, Gemeindepädagogin (jeugdwerker), Catharina Beyer, Tino Schaffranek

Hier volgt nog een keer het programma van het weekend.

Zaterdag 29 september

- **Uitgaansdag - Dagje Leerdam** met rondvaart over de Linge, een lunch, bezoek aan de Glasblazerij, stadswandeling en vrije tijd.
Vertrek om 08.45 uur vanaf de Open Poort.
- **18.00 uur – Avondmaaltijd in de Open poort**

Zondag 30 september

- 10.00 uur: **Kerkdienst** m.m.v. de cantorij en onze gasten.

- Na de dienst **koffie drinken**.
- ± 11.45 uur: **Open Poortochtend 'Toekomstmuziek'** (zie bericht elders in dit nummer van Meeleven).
- Deze bijeenkomst wordt afgesloten met **een lunch**.
Brengt u ook iets mee voor deze maaltijd?
- Na de lunch is er een **dorpswandeling** voor de liefhebbers.

Maandag 1 oktober

- 09.00 uur: Afscheid en vertrek bij de Open Poort.

Wij hopen op gezellige en inspirerende dagen en we nodigen u van harte uit om bij één of meer activiteiten aanwezig te zijn!

Omzien naar elkaar!

Steun het werk van de Diaconie.

Maak uw bijdrage over op:

NL 82 INGB 0 000339111

Of van de ZWO

Maak uw bijdrage over op:

NL 16 INGB 0 000696095

UITNODIGING
voor de
'OPEN POORT' OCHTEND
op zondag 30 SEPTEMBER 2018
in de Open Poort,
aanvang: ± 11.45 uur (na de kerkdienst)

'TOEKOMSTMUZIEK'
Ons jaarthema

Twaalf gemeenteleden uit Grimma zijn dan onze speciale gasten.

In de toekomst krijgen een combo en een cantorij steeds meer vorm in de kerkdiensten in de Open Poort.

Enkele gemeenteleden uit Grimma en uit Harmelen zullen vertellen welke plaats muziek inneemt in hun geloofsbeleving en wat voor soort muziek daarin belangrijk is.

Wij zullen ook samen zingen en evt. naar muziek luisteren.

Als u in het bezit bent van het Nieuwe Liedboek, wilt u dat dan meenemen?

Afsluitend is er een maaltijd. Wij vragen u om één of meer gerechten mee te nemen. Wij denken aan een hartige taart, hartige hapjes, een salade o.i.d.

Bericht vanuit de nieuwe Classis Utrecht

Sinds 1 mei jl. zijn alle classes in Utrecht opgegaan in de nieuwe Classis Utrecht. Zoals al eerder gemeld is, werd 6 juni j. l een classispredikant benoemd.

Graag geef ik u het volgende bericht door.

Uitnodiging

Op zaterdag 29 september 2018 zal

ds. W.T.V. (Trinette) Verhoeven

als classispredikant worden verbonden aan de classis Utrecht.

De dienst voor de verbintenis en intrede vindt plaats om 14.30 uur in de Pauluskerk op de Brink te Baarn; voorgangers in deze dienst zijn ds. Martin van Dam en ds. Trinette Verhoeven.

Een ieder is van harte uitgenodigd voor het bijwonen van deze dienst.

Na afloop is er onder het genot van een kopje koffie/thee gelegenheid om ds. Trinette Verhoeven te feliciteren en nader met haar kennis te maken

Frank Nagelhout, lid van de Classis Utrecht.

Jeugdpagina de Open Poort (oktober 2018)

Datum	Activiteit	Leeftijd
Zo 14 okt	The Portal 10.00 – 11.00 uur	Middelbare school
Zo 4 nov	Kliederkerk “Bartimeüs” 14.30 – 16.00 uur	0 t/m 10 jaar
Zo 11 nov	The Portal 10.00 – 11.00 uur	Middelbare school
Vr 16 nov	Sirkelslag Kids 19.00 – 20.30 uur	Groep 5 t/m 8
Zo 9 dec	The Portal 10.00 – 11.00 uur	Middelbare school
Zo 27 jan	Kliederkerk “Abraham” 14.30 – 16.00 uur	0 t/m 10 jaar
Zo 23 juni	Kliederkerk “Storm op zee” 14.30 – 16.00 uur	0 t/m 10 jaar

Kliederkerk

Ellen Verkleij

Het nieuwe seizoen is weer begonnen en ook de Kliederkerk begint weer. In november gaan we aan de slag met de blinde Bartimeüs. Voor de kinderen t/m 10 jaar worden leuke knutsels, spelletjes en andere activiteiten georganiseerd. En natuurlijk is het de bedoeling dat de (groot)ouders weer meehelpen en meespelen met de kinderen. De kosten zijn 2 euro per kind. En na afloop drinken we limonade, koffie en thee met elkaar, terwijl we de foto's van deze gezellige middag bekijken op het grote beamer scherm voorin de kerk.

Sirkelslag kids

Ellen Verkleij

Sirkelslag kids, het meest creatieve, spannendste en meest interactieve spel. We gaan met De Open Poort de strijd aan tegen honderden andere kinderen in Nederland. Doe jij mee? Als we de opdrachten het best uitvoeren winnen we de Kids beker. We beginnen op vrijdag 16 november om 19.00 uur. Alle kinderen uit de groepen 5 t/m 8 zijn van harte welkom. En jullie mogen natuurlijk

een vriendje of vriendinnetje meenemen. Als je je al wilt aanmelden, dan kan dat via ellen.verkleij@gmail.com en noem daarbij “aanmelden Sirkelslag”.

BEDANKJE

Geachte lezers,

Nu mijn man is overleden, wil ik van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken voor alle steun, kaartjes en auto ritjes naar het ziekenhuis en revalidatiecentrum.

Deze steun heeft mij erg goed gedaan, en mij veel kracht gegeven in tijden dat het niet goed ging met mijn man.

Een kaartje, een telefoontje, het lijken de kleine dingen, maar ze zijn zo waardevol voor me geweest!

Nogmaals iedereen bedankt hiervoor.

Met vriendelijke groet,

Pé de With – van Sandwijk

VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ria de Heer

Opbrengst Collecte

12 augustus	KerkinActie: Zomerzending	€	105.09
	Jeugdwerk	€	73.85
19 augustus	Diaconie	€	80.40
	Kerktelefoon	€	64.20
26 augustus	Meeleven	€	84.35
	Kerk	€	71.65
02 september	Actiedoel 3 kerken	€	169.78
	Kerk – onkosten voor de dienst	€	134.05
	Koffiegeld	€	149.60

NIEUWS VAN HET KERKELIJK BUREAU

Hans den Braber

Ingekomen:

De heer H.P. de Boer en mevrouw M. de Boer-Smit en hun dochter Nadine de Boer, Dammolen 11, 3481 AK Harmelen

Vertrokken:

Anne Mast en Anja Mast-de Kruijf, Harmelerwaard 4, 3481 LB Harmelen

Naar: Formerumer Hoofdweg 4, 8894 LD Formerum

Ingekomen:

De heer C.J. Nolles, Dorpsstraat 154C, 3481 ER Harmelen

Verhuisd:

Manon Gerritsen, Korenmolen 30, 3481 AV Harmelen

Naar: Prinsenhof 21, 3481 HB Harmelen

PRIKBORD

Medeleven

Wanneer de kist net is gezakt
en 't laatste afscheidswoord gesproken
als iedereen het graf of crematorium verlaat,
wordt er vaak, onderweg naar huis,
over degene die zojuist is overleden
en over hem of haar die achterbleef gepraat.
Zij gingen heen na veel beloftes
en vele blijken van hun medeleven.
Ze wilden graag een steun zijn en een toeverlaat
maar na verloop van tijd gaat 't leven toch
z'n vanzelfsprekende en doodgewone gang weer,
want ach, je weet nu eenmaal hoe of zoiets gaat.
Maar voor hen die toen achterbleven zal het leven
voortaan niet meer zo gewoon en vanzelfsprekend zijn.
Zij missen nu niet slechts degene die is overleden
maar ook de levenden: de vrienden en bekenden...
en dat doet pijn.....
Ach, 't is niet als verwijt bedoeld,
al zal 't misschien die indruk geven.
Maar 't zou zo fijn zijn als men later ook
zo nu en dan eens blijk gaf van wat medeleven.

*Uit de dichtbundel: Bloem-lezing, een leven in meer dan honderd
gedichten door Lenie Terlouw- Kleijwegt. De gedichtenbundel
verkrijgbaar bij Anneke Boskma- de Zoete.*

NIEUWS OM DOOR TE GEVEN

Bijbelzondag 2018: 'Met andere ogen'

Zondag 28 oktober is het Bijbelzondag. Dan vieren honderden kerken in Nederland en Vlaanderen de kracht van bijbelverhalen. Voorop staat de dankbaarheid dat de Bijbel hier vrijuit en in begrijpelijke taal beschikbaar is. Het thema van Bijbelzondag 2018 is 'Met andere ogen'. Dit komt uit het verhaal van de genezing van Bartimeüs uit Marcus 10. Het NBG stelt gratis materiaal beschikbaar om Bijbelzondag tot een feestelijke dag te maken voor jong en oud. Alle materialen zijn kosteloos te verkrijgen via bijbelgenootschap.nl/bijbelzondag.

De Bijbel in het Boerjatisch voor Rusland

In Boerjatië, een republiek in het oosten van Rusland, bestaat er tot op de dag van vandaag geen volledige bijbel in het Boerjatisch. Wel werkt een klein team al lange tijd onafgebroken aan de vertaling van de Bijbel.

Het Nederlands Bijbelgenootschap wil de 500.000 sprekers van het Boerjatisch graag helpen een volledige bijbel in hun eigen taal te krijgen. Voor meer informatie kijk op bijbelgenootschap.nl/boerjatie. Daar kunt u ook het project financieel steunen.

Samenleesbijbel Junior

Onlangs verscheen de 'Samenleesbijbel Junior', een bijbel om met kinderen van 4-7 jaar te lezen. Deze bijbel met 30 bijbelverhalen is een initiatief van het NBG in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland.

De *Samenleesbijbel Junior* blijft dicht bij de Bijbel en sluit aan bij de verschillende leervoorkeuren van kinderen. Ouders en kinderen maken in 30 stappen een ontdekkingsreis door de Bijbel.

De Samenleesbijbel Junior kost € 19,95 en is verkrijgbaar in de webshop van het Nederlands Bijbelgenootschap en in de boekhandel.

'Prentenbijbel' van Marijke ten Cate viert jubileum

De 'Prentenbijbel' met tekeningen van Marijke ten Cate bestaat 10 jaar. Van de Prentenbijbel zijn sinds de verschijning 40.000 exemplaren verkocht. Op de gedetailleerde tekeningen is veel te ontdekken van het

10-jarig jubileum publiceert het NBG een gesigineerde jubileumeditie met kwartet.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

De Kringloopcommissie biedt aan:

Heeft u spullen nodig voor uzelf of voor bijvoorbeeld een kind dat op zichzelf gaat wonen, informeer dan eens bij de Kringloopcommissie. Of breng eens een bezoekje aan de schuur van Johan. U zult versteld staan wat we allemaal te koop hebben.

De Kringloopcommissie is het hele jaar bezig met het ophalen van spullen, verkoop via Marktplaats en natuurlijk tijdens de Septembermarkt. De opbrengst van de verkoop van dit alles is voor het onderhoud van de kerk.

Zoekt u iets of heeft u vragen, neem dan contact op met:

Johan Griffioen,

Haanwijk 29,

Tel: 443253 of 06-23107137

De werken der barmhartigheid

Uitgaande van Mattheüs 25 is in de christelijke traditie het spreken over de zeven werken der barmhartigheid opgekomen: de hongerigen voeden, de dorstigen laven, de vreemdelingen huisvesten, de naakten kleden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken. In de 12^e eeuw is daar het begraven van de doden aan toegevoegd (7 is een mooier aantal dan 6) mede op grond van het boek Tobit.

Sommige christenen denken dat dit een nieuwe gedachte was van Jezus, maar zoals vrijwel alles in het NT wortelt dit in de Joodse traditie.

Zo wordt in een midrasj bij Psalm 118: 19 ('Ontsluit voor mij de poorten der gerechtigheid, ik zal daardoor binnengaan, ik zal de Eeuwige loven.') gevraagd: De poorten der gerechtigheid. Zijn er dan meer poorten? Ja, bij het oordeel zullen de engelen de mensen vragen: 'Aan welk gebod heb jij je vooral gehouden?' Als hij zegt: 'Ik heb de hongerigen gevoed', dan wijzen ze hem: 'Kijk, dat is de poort voor hen die hongerigen voeden, ga in'. Als hij zegt: 'Ik heb de dorstigen gelaafd', dan wijzen ze hem: 'Kijk, dat is de poort voor hen die dorstigen laven, ga in'.

Evenzo voor hen die de naakten kleden, de wezen opnamen, barmhartigheid bewezen of zich op een ander gebod concentreerden.

En David zegt hier – in Psalm 118 – 'Ik heb alle geboden gehouden, laten alle poorten der gerechtigheid voor mij opengaan'.

In een andere midrasj (bSot 14a) horen we:

Hoe kun je nu achter de Eeuwige je God aanwandelen (Dt 13,5)? HIJ is immers een verterend vuur. Maar het betekent: doe als HIJ. HIJ heeft Adam en zijn vrouw gekleed (Gn 3,21), daarom moeten ook

jullie de naakten kleden. De Heilige-geprezen-zij-HIJ heeft de zieken bezocht (Abraham, Gn 18,1), daarom moeten ook jullie de zieken bezoeken. HIJ heeft de rouwenden getroost, zoals geschreven staat: 'En het geschiedde na de dood van Abraham, dat God Izaak zegende' (Gn 25,11), daarom moeten ook jullie de rouwenden troost bieden. HIJ heeft de doden begraven (Mozes, Dt 34,6), daarom moeten ook jullie de doden begraven.

Deuteronomium 13,5 spreekt in zesvoud: de Eeuwige volgen en vrezen, de geboden doen en horen, dienen en aankleven. Dat is liefhebben met hart en ziel, en dat wordt heel concreet, bijvoorbeeld in de werken der barmhartigheid.

Wybrand Ganzevoort

© Classicale Werkgroep Kerk en Israël Utrecht

U: www.groep-ken.net

Een andere kast, een andere fiets, een andere stoel of nog iets anders.

Neem eerst contact op met de kringloopwinkel

Johan Griffioen:

Voor elk wat wils

BELANGRIJKE DATA

28 september tot 1 oktober	Gemeentebezoek uit Grimma
30 september	'Open Poort' ochtend, na de kerkdienst
26 tot 28 oktober	Inspiratiefestival
7 november	Wereldmaaltijd

BEREIKBAARHEID PREDIKANT

Ds. Hetty Brederoo is telefonisch bereikbaar op 743484. U kunt Hetty ook altijd per e-mail bereiken op predikant@deopenpoortharmelen.nl.

Wanneer er zich persoonlijke omstandigheden voordoen waarvan u het prettig vindt dat de predikant ervan op de hoogte is, of wanneer u graag eens bezoek van de predikant wilt, aarzelt u dan niet om contact met Hetty op te nemen!



VAN DE REDACTIE

De lay-out van dit nummer was in handen van Kees van Kesteren
Kopij voor het volgende nummer inleveren **23 okt. tot 19.00 uur.**

Kopij inleveren op DINSDAG !!!

E-mailadres: redactie@deopenpoortharmelen.nl

Of in de brievenbus van Wil Schouten, **Oudeland 110**

Jaargang	Nr	Inleveren	Verschijnt
52	10	23 okt.	2 nov.
52	11	20 nov.	30 nov.
52	12	11 dec.	21 dec.

Meeleven voor belangstellenden

€ 20,- per jaar door overmaking van het bedrag op:
NL61INGB 0000363157 t.g.v. Ger. Kerk Harmelen
met vermelding van gastlezer Meeleven.

Een bericht van het kerkelijk bureau

Een verhuizing, een huwelijk, de geboorte of het overlijden van een gemeentelid. Dit alles moet ook verwerkt worden in de kerkledenadministratie. Om dit goed op orde te kunnen houden, stelt het kerkelijk bureau het heel erg op prijs als u deze mutaties door wilt geven.

Adres: Hans den Braber, zie achterkant Meeleven!

Emailadres : hans261030@gmail.com

Onderwerp : kerkelijk bureau