



**Zondag 17 juni 2018**

**De Open Poort**

10.00 uur : Ds. A. Baarslag  
te : Amersfoort

Collecte : Kerkteléfono  
Deurcollecte : Meeleven  
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8  
Crèche : Karlijn en Dik  
Kerkauto : A. Kroes  
tel : 443660  
Koffieschenken : groep 1

**Zondag 17 juni 2018 - 10.30 uur**

**Vijverhof**

Voorganger : Ds. A. Rietveld  
Organist : W.M. Benders  
Medewerkers : groep 5

**Vrijdag 15 juni 2018 - 19.00 uur**

**Gaza / Heilig Avondmaal**

Voorganger : Ds. F.A.J. Heikoop  
Organist : G. Lekkerkerker  
Medewerkers : groep 7

**Zondag 24 juni 2018**

**De Open Poort**

Maaltijd van de Heer  
10.00 uur : Ds. H. Brederoo

Avondmaalscollecte :  
Timon  
Collecte : Onderhoudsfonds  
Deurcollecte : Diaconie  
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8  
Crèche : Wendy  
Kerkauto : P. de Langen  
tel : 441970  
Koffieschenken : groep 2

**Zondag 24 juni 2018 - 10.30 uur**

**De Vijverhof**

Voorganger : Chr. van der Veer  
Organist : A. van Halm  
Medewerkers : groep 6

**Vrijdag 22 juni 2018 - 19.00 uur**

**Gaza**

Voorganger : H. Mackloet  
Organist : J.W. Hueting  
Medewerkers : groep 4

**Zondag 1 juli 2018**

**De Open Poort**

10.00 uur : S. van der Woude  
te : Zeist  
Collecte : Jeugdwerk  
Deurcollecte : Kerktelefoon  
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8  
Crèche : Wim/Annefieke  
Kerkauto : M. van der Zaag  
tel : 689420  
Koffieschenken : groep 3

**Zondag 1 juli 2018 - 10.30 uur**

**De Vijverhof**

Voorganger : F. Nagelhout  
Organist : M.J. van de Beek  
Medewerkers : groep 1

**Vrijdag 29 juni 2018 - 19.00 uur**

**Gaza**

Voorganger : J. Branger  
Organist : J.M. van de Weerd  
Medewerkers : groep 8

**Zondag 8 juli 2018**

**De Open Poort**

**Overstapdienst**

10.00 uur : Ds. H. Brederoo  
  
Collecte : Kerk  
Deurcollecte : Jeugdwerk  
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8  
Crèche : Ellen  
Kerkauto : W. van der Sluijs  
tel : 443860  
Koffieschenken : groep 4

**Zondag 8 juli 2018 - 10.30 uur**

**De Vijverhof**

Voorganger : L. Noorthoek  
Organist : M. Burggraaf  
Medewerkers : groep 2

**Vrijdag 6 juli 2018 - 19.00 uur**

**Gaza**

Voorganger : F. Nagelhout  
Organist : N. van de Kooij  
Medewerkers : groep 5

## BIJ DE DIENSTEN

*Hetty Brederoo*

Op zondag 17 juni gaat ds. Baarslag uit Amersfoort voor.

Op 24 juni mag ik zelf weer voorgaan. Op deze zondag zullen we de Maaltijd van de Heer vieren. Oorspronkelijk zouden we dat op 8 juli doen, maar dan willen we graag aandacht geven aan de kinderen uit groep 8 die naar het voortgezet onderwijs gaan.

Zondag 1 juli zal onze organist/pianist Stijn van der Woude de dienst leiden. Een aantal maanden geleden heeft hij dat ook al eens gedaan. Stijn is bezig met de opleiding voor predikant aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam.

Op 8 juli is het weer de beurt aan mij en vieren we, zoals hierboven al gezegd is, de overstapdienst. Alle kinderen uit groep 8 zijn van harte uitgenodigd om in deze speciale dienst aanwezig te zijn, natuurlijk samen met hun familie. De stap van de kleine, vertrouwde basisschool naar een grote middelbare school met andere klasgenoten is best spannend. Maar je mag weten dat God bij je is!

---

*Zit u ergens mee of heeft u behoefte aan een goed gesprek?*

*Het pastoraal team staat voor u klaar.*

*Neem contact op met: Jeannette Sneller tel. 0348 446865*

## In memoriam

### FRANS VAN ROOIJEN

**21 januari 1933 – 26 mei 2018**

Vorige week zaterdag is op de leeftijd van 85 jaar dhr. Frans van Rooijen overleden. Frans was een geboren en getogen Harmelenaar. Enige tijd woonde hij met zijn gezin in Friesland en later in Arkel, maar heimwee bracht hem terug naar Harmelen. Frans was een man van weinig woorden, maar als trouwe bezoeker van De Open Poort was hij zeker aanwezig. Hij zong graag in de kerk, en wanneer hij de woorden niet kende, dan neuriede hij mee. Samen met zijn vrouw Tiny verhuisde hij enkele jaren geleden naar Gaza, maar ook van daaruit bleef hij naar de kerk komen.

De laatste tijd was hij erg ziek. Het was moeilijk voor Tiny om hem zo ziek te zien en nog veel moeilijker is het om hem nu te moeten loslaten, na een gelukkig huwelijk van vele jaren. Onze gedachten en gebeden gaan naar haar uit, en naar haar kinderen Boukje, Ellen en Zegert, hun partners en de kleinkinderen.

Op de rouwkaart staat: De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets, uit Psalm 23. In het vertrouwen op die Herder namen we op 1 juni in de kerk afscheid van Frans, waarna hij begraven is op 't Spijck.

In de kerk herdachten wij Frans van Rooijen door het zingen van lied 23b, de verzen 1 en 5.

De Heer is mijn Herder!  
'k Heb al wat mij lust;  
Hij zal mij geleiden  
naar grazige weiden.  
Hij voert mij al zachtkens  
aan waat'ren der rust.

De Heer is mijn Herder!  
Hem blijf ik gewijd!  
'k zal immer verkeren  
in 't huis mijnes Heren:  
zo kroont met haar zegen  
zijn liefde me altijd.

Veel lief en veel leed is er in onze gemeente. Goed is het ook om te merken, dat er intens wordt meegeleefd met elkaar.

Voor Teus en Pé de With is het een onzekere tijd. Bij Teus is longkanker geconstateerd. De situatie is zeer zorgelijk, maar de onderzoeken nemen veel tijd in beslag. Dit afwachten maakt de situatie zeker niet gemakkelijker. Dat zij zich in onze gebeden gedragen mogen weten.

Ook bij anderen zijn zorgen. Niet iedereen vindt het prettig om hier te worden vermeld, maar ook voor hen mogen wij bidden. En danken mogen wij met hen, die mooie dingen mochten meemaken.

### **Het is altijd fijn..**

Het is altijd fijn een goed bericht te kunnen brengen. Dit betreft de goede genezing na een zware en risicovolle nek operatie van onze dochter Marieke.

De revalidatie weken in de Hoogstraat zijn goed en met succes afgesloten.

Waarschijnlijk zal je er kleine blijvende lichamelijke belemmeringen aan over houden.

Daar staat tegenover dat je weer mag en kan gaan fietsen, ja zelfs autorijden.

Het meeleven waarvoor dank.

Met al redenen genoeg voor grote blijdschap en dankbaarheid.

Wim van der Weg

Deze periode zijn we als diaconie misschien wat minder zichtbaar bezig, maar achter de schermen gaat het werk in stilte door. Zo konden wij een kleine financiële bijdrage leveren aan mensen die het echt even nodig hadden en wat is het dan bijzonder als je daarvoor een lief bedankkaartje krijgt. Deze dank geven wij graag aan u door, zonder uw bijdragen kan de diaconie niet helpen.

Ook dit jaar staan wij als 3 kerken van Harmelen weer in een kraam op de septembermarkt en willen wij geld ophalen voor het Leger des Heils. Meer informatie in een volgende Meeleven.

Op 24 juni mogen wij de Maaltijd van de Heer vieren en bent u in de gelegenheid goederen voor de Voedselbank mee te brengen. De Voedselbank is heel blij met uw hulp.

### **De collectes**

#### **17 juni**

De rondgaande collecte is voor de kerktelefoon, de deurcollecte voor Meeleven.

#### **24 juni**

De avondmaalscollecte is voor Timon.

Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen DICHTERBIJ hoop, herstel en perspectief.

Zij bieden een veilige plek aan kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, jonge tienermoeders en mensen die zijn vastgelopen in relatie, familie of opleiding. Ieder die moeite heeft zijn leven op de rit te houden.

Een mooi doel, waar wij graag uw bijdrage voor vragen.

De rondgaande collecte is voor het Onderhoudsfonds, de deurcollecte voor de diaconie.

## **1 juli**

De rondgaande collecte is bestemd voor Jeugdwerk Protestantse Kerk. Veel kerkelijke gemeenten hebben, net als wij in Harmelen, een bijzondere relatie met de nabijgelegen school. Ze organiseren leerlingenbezoeken aan de kerk en zijn betrokken bij godsdienstonderwijs. Het lijntje tussen kerk en school is op sommige plaatsen echter dun geworden of zelfs verdwenen. JOP, Jong Protestant, wil hiervoor een oplossing bieden door kennis uit het hele land rond het thema Kerk en School te bundelen en door samen met gemeenten nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Met de collecteopbrengst kan JOP deze kennis en initiatieven delen, zodat meer leerlingen het goede nieuws horen. De deurcollecte is voor de kerktelefoon.

## **8 juli**

De rondgaande collecte voor de kerk.  
Bij de deur collecteren we voor het jeugdwerk in de Open Poort.

*Jaarlijks vragen wij een vaste bijdrage voor afdrachten aan de centrale PKN-organisaties. U heeft hiervoor een brief ontvangen.*

*Heeft u uw bijdrage (€30,- per lid) al voldaan*

*Nee.... Doe het dan nu.*

*Maak uw bijdrage over op rekeningnummer:  
NL 61 INGB 0 000363157*



## Jeugdpagina de Open Poort

Datum	Activiteit	Leeftijd
Wo 13 juni	Examenuitslag wordt bekend (let op de vlaggen!)	Middelbare school
Zo 22 juli	Geen KND, alle kinderen naar de crèche	t/m groep 8
Zo 29 juli	Geen KND, alle kinderen naar de crèche	t/m groep 8
Zo 5 aug	Geen KND, alle kinderen naar de crèche	t/m groep 8
Zo 12 aug	Geen KND, alle kinderen naar de crèche	t/m groep 8
Zo 19 aug	Geen KND, alle kinderen naar de crèche	t/m groep 8
Di 21 of wo 22 aug	Openingsdienst Kerk & School	Iedereen

### Jeugdwerk seizoen weer afgesloten

*Ellen Verkleij*

Het is weer bijna zomervakantie en het seizoen is voor het meeste jeugdwerk weer afgesloten. Ik wil iedereen, jong en oud, bedanken die zich heeft ingezet voor de crèche, de kindernevendienst (KND), de Kerk & School diensten, de Kliederkerk, de club avonden, Blister en de tienerkerk "The Portal". Alleen de crèche gaat het hele jaar door, de rest heeft een zomerstop. De middelste weken van de zomervakantie is er geen KND en mogen alle kinderen t/m groep 8 naar de crèche. In het najaar staat onder andere de openingsdienst van Kerk & School, de Kliederkerk en Sirkelslag Young met de club gepland. Hebt u ideeën voor jeugdactiviteiten of wilt u ergens bij meedoen, dan kunt u contact opnemen met mij contact opnemen ([ellen.verkleij@gmail.com](mailto:ellen.verkleij@gmail.com) of tel. 0348-442314).

### Geslaagden

*Ellen Verkleij*

De scholieren hebben twee weken geleden hun laatste eindexamens gedaan. Deze week horen ze de uitslag, dat wordt een spannende dag voor ze. Ook ongeveer 5 jongeren van de Open Poort hebben

eindexamen gedaan. Namens de kerk krijgen de geslaagden een kleine attentie met een felicitatie aangeboden.

## **De Portal**

*Karlijn de Groot*

De afgelopen Portal ochtend hebben we het gehad over de Heilige Geest. We hebben een filmpje gekeken om de uitleg over wat de heilige geest nou eigenlijk is te verduidelijken. Daarna hebben we aan elkaar gevraagd: "hoe zou jij uitleggen aan je vrienden wat de heilige geest is". we hebben het afgesloten met een soort spelletje. Er waren twee teams en die hadden een aantal woorden bedacht die in de bijbel voorkwamen, zoals duif of de ark van Noach. Het ene team moest het woord van het andere team raden. Daar hadden ze een aantal ronde de tijd voor. Soms werden de woorden heel snel geraden en andere woorden bleken een stuk lastiger om te raden.

Na de zomer gaan we weer verder met de Portal, Tot dan!

*Heeft u uw vaste vrijwillige bijdrage al over gemaakt naar de Kerk?*

*Nee.... Doe het dan nu.*

*Maak uw bijdrage over op rekeningnummer:*

NL 61 INGB 0 000363157

# **VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS**

*Ria de Heer*

## **Financiële avond**

Op 17 mei is de jaarlijkse financiële avond geweest. Op deze avond heeft Martin Brederoo een toelichting gegeven over het financiële reilen en zeilen van de Diaconie en de ZWO. De Diaconie en de ZWO streven er naar om nog meer inzichtelijke te maken waar de giften voor bestemd zijn en gaan kijken hoe gemeenteleden zich meer betrokken kunnen voelen bij de bestemmingen van de giften.

Ook heeft onze penningmeester Derk Jan Adelerhof een toelichting gegeven op de financiële cijfers van onze Kerk. Onze Kerk heeft het afgelopen jaar een behoorlijk verlies laten zien, maar dat komt niet als een verrassing. Er waren de nodige eenmalige uitgaven, die de uitgaven op de langere termijn beperken. We zijn ons er van bewust dat onze kosten jaarlijks hoger zijn dan onze baten en zoals al eerder gememoreerd zijn we bezig om de Kerk voor langere termijn financieel gezond te maken. Blij waren we met de hoger dan begrote vaste vrijwillige bijdrage. Dit tekent uw betrokkenheid bij onze Kerk en de wil om er ook echt een bijdrage aan te leveren. Bedankt! Ten aanzien van deze vaste vrijwillige bijdrage of giften voor de Kerk in het algemeen, twee zaken:

## **Liever in een keer per jaar dan maandelijks**

De Kerk is voor een bank een zakelijke klant. Dat betekent dat er andere voorwaarden gelden dan voor u als klant bij een bank. Een van die voorwaarden is dat de Kerk moet betalen per betaald en ontvangen bedrag op de rekening. Daarom aan u het verzoek, als het kan om uw bijdragen in een keer of twee keer over te maken. En het bij voorkeur niet maandelijks te doen. U begrijpt dat we bij een jaarlijkse betaling maar een maal de bank hoeven te betalen en bij maandelijks betalingen 12 keer. En dat vinden we een beetje

zonde. Dus als het kan, is het onze voorkeur dat u uw vaste vrijwillige bijdrage bij voorkeur in een betaling overmaakt.

### **De belastingdienst betaalt mee**

U draagt de kerk een warm hart toe en dat zal ook de komende jaren nog zo zijn. U kunt dan overwegen om uw vaste vrijwillige bijdrage vast te leggen in een periodieke gift. U verbindt u om de komende jaren een bepaalde bijdrage te schenken (bijvoorbeeld €750,-). Hiervoor wordt een overeenkomst opgesteld die door u en de kerk wordt ondertekend. Het grote voordeel hiervan is dat u de volledige €750,- euro kunt aftrekken bij uw belastingaangifte. U hoeft dan geen rekening te houden met de drempel die er normaal gesproken is bij aftrek van giften.

Lijkt u dit een interessante optie of heeft u vragen over deze mogelijkheid aarzel dan niet om contact op te nemen met Derk-Jan Adelerhof (onze penningmeester).

### **Collectebonnen**

Als we het hebben over fiscaalvriendelijk giften geven, dan horen daar natuurlijk ook de collectebonnen bij. Deze zijn nog steeds te krijgen en bieden u de mogelijkheid om de giften tijdens de collectes ook af te trekken van de belastingen. Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij Wim van der Sluis.

### **Een klein beetje afscheid**

Afgelopen jaren was Gerard Croiset ouderling-kerkrentmeester. Gerard heeft daarmee een zeer actieve bijdrage geleverd aan het beleid op financieel terrein en beheer. Om begrijpelijk redenen heeft Gerard aangegeven te stoppen als ouderling-kerkrentmeester en als lid van het College van Kerkrentmeesters. Wij willen Gerard heel erg bedanken voor zijn jarenlange inzet voor Kerkenraad en CvK.

En we nemen niet helemaal afscheid en ook daar zijn we blij om. Gerard en Oda ondersteunen de penningmeester en Gerard blijft dit ook in de toekomst doen. Daarnaast blijft Gerard helpen bij het tellen van collectes. Gerard, nogmaals bedankt.

## **NIEUWS VAN HET KERKELIJK BUREAU**

*Hans den Braber*

### **Ingekomen:**

Iris Griffioen, Gerverscop 9, 3481 LT Harmelen

### **Geboren op 8 mei 2018:**

Jesse Johan van Westenbrugge, zoon van  
C.J. van Westenbrugge en C. van Westenbrugge-de Boer,  
Standerdmolen 16, 3481 AG Harmelen

### **Gedoopt op 20 mei 2018:**

Iris Eekels, Burg. Timmermanslaan 23, 3481 BK Harmelen

### **Belijdenis gedaan op 20 mei 2018:**

Iris Eekels en Erwin van der Lee, Burg. Timmermanslaan 23, 3481 BK  
Harmelen

### **Uitgeschreven:**

Henk en Ellen en hun kinderen Sara, Ivar en Fleur Kok,  
Ambachtsheerelaan 70, 3481 GM Harmelen

### **Overleden op 26 mei 2018:**

De heer F. van Rooijen, Dorpsstraat 70, 3481 EN Harmelen

## Vergeet mij nietjes

De bloemen waren voor:

15 april	Mvr. G. van Leeuwen
22 april	Mvr. J. de Klerk
29 april	Fam. P. van Bommel
6 mei	Dhr. C. Siegert
13 mei	Fam. T. de With
20 mei	Mvr. G. Griffioen

## BELANGRIJKE DATA

28 september tot 1 oktober:

Gemeentebezoek uit Grimma

## BEREIKBAARHEID PREDIKANT

Ds. Hetty Brederoo is telefonisch bereikbaar op 743484. U kunt Hetty ook altijd per e-mail bereiken op [predikant@deopenpoortharmelen.nl](mailto:predikant@deopenpoortharmelen.nl).

Wanneer er zich persoonlijke omstandigheden voordoen waarvan u het prettig vindt dat de predikant ervan op de hoogte is, of wanneer u graag eens bezoek van de predikant wilt, aarzelt u dan niet om contact met Hetty op te nemen!

## **Karin van den Broeke nieuwe voorzitter van het NBG**

Het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap hebben een nieuwe voorzitter: Karin van den Broeke, tot voor kort synodevoorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De ledenraad heeft haar vrijdag 25 mei jl. benoemd in deze functie. Van den Broeke volgt Sybout van der Meer op.

Een interview met haar is te lezen op [www.bijbelgenootschap.nl](http://www.bijbelgenootschap.nl)

## **Bijbel steeds vaker gedownload**

De Bijbel bereikt de lezer steeds vaker digitaal. Wereldwijd bestaat 20% van alle verspreide bijbels uit gedownloadde digitale bijbels. Dit meldt de United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van 150 bijbelgenootschappen in een rapport over 2017.

Meer informatie op [www.bijbelgenootschap.nl](http://www.bijbelgenootschap.nl)

## **Bijbel Dichtbij aangeboden aan de Gouverneur van Curaçao**

Aan Hare Excellentie Lucille George-Wout, gouverneur van Curaçao is een exemplaar overhandigd van Bijbel Dichtbij. Deze bijbeluitgave werd haar aangeboden door directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).

Het bezoek van het NBG aan Curaçao stond in het teken van het aanhalen van de banden tussen de beide bijbelgenootschappen en van de relatie met de overheid.

## **De Bijbel in het Kono voor Sierra Leone**

Voor christenen in Sierra Leone biedt de Bijbel houvast in moeilijke tijden. Helaas beschikt nog niet iedereen in dit Afrikaanse land over de volledige Bijbel in zijn of haar eigen taal. Dat geldt ook voor de 850.000 sprekers van het Kono.

Het Nederlands Bijbelgenootschap wil graag helpen een volledige Bijbel in het Kono te realiseren. Een financiële bijdrage is welkom.

Voor meer informatie of een donatie voor dit project, kijk op: [bijbelgenootschap.nl/sierraleone](http://bijbelgenootschap.nl/sierraleone)

**Bron: Nederlands Bijbelgenootschap**

## *De Kringloopcommissie biedt aan:*

Heeft u spullen nodig voor uzelf of voor bijvoorbeeld een kind dat op zichzelf gaat wonen, informeer dan eens bij de Kringloopcommissie. Of breng eens een bezoekje aan de schuur van Johan. U zult versteld staan wat we allemaal te koop hebben.

De Kringloopcommissie is het hele jaar bezig met het ophalen van spullen, verkoop via Marktplaats en natuurlijk tijdens de Septembermarkt. De opbrengst van de verkoop van dit alles is voor het onderhoud van de kerk.

Zoekt u iets of heeft u vragen, neem dan contact op met:

**Johan Griffioen,**

**Haanwijk 29,**

**Tel: 443253 of 06-23107137**

*Omzien naar elkaar!*

*Steun het werk van de Diaconie.*

*Maak uw bijdrage over op:*

NL 82 INGB 0 000339111

*Of van de ZWO*

*Maak uw bijdrage over op:*

NL 16 INGB 0 000696095



## Wie 't kleine niet eert...

Geniet van alle kleine dingen  
verhef tevredenheid tot kunst.  
Kunnen genieten van het kleine  
is een door God gegeven gunst.  
Want blij kan men van alles worden,  
een geurend bloeiende sering,  
een kind dat huppelend voorbij gaat,  
een vogeltje dat prachtig zingt....  
Kijk met je hart, niet met je ogen,  
of heb je vroeger niet geleerd  
dat je nooit echt gelukkig zijn kunt  
als je het kleine niet waardeert?  
Schat niet de waarde naar de grootte  
want waar leg je dan de grens?  
Geniet van alle kleine dingen,  
dan ben je een gelukkig mens.

Uit de dichtbundel: Bloem-lezing, een leven in meer dan honderd  
gedichten door Lenie Terlouw- Kleijwegt. De gedichtenbundel  
verkrijgbaar bij Anneke Boskma- de Zoete.

## VAN DE REDACTIE

De lay-out van dit nummer was in handen van Kees van Kesteren  
Kopij voor het volgende nummer inleveren **3 juli tot 19.00 uur**.

### **Kopij inleveren op DINSDAG !!!**

E-mailadres: [redactie@deopenpoortharmelen.nl](mailto:redactie@deopenpoortharmelen.nl)

Of in de brievenbus van Wil Schouten, **Oudeland 110**

Jaargang	Nr	Inleveren	Verschijnt
52	7	3 juli	13 juli (7 weken)
52	8	31 aug	28 sept

### **Meeleven voor belangstellenden**

€ 20,- per jaar door overmaking van het bedrag op:  
NL61INGB 0000363157 t.g.v. Ger. Kerk Harmelen  
met vermelding van gastlezer Meeleven.

### **Een bericht van het kerkelijk bureau**

Een verhuizing, een huwelijk, de geboorte of het overlijden van een gemeentelid. Dit alles moet ook verwerkt worden in de kerkledenadministratie. Om dit goed op orde te kunnen houden, stelt het kerkelijk bureau het heel erg op prijs als u deze mutaties door wilt geven.

**Adres: Hans den Braber, zie achterkant Meeleven!**

**Emailadres :** [hans261030@gmail.com](mailto:hans261030@gmail.com)

**Onderwerp :** kerkelijk bureau