

DE
EVEN
TJEN
EEN
EEN



DE OPEN POORT
PROTESTANTSE GEMEENTE HARMELEN

Zondag 20 mei 2018

De Open Poort/ Pinksteren

10.00 uur : Ds. H. Brederoo

Collecte : Kerkinactie

Deurcollecte : Kerktelefoon

Kindernevendienst : groep 1 t/m 8

Crèche : Wendy

Kerkauto : W. Hoogendoorn

tel : 06 - 24797808

Koffieschenken : groep 3

Zondag 27 mei 2018

De Open Poort

10.00 uur : Ds. E.J. van Katwijk

te : Nederhorst den Berg

Collecte : Kerk

Deurcollecte : Kerk

Kindernevendienst : groep 1 t/m 8

Crèche : Ellen

Kerkauto : C. de Heer

tel : 442069

Koffieschenken : groep 4

Zondag 20 mei 2018 - 10.30 uur

Vijverhof

Voorganger : J. Kalfsbeek

Organist : M. Burggraaf

Medewerkers : groep 1

Zondag 27 mei 2018 - 10.30 uur

De Vijverhof

Voorganger : C. Lugthart

Organist : D.H. Sloof

Medewerkers : groep 2

Vrijdag 18 mei 2018 - 19.00 uur

Gaza

Voorganger : T. van der Kooij

Organist : J.W. Hueting

Medewerkers : groep 3

Vrijdag 25 mei 2018 - 19.00 uur

Gaza

Voorganger : F. Nagelhout

Organist : J.M. van de Weerd

Medewerkers : groep 1

Zondag 3 juni 2018

De Open Poort

10.00 uur : Mw. L. Weima

te : Utrecht

Collecte : Kerkinactie

Deurcollecte : Kerk

Kindernevendienst : groep 1 t/m 8

Crèche : Wim/Annefieke

Kerkauto : L. Elings

tel : 443204

Koffieschenken : groep 5

Zondag 10 juni 2018

De Open Poort/ Themadienst

10.00 uur : Ds. H. Brederoo

Collecte : Kerkinactie

Deurcollecte : Bloemenfonds

Kindernevendienst : groep 1 t/m 8

Crèche : Wil

Kerkauto : H. den Braber

tel : 441788

Koffieschenken : groep 6

Zondag 3 juni 2018 - 10.30 uur

De Vijverhof

Voorganger : T. Mackloet

Organist : M. de Gier

Medewerkers : groep 3

Zondag 10 juni 2018 – 10.30 uur

De Vijverhof

Voorganger : R. Sneller

Organist : C.C. van Leeuwen

Medewerkers : groep 4

Vrijdag 1 juni 2018 - 19.00 uur

Gaza

Voorganger : C.M. Veerhoek

Organist : M.J. van de Beek

Medewerkers : groep 6

Vrijdag 8 juni 2018 – 19.00 uur

Gaza

Voorganger : G. van Woudenberg

Organist : N. van de Kooij

Medewerkers : groep 2

In de afgelopen tijd was de liturgische kleur wit: de kleur van reinheid en van het nieuwe leven. Op zondag **20 mei** sluiten we de Paastijd af en vieren we Pinksteren. Het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Het feest van de geboorte van de kerk, wordt ook wel eens gezegd. Met Pinksteren mogen wij vieren dat we zelf geïnspireerd worden om op weg te gaan om te leven vanuit ons geloof. Voor twee mensen geldt dit in het bijzonder. Erwin van der Lee en Iris Eekels hopen op deze dag belijdenis van hun geloof te doen. Iris zal daarop ook het sacrament van de doop ontvangen. Wij zijn dankbaar voor en met hen, dat zij de Heer willen volgen.

Op zondag **27 mei** is het zondag Trinitatis, de zondag van de Drie-eenheid. Voorganger in deze dienst is ds. Evert-Jan van Katwijk uit Nederhorst den Berg. 's Middags is er weer Kliederkerk, van 14.00 tot 15.30 uur, voor kinderen van 0 tot ongeveer 10 jaar en hun (groot)ouders. Ook in de Kliederkerk zal het gaan over Vader, Zoon en Geest.

Op **3 juni** gaat Lieke Weima voor. Zij heeft onlangs haar predikantsopleiding afgerond en zingt, net als ik, regelmatig mee met het Vocaal Theologen Ensemble. Zij ziet er naar uit om eens voor te gaan in onze kerk.

Op zondag **10 juni** is er een themadienst, voorbereid door de leden van gespreksgroep 'Jong Beleggen'. Het thema is 'De knop om'. In het afgelopen seizoen is de gespreksgroep bezig geweest met de Michacursus, waarbij onderwerpen ter sprake kwamen die betrekking hadden op goed en recht doen aan de schepping en de medemens. Ook duurzaamheid en klimaatverandering kwamen daarbij aan de orde en dat zal ook centraal staan in de dienst. Hoe kijken wij, als gelovige mensen, aan tegen onze verantwoordelijkheid in Gods schepping?

Mutaties kerkenraad

In september zullen Nita Immel en Mia van der Sluijs aftreden als kerkenraadslid. Ook Oda van Groen is formeel aftredend, maar we mogen blij zijn dat zij (vooral nog voor een jaar) haar ambtstermijn wil verlengen.

Heel mooi dat Nita dit jaar haar opvolger Marcel den Hartog, die vorig jaar werd bevestigd als ambtsdrager, kon inwerken door gezamenlijk het (vele!) werk van het scribaat te doen en over te gaan dragen. Fijn dat Marian Hoogendoorn hierbij werk uit handen neemt door roosters etc. samen te stellen!

Voor de plaats van diaken Mia ontstaat nu een vacature en we hopen van harte dat we in het team van de Diaconie een opvolger kunnen verwelkomen.

Helaas heeft Gerard Croiset onlangs het besluit moeten nemen zijn ambt per direct neer moeten te leggen. Na de zware hartoperatie en revalidatie ondervindt hij *nu* dat hij heel zuinig met zijn energie moet omgaan en hij keuzes moet maken. Ook van Gerard zullen we in september afscheid nemen, in de dienst waarin we ook van Nita en Mia afscheid nemen en...hopelijk een diaken en een ouderling-kerkrentmeester bevestigd kunnen worden! Mocht u belangstelling hebben voor een van deze taken of een goede suggestie hebben voor een kandidaat, dan kunt u dit melden aan de kerkenraad.

Kosterstaken

De ervaring leert dat het werk door de spreekwoordelijke vele handen uitstekend wordt opgepakt en naar wens verloopt, waarbij in alle facetten van dit werk nu de draai gevonden is.

Open Poort- ochtend

Dit jaar hanteerden we nu twee keer de nieuwe formule: na de kerkdienst een boeiende spreker - en dat waren dit jaar Leon Rasser en Stijn van der Woude - , waarna er gezamenlijk de maaltijd werd gebruikt. Beide keren met grote opkomst en dito bereidwilligheid een aandeel te leveren voor de maaltijd. De gedachte is om in oktober, als de gasten uit Grimma er zijn, ook deze formule te hanteren.

IKOH

Het IKOH (Inter Kerkelijk Overleg Harmelen), waarin de drie kerken afgevaardigden hebben - en namens onze kerk zijn dit Mia van der Sluijs en Harm van Groen - heeft haar activiteiten nu beperkt tot de 4 mei Viering, in samenwerking met de Oranjevereniging. Na een prachtige Viering in de BAVO-kerk, volgde de indrukwekkende Stille Tocht naar het Kerkplein, waar bloemen werden gelegd, kinderen (eigen) gedichten lazen en waren we stil. Dankjewel IKOH en Oranjevereniging voor het werk dat werd verzet voor - ook dit jaar weer - de stijlvolle invulling van 4 mei.

Tenslotte

Er wachten ons voor de vakantie nog een paar bijzondere kerkdiensten (met ondermeer belijdenis en doop) en daar zal Hetty over schrijven.

Ook zijn de voorbereidingen voor de Openluchtdienst al in gang gezet (de eerste zondag in september).... wordt er in de WED nagedacht en meer accent gelegd op variatie in muzikale inbreng. Zo mogen we blijven werken aan en uitzien naar kerkdiensten waarin het Woord en de muziek binnen en buiten De Open Poort voor Jong en Oud mogen uitstralen dat we nog genoeg toekomstmuziek zien!

In Memoriam

Eiko Ottes

Op 19 april is Eiko Ottes overleden. Hij is 78 jaar geworden. Eiko was een trouwe bezoeker van onze kerk en hij was altijd zeer betrokken bij wat er in de gemeente gebeurde. Tijdens zijn werkzame leven zat hij in de koopvaardij. Dat heeft zijn geloof mede gevormd: aan boord sprak hij mensen uit allerlei verschillende culturen en kerkelijke richtingen en onderweg heeft hij veel verschillende soorten kerken bezocht. Hij vertelde daar graag over en leerde ons meer over open staan voor elkaar en voor elkaars beleving.

Na een hersenbloeding van een aantal jaren geleden knapte hij beter op dan menigeeen had verwacht, maar helemaal de oude werd hij niet meer. Eiko zal gemist worden, door zijn zoon en schoondochter, die de afgelopen jaren voor hem zorgden, door anderen die om hem heen stonden en door ons in De Open Poort. Op woensdag 25 april hebben wij in een kerkdienst afscheid van Eiko genomen en God gedankt voor zijn leven. Daarna is hij in besloten kring begraven. We hebben Eiko herdacht door het zingen van het lied dat geliefd is onder zeelieden, en dat daardoor ook zo goed bij Eiko paste.

- 1 O eeuw'ge Vader, sterk in macht,
wiens arm betoomt der baren kracht,
die wijst de grond'looz' oceaen
de hem gestelde perken aan,
o wil verhoren onze bee
voor hen die zijn in nood op zee!

- 4 O God, die ons behoeden wilt,
bescherm de broeders, wees hun schild
in storm en strijd, ga met ze mee
en red ze van 't geweld der zee,
dat land en water wijd en zijd
lofzingen uw barmhartigheid.

Bedankje.

Het heeft ons goed gedaan dat u met ons hebt meegeleefd na het heengaan van onze geliefde

Jan Coenraad Evert van den Hoeven.

We kijken met dankbaarheid terug op het mooie afscheid van Jan.

Uw bijdrage daaraan was voor ons bijzonder waardevol.

Speciale dank gaat uit naar de vrijwilligers, die de catering op zich genomen hadden en dit voortreffelijk gedaan hebben!

Een hartelijke groet van

Julia van den Hoeven-'s Graeuwen

ook mede namens de familie

MEELEVEN IN LIEF EN LEED

Hetty Brederoo

Op vrijdag 22 juni hopen Iris Eekels en Erwin van der Lee in het huwelijk te treden. Zij vieren deze feestelijke dag in Driebergen en vragen in een kerk daar om een zegen over hun huwelijk. Zelf mag ik deze dienst leiden. Wij wensen Erwin en Iris een prachtige dag en een gezegend leven samen!

Wij leven mee met Wim v.d. Weg. Naast de zorgen om zijn vrouw Tineke, die al enige jaren in de Vijverhof woont, zijn er ook zorgen om de gezondheid van zijn dochter Marieke. Zij gaat voor dagbehandeling naar de Hoogstraat.

Gerrit van Dam moet veel naar het ziekenhuis vanwege verschillende problemen. Hopelijk kan er snel een goede balans in medicatie gevonden worden.

De schoondochter van Johan en Ria Griffioen, Corina, is weer thuis en gaat nog voor dagbehandeling naar de Hoogstraat. Gelukkig is er nog steeds vooruitgang zichtbaar.

Laten wij bidden voor hen die zorgen hebben en dankbaar zijn met hen die vreugdevolle tijden beleven.

Op 8 mei is Jesse Johan van Westenbrugge, zoon van Carina de Boer en Chris van Westenbrugge, geboren. Van harte gefeliciteerd!

Beste mensen van de Open Poort,

Blij verrast waren we dat we een mooie bos bloemen mochten ontvangen ter gelegenheid van ons trouwen!

Heel hartelijk dank daarvoor. Ze hebben prachtig en uitbundig staan bloeien.

Eeuwout Klootwijk en Jorine de Klerk

VANUIT DE DIACONIE

Connie van Leeuwen

LEVEN IS WACHTEN

Levenslied

Leven is wachten dagen en nachten
denken en dromen of het zal komen
dat grote geluk.

Leven is vragen wachten verdragen
zwoegen en zwijgen antwoorden krijgen
waarom je niet vroeg.

Leven is lijden niet te vermijden
onmacht verduren eindeloos turen
naar komend licht.

Leven is dwalen oude verhalen
Speuren en zoeken stoffige boeken
de sporen van God.

leven is kijken elkaar verrijken
opnieuw beginnen leren beminnen
spontaan als een kind.

Leven is opstaan elkaar tegemoet gaan
"t hart om te geven en kwaad te vergeven
het leven is goed.

Henk Jongerius.

De Collectes van deze maand.

20/05/2018 Kerk in Actie Zending/deur collecte kerktelefoon

27/05/2018 zijn beide collectes voor de kerk

03/06/2018 Kerk in Actie Werelddiaconaat en deurcollecte kerk

10/06/2018 Kerk in Actie Binnenlands diaconaat en deurcollecte kerk

Wat betreft de collectes van kerk in actie kan ik u verwijzen naar de site op internet (Kerk in Actie) en daar kunt u alle informatie vinden voor deze collectes.

Maar wij vertellen dit natuurlijk ook in onze mededelingen tijdens onze speech over de collectes!!!!

Wij zijn een kleine gemeente en als ik het persoonlijk mag zeggen, onze giften voor al die goede doelen zijn Top. Dat doen wij dan toch maar even en een hartelijke dank daarvoor.

Onze spaardoosjes hebben in totaal €228,- opgebracht en dat is iets om trots over te zijn.

Deze week heb ik ook nog een gezin mogen wegbrengen naar een vakantieadres in Ede. Dit in verband met het vakantieproject 2018. Het was voor mij de eerste keer dat ik dit mag doen. Wat een mooie actie is dit! Op vakantie gaan is leuk en top.

Als dit door omstandigheden niet lukt en dan kun je, dan is het top, top en nog eens top.

Die drie kinderen en hun moeder op deze manier op vakantie te kunnen laten gaan, TOP, TOP, TOP EN NOG EENS TOP.

Wat mooi dat je dit als drie kerken, diaconie van heel Harmelen kan doen.

Ik heb vier gelukkige mensen gezien en dat doet mij goed.
Ook voor het recreatiepark "t Gelloo in Ede top dat jullie hier aan mee doen.

Zoals u weet hebben wij als diaconie een stimuleringsbijdrage gekregen van Kerk in Actie . Met deze bijdrage kunnen we gezinnen met kinderen die het niet zo breed hebben extra ondersteunen. Bij het vakantieproject kunnen we hierdoor wat extra vakantiegeld geven.

Wat ik nog wilde vertellen is dat ik 25 mei naar een inspiratie middag ga over dit onderwerp.

Het is in de Opstandingskerk in Houten en wordt georganiseerd door Kerk in actie.

Ik ben benieuwd wat ik allemaal te horen krijg en zal jullie hiervan verslag doen.

Tot aan de zomervakantie nog leuke activiteiten voor mij en Carel in de planning.

Wij gaan dit jaar samen de Alpe d`Huez doen. ik heb deze beleving al een keer mogen doen in 2015.

Nu ga ik hem samen doen met Carel en collega`s van mijn werk.

Ook dit is een mooie actie, opgeven is geen optie en we gaan ervoor.

Hopelijk dat ook deze ziekte op een geven moment te genezen is.

U gaat van ons horen hoe het gegaan is.

Ik wens u alvast een hele goede zomer.

Jeugdpagina de Open Poort

Datum	Activiteit	Leeftijd
Zo 27 mei	The Portal 10.00-11.00 uur	Middelbare school
Zo 27 mei	Kliederkerk over Vader, Zoon en Heilige Geest 14.00-15.30 uur	0 t/m 10 jaar
Vr 1 juni- tot za 2 juni	Club overnachting in de kerk 18.30 – 10.00 uur	Groep 5 t/m 8

Kliederkerk “Vader, Zoon en Heilige Geest”

Ellen Verkleij

Zondagmiddag 27 mei is er om 14.00 uur weer een Kliederkerk met leuke knutsel activiteiten, spelletjes, schminken, een speurtocht en nog meer. Een week eerder is het Pinksteren en dat is best een lastig feest. Als voorbereidingsgroep zijn we de uitdaging aangegaan om dit lastige verhaal uit te leggen aan jonge kinderen. De Heilige Geest kwam als een geluid van een sterke wind en boven de hoofden van de apostelen verscheen een kleine vlam. De apostelen voelden een golf van warmte, kracht en groot geluk door hun lichaam stromen. De Heilige Geest was in hen gekomen en daardoor wisten ze en voelden ze dat Jezus altijd bij hen zou zijn. De apostelen vertelden over de liefde van God aan de mensen buiten op straat en ook zij voelden de liefde van God door zich heen stromen. Tijdens de Kliederkerk proberen we de kinderen en hun (groot)ouders te laten zien hoe de Heilige Geest de liefde van God naar de mensen brengt.

Het club seizoen voor de groepen 5 t/m 8 wordt afgesloten met een nachtje slapen in de kerk. Het thema is “de ark van Noach”. We gaan het verhaal van de ark aanvullen met foto’s, waarop jullie iets van het verhaal uitbeelden. Er zullen allerlei attributen aanwezig zijn om iets uit te kunnen beelden. Willen jullie allemaal een dierenknuffel meenemen? Maar we gaan ook een film kijken, spelletjes spelen en ontbijten met elkaar. Jullie mogen ook zelf een spelletje meenemen. We beginnen vrijdagavond om 18.30 uur en het duurt tot zaterdagmorgen 10.00 uur. De kosten zijn 2 euro per kind. Nadat jullie je hebben aangemeld via ellen.verkleij@gmail.com krijgen jullie meer informatie toegestuurd via e-mail. En natuurlijk mogen vriendjes en vriendinnetjes ook mee.

Voor de begeleiding ben ik op zoek naar mensen die vrijdagavond, in de nacht en/of zondagochtend willen meehelpen. Wilt u meehelpen, dan kunt u dat via hetzelfde mail adres doorgeven.

Portal

De afgelopen Portal-ochtend hebben we gepraat over wat de hemel is. Eerst sorteerden we woordjes als 'iedereen' 'liefde' 'spijkerbroek' 'witte kleren': Wat past daarvan nu bij de hemel, of juist niet? En wat staat er eigenlijk over in de bijbel?

Aan het einde hebben we allemaal digitaal een collage gemaakt van de ideeën die we bij de hemel hebben: Leuk om te horen en te zien wat de anderen hierbij bedenken.

27 mei staat alweer de laatste Portal-ochtend gepland voor de zomervakantie. Tot dan!

Interesse in barbecue? Laat het ons weten!

Het is al jaren goed gebruik om na de laatste kerkenraadsvergadering voor de zomer een bijeenkomst te hebben voor de vrijwilligers in onze gemeente. Vele handen maken licht werk, en als dat op enig moment is aangetoond dan is het wel in de fantastische manier waarop met velen het werk dat Johan deed hebben opgepakt.

Nu zien we ook dat zo'n bijeenkomst in de derde week van juni betekent dat er dan al flink wat mensen op vakantie zijn en dat niet iedereen het tijdstip van 21.00 fijn vindt.

Wij hebben daarom het plan bedacht om het dit jaar anders aan te pakken en op vrijdag 15 juni een barbecue te organiseren. Daar kan iedereen in de gemeente (dus niet alleen de vrijwilligers) zich voor aanmelden. Het is dan wel nodig om een bijdrage te vragen voor het eten. Wat die precies moet zijn laten we nog weten, maar denk aan iets in de richting van €10,- per persoon.

Nu willen we wel graag van tevoren weten of er voldoende mensen geïnteresseerd zijn als we dit organiseren. Wilt u ons laten weten wat u van dit idee vindt en of u hier naartoe zou willen komen? Spreek zondag na de dienst even iemand van de kerkenraad aan of stuur een e-mail aan Martin Brederoo: mbrederoo@gmail.com

Opgeven mag maar hoeft nog niet, en nu aangeven dat u wel of geen interesse heeft verplicht tot niets.

VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ria de Heer

Opbrengst Collecte

11 maart	Avondmaal: Timon	€	24.65
	Kerk	€	137.62
	kerkinActie Binnenlands Diaconaat	€	124.36
18 maart	Meeleven	€	92.00
	40 dagentijdcollecte KerkinActie	€	75.85
25 maart	Kerk	€	73.75
	KerkinActie	€	57.05
29 maart	Diaconie	€	19.75
01 april	Collecte Jeugdwerk JOP	€	133.00
	Meeleven	€	102.15
	Koffiegeld	€	61.70

Klusdag

Op 14 april jongstleden was weer de jaarlijkse klusdag. Elk jaar organiseert Dik de Groot een klusdag waarop we kleinere en grotere onderhoudsklussen doen aan onze Kerk en pastorie. Ook dit jaar is er weer flink geklust door het oliën van deuren, wegwerken van kabels, schoonmaken van boeiborden, onderhoudswerkzaamheden aan de tuin, etc. Het was een geslaagde klusdag.

Op deze manier besparen we veel onderhoudskosten voor de Kerk. Iedereen die meegewerkt heeft, heel erg bedankt.

Financiële avond

Onze penningmeester, Derk Jan Adelerhof, heeft, in samenwerking met Gerard Croiset en Oda van Groen, weer onze penningen geteld.

In de vorm van een balans en resultatenrekening willen wij graag iedereen informeren over het financiële reilen en zeilen van onze Kerk. En ook de ZWO en Diaconie wil u graag inlichten over hun inkomsten en uitgaven.

Daarom organiseren we, net als voorgaande jaren, een financiële avond. Dit keer wordt deze avond gehouden op 17 mei om 20.00 uur in De Open Poort. U bent van harte welkom.

NIEUWS VAN HET KERKELIJK BUREAU *Hans den Braber*

Getrouwd op 23 maart 2018 in Middelburg:

Jorine de Klerk, Stadhoudershof 8, 3481 HT Harmelen en Eeuwout Klootwijk, [Meiveld 1](#), 4388 MB Oost- Souburg

Overleden op 19 april 2018:

De heer Eiko J.E. Ottes, Tiendweg 12, 3481 GT Harmelen

Verhuisd:

Stéphanie Verbruggen, Sieboldstraat 41, 2315 HM Leiden

Naar: Corantijnstraat 30, 2315 VR Leiden

Familie W.J. van Wensen, Esdoornlaan 7, 3481 BH Harmelen

Naar: Reijerscop 15 A, 3481 LD Harmelen

Mevrouw A.H. Pranger, Ransuil 7, 3481 DE Harmelen

Naar: Stadhoudershof 20, 3481 HT Harmelen

Vertrokken:

Marjolein Welling, Korenmolen 1, 3481 AT Harmelen

Naar: Ariaweg 86, 3816 HL Amersfoort

Vergeet mij nietjes

De bloemen waren voor:

- 18 februari Mvr. J. van 't Wout
- 25 februari Mvr. C. Liefhebber
- 4 maart Mvr. G. Griffioen
- 11 maart Mvr. I. Battem
- 18 maart Dhr. H. Vink
- 25 maart Mvr. A. Steketee
- 1 april Dhr. R. Sneller
- Mvr. T. van der Weg
- Mvr. A. Twikkeler
- Mvr. T. Nederlof
- Mvr. L. Bassa
- Mvr. J. Bos
- Mvr. G. van Leeuwen
- 7 april Mvr. J. van den Hoeven



HARMELEN

27 mei 2018

14.00 - 15.30 uur

KLIEDERKERK

- Waar:** 'De Open Poort' Hendriklaan 1 - Harmelen
Wanneer: Zondagmiddag 27 mei 2018
Wat: Kliederdienst met thema
'Vader, Zoon en Heilige Geest.
Knutselen, verhalen, spelletjes n nog veel
meer leuke dingen...
Voor wie: Kinderen tot 10 jaar, mama, papa, oma en
opa zijn ook van harte welkom!
Kosten: € 2,- per kind, volwassenen gratis
Aanmelden: niet nodig

We zien je graag de 27^{ste}!

Lammetjesdag

Wendy den Hartog

Zaterdag 14 april vond op de boerderij van boerin Lisette en boer Martijn aan de Reyerscop 'Lammetjesdag' plaats! Een twintigtal kinderen waren met hun (groot)ouders gekomen om de lammetjes te aaien en knuffelen. Maar er was nog veel meer te doen!

Met een stempelkaart op zak konden de kinderen deelnemen aan verschillende activiteiten, zoals koe melken in de echte koeienstal te midden van de kalfjes, een ritje op de rug van een pony, trekkerparcours rijden, koekhappen enz.

In een kring hebben we o.l.v. Arjen en zijn gitaar samen gezongen over de lente, de dieren en over de pracht van Gods scheppingswerk.

Boerin Lisette had deze dag uitgekozen om de koeien voor het eerst in de wei te laten. De kinderen waren allen getuigen van de eerste Weidegang. Ongeveer vijftig koeien sprintten vol enthousiasme de wei in, om vervolgens met zijn allen weer rechtsomkeer te maken de stal in.

Maar het is goed gekomen: de koeien stonden even later toch te springen in de wei.

Alle kinderen en (groot)ouders bedankt voor jullie gezelligheid en enthousiasme. En wie weet tot een volgende keer!

Vrijwilligers activiteit - afsluiting Micha cursus

Wendy den Hartog

Tijdens kringavonden heeft Jong Beleggen zich de afgelopen maanden beziggehouden met de Micha cursus, waarbij het samengevat ging om 'goed en recht doen'. We stonden stil bij onze eigen omgang met het milieu, onze betrokkenheid en gedachten over kwetsbare mensen in de samenleving en de spullen die je koopt. Voor meer informatie: www.michanederland.nl.

Als afsluiting van deze cursus hebben we Stichting Present (Woerden) benaderd voor een vrijwilligersactiviteit. We hebben uiteindelijk gekozen voor de organisatie Numodozorg: een nieuw dagactiviteitencentrum aan de Haanwijk. Op dit moment zijn ze druk bezig met het aanleggen van een belevingstuin op hun terrein. Deze tuin moet straks een werk- en rustplek zijn voor de deelnemers.

Op een zonnige zaterdag konden we aan de slag met het planten van allerlei bomen en struiken. Aan het einde van de middag stonden ongeveer 80 van de 100 struiken en bomen in de grond. En echt waar: met zijn allen een middagje in de grond spitten is leuk om te doen! We hebben deze dag aan het eind na gevierd met een barbecue bij Erwin en Iris in de tuin.

Al met al een geslaagde dag!

Beste allemaal,

Jeannette Sneller

Graag wil ik het volgende aan u vertellen.

Sinds vorig jaar bestelt de Open Poort kaarsen bij De Punt in Soest. De Punt is een kaarsenmakerij van Stichting Amerpoort.

Bij de kaarsenmakerij werken, met veel plezier en creativiteit, 15 mensen met een verstandelijke beperking. Je kunt er kaarsen vinden van uiteenlopende vormen, prijzen en kleuren.

Afnemers zijn bedrijven èn particulieren.

Deze kaarsen zijn allemaal met de hand gemaakt, dus je hebt een heel origineel cadeau.

Tafel-, pyramide-, doop-, huwelijks-, dierenkaarsen, tuinfakkels en noem maar op...

Bedrijven gaan hier naar toe om te kijken en kaarsen te kopen als relatiegeschenk.

Ook in kerstpakketten is dit een heel leuk cadeau.

Wanneer je een bruiloft, jubileum, geboorte of verjaardag te vieren hebt kun je altijd een geschikt ambachtelijk cadeautje bij de kaarsenmakerij bespreken en kopen.

Je kunt bij De Punt zelfs een bedankje kopen om na een feest als cadeautje aan de gasten mee te geven.

Kinderen kunnen op woensdagmiddag hun verjaardagsfeestje hier, na afspraak, houden en maken dan onder begeleiding van 1 van de medewerkers een eigen kaars en een gietkaars.

Groepen volwassenen kunnen hier na afspraak een workshop volgen.

De Punt is van maandag tot vrijdag geopend van 9.00 uur - 15.00 uur.

U kunt altijd even binnen lopen.

Vanuit de Open Poort heb ik weer een bestelling gedaan voor het huwelijk, de doop- en belijdenisdienst van Iris en Erwin. Het is een plezierig contact en het resultaat is betaalbaar en PRIMA! Graag geef ik u hun adres. De Punt, Koningsweg 22, Soest.

Hun emailadres is: de.punt@amerpoort.nl Hun website is:
www.amerpoort.nl

Hopelijk heeft u dezelfde plezierige ervaringen met uw bestelling als De Open Poort.

Veel succes.

BELANGRIJKE DATA

17 MEI **Financiële avond, 20.00u in de kerk**

27 MEI Kliederkerk, 14.00 – 15.30 u.

28 september tot 1 oktober:
Gemeentebezoek uit Grimma

BEREIKBAARHEID PREDIKANT

Ds. Hetty Brederoo is telefonisch bereikbaar op 743484. U kunt Hetty ook altijd per e-mail bereiken op predikant@deopenpoortharmelen.nl.

Wanneer er zich persoonlijke omstandigheden voordoen waarvan u het prettig vindt dat de predikant ervan op de hoogte is, of wanneer u graag eens bezoek van de predikant wilt, aarzelt u dan niet om contact met Hetty op te nemen!

VAN DE REDACTIE

De lay-out van dit nummer was in handen van Barbara Mandok
Kopij voor het volgende nummer inleveren **15 juni tot 19.00 uur.**

Kopij inleveren op DINSDAG !!!

E-mailadres: redactie@deopenpoortharmelen.nl

Of in de brievenbus van Wil Schouten, **Oudeland 110**

Jaargang	Nr	Inleveren	Verschijnt
52	6	5 juni	15 juni
52	7	3 juli	13 juli (7 weken)
52	8	31 aug	28 sept

Meeleven voor belangstellenden

€ 20,- per jaar door overmaking van het bedrag op:
NL61INGB 0000363157 t.g.v. Ger. Kerk Harmelen
met vermelding van gastlezer Meeleven.

Een bericht van het kerkelijk bureau

Een verhuizing, een huwelijk, de geboorte of het overlijden van een gemeentelid. Dit alles moet ook verwerkt worden in de kerkledenadministratie. Om dit goed op orde te kunnen houden, stelt het kerkelijk bureau het heel erg op prijs als u deze mutaties door wilt geven.

Adres: Hans den Braber, zie achterkant Meeleven!

Emailadres : hans261030@gmail.com

Onderwerp : kerkelijk bureau