

DE
EVEN
TE
E
E
E



DE OPEN POORT
PROTESTANTSE GEMEENTE HARMELEN

Zondag 15 april 2018

De Open Poort

10.00 uur : Ds. W.F. Flantua
te : Loenen aan de Vecht
Collecte : Onderhoudsfonds
Deurcollecte : Kerk
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8
Crèche : Karlijn en Jeroen
Kerkauto : M. Bowman
tel : 441408
Koffieschenken : groep 4

Zondag 15 april 2018 - 10.30 uur

Vijverhof / Heilig Avondmaal

Voorganger : Ds. H. Brederoo
Organist : D.H. Sloof
Medewerkers : groep 2

Vrijdag 13 april 2018 - 19.00 uur

Gaza

Voorganger : F. Nagelhout
Organist : J.W. Hueting
Medewerkers : groep 2

Zondag 22 april 2018

De Open Poort

10.00 uur : Ds. H. Brederoo

Collecte : Kerk
Deurcollecte : Eredienst en
Kerkmuziek
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8
Crèche : Wendy
Kerkauto : H. Kleijer
tel : 443079
Koffieschenken : groep 5

Zondag 22 april 2018 - 10.30 uur

De Vijverhof

Voorganger : Ds. A. van de Schrier
Organist : M. de Gier
Medewerkers : groep 3

Vrijdag 20 april 2018 - 19.00 uur

Gaza

Voorganger : G. van Woudenberg
Organist : G. Lekkerkerker
Medewerkers : groep 7

Zondag 29 april 2018

De Open Poort

10.00 uur : Ds. R. van der Nagel
te : Linschoten
Collecte : Jeugdwerk
Deurcollecte : Diaconie
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8
Crèche : Ellen
Kerkauto : E. Stoffelsen
tel : 442818
Koffieschenken : groep 6

Zondag 29 april 2018 - 10.30 uur

De Vijverhof

Voorganger : J. van Woudenberg
Organist : W.M. Benders
Medewerkers : groep 4

Vrijdag 27 april 2018 - 19.00 uur

Gaza

Voorganger : R. Sneller
Organist : M. J. Van de Beek
Medewerkers : groep 5

Zondag 6 mei 2018

De Open Poort

10.00 uur : Ds. M. Tuski
te : Utrecht
Collecte : Diaconie
Deurcollecte : Missionair werk
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8
Crèche : Wim / Annefieke
Kerkauto : C. van Leeuwen
tel : 444843
Koffieschenken : groep 1

Zondag 6 mei 2018 – 10.30 uur

De Vijverhof

Voorganger : H.C. van Eijk
Organist : A. van Halm
Medewerkers : groep 5

Vrijdag 4 mei 2018 – 19.00 uur

Gaza

**Geen dienst i.v.m.
Dodenherdenking**

Donderdag 10 mei 2018

De Open Poort / Hemelvaart

9.30 uur : Ds. T.M. van Montfoort
te : Utrecht
Collecte : Kerk
Deurcollecte : Bloemenfonds
Kerkauto : C. van Leeuwen
tel : 444843

Zondag 13 mei 2018

De Open Poort

Maaltijd van de Heer

10.00 uur : Ds. M. Verstoep

te : Montfoort

Avondmaalscollecte : Timon

Collecte : Wezenzondag

Deurcollecte : Diaconie

Kindernevendienst : groep 1 t/m 8

Crèche : Karlijn en Dik

Kerkauto : Chr. Van der Veer

tel : 506659

Koffieschenken : groep 2

Zondag 13 mei 2018 - 10.30 uur

Vijverhof

Voorganger : J. Branger

Organist : M.J. van de Beek

Medewerkers : groep 6

Vrijdag 11 mei 2018 – 19.00 uur

Gaza

Voorganger : H.C. van Eijk

Organist : N. van de Kooij

Medewerkers : groep 8

Kerkmuziek

Tijdens de Vieringen in de Stille Week en op Paasmorgen werd de samenzang ondersteund door de Cantorij – en waren er enkele solisten te gast –

Voor 2019 ligt er het plan dat de Cantorij met grote regelmaat deze rol op zich zal nemen. Daarnaast worden er voorbereidingen getroffen om de samenzang - ook met regelmaat - te laten begeleiden door een Combo, waarbij de (gast)predikanten gevraagd zal worden hun liedkeuze hierop af te willen stemmen.

Preekvoorziening

Tijdens de afgelopen vergadering van het Breed Moderamen kwam de preekvoorziening ter sprake. Joke Croiset onderhoudt het contact met de (gast)predikanten; Hetty en ik dragen nu zorg voor invulling van het rooster. Het behoeft denk ik geen betoog dat we dit heel graag willen overdragen aan.....en wie het weet mag het zeggen!

We zijn blij dat enkele afzeggingen voor 2018 toch weer ingevuld konden worden. Zo moest de (graag geziene) gastpredikante Dineke van Oort om gezondheidsredenen drie zondagen teruggeven.

Vanuit De Open Poort stuurden we Dineke een van de kaarten die tijdens het project van de kindernevendienst -“ik zorg voor jou “- in de Veertigdagentijd gestuurd werden.

Enige dagen later kregen we haar reactie.

Daar werd ik stil van.

Vorige week had ik een prachtige kaart uit Harmelen op de deurmat, met namen van kinderen en volwassenen uit de kerk.

Er is in de afgelopen periode zeker iets opgebouwd, dat is te merken aan een dergelijk onverwacht en liefdevol gebaar.

Het deed me heel erg goed.

Nogmaals erg veel dank.

Verbonden groet van

Dineke

Kanselbijbel

Dankzij giften van gemeenteleden kon er een prachtige kanselbijbel worden aangeschaft en...meer dan dat.

Onze duizendpoot Kees van Kesteren, die ondermeer wekelijks de beamerpresentatie voorbereidt en ook zorg draagt voor de lay-out van Meeleven, heeft een prachtige doorzichtige standaard gemaakt, zodat de bijbel nu prominent en goed zichtbaar op de liturgische tafel prijkt en alle lectors nu concreet gebruik maken van bladeren in en het lezen uit de bijbel.

Ook deze standaard kon bekostigd worden met giften en een woord van dank voor Kees van Kesteren is hier zeker op zijn plaats: bedankt Kees!

Jong Belegen

Vanuit de gespreksgroep Jong Belegen komen mooie dingen tot stand, die hoop geven voor de toekomst!

Wat te denken van toetreden in

Kerkenraad...WED..creche...Kindernevendienst...Blister...en ook wordt er nu elke maand een tienerdienst gehouden. Ook denk ik met goed gevoel en respect terug aan de receptie voor Johan Kuiken, waar Jong Belegen de handen uit de mouwen stak!

Geweldig om zo met Jong en Oud(er) samen Open Poort gemeenschap te zijn!

Bezinningsavond van de kerkenraad

Maandagavond 12 mei willen we ons met elkaar buigen over hoe we als Kerkenraad functioneren en in hoeverre het plan “kerk 2025” in relatie met onze plaatselijke situatie een verandering in de structuur teweeg kan/moet brengen.

Tenslotte

Tijdens enkele uitvaarten die onlangs in onze kerk plaatsvonden en ook in de Stille Week werd weer eens duidelijk hoeveel gemeenteleden bereid zijn een taak op zich te willen nemen. Ook veel “onzichtbaar” werk geeft een sterk gevoel van verbondenheid om vitale gemeente willen zijn en blijven!

OPEN POORT OCHTEND ZONDAG 15 APRIL

Ook deze keer hanteren we de formule van De Open Poort **ochtend**

Na de kerkdienst (en de koffie) zal onze pianist/organist Stijn van der Woude ons meenemen in de symboliek en humor die we in de werken van Bach tegenkomen.

Ook deze bijeenkomst willen we afsluiten met een gezamenlijke maaltijd.

Graag willen we hartige taart(en) eten en de vraag is wie er bereid zijn om een taart te willen bakken.

Er hangt een intekenlijst op het prikbord. Ook kan er aangemeld worden bij Miep van Bommel, tel. 441602.

IN MEMORIAM

Jan Coenraad Evert van den Hoeven

Op 8 maart is Jan van den Hoeven overleden. Hij is 78 jaar geworden. Jan was al geruime tijd ziek en zijn lichaam was uitgeput, maar in de laatste weken is zijn situatie snel verslechterd.

Jan was een ondernemende en optimistische man, voor wie geloof een belangrijke rol speelde. Dat hielp hem om positief te blijven, ook toen hij ziek was. Inspiratie vond hij onder meer in boeken van Anselm Grün en bij de Ierse St. Patrick. Wat hem daarin raakte, kon hij ook aan anderen vertellen.

In Jan verliezen we een betrokken gemeente- en kerkenraadslid. Wij zijn dankbaar voor alles wat Jan voor onze gemeente heeft betekend. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar zijn vrouw Julia, hun pleegkinderen Hubert, Angélique en Patrick en hun partners en kinderen en allen die Jan zullen missen.

Op vrijdag 16 maart hebben we in een kerkdienst afscheid genomen van Jan. Daarin klonk onder meer Psalm 23, als een lied van troost:

23¹Een psalm van David.

De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.

²Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,

³hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.

⁴Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij,

uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.

⁵U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.

⁶Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.

Bron van troost en licht

Soms gaat je pad door een woestijn
van bange zorgen en pijn.
Dan zie je niet dat heel dichtbij
een bron is in die woestenij.

Want in die dichte duisternis
is 't of er niemand bij je is.
Het lijkt of in dat nare dal
nooit meer het zonlicht schijnen zal.

Totdat de Geest je ogen richt
op Jezus, Bron van troost en licht,
Die door Zijn wonderbare kracht
en liefde al je leed verzacht.

Dan voel je: Ik ben niet alleen.
God draagt me overal doorheen.
Al gaat mijn pad door een woestijn,
Hij is er en Hij zal er zijn.

Hartelijk dank voor uw steun en medeleven na het overlijden van Teo
Gé Griffioen

Jeugdpagina de Open Poort

Datum	Activiteit	Leeftijd
Ma 9 april	Schatgravertjes 18.45-20.00 uur (Trefpunt)	Groep 5 t/m 8
Za 14 april	Lammetjesdag (Reijerscop 6, Harmelen) 9:45-12.00 uur	2 t/m 6 jaar
Zo 15 april	The Portal 10.00-11.00 uur	Middelbare school
Vr 20 april	Blister (Paaskaars maken) 20-22 uur	Middelbare school
Ma 23 april	Schatgravertjes 18.45-20.00 uur (Trefpunt)	Groep 5 t/m 8
Ma 7 mei	Schatgravertjes 18.45-20.00 uur (Trefpunt) Slotavond	Groep 5 t/m 8
Zo 27 mei	The Portal 10.00-11.00 uur	Middelbare school
Zo 27 mei	Kliederkerk over Pinksteren	0 t/m 10 jaar
Vr 1 juni-tot za 2 juni	Club overnachting in de kerk 18.30 – 10.00 uur	Groep 5 t/m 8

De eerste Portal'

De kop is eraf. De eerste keer Portal was een leuke start!

We bespraken het thema 'Thuis', met vragen als "wat geeft je een thuis gevoel, waar denk je aan bij je thuis voelen?" Daarna keken we een stukje tv-programma over dakloosheid. We hebben ook nog gepraat over wanneer je je thuis voelt of zou voelen in de kerk, en of je je ook thuis kunt voelen bij God.

Kortom: het was interessant en gezellig, en we hebben zin in 15 april.

Overnachten in de kerk

Ellen Verkleij

In maart zijn er prachtige paaskaarsen gemaakt door de meiden van de club. Nadat ze uitleg hebben gehad over de symbolen in de kerk en de kleuren van onder andere het logo van de Open Poort, zijn ze zelf aan de slag gegaan met het versieren van hun eigen kaars.

Het club seizoen wordt afgesloten met een overnachting in de kerk van vrijdagavond 1 juni tot en met zaterdagmorgen 2 juni. Alle kinderen uit de groepen 5 t/m 8 zijn van harte welkom en een vriend of vriendin mag natuurlijk ook mee. Er komt nog een uitnodiging met meer informatie, maar noteer deze datum vast in jullie agenda.

Blisteravond over de Paaskaars

Op vrijdagavond 20 april is er weer Blister. Het eerste uur gaat over de symbolen in de kerk en vooral de Paaskaars. Daarna kan iedereen zijn eigen Paaskaars maken. Het tweede uur is het zo als gewoonlijk tijd voor cola, bitterballen, tafelfoetbal e.d. De kosten zijn 2 euro.

Omzien naar elkaar!

Steun het werk van de Diaconie.

Maak uw bijdrage over op:

NL 82 INGB 0 000339111

Of van de ZWO

Maak uw bijdrage over op:

NL 16 INGB 0 000696095

VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Opbrengst Collecte

11 febr.	Bloemenfonds	€	78.70
	Collecte Missionair werk	€	82.55
18 febr.	Diaconie	€	100.71
	40 dagentijdcoll. KerkinActie	€	92.70
25 febr.	Gemeentecontact Grimma	€	63.80
	40 dagentijdcoll. KerkinActie	€	58.90
04 maart	Avondmaal Timon	€	81.20
	KerkinActie Voorjaarszend.week	€	58.45
	Kerk	€	54.50
	Koffiegeld	€	109.07

NIEUWS VAN HET KERKELIJK BUREAU

Hans den Braber

Gedoopt op 11 maart 2018:

David den Hartog, zoon van Marcel en Wendy,
broertje van Edith, Bergmolen 25, 3481 AD Harmelen

Overleden op 8 maart 2018:

Jan Coenraad Evert van den Hoeven,
Harmelerwaard 8A, 3481 LB Harmelen



HARMELEN

27 mei 2018

14.00 - 15.30 uur

KLIEDERKERK

Waar: 'De Open Poort' Hendriklaan 1 - Harmelen

Wanneer: Zondag 27 mei 2018

Wat: Kliederdienst met thema 'Vader, Zoon en Heilige Geest. Knutselen, verhalen, spelletjes en nog veel meer leuke dingen...

Voor wie: Kinderen tot 10 jaar, mama, papa, oma en opa zijn ook van harte welkom!

Kosten: € 2,- per kind, volwassenen gratis

Aanmelden: niet nodig

We zien je graag de 27^{ste}!

4 mei herdenking 2018

Thema: Verzet als Voorbeeld

De drie kerken van Harmelen organiseren in samenwerking met de oranje vereniging op 4 mei weer de herdenking voor gevallen van oorlog en geweld.

Wij nodigen u uit in **de Bavo kerk**, voor een bijeenkomst waarbij het thema is "Verzet als voorbeeld", de **aanvang van de dienst is 19.00 uur**

Verzet tegen oorlog en geweld en we denken aan degenen die met geweld moeten leven.

Tijdens de samenkomst willen we bidden, zingen en luisteren.

Aansluitend aan de bijeenkomst gaan we vanuit de Bavo kerk in een stille tocht naar het monument voor de Hervormde Kerk aan de Kalverstraat voor de kranslegging en twee minuten stil zijn. Kinderen van de basisscholen zullen een drietal zelf gemaakte gedichten voordragen.

4 mei mogen we niet vergeten, doet u ook mee?

De Kringloopcommissie biedt aan:

Heeft u spullen nodig voor uzelf of voor bijvoorbeeld een kind dat op zichzelf gaat wonen, informeer dan eens bij de Kringloopcommissie. Of breng eens een bezoekje aan de schuur van Johan. U zult versteld staan wat we allemaal te koop hebben.

De Kringloopcommissie is het hele jaar bezig met het ophalen van spullen, verkoop via Marktplaats en natuurlijk tijdens de Septembermarkt. De opbrengst van de verkoop van dit alles is voor het onderhoud van de kerk.

Zoekt u iets of heeft u vragen, neem dan contact op met:

**Johan Griffioen,
Haanwijk 29,
Tel: 443253 of 06-23107137**

NIEUWS OM DOOR TE GEVEN

NIEUW PETRUS

Het nieuwe magazine Petrus vertelt hoe mensen in de kerk geloof, hoop en liefde vinden. Het tijdschrift komt vier keer per jaar uit en wordt uitgegeven door de Protestantse Kerk.

Petrus vertelt kleine en grote verhalen over mensen en lokale protestantse kerken in heel Nederland.

Verhalen over hoe samen kerkzijn mensen troost, hoop en zin geeft. Hoe nieuwe initiatieven als Kliederkerk of pioniersplekken voor nieuw elan zorgen. Hoe mensen soms twijfelen en toch blijven zoeken. Hoe de kerk hulp biedt aan mensen in nood.

Doel van het blad is om lezers te inspireren.

Rots

Wie de naam *Petrus* hoort, denkt al snel aan de volgeling van Jezus, de visser uit Galilea. Waartegen Jezus zei: “Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen.” Het tijdschrift draagt deze naam niet voor niets. De kerk lijkt wel wat op Petrus: sterk als een rots en tegelijk zwak en feilbaar. Soms moedig, soms overmoedig, soms te voorzichtig. Maar vooral een plek waar ieder mens welkom is.

Het magazine verschijnt vier keer per jaar. Een abonnement is gratis.

Bron: **www.protestantsekerk.nl**

Een Psalm voor Esther

Toen David na de dood van Absalom terug ging naar Jeruzalem spaarde hij het leven van Simi, een familielid van Saul (2 Sam 19:20vv). Volgens de Talmoed (bMeg 13a) was dat omdat David voorzag dat Esther en Mordechai later een belangrijke rol zouden spelen in de verlossing van Israël, en zij waren nakomelingen van Simi (Esther 2:5).

Daarom, zo zegt Rabbi Moshe Alshich (1508-1593), een vermaard prediker in zijn tijd, heeft David voor Esther een psalm gedicht:: Psalm 22.

U kent het verhaal van Esther. Haman die het volk wilde uitroeien en de koning Ahasveros meekreeg. De nood was zo hoog dat de Joden in Susan gingen vasten (hoewel het Pesachfeest was). Ze voelden zich van God verlaten, veracht door het (Perzische) volk. Toen moest Esther naar de koning. Dat was een heel waagstuk, en ze was doodsbang. Het psalmvers Ps 22:15 *“Ik ben uitgestort als water, mijn beenderen zijn verspreid, mijn hart is als was, gesmolten in mijn ingewand”* doet de uitleggers zeggen dat ze er een miskraam van kreeg. Ze moest tussen de hovelingen door, die zagen het al mislopen met haar en ze verdeelden de buit al, de kleren en de juwelen die ze droeg (vs 19). Maar als ze bij de koning komt is hij haar welgezind, en ze ervaart dat als gebedsverhoring: *“Gij hebt mij geantwoord!”*

En als reactie, in dankbaarheid: *“Ik zal Uw Naam aan mijn broeders vertellen, in het midden van de gemeente zal ik U prijzen”* (vs 22).

Zo wordt Psalm 22 gelezen als een Psalm voor Esther, en soms gebruikt als een passende Psalm voor Poeriem.

Als ik deze psalm lees in de Statenvertaling dan staat daar als opschrift boven: *Een Profetie van Christus' lijden*. Is dat dan fout?

Ik denk het niet. Zo'n lied als Psalm 22 kan telkens weer herkend en toegepast worden. Het past heel goed bij de moeilijke weg van Esther en de verlossing die God daardoor gaf aan Zijn volk. Het past

heel goed bij Jezus en zijn moeilijke weg, en ook bij hem was het God die antwoordde en verlossing gaf. In beide gevallen ligt het hoogtepunt en de omslag in Ps 22: 22: *“Gij hebt mij geantwoord”*, en dan volgt de lofzang.

Geen woord, geen profetie heeft maar één betekenis, elke morgen klinkt het woord weer nieuw, telkens weer wordt het vervuld, voller van betekenis.

Wybrand Ganzevoort

© Regionale Werkgroep Kerk en Israël Utrecht

Jong Protestant - Magazine van JOP

Magazine Jong Protestant is het relatiemagazine van JOP, vol informatie en inspiratie.

Het blad verschijnt vier keer per jaar en is bedoeld voor iedereen die hart heeft voor kinderen en jongeren in de kerk. Aan een abonnement zijn geen kosten verbonden.

>Neem een gratis abonnement op jop.nl/themas/magazine-jong-protestant.

BELANGRIJKE DATA

- 15 APRIL** Open Poort middag
Ook aanmelden bij Miep van Bommel, tel. 441602
- 4 MEI** 4 mei herdenking 2018 in de Bavokerk,
aanvang 19.00u.
- 27 MEI** Kliederkerk, 14.00 – 15.30 u.
- 28 SEPTEMBER tot
1 OKTOBER** Gemeentebezoek uit Grimma

Zie voor verdere informatie elders in Meeleven

BEREIKBAARHEID PREDIKANT

Ds. Hetty Brederoo is telefonisch bereikbaar op 743484. U kunt Hetty ook altijd per e-mail bereiken op predikant@deopenpoortharmelen.nl.

Wanneer er zich persoonlijke omstandigheden voordoen waarvan u het prettig vindt dat de predikant ervan op de hoogte is, of wanneer u graag eens bezoek van de predikant wilt, aarzelt u dan niet om contact met Hetty op te nemen!

VAN DE REDACTIE

De lay-out van dit nummer was in handen van Kees van Kesteren
Kopij voor het volgende nummer inleveren **8 mei tot 19.00 uur.**

Kopij inleveren op DINSDAG !!!

E-mailadres: redactie@deopenpoortharmelen.nl

Of in de brievenbus van Wil Schouten, **Oudeland 110**

Jaargang	Nr	Inleveren	Verschijnt
52	5	8 mei	18 mei
52	6	5 juni	15 juni
52	7	3 juli	13 juli (7 weken)

Meeleven voor belangstellenden

€ 20,- per jaar door overmaking van het bedrag op:
NL61INGB 0000363157 t.g.v. Ger. Kerk Harmelen
met vermelding van gastlezer Meeleven.

Een bericht van het kerkelijk bureau

Een verhuizing, een huwelijk, de geboorte of het overlijden van een gemeentelid. Dit alles moet ook verwerkt worden in de kerkledenadministratie. Om dit goed op orde te kunnen houden, stelt het kerkelijk bureau het heel erg op prijs als u deze mutaties door wilt geven.

Adres: Hans den Braber, zie achterkant Meeleven!

Emailadres : hans261030@gmail.com

Onderwerp : kerkelijk bureau