

Zondag 18 feb. 2018

De Open Poort

1^e zondag 40 dagen tijd

10.00 uur : M. Brederoo

Collecte : Diaconie

Deurcollecte : Kerkinactie

Kindernevendienst : groep 1 t/m 8

Crèche : Wendy

Kerkauto : H. den Braber

tel : 441788

Koffieschenken : groep 2

Zondag 25 feb. 2018

De Open Poort

2^e zondag 40 dagentijd

10.00 uur : Ds. P.J. Rebel

te : Utrecht

Collecte : Grimma

Deurcollecte : Kerkinactie

Kindernevendienst : groep 1 t/m 8

Crèche : Wim, Annefieke

Kerkauto : A. Kroes

tel : 443660

Koffieschenken : groep 3

Zondag 18 feb. 2018 - 10.30 uur

Vijverhof

Voorganger : R. Sneller

Organist : M. Burggraaf

Medewerkers : groep 6

Zondag 25 feb. 2018 - 10.30 uur

De Vijverhof

Voorganger : F. Nagelhout

Organist : D.H. Sloof

Medewerkers : groep 1

Vrijdag 16 feb. 2018 - 19.00 uur

Gaza

Voorganger : C. M. Veerhoek

Organist : G. Lekkerkerker

Medewerkers : groep 2

Vrijdag 23 feb. 2018 - 19.00 uur

Gaza

Voorganger : G. van Woudenberg

Organist : J. M. van de Weerd

Medewerkers : groep 7

Zondag 4 maart 2018

De Open Poort

3^e zondag 40 dagentijd

Maaltijd van de Heer

10.00 uur : Ds. M. Diepenbroek
te : Woerden

Avondmaalscollecte : Timon

Collecte : Voorjaarszendingsweek

Deurcollecte : Kerk

Kindernevendienst : groep 1 t/m 8

Crèche : Ellen

Kerkauto : P. de Langen

tel : 441970

Koffieschenken : groep 4

Zondag 11 maart 2018

De Open Poort

4^e zondag 40 dagentijd

Dopen

10.00 uur : Ds. H. Brederoo

Collecte : Kerk

Deurcollecte : Binnenl. Diaconaat

Kindernevendienst : groep 1 t/m 8

Crèche : Karlijn en Jeroen

Kerkauto : M. van der Zaag

tel : 689420

Koffieschenken : groep 5

Zondag 4 maart 2018 - 10.30 uur

De Vijverhof

Voorganger : C. van der Veer

Organist : M. de Gier

Medewerkers : groep 2

Zondag 11 maart 2018 - 10.30 uur

De Vijverhof

Voorganger : J. van Woudenberg

Organist : W.M. Benders

Medewerkers : groep 3

Vrijdag 2 maart 2018 - 19.00 uur

Gaza

Voorganger : R. Sneller

Organist : M.J. van de Beek

Medewerkers : groep 5

Vrijdag 9 maart 2018 - 19.00 uur

Gaza

Voorganger : H.C. van Eijk

Organist : N. van de Kooij

Medewerkers : groep 4

We staan aan het begin van de Veertigdagentijd. De komende zondagen leven we toe naar het lijden, sterven én opstaan van Jezus.

Op **18 februari** hebben een themadienst met Martin Brederoo als voorganger. Centraal staat de gedachte van de Litouwse filosoof Emmanuel Levinas: het gelaat van de ander. Volgens Levinas begint waardevol denken niet bij "ik" zoals wij in onze tijd gewend zijn, maar bij "wij". Ik besta alleen maar omdat de ander mij ziet en ik de ander zie. De ander doet een beroep op mij en ik op de ander. In het gelaat van de ander kunnen we ook God ontdekken.

Levinas zette de wereld van velen op zijn kop omdat mensen opeens niet meer zomaar objecten zijn die jouw vrijheid vooral in de weg zitten, maar degenen zijn door wie jij bestaat, die een beroep op jou doen, maar ook: door wie jij kunt genieten.

Wat kunnen wij met deze gedachten in een tijd van selfies, uiterlijk vertoon en individualisme? En hoe zit het met God als de Ander? Wat vraagt dit alles van ons?

Op **25 februari** zal ds. Piet-Jan Rebel uit Utrecht voorgaan.

Op **4 maart** gaat ds. Maarten Diepenbroek voor. Maarten is predikant in de Lutherse gemeente te Woerden en een studiegenoot van mij. In deze dienst zullen we de Maaltijd van de Heer vieren.

Op **11 maart** mag ik zelf weer voorgaan. In deze dienst zal de doop worden bediend aan David, zoon van Marcel en Wendy den Hartog en broertje van Edith.

Op **18 maart** zal Stijn van der Woude, die we kennen als organist en pianist, onze voorganger zijn. Stijn is predikant in opleiding en ziet er naar uit om een dienst in De Open Poort te leiden.

Zondag **25 maart**, Palmzondag, is de laatste zondag voor Pasen.
Voorganger op deze dag is ds. Blokland uit Maarsssen.

VANUIT DE KERKENRAAD

*Nita Immel-Siebert
Frank Nagelhout*

Namen- en adressenlijst

Het is al weer enige jaren geleden, dat er een lijst met namen en adressen van de leden van de kerkenraad en de commissies/werkgroepen en een namen- en adressenlijst van de leden van de Open Poortgemeente is uitgegeven.

In het voorjaar willen we weer een geactualiseerde lijst met Meeleven verspreiden.

Mocht u bezwaar hebben, dat uw naam in deze lijst wordt opgenomen dan vernemen we dat graag voor 1 maart a. s. van u.

U kunt dat melden aan Frank Nagelhout, via de mail

nagel587@planet.nl

of telefonisch 0348 443410.

In memoriam

Pieter Battem

Op 12 januari is Pieter Battem overleden. Pieter was al enige tijd ernstig ziek. Even ging het veel beter en was er weer wat hoop, maar kort geleden kreeg hij het slechte nieuws dat artsen niets meer konden doen. Daarna is het heel snel gegaan. Pieter heeft nog veel kunnen praten met de mensen die hem lief waren en is rustig gestorven, in het vertrouwen dat er een plekje voor hem in de hemel is.

Op 17 januari hebben we in een dankdienst voor zijn leven afscheid van Pieter genomen. In deze dienst lazen we het verhaal van Mozes, die op een rots slaat, waarna er water uitkwam. Zo werden de Israëlieten op hun lange reis door de woestijn van uitdroging gered. Pieter heeft deze Bijbeltekst zelf uitgekozen. Zijn naam is afgeleid van Petrus en dat betekent 'rots'. Verder had Pieter bewondering voor het geloofsvertrouwen van Mozes. Bovendien riep deze tekst over een rots en water mooie herinneringen bij hem op aan vakanties met het gezin, waarbij hij met zijn zoons keitjes op de rivier liet ketsen. Herinneringen, onder meer daaraan, werden in de dankdienst gedeeld.

We verliezen in Pieter een betrokken en actief gemeentelid. Wij denken in onze gebeden aan zijn vrouw Irene, zijn zoons Rogier en Wouter, schoondochters Anja en Miriam, de kleinkinderen en andere familieleden en vrienden die hem zullen missen.

Eén van de liederen die we zongen tijdens de dankdienst en ook bij de afkondiging van Pieters overlijden in de zondagse kerkdienst, was lied, 263, een lied vol geloofsvertrouwen:

*Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht,
De morgen die ik ondanks alles verwacht.
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt,
Die mij van het donker en wanhoop bevrijdt.*

*Wees Gij mijn wijsheid, de rust van mijn hart,
Bevrijding van wat mij ontstelt en verwacht,
De hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,
Het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.*

*Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,
Een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,
Wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.*

DANKJEWEL

Van harte wil ik alle vrijwilligers, en dat waren er heel veel, bedanken voor het meedenken en het organiseren van de afscheidsdienst van Pieter. Er is heel wat werk verzet, de avond van tevoren, en de dag zelf. Het was een mooi en warm afscheid met zoveel lieve mensen om ons heen.

Daar hebben we fijne herinneringen aan. Heel veel dank daarvoor !

Lieve groet,
Irene Battem en kinderen

Op 26 januari is mevrouw van 't Wout-Bodzinga van de Tiendweg 100 jaar geworden. Een zeer bijzondere verjaardag, die zij mocht vieren met haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, leden van onze gemeente en natuurlijk ook de burgemeester. Ook langs deze weg nog een hartelijke gelukwens!

Mevrouw Griffioen van de Eikenlaan is vorige maand weer thuisgekomen uit Weddesteyn, waar zij revalideerde nadat ze haar heup gebroken had. Gelukkig herstelt zij zeer voorspoedig.

Van buiten onze gemeente bereikte ons droevig nieuws: kerkmusicus Dirk Jan Warnaar, bij ons bekend door o.a. het Adventsconcert van een paar jaar geleden, is na een kort ziekbed overleden. Namens onze gemeente is er een kaart gestuurd naar zijn familie. We denken aan hen en anderen die hem zullen missen.

Ook binnen de gemeente hebben veel mensen te maken met verlies. In verschillende families is onlangs iemand overleden of is iemand ongeneeslijk ziek. Laten we hierbij stilstaan in onze gebeden.

Zo zijn we met elkaar verbonden, in lief en leed. Deze verbondenheid was voelbaar tijdens de Open Poortochtend in januari, toen we na de dienst en een gesprek met havendominiee Leon Rasser over zijn werk samen hebben gegeten. Het was mooi om te ervaren hoe gemeenteleden samen in gesprek raakten. Samen eten verbindt. Ik hoop dat we deze verbondenheid mogen vasthouden en daarin mogen groeien. Wij zijn immers niet zo maar een groep mensen, maar wij zijn met elkaar verbonden als zusters en broeders in Christus.

Terugblik

Dank voor alle ingeleverde DE-bonnen; hiermee zijn weer heel veel pakken koffie bij de Voedselbank terechtgekomen. Ook hebben we met elkaar weer een 8-tal boodschappenpakketten van EMTE en Plus bij de Voedselbank kunnen brengen. Fijn dat we op deze manier een steentje bij kunnen dragen.

DINER NIEUW BATESTEN

Zaterdag 27 Januari was er weer een supergezellig etentje. Bijna alle bewoners waren aanwezig. Stien en Gijs hadden heerlijk gekookt. Courgettesoep, varkenshaas, patat, appelmoes en een toetje met ijs. Smullen dus en er was leuke muziek. Frieda, een bewoner, heeft op haar blokfluit gespeeld. De diaconie van de Hervormde Kerk en van De Open Poort hebben weer een mooie avond verzorgd, volgend jaar doen we dat weer. Iedereen bedankt voor de hulp en inzet.

Besteding geld ZWO/Werelddiaconaat

Dankzij uw bijdragen in 2017 hebben wij de volgende bijdragen kunnen leveren. Voor Werelddiaconaat:

- *Kerk in Actie/ACT Alliance:* € 1000,--

Door via ACT Alliance te werken, kan Kerk in Actie snel op rampen te reageren, zodat bij kleinschalige rampen tijdig en effectief hulp kan worden geboden aan de lokale bevolking in de eerste dagen na een ramp. Voor meer informatie:

www.kerkinactie.nl/projecten/wereldwijd-noodhulpfonds-act-alliance

- *Kerk in Actie/Versterk de kerk in het Midden Oosten/Syrië:*

€ 2000,--

Kerken in het Midden Oosten, en zeker in Syrië, hebben het moeilijk. De kerk houdt haar deuren open en biedt mensen hulp. Ze delen wat ze hebben. Ons gebed en onze steun zijn hard nodig zodat zij volhouden.

Zie ook: www.kerkinactie.nl/projecten/najaarscampagne-versterkde-kerk-in-het-midden-oosten-3

- *Kerk in Actie/Uganda* € 1000,--

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Zes partners van Kerk in Actie hebben de handen in één geslagen en werken samen met de kinderen aan een betere toekomst. Zie ook: www.kerkinactie.nl/projecten/karamojong-kinderen-naar-huis-en-naar-school

- *Kerk in Actie/India* € 500,--

De organisatie CASA zet zich samen met de bewoners in om 48 dorpen in het zuiden van India vrij van kinderarbeid te krijgen. Zie [/www.kerkinactie.nl/projecten/plattelandsdorpen-vrij-van-kinderarbeid](http://www.kerkinactie.nl/projecten/plattelandsdorpen-vrij-van-kinderarbeid).

- *Edukans* € 750,--

Edukans werkt aan grote én kleine onderwijsprojecten voor kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden. Ze werken aan gelijke kansen voor jongens en meisjes en staan klaar voor kinderen in nood. Omdat onderwijs de kans van hun leven is! Kijk op <https://www.edukans.nl/actuele-projecten>

Zending:

- *Kerk in Actie/ training kerkelijk werkers Ghana,* € 500,--

Zie: www.kerkinactie.nl/projecten/training-kerkelijk-werkers-in-noord-ghana

- *Kerk in Actie/Cedepka, Guatemala* € 500,--

Vrouwen in Guatemala worden gediscrimineerd en hebben te maken met huiselijk geweld. Hoe kunnen zij ervaren dat zij van waarde zijn? En hoe kan de kerk in Guatemala hen daarbij helpen? Zie [www.kerkinactie.nl/ projecten/de-stem-van-vrouwen-gehoord-in-kerk-en-samenleving](http://www.kerkinactie.nl/projecten/de-stem-van-vrouwen-gehoord-in-kerk-en-samenleving)

- *Kerk in Actie/diaconessen Rwanda* € 500,--

Via een landbouwproject en een trainingscentrum voor kleine boeren willen de zusters uit de gemeenschap de duurzame landbouw en voedselzekerheid in de regio Rubengera in Rwanda versterken en verbeteren. Voor meer info:

www.kerkinactie.nl/projecten/landbouwprogramma-zendingsdiaconessen

- *Bijbelgenootschap, prentenbijbels China* € 750,--

Veel kinderen in China vinden wekelijks extra aandacht en liefde op de zondagschool. Op het platteland zijn prentenbijbels voor kinderen niet zomaar te krijgen en ook onbetaalbaar voor de arme dorpsbewoners. Daarom wil het NBG prentenbijbels verspreiden in China.

<https://www.bijbelgenootschap.nl/projecten/prentenbijbels-voor-china/>

- *World Servants* € 750,--

World Servants wil, vanuit het geloof in Jezus Christus, mensen enthousiast maken en toerusten om zich dienstbaar in te zetten in deze wereld. World Servants doet dat door het uitsuren van teams die bouwprojecten realiseren in ontwikkelingslanden:

<https://www.worldservants.nl/>

De diaconie is dankbaar dat wij door u een steentje bij mogen dragen. In 2018 willen wij u als gemeente graag betrekken bij het besteden van deze gelden. Suggesties van uw kant zijn eind 2018 welkom.

De collectes

18 februari, start 40 dagen tijd

De *rondgaande* collecte is bestemd voor de diaconie.

De *deurcollecte* is voor Kerk in Actie “Met je kinderen op de vlucht” voor IOCC, Libanon. Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht bevinden zich veel moeders met kinderen. Ze zijn onder andere neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hier helpt IOCC deze moeders met zorg, voeding en voorlichting.

25 februari

De *rondgaande* collecte is voor de contactgroep Grimma.

Bij de *deur* collecteren we voor Kerk in Actie “Uit de schulden”.

Steeds meer mensen hebben tijdelijk of blijvend schulden. Kerk in Actie nam met kerken en christelijke organisaties het initiatief voor het project SchuldHulpMaatje. Vrijwilligers worden tot “maatjes” opgeleid om mensen met (beginnende) schulden te begeleiden en te coachen.

4 maart

Kerk in Actie Voorjaarszendingsweek/Sterke vrouwen opleiden op Papoea.

Overal in West-Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. P3W stimuleert vrouwen om een actieve rol te spelen in hun eigen omgeving. Graag uw gift bij de *rondgaande* collecte.

De *deurcollecte* is voor de kerk.

11 maart

Avondmaalscollecte voor Stichting Timon.

Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief.

De *rondgaande* collecte is voor de kerk.

De *deurcollecte* is voor Kerk in Actie Binnenlands diaconaat: Kerken runnen sociale supermarkt. Almere is een stad waar sociale samenhang ontbreekt en veel armoede en werkloosheid voorkomen. Samen met andere kerken staat de Protestantse Kerk in Almere mensen in (financiële) nood bij met praktische hulp, waaronder een sociale supermarkt.

18 maart

Rondgaande collecte voor Meeleven.

De *deurcollecte* voor Kerk in Actie; geen kinderarbeid in de textielindustrie

De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen die niet naar school gaan. De Indiase partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen.

Spaardoosjes 40 dagen tijd

Aan het begin van de 40 dagen tijd kunnen jullie/kunt u een spaardoosje meenemen. Het thema van de 40-dagen tijd is "Onvoorwaardelijke liefde". Wereldwijd zetten ouders, grootouders en verzorgers zich dagelijks met grote toewijding in voor hun gezin en samenleving. De collectes in de kerk worden besteed aan zes wereldwijde projecten, de opbrengst van de spaardoosjes willen we besteden aan het werk voor en door vrouwen in Oeganda. In een volgend nummer van Meeleven daarover meer. Wij hopen op veel volle doosjes op 1^e Paasdag.

Jeugdpagina de Open Poort

Datum	Activiteit	Leeftijd
Zo 18 feb	Start KND project 40 dagentijd en Pasen	Groep 1 t/m 8
Ma 19 feb	Schatgravertjes 18.45-20.00 uur (Trefpunt)	Groep 5 t/m 8
Ma 5 mrt	Schatgravertjes 18.45-20.00 uur (Trefpunt)	Groep 5 t/m 8
Ma 19 mrt	Schatgravertjes 18.45-20.00 uur (Trefpunt)	Groep 5 t/m 8
Vr 16 mrt	Blister Pasen	Middelbare school
Vr 23 mrt	Club Paaskaarsen maken 18.30 uur	Groep 5 t/m 8
Ma 9 april	Schatgravertjes 18.45-20.00 uur (Trefpunt)	Groep 5 t/m 8
Ma 23 april	Schatgravertjes 18.45-20.00 uur (Trefpunt)	Groep 5 t/m 8
Ma 7 mei	Schatgravertjes 18.45-20.00 uur (Trefpunt) Slotavond	Groep 5 t/m 8
Zo 27 mei	Kliederkerk over Pinksteren	0 t/m 10 jaar
Vr 1juni-tot za 2 juni	Club overnachting in de kerk 18.30 – 10.00 uur	Groep 5 t/m 8

PROJECT 40 DAGENTIJD EN PASEN

Erna de

Groot

Beste ouders en kinderen van de kindernevendienst.

Woensdag 14 februari start de 40 dagen weer en gedurende de weken tot aan Pasen zullen wij tijdens de KND weer een project draaien. Het thema dit jaar is: IK ZORG VOOR JOU.

Jezus maakt op weg naar Pasen moeilijke dingen mee. Hij wordt op de proef gesteld in de woestijn, hij ziet handelaars op het

tempelplein, hij weet dat mensen hem naar het leven staan. Maar bij al die dingen is Jezus niet alleen. God zorgt voor hem. Er zijn engelen bij Jezus in de woestijn. Mozes en Elia verschijnen op de berg. En met Pasen zal blijken dat zijn Vader ook in de donkerste nacht voor Jezus blijft zorgen.

Vanuit die hemelse zorg laat Jezus ook zien hoe wij voor elkaar kunnen zorgen. We gaan met elkaar ontdekken in deze 40 dagen dat we op veel manieren voor elkaar kunnen zorgen. Bijvoorbeeld door met iemand te praten, door iemand eten te geven of door ervoor te zorgen dat iemand zich thuis kan voelen. Zo zorgt de Vader in de hemel voor Jezus, zo zorgt Jezus voor mensen die hij tegenkomt en zo kunnen wij ook voor elkaar zorgen.

Tijdens de 40 dagentijd zullen we weer werken met een projectverbeelding. Iedere week komt er een plaatje bij in een bloem, zodat we met Pasen een bloem met 7 bloemblaadjes vol hebben.

Om daarnaast iets extra's te doen voor onze medemens zullen we iedere zondag vanuit de KND een kaart sturen naar iemand die wat extra aandacht of zorg nodig heeft. In samenspraak met de diaconie zullen we wekelijks kijken naar wie we het kaartje gaan sturen. Naast alle kinderen van de KND zou het ook fijn als alle aanwezigen in de kerk hun naam op het kaartje zetten zodat het een goed gevulde kaart wordt.

Dus beste kinderen en ouders, er is weer een hoop te doen en te leren bij de KND de komende weken dus we hopen veel kinderen te zien de komende zondagen.

Wat ook nog leuk is om te vertellen is dat Esther Brederoo heeft aangegeven zich ook te willen gaan inzetten voor de KND. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee, omdat we wel extra leiding kunnen gebruiken. De komende maanden gaat Esther meelopen met de bestaande groep leiding en wanneer ze zelf het idee heeft dat het gaat lukken om alleen leiding te geven komt ze vast in ons rooster. Esther je bent van harte welkom!

Groetjes van Evelien, Bianca, Monique, Esther, Ellen en Erna

Clubavond Paaskaarsen maken

Ellen Verkleij

Op de afgelopen clubavond hebben de kinderen verzen in de Bijbel gevonden over liefde. Daarvoor moesten ze eerst de code vinden om de kluis te kraken met een aanwijzing. Dit was een actieve avond met veel denkwerk. Op 23 maart gaan ze creatief aan de slag met de Paaskaars. Voor in de kerk brandt elke zondag de Paaskaars met daarop symbolen. Wat betekenen die symbolen? Waarom is er een Paaskaars? Over deze vragen gaat de avond en de kinderen gaan ook hun eigen paaskaars maken. De avond begint weer om 18.30 uur en vriendjes en vriendinnetjes zijn weer van harte welkom.

VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ria de Heer

Opbrengst Collecte

17 dec.	Diaconie	€	113.80
	Onderhoudsfonds	€	63.15
24 december	Kerk	€	75.40
	Diaconie	€	77.75
24 december	Goed doel 3 Kerken Harmelen	€	195.65
	Bloemenfonds	€	83.55
25 december	Kinderen in de knel	€	258.22
	Kerk	€	98.47
31 december	Eindejaarscollecte	€	426.10
	Diaconie	€	101.74
	Koffiegeld	€	21.00

Overleden op 12 januari 2018:

Pieter Battem, Koningspark 6, 3481 VS Harmelen

Verhuisd:

Manon Gerritsen, Prinsenhof 21, 3481 HB Harmelen

Naar: Korenmolen 30, 3481 AV Harmelen

Vertrokken:

Fenna van Noort, Breudijk 45A, 3481 LN Harmelen

Naar: Achterstraat 33 I, 3441 EG Woerden

Uitgeschreven:

De heer W. Ravenshorst en mevrouw M.G. Ravenshorst -
van Beusekom, Reiger 18, 3481 TR Harmelen

De bloemen waren voor:

26 november Dhr. G. van Dam

3 december Mvr. N. Nap

10 december Dhr. A. de Groot

17 december Dhr. P. van Woudenberg

24 december Mvr. L. van Rossum

31 december Mvr. A. v. Ravenswaaij

Het thema voor de symbolische schikkingen in de 40-dagentijd is:
“Ik zorg voor jou”.

18 februari : 1^{ste} zondag in de 40-dagentijd.

“Ik zorg voor jou”. Op deze eerste zondag horen we dat Jezus gedoopt wordt in de Jordaan en daarna drijft de Geest Hem de woestijn in. Maar Jezus is daar niet alleen. Hij leeft er midden tussen de wilde dieren, maar engelen zorgen voor Hem. In de schikking zien we de woestijn en “handen” die dragen en steunen. En een prachtige bloem die schittert boven het zand van de woestijn.

25 februari : 2^{de} zondag in de 40-dagentijd.

“Ik praat met je”. Vandaag horen we dat Jezus met drie leerlingen de berg op gaat. Daar zijn ze helemaal alleen. Maar dat blijft niet zo. Mozes en Elia verschijnen en praten met Jezus. Nadat Jezus met hen gesproken heeft klinkt uit de hemel de stem van God. De hoge schikking verwijst naar de berg. Drie witte rozen verbeelden Jezus, Mozes en Elia. De witte bloem verwijst naar het licht op de berg. De “handen” verwijzen naar het heerlijke moment, waarop alles goed is, de discipelen wilden dat moment vasthouden.

4 maart : 3^{de} zondag in de 40-dagentijd.

“Bij mij kun je thuis zijn”. Vandaag gaat het over de handelaars en geldwisselaars in de tempel. Hierdoor lijkt de tempel niet meer een plaats waar mensen thuis kunnen komen bij God. Daar wil Jezus iets aan doen. Hij gooit de tafels omver. Ieder mens moet in zijn leven weleens ruimte maken, schoon schip maken. De bezem ligt er om de dingen die niet in de tempel horen weg te vegen. De bloemen staan voor nieuwe dingen

uit Gods hand.

11 maart : 4^{de} zondag in de 40-dagetijsd.

“Ik geef je te eten”. Op deze vierde zondag gaat het over delen en ontvangen. God zorgt voor mensen, dat laat Jezus zien in het verhaal van vandaag. Een jongen met vijf broden en twee vissen speelt een belangrijke rol. Jezus neemt wat de jongen bij zich heeft en verdeelt het onder de mensen. Er is genoeg voor iedereen! De kleur roze in de schikking betekent dat er al iets licht van Pasen doorbreekt. De zeven bloemen verbeelden de vijf broden en twee vissen. De “handen” verwijzen naar het ontvangen.

18 maart : 5^{de} zondag in de 40-dagetijsd.

“Ik heb alles voor je over”. Graankorrels moeten sterven om nieuw leven voort te brengen. De weg van God gaat door alles heen, de graankorrel moet eerst sterven, maar uiteindelijk zal hij vrucht dragen. Het graan en de korrels in de “handen” verbeelden hoeveel Jezus voor ieder van ons over heeft.

25 maart : 6^{de} zondag in de 40-dagetijsd.

“Ik kom naar je toe”. Vandaag is het Palmzondag. Jezus wordt toegejuicht wanneer Hij rijdend op een ezel Jeruzalem binnen gaat. Jezus laat zien dat God voor mensen zorgt door heel dichtbij mensen te komen. Niet hoog te paard maar op een ezel. Hij komt naar je toe en daar mag je vrolijk van worden. De vreugde wordt gesymboliseerd door de witte bloemen aan weerszijden van de witte roos. De roos staat voor Jezus. De hederastaat voor de trouw van God.

1 april : Pasen.

“Ik geef je toekomst”. Maria is bij het lege graf en heel verdrietig. Maar dan gebeurt een wonder. Iemand noemt Maria bij de naam en plotseling herkent ze Jezus. Hij is opgestaan. De witte bloemen symboliseren het Licht van

Christus. En het kruis ziet wit van bloemen.

Fluitconcert in Harmelen

Kun je op de dwarsfluit twee tonen tegelijk spelen of zingen en spelen tegelijkertijd? Ja! Dat kan. De fluitisten van het Dwarsfluitkamp Ensemble, Flutopia Ensemble en Rogier de Pijper verzorgen op zaterdag 17 februari van 15.00 tot 17.00 uur in De Open Poort, Hendriklaan 1 in Harmelen, een bijzonder concert. Tijdens dit concert zijn alle mogelijkheden van de dwarsfluit te beluisteren. Fluitist Rogier de Pijper en pianiste Liesbeth van Veldhoven brengen stukken van o.a. Mozart, Caccini, Bach en Dehnhard ten gehore. Verder spelen het Flutopia Ensemble en het Dwarsfluitkamp Ensemble, deelnemers aan het Benelux Fluitconcours voor amateurensembles in Ittervoort, stukken van onder meer Händel, Haydn, Piazzolla en Locatelli. Een afwisselend concert met klassieke en hedendaagse stukken, op humoristische wijze ingeleid. Kaarten (€7,50 / €5,- tot 12 jaar) zijn verkrijgbaar via Hetty, op tickets.rogierdepijper.nl of aan de deur (€ 8,50 / €6,00 tot 12 jaar).

FLUIT- CONCERT

**DWARSFLUITKAMP ENSEMBLE EN
FLUTOPIA ENSEMBLE**

**ROGIER DE PIJPER, FLUIT
LIESBETH VAN VELDHOFEN, PIANO**

WANNEER
Zaterdag 17 februari 2018
15:00 - 17:00

WAAR
De Open Poort
Hendriklaan 1, Harmelen

**WERKEN VAN O.A. • Piazzolla • Bach • Mozart •
• Locatelli • Haydn • Händel •**

VOORVERKOOP

€ 7,50

€ 5,00 tot 12 jaar

Kaarten te koop via
tickets.rogierdepijper.nl

AAN DE DEUR

€ 8,50

€ 6,00 tot 12 jaar

DE ENSEMBLES

zijn ontstaan uit het
Dwarsfluitkamp voor
jongeren en de
zomercursus Flutopia
voor volwassenen. Zij
nemen deel aan het
Benelux Fluitconcours.

ROGIER DE PIJPER

is fluitist en organisator
van Dwarsfluitkamp voor
jongeren en Flutopia
voor volwassen amateur-
fluitisten.

Basfluit

LIESBETH VAN VELDHOVEN

is pianiste, zangeres en
dirigent. Zij geeft o.a.
concerten met Rogier de
Pijper.

Gezamenlijke Paasviering PG Open Poort en Hervormde Gemeente Harmelen

Op donderdag 22 maart is de jaarlijkse gezamenlijke Paasviering.

Aanvang 14.30 uur in het Trefpunt.

De heer Frank Nagelhout verzorgt de meditatie, Ina van der Beek vertelt het vrije verhaal.

De zang wordt begeleid door Gijsbert Lekkerkerker. De middag wordt met een broodmaaltijd afgesloten.

Graag uiterlijk maandag 19 maart opgeven bij Jannie Dijkhof tel. 442365 of Adri de Groot tel. 441297, ook als u gereden wilt worden.

Hartelijke groet Nelleke van Eijk.

NBV en BGT offline lezen met app *Mijn Bijbel*

HAARLEM - Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft de gratis app *Mijn Bijbel* gelanceerd. Met de app kan iedereen in zes vertalingen de Bijbel lezen, waaronder de Bijbel in Gewone Taal (BGT) en de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). De vertalingen zijn downloadbaar en daardoor ook offline te lezen.

‘Vanaf nu kan iedereen gratis én offline in de NBV of BGT lezen: de meest gelezen vertaling en de meest duidelijke vertaling van Nederland’, aldus directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap Rieuwerd Buitenwerf. ‘Het leesgemak staat in deze app voorop. Je kunt meteen beginnen met lezen zodra je de app hebt geïnstalleerd. Lettergrootte en lettertype zijn aanpasbaar aan je eigen wensen. We verwachten dat de app veel gebruikt gaat worden in kerken, omdat je nu ook zonder wifi of 4g de NBV kunt lezen.’

Wat kunnen gebruikers met de app?

Mijn Bijbel geeft toegang tot zes vertalingen, die met één swipe te downloaden zijn. De volgende vertalingen zijn opgenomen in de app: de Nieuwe Bijbelvertaling, de Bijbel in Gewone Taal, de Groot Nieuws Bijbel, de NBG 1951, de Statenvertaling en de Fryske Bibel. Op het startscherm van de app staat de bijbeltekst van de dag. De komende maanden wordt de app steeds verder uitgebreid, bijvoorbeeld met de leesplannen van debijbel.nl.

Wereldwijd

Het bijbelgenootschap gaat de app verder ontwikkelen, zodat ook andere bijbelgenootschappen wereldwijd er gebruik van kunnen maken in hun lokale context.

De app *Mijn Bijbel* is te downloaden in de Google Play Store en de App Store.

Informatie over het downloaden van de gratis bijbelapp treft u aan op www.mijnbijbel.nl.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap



NIEUWS OM DOOR TE GEVEN

Feest in Angola met het Nieuwe Testament in Umbundu

Een nieuwe vertaling van het Nieuwe Testament in het Umbundu is gereed en werd eind 2017 in Angola aangeboden aan afgevaardigden van verschillende protestantse kerken, de Rooms-Katholieke Kerk en de lokale en provinciale overheid. Mede dankzij de financiële steun van leden en donateurs van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) kon deze nieuwe vertaling worden gerealiseerd.

De feestelijke lancering was georganiseerd in de Igreja Evangélica Congregacional em Angola in de stad Huambo. Zo'n driehonderd aanwezigen ontvingen een eigen exemplaar van het Nieuwe Testament in het Umbundu. Hun reacties waren hartverwarmend, merkte Joyce van de Veen die als hoofd Buitenlandwerk van het NBG de presentatie bijwoonde.

Presentatie

Ook de media waren betrokken bij de presentatie. Algemeen Secretaris Beatriz Hupa van het Angolees Bijbelgenootschap overhandigde een exemplaar aan journaliste Rosalina Laura Muvandje van de Nationale Radio van Angola. Daardoor wordt de komst van het Nieuwe Testament in het Umbundu in het hele land via de radio bekend gemaakt.

Op de dag van de lancering werden aan de feestgangers meteen 480 Nieuwe Testamenten verkocht. In Huambo kregen 2.000 Umbundu-sprekers een exemplaar aangeboden. De overige voorraad wordt verkocht via de kerken en de lokale boekwinkel van het Angolees Bijbelgenootschap voor een gesubsidieerde en dus betaalbare prijs.

Moedertaal

De oudere bijbelvertaling in het Umbundu uit 1963 voldeed al langere tijd niet meer. Het Angolees Bijbelgenootschap werkt sinds 1999 aan een nieuwe versie. Het is een interconfessionele vertaling waarvan naar verwachting in 2021/2022 ook het Oude Testament klaar zal zijn. Umbundu is een Bantoe-taal die gesproken wordt door zo'n zes miljoen mensen over heel Angola. Het is de belangrijkste inheemse taal van het land.

De officiële taal in Angola is Portugees, vanwege de lange Portugese overheersing. Maar voor de meeste Angolezen is een inheemse taal hun moedertaal. Het Umbundu wordt inmiddels – na de jarenlange burgeroorlog die in 2002 eindigde – ook op de scholen als vak gegeven.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Verbonden

Luk 2 vs 21: *Hij werd besneden en kreeg de naam Jezus.*

Besneden, dat wil zeggen, hij werd opgenomen in het Verbond, het verbond tussen de Eeuwige en Abraham. Dat verbond is lang geleden gesloten en sindsdien horen ze bij elkaar, zijn ze verbonden, de Eeuwige en Abraham.

En al wie bij Abraham hoort, mag er ook bij horen. Elke zoon in Israël geboren werd en wordt besneden: hij hoort er bij, bij het volk en dus bij de Eeuwige. Zo ook Jezus. Jozef en Maria laten hun zoon besnijden, hij hoort er ook bij, hij maakt zo deel uit van het volk, hij is zo verbonden met God en dus met het volk van God.

Een van de belangrijkste voorbeelden van een verbond is het huwelijk. Een verbond tussen twee mensen die samen verder gaan omdat ze bij elkaar horen. Daarin steunen ze elkaar, ze zorgen voor elkaar, ze dienen elkaar. Daar is geen plaats voor marktwerking, want marktwerking is het andere uiterste, het tegengestelde van het verbond. Op de markt zoek je wat je nodig hebt, je koopt het en betaalt ervoor, en daarmee uit. De ander van wie je koopt is als mens onbelangrijk, anoniem, inwisselbaar.

Het is niet goed voor een mens om alleen in marktrelaties te leven, we kunnen er ook niet tegen. In winkels waar we vaker komen kennen we de mensen, en zien we ze als mens, niet alleen als verkoper of klant.

In de zorg, in het onderwijs wordt tegenwoordig ook verkondigd dat marktwerking zo goed is, maar als dat betekent dat leraar en leerling, patiënt en verpleger elkaar niet meer als mens ontmoeten, dan ontspoot de zaak helemaal, dan verkilt de maatschappij en is er geen leven meer.

In een verbond wordt de mens weer mens, in de ontmoeting met de ander. Elkaar bijstaan, er voor elkaar zijn, niet omdat die aandacht gekocht is, maar omdat je mens wilt zijn.

Jezus: zijn naam betekent 'verlossing'. Hij heeft laten zien wat verbond betekent, leven in verbondenheid. Daarmee heeft hij verlossing gebracht aan de mensen die hij ontmoette, en heeft hij de mensen geleerd hoe je verlost: door liefde, aandacht en zorg. Daarmee verlos je en daarmee word je verlost.

Wybrand Ganzevoort

Werkgroep Kerk en Israël Utrecht

BELANGRIJKE DATA

- 17 FEBRUARI Fluitconcert met dwarsfluit Ensemble en
Flutopia Ensemble
Rogier de Pijper, Fluit
Liesbeth van Veldhoven, piano
Locatie De Open Poort
Aanvang 15.00u.
- 22 MAART Jaarlijkse gezamenlijke Paasviering.
Aanvang 14.30 uur in het Trefpunt.

BEREIKBAARHEID PREDIKANT

Ds. Hetty Brederoo is telefonisch bereikbaar op 743484. U kunt Hetty ook altijd per e-mail bereiken op predikant@deopenpoortharmelen.nl.

Wanneer er zich persoonlijke omstandigheden voordoen waarvan u het prettig vindt dat de predikant ervan op de hoogte is, of wanneer u graag eens bezoek van de predikant wilt, aarzelt u dan niet om contact met Hetty op te nemen!

VAN DE REDACTIE

De lay-out van dit nummer was in handen van Barbara Mandok
Kopij voor het volgende nummer inleveren **6 maart tot 19.00 uur**.

Kopij inleveren op DINSDAG !!!

E-mailadres: redactie@deopenpoortharmelen.nl

Of in de brievenbus van Wil Schouten, **Oudeland 110**

Jaargang	Nr	Inleveren	Verschijnt
52	3	6 mrt	16 mrt
52	4	3 april	13 april
52	5	8 mei	18 mei
52	6	5 juni	15 juni

Meeleven voor belangstellenden

€ 20,- per jaar door overmaking van het bedrag op:
NL61INGB 0000363157 t.g.v. Ger. Kerk Harmelen
met vermelding van gastlezer Meeleven.

Een bericht van het kerkelijk bureau

Een verhuizing, een huwelijk, de geboorte of het overlijden van een gemeentelid. Dit alles moet ook verwerkt worden in de kerkledenadministratie. Om dit goed op orde te kunnen houden, stelt het kerkelijk bureau het heel erg op prijs als u deze mutaties door wilt geven.

Adres: Hans den Braber, zie achterkant Meeleven!

Emailadres : hans261030@gmail.com

Onderwerp : kerkelijk bureau