

DE  
E  
V  
E  
E  
E  
E  
E



DE OPEN POORT  
PROTESTANTSE GEMEENTE HARMELEN

**Zondag 21 jan. 2018**

**De Open Poort**

10.00 uur : Ds. L.J. Rasser

te : Amsterdam

Collecte : Oecumene

Deurcollecte : Meeleven

Kindernevendienst : groep 1 t/m 8

Crèche : Wil

Kerkauto : Chr. van der Veer

tel : 506659

Koffieschenken : groep 4

**Zondag 28 jan. 2018**

**De Open Poort /Kerk en school**

10.00 uur : Ds. H. Brederoo

Collecte : Jeugdwerk

Deurcollecte : Catechese/Educatie

Kindernevendienst : groep 1 t/m 8

Crèche : Wim, Annefieke

Kerkauto : J.H. Brundel

tel : 06-82680882

Koffieschenken : groep 5

**Zondag 21 jan. 2018 - 10.30 uur**

**Vijverhof**

Voorganger : H.C. van Eijk

Organist : M. de Gier

Medewerkers : groep 2

**Zondag 28 jan. 2018 - 10.30 uur**

**De Vijverhof**

Voorganger : J. Kalfsbeek

Organist : W.M. Benders

Medewerkers : groep 3

**Vrijdag 19 jan. 2018 - 19.00 uur**

**Gaza**

Voorganger : R. Sneller

Organist : J.M. van de Weerd

Medewerkers : groep 5

**Vrijdag 26 jan. 2018 - 19.00 uur**

**Gaza**

Voorganger : H.C. van Eijk

Organist : M.J. van de Beek

Medewerkers : groep 8

**Zondag 4 feb. 2018**

**De Open Poort**

10.00 uur : Ds. M. Tuski  
te : Utrecht  
Collecte : Werelddiaconaat  
Deurcollecte : Jeugdwerk  
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8  
Crèche : Ellen  
Kerkauto : C. de Heer  
tel : 442069  
Koffieschenken : groep 6

**Zondag 4 feb. 2018 - 10.30 uur**

**De Vijverhof**

Voorganger : C. Lugthart  
Organist : A. van Halm  
Medewerkers : groep 4

**Vrijdag 2 feb. 2018 - 19.00 uur**

**Gaza**

Voorganger : T. van der Kooij  
Organist : N. van de Kooij  
Medewerkers : groep 6

**Zondag 11 feb. 2018**

**De Open Poort**

10.00 uur : Ds. A. van de Schrier  
te : Vleuten  
Collecte : Bloemenfonds  
Deurcollecte : Missionair werk  
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8  
Crèche : Karlijn en Dik  
Kerkauto : L. Elings  
tel : 443204  
Koffieschenken : groep 1

**Zondag 11 feb. 2018 - 10.30 uur**

**De Vijverhof**

Voorganger : J. Branger  
Organist : M.J. van de Beek  
Medewerkers : groep 5

**Vrijdag 9 feb. 2018 - 19.00 uur**

**Gaza**

Voorganger : F. Nagelhout  
Organist : J.W. Hueting  
Medewerkers : groep 1

Op **28 januari** is de jaarlijkse dienst van Kerk en School en zijn er kinderen, leerkrachten en ouders van basisschool De Fontein te gast in de hervormde gemeente en in onze kerk. Het thema zal zijn 'Iedereen welkom', want voor Jezus telt iedereen mee. In de week voorafgaand aan deze dienst brengen de beide predikanten bezoeken aan de school, horen kinderen Bijbelverhalen en maken zij werkstukken bij het thema. In de dienst zullen we hier het een en ander van horen en zien. En natuurlijk is IEDEREEN WELKOM bij deze dienst, of je nu jong bent of oud!

Op **4 februari** is mw. ds. Tuski onze voorganger.

Op **11 februari** gaat mw. Ali v.d. Schrier voor.

De voorganger op **18 februari** is Martin Brederoo. Samen met de Werkgroep Eredienst zal hij een themadienst verzorgen over 'Het gelaat van de Ander'. De Franse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995), een van de grootste denkers van de naoorlogse 20<sup>ste</sup> eeuw, schreef hierover. Ondanks zijn joodse afkomst overleefde hij zijn krijgsgevangenschap in Duitsland. De gruweldaden die hij daarbij zag, zetten hem aan tot het denken over de omgang tussen mensen. Lang was het in de filosofie alleen om het 'ik' gegaan, maar Levinas maakt duidelijk dat de ander, door hem doorgaans met een hoofdletter geschreven, een beroep doet op onze verantwoordelijkheid en bijdraagt aan wie wij zijn. *"Het is niet jij die de wereld een plaats geeft, maar het is de Ander, die jou aanspreekt, appelleert en jou een plaats geeft"* Deze themadienst markeert ook het begin van de Veertigdagentijd.

Op **25 februari** zal ds. Piet-Jan Rebel uit Utrecht voorgaan.

**December 2017**

Wat mogen we ons een gezegende gemeente weten dat zoveel gemeenteleden een bijdrage hebben geleverd om inhoud te geven aan de decemberactiviteiten en kerstdiensten!

Zaterdag 16 december was er enorme activiteit: de kerk werd versierd..in de Jeugdruimte werden er heel veel kerstpakketten samengesteld (en nog volop aangeleverd) ...en werden er al voorbereidingen getroffen voor de receptie van Johan Kuiken, waar Jong Belegen die middag van wanten wist om dit vlekkeloos te laten verlopen! Geweldig ook hoeveel er aan “iets bij de koffie en de borrel” werd ingebracht.

Een kleine week later vierden we de Kerstnacht en de Kerstmorgendienst en ik verwijs naar de eerste zin!

Dank aan alle werkgroepen en gemeenteleden!

**Beste gemeenteleden....**

...is de aanhef van de brief die u in dit blad als bijlage aantreft. Deze brief maakt duidelijk dat we voor ingrijpende beslissingen staan om toekomst te blijven zien voor onze Open Poort gemeenschap.

**Menskracht**

Wat is het een mooi gegeven dat de kosterstaken nu door vele handen worden opgepakt en we zo met elkaar verantwoordelijkheid nemen voor de voortgang: elk op zijn/haar plek waar kwaliteiten liggen!

Zo mogen wij ons ook nog steeds verheugen in een Kerkenraad waar zowel er luxe is van kwantiteit ( 14 leden! ) EN kwaliteit (ieder op een

plek die hem/haar 'ligt'), er veel werk wordt verzet en verantwoordelijkheid wordt gedragen: individueel en in gezamenlijkheid.

Een gegeven is dat veel KR-leden al aan een verlengde termijn bezig zijn en het zich laat aanzien dat er binnen 2 jaar veel nieuwe menskracht gevraagd gaat worden.

De tijd dat er kandidaten werden aangedragen en er dan uit twee- of meertallen gekozen kon worden ligt wel heel ver achter ons: we zijn nu echt heel blij als er weer iemand bereid is gevonden een vacature te willen invullen.

NU al vraag ik jullie niet alleen om mee te willen denken, maar mee te willen DOEN als er een beroep gedaan wordt om een vacature te willen invullen in de kerkenraad of in een werkgroep.

### **Tenslotte**

In dit eerste stuk van het prille jaar 2018 nam ik u mee in vreugde en zorg.

Mijn wens is dat we beide aspecten mogen blijven delen in De Open Poort, gedreven door wat ons bindt als Open Poort gemeenteleden van Gods kerk.

### **Open Poort MORGEN zondag 21 januari.**

Deze keer geen O.P.-middag, maar aansluitend aan de kerkdienst maken we er een HAPpening van!

Onze voorganger is deze zondag havenpredikant ds. Leon Rasser.

NA de koffie zal hij ons over zijn boeiende werk vertellen.

HEEL mooi dat deze zondag het begin is van de gebedsweek voor de eenheid van Christenen.

Ongetwijfeld zal ds.Rasser hierop kunnen inspelen omdat hij in zijn werk met diverse geloofstakken te maken heeft.

Het plan is om hierna met elkaar een ' liefdeslunch' te nuttigen, als volgt:

Er wordt gezorgd voor soep en brood(jes) en de vraag is om beleg mee te willen brengen, om dit zo met elkaar te delen.

Graag deze keer aanmelden als u/jij erbij bent! Dit kan op de intekenlijst op het prikbord of bij Miep van Bemmelen; Tel. 441602; mailadres: [mhvanbemmel@gmail.com](mailto:mhvanbemmel@gmail.com)

### **Voorstelling in de Lutherse kerk (in Woerden) donderdag 25 januari**

Deze avond zullen Kees Posthumus en Juul Beerda de voorstelling "List en bedrog" uitvoeren.

Dit gaat over Jacob.

Toegang is gratis. (collecte voor de onkosten)

Aanvang: 20.00 uur

Van harte aanbevolen!

*Zit u ergens mee of heeft u behoefte aan een goed gesprek?*

*Het pastoraal team staat voor u klaar.*

*Neem contact op met: Jeannette Sneller tel. 0348 446865*

## KOSTERSTAKEN

Samen zijn we als gemeente gestart met het uitvoeren van de kosterstaken. Fijn dat zoveel gemeenteleden zich inzetten. Alles verloopt nog niet vlekkeloos; dat mogen en kunnen we nu ook nog niet verwachten van elkaar. Heeft u nog tips en/of aanvullingen? Laat het weten, dan kunnen wij dit verwerken in de draaiboeken. Samen zijn wij immers de ogen en oren van de gemeente.

Oda van Groen

Martin Brederoo

Mia van der Sluijs





## MEELEVEN IN LIEF EN LEED

*Hetty Brederoo*

De afgelopen weken was er verbondenheid te voelen in de kerk bij de verschillende feestelijke momenten die we mochten beleven en bij het samen oppakken van de taken die wachten nu wij geen koster meer hebben. Deze verbondenheid gaat verder. We leven met elkaar mee in lief en leed. En er is veel om te delen op dit moment.

Eerder schreef ik al over Pieter Battem. Nadat er bij hem leukemie geconstateerd werd en het niet goed met hem ging, was er een periode waarin het veel beter was. Helaas was deze ervaring van tijdelijke aard. Pieter heeft het slechte nieuws gekregen dat hij uitbehandeld is en is erg ziek. Onze gedachten en gebeden zijn bij hem, zijn vrouw Irene en allen die dicht bij hen staan. Dat zij kracht mogen vinden in deze zware tijd!

In onze kerk is ook gebeden voor Dirk Jan Warnaar. Regelmatig hebben wij genoten van zijn fantastische orgel- en pianospel, bijvoorbeeld bij de Adventsconcerten van de afgelopen jaren. Voor hem kwam, zeer onverwacht, het bericht dat hij ernstig en ongeneeslijk ziek is. Ook naar hem en naar allen die hierdoor getroffen worden, gaan onze gedachten en gebeden uit.

Corry van der Kooij werd op Tweede Kerstdag getroffen door een hartinfarct. Gelukkig werden de symptomen hiervan snel herkend en werd al gauw de nodige hulp verleend. Daardoor was zij al snel weer thuis uit het ziekenhuis en volstaat een behandeling met medicatie. Toch is het natuurlijk wel een grote schrik en een grote zorg. We wensen Corry en ook Teun veel sterkte.

Mooi nieuws was er ook. Co en Ria de Heer kregen hun eerste kleinkind, en dat is ook het eerste achterkleinkind voor meneer en mevrouw Fokker. Van harte gefeliciteerd!

Een aantal mensen noemde ik hier met name, maar ook bij anderen zijn er zorgen. Ook voor wie hier niet genoemd zijn, mogen we bidden. Tijdens de laatste vergadering van het Breed Moderamen is er gebeden voor onze gemeente. Na het gezamenlijke Onze Vader was iedereen nog enige tijd stil. Dat was een stilte waarin misschien nog wel het meest intens gebeden is. Soms schieten woorden tekort, maar het gebed vermag veel.

## **VANUIT DE DIACONIE**

*Dorothea Bierling*

In de decembermaand hebben we gezamenlijk met mensen van de Hervormde en de Katholieke gemeente in Harmelen 48 rijk gevulde kerstpakketten kunnen samenstellen en rondbrengen. Niet alleen werden er door particulieren producten ingeleverd, ook een groot aantal bedrijven heeft dit jaar een steentje bijgedragen. Het gaat om Thys Toys, Tjokko Wijnhandel, Roest Fruit en Groenten, DIO drogist, Oosterom Ooievaar, PLUS Harmelen, EMTE Harmelen, Jumbo Snel en Polanen en So Natural Orchideeën kwekerij. De reacties die wij hierop krijgen zijn hartverwarmend. Ook in deze tijd zijn deze pakketten nog zeer welkom! Dit jaar hebben we hiervoor zelfs een extra stimuleringsbijdrage gekregen van Kerk in Actie. Onze diaken Connie van Leeuwen is hierover nog geïnterviewd door Nieuws uit Woerden. U kunt dit interview nalezen op de website Nieuws uit Woerden: [woerden.hu.nl](http://woerden.hu.nl).

Zaterdag 27 januari vindt bij Reinaerde locatie Burgemeester Burgerhof een gezellig diner plaats voor de bewoners en alle vrijwilligers. Stien en Gijs zullen weer een heerlijke maaltijd bereiden; de muziek wordt verzorgd door muzikanten uit de Hervormde kerk.

Bij de collecten de komende weken:

### 21 jan - Zondag voor de Oecumene

Op deze zondag voor de Eenheid is de rondgaande collecte bestemd voor de stichting SKIN : Samen Kerk in Nederland. Het woord 'Oecumene' komt van het Griekse woord 'oikou- mene' dat wil zeggen 'bewoonde wereld'; met deze term wordt wordt gewoonlijk een groeien naar religieuze eenheid aangeduid. Op deze zondag voor de Eenheid is onze rondgaande collecte bestemd voor SKIN. Dit is een landelijke vereniging waarvan ruim 1200 internationale kerken en migrantenkerken in Nederland lid zijn. SKIN biedt hen praktische ondersteuning, onder meer met een toerustingscursus voor kerkleiders en hulp bij het opzetten en versterken van lokale en regionale interkerkelijke netwerken. SKIN wil internationale kerken met elkaar, maar ook met autochtone Nederlandse kerken verbinden en daarmee de zichtbaarheid van deze kerken vergroten. De deurcollecte is bestemd voor ons kerkblad Meeleven.

### 28 jan - Jeugdwerk

Op deze zondag is er weer de jaarlijkse Kerk en School dienst, zowel in de Hervormde kerk als in de Open Poort. De rondgaande collecte van vandaag is dan ook bestemd voor het Jeugdwerk in onze eigen gemeente.

Bij de deur collecteren we voor het werk van het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE), het scholingsinstituut van de Protestantse Kerk.

### 4 feb- Kerk in Actie Werelddiaconaat

In de rondgaande collecte van vandaag vragen wij uw steun voor het werk van de organisatie Challenging Heights. Deze stichting doet geweldig werk in Ghana waar het kinderen opspoort en opvangt die lange tijd als kindslaven hebben gewerkt in met name de visserij op het Voltameer.

Met de collecteopbrengst van vandaag wil Challenging Heights in 2018 realiseren dat 25 bevrijde kinderen onderwijs krijgen en begeleiding bij hun terugkeer naar huis.

De deurcollecte is bestemd voor het Jeugdwerk.

### 11 feb-Bloemenfonds

Elke week staat er weer een prachtig bloemstuk in de Kerk. Onze vrijwilligers zorgen er na afloop van de dienst voor dat de bloemen worden gebracht naar een gemeentelid. In de rondgaande collecte graag uw steun voor dit werk.

De deurcollecte van vandaag is voor het Missionair werk en Kerkgroei in Nederland. Op allerlei plaatsen in Nederland worden activiteiten georganiseerd zoals gezamenlijke maaltijden, een kerstwandeling, sport en spel en tienerwerk. Kerk in Actie probeert hiermee mensen ook buiten de muren van een kerkgebouw uit te dagen om volgeling van Jezus te worden, met Hem te leven en om zich in te zetten voor Gods Koninkrijk.

## Jeugdpagina de Open Poort

Datum	Activiteit	Leeftijd
Ma 22 jan	Schatgravertjes 18.45-20.00 uur (Trefpunt)	Groep 5 t/m 8
Zo 28 jan	Dienst kerk en school	Allen
Vr 9 feb	Club "Liefde in de Bijbel en voor elkaar" 18.30-19.30 uur	Groep 5 t/m 8
Ma 5 feb	Schatgravertjes 18.45-20.00 uur (Trefpunt)	Groep 5 t/m 8
Vr 9 feb	Club "Liefde is ..." 18.30-19.30 uur	Groep 5 t/m 8
Ma 19 feb	Schatgravertjes 18.45-20.00 uur (Trefpunt)	Groep 5 t/m 8

### **Sirkelslag YOUNG**

*Ellen Verkleij*

Op vrijdagavond 2 februari is er een Sirkelslag avond voor de Blister groep. In Sirkelslag YOUNG 2018 is het thema 'onvoorwaardelijke liefde'. Het verhaal gaat over Ester, een dapper meisje. De jongeren krijgen opdrachten, waarin uithoudingsvermogen, creativiteit, samenwerken, puzzelvaardigheid en enthousiasme nodig zijn en ontdekken wat onvoorwaardelijke liefde is!

Het is een competitie met bijna 300 groepen uit heel Nederland. Blister jeugd kom allemaal om mee te doen met deze leuke avond!

### **Clubavond "Liefde is ..."**

*Ellen Verkleij*

Op vrijdagavond 9 februari is er weer een clubavond in de Open Poort voor de kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Omdat het dan bijna Valentijnsdag is, is het thema van deze avond "Liefde is ...". We gaan samen een spel spelen met verschillende opdrachten om meer over de liefde in de Bijbel en voor elkaar te weten te komen.

Jullie zijn allemaal van harte welkom om 18.30 uur en neem een vriendje of vriendinnetje mee.

## **VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS**

Allereerst willen wij iedereen een voorspoedig en gezond 2018 toewensen. Dat wij ook weer het komende jaar de nabijheid van onze Heer mogen ervaren, als het goed gaat maar ook als het even tegenzit.

### **Toekomst**

Bij deze Meeleven ontvangt u een brief over de toekomst van onze Kerk. Belangrijk voor ons is om onze Gemeente een toekomst te geven. Een toekomst waarin we blijvend ons geloof kunnen belijden. De brief bevat belangrijke informatie voor u als lid van onze kerk en we weten dat dit tot veel vragen leidt. Uw vragen willen wij, daar waar mogelijk zo goed mogelijk beantwoorden. Uw aanwezigheid op de bijeenkomsten over dit onderwerp wordt daarom op prijs gesteld. Hou Meeleven in de gaten wanneer deze zullen plaatsvinden.

### **Eindejaarscollecte**

Bij de vorige heeft u een brief gekregen over de eindejaarscollecte. Een jaarlijks initiatief waarin wij vragen om een extra bijdrage voor de Kerk (50%) en de Diaconie (50%). Van harte bij u aanbevolen.

Bent u nog niet in de gelegenheid geweest, of bent u de brief kwijt. U kunt uw bijdrage nog overmaken naar bankrekening NL 61 INGB 0000 363157 o.v.v. Oudejaarscollecte. Bij voorbaat hartelijk dank.

### **Afscheid koster**

Eind vorig jaar hebben we afscheid genomen van onze koster, Johan en Coby. Meer dan 58 jaar ervaring. Johan heeft bij zijn afscheid een Koninklijke onderscheiding gekregen. Zeer verdiend en mooi dat het de Koning heeft behaagd om Johan deze toe te kennen. Coby heeft de zilveren speld ontvangen voor 25 jaar koster. Fantastische

prestaties. Beiden heel erg bedankt voor de jarenlange inzet en we hopen jullie nog veel tegen te komen in onze Kerk.

Ook een groot woord van dank voor de Commissie die er voor heeft gezorgd dat alle taken die oorspronkelijk bij de kosters lagen nu door andere gemeenteleden worden uitgevoerd. Een hele klus want het blijken best veel taken te zijn. Zonder jullie hulp was dit niet gelukt. Bedankt!

En dan natuurlijk ook dank voor iedereen die een taak op zich heeft genomen.

Toch mooi om te zien dat we al aan het begin van dit jaar veel hebben om dankbaar voor te zijn.

### **Opbrengst Collecte**

12 nov.	Avondmaal Vluchtelingen steunpunt	€	92.80
	Kerk	€	71.70
	KerkinActie: Binnenl. Diaconaat	€	62.60
19 nov.	KerkinActie: Themajaar Oeganda	€	143.60
	Diaconie	€	120.87
26 nov.	Meeleven	€	137.37
	Kerk	€	134.37
03 dec.	Jeugdwerk	€	93.45
	Kerktelefoon	€	61.00
10 dec.	Pastoraat	€	90.30
	Jeugdwerk	€	78.15
	Koffiegeld	€	86.39

## **VRIJWILLIGERS**

*Jan Brundel*

Jan Brundel is de centrale coördinator voor de kostertaken en de contactpersoon naar buiten. Hij beheert ook de agenda. U kunt hem bereiken op onderstaand telefoonnummer of per mail:

Tel: 0682680882

[janbrundel@hotmail.com](mailto:janbrundel@hotmail.com)

Adres: Wipmolen 1, 3481 AH Harmelen

### **Schoonmaakteam de Open Poort**

Op 29 december zijn we gestart met de vrijwilligers van het schoonmaakteam met de werkzaamheden in de Open Poort.

Er hebben zich veel vrijwilligers aangemeld voor het schoonmaakteam van de Open Poort, hun namen staan hieronder:

Jan Brundel, Hwa Yong Brundel, Oege Boskma, Anja van Kesteren, Alie van Bommel, Jeanette Sneller, Ria Griffioen, Ria de Heer, Frank Nagelhout, Tanja Adelerhof, Erwin van Lee en Iris Eekels.

Tijdens de eerste vergadering zijn 4 teams samengesteld welke elke 4 weken gezamenlijk de werkzaamheden uitvoeren volgens de taakomschrijving schoonmaakwerkzaamheden Open Poort wekelijks, maandelijks en zo verder.

Tijdens de werkzaamheden bleekt dat de taakomschrijving nog niet perfect is, ondanks dat is het gelukt de Open Poort een goede wekelijks schoonmaak beurt te geven.

In de teams heb ik heel veel vertrouwen gekregen aangezien de problemen en afwijkingen goed worden opgelost.

Aan het eind van het kwartaal gaan we evalueren met de groep wat beter kan of anders moet.



Als er suggesties zijn uit de leden van de Open Poort dan verzoek ik contact op te nemen.

Hulde aan de actieve leden van de Open Poort, er is nog veel werk te verzetten maar dat zal zeker lukken.

## **BEDANKJE**

Lieve mensen,

Wat was het een gezellige afscheidsreceptie. Ik heb er erg van genoten. Fijn dat jullie mij en mijn gezin de hand kwamen schudden. Erg verrast was ik omdat de burgemeester mij kwam ridderen. Dit was geregeld door Riet en mijn schoonzus Wil van Duuren, waarvoor hartelijk dank! Ik was erg verrast en vind dit nog steeds GEWELDIG! Daarnaast wil ik alle gemeenteleden en familieleden bedanken voor hun bijdrage aan de reischeque.

Het ga jullie goed en we komen elkaar vast wel weer tegen in de kerk of in het dorp.

Bedankt.

Johan Kuiken

-----

Na een val van mijn fiets, bleek ik een gebroken bekken te hebben. Ik was daarom erg blij met een prachtig boeket bloemen, dat ik op eerste Kerstdag kreeg van de "Open Poort"! Hartelijk dank daarvoor!

Ineke van Rossum.

## **NIEUWS OM DOOR TE GEVEN**

### **Samen in de kerk, nooit gesproken**

Wim Dekker en Caspar Stremmer zouden elkaar elke zondag tegen kunnen komen in de Jacobikerk in Utrecht, maar ze hebben elkaar niet eerder gesproken. Daar komt nu verandering met behulp van het rad. Draaien... en samen in gesprek gaan.

### **Geld**

Het eerste onderwerp is geld. Wat vind je veel geld? “Stel dat ik een miljoen euro zou winnen of erven”, begint Caspar, “dan zou ik een groot deel uitgeven, een deel weggeven aan een goed doel en een deel sparen.” Caspar komt nu aan zijn geld door zakgeld en een krantenwijk. Wim geeft aan dat hij honderdduizend euro al veel vindt. “Je bent dan geen miljonair, maar je kunt wel veel wensen realiseren. Bovendien heb je dat bedrag sneller bij elkaar!” Caspar peinst even: “Daar zit wel wat in!”

Wim vindt het mooi dat Caspar zich bezighoudt met goede doelen en het feit dat het niet goed gaat met de aarde. Hij realiseerde zich dat zo'n twintig jaar geleden. Het stemt hem tot nadenken. “Waar ga je wonen bijvoorbeeld? Er zijn plekken waar de luchtvervuiling enorm is. Wil je dat dagelijks inademen?”

Samen met zijn vrouw woont hij in Hilversum, bijna in het bos. “Heerlijk, even wandelen, dat houdt je gezond! We lopen soms delen van het Pieterpad en we wandelen veel in het buitenland.” Caspar veert op: “Hé, dat doen wij ook!” Sinds een paar jaar loopt hij stukjes van het Pieterpad, vertelt hij met lichtjes in zijn ogen. Soms wandelen ze met een ander gezin. “Ik ontdek nu heel Nederland.”

Opeens is er een gezamenlijke passie gevonden. Dat ze ruim vijftig jaar verschillen in leeftijd, maakt niet uit. Ze praten over saai en

eindeloze wegen in het noorden. Waar je helemaal NIETS tegenkomt. En dat lopen is leuk, maar hoe kom je weer bij het startpunt? Soms is er geen bus te bekennen. Caspar vertelt dat zij soms liften. “We doen het om de beurt. De lifters halen de auto en vervolgens de rest van de groep.” Wim vindt het geweldig: “Nog nooit aan gedacht!”

## **Liefde**

Het rad stopt bij een spannend volgend thema: liefde. Kun je je een samenleving voorstellen zonder liefde? Wim noemt direct: “De Islamitische Staat, dat is een soort hel. Een heel donkere omgeving.” Caspar knikt: “Ze strijden en willen mensen vermoorden. Een deel van de strijders wil misschien wel vertrekken, maar kan niet meer terug. Ze zitten in de val.”

Beiden geloven dat je niet meer kunt liefhebben als je in staat bent om je bij IS aan te sluiten. Op de vraag of er nog een weg terug is, reageert Caspar: “Het zal niet gemakkelijk zijn met al die haat, maar je kunt om vergeving vragen. Daarna zou de liefde weer kunnen komen en respect.”

Kijkend in hun eigen omgeving zien zowel Caspar als Wim liefde vaak in kleine dingen. Een vrachtwagen die stopt bij het zebrapad, een klasgenoot die iets voor je opraapt, iemand die je helpt. “Wellevendheid” zegt Wim, “heeft alles met liefde te maken.” Voor Wim heeft de liefde van God alles te maken met onvoorwaardelijke liefde bieden aan zijn kinderen. “Deze liefde moet je blijven ervaren om te weten of het echt is.”

Caspar denkt bij God aan liefde en gerechtigheid. “Je bent niet direct vergeven, je moet willen vergeven. Dat vind ik positief. Gaat het makkelijker, dan is het niet eerlijk. Maar het is mooi dat God vergeeft. Je kunt naar Hem toe met problemen, Hij waakt over je.”

Ze nemen afscheid met een hartelijke groet. Tja, wanneer spreken ze elkaar weer? Misschien zondag in de Jacobikerk of wellicht onverwacht, struinend op het Pieterpad.

*Bron: Jong Protestant*

*Tekst: Marian Timmermans | Beeld: Wendy Bos*

Ook zo'n gesprek organiseren? Kijk op [www.iop.nl/hetgesprek](http://www.iop.nl/hetgesprek).

Meer van dit soort inspirerende verhalen lezen over jonge protestanten? Neem een abonnement op Jong Protestant. Het komt vier keer per jaar uit. Zie [www.iop.nl/magazine](http://www.iop.nl/magazine)

## **Arabische protestanten**

Sinds oktober vorig jaar is de 9e pioniersplek in Amsterdam een feit. De Egyptische Emad Thabet (48) leidt de Arabische Protestantse Kerk Amsterdam. Zijn gemeente telt nu zo'n dertig leden. Hij verwacht dat dat er snel meer zullen worden.

### **1. Waarom een Arabische kerk in Amsterdam?**

'Tussen de vele immigranten en vluchtelingen uit het Midden-Oosten bevinden zich veel Arabisch sprekende christenen. De Presbyterian Church of Egypt en zendingsorganisatie GZB willen voor hen een spiritueel thuis creëren waar ze hun geloof kunnen delen. Ook in Oslo, Wenen, Stockholm en Frankfurt zijn soortgelijke kerkgemeenschappen opgezet.'

### **2. Is integratie in een bestaande Nederlandse kerk geen optie?**

'Onze gemeenschap is er vooral voor de nieuwkomers. Doordat ze op een veilige plek in hun eigen taal kunnen communiceren, voelen ze zich minder geïsoleerd. We willen nauw samenwerken met andere Amsterdamse kerken en pioniersplekken, waardoor onze leden

uiteindelijk goed geïntegreerd zullen raken binnen de Protestantse Kerk.'

### **3. Waar komen de gemeenteleden oorspronkelijk vandaan?**

'Het gaat vooral om christenen uit Egypte, Syrië, Irak en Iran. Een deel van hen woont en werkt hier al jaren, anderen zijn erkende vluchtelingen die hier recent zijn binnengekomen. Daarnaast zijn er ook 'ongedocumenteerde' personen, zonder verblijfsstatus, die vaak een lange, barre tocht achter de rug hebben en soms een slechte conditie. Vooral zij hebben onze hulp hard nodig.'

### **4. Wat betekent u persoonlijk voor de nieuwkomers?**

'Elke donderdagavond is er een kerkdienst en op woensdag een inloopspreekuur. Daar bieden we een luisterend oor en praktische begeleiding, zoals het vertalen van brieven. We willen onze leden helpen hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Als predikant wil ik er ook graag voor de mensen zonder verblijfsstatus zijn. Zij durven vaak niet naar de dienst te komen, dus zoek ik ze thuis op om ze te bemoedigen, samen te bidden en te helpen met de integratie in onze gemeenschap.'

### **5. Voelt u zich pionier?**

'Zeker! Dit is een nieuwe kerkvorm. We gaan samen het avontuur aan, proberen verschillende ideeën uit en kijken wat goed werkt en wat niet. Als het goed gaat, verwacht ik dat er op meer plekken in Nederland van dit soort pioniersplekken zullen starten. Zelf wil ik uiteindelijk graag een reguliere Nederlandse predikant worden en van onze gemeenschap een officiële Nederlandse kerk maken.'

*De negende pioniersplek in de hoofdstad komt samen in de Elthetokerk in Amsterdam-Oost. Dominee Thabet is voor drie jaar benoemd door de Protestantse Kerk Amsterdam.*

facebook.com > Arabische Protestantse Kerk Amsterdam

protestants.amsterdam.nl > Arabische Protestantse Kerk Amsterdam

Dit artikel komt uit het [januari-nummer van het blad Woord&Weg](#).

## *De Kringloopcommissie biedt aan:*

Heeft u spullen nodig voor uzelf of voor bijvoorbeeld een kind dat op zichzelf gaat wonen, informeer dan eens bij de Kringloopcommissie. Of breng eens een bezoekje aan de schuur van Johan. U zult versteld staan wat we allemaal te koop hebben. De Kringloopcommissie is het hele jaar bezig met het ophalen van spullen, verkoop via Marktplaats en natuurlijk tijdens de Septembermarkt. De opbrengst van de verkoop van dit alles is voor het onderhoud van de kerk.

Zoekt u iets of heeft u vragen, neem dan contact op met:

**Johan Griffioen, Haanwijk 29, Tel: 443253 of 06-23107137**

### **BELANGRIJKE DATA**

- 21 JANUARI                      HAPpening, na de koffie verteld ds Rasser over zijn boeiende werk  
Aanmelden via de intekenlijst op het prikbord of bij Miep van Bommel;      Tel. 441602;  
mailadres: [mhvanbommel@gmail.com](mailto:mhvanbommel@gmail.com)
- 25 JANUARI                      Voorstelling "List en bedrog", Lutherse Kerk, aanvang 20.00u

### **BEREIKBAARHEID PREDIKANT**

Ds. Hetty Brederoo is telefonisch bereikbaar op 743484. U kunt Hetty ook altijd per e-mail bereiken op [predikant@deopenpoortharmelen.nl](mailto:predikant@deopenpoortharmelen.nl).

Wanneer er zich persoonlijke omstandigheden voordoen waarvan u het prettig vindt dat de predikant ervan op de hoogte is, of wanneer u graag eens bezoek van de predikant wilt, aarzelt u dan niet om contact met Hetty op te nemen!

## VAN DE REDACTIE

De lay-out van dit nummer was in handen van Kees van Kesteren  
Kopij voor het volgende nummer inleveren **6 feb. tot 19.00 uur.**

### **Kopij inleveren op DINSDAG !!!**

**E-mailadres:** [redactie@deopenpoortharmelen.nl](mailto:redactie@deopenpoortharmelen.nl)

Of in de brievenbus van Wil Schouten, **Oudeland 110**

<b>Jaargang</b>	<b>Nr</b>	<b>Inleveren</b>	<b>Verschijnt</b>
52	2	6 feb.	16 feb.
52	3	6 mrt.	16 mrt.
52	4	3 april	13 april

### **Meeleven voor belangstellenden**

€ 20,- per jaar door overmaking van het bedrag op:  
NL61INGB 0000363157 t.g.v. Ger. Kerk Harmelen  
met vermelding van gastlezer Meeleven.

### **Een bericht van het kerkelijk bureau**

Een verhuizing, een huwelijk, de geboorte of het overlijden van een gemeentelid. Dit alles moet ook verwerkt worden in de kerkledenadministratie. Om dit goed op orde te kunnen houden, stelt het kerkelijk bureau het heel erg op prijs als u deze mutaties door wilt geven.

**Adres: Hans den Braber, zie achterkant Meeleven!**

**Emailadres :** [hans261030@gmail.com](mailto:hans261030@gmail.com)

**Onderwerp :** kerkelijk bureau

