

DE  
E  
V  
E  
T  
E  
E  
E  
M



DE OPEN POORT  
PROTESTANTSE GEMEENTE HARMELEN

**Zondag 26 nov. 2017**

**De Open Poort**

**Laatste zondag kerkelijk jaar**

10.00 uur : Ds. H. Brederoo  
Collecte : Meeleven  
Deurcollecte : Kerk  
Kindernevendienst: groep 1 t/m 8  
Crèche : Karlijn  
Kerkauto : J. Terpstra  
tel : via coörd. 442501  
Koffieschenken : groep 1

**Zondag 3 dec. 2017**

**De Open Poort /1<sup>e</sup> advent**

10.00 uur : Ds. H. Brederoo  
Collecte : Jeugdwerk  
Deurcollecte : Kerkteléfono  
Kindernevendienst: groep 1 t/m 8  
Crèche : Wendy  
Kerkauto : M. Bowman  
tel : 441408  
Koffieschenken : 2

**Zondag 26 nov. 2017 - 10.30 uur**

**Vijverhof**

Voorganger : L. Noorthoek  
Organist : C.C. van Leeuwen  
Medewerkers : groep 6

**Zondag 3 dec. 2017 - 10.30 uur**

**Vijverhof**

Voorganger : J. van Woudenberg  
Organist : D.H. Sloof  
Medewerkers : groep 1

**Vrijdag 24 nov. 2017 - 19.00 uur**

**Gaza**

Voorganger : T. van der Kooij  
Organist : G. Lekkerkerker  
Medewerkers : groep 8

**Vrijdag 1 dec. 2017 - 19.00 uur**

**Gaza**

Voorganger : H. Mackloet  
Organist : N. van de Kooij  
Medewerkers : groep 6

**Zondag 10 dec. 2017**

**De Open Poort / 2<sup>e</sup> advent**

10.00 uur : Ds. W.F. Flantua

te : Loenen aan de Vecht

Collecte : Pastoraat

Deurcollecte : Jeugdwerk

Kindernevendienst: groep 1 t/m 8

Crèche : Wim, Annefieke

Kerkauto : T. van der Kooij

tel : 441771

Koffieschenken : groep 3

**Zondag 17 dec. 2017**

**De Open Poort / 3<sup>e</sup> advent**

10.00 uur : Ds. H. Brederoo

Collecte : Diaconie

Deurcollecte : Onderhoudsfonds

Kindernevendienst : groep 1 t/m 8

Crèche : Ellen

Kerkauto : B. Nagelhout

tel : 443410

Koffieschenken : groep 4

**Zondag 10 dec. 2017 - 10.30 uur**

**De Vijverhof**

Voorganger : J. Branger

Organist : M. de Gier

Medewerkers : groep 2

**Zondag 17 dec. 2017 - 10.30 uur**

**De Vijverhof**

Voorganger : G. van Woudenberg

Organist : W. M. Benders

Medewerkers : groep 3

**Vrijdag 8 dec. 2017 - 19.00 uur**

**Gaza**

Voorganger : F. Nagelhout

Organist : J.W. Hueting

Medewerkers : groep 1

**Vrijdag 15 dec. 2017 - 19.00 uur**

**Gaza**

Voorganger : C.M. Veerhoek

Organist : J.M. van de Weerd

Medewerkers : groep 3

## **BIJ DE DIENSTEN**

*Hetty Brederoo*

De Adventsperiode breekt aan en wij leven toe naar Kerst. Er wordt hard gewerkt aan de musical voor Eerste Kerstdag en ook worden voorbereidingen getroffen voor de Kerstnachtdienst. Maar laten we de Adventsdiensten niet vergeten. Hoeveel mooier en waardevoller is een feest, wanneer er intens naar toegeleefd is?! De Adventstijd is een periode van verlangen. Niet alleen naar sfeervolle en feestelijke Kerstdagen, maar vooral ook naar de komst van de Vredevorst. Verlangen naar vrede, naar feest voor alle mensen. Laten we biddend en zingend vormgeven aan dat verlangen.

In de kindernevendienst staan in de komende tijd verhalen uit het boek Jesaja centraal. Het thema van het Adventsproject is 'Een boek vol verwachting'.

### **Zondag 3 december, 1<sup>e</sup> Adventszondag**

10.00 uur, mw. ds. Hetty Brederoo-Reitsma, Harmelen  
Thema Adventsproject: Ik zorg voor jou (Jesaja 40, 1-11)

### **Zondag 10 december, 2<sup>e</sup> Adventszondag**

10.00 uur, dhr. Fred Flantua, Loenen aan de Vecht  
Thema Adventsproject: Stel je voor... (Jesaja 2, 2-5)

### **Zondag 17 december, 3<sup>e</sup> Adventszondag**

10.00 uur, mw. ds. Hetty Brederoo-Reitsma, Harmelen  
Thema Adventsproject: Bloemen in de woestijn (Jesaja 35, 1-10)

**Zondag 24 december, 4<sup>e</sup> Adventszondag**

10.00 uur, mw. ds. Alie v.d. Schrier, Vleuten

Thema Adventsproject: God komt dichtbij (Lucas 1, 26-38)

**Zondag 24 december, Kerstnachtdienst**

21.30 uur, mw. ds. Hetty Brederoo-Reitsma, Harmelen

Met medewerking van Rutger van Oeveren, zang en Aartjan van Pelt,  
piano en orgel

*Na afloop worden glühwein en warme chocolademelk geschonken*

**Maandag 25 december, Eerste Kerstdag**

10.00 uur, mw. ds. Hetty Brederoo-Reitsma, Harmelen

Kerstviering voor jong en oud, met de korte musical *Hotel Toekan*

Thema: Het wordt licht (Lucas 2, 1-20)

**Zondag 31 december**

10.00 uur, dhr. Martin Brederoo, Harmelen

Thema: Kan het nog? (Lucas 2, 22-40)

**Zondag 7 januari 2018**

10.00 uur, ds. Evert-Jan van Katwijk, Nederhorst den Berg

*Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om elkaar een goed  
nieuw jaar te wensen*

## **MEELEVEN IN LIEF EN LEED**

*Hetty Brederoo*

Vaak hoor ik, dat de aandacht die mensen vanuit de kerk krijgen, in de vorm van kaarten en op andere manieren, erg goed doet. Mooi om zo om te zien naar elkaar en elkaar als gemeente van Christus tot steun te zijn.

### **Een hartelijke felicitatie voor :**

- 7 dec. : Mw. N.J. de Heer – Griffioen
- 10 dec. : Mw. A. Koning – Dijkstra
- 17 dec. : Mw. E. Nagelhout – Markusse
- 24 dec. : Dhr. P.L. de Langen
- 24 dec. : Mw. W.P. Hesse
- 29 dec. : Dhr. A. de Groot

Iedere week staat de Bijbel centraal in onze erediensten. Sinds de ingebruikname van de Nieuwe Bijbelvertaling, die in 2004 verscheen, ligt de kanselbijbel in De Open Poort ongebruikt op de lessenaar. Een klein exemplaar van de juiste vertaling ligt er onder, maar voor veel lectoren zijn de letters daarvan te klein. In de praktijk wordt er meestal gelezen van een geprint velletje papier.

Voor een gemeente die de Bijbel ziet als belangrijk uitgangspunt voor het geloof past dat eigenlijk niet. Daar waren verschillende mensen het over eens, want een actie om grote kanselbijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling bij elkaar te sparen, heeft voldoende opgeleverd om tot aanschaf over te gaan. Daar zijn we erg blij mee!

Op 3 december, de eerste zondag van Advent, aan het begin van het nieuwe kerkelijke jaar, willen we de nieuwe kanselbijbel in gebruik nemen. Langs deze weg bedank ik alle gulle gevers en spreek ik de hoop uit, dat de Bijbel ons mag blijven inspireren en motiveren in ons dagelijkse leven en dat wij als gemeente van Christus nog heel lang samen mogen komen om Gods Woord te horen en Hem de lof toe te zingen!

## **De diaconie stelt zich voor**

Mijn naam is Martin Brederoo. Net als Hetty kom ik oorspronkelijk uit het Westland, waar het grootste deel van mijn familie al eeuwenlang haar wortels heeft. Toen ik ging studeren ben ik naar Utrecht verhuisd, waar ik 16 jaar met veel plezier heb gewoond, waarvan de laatste jaren samen met Hetty. Toen wij in 2007 trouwden waren wij net verhuisd naar een nieuwe stek: Ermelo. Daar zijn Esther en Martijn bij ons komen wonen en Céline en Joël zijn er geboren, dus toen wij in 2012 Ermelo verruilden voor de pastorie in Harmelen was ons gezin inmiddels behoorlijk gegroeid.

In het dagelijks leven werk ik op dit moment bij Rijkswaterstaat in Den Haag aan een groot digitaliseringsproject dat over een paar jaar het aanvragen van bijvoorbeeld een vergunning om je huis te verbouwen eenvoudiger moet maken. Een paar jaar geleden heb ik de draad van de theologie weer opgepakt in Amsterdam. Sinds dit voorjaar mag ik voorgaan in kerkdiensten in de PKN en in september ben ik aan een stage begonnen in de Torengleinkerk in Vleuten. Het is een genoegen om zoveel kanten van het kerk-zijn van dichtbij te mogen meemaken en dan ook nog op verschillende plaatsen.

In 2015 ben ik in de Open Poort diaken geworden. Dat heeft meer betekend dan ik van tevoren had gedacht. Het is niet alleen een kwestie van organiseren dat de kerk mensen kan helpen die dat nodig hebben; het is een fundament van gemeente zijn. Diaconaat is een invulling van hoe we als kerk ons geloof tot uitdrukking brengen: in navolging van Christus zien wij om naar onze naaste. Die gedachte ervaar ik in mijn ambt als diaken als heel concreet en dichtbij en ik vind het geweldig om te zien welk verschil we toch ook steeds weer als kleine gemeente kunnen maken.

Nu is het wel zo dat de taak van een diaken eigenlijk vooral is om de gemeente zich bewust te maken van haar diaconale taak. Diaconaat



vul je in als gemeente van Christus. Natuurlijk levert u al vaak uw bijdrage aan allerlei projecten, maar we willen toch graag proberen u nog wat meer te betrekken bij het werk van de diaconie.

## **VANUIT DE DIACONIE**

*Martin Brederoo*

### **Acties in de afgelopen periode**

Fijn dat Magda Verkleij in de dienst op 29 oktober in de kerk is komen vertellen over haar vrijwilligerswerk in Zimbabwe. Zo wordt zichtbaar dat hulp ook echt ergens toe leidt!

Op 1 november hebben we de **Wereldmaaltijd** gehouden, dit jaar voor het eerst bewust op Dankdag en ook daarom in combinatie met een avondgebed waarin dit centraal stond. Ondanks dat op deze datum ook andere kerken activiteiten hebben mochten we 43 gasten verwelkomen voor wie Henk Vink, geholpen door een legertje vrijwilligers, heerlijke stampotten heeft gemaakt. Dank je Henk! We hebben door deze actie inmiddels €525 kunnen overmaken naar het Smulhuis in Utrecht, waarmee we eraan bijdragen dat meer mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is regelmatig een warme maaltijd kunnen eten. Dank voor uw bijdrage hieraan!

Eerder hadden we ook al afgesproken dat we op de zondag van dankdag spullen zouden inzamelen voor **Villa Vrede**. Ook daar heeft u ruim gehoor aan gegeven, een hele grote volle tas met toiletartikelen, sokken en ondergoed is daar afgeleverd en men is er heel blij mee.

Samen met de andere kerken heeft in de afgelopen periode ook weer de actie **Schoen Doen** plaatsgevonden. Hiermee kunnen mensen die daar zelf niet goed toe in staat zijn aanspraak maken op een gift waarmee goede schoenen gekocht kunnen worden voor kinderen. Een winkelier in Woerden legt hier dan ook nog een korting bij. In totaal hebben we 12 gezinnen met 20 kinderen op deze manier kunnen helpen.

## In de komende tijd

We gaan alweer heel snel richting december, en dat betekent **kerstpakketten**. In de afgelopen jaren was het steeds zo dat op een zaterdag voor kerst spullen gebracht konden worden. Dat lijkt een te krap moment te zijn, waardoor het moeilijk is om voldoende kerstpakketten te maken. Samen met de Hervormde Kerk en de St. Bavo hebben we daarom nu een iets andere aanpak afgesproken. U kunt op **zondag 3 en zondag 10 december** al spullen meenemen voor de kerstpakketten. Dit kan ook nog op zaterdag 16 december tussen 10.00 en 11.00 in De Open Poort. Aansluitend zullen we de kerstpakketten gaan samenstellen.

Natuurlijk zijn we met veel blij, maar wilt u er toch ook aan denken dat het om kerstpakketten gaat. Dat is toch weer net iets anders dan bijvoorbeeld de voedselbank waar mensen met het hoognodige geholpen worden. Bij een kerstpakket gaat het om een extra attentie voor de feestdagen. Denk daarom aan zaken zoals koekjes, een fles of pak sap, chocolaatjes, zoutjes, koffie, thee enzovoorts. Het gaat er niet om dat het allemaal superdelux moet zijn, wel dat het dingen zijn die bij een kerstpakket passen.

Heeft u vragen of wilt u eerder of juist liever op een ander moment spullen hiervoor aanleveren? Neem dan even contact op met Connie van Leeuwen of één van de andere diakenen.

## Collectes

Op **26 november** collecteren we in de rondgaande collecte voor Meeleven. De deurcollecte is dan voor de kerk.

**3 december** is het eerste Advent. De rondgaande collecte is dan voor het jeugdwerk in onze eigen gemeente, de deurcollecte is voor de kerktelefoon.

**10 december** is de rondgaande collecte een landelijke collecte voor het pastoraat, onder de titel "Daar zijn waar de schipper is".

Binnenvaartpredikanten Dirk Meijvogel en Louis Krüger vormen samen met tientallen vrijwilligers het pastoraal team voor 450 schippersfamilies die varen op de waterwegen van West-Europa. Voor deze varende gezinnen zijn er havenkerken en

binnenvaartpredikanten. Binnenvaartpredikanten willen daar zijn waar de schipper is: in crisissituaties, bij ziekte, financiële zorgen, maar ook bij vragen over geloofsopvoeding en relatieproblematiek. De vrijwilligers hebben veel contact met de predikanten en kunnen signalen uit de schipperswereld snel doorgeven. De predikanten bezoeken de schippers op hun schepen.

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor bijzondere vormen van pastoraat aan mensen die zich buiten het bereik van de plaatselijke gemeente bevinden, zoals pastoraat aan schippers maar ook bijvoorbeeld luchthavenpastoraat.

De deurcollecte is deze zondag voor het jeugdwerk in de eigen gemeente.

Op **17 december** is de rondgaande collecte voor de diaconie en de deurcollecte voor het Onderhoudsfonds.

### **Avondmaalscollecte 2018**

Om alvast over de decembermaand heen te stappen: we hebben inmiddels een nieuw collectiedoel uitgezocht voor de avondmaalscollectes in 2018. Deze zijn het komende jaar bestemd voor de Stichting Timon. Deze christelijke stichting houdt zich bezig met hulp aan gezinnen, kinderen en jongvolwassenen waar zaken rond het opgroeien en opvoeden spelen. Dit kan pleegzorgbegeleiding zijn, maar bijvoorbeeld ook hulp binnen gezinnen. Hoewel jeugdzorg soms een overheidstaak lijkt, worden allerlei zaken zoals het vinden van een vervangend gezin voor kinderen of het werven en trainen van pleegouders niet vergoed. Steun door particulieren en kerken is dan ook hard nodig.

## Jeugdpagina de Open Poort

Datum	Activiteit	Leeftijd
Vr 17 nov	Sirkelslag Kids 19.30 uur	Groep 5 t/m 8
Zo 3 dec	1 <sup>e</sup> adventszondag KND project	Groep 1 t/m 8
Zo 10 dec	2e adventszondag KND project	Groep 1 t/m 8
Zo 17 dec	3e adventszondag KND project	Groep 1 t/m 8
Zo 24 dec	4e adventszondag KND project	Groep 1 t/m 8
Ma 25 dec	Kerstmusical KND project (tijdens kerkdienst)	Allen
zo 14 jan	Kliederkerk "De bruiloft te Kana" 14.00-15.30 uur	0 t/m 10 jaar

### Adventsproject kindernevendienst

*Ellen Verkleij*

Op zondag 3 december beginnen we met de kinderen van de kindernevendienst met het adventsproject. We lezen verhalen uit het boek Jesaja. Een bijzonder boek, waarmee hij mensen van zijn tijd en later moed insprak. Zijn boek lijkt wel wat op een dagboek: het gaat over dingen die gebeuren en hoe mensen zich daarbij voelen. Maar het bijzondere van dit 'dagboek' is dat het niet gaat over dagen die al geweest zijn, maar over dagen die nog komen gaan. Jesaja kijkt verder dan het verdriet en de angst van vandaag: hij ziet dat God voor mensen blijft zorgen, dat Hij zal komen om zijn volk te redden. In de kerk ligt ons eigen project boek, dat we elke keer meenemen naar de KND. En alle kinderen krijgen een eigen boekje, waarin ze elke zondag wat kunnen schrijven of tekenen over de verhalen van Jesaja. De kinderen mogen ook dit jaar weer de adventskaarsen aansteken. Het project wordt afgesloten op eerste kerstdag met de musical 'Hotel Toekan'. Ook in de musical speelt verwachting een centrale rol, maar dan met een specifieke invulling: Het gaat over Hannes uit Betlehem, die gasten verwacht in zijn herberg.

## VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

*Ria de Heer*

### Opbrengst Collecte

08 oktober	Kerk	€	111.95
	Meeleven	€	71.30
15 oktober	KerkinActie-Werelddiaconaat	€	110.59
	Gemeentecontact met Grimma	€	85.18
22 oktober	Onderhoudsfonds	€	73.55
	Diaconie	€	56.85
29 oktober	Bloemenfonds	€	169.77
	Hervormingsdag	€	180.74
05 november	KerkinActie-Najaarszendingsweek	€	93.00
	Meeleven	€	74.20
	Koffiegeld	€	63.05

## NIEUWS VAN HET KERKELIJK BUREAU

*Hans den Braber*

### Ingekomen:

De heer M.P. Windhorst,  
Leidsestraatweg 37, 3481 EV Harmelen

### Vertrokken:

Magda Verkleij, Prinsenhof 12, 3481 HA Harmelen  
Naar: Tesselschadestraat 11A, 2332 BG Leiden

### Uitgeschreven:

Familie F.W. Zevenhuizen, Bisschopshof 36,  
3481 KC Harmelen

## **Kerkauto in 2018**

*Teun van der Kooij*

De chauffeurs van de kerkauto hebben het rooster voor 2018 ontvangen.

Johan Griffioen en Henriëtte Verbruggen komen daar niet meer in voor. De passagiers en andere gemeenteleden danken hen voor hun goede hulp gedurende een aantal jaren. Nieuw op het rooster zijn: Jan Brundel en Anton de Groot.

Er is per 1 januari 2018 ook een nieuwe coördinator in de persoon van Marjan Hoogendoorn.

Allen die ook in 2017 weer meegewerkt hebben met dit stukje kerkenwerk: hartelijk dank voor de prettige samenwerking.

## **VANUIT DE BLOEMENCOMMISSIE**

*Bep Nagelhout*

Het thema voor de symbolische schikkingen in de adventstijd is:

**“Een boek vol verwachting”.**

De Bijbellezingen van deze periode komen uit het boek Jesaja. Hij schreef een bijzonder boek, waarmee hij de mensen van zijn tijd en van later moed insprak. Zijn boek lijkt wel wat op een dagboek: het gaat over dingen die gebeuren en hoe mensen zich daarbij kunnen voelen. Het bijzondere van dit “dagboek” is dat het niet gaat over dingen die al geweest zijn, maar over dagen die nog komen gaan. Jesaja kijkt verder dan het verdriet en de angst van vandaag: hij ziet dat God voor mensen blijft zorgen, dat Hij zal komen om zijn volk te redden.

### **3 december: 1<sup>ste</sup> adventszondag.**

Op deze eerste adventszondag horen we over de profeet Jesaja. De mensen in zijn land zijn bang en verdrietig. Toch geeft God woorden aan Jesaja die hij aan de mensen kan overbrengen. De Heer zal voor mensen zorgen zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Bij de bloemschikking is op de achtergrond een Bijbel te zien. Er zijn "schapen" uitgebeeld en de kleur van de bloemen is hoofdzakelijk paars.

### **10 december: 2<sup>de</sup> adventszondag.**

Op de tweede adventszondag horen we dat Jesaja een visioen heeft over een tijd die komen zal. De berg van de tempel zal stevig staan boven alle heuvels. Overal vandaan luisteren mensen naar het onderricht van de Heer. Dan wordt het overal vrede. Speren en zwaarden worden veranderd in gereedschap. Het gereedschap komt terug in de schikking en de "berg" met mos stelt de berg van de tempel voor. De heder (klimop) staat voor Eeuwige Trouw.

### **17 december: 3<sup>de</sup> adventszondag.**

Op de derde adventszondag breekt het licht van Gods koninkrijk door. We zien de woestijn waarin bloemen gaan bloeien. Een dorre vlakte verandert in vruchtbare grond. Jesaja gelooft in een land dat versierd wordt door de Heer. Als hij hierover vertelt, worden de mensen blij. De kleur van de schikking is vandaag roze. En tussen de stenen van de woestijn bloeien de bloemen en je vindt er water en mos.

### **24 december: 4<sup>de</sup> adventszondag en Kerstnacht.**

Op deze vierde adventszondag horen we dat God een engel naar Maria stuurt. Hij brengt een bijzonder bericht. Ze zal een kind krijgen, de Zoon van God. Ze moet hem Jezus noemen, want hij zal laten zien hoe God mensen redt.

De kleur van de bloemen is wit als het licht dat afstraalt van de engel. In de schikking zien we ook een witte lelie die staat voor de zuiverheid van Maria.

## **Beste gemeenteleden van De Open Poort**

Zoveel lieve kaarten en bloemen om ons een hart onder de riem te steken.

Dat steuntje in de rug doet ons heel goed. Heel veel dank daarvoor. We hebben een zware tijd achter de rug omdat de chemokuur bij Pieter niet hielp.

Inmiddels is Pieter gestart met een nieuwe kuur en we hopen en bidden dat dit de ziekte ten goede zal keren.

We zijn dan ook voorzichtig positief en houden goede moed.

Nogmaals heel veel dank voor jullie meeleven !

Lieve groet van Pieter en Irene Battem

## **Kerstviering senioren gezamenlijke kerken**

*Nelleke van Eijk*

Op donderdag 14 december hopen we weer een Kerstviering te houden met de Protestantse Gemeente De Open Poort en de Hervormde Gemeente Harmelen.

Ds. Heikoop houdt de meditatie, na de pauze is er een dia lezing over Bijbels werk van Rembrandt door de heer A. Haverkamp.

Matteo van Schajik speelt Kerstmuziek op de viool, Gijsbert Lekkerkerker begeleidt het zingen.

De middag begint om 14.30 uur in het Trefpunt.

De bijeenkomst wordt met een broodmaaltijd afgesloten.

Als u komt, graag opgeven bij Jannie Dijkhof te. 442365 of Adri de Groot tel. 441297. U kunt ook opgeven dat u opgehaald wilt worden.



## **De Baby Box – Een Mission Possible project**

Een geweldige manier om exact die hulp te geven die de ontvangers nodig hebben.

De Baby Box dozen bevatten niet alleen verzorgingsproducten en kleding voor de baby maar ook educatief materiaal voor de moeder. Medische zorg en voorlichting over opvoeden van kinderen, zorg, hygiëne en voeding zijn een belangrijk onderdeel van het project. En door dit programma komen zij, vaak voor het eerst, in aanraking met het Evangelie.

De Baby box dozen worden uitgedeeld in Bulgarije en Rusland. In Rusland zijn de ontvangers vooral jonge moeders die zijn opgegroeid in een weeshuis of in een gebroken gezin. Zij hebben nauwelijks voorlichting gehad. In Bulgarije gaat het vooral om Roma-vrouwen die vaak al op erg jonge leeftijd voor de eerste keer moeder zijn geworden.

**U kunt deelnemen aan dit project door het overmaken van elk willekeurig bedrag o.v.v. "Baby Box project".**

Kijk voor meer informatie op [www.missionpossible.nl](http://www.missionpossible.nl)

Met vriendelijke groet,

Bert Dokter  
Mission Possible Nederland  
0595 438672  
[info@missionpossible.nl](mailto:info@missionpossible.nl)

## **NIEUWS OM DOOR TE GEVEN**

### **Prentenbijbels voor China**

Veel kinderen op het platteland van China zien hun vader en moeder bijna nooit. Hun ouders werken in de stad. Op zondagsscholen worden die 'verlaten kinderen' liefdevol opgevangen. Het NBG wil zondagsscholen in China voorzien van een prentenbijbel.

### **Revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling: blik achter de schermen**

De revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling is in volle gang. De eerste resultaten worden binnenkort bekendgemaakt op een symposium op vrijdag 10 november (toegankelijk voor iedereen). Matthijs de Jong, werkzaam bij het Nederlands Bijbelgenootschap als hoofd Vertalen: "Het is zeker een spannend moment. Bijna een jaar lang hebben we nu achter de schermen gewerkt. We hebben het project vormgegeven en de eerste bijbelboeken behandeld."

Het symposium is vrij toegankelijk. Meld u aan vóór 3 november bij Margo Koopmans: mkoopmans@bijbelgenootschap.nl.

### **Luther Playmobil in Bijbelwebshop van het NBG**

Ter gelegenheid van het herdenkingsjaar van de Reformatie bracht Playmobil het Lutherpoppetje uit.

Het Lutherpoppetje kan worden besteld via de webshop van het Nederlands Bijbelgenootschap. (<https://shop.bijbelgenootschap.nl>) en kost €10,- Een deel van de opbrengst is bestemd voor bijbelverspreiding in binnen- en buitenland.

### **Bron: Nederlands Bijbelgenootschap**

## **BELANGRIJKE DATA**

- 2 NOVEMBER            Huiskamergesprek,  
locatie De Joncheerelaan 35  
Aanmelden kan op de intekenlijst op het  
prikbord, of per mail bij Hetty. 10.00 uur staan  
koffie en thee klaar.
- 14 DECEMBER           Kerstviering senioren Hervormde  
Gemeente/Open Poort  
Aanvang 14.30 in het Trefpunt, van te voren  
opgeven

## **BEREIKBAARHEID PREDIKANT**

Ds. Hetty Brederoo is telefonisch bereikbaar op 743484. U kunt  
Hetty ook altijd per e-mail bereiken op  
[predikant@deopenpoortharmelen.nl](mailto:predikant@deopenpoortharmelen.nl).

Wanneer er zich persoonlijke omstandigheden voordoen waarvan u  
het prettig vindt dat de predikant ervan op de hoogte is, of wanneer  
u graag eens bezoek van de predikant wilt, aarzelt u dan niet om  
contact met Hetty op te nemen!

## VAN DE REDACTIE

De lay-out van dit nummer was in handen van Barbara Mandok  
Kopij voor het volgende nummer inleveren **12 dec. tot 19.00 uur.**

### **Kopij inleveren op DINSDAG !!!**

E-mailadres: [redactie@deopenpoortharmelen.nl](mailto:redactie@deopenpoortharmelen.nl)

Of in de brievenbus van Wil Schouten, **Oudeland 110**

Jaargang	Nr	Inleveren	Verschijnt
51	12	12 dec.	22 dec.
52	1	9 jan.	19 jan.

### **Meeleven voor belangstellenden**

€ 20,- per jaar door overmaking van het bedrag op:  
NL61INGB 0000363157 t.g.v. Ger. Kerk Harmelen  
met vermelding van gastlezer Meeleven.

### **Een bericht van het kerkelijk bureau**

Een verhuizing, een huwelijk, de geboorte of het overlijden van een gemeentelid. Dit alles moet ook verwerkt worden in de kerkledenadministratie. Om dit goed op orde te kunnen houden, stelt het kerkelijk bureau het heel erg op prijs als u deze mutaties door wilt geven.

**Adres: Hans den Braber, zie achterkant Meeleven!**

**Emailadres : [hans261030@gmail.com](mailto:hans261030@gmail.com)**

**Onderwerp : kerkelijk bureau**